

De brief van Jacobus, deel 13 ^{1 2}

Volhard en kijk uit naar de God van alle vertroosting

Jacobus 4:13-17 Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; gij, die niet *eens* weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

Boven alles moeten we begrijpen dat er niets in de wereld is dat tegen de wil van God is – *punt uit!* Dat betekent niet dat God tussenbeide zal komen om iemand het een of het ander te laten doen. Waarom is dat zo? *Vrije wil!* Als God een vrije wil geeft, moet er sprake zijn van een vrije wil, wat betekent dat wij moeten kiezen.

Wat dan als we het verkeerde kiezen? Roept God ons dan een halt toe in het kiezen van het verkeerde? Nee, dat doet Hij niet! Tenzij Hij ons een bepaald werk wil laten doen, dan zal Hij tussenbeide komen. Kijk maar naar Jona. Jona is daar een goed voorbeeld van. Hij wilde de wil van God niet doen. Hij koos het verkeerde, maar God zei: 'Ik kan je dat niet laten doen, omdat je moet doen wat Ik je zei te doen.' Wat ik zei slaat op de gemiddelde persoon. Als God een vrije wil geeft dan geeft Hij ook echt een vrije wil! In een bepaald opzicht zelfs aan Jona. God liet hem ervoor kiezen bepaalde dingen te doen, maar Hij zei: 'Ik zal je laten zien wat er gedaan moet worden.'

Alles moet in overeenstemming zijn met Gods wil. We zien dat zelfs bij Jezus Christus. In de nacht waarin Hij werd gearresteerd legde Hij alles in Gods hand, in overeenstemming met de wil van God. Dat is zo'n belangrijk punt dat het opgenomen is in het eerste deel van het

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistle of James XIII' gegeven op 28 april 1992 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

modelgebed. 'Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; ...; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.' Zo zal het zijn! En dat deed Jezus, Zich er volledig van bewust dat Hij gearresteerd en gekruisigd zou worden.

Lucas 22:41-42 En Hij zonderde Zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Hij vroeg nooit dat Zijn eigen wil zou geschieden. Hij begon zijn gebed met "... **indien Gij wilt**, ...", waarmee Hij een beroep deed op de wil van God. Daarna zei Hij: "...; doch niet Mijn wil, maar **de Uwe** geschiede." Dus ook Jezus handelde in overeenstemming hiermee.

Colossenzen 3:17 geeft ons wat meer begrip over de wil van God en ook hoe we ons leven daarmee in overeenstemming moeten brengen. Ondanks de problemen die ik met mijn auto heb gehad, ben ik er zeker van dat het niet de wil van God was dat mijn auto het opnieuw begaf. Dat was de wil van de machine. Ik moest daar een oplossing voor vinden en ik kreeg toch voor elkaar wat ik moest doen. God kwam tussenbeide en zorgde er snel voor dat ik een lift kreeg precies naar de plaats waar ik heen moest om een auto te huren. Dus als we naar Gods wil vragen vinden we hier wat te doen:

Colossenzen 3:17 En al wat gij doet met woord of werk, ...

Wat we ook maar mogen doen; dat komt precies overeen met wat Jacobus zei:

- maak God deel van je leven
- maak God deel van je werk
- maak God deel van alles wat je doet

Hier hebben we een algemene samenvatting:

Colossenzen 3:17 ..., doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Dit is een perfecte manier, een volledige richtlijn of motto, over hoe we ons leven moeten leiden. We moeten alles wat we doen in Gods hand leggen. Ik weet dat er nu veel dingen zijn waarover ik nu tot God zeg: 'God, ik weet het gewoon niet.' We denken: Wat moeten we gaan doen? We moeten dan gewoon zeggen: 'God, ik weet niet wat ik zou moeten doen. Help me om te zien wat ik moet doen.' Ik denk dat als we dat meer zouden doen, zoals hier staat, dat ons leven dan meer in overeenstemming zou zijn met wat God wil dat het is.

De brief aan de Efeziërs heeft het ook over de wil van God. Daarom moeten we de Bijbel, het Woord van God, bestuderen en dagelijks op ons leven toepassen, zoals Jacobus ons onderwijst te doen.

Efeziërs 5:17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Die moeten we gaan begrijpen! Hoe moeten we de wil van God leren kennen? *Door Gods Woord te bestuderen!*

Jacobus 4:16 Maar nu roemt gij in uw grootspraak; ...

Hier hangt iets heel interessants mee samen. Het betekent feitelijk dat je pocht over hoe goed je kwakzalverij is. *Dat is ijdele en lege praat!* Zoals iemand die 'slangenolie' voor twee dollar verkoopt. We hebben allemaal wel die westerns gezien waarin ze die 'slangenolie' verkopen. Die wordt nu nog steeds verkocht. Het enige verschil is dat ze nu een 800-nummer hebben. Je kunt ze bellen en je eigen 'slangenolie' krijgen, om daarna te pochen wat voor geweldig middel dat is.

Laten we naar Spreuken gaan om enkele dingen te zien over kwaadaardig pochen, arrogantie, trots, geld en voordeel. Het boek Spreuken is een geweldig boek. Als je diverse dingen wilt weten betreffende het doen van dingen in het dagelijks leven dan is het boek Spreuken fantastisch.

Wat Spreuken zegt over kopen en verkopen is zo waar!

Spreuken 20:14 Slecht! Slecht! zegt de koper, ...

'Het is zoveel niet waard, ik ga er niet zoveel voor betalen. Weet u als ik het nieuw zou kopen dan zou het me 5.000 dollar kosten. Ik ga u er echt geen 2.500 dollar voor geven. Ik geef niet meer dan 500 dollar.'

Spreuken 20:14 ..., maar als hij weggaat, dan beroemt hij zich.

Wat een geweldig koopje heb ik gevonden. Ik heb die kerel echt afgezet. Ik kreeg een geweldig product voor bijna geen geld.' Daar gaat het hier over.

Spreuken 20:17 Brood des bedrogs is zoet voor een mens, maar daarna is zijn mond vol kiezel.

Denk maar eens aan Charles Keating van Lincoln Savings and Loans. Hij verkocht al die waardeloze junkaandelen aan heel veel mensen. En al die mensen dachten: 'Ik ga er geweldig aan verdienen.' Want Keating zei: 'U kunt 7% krijgen op uw spaarrekening hier bij de bank, maar als u deze aandelen koopt zult u 15% verdienen.' Er was dus begeerte aan beide kanten. Beide partijen zeiden: 'Ja, dat is een geweldige deal!' Wat gebeurde er? Ze hebben allemaal de mond vol kiezel. Die aandelen deugden niet. Keating zit in de gevangenis. We zouden nog veel meer voorbeelden kunnen geven, teveel om op te noemen, om te laten zien hoe deze spreuk van toepassing is.

Hier hebben we hetzelfde onderwerp:

Spreuken 21:6 Schatten verwerven met bedrieglijke tong is een verwaaiende nevel, dodelijke valstrikken.

Je zou er bijna een film over kunnen maken! Een heel goed beschrijvend vers.

Dat slaat op allerlei vormen van bedrieglijk handelen. Onlangs moesten ze een man in de gevangenis zijn privilege om te bellen ontnemen, omdat hij met vrouwen belde. Hij plaatste een kleine advertentie in de krant en zij belden hem. Hij misleidde hen dusdanig dat ze hem geld stuurden – hij zei niet dat hij in de gevangenis zat – waarna hij beloofde bepaalde dingen voor hen te doen. Vanuit de gevangenis! Dat is nogal brutaal. Ik kon het haast niet geloven. Denk daar eens over na als je de volgende keer een tweedehands auto of iets anders koopt.

Spreuken 21:7 De gewelddaad der goddelozen sleurt hen mee, ...

Is dat niet het onderwerp van heel veel films? *Het eindigt ermee dat ze zichzelf vernietigen!*

Spreuken 21:7 ..., want zij weigeren recht te doen.

Jacobus 4:16 ...; al zulk roemen is verkeerd.

Dat is zich verheugen in zonde! Ik verwijs u naar Daniël 4 over Nebukadnezar. Bedenk wat er met Nebukadnezar gebeurde. Hij zei: 'Ik heb deze grote stad gebouwd, dit is geweldig, door mijn hand.' En opeens, plotseling, werd hij in het oordeel geroepen.

Jacobus 4:17 Als iemand dan weet goed te doen ...

Dit gaat over het verlaten hebben van de juiste weg en te zijn terug gegaan naar de verkeerde weg.

Jacobus 4:17 ... en het niet doet, is het hem tot zonde.

Dit gaat over meer dan zakenpraktijken; dit gaat over alles. Dit gaat over de kennis van de Waarheid, de dingen betreffende het Pascha. We zullen zien hoe dit samenhangt met 'bombastische woorden vol ijdelheid' en dergelijke.

2 Petrus 2:18-20 Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleeselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich

ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkenning van de Here en Heiland Jezus Christus, ...

- Zij hebben de Waarheid gekend!
- Zij hebben geweten hoe goed te doen!

2 Petrus 2:20 ..., toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, ...

Zich weer volledig overgeven aan het kwade.

2 Petrus 2:20-22 ..., dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Daar heeft Jacobus het over als hij zegt:

Jacobus 4:17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

In het volgende vers staat wat er met iedereen gaat gebeuren, met elk persoon afzonderlijk; er valt niet aan te ontkomen:

Romeinen 14:10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods.

Die laatste zin moeten we onthouden. Onthoud ook het volgende: *Als iemand zondigt dan doen we wat we kunnen om hem te helpen niet te*

zondigen, maar zorg ervoor dat je correctie zelf niet verwordt tot zonde!

Bijvoorbeeld: Ik heb mensen gekend die dingen in de kerk hebben zien plaatsvinden die verkeerd waren. In hun veroordeling daarvan zondigden ze uiteindelijk erger dan wat ze zagen verkeerd te zijn. Hier hebben we dus hetzelfde punt. Laat niet wat er gebeurt uitlopen op zonde in je leven, want we weten dat we voor de rechterstoel van Christus zullen worden gesteld.

Romeinen 14:11-12 Want er staat geschreven: *Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.*

Elk van ons zal aan God rekenschap voor zichzelf moeten geven! In Genesis 3 zei Adam, toen God hem vroeg waarom hij gegeten had, vraag het de vrouw, en die zei dat de slang haar ertoe had misleid. Zij gaven dus geen rekenschap voor zichzelf, zij schoven de schuld af naar een ander. ***Iedereen zal rekenschap voor zichzelf moeten geven aan God!*** Dat verlost ons van een grote last!

Niemand van ons vormt 'een comité bestaand uit één persoon' om als corrigeermachine voor God te functioneren! Dat scheelt heel veel aan problemen! *Zeker, dat scheelt heel wat!* We weten dan dat God ervoor zal zorgen. Wij moeten ons aandeel doen. Als we ons aandeel doen en dat is niet voldoende, dan ligt de zaak van het zondigen van de ander in Gods hand. Zo eenvoudig ligt dat! We hebben gezien dat het zo werkt.

Romeinen 14:13 Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Romeinen 14:23 ... En al wat niet uit geloof is, is zonde.

Dat heeft veel vandoen met weten wat goed is en het niet doen, enz.

We hebben aardig wat preken gegeven over de brief van Jacobus. Sommige van deze principes hier in hoofdstuk 5 hebben we reeds doorgenomen, dus zal ik er niet in zoveel detail op ingaan als ik dat met andere dingen heb gedaan.

Jacobus 5:1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.

We hebben dat doorgenomen toen we Openbaring 18 doornamen – over de val van Babylon. Het is interessant dat het Griekse woord voor *maak misbaar* duidt op het roepen tot de goden.

Jacobus 5:2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

Dat komt omdat dat allemaal niet juist is in het oog van God.

Jacobus 5:3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.

Er zijn vier categorieën van rijken:

- De rijken in de wereld die arm zijn in Gods oog.
- De armen die rijk zijn in geloof (Jacobus 1).
- De armen in de wereld die zich arm voelen jegens God.
- De rijken in de wereld die ook rijk zijn in het oog van God.

Die laatste categorie is zeldzaam, maar ergens zullen toch wel mensen zijn die onder die categorie vallen.

We zullen gaan zien hoe dit allemaal bij elkaar past. Maak een aantekening in uw notities en zoek dat later zelf op: Jesaja 2 gaat over het moment waarop God zal opstaan om de aarde te schudden, waarna de mensen hun goud en zilver en hun afgoden voor de mollen en vleermuizen zullen gooien. Dat gaat samen met wat er in Openbaring 6:12-14 staat. Hier hebben we iets dat waar is en we zien het in deze tijd pal voor onze ogen plaatsvinden in samenhang met deze 'goede handelsovereenkomst' die we hebben gesloten.

Jacobus 5:4 Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot.

Het woord *Sebaot* is een niet te vertalen woord. De Here Sebaot betekent in feite de Here der legerscharen.

Zien we dit niet in deze tijd? Hoeveel fabrieken worden er niet in de Verenigde Staten gesloten om te worden verplaatst naar andere landen met goedkope arbeid, alleen maar om meer winst te maken? *Dat gebeurt voortdurend!* Wat is een andere manier dat je je arbeid hebt geleverd en een deel van je loon hebt ingelegd in iets waarvan je nooit meer een cent terugziet? Pensioenen en sociale zekerheid! Dat wordt opgeëist en op je loon ingehouden. Deze dingen vallen ook onder de strekking van dit vers.

Nu volgt wat er met de rijke mensen gebeurde:

Jacobus 5:5 Gij hebt op aarde weelderig geleefd ...

We hebben in deze tijd het genoeg dat we kunnen kijken naar *Levensstijlen van de Rijken en Aanzienlijken* met Robin Leach in de hoofdrol. Ik denk dat ze geen beter iemand voor die rol hadden kunnen vinden, zelfs zijn naam past perfect. We zien daarin hoe sommige van die mensen leven.

Jacobus 5:5 Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd.

Dit is echt een veelzeggend vers. We hebben hier een voorbeeld van in Lucas 16 in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ik ben er zeker van dat Jacobus terugverwijst naar enkele dingen die daar door Jezus werden onderwezen. Dat was een gelijkenis van Jezus.

Lucas 16:19 En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen ...

Hij had het beste van alles.

Lucas 16:19-21 ... en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken.

De enige die medelijden met hem hadden waren de honden. Hij was er zo slecht aan toe, zag er zo slecht, vreselijk, angstaanjagend uit dat niemand iets met hem vandoen wilde hebben.

Ik kan het niet nalaten hierbij het volgende op te merken: er speelt de volgende controversie en ik kan me daar geen voorstelling van maken. Er was een meisje geboren zonder hersenen, deze waren slechts ontwikkeld tot de hersenstam. Ze kon ademen en dergelijke. Dan stappen al die inhalige doktoren naar de rechtbank en zeggen: 'Laten we deze baby doden, want ze kan toch niet lang in leven blijven. Dan kunnen we al haar organen, hart, longen, lever, enz., gebruiken voor transplantaties in andere mensen.' Ik denk dat de rechter een juist oordeel velde en zei: 'Nee, nee, dat gaan jullie niet doen.'

Hierin komt alleen maar het kwade en de begeerte tot uiting! Zelfs de moeder wilde dit. Maar ik kan u zeggen, als de mensen voor God gaan spelen, dan komen ze in de problemen, omdat ze niet weten waar te stoppen! Wat gaan ze met die organen doen? Wie weet! Wat te denken van de genetische code die in die organen aanwezig is? *Ze dragen nog steeds het defecte gen wat er de oorzaak van was dat de baby zonder hersenen werd geboren!* Dat is toch een verschrikkelijke situatie!

Ze handelen zo om profijt te trekken uit de situatie. Wat hier moet gebeuren is dit alles in Gods hand te leggen en wat er gebeurt dat gebeurt en laat het zo zijn. Ga niet het lichaam kannibaliseren om de organen te verkopen. Kunt u zich voorstellen wat het hart van een baby waard is op de vrije markt? *Geen idee!* De doktoren denken dat

als hier één enkele andere baby mee gered kan worden dat het dan in orde is. Maar we moeten teruggaan naar de oorzaak van deze dingen. Waarom gebeuren ze in de eerste plaats? In de tweede plaats, wat doen we om de mensen te onderwijzen zodat deze dingen niet gebeuren? *Deze dingen gebeuren vanwege zonde!* Al deze problemen waarmee we te maken hebben, gebeuren vanwege zonde die er ergens is begaan!

Dat is net zo als dat artikel over aids duidelijk maakt. Condooms zullen niemand tegen aids helpen. De constructie ervan is van dien aard dat de ruimte binnen de moleculaire structuur niet klein genoeg is om het aidsvirus tegen te houden, het gaat er heel gemakkelijk doorheen!

Ondanks dat nodigde een homoseksueel in Philadelphia jongens uit en betaalde hen fors om seks met hem te hebben. De rijken maken misbruik van de noden van de armen. ***Gods oordeel zal hen treffen!*** Dit voorbeeld van Lazarus en de rijke man past binnen zoveel verschillende dingen. Er zijn mensen in de wereld die het geld, de macht, de vaardigheden hebben, en zij zullen ongeacht wat er gebeurt, de dingen doen plaatsvinden over de ruggen van hun minder bedeelde medemens. En God zegt: ***'Mensen, de oordeelsdag komt eraan!'***

Lucas 16:22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.

Het is duidelijk dat dit bij de wederopstanding zal plaatsvinden! Hoe weten we dat? Openbaring 20 zegt: De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Allen die in Christus zijn zullen bij Zijn wederkomst uit de doden worden opgewekt. Dat is het moment waarop Abraham, Isaak, Jacob, enz. weer tot leven komen.

Lucas 16:23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. ...

Wanneer wordt hij uit de doden opgewekt? Bij de opstanding uit de doden van hen die oncorrigeerbaar goddeloos zijn.

Lucas 16:23-26 ... En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, ...

Hij is nu weer bij bewustzijn.

Lucas 16:23-26 ..., zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, ...

Een kloof tussen fysiek en eeuwig leven. Geen mens kan die overbruggen. God laat ons hierin zien dat er een tijd aanbreekt waarin elk van deze boze dingen recht gezet zal worden. Maar hoe zit het ondertussen met ons? Het is voor ons ontzettend moeilijk om te begrijpen waarom God de onderdrukten van de aarde zo laat onderdrukken. God zal Zich dit op lange termijn aantrekken. *Daarop kunnen we vertrouwen!*

Ik neem de rest van deze gelijkenis niet door, maar Hij zei dat de rijke man alle goede dingen in zijn leven had gehad en het nu de beurt van Lazarus was.

Nu volgt een heel interessant vers:

Jacobus 5:6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ...

De rechtvaardige, dat wil zeggen de arme, de arbeiders, enz., terwijl zij zelf een luxueus leven leidden.

Jacobus 5:6 ..., **ja vermoord; er is geen verweer tegen u.**

Het woord *veroordeeld* komt van het Griekse woord dat impliceert dat er een rechtszaak wordt aangespannen.

- Klinkt dat een beetje vertrouwd? *Ja!*
- Waar staan de Joden om bekend? *Veel van hen zijn advocaat!*
- Wat was een van de kenmerken van hun synagoges? *Rechtbanken!*

Dit impliceert dus letterlijk dat zij een proces bij de rechtbank van de synagoge aanhangig maakten om datgene wat ze wilden de schijn van legaliteit te geven. Zien we dat ook niet in deze tijd? *Zeer zeker!* Ik bedoel dat er heel wat alarmbelletjes bij mij gaan rinkelen.

Jacobus 5:6 ..., ja vermoord; er is geen verweer tegen u.

We kunnen denken aan Exxon, Dow Chemical in India en al die arme mensen daar die blind zijn geworden en zijn gestorven vanwege de chemische vervuiling, alleen maar om dat ze daar meer winst kunnen maken. Zij zijn naar de rechtbank gegaan en hebben alles legaal netjes geregeld. Dat is ook wat hier wordt geïmpliceerd.

Dan geeft hij wat bemoediging aan de armen:

Jacobus 5:7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! ...

God zal dit allemaal op Zijn manier afhandelen.

Jacobus 5:7 ... Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.

We kunnen daar heel wat dingen aan koppelen:

- de vroege en late regen (Jesaja 55:8-11)
- de vruchten hebben vandoen met wat Christus zei: 'Ik ben de wijnstok, de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman; jullie zijn de ranken (Johannes 15:1-7)
- dat gaat ook samen met Openbaring 14 – de opstanding uit de doden – de oogst van de *kostelijke vrucht* is de opstanding der rechtvaardigen

God wacht geduldig af totdat de vroeg en late regen gevallen is.

Jacobus 5:8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

Toen hij dit schreef verwachten ze dat Jezus in die tijd zou terugkeren. Een van de dingen die een sleutelrol speelde in het besef dat Jezus voorlopig nog niet zou terugkeren was de martelaarsdood van Jacobus in 62 n.Chr. We weten dus dat dit vóór die tijd werd geschreven.

Jacobus 5:9 Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur.

We lazen daar reeds iets over: iedereen zal voor de rechterstoel van God komen te staan.

Jacobus 5:10 Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken.

Kijk waar Jeremia doorheen moest gaan. Kijk waar Jesaja doorheen moest gaan. Kijk waar Ezechiël doorheen moest gaan. Arme Ezechiël, hij moest heel wat meer doorstaan dan welke andere profeet van God in de dingen die God hem vroeg te doen. We moeten ook daarnaar kijken als voorbeelden voor ons.

Jacobus 5:11 Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben: gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.

We hebben een aantal preken besteed aan het boek Job en zagen daarbij waar Job doorheen moest gaan. Sommige vertalingen hebben het hier over het geduld van Job; volharding is veel beter, want Job was allesbehalve geduldig. *Hij volhardde!* Wij volhardden in die andere dingen omdat we niet weten wat God voor ons in petto heeft.

Laten we eens een kijkje nemen bij één specifieke man, Zijn conditie in dit leven was allermoeilijkst, zodat God Zijn werken kon laten zien.

Johannes 9:1 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was.

Dat is best een moeilijke situatie. Stel je voor hoe de moeder en vader zich moeten hebben gevoeld. Je hebt een kind dat blind geboren is, heel moeilijk.

Johannes 9:2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is?

Is dat niet de vraag die we altijd stellen? *Dat doen we zeer zeker!* En we stellen die vraag op zo'n manier dat het meestal geen informerende vraag is. Het is meestal een beschuldigende en veroordelende vraag.

Hoe kon iemand blind geboren worden door zelf te zondigen, en er dus de oorzaak van zijn dat hij blind werd? Het is duidelijk dat hij het als kind niet zelf deed; hij deed dat niet in de baarmoeder. We weten dat er een Schriftgedeelte is – in de Tien Geboden – over afgodendienst – het tweede gebod – dat de zonde doorwerkt tot in het tweede, derde en vierde geslacht. Dit was dus een legitieme vraag, maar let op het antwoord:

Johannes 9:3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.

Dat is een bijzondere uitspraak! Daarom is het doden van een gehandicapte baby verkeerd; laat God daarvoor zorgen. Wie weet wat God voor die persoon in petto heeft? Ik weet uit mijn eigen leven dat ik vaak beschaamd heb gestaan door mijn houding in een situatie waarin iemand een handicap of iets dergelijks had. Hun manier van gedrag maakte mij beschaamd! Ik denk dat een van de redenen dat deze dingen gebeuren, is om ons te laten zien *dat we God niet op een neerbuigende manier moeten benaderen!* Er is meer in het leven dan onze eigen doeleinden, onze eigen middelen, onze eigen plannen en ons eigen leven. Denk er eens over na: blind geboren worden om de werken van God te laten zien!

Er zijn bepaalde dingen verbonden aan lijden die we niet begrijpen en waarin het misschien beter is dat we niet zo snel oordelen – misschien heeft God er de hand in, net zoals dat hier het geval was.

Johannes 9:4-7 Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen, en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door: uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug.

Wat was de houding van de man? *De houding van de man was er één van dankbaarheid!* God had hem vanaf de geboorte blind gemaakt voor dit wonder. Is dat niet iets belangrijks? Daarom laat God ons niet langs de ziekenhuizen gaan om de mensen te zeggen uit hun rolstoelen te komen, van de beademingsapparatuur los te komen en dergelijke, omdat dat van onze kant allemaal niet meer dan ijdelheid en dom gedoe zou zijn.

Sommigen moeten op zo'n manier door lijden heen gaan en het is een schande dat men het aan God overlaat voor hen te zorgen.

Laten we eens kijken naar hen die lijden en beter weten! In beide gevallen moeten we volharden, ongeacht wat het is; we moeten volharden.

Deze dingen zijn goede voorbeelden voor wat betreft dat we niet naar verkeerde dingen zouden moeten begeren zoals zij dat deden. Hier is een voorbeeld van als we in moeilijkheden komen. Soms lijden we vanwege onze zonden; soms lijden we omdat anderen hebben gezondigd – en daarna zien we het uiteindelijke resultaat van dit alles.

1 Corinthiërs 10:6-12 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij

die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererie plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op een dag drieëntwintigduizend. En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld *voor ons* en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

Nu volgt de sleutel betreffende dit alles:

1 Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. ...

Geen *bovenmenselijke* beproeving, moeilijkheid of verzoeking. De reden hiervan is dat we niet gaan denken dat God *de pik op ons heeft*. Waarom doet God me dit aan? Waarom doet God me dat aan? *We moeten gewoon naar God kijken en Hem vragen ons te helpen!*

1 Corinthiërs 10:13-14 ... En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij!

Daarom moeten we geduldig zijn en volharden. Volharden betekent dat we de omstandigheden verdragen. God zal in een uitweg voorzien. Soms zien we die niet eens. En Hij zal het op een manier doen die anders is dan wij zullen denken.

Jacobus 5:11 ...: gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.

En God is *rijk aan barmhartigheid en ontferming!* Daarom moeten we – als we ons in moeilijke omstandigheden bevinden – onszelf overgeven aan de barmhartigheid en ontferming van God.

Laten we eens kijken waar er gesproken wordt over Gods medeleven en vertroosting en dergelijke in relatie met ons.

2 Corinthiërs 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting,

Ik garandeer u één ding dat we soms op een punt in ons leven komen waar het erop lijkt dat we het lijden geen minuut langer kunnen verdragen – of dat nu mentaal lijden is of een fysieke kwaal of ongemak. Ongeacht de omstandigheden, we kunnen op een punt aankomen waarop we niet meer kunnen hebben! Dat overkomt ons allemaal! Ik heb dat meegemaakt en misschien u ook wel. Dat is het moment waarop we naar God moeten gaan en zeggen: 'God, U bent de God van alle vertroosting!' In al onze ellende beseffen we dan uiteindelijk dat we onszelf niet kunnen redden. Midden in onze ellende kunnen we onze omstandigheden niet veranderen – alleen God kan dat!

2 Corinthiërs 1:4 die ons troost in al onze druk, ...

In al onze beproevingen en moeilijkheden. Waarom doet Hij dat?

2 Corinthiërs 1:4 ..., zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

Dat is een van de dingen van het leven waar we doorheengaan, zodat we daarna anderen die in problemen zitten kunnen helpen. Als we door zo'n situatie heengaan zien we het meestal niet op die manier. Ik in ieder geval niet! U waarschijnlijk ook niet! Maar dat is de hele les zodat als we uiteindelijk vertroost worden – met een vertroosting die van God komt – we hetzelfde kunnen doen ten aanzien van anderen en zeggen: Vertrouw op God, wacht op Hem op de wijze die Hij van ons verwacht, roep daarbij voortdurend tot God en vraag Hem je te helpen. Dat is de tijd waarop je tot God gaat en zegt:

- ik weet niets
- ik weet niet wat te doen
- ik kan dit probleem niet oplossen
- ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan
- het is meer dan ik kan verdragen
- ik kan het niet meer aan
- ik werp mijn leven helemaal in Uw handen
- ik werp mijn leven gewoon voor Uw troon
- zo zit het met mij, o God
- ik weet het niet meer
- help me alstublieft

Dat is het moment waarop God meer kan doen om je te helpen dan op enige ander moment. Waarom? Omdat:

- de ijdelheid weg is
- de eigengerechtigheid weg is
- je eigen plannen weg zijn
- je eigen oplossingen waardeloos zijn
- je eigen leven ingepakt is in je eigen moeilijkheden en problemen en zonden en alles wat daarmee samenhangt

Je gaat gewoon naar God en zegt: 'Ach God, ik heb behoefte aan Uw genade, aan Uw hulp, aan Uw barmhartigheid!' Gegarandeerd dat er in die omstandigheden ergens iets zal gebeuren. Op deze manier zult u die anderen kunnen helpen. En u kunt hen vol vertrouwen helpen omdat u er zelf ook doorheen bent gegaan.

Daarna zegt Paulus:

2 Corinthiërs 1:5 Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, ...

Niemand van ons heeft zo'n overvloed van het lijden van Christus in zich ervaren als de apostel Paulus. Om dit punt nader te bestuderen, verwijst ik u naar mijn preken: *U denkt dus dat u hebt geleden!*

2 Corinthiërs 1:5 ..., zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.

God zal ons vertroosten! God zal ons helpen! In sommige gevallen zal de ware vertroosting pas bij de opstanding uit de doden plaatsvinden! Pas dan zal die komen. Moeten we volharden tot de opstanding? We moeten volharden tot de dood! Daarna volgt de opstanding!

2 Corinthiërs 1:6 Worden wij verdrukt, ...

Let op hoe Paulus naar zijn problemen keek.

2 Corinthiërs 1:6-7 ..., het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wel gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.

Dat geeft ons heel veel hoop! In het lijden waar we doorheen gaan is heel veel hoop!

Het is interessant dat Jacobus dit op dit precieze punt ook vermeldt, omdat als we met lijden te maken krijgen, waaraan willen we dan onmiddellijk een einde hebben? *De pijn! Het lijden! De ondraaglijke pijn!* Wat zullen de meeste mensen zeggen? *Ik wil alles doen om van dit of dat of nog wat anders af te komen!* Sommige mensen hebben in het uiterste geval vanwege hun lijden God opgegeven.

Ik las een verslag over 40 christenen wie gevraagd werd Christus te verloochenen en te offeren aan een van de Romeinse goden, en Lucinius, die in die tijd keizer was, zei: 'Als je het niet doet ga ik je martelen.' Desondanks deden ze het niet en ze werden midden in de winter in een dichtvriezende meer geworpen.

Hun werd gezegd: 'Als je Christus afzweert, mag je eruit komen om je te warmen en eten te krijgen.' In reactie hierop bleven 39 van hen in het bevriezende water, maar een van hen zwoer Christus af. Hij

kwam uit het water en ging op weg om zich op te warmen, maar ondanks het warme water op hem op te warmen en de warmte van de kamer stierf hij! Toen trok een van de soldaten die bij de uitvoering van dit gebeuren betrokken was, zijn kleren uit, rende naar buiten en voegde zich bij de 39 anderen en zei: 'Ik ben ook een christen.' Samen met hen vroomde hij dood.

Daarom zegt Jacobus hier:

Jacobus 5:12 Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. ...

Als je onder druk wordt gezet, als je legaal in een bepaalde situatie wordt gebracht.

Jacobus 5:12 ... Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.

[Er zijn vertalingen die *opdat gij niet onder het oordeel valt* vertaald hebben met *zodat u niet in huichelarij vervalft*. De heer Coulter gaat uit van zo'n vertaling.]

Als u in huichelarij vervalft dan kan God u dat vergeven. Kan God u uw huichelarijen vergeven? *Ja!*

1. Mattheüs 5:33-37 – Jezus zei: 'Zweer in het geheel niet ...'
2. Mattheüs 23:16-22

Jacobus 5:13-20 Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. ...

Daarom komen er moeilijkheden. Als alles gewoon lekker zou verlopen, als alles perfect zou zijn:

- Zou u dan elke dag bidden?
- Zou u dan elke dag bijbelstudie doen?
- Hoe vaak bidt u niet in perioden van lijden?

U loopt rond in uw ellende en voelt u zo ellendig dat u niet bidt.

Jacobus 5:13-14 ... Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Het zalven met olie is voor onze genezing.

Jacobus 5:15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, ...

Dat moet zowel uw geloof zijn als het geloof van de dienaar, tezamen met het geloof van Christus!

Jacobus 5:15 ..., en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Dit laat zien dat ziekte het resultaat is van het op de een of andere manier overtreden van een of andere wet. Dat is zonde, of het uw schuld is of niet.

Soms schudt u gewoon de hand van iemand die verkouden is, waarna u onwillekeurig met uw hand langs uw neus wrijft en u loopt een verkoudheid op. Dat virus zit op hun handen omdat ze zojuist hun neus snoten, en het wordt van hun hand overgedragen op uw hand, van uw hand naar uw neus, en van uw neus verder uw systeem in. Ze hebben ontdekt dat op die manier heel veel verkoudheid wordt doorgegeven. Als u dus een verkoudheid voelt aankomen en naar de samenkomst van de kerk komt, voel u dan niet genoodzaakt anderen de hand te schudden. Zeg gewoon: 'Het kan zijn dat ik verkouden word', maar schud geen handen.

Nog een tip – gewoon voor het familiegebeuren. Als iemand last heeft van zijn ingewanden laat dan niet iedereen uit het gezin gebruik maken van hetzelfde toilet. Laat degene die ziek is één toilet gebruiken. Zorg ervoor dat het iedere keer wordt schoongemaakt, want het virus kan in het water zitten en met het doorspoelen ontstaat er een mist aan kleine druppeltjes die neerdalen op de diverse delen van het toilet en de volgende die er gebruik van maakt, loopt zo het virus

op. Gewoon een simpele voorzorgsmaatregel. Op die manier loop je geen dingen op die je niet verwacht.

Het is onnodig te zeggen dat er sommige zonden zijn die u begaat en over u brengt, waarbij zalven en gebed voor u vergeving zal brengen. Er zijn ook dingen die u overkomen waar u part noch deel aan hebt, behalve dan dat u toevallig op de verkeerde plaats aanwezig was. Zulke *zonden* zullen ook vergeven worden.

Jacobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. ...

Dit is echt een intieme situatie, een heel volwassen verantwoordelijkheid, dat u iemands fouten kunt begrijpen zonder erover te praten en ze te veroordelen. Is het eerste dat mensen willen doen juist niet: 'Heb je gehoord ...'? Dit vers hier laat een volwassen niveau van christen-zijn zien.

Jacobus 5:16 ... Het [vurig] gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Dit duidt op een specifiek gebed, een specifiek verzoek. En dat is wat zalving is.

Jacobus 5:17-18 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten.

Ik vind dat een schitterend verhaal. Achab wordt opgeroepen daar aanwezig te zijn en Elia bidt nog eens voor de laatste keer en kijkt, daar komt een klein wolkje aan de hemel. Hij zei: 'Achab, u kunt nu beter in uw wagen stappen om met spoed naar uw paleis terug te keren! Want als u dat niet doet zult u door de heftige regen weggespoeld worden!' Wat deed Elia nadat de regen was gevallen? Hij was zo bang voor Izebel dat hij ver weg vluchtte en zich in een grot bij de berg Horeb verborg. Hij had dezelfde emoties als wij. Zelfs al

was hij in staat deze dingen te doen, deze grote wonderen, toch was ook hij onderworpen aan menselijke zwakheden.

Wat gebeurde er nadat hij gebeden had dat het niet zou regenen? Hij trok zich een poosje terug bij een beekje waar hij dag en nacht door de raven werd gevoed met brood en vlees! Toen het beekje droogviel zei God hem naar de weduwe in Sidon te gaan en bij haar te blijven. Elia bleef daar bijna drie volle jaren. Dat zegt ons hoe belangrijk zijn functie was. Dat was een belangrijke functie, maar hij liet zich daarop niet voorstaan, en ook God bracht een en ander daarover niet voor het voetlicht. Hij verbleef drie jaar bij een weduwe. Natuurlijk weten we dat er een wonder plaatsvond met het meel en de olie en de genezing van haar zoon. We kunnen heel wat leren uit de geschiedenis van Elia en alles wat hij deed.

Jacobus 5:19-20 Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

Dat is het einde van de brief van Jacobus. Hij sluit niet af met 'Amen'. Ik heb, meen ik, gezegd waarom hij niet afsluit met 'Amen'. De reden die ik vermeldde was dat hij als introductiebrief bij de brief aan de Hebreëen zat. Maar het is niet nodig om te zeggen *dat de brief van Jacobus heel veel verschillende lessen voor ons bevat!*