

## **De brief van Jacobus, deel 12 <sup>1 2</sup>** **Verzamel schatten in de hemel**

Ik wil iets heel interessants vermelden dat Carl Franklin tegenkwam bij zijn studie van Hebreeën. De periode waarin de droogte in de tijd van Elia ten einde kwam, viel waarschijnlijk omstreeks het Loofhuttenfeest. Op dat moment was er een confrontatie tussen de priesters van Baäl en Elia. Op het Loofhuttenfeest hadden ze een ceremonie van het uitgieten van water rond het altaar. Dat maakt het uitgieten van water op het altaar en het offer van Elia zelfs nog indrukwekkender. Dat was op de tijd van het avondoffer en dat laat dan zien dat het water na zonsondergang werd uitgegoten, dus het was in feite de laatste dag van het Feest.

Dat betekent dat de droogte begon omstreeks de tijd van het Pascha. Vanwege de Baäldienst en de zonden van de Israëlieten begon God de straf met het Pascha. Als we dat bestuderen, de serie Bijbelstudies over Jacobus zien en dan naar Hebreeën gaan, denken we: Hoe zijn deze met elkaar verbonden? Ze zijn op de volgende manier met elkaar verbonden: Het is heel waarschijnlijk dat de problemen waarover het gaat in Hebreeën vandoen hadden met het Pascha; vandoen had met Pascha op de 14e versus op de 15e; en vandoen had met Joden die teruggingen naar dierlijke offeranden en het offer van Jezus Christus verwierpen. Jezus bracht niet het Koninkrijk toen zij wilden dat Hij het Koninkrijk zou brengen. Dus er staan enkele dingen in Hebreeën die veel licht werpen op deze dingen.

Hoe hangt dit dan samen met Jacobus? Dat zal ik u laten zien. We zien iets dat heel interessant is en slechts in drie boeken van het Nieuwe Testament voorkomt. Dat is het punt dat in het laatste vers van Jacobus aan de orde komt:

---

<sup>1</sup> Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistle of James XII' gegeven op 14 april 1992 door Fred R. Coulter.

<sup>2</sup> Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

**Jacobus 5:20** weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

We weten allemaal dat de brief van Jacobus niet met *Amen* wordt afgesloten. Bijna elk boek van het Nieuwe Testament wordt met *Amen* afgesloten, met uitzondering van Jacobus, Handelingen en 3 Johannes.

Als we de inhoud van Hebreeën vergelijken met de problemen in Jacobus en we nemen in overweging wat Jacobus tegen Paulus zei: 'Paulus, breng deze offeranden in de tempel. Je ziet hoeveel duizenden die Christus volgen nog steeds ijveren voor de Wet. Op die manier zullen zij weten dat je niet zegt dat de Wet zelf zonde is.'

Dat is in principe de kern van wat er werd gezegd. Als je echter reeds het offer van Christus hebt en dan teruggaat naar het offeren van dieren om het offer van Christus te vervangen, dan kan dat zonde worden. Je kijkt dan niet langer naar Christus die het belangrijkste offer was. Je kijkt dan naar het dieroffer om voor jou te doen wat alleen het offer van Christus kan doen. Gebaseerd op deze lijn van redeneren kunnen we de volgende twee vragen stellen:

1. Zou het mogelijk zijn dat de brief van Jacobus samen met de brief aan de Hebreeën werd verstuurd?
2. Waarom werd de naam van de auteur niet in die brief aan de Hebreeën opgenomen?

Men zegt dat ze niet weten wie die brief schreef. Hij is echter in de stijl van Lucas geschreven. Wie schreef veel voor Paulus? *Lucas!* Zou de apostel Paulus – die in Jeruzalem bijna werd gedood toen ze ontdekten dat hij daar was om die offeranden te brengen en voor wie de Romeinse wacht moest opdraven om hem te redden en tegen de dood te beschermen – ooit een brief aan de Joden in Jeruzalem kunnen schrijven die ze zouden lezen als ze wisten dat die van hem kwam? *NEE! Dat zou nooit en te nimmer gebeuren?*

Paulus verblijft in Italië onder huisarrest, beschermd tegen de Joden. Jacobus verblijft nog steeds in Jeruzalem en zegt : 'Kijk eens, we

moeten dit probleem oplossen.' Ik ben er zeker van dat er communicatie bestond tussen Jacobus en Paulus, en met Lucas die daar bij hem was. 'We zullen dat als volgt aanpakken. Ik zal een brief sturen en dan moet jij, Paulus, ook een brief schrijven. Maar laat Lucas die brief schrijven en zet je naam er niet in, dan kunnen we die naar iedereen sturen. We hebben iemand nodig met jouw technische kennis van het Oude Verbond en de offeranden om over dit onderwerp aan de Joden te schrijven, zodat we hen kunnen afbrengen van het verwerpen van het offer van Christus en weer teruggaan naar dierlijke offeranden.' Dit scenario is mogelijk, maar ik weet het niet. Ik leg het gewoon op tafel als iets waar we over kunnen nadenken.

**Hebreeën 13:24-25** Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië laten u groeten. De genade zij met u allen. [Statenvertaling voegt toe: Amen.]

Sommige Bijbels voegen dan nog toe: *Uit Italië geschreven door Timotheüs*. Ik geloof niet dat ze iets van Timotheüs zouden willen aannemen; Timotheüs was ook nog half Grieks, half Joods. Denk aan het probleem dat ze hadden met de besnijdenis van Timotheüs. Ik denk dat ik moet zeggen dat deze brief geschreven werd in de tijd dat Paulus voor de eerste keer gevangen zat toen Lucas en Timotheüs bij hem waren. En als de brief van Jacobus een begeleidende brief was voor Hebreeën zou dit kunnen helpen de hele gang van zaken te verklaren en waarom er zoveel nadruk ligt op Pascha en de Verzoendag en het offer van Christus, enz.

**Jacobus 4:13-17** Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

**Jacobus 5:1-4** Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw

klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot.

De Here Sebaot verwijst naar de Here de heerscharen uit het Oude Testament. Het is interessant dat hij zegt *doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot*. Met andere woorden de legerscharen van God zullen tegen u optrekken.

**Jacobus 5:5-6** Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd. Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.

Eén opmerking betreffende deze sectie die we zojuist lazen is: Hij spreekt hen niet aan als *broeders*. Let op hoe hij verder gaat, waarbij hij het wel over *broeders* heeft; dat verandert dus het hele onderwerp.

**Jacobus 5:7** Hebt dus geduld, broeders, ...

Laten we even teruggaan en zien waarom de apostel Jacobus iets vandoen heeft met zaken doen of handel drijven. We lezen dat en denken dan: Waarom zegt hij dat?

Laten we dat proberen te begrijpen betreffende handel drijven. Wie waren enkelen van de vroegste en meest succesvolle en rondtrekkende zakenlieden hier in Amerika? *De Joden!* Ze trokken er in hun kleine huifkarren opuit om potten en pannen en dit en dat en nog meer te verkopen. Dat is waar Jacobus het over heeft. Zij belaadden hun lastdieren en trokken weg naar de stad alwaar ze kochten en verkochten en geld verdienden. Dat was iets heel normaal voor hen om te doen.

**Jacobus 4:13** Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, **wij zullen** er een jaar doorbrengen, **zaken doen en winst maken**;

Waar hij het hier over heeft zegt niet dat hij tegen winst is. Hij zegt niet dat we nu allemaal communist moeten worden.

Over wat voor soort winst denkt u dat hij het hier heeft? Niet noodzakelijkerwijs geestelijke winst, maar uiteindelijk willen we wel geestelijke winst verwerven, dat is juist, dat is waar. Naar wat voor soort winst keken zij uit? *Zij keken uit naar fysieke winst!* De uiteindelijke conclusie moet zijn: geestelijke winst, maar hij heeft het hier over de verkeerde soort winst. En waarvan zijn zoveel Joodse zakenmensen beschuldigd? *De verkeerde soort winst!* Hij heeft het over een Joods probleem. 'Wij trekken eropuit en we zullen die heidenen het vel over de neus halen.' Dat is het punt hier.

Het hoofdprobleem hier, het belangrijkste probleem waarover hij het heeft, is *het niet betrekken van God in de planning van het dagelijks leven!* Ik zie deze woorden en dan zeg ik: 'Tjonge, dat is een dolksteek in mijn hart.' Hoe vaak heb ik niet dingen gedaan die fout gingen, waarover ik niet had gebeden toen ik het had moeten doen om te zeggen: 'O God, zegen me in deze inspanning en help me te zien of wat ik doe goed of verkeerd is.' In plaats van dat je gewoon begint en dan aldoende tot de ontdekking komt dat het verkeerd is. 'O, ik heb God hierin niet geraadpleegd en nu gaat het verkeerd.' Daar heeft hij het hier over. We weten niet hoe morgen eruit ziet.

Laten we naar een aantal dingen kijken betreffende plannen maken met en zonder God. Laten we kijken naar het verkeerde soort handel drijven. Dat is het soort handel drijven dat door Satan wordt geïnspireerd en uitgevoerd. We zien dat ook in deze tijd volop plaatsvinden – dezelfde geest van doen. Wat voor soort handel drijven wil Satan graag doen? Waaraan kunnen we in deze tijd denken, waar handel gedreven wordt op een manier die de werkers uitbuit? Niet noodzakelijkerwijs de vakbonden. Er zijn slechte vakbonden, er zijn vakbonden die nodig zijn, en ergere dingen.

Hoevelen onder ons herinneren zich wat er in Guam gebeurde? In Guam leven mensen met de Chinese nationaliteit afkomstig van het vasteland, waar de bedrijven gevestigd zijn die ook naar Guam zijn gekomen om daar grond aan te kopen om fabrieken te bouwen die van alles produceren – kleding of onderdelen of wat dan maar ook. Wat is Guam? *Een bezitting van de VS!* Wat kun je beweren als je iets in Guam produceert? *Made in the USA!* Geen invoerrechten verschuldigd! Zij brachten hun eigen arbeiders mee van het vasteland en wat deden ze? Zij lieten die in een afgezonderd gebied werken en wonen; het was een slavenkamp! Ze betaalden hen zoiets als 20 dollar per maand! Daarnaast lieten ze ook in gevangenis in China slavenarbeid verrichten.

Daarna boden ze die artikelen spotgoedkoop aan op de Amerikaanse markt. Dat is het soort productie en handel drijven dat gebaseerd is op zonde. Een eerlijk loon voor eerlijke arbeid, voor goed werk, voor een eerlijke winst is juist. We zullen zien dat God ons zelfs aanmoedigt dit te doen. Hier hebben we Satans activiteiten, we zullen dat niet helemaal doornemen.

**Ezechiël 28:17** Trots was uw hart op uw schoonheid. ...

We hebben het hier over trots in het zaken doen. 'We gaan dit doen, we gaan dat doen, en ook dat nog doen.' Wat ben je als je vertrouwt op je eigen schoonheid? *IJdel!* Waar vertrouwt je dan op? *Op jezelf!* Daar heeft hij het hier over met dit soort handel drijven, *je vertrouwt op jezelf.*

De slotconclusie is dat zelfs in wat we in ons leven als de wereldse dingen beschouwen, we Gods zegen nodig hebben.

**Ezechiël 28:17-18** ... Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijfd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.

Laten we nu kijken naar het ineensstorten van het verkeerde handels-systeem in de wereld. Dat wordt het grote Babylon genoemd. Waar stond Babylon bekend om? Waar stond Sodom bekend om? *Rijkdom, schoonheid, goederen en diensten, kunst en vakmanschap, en al zulk soort dingen!* Is dat niet het toonbeeld van de zakenmensen in de wereld, de manier waarop zij hun winst maken en ons over onze rug en ons leven afpersen, misbruik van ons maken? *Ja!* Of verkopen ze je iets dat niet werkt of minderwaardig van kwaliteit is? *Hier staat het, Openbaring 18!* Het gaat daar over het grote Babylon en alles wat zich daarin afspeelt.

**Openbaring 18:7-8** geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: ...

Zei Jacobus dat niet? Je weet niet wat de dag van morgen brengen zal; je weet het niet.

**Openbaring 18:8** ...: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.

Dat staat in direct verband met Ezechiël 28. We kunnen daar meer lezen over handel drijven, dingen aan de man brengen en de schepen van Tyrus en het goud van Ofir. Al die dingen hangen daarmee samen. Wat doen ze nu in deze tijd? General Motors, ach het arme General Motors moet sluiten. Nee, dat hebben ze doelbewust gepland. Doelbewust hebben ze hun product niet verbeterd. Doelbewust hebben ze hun fabrieken niet verbeterd. Doelbewust hebben ze zich ten koste van hun arbeiders bevoordeeld. Nu zijn ze gedwongen naar Mexico te gaan waar ze de beschikking hebben over arbeiders die praktisch slavenarbeid leveren. Ze betalen hen twee dollar per uur. In Amerika – met alle extra voordelen meegerekend – moeten ze 50 dollar per uur betalen voor dezelfde hoeveelheid werk!

Al die gezinnen die afhankelijk waren van werk in die fabrieken zijn nu zonder werk en inkomen. Waarom? Wegens hebzucht, wegens zonde, al deze geplande dingen om zich ten koste van de arbeiders te bevoordelen, zodat zij winst kunnen maken. Luister, General Motors kan het zich veroorloven vier miljard dollar in een jaar te verliezen. Zij lieten de verliezen jaar in jaar uit oplopen zodat ze een excuus hadden om te doen wat ze wilden doen. Hadden ze hun auto's niet 10 jaar geleden kunnen verbeteren? *Zeker!* Dit maakt allemaal deel uit van dit grote Babylonische systeem. Tussen twee haakjes, weet u dat de meeste motoren voor de Ford Escort dezelfde zijn als die in de Mazda? Gemaakt door de Mazda Corp, waar Ford Motor Corp. een aandeel van 40% in heeft.

Daarom staat dit hier:

**Openbaring 18:9** En de koningen der aarde, die met haar gehoe-reerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, ...

Dat klinkt als het Congres, ze werden betrappt in het 'rubber'gate-schandaal. Ze klagen en jammeren allemaal. 'Ja, sommigen van ons zijn in de gevangenis gegooid voor het afgeven van een ongedekte cheque, maar ik heb dat slechts 800 keer gedaan', zegt Bob Davis van Michigan, 'vergeef me alstublieft.' Of Barbara Boxer: 'Ik ben voor fiscale verantwoordelijkheid en geen schulden.' Wat gebeurt er? Het slaat op haar terug!

**Openbaring 18:9** ..., zullen over haar wenen en weeklagen, ...

Wat te denken van die man die een ongedekte cheque uitschreef, die door de politie werd gearresteerd, in de boeien geslagen, 4n daarna tot 3 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor een cheque van 695 dollar. Vergelijk daarmee de cheques van de leden van het Congres, dat gaat over bedragen van 6 cijfers! Wat Babylon betreft zal dat nog erger worden. Wat heeft Babylon alle naties van de wereld aangedaan? *Ze zitten allemaal in de schuld! Overheidsschuld! Overheidsuitgaven!* Daarna moeten we de mensen belastingen opleggen. Alle naties in de wereld hebben een Centrale Bank, allemaal in het



bezit van de internationale bankiers, die worden gecontroleerd door de topelite van de wereld, die op hun beurt weer worden gecontroleerd door Satan de duivel! Zo zit het in elkaar. En als *het teken van het Beest* komt, zal het niet gemakkelijk zijn.

Zo kan *het Beest* aan de macht komen. Dit grote Babylon zal de hele wereld in haar greep krijgen omdat alle naties in de schuld staan. Ze kunnen daar niet uit komen! Daarnaast hebben we dat obscene Congres en deze obscene President. Dat maakt allemaal deel uit van het Babylonische systeem. Zijn zij in slavernij? *Ja!* Is de natie in slavernij? *Ja!*

**Openbaring 18:9-11** ..., zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt,

*Hoera! Opeens komt er een eind aan dat hele systeem! Het hele systeem moet worden vernietigd! Dat systeem kan niet gerepareerd worden! Daarom moet het worden vernietigd!*

**Openbaring 18:12-13** lading van goud, zilver, edelgesteente en paarden, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem ...

Dat klinkt als World Imports. Als je daar binnenloopt kun je al die dingen ruiken.

**Openbaring 18:13-15** ... en tarwe, lastdieren, schapen; *lading* van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen. En het ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u weggegaan en al wat kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden worden. De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk

geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend,

Wat een vervulling van Jacobus 4 en 5.

**Openbaring 18:16-20** en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarden, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest! En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest! Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.

Let op Mattheüs 6 – daar worden twee heel belangrijke dingen genoemd die betrekking hebben op vandaag en morgen:

- Vers 11: Bid elke dag *geef ons heden ons dagelijks brood*
- Vers 24: *Niemand kan God dienen en mammon.*

Daarna zegt hij *let op de leliën des velds* en soortgelijke dingen.

Mattheüs 13:22 gaat over een van de moeilijkste dingen die mensen moeten begrijpen en onderscheiden:

- Hoe zouden wij ons voelen als we 10.000 dollar cash in onze portefeuille hadden *versus* hoe zouden we ons voelen als we zelfs geen rooie stuiver zouden hebben? *We zouden ons zeker en onzeker voelen!*
- Wat is die zekerheid?

Die zekerheid is een *vals* gevoel. Stel je voor hoe snel dat gevoel van zekerheid kan omslaan in onzekerheid. Nadat je die 10.000 dollar in handen kreeg maakte je allerlei plannen om dit en dat en nog veel meer te gaan doen. Om dat te doen ga je naar de bank en je krijgt daar slecht nieuws: het is allemaal vals geld! Waar heb je dat gekre-

gen? *De onzekerheid slaat onmiddellijk toe!* In het bijzonder als ze de politie laten opdraven die je in de boeien slaat.

**Mattheüs 13:22** De in de dorsen gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom ...

Dat is het grote punt betreffende winst en geld en rijkdom. Je hebt valse zekerheid vanwege wat het in je handen vertegenwoordigt om voor je te gaan doen. Daarom zegt Jacobus: Zeg niet dat je winst gaat maken, dat je dit gaat doen, dat je dat gaat doen, en nog veel meer, omdat je zelfs niet eens weet wat de dag van morgen brengen zal. Dat wil niet zeggen dat we geen plannen moeten maken, dat wil niet zeggen dat we niet een juiste fiscale verantwoordelijkheid moeten hebben.

Het volgende is iets dat altijd waar is:

**Lucas 16:8** En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, dat hij met overleg gehandeld had, want de kinderen dezer wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen des lichts.

*In zakelijke aangelegenheden!*

Ik heb gezien dat dit heel waar is; dat gebeurt keer op keer! Hoeveel zaken die door mensen vanuit de Kerk worden begonnen, lopen op een mislukking uit? Niet omdat ze het niet proberen en het is ook niet altijd hun schuld. *Ze zijn gewoon niet wijs voor wat betreft de manier waarop in deze wereld zaken worden gedaan!* De grootste moeilijkheid die mensen zullen hebben, is dat om eerlijk zaken te doen, je dat niet in deze wereld kunt doen.

Daarna gaat hij verder:

**Lucas 16:9** En Ik zeg u: Maakt u vrienden met behulp van de onrechtvaardige Mammon, ...

Dat betekent niet dat we moeten gaan deelnemen aan onrechtvaardige zaken, maar omdat we een baan nodig hebben of iets nodig hebben, moeten we niet alle banden met de wereld geheel afsnijden. Die banden hebben toch enige waarde wegens wat eruit voort kan komen.

**Lucas 16:9** ..., opdat, wanneer deze u ontvalt, men u opneme in de **eeuwige** tenten.

Dit moet niet zijn *eeuwige* tenten, maar tenten die *tijdens het tijdperk* blijven bestaan, het tijdperk vanaf de tijd dat Christus op aarde was tot aan het moment dat Hij terugkeert. Deze situatie slaat dus op ons hele leven, zolang we leven.

Sommige mensen zullen zeggen: hoe zullen deze onoprechte mensen die leven in de wereld van de handel er ooit in slagen in de hemel te komen? Een Protestant zou zeggen: 'Hoe draagt het ertoe bij dat ik in de hemel kom?' Dat is niet de betekenis van deze woorden *een tijdperk lang bestaande tenten* – met andere woorden u zult in deze wereld voor uw eigen onderhoud genoeg geld kunnen verdienen om zelfs in moeilijke tijden te overleven. Daar gaat het hier over.

**Lucas 16:10** Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig.

Kunt u dat geloven? De week waarin ik deze preek geef, is de week waarin het Congres werd betrap! Dat is verbazingwekkend!

**Lucas 16:11-12** Indien gij dus niet getrouw geweest zijt ten aanzien van de onrechtvaardige Mammon, wie zal u dan het ware goed toevertrouwen? En indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien van het goed van een ander, wie zal u het onze geven?

Dat klinkt als de Bank van het Congres.

**Lucas 16:13-15** Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de

andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Dit alles hoorden de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij hoorden Hem. En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God.

Let erop hoe datgene wat Jacobus schrijft er volledig mee overeenstemt.

Laten we nu eens kijken naar enkele juiste dingen die we moeten doen bij het zaken doen. Lucas 19 gaat over de gelijkenis van de talenten en de ponden. Dat is een interessante invalshoek. Hier hebben we een voorbeeld dat zelfs een belastingambtenaar – waar we allemaal geen hoge dunk van hebben – kan doen wat juist is. Dit is Zacheüs.

**Lucas 19:8** Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, ...

Wat deed hij met zijn rijkdom? Hij deed wat juist was! Daar heeft ook Jacobus het over; hij had het over *ingehouden loon*.

**Lucas 19:8** ..., en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.

Dat komt overeen met een Bijbelse principe: Als iemand een schaap stal en het werd levend bij hem aangetroffen dan moest hij het tweevoudig vergoeden. Als het dood was moest hij het viervoudig vergoeden. Hij volgt dus een Bijbels principe.

**Lucas 19:9-13** En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en *daarna* terug te keren. En hij

riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zeide tot hen:  
**Drijft handel, totdat ik terugkom.**

Dat betekent: werk ermee, doe er iets mee, laat het toenemen.

**Lucas 19:14-15** Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde, toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder **met zijn handel** bereikt had.

- Handel drijven op de juiste manier.
- Kopen en verkopen op de juiste manier.
- Alles gebaseerd op juiste zakenprincipes.

**Lucas 19:16-22** En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst gemaakt. En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden. De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgebracht. Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden. En de volgende kwam en zeide: Heer, hier is uw pond, dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. Want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt; gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist, dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb.

*Waarom? Omdat als je God erbij betreft Hij kan zegenen in de dingen die je niet kunt zien, waarbij je zult ervaren dat God een sober iemand is als je het allemaal in eigen kracht probeert te doen. Of je ervaart dat er niets gebeurt ongeacht hoeveel energie je erin steekt. Als je God niet vraagt om het te zegenen, hoe kan God het dan zegenen?*

Tussen twee haakjes, Openbaring 3:1-9 verwijst naar de Kerk in Sardis die bijna dood is, dat wil zeggen bijna niets doet.

Hier volgt dan het minimum wat we zouden kunnen doen:

**Lucas 19:23** Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben.

Het principe van een redelijke hoeveelheid rente is dus oké. Woekerrente verwijst naar rentes die 18, 20 of 30% per jaar bedragen – er zijn zelfs archieven uit Babylon die 40% laten zien. Sommige klei-tabletten van handelstransacties uit Babylon laten *40% rente* zien. Ik vraag me af of dat archieven waren van de Maffia uit Babylon – wie weet! Dat doet je toch een en ander afvragen!

Maar hier laat Jezus een principe zien:

- Wat minimaal vereist was.
- Wat een juist principe is.
- Wat laat zien hoe dingen op een juiste manier moeten worden gedaan.

**Lucas 19:24-25** En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt hem het pond af en geeft het hem, die de tien ponden heeft. En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft al tien ponden.

Is God een communist? Krijgt iedereen een gelijke behandeling?  
*Nee! Nee!*

**Lucas 19:26-27** Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en hem, die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft. Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen.

Er zijn diverse andere plaatsen waar wordt gezegd wat God zal doen in dit soort situaties: 'De laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten.' Het is gebaseerd op een individuele inspanning en op

Gods zegen, en in elk geval zullen we slechts door Zijn genade in het Koninkrijk van God kunnen komen!

Laten we enkele Spreuken opslaan die ons de juiste en de verkeerde manier laten zien om zaken te doen. Natuurlijk bevat het boek Spreuken ontstellend veel over hoe we ons leven op een dagelijkse basis moeten leiden; daarom staat er ook veel in over het doen van zaken en welk soort zaken en hoe die uit te oefenen. Hier hebben we een belangrijk principe en we zullen zien dat het absoluut waar is:

**Spreuken 10:2** Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, ...

Dat valt helemaal samen met wat Jacobus laat zien.

**Spreuken 10:2-3** ..., maar gerechtigheid redt van de dood. De HERE laat de rechtvaardige geen honger lijden, ...

Dat valt samen met wat David zei dat hij nooit had gezien dat een rechtvaardige honger moest lijden. Er zijn op dit principe heel wat programma's voor de armen opgestart. Ze proberen daarbij hen tot Christus te keren – op de manier waarop de kerken van de wereld dat doen – maar als zij dan hun leven inrichten op het houden van de Tien Geboden, het doen van de dingen op de juiste manier, dan blijkt dat ze zelfs midden in de getto's binnen drie jaar uit de armoede zijn. Het is dus waar dat God niet zal toestaan dat de rechtvaardige honger lijdt.

**Spreuken 10:3** ..., maar de begerigheid der goddelozen wijst Hij af.

Het doet er niet toe hoeveel ze winnen. Het doet er niet toe hoeveel ze vergaren. Het zal allemaal verkwist worden.

Hier volgt nog een andere les hoe ons werk te doen, onze zaak te laten draaien, ons leven te leiden, enz.

**Spreuken 10:4** Een trage hand maakt arm, maar de hand des vlijtigen maakt rijk.



Een heel fundamenteel principe in alles wat we doen. Er bestaat geen creativiteit zonder dat er eerst wordt gewerkt en getranspireerd.

Nog een belangrijk iets dat naar mijn mening verkeerd is binnen het opleidingssysteem van de wereld in deze tijd. Ze hebben een totaal verkeerde filosofie voor wat betreft creativiteit. De filosofie is de kinderen gewoon hun gang te laten gaan en zo creatief te zijn. Dat is verkeerd omdat dat uitloopt op chaos.

- Creativiteit vereist discipline.
- Creativiteit vereist richting.
- Creativiteit vereist doelen.
- Creativiteit vereist iets tot het einde volbrengen.

Om creatief te worden moeten basisprincipes worden aangeleerd: *dingen moeten in het geheugen worden ingesleten!* Als dan alle basisinformatie aanwezig is, als men over de basisvaardigheden beschikt, dan kan men creatief worden door deze dingen op een nieuwe en interessante en betere en verschillende manier met elkaar in verband te brengen. Dat komt voort uit een vlijtige hand.

**Spreuken 10:5-6** Wie verzamelt in de zomer, is een verstandig zoon; wie slaapt in de oogsttijd, is een zoon die zich schandelijk gedraagt. Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.

Hier volgt iets dat we ook weten en dat ook waar is:

**Spreuken 11:1** Een bedrieglijke weegschaal is de HERE een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig.

Nu kan men "de duim van de man die het vlees afweegt laten meewegen" door te zeggen dat een verpakking 15 oz bevat en dat men er wegens het vochtgehalte toch opzet dat er 16 oz in zit (oz = ounces; 1 ounce = 28,3 gram). Zo zijn de wetten opgesteld.

**Spreuken 11:4** Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.

Dit is absoluut waar! Laten we dit toepassen op de gemeente te Laodicea die meent dat ze rijk zijn en dat die rijkdom hen door alles heen zal helpen. Maar de dag des toorns komt eraan en die rijkdom zal hen daar niet doorheen helpen. Daarom moeten ze zich echt haasten om de dingen te gaan doen die ze moeten doen, enz.

Hier volgt iets dat we allemaal zouden moeten weten. We moeten dit weloverwogen aan ons denken en ons plannen maken toevoegen. Dit wil niet zeggen dat we geen plannen moeten maken. Dat is niet de implicatie hiervan. Het plannen maken moet in overeenstemming met Gods wil gebeuren. God laat ons in ons eigen persoonlijke leven en de dingen die we doen in ons werk, onze werkring, onze baan, onze zaak en in huis heel wat verschillende dingen toe die allemaal passen binnen de ruimte van Gods wil, omdat ze in overeenstemming zijn met de geboden van God.

**Jacobus 4:14** gij, die niet *eens* weet, hoe morgen uw leven zijn zal!  
...

Niemand van ons weet dat! Absoluut niemand van ons weet precies wat er morgen zal gebeuren, maar dat betekent niet dat we de wekker niet zetten om morgen op te staan om ons gereed te maken naar ons werk te gaan, daarna te vertrekken en daar op tijd aan te komen. Hij zegt dit tegen hen die zeggen: 'Laten we onze caravan inpakken en voor een jaar weggaan om zaken te doen, handel te drijven, flink wat winst te maken.' En dat verwijst allemaal naar onrechtmatige winst, onrechtmatig verkregen winst, winst verworven door bedrog.

Hij zegt: 'Kijk, je weet niet eens wat er morgen staat te gebeuren!'

**Jacobus 4:14** ... Want gij zijt een damp, ...

Ons leven is een damp! Het is er vandaag, maar morgen is het verdwenen!

**Jacobus 4:14-15** ..., die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen.

Terwijl we verdergaan gaan we deze twee met elkaar vergelijken: zij die zo arrogant en trots zijn dat ze denken dat ze "morgen" helemaal kunnen plannen, de toekomst helemaal in hun zak hebben, dat ze alles voor elkaar kunnen krijgen, **versus** hen die begrijpen dat hun leven niet meer is dan een damp en dat het "morgen" verdwenen zou kunnen zijn. Als we de wil van de Heer zoeken dan zullen we de zegen van de Heer ontvangen in overeenstemming met wat we hier in Spreuken vonden betreffende het uitvoeren van onze zaken, het leiden van ons leven, het doen van ons werk – en al die dingen zijn van toepassing.

We zullen zien dat dit geheel overeenkomt met een van de eerste dingen die Jacobus in Jacobus 1 schreef betreffende wat het leven is. Hij zegt alweer tot de rijken:

**Jacobus 1:10** maar de rijke [*roeme*] in zijn geringheid, ...

Met andere woorden het christen-zijn voor een rijk iemand brengt hem echt in een nederige positie. Waarom? Omdat hij binnen de gemeente niet belangrijker is dan wie hij daar als de minst belangrijke zou kunnen beschouwen. Hij geeft de volgende analogie:

**Jacobus 1:10-11** ..., want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken.

Dat is duidelijk als hij God niet op de eerste plaats stelt.

We zagen het voorbeeld van Zacheüs die God duidelijk wel op de eerste plaats stelde, die deed wat hij met het geld, de fondsen, zijn inkomen en alles wat hij ontving, zou hebben moeten doen.

Laten we naar nog iets meer kijken betreffende hoe we ons leven moeten leiden. Er is nog een ander iets, iets dat in deze tijd echt een ding is. Het is altijd al een punt geweest, maar het speelde zeker een rol in dit politieke jaar. Op de een of andere manier zijn de rijken altijd vreselijk en slecht. Als wij maar hun geld hadden dan zouden wij het beter doen. Dat is niet zo Bijbels. Laten we naar een aantal dingen kijken betreffende hoe we ons leven moeten leiden. Daarin vinden we wat we moeten doen om te leven in deze wereld. We zien zoveel aan alle kanten rondom ons heen.

**Psalm 37:1** Wees niet afgunstig op de bedrivers van ongerechtigheid, benijd niet wie onrecht plegen;

Dat wil zeggen 'O, kijk eens naar al het geld dat zij hebben. Zij hebben de auto's. Zij hebben de huizen en de kleren. Als zij over straat lopen herkent iedereen hen. Het zou zo mooi zijn als dat voor ons gold.' Wel, als we de sluier over het leven van vele rijken weghalen, komen we tot de ontdekking dat hun leven echt heel leeg is. Daarom zegt hij:

**Psalm 37:1-2** ..., benijd niet wie onrecht plegen; want zij verdorren snel als het gras, en verwelken als het groene kruid.

Dat is niet meer dan het onderwerp dat we zojuist in Jacobus 1 en 4 hebben doorgenomen. Nu volgt wat wij moeten doen:

**Psalm 37:3** Vertrouw op de HERE en doe het goede, ...

Het is min of meer vreemd waarom dat altijd zo moeilijk is om te doen. Daar wij dit weten kunnen we het ermee eens zijn en waarschijnlijk schudden we ons hoofd:

- Ja, het leven is slechts als gras.
- Ja, ik ben niet meer dan een damp.
- Ja, ik weet niet wat er morgen zal gebeuren.
- Ja, ik weet dat er een einde aan mijn leven kan komen door:
  - mogelijk een hartaanval
  - mogelijk stap ik per ongeluk voor een auto

- mogelijk val ik van een rots
- mogelijk zit ik in een vliegtuig dat te pletter valt
- of wat voor andere reden dan ook

En toch hoevelen van ons vertrouwen echt op God? Daar het leven een damp is, daar het leven is als gras – **waarom zouden we dan niet op God vertrouwen? Dat is precies het hele doel van Jacobus' onderwijs hier.** Precies hetzelfde als we vinden in Psalm 37.

**Psalm 37:3** Vertrouw op de HERE en doe het goede, ...

Het kan zijn dat we niet zoveel winst behalen als de goddelozen. Het kan zijn dat we niet het soort handel drijven als de goddelozen. Maar als we goed doen, *dan verzamelen we schatten in de hemel*, rijkdommen waar niemand aan kan komen en waar 'mot en roest het niet verteren'.

**Psalm 37:3** ..., woon in het land en betracht getrouwheid;

God zal voor u zorgen.

**Psalm 37:4** verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Wat is de grootste wens van ons hart die we zouden moeten hebben? Om in het Koninkrijk van God te zijn? *Ja!*

En het zijn in het Koninkrijk van God betekent dan *dat we de ware rijkdommen hebben!* Niet slechts de rijkdommen die komen en gaan, maar *de rijkdommen die tot in alle eeuwigheid blijven!*

Laten we ook kijken naar iets dat uitzonderlijk belangrijk is, zelfs in de houding die David had ten opzichte van zichzelf toen hij koning was.

**Psalm 16:1** Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.

Dat is alweer vertrouwen. Hoe komt dat vertrouwen tot stand? *Door God in je leven te brengen, zelfs in de alledaagse zakelijke dingen die je doet!*

**Psalm 16:2-3** Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U. Wat betreft de heiligen die in den lande zijn: zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is.

**Psalm 16:7** Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.

Dat betekent:

- hij mediteert 's nachts
- hij denkt 's nachts aan God
- hij vraagt God zijn leven en dergelijke te sturen

**Psalm 16:8** Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; ...

Klinkt dit niet als een heel bekend Schriftgedeelte dat we uit ons hoofd zouden moeten kennen? *Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze fysieke dingen zullen u toegevoegd worden* (Mattheüs 6).

**Psalm 16:8-9** ...; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen;

Hier hebben we een profetie over Jezus, over het leven van Jezus en alles waar Hij doorheen ging.

Nu volgt de belofte die werd gegeven:

**Psalm 16:10-11** want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

Dit is wat we in ons leven echt moeten begrijpen zodat we kunnen toepassen wat Jacobus ons leert.

**Psalm 37:4** verlustig u in de HERE; ...

Breng dat in verband met Jesaja 56 en 58 waar over de sabbat wordt gesproken; in het bijzonder Jesaja 58:13 waar staat:

**Jesaja 58:13** ..., maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, ...

Wat God ons ook maar zegt te doen:

- is een verlustiging
- is juist
- is goed
- is heilig
- is aangenaam

Daarom moeten we alles in overeenstemming brengen met de wil van God.

Dan volgt de belofte:

**Psalm 37:4-5** ...; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. **Wentel uw weg op de HERE** ...

Wat zei Jacobus? *Als de Here het wil!* Is dat niet onze weg op de Here wentelen? *Dat is het zeker!*

**Psalm 37:5-6** ... en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.

Onderwerp u aan de Heer en Hij zal het tot stand brengen en Hij zal u op Zijn tijd uit de doden doen opstaan. Dit hangt allemaal met elkaar samen.

**Psalm 37:7-9** Wees stil voor de HERE en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt. Sta af van toorn en laat de grimmigheid varen, wees niet afgunstig; dat sticht louter kwaad. Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de HERE verwachten, zij zullen het land beërven:

Denk daar eens over na! Wat voor soort aarde zullen we gaan beërven? Een verheerlijkte aarde! Wij zullen het nieuwe Jeruzalem beërven!

Al de zogenaamde rijkdommen van de wereld zijn NIETS dan een fata morgana in de woestijn. Ze komen en gaan met de hitte, ze verdwijnen plotseling, gaan in het niets op en zijn weg. Jesaja 40 hangt samen met heel veel van waar Jacobus over schrijft en spreekt. Als we er echt over nadenken moet Jacobus heel wat tijd hebben besteed aan het schrijven van de uiteindelijke versie van deze brief. Ieder woord is belangrijk. Ieder woord laat een geweldige kennis zien van de Bijbel en een geweldige toepassing ervan, hoe het toe te passen in de normale alledaagse gang van zaken in ons leven.

**Jesaja 40:3-5** Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een baan voor onze God. elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken.

En die dagen komen eraan, en als die dagen aanbreken, geloof me, zal alle voorspoed en alle rijkdom en alle schatten en alles waar de rijken op vertrouwen verdwenen zijn, het zal volledig waardeloos zijn geworden en geen enkele betekenis meer hebben.

**Jesaja 40:6** Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, ...

Klinkt dat niet net als Jacobus? *Ja!* Klinkt dat niet net als Jezus? *Ja!*



**Jesaja 40:6** ... en al zijn schoonheid als een bloem des velds.

Lazen we dat ook niet in Jacobus? *Zeer zeker!*

**Jesaja 40:7** Het gras verdort, de bloem valt af, ...

Dat is zo waar!

- De tijd gaat door.
- We zijn er vandaag en morgen zijn we verdwenen.
- We zijn een damp die komt en gaat.

En Jacobus zegt: 'Wat is uw leven? Het is maar een damp.' Dat betekent dat ons leven een damp is, duidelijk in vergelijking met God en de macht van God en de sterkte van God. Hier staat het en het is zo duidelijk.

**Jesaja 40:7-8** ..., als de adem des HEREN daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. **Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.**

Daarom moeten we God in ons leven brengen, zelfs in de moeilijke tijden, *zelfs in de dagen van onze dagelijkse zaken en ons dagelijks werk*, omdat we dan echt alles wat we doen onder de invloed van de zegen van God brengen.

Laten we naar de ware rijkdommen kijken. Laten we daarna daar tegenover stellen wat God voor ons in petto heeft. Laten we iets begrijpen over de roeping die God ons gegeven heeft, hoe groot die is, hoe wonderlijk die is, hoe absoluut fantastisch die is. Als we hier zitten en daar over nadenken en praten en deze Schriftgedeelten lezen en doornemen, moeten we onszelf de vraag stellen: **Vinden wij het binnengaan van het Koninkrijk van God belangrijk genoeg om de dingen waar we doorheen gaan te accepteren?**

Ik weet dat er heel wat mensen zijn die denken dat ze een moeilijke behandeling kregen. *Misschien denkt u dat ook wel.* Ik weet dat er heel wat mensen zijn die denken dat de dienaar hen hard behandelde. *Ik ben er zeker van dat dat ook gebeurde.* Ik ben er zeker van dat u in

situaties hebt verkeerd waarin u een gemeente of kerk waar u mee bijeenkwam, moest verlaten omdat zij zich van het Woord van God afkeerden. *Ik begrijp dat.*

Maar we moeten ons ook realiseren dat als we meer in gedachten houden wat God ons zal geven, de ware rijkdom van onze roeping in gedachten houden, dat ons zal helpen door die beproevingen en moeilijkheden heen te komen, zodat we kunnen slagen, zodat we het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Het gebeurt te vaak dat we dat niet doen, omdat we zo fysiek zijn in wat we kunnen zien, aanraken, proeven en kopen en verkopen en behandelen en gebruiken. Voor ons vertegenwoordigen die dingen iets dat dat werkelijk is, omdat we het nu hebben.

We kunnen echter het universum niet zien, maar het is werkelijk, het is er. En de dingen die we niet kunnen zien – God, Christus, de Familie van God en de toekomst die ons te wachten staat bij de wederkomst van Christus – *zijn duidelijk de dingen met de grootste waarde!* Dat zijn de dingen die eeuwig zijn. Dat zijn de dingen die we zullen ontvangen om vast te houden en tot in alle eeuwigheid mee te leven. Als we dat dus in perspectief plaatsen, dan kunnen we onze houding betreffende het brengen van God in de dingen van ons dagelijks leven veranderen, want God is geïnteresseerd in de dingen van ons dagelijks leven. God wil weten welke dingen zich in ons dagelijks leven voordoen. En of we nu denken dat God dat weet of niet weet, God weet alles. Wie houdt wie voor de gek?

**Efeziërs 1:4** Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, ...

De werkwoordsvorm in het Grieks duidt erop dat dit niet via via gebeurde, maar echt door Hemzelf **Persoonlijk!** Dat is een geweldige uitspraak. Daarover zou ik al één of twee preken kunnen geven. Maar laten we hier even over nadenken. Het belangrijkste Wezen in het universum – God de Vader Zelf – *heeft u en mij uitverkoren* en allen die God roept, *heeft Hij uitverkoren in Christus Jezus.*

Even een opmerking terzijde:

- Is het niet heel dwaas voor een organisatie om te zeggen dat de enigen die echt tot God behoren deel uitmaken van organisatiestructuur van die fysieke kerk?
- Beperken ze God dan niet als ze dat zeggen?
- Proberen ze God dan niet te beperken als ze dat zeggen?
- Proberen ze God dan niet te zeggen wie Hij wel en wie Hij niet kan kiezen?
- En met wie Hij wel en met wie Hij niet kan werken?

Het kan zijn dat ze dat niet beseffen, maar dat is precies wat ze doen. Dus ***God de Vader is Degene die ons koos!*** Hoe waardevol is dat?

Toen ik nog in de hypotheekbusiness zat en als ik naar een van die hypotheek- of vastgoedkantoren ging, of omging met de verschillende mensen die ik daarbij ontmoette, had ik een standaardgrapje dat ik altijd maakte. Ik zei: 'Wel, waar is die cheque van een miljoen dollar die jullie voor me zouden uitschrijven?' Natuurlijk schoot iedereen in de lach en zei: 'Als ik die uitschrijf, dan doen we samen.'

Ook plaagde ik hen door te zeggen: 'Wat was het winnende nummer in de lotto en heb je gewonnen?' Daar moesten ze hard om lachen. Of ik vroeg hen of ze mee hadden gedaan aan de Reader's Digest Prijsvraag en of ze de cheque van 10 miljoen dollar hadden gewonnen. Dat gaf ze echt een kick.

Heel veel mensen stellen hun hele leven en hun hele hoop in op winst uit gokken, de loterij, het krijgen van cadeaus. ***Maar de belangrijkste en allerrijkste en meest fantastische rijkdommen komen van God, omdat Hij u gekozen heeft!*** Laten we dat in onze gedachten plaatsen en het daar houden.

**Efeziërs 1:4** Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht [Statenvertaling voegt toe: in liefde].

Als we ons niet zo geweldig voelen of zelfs diep in de put en als we denken dat Jacobus ons met al deze dingen 'in het hart steekt', omdat

we menen dat we in al deze dingen tekortschieten, luister dan: ***Met de genade van God worden we onberispelijk voor Hem gesteld!*** We zijn er niet opuit om kwaad te doen, dat staat vast. Maar juist omdat we overtuigd zijn van de zonden die we hebben en overtuigd zijn van onze eigen tekortkomingen en ons tekortschieten – dat geldt ook voor mijzelf, ik preek dus ook voor mezelf – ***zullen we dankzij Gods genade heilig en onberispelijk in liefde voor Hem worden gesteld!***

***God die liefde is*** – die de Auteur is van liefde, geven, dienen, zorgen vriendelijkheid, goedheid en welk ander schitterend bijvoeglijk naamwoord waarmee we God zouden kunnen loven – ***zal zorgdragen voor Zijn Familie!***

Het doel waarvoor Hij ons gekozen heeft is:

**Efeziërs 1:5** In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,

Dat betekent naar Zijn eigen wil en verlangen.

**Efeziërs 1:6-7** tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

Laten we begrijpen hoe belangrijk de rijkdommen van Gods genade zijn. ***Die genade is voor geen enkel bedrag aan geld vanuit de wereld te koop!*** Daarom is het het allerduurste ding dat maar kan bestaan. En desondanks in tegenstelling tot het denken van de mens is het het allergeedkoopst omdat het gratis is. Aan de andere kant zijn de kosten die ermee gepaard gaan het allergrootst, *omdat het het leven kostte van Jezus Christus*, de eniggeboren Zoon van God, om onze zonden te vergeven. *Het kost ons ons leven* om in Christus begraven te worden, zodat we kunnen deelhebben aan deze rijkdommen.

Als we al deze dingen in gedachten kunnen houden en kunnen begrijpen dan kunnen we meer zicht krijgen op hoe slecht alles is in de wereld, in de hele atmosfeer die daar heerst en alles wat daarin aanwezig is. Dat stelt in vergelijking met wat God voor ons in petto heeft totaal niets voor.

Nu gaat Paulus verder met een gebed.

**Efeziërs 1:17** opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:

Daar hebben we het grootste voordeel van ingewijd zijn, meer zouden we niet kunnen verlangen. We krijgen de kennis van God en de openbaring van Hem.

**Efeziërs 1:18** verlichte ogen uws harten, ...

Daarom is God zo boos op en ontdaan over zoveel dienaren en kerken die dit buiten het bereik van de mensen houden.

Ik zie dit zo vaak: Mensen die al 10, 15, 20, 30 jaar of langer geleden zijn gedoopt, is dit niet onderwezen; zij kennen Gods weg niet op de manier waarop dit zou moeten. Zij willen wel, maar het is hun niet onderwezen, omdat de dienaren zo geïnteresseerd waren in de politiek en religies van kerken – aantallen, geld, auto's, huizen en al die dingen waarvan Jacobus zegt dat die voorbijgaan – ***dat ze de ware rijkdom van God helemaal hebben verwaarloosd, de geestelijke dingen die ze aan de gemeente hadden moeten onderwijzen!***

Per slot van rekening is dat hetgene wat we moeten doen: de gemeente onderwijzen te groeien in genade en kennis en naar elkaar toe te groeien. Ik weet dat een van de meest opwindende dingen die je in je leven ooit kan overkomen is als je het Woord van God bestudeert en FLOEP! *het licht gaat aan en je begrijpt!* Je snapt het! Gemeente, dat moeten we doen. Houd uw oog daarop gevestigd!

**Efeziërs 1:18** verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, ...

Een geweldige en ontzagwekkende en wonderbaarlijke hoop.

**Efeziërs 1:18** ..., hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,

Er zijn rijkdommen verbonden aan Zijn heerlijkheid, de rijkdommen en de macht van die heerlijkheid. Die zal gegeven worden aan de zonen van God, aan hen die in het Koninkrijk van God zullen zijn. Per slot van rekening zijn dat de ware rijkdommen en dat zijn echte, absoluut wonderbaarlijke dingen van God, die eeuwig zullen blijven. Die zullen niet zijn als het gras of de bloemen die verdorren.

Hier hebben we wat God wil. Hier hebben we de woorden van Paulus' gebed waarin hij zei wat God voor iedereen van ons zou doen:

**Efeziërs 3:16** opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, ...

Hij gaat het hebben over het meest wonderbaarlijke, krachtige en fantastische iets dat er ooit maar in ons leven kan komen, en dat is:

**Efeziërs 3:16-17** ..., met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. ...

Omdat we op Hem vertrouwen.

**Efeziërs 3:17** ... Geworteld en gegrond in de liefde,

Dat moet het zijn. {Zie ook de serie preken over de brieven van Johannes, in het bijzonder 1 Johannes, en de serie over de liefde van God.} Dat is echt iets geweldigs.

**Efeziërs 3:17-19** ... Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte

en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Dat is het complete plan van God: Ja, we kunnen de zonen van God worden! Bekleed met heerlijkheid, geest, rijkdom en gerechtigheid.

**Efeziërs 3:20** Hem nu, die blijkens de kracht, ...

Hem die de kracht heeft.

**Efeziërs 3:20-21** ..., welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Gemeente, daar moeten we ons op richten. Als we echt de ware rijkdommen van God zoeken dan zullen we ons daar op richten.

Ik zag onlangs een advertentie waarin werd gezegd: 'Kom naar mijn gratis seminar en ik zal u laten zien hoe u veel geld kunt verdienen, rijk kunt worden. Ik garandeer u dat u echt bergen geld zult gaan verdienen.' Daarbij lieten ze allerlei mensen zien die rondreden in Lincolns, diamanten ringen en kostbare kleding droegen, en zulk soort dingen meer. Ik zei in mezelf, ik weet dat als je naar dat seminar gaat er ergens een addertje onder het gras zit.

Bij Gods roeping zit er geen addertje onder het gras, gemeente! Hij wil ons volledig – 100% – absoluut helemaal, zodat Hij het volgende kan doen:

**Colossenzen 1:26** het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, ...

Met andere woorden totdat Christus kwam had niemand ook maar het flauwste idee wat Gods plan was of wat het zou behelzen of wat God voor Zijn heiligen in petto had.

**Colossenzen 1:26-27** ..., maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

Volgens mij is dat de grootste, rijkste, wonderbaarlijkste, kostbaarste, geweldigste schat die we in deze wereld maar kunnen krijgen: dat is **Christus in ons!** Daarom doet het er niet toe of we in deze wereld rijk of arm zijn, jong of oud. Ongeacht de situatie, als Christus in ons is, dan is dat de grootste rijkdom.

Daarom is het zo heel, heel belangrijk voor ons om te beseffen en te begrijpen wat Jacobus zegt in

**Jacobus 4:14-15** gij, die niet *eens* weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen.

Noteer de volgende verzen in uw aantekeningen met de volgende gedachte: Het succes van de wereld levert de (schone) schijn op die de mensen aanspreekt, maar het succes met God levert ons slechts tijdelijke vrienden op in de wereld. Dat is waar, omdat we ten eerste God moeten liefhebben met ons hele hart, verstand, ziel en kracht, en daarna moeten doen wat Jezus hier zei:

- Mattheüs 4:4 – de mens zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond Gods uitgaat.
- Lucas 4:4 – zegt hetzelfde.
- Deuteronomium 8:3 – zegt hetzelfde.
- We moeten ook altijd de wil van de Heer zoeken en die als eerste stellen!

Ik wil ook uw aandacht vestigen op het voorbeeld van Jezus vlak voordat Hij werd gearresteerd en werd weggevoerd om veroordeeld en gekruisigd te worden:

- Lucas 22:42 – Vader, niet Mijn wil maar de Uwe geschiede.



- Efeziërs 5:17 – ook wij moeten de wil van God kennen en begrijpen.

In het volgende vers staat hoe we ons leven moeten leiden in overeenstemming met Jacobus 4:15:

**Colossenzen 3:17** En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

*In alles!*

***Daarom moeten we als we God vragen onze dag te zegenen het ook inderdaad een zegen laten zijn! Laat het in overeenstemming zijn met de rijkdommen en de volheid en de goedheid en de genade van God!***