

De brief van Jacobus, deel 10^{1 2}

Tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen (deel 2)

Vandaag gaan we iets heel ongewoons uit de brief van Jacobus doornemen. Veel mensen beseffen het niet, maar er wordt verondersteld dat er 54 geboden staan in die hele brief. We zullen vandaag niet al die 54 geboden doornemen, maar we willen ons vandaag richten op de *tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen*. Met andere woorden hoe komt een christen los van het wereldlijk zijn en van de manier van leven waarop de wereld leeft. Hoe kan hij zich losmaken van de moeilijkheden en problemen waarin hij daardoor verkeert? Gelet op onze hele levensduur in de dingen waar we doorheen gaan en die we doen, kunnen we daar echt in verzeild raken – en dat overkomt heel wat mensen. Sommigen raken ontmoedigd en geven op omdat ze redeneren: 'Het kan niet zo zijn dat dit gebeurt, God is niet met me', waarna zo iemand weer terugkeert naar de wereld.

We moeten altijd het volgende belangrijke punt onthouden, altijd in gedachten houden:

Jacobus 4:6 Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. ...

Met andere woorden Gods genade is groter dan onze zonden. De enige zonde die niet door genade wordt bedekt is de onvergeeflijke zonde. We zullen zien hoe vreselijk een van de koningen van Israël zondigde, maar hij kon toch los worden gemaakt uit die zonden.

Jacobus 4:6-11 ... Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistle of James X' gegeven op 7 maart 1992 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

verhogen. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet.

Dan gaat hij verder met te zeggen dat er slechts één Wetgever is, namelijk God. Als we dus om wat voor reden dan ook de Wet oordelen dan oordelen we God. Als we God oordelen dan zitten we op de troon van God en is God niet langer God, *dan zijn wij God!* We kunnen dit principe op heel veel verschillende dingen toepassen. Sommige mensen zeggen:

- O Heer, ik houd van ham. Lof zij de Heer, ik vond een plaats in de Bijbel die zegt dat ik ham kan eten.
- Ik houd van uw geboden, maar ik moet wel mijn afgod hebben.
- O Heer, ik houd van het principe om één dag per week vrij te hebben, dus ik zal zondag houden.
- O Heer, overspel is op iedereen van toepassing, maar ik heb een echte behoefte.

Dat is allemaal oordelen van de Wet van God en dan zitten we op de troon van God! Dat doet de wereld voortdurend. Zij zitten op de troon van God en zeggen: 'Je hebt de Bijbel niet nodig, en ook dit en dat heb je niet nodig, waarom zou je dat nodig hebben?'

Laten we ons concentreren op deze *tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen* als je daarin verzeild bent geraakt. We hebben de eerste drie reeds uitgebreid doorgenomen. We zullen die daarom nog eens in het kort doornemen.

Jacobus 4:6 Maar Hij geeft dan ook **des te grotere genade**. ...

Dat staat in de tegenwoordige tijd, *Hij geeft*. God is degene die geeft. Bedenk altijd dat de enige schepselen uit Gods hele schepping die ontworpen zijn om genade te verkrijgen *menselijke wezens zijn*, omdat wij die nodig hebben.

Jacobus 4:6 ... Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen,
...

Hij zal de hoogmoedigen geen genade geven. Hij zal geen genade geven aan iemand die groot is in eigen oog, of iemand die God oordeelt – dat is het toppunt van trots.

Jacobus 4:6 ..., maar de nederigen geeft Hij genade.

Hij zegt dat als je genade wilt, je moet doen wat nu volgt.

Tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen:

1. **Jacobus 4:7 Onderwerpt u dus aan God, ...**
2. **Jacobus 4:7** ..., maar **biedt weerstand aan de duivel**, en hij zal van u vlieden.
We bewegen ons in elk van deze dingen van de ene manier van denken en gedrag naar een andere manier van denken en gedrag.
3. **Jacobus 4:8 Nadert tot God**, en Hij zal tot u naderen. ...
Heel veel mensen zeggen: 'Ik vraag me af waar God is. God weerhield me er niet van dit te doen.' Wel, als u ver van God bent, zal Hij u helemaal niet helpen. We moeten eerst dicht tot God naderen.
4. **Jacobus 4:8 ... Reinigt uw handen**, zondaars, ...
5. **Jacobus 4:8** ..., en **zuivert uw harten**, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
6. **Jacobus 4:9 Beseft uw ellende, treurt en weent; ...**
7. **Jacobus 4:9** ...; **uw gelach moet veranderen in treurigheid**, ...
8. **Jacobus 4:9** ..., en **uw vreugde in neerslachtigheid**.
9. **Jacobus 4:10 Vernedert u** voor de Here, en Hij zal u verhogen.
10. **Jacobus 4:11 Spreekt geen kwaad van elkander**, broeders. ...

Dit zijn de *tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen*. Dan komt hij weer op het beginpunt terug: maar nu u dit doet moet u zich niet boven anderen gaan verheffen door uw gerechtigheid met die van hen te vergelijken en dan dat bij hen aan de orde gaan stellen.

Als we er helemaal mee klaar zijn zullen we zien hoe deze geboden allemaal op een dusdanige manier met elkaar samenhangen dat ze een beeld van bekering en dicht naderen tot God vormen.

Gebod #1 – Onderwerpt u dus aan God ...

Als u zich aan God wilt onderwerpen zult u uw trots verwijderen omdat u Gods aanwezigheid bij u wilt hebben. U nadert dicht tot God en Hij zal dicht tot u naderen. Hier volgt dan de uiteindelijke conclusie:

Jesaja 57:15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

Zo nadert God dicht tot u. ***U moet eerst dicht tot God naderen!*** God zendt Zijn Geest om u te roepen. God zendt Zijn Geest om u in uw hart en denken te overtuigen, maar daarna moet u dicht tot God naderen.

Gebod #2 - biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Gebod #3 - Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. ...

Efeziërs 6 heeft het over de hele wapenrusting van God. We zullen gaan zien waarop die is gebaseerd. We kunnen de duivel niet in eigen kracht bevechten. We kunnen hem niet in eigen kracht overwinnen. Er is niemand op aarde die daartoe in staat is. Als u denkt dat u dat kunt, dan zult u in een andere strik van hem vallen. Hij zal iets anders bedenken, inspelen op een andere begeerte, want er zijn heel veel wegen binnen de persoonlijkheid van de mens waarlangs Satan bij iemand kan binnenkomen om de trekker over te halen en u te pakken te nemen.

We kunnen dat zien in de Bijbel, die laat alle zonden zien van allen die erin voorkomen, zelfs van hen die God heeft geroepen. Die dingen staan erin voor ons onderwijs zodat wij niet handelen zoals zij dat deden. Maar we moeten daarbij op God vertrouwen.

Efeziërs 6:10 Voorts, weest krachtig in de Here ...

Als we dicht tot God naderen en Hij dicht tot ons nadert, dan kunnen we krachtig in de Here zijn. Als we dan de duivel weerstaan met de kracht van God, dan moet hij van ons vluchten. Het past allemaal bij elkaar. Er zijn heel wat mensen die denken dat Jacobus aan de ene kant de leerstellingen van Paulus bestreed.

Er zijn inderdaad heel wat geleerden die mentale gymnastiek uitvoeren om hun conclusies te onderbouwen. Maar ze kennen de Bijbel niet. Ze nemen alleen de betekenis die aan de oppervlakte ligt. Ze proberen niet de leer van Paulus en die van Jacobus met elkaar in overeenstemming te brengen. Ze komen ook echt overeen! Wat hier bij Paulus staat past precies bij wat Jacobus ons zegt.

Efeziërs 6:10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Dan gaat hij verder om alles te beschrijven wat we nodig hebben om de duivel te weerstaan:

Efeziërs 6:11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;

We moeten de volgende elementen hebben:

- het Woord van God in ons denken
- de helm van God op ons hoofd
- het geloof dat ons als een schild beschermt
- het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God, de Geest van God
- dan zullen we in staat zijn alle vurige pijlen van de duivel te doven

We zullen zien dat we niet slechts één van deze geboden kunnen nemen en zeggen dat dat gebod niets vandoen heeft met de rest van die geboden. We beginnen met ons te onderwerpen aan God, dicht tot Hem te naderen, en dan bijna aan het eind staat er dat we ons voor de Heer moeten vernederen. Ze hangen allemaal met elkaar samen.

Psalm 119 spreekt over de goddelozen:

Psalm 119:150 Wie schanddaden najagen, zijn nabij, verre houden zij zich van uw wet;

Met andere woorden ze zijn druk bezig met het overtreden van Gods Wet. Dit staat ook gelijk aan: Hoe meer je de wetten en geboden van God overtreedt, hoe verder je van Hem komt af te staan.

Psalm 119:151 nabij zijt Gij, o HERE, en al uw geboden zijn waarheid.

Daar kun je van op aan – dat staat vast!

Psalm 119:10 Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.

Dat is de manier waarop we God moeten zoeken.

Psalm 119 is een van de mooiste psalmen in de Bijbel. Feitelijk laat die de bekeerde houding zien ten opzichte van:

- de geboden van God
- de wetten van God
- de verordeningen van God
- de oordelen van God

Gebod #4 - Reinigt uw handen, zondaars, ...

Waarom zegt hij: Reinigt uw handen? Zijn ze vuil? Of is het omdat we net als de schriftgeleerden en Farizeeën onze handen moeten wassen als we van de markt thuiskomen? Worden we daardoor een zondaar? *Nee!* De reden dat hij zegt 'reinigt uw handen' is *omdat onze handen het symbool zijn van waarmee we de zonden begaan!*

Daar begint zonde! We beginnen eerst met het doen van uiterlijke zonden en als we er dan mee stoppen 'reinigen we onze handen'.

Psalm 119:9 Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? ...

Zijn pad – dat is wat hij doet met zijn handen. Handen staan symbool voor ons werk, ons handelen, de dingen die we doen.

Psalm 119:9 ... Als hij dat houdt naar uw woord.

We lezen een deel van het Woord van God en wat we moeten doen om uit wereldlijkheid te komen.

Wat ons probleem met wereldlijkheid ook maar mag zijn – roken, drinken, het sabbatsgebod overtreden, de Heilige Dagen niet houden, een verkeerde houding, wat dan ook – volg deze tien geboden om tot God terug te keren. Bedenk dat *de genade er is*, en hier vinden we hoe ermee te beginnen. We reinigen onze handen en zuiveren ons pad door acht te geven op het Woord van God en te doen wat erin gezegd wordt te doen. Daarom staat er: "Reinigt uw handen, ..."

We zien in Jesaja 2 hoe al deze dingen met elkaar verband houden.

Jesaja 1:2, 4 Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. ... Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. ...

Let op de intensiteit van deze zonden.

Jesaja 1:4 ... Zij hebben de HERE verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend.

In het Nieuwe Testament wordt voor soortgelijk gedrag gesproken over *in de oude fout terugvallen*. We kwamen uit een houding van wereldlijkheid tot Gods gemeente en daarna lopen we het risico erin terug te vallen. Daar hebben we het over. In dit specifieke geval (in Jesaja) zien we dat het over walgelijke zonden gaat. De reden dat ik

dit doorneem is om u te laten zien dat er – ongeacht uw situatie – hoop is!

Jesaja 1:16 Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen;

Dit zijn uitwendige handelingen die we kunnen doen. Voor wat betreft het hart geldt dat we de buitenkant niet kunnen reinigen, we moeten de *binnenkant* reinigen. Daarom zegt Jacobus:

Jacobus 4:8 Reinigt uw handen, zondaars ...

Waarna hij zegt:

Jacobus 4:8 ..., en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt.

Als we een deel van ons hart op God hebben gericht en we zijn met het andere deel gericht op de wereld en zonde, dan zijn we innerlijk verdeeld! Dan proberen we twee kanten op loyaal te zijn, terwijl Christus zei: "Niemand kan twee heren dienen."

Jesaja 1:17 leert goed te doen, ...

Dat maakt ook deel uit van het innerlijke, het mentale.

Jesaja 1:17 ..., tracht naar recht, ...

Zoek naar de dingen die juist zijn.

Jesaja 1:17-19 ..., houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe. Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, ...

Dat sluit weer aan bij Jacobus. Het lijkt er wel op dat Jacobus het onderwijs dat we hier in Jesaja vinden, kort samengevat in zijn brief opneemt; en misschien is dat ook wel zo.

Let erop dat er een voorwaarde aan verbonden is: **luisteren** in de zin van gehoorzamen!

Jesaja 1:19-20 Als gij gewillig zijt en **luistert**, zult gij het goede des lands eten; maar als gij weigert en weerspanning zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des HEREN heeft het gesproken.

Zoals altijd het geval is, is dat ook hier zo: God stelt ons voor een keuze. We moeten het goede kiezen – en dat kunnen we – of het kwade – wat God ons zal toestaan te doen. Heel veel mensen zeggen: 'Wel, God stond het me toe.' In veel gevallen is dat een uitvlucht. *NEE!* God hield u niet tegen, maar dat betekent niet dat God het u toestond. Het betekent dat u of ik ervoor koos en God ons er niet van weerhield het te doen. Zeg nooit dat God het toestond, dat is niet meer dan een uitvlucht om verantwoordelijkheid te ontlopen. Dat is iets wat echt niet op die specifieke manier moet worden gezegd.

De Psalmen staan vol met heel veel dingen die voor ons geweldig belangrijk zijn om te weten en te begrijpen in ons groeien, veranderen, overwinnen, leren bidden, enzovoort. Dat maakt allemaal deel uit van het *reinigen van onze handen* en het *reinigen van onze manier van doen*, omdat als we onze handen reinigen – die staan voor de fysieke uitvoerders van zonden – dan moeten we ook de manier waarop we handelen reinigen, dat we niet langer blijven gaan op de weg der zonde.

Jesaja 52:11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des HEREN draagt.

De apostel Paulus haalt dit aan in 2 Corinthiërs 4, waar het ook op ons wordt toegepast. We moeten er niet opletten aan onze handen bevuild aan zonde. *Alle zonde is onreinheid!*

We kunnen dit op veel verschillende manieren toepassen. We kunnen dit Schriftgedeelte nemen – "Reinigt uw handen, zondaars ..." – en

denken aan heel veel verschillende dingen die we kunnen doen. Het hangt ook samen met het tiende gebod om wereldlijkheid te overwinnen: "Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. ...", want dan wijst u met een beschuldigende vinger, en als u dat doet dan is uw hand besmet met beschuldigingen. We zien dus hoe simpel en eenvoudig Jacobus ons hier in zijn brief zegt hoe we in ons praktisch dagelijks leven moeten veranderen en groeien en overwinnen. Ik ben er zeker van dat u, net als ik, tot de conclusie bent gekomen dat de brief van Jacobus echt een heel krachtige brief is die heel veel dingen bevat die we moeten leren om te groeien, te veranderen en te overwinnen.

Hier zien we hoe we ons moeten reinigen, niet alleen onze handen, maar als het ware heel ons geestelijke wezen – dezelfde manier als waarop Jezus dat doet met de Gemeente. In Efeziërs worden huwelijk, echtgenoot en echtgenote vergeleken met de Gemeente en Christus, en het laat zien wat Jezus voor de Gemeente doet en hoe Hij de Gemeente reinigt. Het is duidelijk dat het daar niet gaat over water en zeep. Het is duidelijk dat het daar gaat over *geestelijke* dingen.

Efeziërs 5:25-26 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,

Daarom is Bijbelstudie zo belangrijk. Ik garandeer u één ding dat echt waar is – ik heb dat ervaren en ik heb dat gezien, en ook u hebt dat ervaren en gezien – als we niet studeren en niet bidden gaan we zondigen! Als we dan zondigen hebben we niet de neiging om tot God te naderen, omdat we ons schamen dat we hebben gezondigd en dat we niet hebben gestudeerd en gebeden. We zitten dan gevangen in de tredmolen van wereldlijkheid waaruit het heel moeilijk is om los te komen. Daarom ***moet het Woord van God ons reinigen!*** Daarom beginnen deze tien geboden met 'onderwerpt u dus aan God'. We moeten erkennen dat we een zondaar zijn en ons bekeren.

Gebod #5 – ..., en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt

Staan we niet verbaasd als we door deze serie gaan, hoe vaak de brief van Jacobus teruggrijpt op de Bergrede, rechtstreeks teruggrijpt op het onderwijs van Jezus in het evangelie naar Mattheüs? Misschien wilt u dit voor uzelf bestuderen: ga eens door het evangelie naar Mattheüs en verzamel alle dingen die rechtstreeks een relatie hebben met de brief van Jacobus. Als iemand dat zou willen doen en het resultaat daarvan aan mij zou willen toesturen, zou ik dat misschien kunnen samenvatten en in de laatste analyse van deze Bijbelstudie kunnen opnemen.

Dit vijfde gebod is altijd waar en daarom zijn we zo vaak 'innerlijk verdeeld'. We kunnen niet de wereld dienen en tegelijkertijd ook God, omdat als we in de wereld zijn we zullen doen als de wereld doet. Als we God gaan dienen moeten we dat op *Zijn* manier doen.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, ...

Dat is niet mogelijk. We kunnen dat misschien voor korte tijd doen, maar ...

Mattheüs 6:24 ..., want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Mammon betekent niet alleen geld, maar het duidt ook op de dingen van de wereld.

Mattheüs 6:25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Ik zag iets dat heel interessant was. Ik kwam terecht bij Pat Robertsons 700 Club. Hij doet in heel veel opzichten goed werk. Hij interviewde een predikant die in de zwarte getto's werkte om daar te helpen de problemen van de getto's op te lossen. Die problemen bestaan eruit dat mannen onwettige kinderen verwekken en de vrouwen

waarbij ze dat doen, niet huwen; ook de vrouwen huwen de mannen niet. Dat brengt allemaal armoede voort. Wilt u weten waarom er zoveel armoede is in elk getto, niet alleen de zwarte, maar alle getto's? Omdat de zonde daar heerst en men zich niet verantwoordelijk voelt!

Hij zei dat als hij hen tot Christus leidde en als:

- zij zich bekeerden,
- hun levensstijl veranderden,
- volgens Gods manier gingen leven,
- God toelieten hun leven op orde te brengen,
- de mannen de vrouwen huwden die ze moesten huwen,
- de vrouwen de mannen huwden die ze moesten huwen,
- de ouders hun kinderen gingen opvoeden in de manier waarop die kinderen zich dienden te gedragen,

raad dan eens wat er gebeurde. *Binnen drie jaar waren zij geheel verlost van hun armoede!* Ze waren niet rijk, zij waren verlost van hun armoede, vielen niet langer onder de bijstand en hadden niet langer behoefte aan een uitkering.

Dit is van toepassing: Als we Christus werkelijk zoeken, zal Hij voor deze dingen zorgdragen – is dat niet zo? Maar we moeten dat zelf in praktijk brengen. Dit is een heel goed voorbeeld. Laten we naar een ander voorbeeld kijken. Dat laat zien waar zonde zijn oorsprong heeft. Daarom moeten we ons denken zuiveren. Zonde vindt zijn oorsprong in ons denken. Daarom luidt het tiende gebod: **"Gij zult niet begeren."** Dat zegt ons dat wij verantwoordelijk zijn voor ons denken en dat zonde in het denken begint. Jezus brengt dat hier onder onze aandacht:

Mattheüs 5:27-28 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

Als christen geldt voor ons dat ons denken gereinigd moet worden!
Hoe moet dat gereinigd worden?

- Met het Woord van God.

- Door het wassen met het water door het Woord.
- Door de Heilige Geest van God.
- Door al deze dingen met elkaar.

Dan worden wij verantwoordelijk om al die dingen uit ons denken te zetten. We oefenen onszelf door de Heilige Geest en het Woord van God om niet betrokken te raken in zulk soort dingen, niet in situaties terecht te komen waarin zulke dingen zelfs ook maar in ons denken opkomen.

Laten we nog wat meer dingen in samenhang hiermee doornemen om te zien hoe we kunnen leren ons hart te reinigen, omdat dat de plaats is waar zonde zijn oorsprong vindt en laten we kijken naar wat de religieuze leiders deden.

Mattheüs 23:25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, ...

Schijnheilige toneelspelers!

Mattheüs 23:25-28 ..., want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid.

Ja, ze wassen hun handen, maar als je – zoals Jacobus zegt – naast je handen ook niet je gedachten reinigt, dan ben je net zoals de Farizeeën.

Mattheüs 23:26 Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.

Zij zijn *innerlijk verdeeld*; zij beweren met de mond God te dienen, maar ze doen het niet! Al die dingen zijn van toepassing.

Laten we nu eens kijken naar het menselijke hart; dit hart moet veranderen. Daarom zegt Jacobus dat God grotere genade geeft. God is in staat al deze dingen binnen de mens te overwinnen als zij werkelijk veranderen. Maar zij moeten zich tot God keren!

Marcus 7:21 Want van binnenuit, uit het hart der mensen, ...

Daarom zegt Jacobus dat zij die innerlijk verdeeld zijn, hun hart moeten reinigen.

Marcus 7:21-23 ..., komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen ...

Als u wilt weten wat zonde is, zonde gaat verder dan alleen maar de Tien Geboden. Ook het volgende valt eronder:

- een boos oog
- overmoed
- onverstand

evenals openlijke zonden zoals

- doden
- ontucht
- overspel

Marcus 7:23 Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Het hele karakter waar Jacobus het hier over heeft, heeft totaal geen nut als het alleen maar draait om het wassen van *de handen*, of zoals Jezus zei, *de buitenkant; je moet ook de binnenkant reinigen!* Dit zijn de dingen die van binnenuit komen tenzij de Geest van God daar aanwezig is en het Woord van God om die binnenkant te reinigen en het hart te zuiveren.

Laten we eens kijken naar Psalm 51, de psalm die gaat over berouw. En deze laat zien dat de Bijbel van het begin tot het einde consequent

is. Er zijn tijden dat mensen zeggen dat je de Bijbel niet kunt vertrouwen omdat die zichzelf hier en daar tegenspreekt. Het probleem daarmee is dat zij de Bijbel niet begrijpen, of dat ze slechts zeer oppervlakkig *ernaar kijken* en dan lijkt het een tegenspraak, maar dat is het niet! Psalm 51 komt precies overeen met wat Jacobus onderwijst.

Psalm 51:10 Schep mij een rein hart, o God, ...

God is degene die dat moet scheppen. Is dat uiteindelijk niet het hele doel van het Nieuwe Verbond? Heeft God dat niet gezegd? 'Zie de dagen komen dat ik een Nieuw Verbond zal maken met het huis van Israël en het huis van Juda. Ik zal Mijn wetten in hun hart en denken schrijven; in hun inwendige delen.' ***Heel Gods weg moet in ons geschapen worden en dat bestaat uit een rein hart!***

Psalm 51:10 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

Dit gaat over het berouw en de bekering van David na zijn zonde met Bathseba. We kunnen dus weten dat dit echt berouw en bekering is! Hij zegt hier dat dit *de enige manier* is waarop dit moet gebeuren.

Psalm 51:11 verwerp mij niet van uw aangezicht, ...

Hij keert heel nederig en berouwvol terug tot God. Waar was hij? *Hij was heel ver van God!*

Psalm 51:10-12 ..., en neem uw Heilige Geest niet van mij; hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen.

In de brief van Jacobus komt ook vreugde ter sprake, omdat hij daarover ook spreekt in samenhang met zonde.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en **het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.**

Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde! Ziet u hoe dat samenhangt met Psalm 51: 'Schep in mij een rein hart, o God?' Daar gaat het bij bekering allemaal om.

Gebod #6 - Beseft uw ellende, treurt en weent; ...

Dit is berouw en bekering! Dit beschrijft de handeling van bekering zodat je het als bekering kunt aanmerken. Laten we eens kijken op welke manier deze bekering heel, heel belangrijk is. Johannes zei dat Jezus Christus 'ons van alle zonden zal reinigen'. Juist het feit dat u zich ervan wilt bekeren, betekent dat het een zonde is waarvan u gereinigd kunt worden.

1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, ...

Met andere woorden we zijn niet bereid tot bekering, we belijden onze zonden niet; we zullen dan niet ontdaan worden van onze zonden.

1 Johannes 1:8-10 ..., misleiden wij onszelf ...

We liegen tegen onszelf.

1 Johannes 1:8 ... en de waarheid is in ons niet.

Dat maakt deel uit van de innerlijke verdeeldheid.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

We zien dus hoe de ene stap tot de andere leidt, en die weer tot de volgende.

1 Johannes 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Laten we kijken naar het diepgaande berouw en de volledige bekering van David. In feite zouden we Psalm 51 in stukken kunnen verdelen die overeenkomen met de *tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen* hier in Jacobus 4.

- Is dit geen terugkeren tot God?
- Is dit geen terugkomen bij God?
- Is dit geen weerstand bieden aan de duivel?
- Is dit geen wegvluchten van de duivel?
- Is dit geen reinigen van de handen?
- Is dit geen zuiveren van het hart?

Psalm 51:1 Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;

Ja, we willen dat ze worden uitgedelgd, dat God ze vergeeft en bedekt, op voorwaarde dat we ons bekeren. Kijk hier naar Davids houding.

Psalm 51:2 was mij geheel van mijn ongerechtigheid, ...

Niet alleen de handen, niet alleen het denken, maar geheel.

Psalm 51:2-3 ..., reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij.

- Denkt u niet dat David huilde?
- Denkt u niet dat hij rouwde?
- Denkt u niet dat hij bedroefd was?
- *Zeer zeker!*

In het verslag van berouw en bekering lezen we dat *hij een hele week vastte en ter aarde neerliggend bad*, waarbij hij bij God pleitte om de baby niet te laten sterven. Het vonnis was dat de baby zou sterven. God reageerde niet op dat gebed, omdat God het oordeel reeds had gevelde. Hij had gezegd dat het kind zou sterven. Maar later in Gods barmhartigheid voorzag Hij erin dat het volgende kind van Bathseba, Salomo, David als koning opvolgde.

Psalm 51:4 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ...

Denk daar eens even over na:

- hij zondigde tegen Bathseba
- hij zondigde tegen het nieuwgeboren kind
- hij zondigde tegen de Hethiet Uria, de man van Bathseba
- hij zondigde tegen God
- hij zondigde tegen Israël

Maar als we tot de kern van de zaak komen, waarom zegt hij: "Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd ...? *Omdat:*

- God degene is die de Wetgever is!
- God degene is die de Wet gaf!
- God degene is die op de rechtszetel zit om te oordelen!

Uiteindelijk, ook al zondig je tegen andere mensen, wat waar is, uiteindelijk is iedere zonde tegen God! Dat moeten we beseffen en begrijpen: iedere zonde is tegen God!

Psalm 51:4 ..., en gedaan wat kwaad is in uw ogen, ...

Hij zegt: Ik belijd dit allemaal, o God.

Psalm 51:4 ..., opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht.

Daarna heeft hij het over zijn menselijke natuur.

Psalm 51:5 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Let op wat hij zegt over zijn eigen menselijke natuur:

Psalm 51:5 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Daarmee zegt hij niet dat zijn moeder zondigde door hem in zich te laten verwekken, maar dat zonde onlosmakelijk met hem verbonden was vanaf het moment dat hij werd verwekt. Dat is de nieuwtestamentische leerstelling: 'de wet van zonde en dood' *verblijft in ieder menselijk wezen*. Daarom zondigen wij allemaal! Daarom 'derven allen de heerlijkheid Gods'. We moeten God dus vragen een nieuwe natuur in ons te scheppen, ons hart en denken te veranderen. *We moeten ook over de zonde die in ons is heersen*, en alleen God kan ons die macht geven.

Hier zien we hoe dat te doen:

Psalm 51:6 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, ...

Wat is waarheid? *Gods Woord is Waarheid!* Daarmee moeten we ons hart en denken vullen!

Een van de beste manieren om wereldlijkheid te overwinnen is de gedachten van wereldlijkheid te vervangen door de gedachten van God, met Zijn Woord. Laat dat ons denken wassen en reinigen, zoals het zou moeten doen.

Psalm 51:6-7 ..., in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hysop, ...

Net als een schuurspons – schrobben, reinigen en wegwerken.

Psalm 51:7 ..., dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;

Komt dat niet overeen met Jesaja 1:16-19? *Zeer zeker!* Dat komt precies overeen, dezelfde woorden, dezelfde terminologie.

Psalm 51:8-12 doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt, weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij; hergeef mij **de blijdschap over uw heil**, ...

Waarom? Omdat hij de vreugde van zonde had en nu wil hij de vreugde van Gods behoud! Hij had vreugde in Bathseba! Hij had vreugde in zonde! En dat veranderde in smart en bitterheid en het ontvangen van een vloek en een veroordeling. Nu zegt hij: 'God, ik heb genoeg van dat alles! "**Hergeef mij de blijdschap over uw heil, ...**"

Handelingen 2 – dat is een van de fundamentele, eerste Schriftgedeelten die we in ons leven waarschijnlijk ooit hebben gehoord toen het tenslotte onder onze aandacht kwam wat we moeten doen om in de juiste relatie met God te komen. En dat is nog steeds waar in deze tijd! Het volgende is absoluut belangrijk in het offer van Jezus Christus: ***Het is de bron van voortdurende verzoening!***

- Het is de bron van verzoening in de zin van een eenmalige handeling om de zonde te verzoenen, te verwijderen.
- Het is de bron van blijvende verzoening doordat het iedere keer opnieuw zonden verwijderd en zonden vergeeft.

Het offer van Christus is in deze tijd van toepassing op ons net zoals dat de eerste keer dat we dit hoorden, van toepassing was.

Handelingen 2:37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

De eerste boodschap die Petrus verkondigde was dus bijna identiek aan de *tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen*.

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen ...

Is dopen niet een reiniging? *Dat is het, inderdaad!*

Handelingen 2:38 ... op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Als er in dit gebod dus gezegd wordt: **beseft uw ellende, treurt en weent**, dan betekent dat dat je naar God gaat om je zonden te belijden. Je treurt, weent en beseft je ellende. En dan gaat dat vers verder met: ...; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid.

Gebod #7 – ...; uw gelach moet veranderen in treurigheid, ...

- Waarom?
- Over wat voor gelach gaat het hier?
- Is dit een gebod tegen lachen?
- Zegt Jacobus: Lach nooit; wat je ook doet, je mag nergens over lachen?

Nee!

- Dit gaat over het lachen samengaande met zonde.
- Dit gaat over de vreugde van zonde.

Als je de volgende keer een restaurant binnengaat en die beschikt over een bar, luister dan eens naar al het gelach en de hilariteit die daar gaande is. ***Dat is het lachen en de vreugde van deze wereld!*** Dat soort lachen en vreugde moet omgezet worden in treuren.

Prediker zegt een en ander heel duidelijk over dit verkeerde soort vreugde, dit soort lachen en zonde, dit soort vulgaire hilariteit. Heel veel komieken op TV vallen precies onder wat daar beschreven wordt. De meeste dingen waar ze het over hebben, de meeste van hun grappen – niet allemaal, maar de meeste; in het bijzonder die gaan over overspel en ontucht en homoseksualiteit en dergelijke – ***veroorzaken het lachen samengaand met zonde!*** Jacobus zegt dat we dit soort lachen moeten omzetten in treuren.

Salomo zei dat hij zou gaan experimenteren in alles wat er in de wereld te experimenteren viel, deels omdat hij God niet geloofde.

Prediker 2:1-3 Ik zeide tot mijzelf: Welaan, ik wil u op de proef stellen door vreugde, verlustig u dus in het goede. Maar zie, ook dit

is ijdelheid. Van het lachen moest ik zeggen: Het is dwaas; en van de vreugde: Wat werkt zij uit? Ik stelde bij mijzelf een onderzoek in door mijn lichaam met wijn te verkwikken (terwijl mijn geest de leiding behield door de wijsheid) en het onverstand aan te hangen, ...

Dwaasheid en dom gedoe.

Prediker 2:3 ..., totdat ik zou ontwaren, wat de mensenkinderen het beste kunnen doen onder de hemel gedurende de weinige dagen van hun leven.

Hij zei dus: 'Wel, we zijn gemaakt om te lachen, we zijn gemaakt om vreugde te hebben, laten we dus een feest houden. Laten we dikke pret hebben! ***Dat maakt deel uit van wereldlijkheid!*** Dat is precies wat hij deed! Laten we zijn conclusie bekijken. Laten we zien wat hij zegt over de uitwerking van dit soort lachen. We zien hier het principe waaraan Jacobus ongetwijfeld uit het Woord van God zijn opmerkingen ontleende om het te plaatsen in de *tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen*.

Prediker 7:2 Het is beter te gaan naar een huis van rouw dan te gaan naar een huis van feestgelag; ...

Waarom? Omdat je daar iets kunt leren over het doel van het leven!

Prediker 7:2-3 ...; want dat is het einde van ieder mens en de levende neme het ter harte. Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Dit is berouw en bekering!

Op een andere plaats in Spreuken zegt hij:

Spreuken 17:22 Een vrolijk hart bevordert de genezing, ...

Er is vreugde als er het juiste soort lachen is. Waar we het hier over hebben, waar we ons van moeten bekeren is het slechte soort, het zondige soort.

Prediker 7:4-5 Het hart der wijzen is in het huis van rouw, maar het hart der dwazen in het huis van vreugde. Het is beter te horen naar de berisping der wijzen dan dat men hoort naar het lied der dwazen.

Dit is precies waar we het over hebben. Als je het lachen en de hilariteit van domheid wilt zien, stem dan af op komische tv-programma's. Dan zult u zien dat dat het soort is waarvan men zich moet bekeren. Daar heeft Jacobus het hier over in *'treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid'*,

Gebod #8 - ... en uw vreugde in neerslachtigheid.

Laten we eens zien hoe dat van toepassing is. Dit is de verkeerde soort vreugde. Laten we echt eerlijk zijn over alles wat hiermee samenhangt. Oefenen we onze kinderen niet in het lachen om zonde? *Denk daar eens over na!* Hoe beginnen we daarmee? *Met tekenfilms!* De duw! De klap! Doden! Schieten! Laten vallen! Gooien! Liegen! Zich achterbaks gedragen! Stelen! En dat zijn allemaal 'grappige' tekenfilms! De wereld zit er vol mee; allemaal van het verkeerde soort!

Psalm 31:1 Bij U, HERE, schuil ik, ...

Vertrouwen! Dat is wat we moeten doen als we het zwaar hebben, als we somber zijn, als we verdriet hebben, als we berouw hebben!

Psalm 31:1-2 ..., laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid, neig uw oor tot mij, red mij haastig. ...

Als we deze houding hebben, dan:

- hebben we berouw
- zoeken we God
- naderen we dicht tot Hem
- bidden we

Psalm 31:2-4 ... Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke vesting om mij te redden; want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, ...

Alle uiterlijk vertoon van Satan; alle dingen die ons daarin vasthiel- den. Als we gevangen zitten in het net van wereldlijkheid moeten we hetzelfde doen. ***We moeten God vragen ons daaruit te bevrijden!***

Psalm 31:4-5 ..., want Gij zijt mijn veste. In uw hand beveel ik mijn geest; ...

Precies de woorden van Christus aan het kruis.

Psalm 31:5 ...; Gij verlost mij, HERE, getrouwe God.

Hier zien we dus hoe dit zou kunnen.

In Hebreëën zullen we zien wat Mozes deed. Er is voor een bepaalde tijd plezier verbonden met zonde. Er is voor een bepaalde tijd plezier verbonden aan het verkeerde doen. Net als in deze tijd: er zijn zoveel mensen aan de soft drugs en ook aan de heroïne. *Ja, er is voor een bepaalde tijd plezier aan verbonden!*

Ik las vanmorgen in de krant dat ze drie jongemannen dood aantrof- fen in een pick-up truck. Dat is het toppunt van waar we het hier over hebben. Raad eens wat ze deden om een kick te krijgen? Raad eens welke drug ze gebruikten? Onschuldig genoeg – of naar men mag aannemen onschuldig genoeg – sloten ze de deuren en de ramen zo- dat er niets zou kunnen ontsnappen en op hun schoot hadden ze een tank met lachgas. Om te kunnen lachen, om lol te hebben, hun kick te krijgen, high te worden, lachgas. Ik veronderstel dat ze daar zaten en lachten en lachten en ...

Ze kregen niet de tijd om hun lachen in treuren te veranderen. Ze kregen niet de tijd te gaan rouwen en neerslachtig te worden. ***Zij stierven!*** Dat is het soort lachen waar het hier over gaat. Dat is het soort zonde waar het hier over gaat.

Wat Mozes betreft, hij had de gelegenheid om te blijven waar hij was, hij werd de zoon van Farao genoemd. Soms hebben we moeilijke keuzes te maken. Bij lachen voel je je in het algemeen goed. En we willen ons goed voelen.

- Wat is er verkeerd aan om je goed te voelen in de Heer?
- Wat is er verkeerd aan vreugde te hebben in de Heer?

Er is genoeg smart in deze wereld en we hebben allemaal genoeg met smart te maken; dat is waar, maar we moeten keuzes maken, net als Mozes.

Hebreeën 11:24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter,

Hij moest een keuze maken. Daarom worden al deze dingen voor ons vermeld – *keuzes!*

Hebreeën 11:25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten;

We zouden in deze tijd waarin we leven daarop wel 10.000 keer 'Amen' kunnen zeggen.

Ik weet dat we in een moeilijke tijd leven. Misschien wel de moeilijkste tijd die er ooit geweest is voor christenen om te overleven, omdat het oordeel van God niet in wraak wordt uitgevoerd, omdat Hij het opspaart voor de Dag der Wraake. Dat frustreert ons! We moeten leven *in* de wereld zonder *van* de wereld te zijn. We zien al die dingen gebeuren en we vragen ons af: Wat doet God? *God doet niets, omdat Hij het allemaal opspaart! Hij spaart het op voor het einde!* Wij moeten een keuze maken, net als Mozes.

Hebreeën 11:26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.

Hij gaf Egypte op.

Hebreeën 11:27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.

Gebod #9 - Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

Dit gaat helemaal samen met het eerste gebod. Hoe verneder je jezelf? *Een van de beste manieren om jezelf te vernederen is God groot te maken!*

- God is verheven
- God is heilig
- God is waarachtig
- God is rechtvaardig
- God is groot
- God is goed

Wat zijn wij als menselijke wezens? *Zelfs het allerbeste dat we mogelijk ooit zouden kunnen doen is niets in vergelijking met wat God dan ook maar kan doen!* We moeten dat in gedachten houden, we moeten dat begrijpen.

Psalm 66:5-6 Komt en ziet Gods daden; Hij is geducht in zijn doen jegens de mensenkinderen: Hij veranderde de zee in het droge, te voet trokken zij door de rivier. ...

Zij, dat zijn de Israëlieten.

Psalm 66:6-7 ... Daar verheugden wij ons in Hem, die door zijn sterkte voor eeuwig heerst, ...

Maak God groot!

Een van de manieren om jezelf te vernederen is niet alleen berouw te hebben, te huilen, te rouwen en te treuren omwille van je zonden, maar God te verhogen, groot te maken:

- God is rechtvaardig

- God is heilig
- God is volmaakt
- God is liefde
- God is al deze fantastische, wonderlijke en grootse dingen.

Want dit is Hij allemaal! En dat vernedert ons! Daarom staat er in Psalm 19 – *de hemelen vertellen Gods eer*. Dat doen ze! Fantastisch! Wonderlijk!

Psalm 145 begint met het groot maken van God.

Psalm 145:1 Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ...

Hij begint met het groot maken van God.

Psalm 145:1-3 ..., ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer; te allen dage zal ik U prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. De HERE is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

We kunnen een heel lang leven hebben en toch nog maar een piepklein beetje weten over Gods weg en wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft geschapen. Ga maar eens naar buiten en kijk naar het gras.

- Weet u hoe het groeit? *Nee!*
- Weet u waardoor het groeit? *De zon en water!*
- Maar weet u wat het doet groeien? *Nee, dat weten we niet!*
- Hoe kreeg het leven? *Omdat God het gaf!*
- Waardoor spruit een zaadje uit? *Dat doet God!*
- Hoe gebeurt dat? *Dat weten we niet!*

Maar als we het zaad in de grond doen en het water geven, terwijl het niet vriest, maar het warm is en de zon schijnt, dan zal het groeien en krijgen we een plant! Wat voor plant dat ook is, hij zal vrucht voortbrengen. ***God heeft dat allemaal zo gemaakt!*** Het allerkleinste ding!

Psalm 145:5-7 Ik zal van de heerlijke luister uwer majesteit en van uw wonderdaden gewagen. Zij zullen spreken van de macht uwer geduchte daden, en uw grootheid wil ik vertellen. Zij zullen de roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid.

Waarom is het belangrijk God groot te maken? Dan zal de ware blijdschap en de vreugde van behoud van God gaan komen! Dan richten we ons op God en niet op onszelf. Dan hebben we berouw gehad over onze zonden en ons ervan bekeerd:

- we hebben gehuild
- we hebben gerouwd
- we hebben getreurd

We hebben God gevraagd:

- onze handen te reinigen
- ons denken te reinigen
- ons hart te zuiveren

Nu maken we God groot!

Psalm 145:8-12 Genadig en barmhartig is de HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. De HERE is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Al uw werken zullen U loven, HERE, uw gunstgenoten zullen U prijzen; zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken en van uw mogendheid gewagen, om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap.

Dit is een hele profetie over het komende Koninkrijk van God op deze aarde. *Wat een reusachtig en wonderbaarlijk iets zal dat zijn!* God zal niet neerdalen om het grote Babylon van een noodverband te voorzien. **Nee!** Hij zal het volledig verwoesten! Hij maakt het met de grond gelijk! Elke berg zal tot een dal worden gemaakt en elk dal tot een berg. Alle steden zullen worden verwoest. De mens zal worden vernederd en neergebogen tot God naderen en zeggen: 'O God, alleen uw weg is de juiste.' Dat is de houding die wij allemaal nu al moeten hebben.

Psalm 145:12-13 om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten.

Er is niet één generatie van menselijke wezens die aan Gods weg zal ontkomen en aan zijn verantwoordelijkheid jegens God. Als zij zondigen zullen ze niet aan de zonde ontkomen. Als zij zich tot God bekeren en het behoud middels Jezus Christus aanvaarden, kunnen ze behouden worden.

Psalm 145:14 De HERE schraagt allen die vallen, ...

Als we struikelen en in wereldlijkheid vallen zal God ons daaruit trekken.

Psalm 145:14 ..., Hij richt alle gebogenen op.

Ongeacht onze situatie zal Hij ons helpen.

Psalm 145:15 Aller ogen ...

Van ieder levend wezen.

Psalm 145:15-18 ... wachten op U, en Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze; Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. De HERE is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

Door berouw en bekering, treuren en rouwen, door het Woord van God.

Psalm 145:19-21 Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal van de lof des HEREN spreken, en al wat leeft, zal zijn heilige naam prijzen voor altoos en immer.

Ik koos deze psalm om door te nemen om te laten zien hoe we in berouw en bekering en in onze smart daaruit kunnen komen door God te loven en groot te maken.

Gebod 10 - Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. ...

Dit heeft meer vandoen met het groot maken van jezelf door je aan je eigen bretels omhoog te trekken:

- Hoe slecht is 'die en die' wel niet?
- Hoe goed ben ik wel niet?
- Zag u dat hij dat deed?
- Wist u dat zij 2 mm meer make-up op had dan is toegestaan?
- Wist u dat zij zulk kort haar had, of hij zulk lang haar?

Of wat het ook maar mag zijn. Het kan allemaal waar zijn, maar spreek geen kwaad van elkaar om jezelf beter te doen lijken.

- Denkt u dat u in Gods oog beter zult worden als u mensen die zondigen veroordeelt? *Nee!*
- Bid voor hen dat ze ophouden met zondigen.
- Bid voor hen of God hun denken wil veranderen.
- U hoeft geen kwaad van hen te spreken.
- Wat voor goeds kan daar uit voortkomen?
- Houden ze op met zondigen omdat u hen afkamt?
- Komt u in een beter blaadje bij God te staan omdat u dat hebt gedaan?

Nonsens! Dat haalt niets uit!

Wat we moeten doen is: allemaal moeten we God liefhebben en allemaal moeten we elkaar liefhebben, en dan zullen we dat specifieke probleem overwinnen.

Ik wil laten zien hoe erg een van de koningen van Israël zondigde en hoe hij in staat was zich te bekeren en terug te keren naar God.

Dit is het verslag van Achab. Achab trouwde met Izebel, de dochter van de hogepriester van Baäl uit Sidon. Al de Baälpriesters stonden in dienst van Izebel. Elia stond alleen – hij dacht helemaal alleen – voor God. Toen kwam er drieënhal jaar droogte, waarna de reusachtige confrontatie plaatsvond tussen Elia en de 400 Baälpriesters, waarbij God liet zien dat *Hij* God was.

Nu komen we bij 1 Koningen 21 waar het kwaad zelfs verder gaat. We zien dat koning Achab zei: 'Wel, ik wil dit stuk land kopen.' De eigenaar weigerde, waarop Izebel de eigenaar liet doden en Achab het stuk land in bezit kon nemen.

- Hebben wij ooit mensen Baäl doen dienen? *Nee!*
- Hebben wij ooit de dochter van de hogepriester van Baäl gehuwd? *Nee!*
- Hebben wij ooit het land vervuld met afgoden? *Nee!*
- Hebben wij er rechtstreeks voor gezorgd dat iemand opzettelijk werd gedood, waarna wij ons zijn bezit toeëigenden? *Nee!*

Ik breng dit naar voren omdat veel mensen niet begrijpen dat er meer bij komt kijken dan genade om zonde te bedekken als we berouw hebben. Die genade staat niet ter beschikking als we geen berouw hebben. Hier volgt wat er gebeurde toen hij dat stuk land in bezit nam.

1 Koningen 21:17-19 Toen kwam het woord des HEREN tot de Tisbiet Elia: Maak u gereed, ga Achab, de koning van Israël, die te Samaria woont, tegemoet; zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij gegaan is om die in bezit te nemen. Dan zult gij tot hem spreken: ...

Hier hebben we het oordeel van God, rechtstreeks uit de mond van Elia, een van de grootste profeten van God.

1 Koningen 21:19-20 ...: zo zegt de HERE: hebt gij vermoord en ook in bezit genomen? Voorts zult gij tot hem spreken: zo zegt de HERE: ter plaatse, waar de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, zullen de honden ook uw bloed lekken. Toen zeide Achab tot Elia: Hebt gij mij gevonden, mijn vijand? Daarop zeide hij: Ik heb u gevonden, omdat gij u verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN.

Hij maakte niet alleen deel uit van de wereld, maar hij was daar ook aanwezig om met beide handen aan te grijpen wat hij deed.

1 Koningen 21:21 Zie, Ik doe onheil over u komen en Ik zal u wegvegen ...

U zult niets hebben om te beërven.

1 Koningen 21:21-23 ... en Ik zal van Achab allen van het mannelijk geslacht uitroeien, van hoog tot laag in Israël. Dan zal Ik uw huis gelijk maken aan dat van Jerobeam, de zoon van Nebat, en aan dat van Basa, de zoon van Achia, wegens de ergernis die gij hebt verwekt, waardoor gij Israël hebt doen zondigen. En ook aangaande Izebel heeft de HERE gesproken: de honden zullen Izebel verslinden aan de voorwal van Jizreël.

Dat is een verschrikkelijk vonnis, niet? *En het gebeurde!*

1 Koningen 21:24-26 Wie van Achab in de stad sterft, die zullen de honden verslinden, en wie op het veld sterft, die zal het gevogelte des hemels verslinden. Nooit is er iemand geweest, die zich zo verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. Ja, hij heeft zeer gruwelijk gehandeld door de afgoden achterna te lopen, geheel zoals de Amoriëten gedaan hebben, die de HERE voor het aangezicht van Israël verdreven heeft.

We kunnen alleen maar zeggen: 'Ja Heer. Amen! Hij verdient dit allemaal omdat hij al deze dingen deed en het is Uw woord dat uit Uw mond komt.' Let op wat er gebeurde. Let op de macht van een keuze maken. Let op wat iemand in zijn eigen denken kan doen voor het aangezicht van God. En ik breng dit naar voren vanuit het oogpunt dat we misschien enkele zonden hebben waarvan we ons moeten bekeren, maar *we moeten ervoor kiezen ons ervan te bekeren*, net als Achab dat hier deed. Kijk nu eens wat er gebeurde!

1 Koningen 21:27 Zodra Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn klederen, ...

In berouw.

1 Koningen 21:27 ..., deed een rouwgewaad om zijn lichaam en vastte; ja, hij legde zich in rouwgewaad te ruste en liep met lome tred.

Precies wat er hier staat in Jacobus 4.

Laten we deze *tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen* nog eens lezen om te zien hoe deze allemaal hier aan de orde komen in dit verslag over Achab:

1. Onderwerpt u dus aan God, ...
2. ..., maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
3. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. ...
4. ... Reinigt *uw* handen, zondaars, ...
5. ..., en zuivert *uw* harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
6. Beseft uw ellende, treurt en weent; ...
7. ...; uw gelach moet veranderen in treurigheid, ...
8. ..., en *uw* vreugde in neerslachtigheid.
9. Venedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
10. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. ...

Wat was Achabs eerste houding toen hij Elia zag? Hij zag hem als tegenstander! 'O, u bent mijn vijand.' Handelde Achab niet in overeenstemming met alles wat Jacobus hier zei? *Ja, dat deed hij! Dat deed hij absoluut!*

1 Koningen 21:27 Zodra Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn klederen, deed een rouwgewaad om zijn lichaam ...

Dat is als het dragen van een juten zak.

1 Koningen 21:27 ... en vastte; ja, hij legde zich in rouwgewaad te ruste en liep met lome tred.

Let op wat er gebeurde toen hij tot God naderde.

1 Koningen 21:28-29 Toen kwam het woord des HEREN tot de Tisbiet Elia: Hebt gij gezien, dat Achab zich voor Mij verootmoedigd heeft? ...

Kijk wat berouw en nederigheid kan veroorzaken.

1 Koningen 21:29 ... Omdat hij zich voor Mij verootmoedigd heeft, zal Ik het onheil in zijn dagen niet doen komen; in de dagen van zijn zoon zal Ik het onheil over zijn huis doen komen.

Kan God het kwade van onze eigen zonden, dat we over onszelf brengen, afwenden als we berouw hebben zoals Achab dat had? Als we deze ***tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen*** volgen? *Ja, dat kan! Dat kan gebeuren!* We kunnen uit de wereld komen door deze ***tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen*** te volgen – het is mogelijk!

Denkt u dat Achab tot op dit moment enige hoop had? *Nee, die had hij niet!* Maar toen hij berouw had en veranderde:

- was er hoop
- was er berouw en bekering
- was er vergeving

Het eindresultaat van dit alles laat zien:

- dat we omgang kunnen hebben met God
- dat we omgang kunnen hebben met Jezus Christus
- dat we kunnen begrijpen dat onze zonden kunnen worden:
 - ✓ vergeven
 - ✓ afgewassen
 - ✓ wit gemaakt als sneeuw
 - ✓ gereinigd met het bloed van Jezus Christus

1 Johannes 1:7-9 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, ...

Net als Achab – 'O, Here God, U had het bij het rechte eind' –

- zijn kleren scheurde

- berouw had
- een rouwgewaad aandeed en as op zijn hoofd strooide
- vastte
- bad
- huilde
- rouwde
- bedroefd was
- het zondige lachen opgaf

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Alle zonde!

1 Johannes 1:10-2:1 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. ...

Het doel is naar God en Zijn weg toe te blijven gaan, met Zijn Geest, zodat we niet in zonde leven.

1 Johannes 2:1 ... En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;

- Deed God dan geen voorspraak voor Achab toen hij berouw had? *Ja!*
- Hebben wij Jezus Christus niet als voorspraak voor ons als we berouw hebben?
- Als we zondigen?
- *Ja!*

1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden ...

Op een voortdurende basis bij het verzoendeksel; vergeving voor onze zonden. Tenzij we het 'in onze bol krijgen'.

1 Johannes 2:2 ... en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

We kunnen dus verlost worden van wereldlijkheid! Hier vinden we de tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen! Ga terug en lees ze nog eens door!

Jacobus 4:6 Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. ...

Bedekt onze zonden.

Jacobus 4:6 ... Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Houd alles wat we in samenhang met koning Achab doornamen in gedachten, dan zult u zien dat dat alles omvat wat Jacobus hier voor ons schrijft.

Jacobus 4:7-11 ^{#1} Onderwerpt u dus aan God, ^{#2} maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. ^{#3} Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. ^{#4} Reinigt uw handen, zondaars, en ^{#5} zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. ^{#6} Beseft uw ellende, treurt en weent; ^{#7} uw gelach moet veranderen in treurigheid, en ^{#8} uw vreugde in neerslachtigheid. ^{#9} Venedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. ^{#10} Spreek geen kwaad van elkander, broeders. ...

Dat zijn de tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen!