

## De brief van Jacobus, deel 9 <sup>1 2</sup>

### Tien geboden om wereldlijkheid te overwinnen (deel 1)

Denk eens na over de dingen die we hebben besproken, heel fundamentele en belangrijke dingen. Iets meer dan een jaar geleden gingen we door een serie over *De Waarheid over het Pascha*. In deze tijd zien we dat dat van fundamenteel belang is binnen de Kerk van God. Er zijn nu heel veel mensen die accepteren dat in het Oude Testament het Pascha op de 15<sup>e</sup> werd gehouden. Sommigen zeggen dat als je het in het Nieuwe Testament maar op de 14<sup>e</sup> houdt, dan zit je goed. Als het Pascha in het Oude Testament echt op de 15<sup>e</sup> zou zijn, dan zouden we kunnen zeggen "ja, we zitten goed". We hebben dan echter een probleem. Dat probleem is dat "een beetje zuurdesem het hele brood doorzuurt". Als er eenmaal een voet tussen de deur staat, wat volgt er dan? Dan komt het hele been en bijna onmiddellijk het hele lichaam.

Als we dus analyseren wat we hebben doorgenomen, zien we dat we sommige heel fundamentele dingen in groot detail hebben doorgenomen. Deze zijn heel belangrijk voor ons om te weten en te begrijpen, omdat ze allemaal te maken hebben met het ons in contact houden met God en Jezus Christus. Ze hangen allemaal samen met het verbond met God, wat heel belangrijk is. Waarom is het Pascha belangrijk? Jezus zei: *'Tenzij jullie Mijn vlees eten en Mijn bloed drinken hebben jullie geen leven in jullie zelf.'*

Satan is echter slim genoeg om te begrijpen dat hij niet zomaar bij een gemeente die stevig verankerd is op God, kan binnenvallen en zeggen: 'Luisteren jullie allemaal eens, laten we voortaan op zondag naar de kerk gaan.' Hij zou zonder meer de deur uitgegoid worden. Hij zaait een beetje twijfel en zegt: 'Hoe weet je dat het Pascha op de 14<sup>e</sup> is? Kun je dat bewijzen?' We namen dat dus door en bewezen dat het op de 14<sup>e</sup> was, omdat het zo belangrijk is dat als je het op de verkeerde dag of op de verkeerde manier houdt, dan houdt je het niet

---

<sup>1</sup> Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistle of James IX' gegeven op 8 februari 1992 door Fred R. Coulter.

<sup>2</sup> Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

op waardige wijze en 'eet en drink je tot je eigen oordeel'. Dan plaats je jezelf onder het oordeel van God in plaats van onder de genade van God.

Het Pascha moet worden aangevallen, ondermijnd en uitgehold! Dat gebeurt momenteel overal. De hele Kerk van God wordt bestormd met een Pascha op de 15<sup>e</sup>. Het is niet zomaar een aan de orde stellen van een leerstellig probleem, het is een bestorming. De Kerk van God Zevende Dag interesseert het niet langer of het de 14<sup>e</sup> of de 15<sup>e</sup> is. Zij zijn verwickeld in een gevecht met zondagvierders. Is dat een probleem? Hoe zwak en dom en dood zijn zij geworden, dat ze nu een beweging binnen de Kerk van God Zevende Dag hebben die de zondag wil houden. Dat is toch verbazingwekkend!

Wat was één van de volgende belangrijke onderwerpen die we doornamen? *Pinksteren!* Weet u dat nog? We gingen daar op een gedetailleerde, ondraaglijk gedetailleerde manier doorheen. Ik bracht kopieën van de kalender met me mee en liet u wel zes tot tien keer zien hoe te tellen. Ik liet u zien hoe de Farizeeën telden. Ik liet u zien hoe er op de juiste manier in overeenstemming met de Schrift geteld moest worden, zodat u het zou weten en begrijpen. Waarom is dat heel belangrijk als een centrale leerstelling voor de christenheid? *De Heilige Geest, ja!* Als we de Heilige Geest niet hebben dan behoren we Hem niet toe!

Ziet u hoe centraal deze dingen staan? Niet dat we zeiden dat wij baanbrekende Bijbelstudies doen: *nee!* Wij bevechten al deze dingen en we zijn – nu we erop terugkijken – tot de ontdekking gekomen dat de hele Kerk van God – veel verschillende gemeenten, veel verschillende groepen – juist nu in deze tijd met deze dingen worden overspoeld.

Wat was het volgende onderwerp dat we bestudeerden? *De Verzoendag!* Er waren mensen die zeiden dat je op de Verzoendag niet langer hoefde te vasten. ***Al zulk soort dingen vallen de Waarheid aan!*** Daar het je niet zal gelukken mensen zover te krijgen dat ze de waarheid in zijn geheel weggooien, moet je proberen er stukje bij beetje van af te knabbelen.

Nog een ander onderwerp dat we het afgelopen jaar doornamen was *De drie dagen en drie nachten!* Is dat niet belangrijk? *Ja!* Is het niet verbazingwekkend dat we terug moeten gaan en zeggen: 'Kijk, zo moet je tellen: één, twee, drie!' Hoe heet dat boek ook al weer? *Alles wat ik echt moet weten heb ik op de kleuterschool geleerd.* Waarom is dat belangrijk? *Het is een teken! 'Ik zal in het hart der aarde zijn evenals Jona dat was in de buik van de grote vis.'* God schiep die vis voor Jona. Hij had een inwendige ruimte waar het donker was. Hoe wist Jona dan dat hij daar drie dagen en drie nachten verbleef? *Omdat God hem dat zei!*

Wat behandelden we nog meer? *Wie is Jezus?* We rondden dat vlak voor het Feest van Ongezuurde Broden af. Al die dingen zijn heel belangrijk omdat ze laten zien wat Satan aan het doen is.

Wat bestudeerden we nog meer? *Satans tien meest geloofwaardige leugens!* Als u het boek of de serie daarover hebt, zoek dat dan nog eens op en neem het nog eens door. Ik denk dat ik dit naar mensen moet sturen die net uit zulk soort omstandigheden zijn gekomen. Er zijn sommige mensen die zo afgetuigd zijn door kerken, hun dienaren en hun medeleden en worstelden met hun eigen zonden, dat sommigen van hen op het punt zijn aangekomen dat ze God willen opgeven.

Wij deden dit allemaal omdat we werden aangevallen en de waarheid van God moesten zoeken. Nu we dit allemaal hebben, kunnen we andere mensen hiermee helpen en dat is heel belangrijk. We hebben als kerk en als volk van God heel wat meegemaakt, we zijn in heel moeilijke omstandigheden beland. In al te veel gevallen hebben we daarbij teveel zonden in ons leven toegelaten, wat we niet hadden moeten doen. *Want we maten onszelf tegen de verkeerde standaard,* en die verkeerde standaard was: Wat doen andere christenen die ik ken?

Daarom werd de brief van Jacobus geschreven, zodat ***we onszelf niet met elkaar zouden vergelijken!*** Zoals Paulus zei: 'Als we ons met elkaar vergelijken, zijn we niet wijs.' Dus heel vaak zijn we tot het

punt gekomen – en daarom is Jacobus 4 zo belangrijk – dat we zonde of de wereld of de verkeerde standaard om te oordelen hebben toegelaten – in plaats van te kijken naar de 'volmaakte wet der vrijheid' om ons te laten zien wat we moeten doen.

Daarom rechtvaardigen we ons gedrag dan op basis van onze interpretatie van de Bijbel, die niet noodzakelijkerwijs juist hoeft te zijn. Daarom is Jacobus 4 zo belangrijk. Dit hoofdstuk dient ertoe ons te helpen te begrijpen wat wordt onderwezen op een manier waarbij we de kracht van Gods Woord ervaren en we ook begrijpen wat het voor ons persoonlijk betekent.

Laten we even kort herhalen. We kunnen deze verzen op verschillende manieren opvatten. Ze zijn op veel verschillende manieren van toepassing.

Jacobus 4:1-4 heeft betrekking op het zesde gebod: 'Gij zult niet doden.' De verzen 4-5 hebben betrekking op het zevende gebod: 'Gij zult niet echtbreken.'

**Jacobus 4:1** Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? ...

We kunnen dit als volgt toepassen:

- individueel
- binnen het huwelijk
- binnen de gemeente
- tussen gemeenten onderling
- tussen dienaren onderling

Waarop we dit ook maar willen toepassen, het is van toepassing en Jacobus schrijft aan christelijke gelovigen.

**Jacobus 4:1** ... Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten?

Als dit gebeurt dan is er volop munitie en kanonnenvoer – beide – voor Satan om mee te werken.

**Jacobus 4:2** Gij begeert, doch gij hebt niet; ...

Je wilt dit, je wilt dat, je wilt ook dat andere. Het kan zijn dat we die dingen niet in dit leven verkrijgen. We kunnen in dit leven niet alles hebben zoals we het willen – of dat nu een baan is, een huwelijk, een inkomen, waar je woont, waar je werkt – we kunnen al deze dingen niet onder controle hebben. En je kunt nog wel iets anders willen.

Het oude gezegde luidt: *Het gras aan de andere kant is altijd groener*, tot je daar aankomt en tot de ontdekking komt dat het geveerd is of alleen maar gemaaid onkruid. We hebben ooit gewoond aan 'Lover's Lane'. Het straatnaambordje had nooit een lang leven want iedereen wilde het als souvenir hebben. Maar we hadden daar veel onkruid in de voortuin en ook achter in het gras; we hadden daar zo'n 1¼ hectare gras. Als ik het had gemaaid, zag het er geweldig uit. Ik zei altijd tegen Dolores: 'Gemaaid onkruid ziet er goed uit.' En zij zei: 'Ja, zolang het groen is.'

Je begeert dus en kijkt naar de andere kant van de erfafscheiding en denkt dat wat jezelf aan deze kant hebt oud, versleten, lastig is – je bent eraan gewend – je wilt dus hebben wat er aan de andere kant ligt. Of je begeert een nieuwe auto, een nieuw huis, een nieuwe vrouw, een nieuwe baan, of wat dan ook. *Je begeert en hebt niet!* Als je het dan krijgt is het niet wat je dacht!

**Jacobus 4:2** ...; gij zijt moorddadig ...

De King James is directer en zegt: 'gij doodt'. Je kunt mensen op veel manieren doden. Je hoeft ze niet met een mes te steken. Dat doen we niet, maar we kunnen mensen doden met onze tong, met woordtwisten.

**Jacobus 4:2-3** ... en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. *Of*, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.

Ik ken iemand die eropuit ging om te weten te komen hoeveel auto's

hij op krediet kon kopen. Het lukte hem er drie te kopen. Hij had helemaal geen inkomen en had nu een schuld van \$ 150.000 voor zijn drie auto's. Eén van die auto's was een Corvette van \$ 64.000, waarvan hij zes weken later de sleutels aan de bank moest afgeven. Een heel goed voorbeeld.

#### **Jacobus 4:4** Overspeligen, ...

Dat is op veel manieren mogelijk. Geestelijk, Openbaring 17 – 'allen dronken van de wijn harer hoererij'. Dit wordt geestelijk toegepast op al die kleine doctrines die de Kerk binnensluipen. Deze kleine dingen komen binnen en voeren je weg van Christus, helpen je om de eerste stap daartoe te doen. Overspel *begint niet* met de handeling. Overspel *eindigt* met de handeling. ***Overspel begint, zoals Christus zei, in het denken vanuit begeerte!*** Dat kan zijn:

- geestelijk
- fysiek
- binnen het huwelijk

Ik sprak zojuist met iemand uit het Midden-Westen. De dienaar daar had hem zover gekregen dat hij trouwde met een bepaald meisje. Zij was homoseksueel, maar had hem dat nooit verteld en de dienaar wist het.

#### **Jacobus 4:4** ..., weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld **vijschap** tegen God is? ...

Hetzelfde woord wordt in Romeinen 8:7 gebruikt voor het vleselijk denken.

**Jacobus 4:4-5** ... Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad [door eigen keus] een vijand van God. Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?

We hebben dat doorgenomen toen we het hadden over *werken van het vlees, de wet van zonde en dood die in ons woont*. Dat is waar!

Maar er is hoop:

**Jacobus 4:6** Maar Hij [God] geeft dan ook des te **grotere** genade. ...

Niet opdat we in zonde mogen leven, maar opdat we uit de wereld kunnen komen! Dat we begeerte overwinnen! Bedenk wat Johannes zei: 'De begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven', die komen niet voort uit de Vader maar uit de wereld.

**Jacobus 4:6** Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. ...

Opdat we uit de wereld kunnen komen! Ik kan u één ding zeggen, hoe meer we van de genade van God begrijpen, hoe meer we de ernst van zonde inzien, zien wat die werkelijk is.

**Jacobus 4:6** ... Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Dit zegt ons heel wat.

Laten we nu eerst het geheel van de volgende punten lezen en die daarna in meer detail gaan doornemen. De verzen 6 tot en met het eerste deel van vers 11 geven de 'tien geboden' over *hoe we ons kunnen bevrijden van zonde en trots!* Dit wordt heel belangrijk.

**Jacobus 4:6** Maar Hij **geeft** dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen **geeft** Hij genade.

Dit doet Hij nu, actief, op een continu doorgaande basis.

### **De Tien Geboden om wereldlijkheid te overwinnen:**

Dit werkwoorden hier in het Grieks staan allemaal in de gebiedende wijs, het zijn dus geboden!

1. **Jacobus 4:7** Onderwerpt u dus **aan God**, ...

2. **Jacobus 4:7 ...**, maar **biedt weerstand aan de duivel**, en hij zal van u vlieden.  
Daar de Kerk van alle kanten door zoveel doctrines is overspoeld wordt dit belangrijk.
3. **Jacobus 4:8 Nadert tot God**, en Hij zal tot u naderen. ...
4. **Jacobus 4:8 ... Reinigt uw handen**, zondaars, ...
5. **Jacobus 4:8 ...**, en **zuivert uw harten**, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
6. **Jacobus 4:9 Beseft uw ellende, treurt en weent**; ...
7. **Jacobus 4:9 ...**; **uw gelach moet veranderen in treurigheid**, ...
8. **Jacobus 4:9 ...**, en **uw vreugde in neerslachtigheid**.
9. **Jacobus 4:10 Vernedert u** voor de Here, en Hij zal u verhogen.
10. **Jacobus 4:11 Spreekt geen kwaad van elkander**, broeders. ...

**Jacobus 4:11-12 ...** Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?

Dit kan van toepassing zijn op iedere situatie.

**Jacobus 4:16-17** Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

Dat past allemaal bij elkaar. Gemeente, dat treffen we altijd aan in het Woord van God: God brengt zonde aan het licht voor wat het is. En wat doet Hij daarna? ***Hij voorziet in een weg om eruit te komen!*** Zoals we hebben gezien is één van de problemen die we in deze Kerk hebben dat ***er teveel van de wereld binnen de Kerk is***. De eerste reactie zal altijd zijn: ***Maar niet in mij!*** En: ***Niet in mijn kerk!***

Laten we hiervoor als achtergrond en omlijsting eens naar een aantal Schriftgedeelten kijken, voordat we deze 'tien geboden' over hoe uit de wereld te komen of hoe de wereld uit ons te verwijderen grondiger gaan bestuderen. We kunnen ze op beide manieren toepassen: uit



de wereld komen en de wereld uit ons verwijderen. Hier zien we wat er gebeurt als we zo ver in de wereld verzeild raken. Als iemand 'religieus' overkomt wil dat nog niet zeggen dat hij niet in de wereld is. In de wereld zijn is meer een zaak van **hoe je je leven ziet in relatie met God dan waar je fysiek aanwezig bent**. We kunnen allemaal verschillende ideeën uit de wereld hebben. Hier vinden we dan wat er gebeurt:

**Hebreeën 3:12** Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God,

Satan wil dat we *die eerste stap doen*, wat dat dan ook maar mag zijn.

**Hebreeën 3:13** maar vermaant elkander dagelijks, ...

Dat moeten we echt doen. Iemand komt op u af en zegt: 'Broeder of zuster, misschien moet u nog eens nadenken over wat u in deze situatie gaat doen, want ik denk dat het op die manier mis zal gaan.' *'O nee, dat gaat helemaal niet mis. Ik voel me heel goed sinds ik heb besloten het op die manier aan te gaan pakken.'* 'Kijk maar uit, je weet maar nooit.'

**Hebreeën 3:13** ..., zolang men nog van een heden kan spreken, ...

Een heden waarin je de uitweg zou kunnen vinden waarin God voorziet.

**Hebreeën 3:13** ..., opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde;

We zullen binnen enkele ogenblikken zien wat die 'misleiding der zonde' kan doen. En dat kan het omdat ***misleiding inspeelt op begeerte!*** Hoe zit het menselijke hart in elkaar? ***Arglistig is het hart boven alles (Jeremia 17:9)!*** [Denk aan de boeken *De leugens waarin we geloven* en *De meest geloofwaardige leugens van Satan* en ook aan de serie preken daarover.] Hij valt ons van alle kanten aan, gemeente! Hij wil ons te pakken nemen – individueel en collectief – op

iedere manier waarop hem dat maar mogelijk is! Hij heeft de wereld reeds in zijn macht.

- Bent u het er niet mee eens dat hij de wereld in zijn macht heeft?
- In wie is hij dan nog geïnteresseerd? Waarin is hij dan nog geïnteresseerd?
- *Hij is geïnteresseerd in het net genoeg veranderen van het Woord van God dat u het doel zult missen!*
- *Hij is geïnteresseerd om net voldoende op uw begeerten in te spelen om u zo ver te krijgen die eerste stap te zetten!*

Daarna is hij er als de kippen bij om u aan te zetten tot het nemen van de tweede stap, en de derde stap, en de vierde stap; en dan heeft *de misleiding van de zonde u al heel snel te pakken!*

Dan moet u doen wat David na de dood van de baby deed, Psalm 51. Herinnert u zich dat? Hij moest zich vernederen. Het gaat dus om *de misleiding der zonde!*

**Hebreeën 3:14** want wij hebben deel gekregen aan Christus, **mits** [voorwaardelijk!] wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.

Onverwrikt vasthouden, deze hele week! Onverwrikt vasthouden, deze hele maand! Niet 29 dagen van de maand onverwrikt vasthouden, en op de 30e dag en de eventuele 31e dag het op zijn beloop laten, om daarna in de nieuwe maand op de eerste dag weer onder *de genade van God* onverwrikt vast te houden. **NEE! We moeten tot het einde onverwrikt vasthouden!** Denk aan de gelijkenis van de ploeger die omkijkt en daardoor niet geschikt is voor het Koninkrijk van God.

Laten we nu eens kijken naar wat *de misleiding der zonde* doet! Geef me, dit is volledig in werking en draait goed en snel vanwege de misleiding der zonde. Ik veronderstel dat we allemaal de boodschap aan de Laodiceeërs vaak genoeg hebben gehoord om die uit het hoofd te kennen. Maar ik zeg u één ding, deze boodschap past precies bij de tijd waarin wij leven. God geeft een getuigenis:

**Openbaring 3:14-15** En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, ...

We hebben allemaal werken.

**Openbaring 3:15** ..., dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet!

Je voelt je comfortabel.

**Openbaring 3:16-17** Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,

Gebeurt dit niet met de *misleiding* der zonde? Ben ik niet daarin meegegaan, bent u daarin niet meegegaan? Hebben we geen dingen gedaan waarvan we later – *toen we onszelf weer waren* – dachten: Hoe heb ik dat kunnen doen? Maar als je er middenin zit en meegaat, wat doe je dan? *Dan rechtvaardig je het!* Wat wordt het grootste probleem hierin? Vers 17: 'Omdat gij zegt: ...' Met andere woorden je krijgt een houding waarin je je verdedigt tegen God. Je krijgt een houding waarin je God precies gaat zeggen wat Hij moet doen. Niemand kan God zeggen wat Hij moet doen, omdat God *God is! Hij zal ons zeggen wat wij moeten doen!* Zo komt de *misleiding der zonde* in ons leven binnen.

Dan komt God langs en zegt: 'Ik ga u een voorstel doen. Ik zal voorzien in een uitweg – ook al bent u blind, naakt, ellendig en geestelijk arm, toch – zal Ik in een uitweg voor u voorzien.' Bij iedere veroordeling van zonde die er in de Bijbel voorkomt *voorziet God in een uitweg!* Daarom staat er dat Hij grotere genade geeft.

**Openbaring 3:18** raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, ...

Ik zie dit zo vaak. Er zijn zoveel mensen die in contact zijn gekomen met de Kerk van God – Worldwide, International, of welke groep dan maar ook – en daarna sterk hebben geleken op de vijf dwaze maagden (Mattheüs 25). Op het allerlaatste moment, als ze hun prioriteiten moeten gaan verleggen, zeggen ze opeens: 'O, dat heb ik nooit geweten. Geef het mij.' *Maar dat kunnen we niet!*

Net als wat ik iemand moest zeggen over het Pascha. Ik probeer het niet te vermijden, maar ik kan u niet in een kort gesprek over de telefoon een heel technisch gedetailleerd iets vertellen, waar veel pagina's voor nodig waren om dat op te schrijven. Wacht maar af tot u de papieren informatie krijgt. Er komt dan een moment dat mensen zeggen: 'Het wordt me allemaal teveel.' De waarheid is dat ik u niet kan geven wat ik heb en u kunt mij niet geven wat u hebt. Met andere woorden als het Gods Geest is dan moet het van God komen. God zegt: 'Ik zal u nu een kans geven.'

**Openbaring 3:18** raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, ...

*Goud is de hoogste vorm van gerechtigheid* (1 Corintiërs 3). Hij zegt dus: 'Ik ga u een kans geven om de hoogste vorm van gerechtigheid te verkrijgen, maar:

- U zult dan in het vuur komen.
- U zult in beproevingen komen.
- U zult in botsing komen met uw menselijke natuur en uw manier van doen.'

**Openbaring 3:18** ..., opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, ...

Die witte klederen beelden de *volmaakte gerechtigheid* van God uit.

**Openbaring 3:18** ..., opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; ...

Is het u ooit overkomen dat u echt niet gekleed was om iemand te

ontmoeten en dat er toen aan de deur werd aangebeld? Zou u in die toestand naar de deur rennen en zeggen: 'Hallo, wat wilt u?', terwijl u daar in uw blootje of wat dan ook staat? *Nee, dat zou u niet doen!* U zou zich haasten iets geschikts aan te trekken, een ochtendjas, of wat dan ook, en pas daarna zou u naar de deur rennen en zeggen: 'Sorry, dat ik u zo lang moest laten wachten. Kan ik u van dienst zijn?'

Geestelijk is het hetzelfde. Het woord Gods is *levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schijft overleggingen en gedachten des harten*. Als Hij dan weer naar buiten gaat zegt Hij: 'Ik zal het u geven zodat u die *gerechtigheid van goud* kunt verkrijgen, ook al bent u slordig, arm, blind en naakt. Ik zal u een mogelijkheid daartoe geven.'

**Openbaring 3:18** ...; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

Niet alleen God zien, maar ook jezelf zien.

**Openbaring 3:19-21** Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Gemeente, het is gewoon verbazingwekkend hoe de Bijbel een eenheid vormt:

- hetzelfde denken
- dezelfde woorden
- dezelfde gedachten
- dezelfde geest

Daarom geeft Hij *grotere* genade. Is dat niet genadig van God om te doen wat we zojuist lazen in Openbaring 3? *Dat is het zeker! Heel genadig van God!*

En dat is de reden dat Jacobus zegt:

**Jacobus 4:6** Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God **wederstaat** de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Wederstaan is een term uit oorlogvoering. Wie is de vader van de hoogmoedigen? *Satan de duivel!* Hoe komt hoogmoed binnen? *Doordat wij God zeggen wat wij willen en niet willen in relatie met Zijn Woord.* Klassiek voorbeeld: zondag! [Noteer: Romeinen 8:7 – vijandschap van het vlees.]

Laten we eens bekijken hoe die hoogmoed zich tegen God verweert. Als iemand geconfronteerd wordt met een vorm van correctie, die van God komt, wat is dan de natuurlijke reactie als hij die niet wil aanvaarden? Stefanus zei tegen al die religieuze leiders en hun gewichtige ceremonies, en al hun religieuze kledij, midden tussen de leden van het Sanhedrin: 'Broeders.' Waar kwam het Sanhedrin bijeen? *Het Sanhedrin kwam bijeen in de hof van de Israëlitische mannen, pal bij de tempel!*

Dat gebeurde daar. Nadat hij een samenvatting van het plan van God gegeven had, zei Stefanus:

**Handelingen 7:51** Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd ...

Dat is vecht altijd tegen ...

**Handelingen 7:51-52** ... tegen de Heilige Geest; gelijk uw vadersen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vadersen niet vervolgd? ...

Waarom? *Omdat het hun niet aanstond wat ze zeiden!* Denk aan wat Jeremia overkwam. Idem Amos, Ezechiël en Jesaja. *Het stond hun niet aan wat God zei!*

**Handelingen 7:52-53** ... Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofe-

teerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden.

Wat gebeurde er toen zij dit hoorden? *Ze vlogen op hem af!*

**Handelingen 7:54** Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart ...

In plaats van zich te bekeren deden ze iets heel anders. *Hun hoogmoed zei hun zich te verdedigen. Wat deden ze? Ze waren helemaal in de macht van Satan de duivel:*

**Handelingen 7:54** ... en zij knersten de tanden tegen hem.

Verder in vers 58.

**Handelingen 7:58** en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. ...

Dat is wel uiterst extreem! Ik verwacht als ik klaar ben met deze preek niet dat de tanden zullen worden geknerst; ik weet dat dat niet zo zal zijn. Maar het is goed dat we volledig begrip krijgen van waar het hier over gaat.

**2 Timotheüs 3:8** Zoals Jannes en Jambres, ...

Dat waren de heidense religieuze leiders aan het hof van Farao.

**2 Timotheüs 3:8** ..., de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; ...

Hier volgt wat er gebeurt als er teveel van de wereld, teveel hoogmoed komt. Wat gebeurt er als je de Waarheid maar lang genoeg weerstaat?

**2 Timotheüs 3:8-9** ...; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel

verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was.

Dat is het eindresultaat van het weerstaan van God en het hoogmoedig zijn tegen God. Als we onszelf op een hoger voetstuk plaatsen op basis van onze eigen geweldige geestelijke prestaties dan komen we oog in oog te staan met dit probleem.

**Romeinen 9:19** Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil?

Hij heeft het hier over Farao. God deed deze Farao op het toneel verschijnen en deze verhardde zijn hart. God verhardde Farao's hart en Farao verhardde zijn hart.

**Romeinen 9:20** Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? ...

Zo zitten sommige mensen in elkaar. 'Ik zal mijn antwoord geven' en ze halen dan de Schrift aan, net zoals Satan dat deed tegen Christus. Kan één van ons in laatste instantie God tegenspreken? *NEE!* Het enige wat we kunnen zeggen is: 'O God, vergeef mij! O God, ik heb Uw genade nodig.'

- We stappen niet op God af om Hem eens te zeggen hoe de Bijbel geïnterpreteerd moet worden.
- We stappen niet op God af om Hem te zeggen wat de leerstellingen zijn.
- We stappen niet op God af om Hem te zeggen wie Hij wel en wie Hij niet mag behouden.

Al die dingen zitten hierin verborgen.

**Romeinen 9:20** ... Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?

We kunnen in ons leven door bepaalde omstandigheden alleen maar tot de conclusie komen dat we zo in elkaar zitten.



In deze tijd zijn er in de 'vrouwenbeweging' heel wat vrouwen die zeggen: 'Weet u waarom ik een vrouw ben? Ik zal u zeggen wat ik ga doen. Ik begin een vrouwenbeweging. Ja, we verwerven alle rechten van een man en daarna verwerven we ook nog eens alle rechten van een vrouw. En dan zijn we tweemaal zo goed als mannen.' Ik overdrijf enigszins.

We hebben thuis een paar kleine hondjes. Denkt u dat honden slim zijn? Nee, ze zijn niet slim. Ze zijn afhankelijk vanuit het oogpunt dat God ons gaat onderwijzen dat zelfs een dom dier liefde nodig heeft. Maar ze worden aangedreven door hun eetlust. Op die manier kun je ze trainen en vrienden met hen worden. Ze zijn heel, heel gevoelig. Een hond doet wat een hond doet omdat God ze zo heeft gemaakt. Ik zag op een van de Discovery uitzendingen nog iets interessants over honden. Ze lieten de wilde honden in Afrika zien. Die gaan eropuit om te doden en te eten. Als ze eenmaal op jacht gaan kan niets hen dwingen daarmee op te houden behalve iets dat groter, sterker en vasthoudender is dan zij en de jacht van hen overneemt.

Daarna lieten ze het verschil zien met een schaapherdershond. Dat type hond hoedt schapen door hen bevelen te geven. Je hebt drie honden – meer heb je niet nodig – en één schaapherder, en je kunt een kudde van zo'n 4.000 schapen hoeden. Tamme honden hebben niet de begeerte om te doden omdat ze daartoe zijn getraind en gefokt, je kunt ze onder controle houden. Ze lieten de fantastische dingen zien die je met zulke honden kunt doen, gewoon door bevelen. Ze kunnen de schapen bijeendrijven en de schaapskooi binnenvoeren. Ze kunnen ze veilig naar de andere kant van een heuvel leiden. Ze kunnen ze veilig door een vallei leiden. In Nieuw-Zeeland hebben ze een wet die zegt dat als je je schapenboerderij verkoopt, je de schapen met de honden moet verkopen, omdat ze aan elkaar gewend zijn. Het is echt verbazingwekkend wat die honden kunnen.

Dus nogmaals:

**Romeinen 9:20** ... Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?

Honden hebben dat bewustzijn niet. Alleen menselijke wezens hebben dat soort bewustzijn. Dat kan ook op een andere manier tot uitdrukking worden gebracht: 'God waarom doet U me dat aan?' Hebt u ooit in zo'n situatie verkeerd? Misschien doet God je dit wel niet aan! Misschien gebeuren die dingen wel vanwege de dingen die u doet, of wat ik doe. Er zijn mij dingen overkomen die ik niet fijn vond. Ik ben ook in zulke situaties geweest. Dat maakt allemaal deel uit van hoogmoed of trots.

**Jacobus 4:6** ... Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, ...

Weerstand bieden zoals in een oorlog of gevecht.

**Jacobus 4:6-7** ..., maar de nederigen geeft Hij genade.

Hoe wordt iemand nederig? Dat is waar het om draait.

### **Gebod #1 en #9:**

**Jacobus 4:7 Onderwerpt u dus aan God, ...**

Op deze manier wordt u nederig, omdat als u uzelf en uw wil onderwerpt aan God, dan vernedert u zich.

**Jacobus 4:10 Vernedert u voor de Here, ...**

Dat kan betekenen in het zicht van, maar het betekent *voor het aangezicht* van de Heer. Met andere woorden doe uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, maar in het zicht van God.

Laten we deze twee verzen met elkaar verbinden, omdat dit de manier is waarop we *trots* bestrijden. Dit is de manier om *trots* te overwinnen. Denk er eens aan waar Jezus doorheen moest om de nederigste mens te worden die ooit heeft geleefd. Ik weet dat er iets in die zin van Mozes wordt gezegd (Numeri 11), dat Mozes de zachtmoedigste mens was onder alle mensen op aarde. Ik begrijp dat

dat gold voor dat moment, maar hij overtrof Christus in dit opzicht niet, daar kunnen we zeker van zijn.

Laten we eens kijken naar Schriftgedeelten die dit op ongeveer dezelfde manier zeggen. We koppelen **gebod #9** – *vernedert u voor de Here* met **gebod #1** – *onderwerpt u dus aan God*. Als trots in de weg is komen te staan, dan zal trots u wegvoeren van God. Dus keer om en onderwerp u aan God.

Het woord *onderwerpen* duidt bij lange na niet op zo'n verachtelijke manier van denken als men dat doet bij 'onderwerp u aan God'. We onderwerpen ons allemaal aan de wetten van iets, aan de wetten van het land, die ons ook niet altijd aanstaan, toch onderwerpen we ons eraan. We kunnen erop mopperen, maar we *onderwerpen* ons er niet aan in de zin dat we het er geheel en al mee eens zijn.

1 Petrus 5 houdt hier ook rechtstreeks verband mee. Het is verbazingwekkend! Je gaat er doorheen en ziet dat het Nieuwe Testament zo fantastisch en geweldig is. Het is niet een 'zo zegt de Heer' tegen de hele wereld. In een bepaald opzicht is dit wel zo, maar het is een 'zo zegt God' tegen elk van ons individueel en persoonlijk door een brief die ook wel *een epistel* wordt genoemd. Daarom is het Nieuwe Testament zo krachtig. Het is erop gericht om ons *van harte* – door de genade van God – zover te krijgen dat *we ons gedrag veranderen* om het meer in overeenstemming te doen zijn met het gedrag van Christus.

**1 Petrus 5:5** Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander ...

Hier wordt hetzelfde woord *onderwerpen* gebruikt. Ook in *omgordt u jegens elkander* wordt hetzelfde woord *onderwerpen* gebruikt, al komt dat in de NBG niet tot uiting.

**1 Petrus 5:5 ... met nederigheid, ...**

Precies dezelfde situatie als waar we het in Jacobus 4 over hebben.

**1 Petrus 5:5** ..., want God wederstaat de hoogmoedigen, ...

Wat zegt dit ons? *Eén van de grote problemen binnen de Kerk is trots!*

- Petrus schreef daarover
- Jacobus schreef daarover
- Paulus schreef daarover
- Johannes schreef daarover
- het Oude Testament staat er vol van

**1 Petrus 5:5** ..., maar de nederigen geeft Hij genade.

Bijna precies dezelfde woorden als bij Jacobus. Pas dan ontvang je de genade van God.

**1 Petrus 5:6** Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Binnen Gods manier waarop de dingen gebeuren zal Hij het op **ZIJN tijd** doen gebeuren! Op *ZIJN manier!*

**1 Petrus 5:7** Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

We weten vanuit Johannes 16:27 dat God Zelf ons liefheeft.

**1 Petrus 5:8** Wordt nuchter ...

Dit betekent niet nuchter in tegenstelling tot dronken zijn. Dit betekent *serieus gezind* zijn vanwege de ernst van de situatie.

**1 Petrus 5:8** ... en waakzaam. ...

In beide gevallen zien we dat Satan de duivel aanwezig is. Zoals ik zei toen we begonnen: ***Satan is het meest intens geïnteresseerd in hen die de Geest van God hebben!*** De wereld heeft hij reeds in zijn macht. Hij wil nu ook ons nog hebben!

**1 Petrus 5:8** ... Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Om welke reden dan ook! In dit geval gaat het niet om de voet tussen de deur. In dit geval gaat het om een leeuw in je huis, *je geestelijke huis!*

[Vertaler: Hierna beschrijft hij een en ander uit een documentaire over leeuwen. Hij sluit dit af met: Denk erop deze manier aan, dat is wat Satan zou willen doen!]

**1 Petrus 5:8** ... Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Strooien wij kleine stukjes vlees om de 'leeuw' te lokken op ons af te komen? *Dan moeten we heel voorzichtig zijn!*

**1 Petrus 5:9** Wederstaat hem, ...

Een deel van het onszelf vernederen bestaat uit *het in geloof weerstaan van de duivel!* Je kunt hem niet op zijn voorwaarden bestrijden. Je kunt hem niet te slim af zijn door te denken dat je slimmer bent dan hij.

We moeten hem weerstaan ...

**1 Petrus 5:9** ..., **vast in het geloof**, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Daar staat het! Is Satan geïnteresseerd in de broeders en zusters binnen de Kerk? *Ja!* Er is geen betere manier om hen te pakken te krijgen:

- dan problemen te veroorzaken in hun persoonlijke leven
- dan problemen te veroorzaken binnen de Kerk
- dan ervoor te zorgen dat de hiërarchie en de structuur van de diënarren zo corrupt wordt dat je je geloof opgeeft

Ik kreeg een brief van een man die zei: 'Ik weet niet welke kant u uitgaat. Ik weet niet wie te geloven. Ik weet niet wie te volgen.'

**Wat kan Satan gebruiken om ons te verslinden!** *In veel gevallen weten we dat! Laat het aas niet op de veranda liggen!*

Het is als met die mensen die naar Yellowstone Park gaan. Ze denken dat het leuk is. 'We gaan de beren voeren.' Totdat ze een hand kwijt zijn. Hetzelfde met een 'leeuw' – laat je zonden niet zo zichtbaar worden zonder er aandacht aan te schenken en zonder je ervan te bekeren, of nog erger in trots blijven beweren dat wat je doet juist is, terwijl dat niet het geval is. Want dan zul je worden verslonden.

Laat me even terzijde één ding vermelden. Christus zei:

**Mattheüs 23:2** ...: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich [als rechters] gezet op de stoel van Mozes.

Dat is een interessante uitspraak. Het Grieks betekent feitelijk dat zij zich in de stoel van Mozes hebben gezet zonder te handelen zoals Mozes deed.

**Mattheüs 23:3** Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, ...

Met andere woorden als dat uit het Woord van God voortkomt.

**Mattheüs 23:12** Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Dat brengt ons weer helemaal terug bij Jacobus 4. Dit past allemaal bij *onderwerpt u aan God* en *vernedert u voor God*, omdat dit heel sterk overeenkomt.

**Jesaja 57:15** Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige

woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

**Jesaja 66:1-2** Zo zegt de HERE: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust? Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo is dit alles ontstaan, luidt het woord des HEREN; op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.

Filippenzen 2 wordt heel belangrijk om het voorbeeld van nederigheid dat Jezus ons gaf, te begrijpen. Als we ons dus vernederen om tot God te kunnen gaan, zullen we, als we bij de ander geboden aankomen, gaan zien dat een deel daarvan bestaat uit berouw en bekering. Laten we kijken naar de nederigheid waarvan Jezus ons het voorbeeld gaf.

**Filippenzen 2:7-8** maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Dat is ons voorbeeld!

**Hebreeën 12:3** Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, ...

## **Gebod #2**

Nadat je jezelf voor God hebt vernederd:

**Jacobus 4:7** ..., maar biedt weerstand aan de duivel, ...

Biedt weerstand in geloof; bestrijdt hem met het Woord van God.

**Jacobus 4:7** ..., en **hij zal van u vlieden.**

Er zijn nog veel andere Schriftgedeelten die we hieraan kunnen toevoegen.

**Johannes 17:15** Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.

Mattheüs 4 en Lucas 4 leggen de verzoeking van Jezus vast, hoe Hij vocht tegen Satan en deze weerstond. Let er in het bijzonder op hoe Satan de Schrift aanhaalt.

Mattheüs 6:12-17 geven het gebed weer dat Jezus Zijn discipelen gaf. Daarin bidden we op dagelijkse basis 'vergeef ons onze zonden' en 'leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze'. Dat kunnen we alleen maar bidden als we ons aan God onderwerpen en de duivel weerstaan! Hij komt niet met iets aan dat overduidelijk verkeerd is. Hij komt met iets aan dat juist schijnt.

Je wandelt geen bank binnen om een check te gelde te maken om opeens in jezelf te zeggen: 'Wacht eens, ik ga deze bank beroven, al moet ik daarvoor ook tien mensen doden.' Zo ver kan Satan je niet krijgen, maar hij kan je voor wat betreft iets anders te pakken nemen.

Efeziërs 6 laat de vijand zien. Achteraf bekeken kan ik zien wat er met de Kerk van God is gebeurd en dat de aanval op doctrines het geloof heeft weggenomen. Sommige mensen zeggen graag: 'Doctrine is niet belangrijk, we hebben liefde nodig.' ***Beide zijn belangrijk!***

Kunt u zonder benzine of diesel rijden met uw auto? *Nee!* Kunnen we zeggen dat de auto belangrijk is maar de brandstof niet? *Dat zou gek zijn!* Dat geldt ook als u zegt dat doctrine niet belangrijk is, dat we liefde nodig hebben. Maar onder het mom van liefde is dat de manier waarop Satan iedereen te pakken krijgt! Wat te zeggen van de tiener die smoorverliefd wordt en overspel pleegt? *Liefde is belangrijker dan wat dan maar ook in de wereld!* Maar de doctrine en de leer van 'gij zult geen overspel plegen' maakt deel uit van liefde. Dat soort liefde is geen liefde, maar lust ten onrechte aangeduid als liefde. Zo krijgt Satan mensen te pakken, omdat:

- als het echte doctrine erodeert, zal het ook het geloof aantasten



- als je het geloof aantast, tast je het vertrouwen in God aan
- als je het vertrouwen in God aantast heb je geen wapens om Satan de duivel te bestrijden

**Efeziërs 6:10** Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Je kunt het niet in eigen kracht.

**Efeziërs 6:11** Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;

Hij heeft vele duizenden jaren ervaring. God is echter eeuwig. Dus als we de macht van God gebruiken hebben we de macht van de eeuwigheid tegen de ervaring van duizenden jaren. En de streken zijn sluw!

**Efeziërs 6:12** want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Daarom is er wereldlijkheid binnen de Kerk, zoals dat ook in Jacobus 4 het geval was. Zij werden zo wereldlijk dat ze vochten, argumenteerden, ruzie maakten, doodden, begeerden, bedrogen, stalen en logen! Later zegt hij dat ze op een dusdanige manier 'tegen elkaar spraken' dat ze de wet oordeelden, *God oordeelden*. ***En gemeente, ik moet zeggen dat dat de toestand is waarin de Kerk van God zich in deze tijd bevindt!*** Jammer genoeg! Misschien binnen deze gemeente niet in zo'n erge mate, maar niemand van ons kan ooit zeggen dat we volmaakt zijn. *Nee! Nee, dat zullen we voor de opstanding niet zijn!* Houd dat in gedachten. Daarom moeten we *de hele wapenrusting van God aandoen!* We hebben niet alleen maar vandoen met een fysieke strijd.

**Efeziërs 6:13** Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld heb-

bende, stand te houden.

Dan volgt wat we moeten doen. Ik denk dat de grootste zwakheid die we hebben, is dat we in zo'n drukke wereld leven dat we het gewoon te druk hebben om echt op de manier te bidden waarop we dat zouden moeten doen. Ik moet zeggen dat *dat de grootste zwakheid is die elk van ons kan hebben*. Of we bidden te vaak met het resultaat dat hier wordt vermeld: *u vraagt maar ontvangt niet*, omdat u het alleen maar voor uzelf wilt hebben. Dat gebeurt te vaak! We moeten dus 'de hele wapenrusting van God' aandoen. Het wapen van gebed aandoen en de andere onderdelen van de wapenrusting die hier worden genoemd.

**Efeziërs 6:14-16** Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, ...

Zo weerstaan we hem, weerstaan we hem in geloof, bestrijden we hem in geloof met het Woord van God.

**Efeziërs 6:16-18** ..., waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

We moeten dus alle onderdelen met elkaar gebruiken. Als we kijken naar de kracht van water zien we dat het altijd een zwakke plek uitzoekt. Daarom breken dijken door. Eerst een klein druppeltje, maar dat leidt uiteindelijk tot een grote doorbraak. Sprekend over water en vloed, wat wordt er gezegd dat de duivel zal gaan doen? Er staat dat als de Kerk is gevlucht en naar een plaats van veiligheid is gevoerd, de slang een vloed van water uit zijn bek zal doen stromen met het doel haar daarmee weg te spoelen. (Openbaring 12:15).

We kunnen dat als principe nemen. We krijgen een absolute stortvloed aan valse leerstellingen. We krijgen een absolute

stortvloed aan problemen binnen de Kerk, problemen onder de dienaren, problemen met ons eigen leven en huwelijk vanwege de stortvloed die van Satan komt. We moeten dat herkennen. Daarom is Jacobus 4 zo fantastisch, omdat het ons zegt hoe we die dingen moeten bestrijden.

Jacobus 4:7 bevat de eerste twee geboden betreffende het uit de wereld komen:

**Jacobus 4:7** Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Dat betekent niet dat hij op een andere moment niet weer zal terugkomen. Maar hij zal van u vlieden.

### **Gebod #3:**

**Jacobus 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. ...**

Dit is voor iedereen mogelijk. God heeft dit tot niemand beperkt. Ik zou niet graag Paulus zijn geweest. Wij hebben niet echt een idee van wat heidendom is, behalve af en toe als we een film zien die dit redelijk goed tot uitdrukking brengt. Het heidendom zoals bij voorbeeld in Athene, waar Paulus mee te maken kreeg, was absoluut ongelooflijk! Al die tempels, al die goden, niemand wist iets over de ware God. Iedereen diende Satan.

Er is een serie onder de naam Legacy (Erfenis). De hoofdpersoon daarin bekijkt het begin van de religies van deze wereld. Hij begint in Babylon en gaat daarna naar China, India, naar de Maya's in Zuid-Amerika, dan naar de Noord-Amerikaanse indianen en naar Europa. En de Europeanen zijn opnieuw de slechteriken. In deze serie zien we dat India werkelijk ongelooflijk is! De Indiase religie is helemaal doortrokken met *demonisme en de verering van Satan en het falussymbool*. Dat laatste versieren ze met kruiden en wierook en bloemen, op die manier wordt het vereerd. Ik hoef u niet te zeggen waar dat vandaan komt.

Dit is het soort wereld waar Paulus in rondtrok om het Evangelie te verkondigen. Toen ik dat zag dacht ik: Hoe zou ik dat aan die mensen verkondigen? Ik bedoel dat we hier in Amerika in vergelijking daarmee een verhoudingsgewijs gemakkelijke klus hebben. Hoe zou ik die mensen kunnen bereiken? Paulus had daar een manier voor en liet daardoor zien dat de weg zelfs naar die heidenen open ligt.

**Handelingen 17:22** En Paulus, voor de Areopagus staande, ...

Areopagus is afgeleid van Ares, de naam van de Griekse oorlogsgod.

**Handelingen 17:22-23** ..., zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. ...

Met andere woorden: 'We kennen alle goden op één na, dat is de onbekende god.'

**Handelingen 17:23-25** ... Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenheden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

Dit staat heel duidelijk in verband met *het beoordelen van wat in iemands hart is*, iets wat we niet behoren te doen. Dat betekent niet dat we niet kunnen zondigen. We behoren zonde te veroordelen. God doet dat en zegt ons ons te bekeren. Maar aan de andere kant zegt Paulus hier dat God alles geeft aan iedereen.

**Handelingen 17:26-27** Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, **opdat zij God zouden zoeken**, ...

Dat maakt deel uit van overwinnen. Als je te ver in de wereld hebt gewaagd dan moet je terugkeren en God zoeken.

**Handelingen 17:27** ..., of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.

Ik kan u dus zeggen dat God een stuk dichterbij is dan we graag zouden denken. Daarnaast hebben ruimte en tijd geen invloed op God in de eeuwigheid. *Absoluut niet!* Hij is dus nabij voor iedereen van ons.

**Handelingen 17:27-28 opdat zij God zouden zoeken**, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, ...

Ik wil opnieuw benadrukken, gemeente, dat *er niets is dat we hebben dat God niet op de een of andere manier heeft gegeven; niet één enkel ding!* Hij schiep de wereld en alles wat erin is. Hij schiep alle menselijke wezens en wij zijn allemaal afkomstig van één bloed, zodat we Hem zouden zoeken.

**Handelingen 17:28** Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.

Wij zijn gemaakt naar het beeld van God, een beetje lager dan Elohim.

**Handelingen 17:29-30** Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;

Geeft Hij daarmee niet een uitweg? *Ja!* Dat heet *de genade van God!*

We houden ons graag bezig met 'belangrijke' dingen, zoals de brieven van Paulus en de uitspraken van Jezus. Maar ik moet u iets

zeggen. Nadat ik de brief van Jacobus heb doorgenomen en bestudeerd kan ik één ding duidelijk zien. ***Deze dringt heel snel door tot de diepste kern van de menselijke natuur!*** Die brief zegt ons de dingen die onze menselijke natuur niet graag hoort.

**Psalm 119:150-151** Wie schanddaden najagen, zijn nabij, verre houden zij zich van uw wet; **nabij zijt Gij**, o HERE, en al uw geboden zijn waarheid.

- God is nabij!
- Zijn geboden zijn nabij!
- Zijn geboden zijn waarachtig!
- Zijn weg is rechtvaardig!

Daaraan bestaat geen enkele twijfel!

**Jesaja 55:6** Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; ...

Want er kan een tijd komen dat Hij Zich niet langer laat vinden.

**Jesaja 55:6** ...; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Er is een tijd dat we Hem ver van ons verwijderen door onze zonden.

**Jesaja 55:7** De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechte man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

***Dat is de manier waarop God grotere genade geeft!***