

De brief van Jacobus, deel 2 ^{1 2}

Volhard en ontvang je kroon

We zullen zien dat de hele brief van Jacobus werkelijk indrukwekkend is en helemaal in het verlengde ligt van alles wat de andere apostelen verkondigden. Er zijn sommige mensen die zeggen dat de brief van Jacobus – omdat deze brief aan de Joodse christenen werd geschreven – niet de dingen bevat die in de brieven van de apostel Paulus staan. We zullen zien dat dat wel het geval is. En we zullen ook zien dat er heel wat diepgang zit in de dingen die hij schreef.

Jacobus zegt betreffende geloof:

Jacobus 1:6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, ...

Als we God echt in geloof vragen, niet twijfelen, dan gaan we God werkelijk nog meer begrijpen. Op die manier kunnen meer geloof in God krijgen.

Ik wil hier ook nog iets over twijfel zeggen:

- Wat doe je als je twijfelt?
- Hoe moeten we met twijfel omgaan? *Door te bidden, dat is waar, dat is een eerste stap!*
- Moeten we gewoon proberen het uit ons hoofd te zetten?
- Ontdoen we ons dan van alle twijfel door het gewoon uit ons hoofd te zetten? *Dan komt het terug, dat is zeker!*
- Hoe krijgen we het dan uit ons hoofd? *Onderzoek de Schriften!*

Vaak is dat waar, in het bijzonder als we groeien in genade en kennis en als we in geloof wandelen. Maar soms geeft dat geloof ons niet zoveel zicht op de weg, waardoor we gaan twijfelen. Wat doen we dan?

- We gaan erover bidden.

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistle of James II' gegeven op 4 januari 1992 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

- We onderzoeken de Schriften.
- We pakken die twijfel bij de kop en laten er het licht van de waarheid uit de Bijbel op schijnen.

Dat is de manier om van twijfel af te komen. We bewijzen het op de een of andere manier.

Ik herinner me de tijd dat ik op Ambassador College zat en dat we het onderwerp evolutie bestudeerden en probeerden te bewijzen dat evolutie niet waar is. Tussen twee haakjes daar hebben ze heel wat goede boeken over dat onderwerp. Daarom moeten we studeren om *ons wel beproefd ten dienste van God te stellen en rechte voren te trekken bij het brengen van het woord der waarheid*. We moeten elke twijfel wegnemen, net zoals wij dat deden met evolutie.

Toen ik dus over evolutie aan het lezen was, kwam ik ook het volgende tegen: Toen er een langdurige droogte was en er in de bomen geen voedsel meer te vinden was, kwamen de chimpansees uit de bomen, waarna ze begonnen op twee benen te lopen, waarna ze ook begonnen gereedschappen te gebruiken. Dit klinkt volgens de menselijke logica heel rationeel. Op dat moment begon ik te zeggen – omdat ik pas in de Kerk was en dit onderwerp nog maar pas bestudeerde – dat klinkt heel logisch. Bedenk, dat ***alle logica goed klinkt, maar alle logica is geen waarheid!*** Dus zei ik: Hoe moet ik dit aanpakken? Probeer eens als volgt: 'Wat als er wel een of andere vorm van evolutie is geweest? Wat ga je dan doen?'

Ik bleef studeren! Ik probeerde het niet uit mijn hoofd te zetten. Ik probeerde het niet te vergeten. Ik probeerde niet om het ergens achter in mijn hoofd op te slaan. Ik begon alles wat ik maar kon vinden over chimpansees te lezen. Uit de bibliotheek leende ik National Geographic magazines. In een van de nummers vond ik een artikel over chimpansees en raad eens wat ze daarin schreven over een droogte in Afrika? *Toen er een droogte aanbrak en er geen vruchten meer in de bomen waren, moesten de chimpansees naar de grond, waar ze bijna uitstierven omdat ze op de grond niet konden overleven zonder de vruchten in de bomen!* Conclusie! De veronderstelling dat ze op twee benen gingen lopen en gereedschappen gingen maken werd helemaal

onderuit gehaald; daar hoeven we ons dus niet langer druk over te maken.

Op dezelfde manier moeten we omgaan met alles waar we aan twijfelen. Pak die twijfel stevig vast en poneer hem midden op de tafel en laat het licht van de waarheid erop schijnen, zo kom je ervan af. Dan zal die twijfel je niet langer lastig vallen en problemen bezorgen. Maar als je het op een andere manier probeert en zegt: 'O, ik zou niet moeten twijfelen. Ik moet die twijfel uit mijn hoofd zetten. O, ik zou niet moeten twijfelen. Ik moet die twijfel uit mijn hoofd zetten.' En je laat dat als een plaat waar de naald in een groef blijft steken, in je hoofd klinken, dan zal die twijfel altijd blijven bestaan. En dan? Dan zal hij op een bepaald moment de kop weer op steken en je weer lastig vallen!

Daarvan is het eindresultaat:

Jacobus 1:8 innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

Waarom? Hoe moeten we tegenover God staan? Veel mensen zullen ons beschuldigen als christenen bekrompen te zijn. Maar hoe moeten we tegenover God staan? Niet bekrompen, maar *doelbewust! Met Christus moeten we doelbewust zijn!* Als we dat zijn, dan:

- zullen we groeien in geloof
- zullen we groeien in liefde
- zullen we groeien in hoop

Jacobus 1:9-12 Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Zelig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Daar staat heel wat in.

Jacobus 1:9 Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid,

Het woord *geringe* kan duiden op een *lage status in economisch, mentaal of geestelijk opzicht, iemand die het mentaal zwaar heeft, depressief is, maar ook op een arm of nederig iemand!*

Pak de brief van Jacobus eens bij de kop om die persoonlijk te bestuderen en schrijf daarbij in het bijzonder alle teksten op die een samenhang hebben met Mattheüs 5, 6 en 7 (de Bergrede).

Jacobus heeft het dus over een gering iemand die dus in een neerslachtige conditie of een conditie van onderdrukking kan verkeren. Er is een reden dat Jacobus het op deze manier schrijft.

Mattheüs 5:3 Zalig de **armen van geest**, ...

Zij verheffen zichzelf niet, doen niet alsof ze belangrijk zijn.

Mattheüs 5:3-4 ..., want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die **treuren**, ...

Omdat je door een beproeving heengaat en daardoor in een positie van verdrukking verkeert. Ik ken geen enkele beproeving die – als je erdoorheen gaat – niet in enigerlei mate depressief maakt. Later worden er de vreedzame vruchten van gerechtigheid door voortgebracht.

Mattheüs 5:4 ..., want zij zullen vertroost worden.

Door wie? *Door God!* Misschien door iemand anders die door God wordt gezonden, maar dat is nog steeds door God!

Mattheüs 5:5-6 Zalig de **zachtmoedigen**, want zij zullen de aarde beërven. Zalig **die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid**, want zij zullen verzadigd worden.

Dit vers 9 van Jacobus 1 hangt dus sterk samen met de Bergrede.

Jacobus 1:9 Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid,

Christus heeft hem verhoogd door de roeping en daarom kun je roemen in Christus. Je roemt niet over wat jezelf hebt gedaan, omdat dat straks aan de orde komt.

- Christus heeft geroepen.
- Christus heeft je verhoogd, dat wil zeggen uit je neerslachtige conditie gehaald.
- Christus heeft je naar de gemeente gebracht.
- Christus zal je verder op je weg leiden.

Laten we nu naar het andere einde van de schaal gaan:

Jacobus 1:10 maar de rijke [roeme] ...

Ik denk niet dat iemand van ons rijk is. In de huidige wereld is het zelfs moeilijk om te zeggen dat je in goede doen bent, omdat dat in minder dan geen tijd kan veranderen. We verkeren in ieder geval niet in de nederige omstandigheden waarin de vroegere Sovjet-Unie verkeert. Ik denk niet dat iemand van ons kan zeggen dat hij fysiek rijk is. *Hopelijk zijn we rijk in Christus, en die rijkdommen in Christus zijn de ware rijkdommen!* Dan rekenen we niet op de fysieke dingen die we hebben.

Jacobus 1:10 maar de rijke [roeme] in zijn geringheid, ...

Ja, over het feit dat hij naar de gemeente is gebracht, *dezelfde gemeente als de geringe broeder, waar ze met elkaar als broeders omgaan!* Je zou dat woord *geringheid* zelfs kunnen vertalen met *vernedering*. Denk maar eens aan de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man, om eens een extreem verschil aan te halen. Waarom kan dat woord *geringheid* ook met *vernedering* worden vertaald?

Jacobus 1:10 ..., want als een bloem in het gras zal hij vergaan.

Als je kijkt naar een veld dan zal er een of andere soort gras groeien, iets groens, en daartussen zullen ook bloemen groeien.

Mattheüs 6:28 ... Let op de leliën des velds, ...

Dat is wat poëtischer.

Mattheüs 6:28-29 ..., hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat **zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.**

Dat is echt een les voor ons, is het niet? Dat is een fantastische les! Als je jezelf verheven gaat voelen, boven alles en iedereen, ga dan eens goed naar een bloem kijken. Kijk naar haar schoonheid, kijk naar de ingewikkeldheid ervan en hoe fantastisch die bloem is.

Ik was eens op de avond voor Kerst in het centrum van Hollister en zag een bloemenverkoper die rozen verkocht voor 4 dollar per dozijn. Dat is echt een koopje. Onder al zijn rozen had hij twee dozijn gele rozen; die kocht ik dus voor Dolores, omdat ze van gele rozen houdt. Maar toen we ze in een vaas zetten ontdekten we dat ze meer doornen en stekels hadden dan normaal. Gele rozen ruiken het aangenaamst van alle rozen, maar ze geven ook eerder de geest dan alle andere rozen. Daarom zie je nooit veel gele rozen in de handel. Daarom zijn er meestal rode roze, omdat die sterker zijn en zakelijk dus aantrekkelijker om te verkopen.

Maar kijk eens naar de roos en kijk naar de schoonheid ervan, ruik de heerlijke geur ervan. En die bloem gaat dood, die bloem die God zo prachtig maakte. Ja, hij heeft wat dorens, een klein prikkelend probleem. Dat aspect van de bossen rozen werd door mij behandeld nadat ik die rozen had gekocht, en ik dacht: 'Ach, dat is zo waar!' Ook wij zien er goed uit en ruiken goed, maar als iemand dichtbij ons komt, dan hebben wij zo onze stekeligheden die je zeer doen. En ik bezeerde toen mijn duim.

Laten we eens kijken naar iets wat er gebeurt als de zon opkomt, waarna zijn brandende hitte ons treft en wij als christen ondiep geworteld blijken te zijn.

Mattheüs 13:18-19 Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: ...

Voordat het wortel heeft geschoten!

Dat is een typering van sommige mensen. Zij willen niet lang genoeg op één plaats blijven om uit het zaad een wortel van God uit te laten groeien. Sommige mensen zitten zo in elkaar. Zij horen het Woord:

- o, het is goed
- o, ik heb geloof nodig
- o, ik heb liefde nodig
- o, ik heb God nodig
- o, er is vanavond een basketbalwedstrijd
- o, ik moet nog dit doen en ik moet nog dat doen en ik moet nog

...

Zij jagen van het een naar het ander. Als je zaad zaait kun je niet voortdurend in de grond rommelen. Het zaad moet zijn rust hebben om te kunnen groeien.

Jezus zegt:

Mattheüs 13:19-20 ...: dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond ...

Of kort daarna.

Mattheüs 13:20-21 ... met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val.

Dat is degene die niet diepgeworteld is en de zon kwam op en de hitte kwam en het verdorde. Daar gaat het hier over.

Hoe diep zijn wij in Christus geworteld? Als de zon opkomt en de hitte neemt toe (en dat zal gebeuren): **Zullen we dan voldoende**

wortels hebben? Daarom wordt geloof een heel belangrijk iets. *Ge-loof is de zekerheid die van God komt!* Die *geestelijke zekerheid* die van God komt, van Zijn Geest die vergeleken wordt met water, die zorgt ervoor dat wij in leven blijven, in plaats van dat de zon opkomt en ons door zijn brandende hitte als de bloem doet sterven.

Wij zijn als:

Psalm 1:1-2 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, ...

We kunnen nog een stap verdergaan. We zullen dat straks zien over de *wet der vrijheid* en de *Wet van Christus*. Onze vreugde is in Christus en we zullen zien dat er zoiets is als de *wet van geloof*. En er is ook zoiets als de *wet van de Geest*.

Psalm 1:2-3 ..., en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; ...

Ondanks de hitte.

Psalm 1:3-4 ..., al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstroot.

Net als die windhoos die we vorige maand over Highway 5 hadden. Alles was kurkdroog. Er was daar geen water. De woestijn kwam weer terug. De wind kwam en ... Niemand kon nog iets zien, maar ze reden nog steeds zo'n 130 km/uur. Er botsten dus zo'n 100 auto's op elkaar met 17 doden. Dat is de omstandigheid die hier beschreven wordt.

Psalm 1:5-6 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.

Ik wil dat u hier iets mee doet, dit materiaal gebruikt – niet als een afgeronde, voltooide studie – maar als een bouwblok om mee verder te werken en op basis daarvan andere dingen voor uzelf te bestuderen.

Jacobus 1:12-14 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, **want, wanneer hij de proef heeft doorstaan**, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand ...

Iemand, dus persoonlijk! Er is geen groepsbehoud!

Jacobus 1:14-16 ... verzocht wordt, **komt dit voort uit de zuiging en verlokking** zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.

Niet iedere beproeving ontstaat uit begeerte, beslist niet! We zullen daar straks verder op ingaan om dat uit te leggen. *God plaatst ons voor keuzes; Hij verzoekt ons niet met kwaad!* Hij plaatst keuzes voor ons.

Jacobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, ...

Ik vestig nogmaals uw aandacht op Mattheüs 5, de zaligsprekingen – zalig, zalig, zalig is degene ...

Dit past helemaal bij de verzen 2 en 3:

Jacobus 1:2-3 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

Het volharden in beproevingen. Niet alle beproevingen komen voort uit begeerte. Zeer zeker niet! Sommige beproevingen ontstaan gewoon door fouten. Sommige beproevingen ontstaan gewoon door de

omstandigheden. Maar in deze dingen hebben we een keus. Gaan we Gods weg volgen of niet? Daarom zegt hij:

Jacobus 1:12 ..., want, **wanneer hij de proef heeft doorstaan**, ...

Dat betekent het ook toen God Abraham verzocht. *Hij stelde Abraham op de proef! Hij testte Abraham!* Hij verzocht hem niet met het kwade. Hij stelde hem op de proef, of hij ervoor zou kiezen te doen wat God zei of niet.

Jacobus 1:12 ..., zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

Dat is een voortdurend liefhebben.

Jezus zei:

Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Wij moeten de geboden van God houden omdat we Hem liefhebben, niet omdat Hij ons ertoe dwingt. Daar zit een groot verschil tussen. Als we kind zijn en opgroeien, moeten we worden gedwongen, omdat we nog niet beter weten, maar wij doen het omdat we God liefhebben.

Laten we nu naar 1 Petrus 5 gaan om te zien wat er gebeurt nadat we volhard hebben in een beproeving of een test. U kunt zelf in Genesis 22 het verslag lezen over Abraham toen hij getest werd in het offeren van Isaak. En we kunnen in Hebrreeën 11 lezen wat de reden was dat hij het deed, namelijk omdat hij wist dat als hij Isaak offerde – die hij uit de dood had ontvangen, figuurlijk uit zijn dode lichaam – dat God in staat was hem uit de dood op te wekken! Had hij enige twijfel over God en Gods goedheid? Geen enkele! Wat zei God nadat Hij Abra-

ham had beproefd? *God zei: 'Ik zweer bij Mijzelf ...'* – en Hij hoeft niet eens te zweren – '*... Ik zal u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, omdat gij uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.*' Daar zit een geweldige les in, vergeet dus niet dat te bestuderen.

Sommige beproevingen overkomen ons omdat de duivel op ons afkomt. Hij is degene die ons verzoekt met het kwaad.

1 Petrus 5:8-10 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, ...

Nadat we de juiste keus hebben gemaakt.

1 Petrus 5:10 ..., die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, **Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.**

Dat is het hele proces van beproevingen. God zal dat doen. God kan dat doen, maar wij moeten geen enkele twijfel hebben dat God daartoe in staat is. Daarom moeten we groeien in genade en gunst. Ik kan u één ding zeggen, na iets als dit zullen er heel wat mensen zijn die valse leerstellingen zullen accepteren.

Wat is de hele les van de Dagen der Ongezuurde Broden? *We moeten van zonde afkomen!* Wat is het thema van die dagen? ***Een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur!*** Met betrekking tot het Pascha kan ik – zoals we zien in het boek *The Christian Passover* – bijna een script schrijven voor de ketterij: 'Het doet er echt niet toe of het Pascha in het Oude Testament op de 14^e of de 15^e was, want wij gaan het op de 14^e doen.'

Maar als uw gevolgtrekking over het Oude Testament verkeerd is, of slechts gedeeltelijk waar, wat dan? *U kunt zeggen: 'Wel, dat betekent niets voor mijn geloof.'* ***Ja, dat doet het wel! Uw denken is nu dus-***

danig dat het iets accepteert dat niet waar is! En 'een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur' en wat gebeurt er daarna? We hebben bij mensen in kerken en organisaties gezien wat er gebeurt als zij zuurdeeg in hun denken toelaten. *Zij krijgen meer zuurdeeg, omdat het het hele deeg zuur maakt en ze krijgen meer en meer valse leerstellingen!* Daarom test Hij ons – als we worden getest – niet met het kwade, ***Hij test ons met een keus!***

Laten we kijken naar de 'kroon des levens'; die is fantastisch, gemeente, als u begrijpt wat dat is. Welke kroon kreeg Christus opgezet tijdens Zijn beproeving, die Hij droeg op de dag van Zijn kruisiging? *Doorns!* Die lange stekels van zo'n 7 cm lang. Wat gaf Hij op? *Zijn kroon als God om de schandelijke doornenkroon te dragen!* Daar zou ik een hele preek over kunnen geven.

Jacobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

God zal ons een kroon des levens geven. De Bijbel spreekt over:

- een kroon des levens
- een kroon der gerechtigheid
- een kroon der heerlijkheid

1 Corinthiërs 9:24 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, ...

We moeten de race lopen die voor ons ligt.

1 Corinthiërs 9:24 ..., dat gij die behaalt!

Echter iedereen van ons zal een kroon ontvangen, *omdat we allemaal zullen winnen!*

1 Corinthiërs 9:25-27 En al wie aan een [atletiek-]wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; ...

Hij moet wel, want anders wordt hij gediskwalificeerd. Wie echt een professionele atleet wil worden, die op topniveau wil meedraaien, moet zelfbeheersing hebben, hij moet op zijn dieet letten, hij moet op zijn gewicht letten, hij moet opletten om voldoende slaap te krijgen, hij moet opletten in wat hij ook maar doet.

1 Corinthiërs 9:25 ...; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, ...

[Dan somt Fred enkele Amerikaanse prijzen op die in de sportwereld behaald kunnen worden.]

1 Corinthiërs 9:25 ..., wij om een onvergankelijke.

Daartoe zijn wij geroepen: de kroon des levens.

1 Corinthiërs 9:26-27 Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, **ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang**, ...

Paulus tuchtigde zijn lichaam en zijn denken, alle aspecten van zijn bestaan.

1 Corinthiërs 9:27 ..., om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.

Dat is een goede gedachte voor elke dienaar, voor iedereen die hiernaar luistert of dit leest, omdat als we in het laatste deel van Jacobus 1 aankomen, we zullen zien dat hij het heeft over opschepperige dienaren en dergelijke; de wereld is vol van zulk soort mensen, die hebben we niet nodig, God heeft ze niet nodig.

Paulus gaat zeggen dat hij een verstotene zou kunnen worden, terwijl hij toch al deze fantastische dingen voor ons heeft geschreven. Dus wij, als dienaren, kunnen daar beter gehoor aan geven, opdat we niet ten val komen. Als we denken dat we het goed doen, dan wordt het tijd goed op te letten, opdat we niet ten val komen, en er zullen heel

wat dienaren ten val komen. Dat kan ik u garanderen, omdat ik weet dat er bij veel van hen ketterij aanwezig is. Het zal beslist gebeuren.

De apostel Petrus spreekt tot de oudsten, tot de dienaren:

1 Petrus 5:2-3 hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde.

Dat behoren wij als dienaren te zijn.

1 Petrus 5:4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke [eeuwige] krans der heerlijkheid verwerven.

2 Timotheüs 4:5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Met andere woorden dien in het besef dat je volledig wordt getest en beproefd. Dat zou het moeten zijn:

- niet wegens een naam
- niet wegens een persoonlijkheid
- niet vanwege pochen
- niet vanwege aantallen
- om geen van deze dingen

maar alleen *omwille van het Woord van God!*

2 Timotheüs 4:6-7 Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden;

Dat is wat we echt in ons denken moeten houden, gemeente, *het geloof behouden!*

2 Timotheüs 4:8 voorts ligt voor mij gereed **de krans der rechtvaardigheid**, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter,

mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Het is dus:

- kroon des levens
- kroon (krans) der heerlijkheid
- kroon (krans) der gerechtigheid

In Openbaring 2:10 zien we hen die beproefd zijn: de gemeente in Smyrna. Zij zijn echt:

- beproefd
- opgejaagd
- tot ze uitgeput waren
- in de gevangenis geworpen
- vervolgd
- belasterd door de synagoge van Satan

Openbaring 2:10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, ...

Ofwel: getest, beproefd.

Openbaring 2:10 ..., en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en **Ik zal u geven de kroon des levens**.

Er wordt gesproken over een komende beproeving door de synagoge van Satan, die zeker zal komen. *Die zal komen! Dat staat vast! Daar is geen twijfel over mogelijk!* We kunnen dat nu reeds zien aankomen. Het *teken van het Beest* zal hier een of andere dag komen, en dat duurt niet al te lang meer.

Openbaring 3:9-10 Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, ...

Deze laatste zin wordt in de Statenvertaling vertaald als: *Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt*. Het woord *lijdzaamheid* is hetzelfde woord dat in Jacobus 1:3 vertaald wordt met *volharding*. Dat betekent dus nogal wat. ***Het woord van Mijn volharding bewaren, er moet dus heel wat worden volhard!***

Openbaring 3:10-11 ..., zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; **houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme**.

Dat is *de kroon des levens, de kroon der gerechtigheid*.

Laten we eens kijken wat voor kroon Jezus zal krijgen *nadat Hij de doornenkroon droeg*. Denk niet dat je grote problemen hebt, of dat je problemen erger zijn dan die van iemand anders – denk maar aan waar Christus doorheen moest gaan, dat zal je helpen.

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en **Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid**.

Dat is de wraak en de toorn van God.

Openbaring 19:12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren **vele kronen** en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.

Hij zal veel kronen ontvangen.

Openbaring 19:13 En Hij was bekleed met een kleding, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.

En op Zijn kleding staat een naam:

Openbaring 19:16 En Hij heeft op zijn kleding en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

We zullen dus koningen en priesters worden. We zullen kronen ontvangen: *kronen des levens, kronen der gerechtigheid*. Het kan zijn dat we hier de nodige beproevingen krijgen, maar laten we het oog gericht houden op wat voor ons ligt. Dit is allemaal met elkaar verbonden voor hen die Hem liefhebben.

Jacobus 1:13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Het is voor God onmogelijk te zondigen. God verzoekt niet met het kwade. Hij stelt ons voor keuzes.

Deuteronomium 30:15, 19-20 Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: ... **kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht**, door de HERE, uw God, lief te hebben, ...

Het Oude Testament is niet echt anders dan het Nieuwe Testament. Het komt op hetzelfde neer! ***Hij stelt ons voor keuzes!***

Jacobus 1:13 ... en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Hij komt niet bij ons langs om te proberen ons de wetten van God te doen overtreden. Hij komt niet bij ons langs zoals Satan de duivel bij Jezus deed om te zeggen: 'Als U de Zoon van God bent verander dan deze stenen in brood. Als U de Zoon van God bent werpt u dan neer vanaf het dak van de tempel. Als U de wereld nu wilt gaan regeren, want ik ben bereid U dat te geven, val dan voor mij neer om mij te aanbidden.'

Dat zijn verzoeken om het kwade te doen; deze komen niet van God. God stuurt niet zulk soort verzoeken op ons af. Onze verzoeken bestaan eruit dat we moeten kiezen om Gods weg te gaan of niet. Hier volgt wat er gebeurt:

Jacobus 1:14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, ...

Iemand, één persoon, individueel. Daarom benadruk ik altijd het punt dat behoud individueel is.

Jacobus 1:14 ..., komt dit voort uit de zuiging en **verlokking zijner eigen begeerte**.

Dat is het proces dat plaatsvindt als we zondigen. God stelt ons voor keuzes. We moeten nadenken en een keuze maken voor wat betreft wat het juiste is om te doen. En wat doet het menselijk denken altijd? *Rechtvaardigen wat het doet!* 'Elke weg van een mens is zuiver in eigen oog.' Ik kan terugkijken naar de dingen die ik heb gedaan en zie nu waar ze verkeerd waren. Destijds rechtvaardigde ik ze in mijn denken, omdat ons denken juist moet denken alvorens het juiste te doen. Zo'n rechtvaardiging komt niet van God! Die komt voort uit *onze eigen* begeerte. Verlokking duidt erop dat men is *misleid, bedot*, vaak zonder enige tegenstand door *ons eigen verkeerde denken*.

Jacobus 1:14-15 ... en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, ...

Vergelijk het met verwekking.

Jacobus 1:15 ... baart zij zonde; ...

Daar hebben we het proces. Maar vanaf verwekking tot geboorte moet er heel wat plaatsvinden. Een van de belangrijkste dingen die moet plaatsvinden is groei.

Denk eens aan de zonde van David en Bathseba. We kunnen daarop gebaseerd een hele les schrijven. Zoek die Schriftgedeelten op en bestudeer de hele zonde van David en Bathseba. Beiden werden ver-

zoekt. Hij werd verzocht en ook zij. Zij zei: 'Ik zet mijn bad op het dak van het huis zodat de koning me kan zien.' De koning zei: 'Dat ziet er mooi uit. Ik ga op de uitkijk naar haar staan. Wel, dat is fantastisch! Ik stuur er ...' We kennen het hele verhaal. Hij stuurde een dienaar naar haar toe en gaf die opdracht om haar bij hem te brengen. En hij zei tegen zichzelf: 'Jongen, dit is fantastisch! Ik ben de koning. Ik kan doen wat ik wil.' We weten wat er zich daarna afspeelde.

- Groeide de begeerte? *Ja, die groeide en groeide en groeide.*
- *Bracht het de dood voort? Ja!*
 - ✓ Uria, de Hittiet, de echtgenoot van Bathseba werd gedood.
 - ✓ De baby die uit dit overspel voortkwam, stierf.
- Had David berouw en bekeerde hij zich? *Ja!*

We hebben hier een perfect voorbeeld.

- *Zond God die vrouw? Nee!*
- *Bracht God die situatie tot stand? Nee!*

God zegt altijd en ook hier tegen David: '*Kies Mijn weg of niet.*' Dat maakt alle verschil van de wereld.

Jacobus 1:15 ...; en als de zonde volgroeid is, ...

Nadat de zonde is uitgevoerd.

Jacobus 1:15-17 ..., brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Dit laatste vers is een geweldig vers!

- Waarom doen de mensen de dingen die ze doen, de dingen die verkeerd en zondig zijn, waarom volgen ze het kwade?
- Hebt u daar ooit over nagedacht?
- *Vanwege hun vleselijke manier van denken. Dat is waar!*

- Maar wat denken ze erdoor te krijgen? *Dat ze zullen slagen; dat ze alle volmaakte en goede dingen zullen krijgen door te zondigen!*
- Waar denkt u dat de georganiseerde misdaad op is gebaseerd? *Zij nemen, zij roven, zij stelen en het gaat hen voor een bepaalde tijd goed!*

Hij zegt dus: 'Bedriegt uzelf niet, mijn geliefde broeders; u zult die dingen niet krijgen door te zondigen.' We hoeven alleen maar te kijken naar wat er in Genesis 3 met Adam en Eva gebeurde:

- zij keek
- zij zag
- zij proefde
- zij at
- zij gaf
- zij aten
- zij zondigden

Toen kreeg de dood vat op hen! Hier geldt precies hetzelfde. Wat wilden zij? *Zij wilden zijn als God!* Wat zei Satan? 'Jullie kunnen zijn als God – op mijn manier – niet op Gods manier – mijn manier is beter. Jullie kunnen nemen van de boom en het nu krijgen.' Hier hebben we dus hetzelfde.

Jacobus 1:17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Wat is een van de meest beroemde verzen die door het Protestantisme graag worden aangehaald?

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon **gegeven heeft**, ...

- Is dat niet de grootste gave?
- Is dat niet de meest volmaakte gave?
- *Ja!*

- Hoe wordt de Heilige Geest genoemd? *De gave van God, de gave van de Heilige Geest.*

Als we erbij stil gaan staan en er goed over gaan nadenken, is er dan ook maar iets, één ding, in ons leven, wat we hebben, dat ons niet op de een of andere manier gegeven is?

God gaf ons:

- leven
- gezondheid
- wat we ook maar bezitten
- handen – en met die handen kunnen we schitterende dingen doen, maar ook afschuwwekkende dingen
- ogen – en met die ogen kunnen we schitterende dingen doen, maar ook slechte dingen

We kunnen schitterende dingen doen, dingen scheppen, maar we kunnen ook slechte dingen doen. Daarom moeten we niet tegen God zeggen dat we door Hem (met het kwade) verzocht worden; dat we goede dingen zullen verwerven door het kwade te doen. Waar werd de apostel Paulus van beschuldigd? Hij werd ervan beschuldigd te zeggen: 'Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkome?' (Romeinen 3) Als dus deze dingen in ons denken opkomen, worden ze verbeelding genoemd.

Hier vinden we wat het is, hier vinden we wat we moeten doen als die dingen op onze weg komen. Hier vinden we hoe we daarmee moeten omgaan. Dat is het meest belangrijke van alles.

2 Corinthiërs 10:4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,

Voorbeelden van zulke bolwerken zijn:

- de lust
- de naijver
- de jaloezie
- de begeerte

Wat zei Jezus over het hart van de mens? 'Want uit het hart komen boze overleggingen:

- moord
- echtbreuk
- hoererij
- diefstal
- leugenachtige getuigenissen
- godslasteringen'

Deze komen met lust en begeerte en dwaze gedachten allemaal voort uit het hart.

In deze tijd hebben we, naar ik meen, hiermee een speciaal probleem, erger dan welke andere generatie ook, omdat we worden gebombardeerd door de TV. We kunnen rustig zitten TV te kijken en plotseling kan er zomaar iets in beeld komen dat niet is om aan te zien. Het doet er niet toe hoe snel we het geluid uitzetten of naar een andere zender omschakelen, dat zal toch zijn invloed op ons denken hebben, omdat alles wat we zien, horen, doen of zeggen ergens in ons denken wordt opgeslagen.

We moeten deze dingen slechten, afbreken, en geloof me er zijn tijden dat er daardoor gedachten in ons denken worden geplaatst waarvan we niet eens weten dat ze er zijn. Als u denkt dat dat niet waar is, probeer dan eens een dom reclamedeuntje uit uw gedachten te krijgen, nadat we dat te vaak hebben moeten aanhoren. Als ik u nu zo'n deuntje laat horen, dan zult u mij waarschijnlijk kunnen zeggen uit welke reclame die komt, want u hebt die reclame gehoord. Ik zal het niet uitproberen.

2 Corinthiërs 10:5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, ...

Daar staat wat we moeten doen. Op die manier moeten we de zonde onder controle krijgen, ons denken onder controle krijgen.

2 Corinthiërs 10:5 ..., elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,

Zo overwinnen we zonde en beproeving en lust en begeerte en alle dingen die we hebben genoemd. Daarom begrijpen we, hoe langer we bekeerd zijn, hoe meer we van Gods Woord begrijpen, dat onze menselijke natuur ellendiger is dan we eerst dachten. Dat geldt voor mij! Dat geldt voor u! We zouden kunnen zeggen: 'Dat getuigt niet van al te veel zelfrespect.' Dat klopt, omdat we onszelf niet te hoog moeten inschatten. ***We moeten roemen in God!*** Dat is *ons* zelfrespect!

We zouden hiermee door kunnen gaan; er zijn heel veel andere dingen die hiermee samenhangen. Laat me enkele Schriftgedeelten geven die u kunt opschrijven om zelf verder te bestuderen:

- Efeziërs 5:2 – Christus gaf Zich voor ons
- 1 Johannes 3:24 – Hij heeft ons Zijn Geest gegeven

Het is verbazingwekkend, gemeente, hoeveel we uit elk van deze Schriftgedeelten kunnen halen; iedere keer kijken we er net weer iets anders naar. We lezen geen Schriftgedeelten die we nog nooit hebben doorgenomen.

Openbaring 2:7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, ...

Degene die de winnaar is, die de zegepraal behaalt.

Openbaring 2:7 ..., hem zal Ik ...

God is Degene die geeft.

Openbaring 2:7 ... geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

Openbaring 2:10 ... en **Ik zal u geven** de kroon des levens.

Openbaring 2:17 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem **zal Ik geven** van het verborgen manna, en **Ik zal hem** een witte steen **geven** en op die steen een

nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

Iedere keer weer staat er ***Ik zal geven! Ik zal geven! Ik zal geven!*** God is de grote Gever! Laten we begrijpen dat in deze fysieke wereld de fysieke dingen er zijn voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Toegegeven, er zal een straf komen voor de zonde, maar God zendt nog steeds de regen. Hij geeft nog steeds voedsel. Hij geeft nog steeds kleding en al zulk soort dingen, omdat God de grote Gever is! Laten we dat echt goed begrijpen en tot ons laten doordringen. Toen ik dit allemaal bestudeerde, werd ik diep getroffen toen ik echt beseftte dat *God voortdurend aan het geven is!*

We zullen gaan zien dat het laatste deel van Gods plan echt iets groots, iets overweldigends is. Ik bedoel dat we dit goed tot ons moeten laten doordringen. Weet u, vaak is het goed om iets bij de kop te nemen en te zeggen: 'Oké, ik ga hier of daar eens goed over nadenken.' Zet wat muziek op in uw auto terwijl u rijdt, en denk dan over die dingen na. Stem niet af op een of ander radiostation, want dan wordt de muziek geïnterrupteerd door een of andere domme reclame.

Openbaring 21:22-23 En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

God is zo volmaakt dat in Zijn hele wezen, als Hij in actie komt, geen enkele schaduw is. Kunnen we daar eventjes over nadenken? God is zo volmaakt, zo rechtvaardig, zo fantastisch en er is zoveel licht in Zijn wezen dat er zelfs geen zinspeling op schaduw is. Dat is toch indrukwekkend? Dat is iets om goed over na te denken! Dat hangt ook samen met andere Schriftgedeelten: 'Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.' God is Degene die geeft.

Jacobus 1:18 Naar zijn raadsbesluit ...

Het Grieks hier is dat Hij het heeft gewild.

Jacobus 1:18 ... heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, ...

We kunnen het woord der waarheid als volgt opvatten: 'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.' Enz. Jezus Christus is het Woord van God. Breng dat allemaal met elkaar in verband.

Jacobus 1:18 ..., om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.

Uit heel Zijn schepping. En dat betekent nogal iets, gemeente. Denk daar echt eens goed over na, laat dat diep tot uw hele wezen doordringen, dat God dat heeft gedaan.

Laat me in het licht van dit alles iets heel belangrijks over keuzes voorlezen uit: *The Book of James, Faith, Love & Hope: An Exposition of the Epistle of James* door Spiros Zodhiates. Hij is een van de mannen waar ik Griekse tapes van heb. Hij zegt het volgende over keuzes, wat werkelijk waar is:

Maar bedenk dat naast Gods eeuwige voorzienigheid en doel ook de morele vrijheid van de mens bestaat. En binnen deze morele vrijheid moet de verantwoordelijkheid van de mens liggen. (Zullen we – exegetisch gesproken – God de schuld geven? Maart 2000, door Spiro Zodhiates)

God heeft ons de keus gegeven en als we een vrije wil en een vrije keus hebben dan kunnen we die niet beperken. God heeft die wel beperkt door de dood. Als we te ver gaan sterven we. Behalve het opblazen van de hele fysiek aarde zal God alles toestaan wat mensen kiezen te doen. ***Wij zijn verantwoordelijk voor onze keuzes!*** Wij hebben een vrije wil. God schiep ons als vrije wezens met de mogelijkheid te kiezen. Er zijn geen andere wezens in de fysieke wereld op deze manier geschapen.

Ik bedoel, kijk maar eens naar het vee. Al het vee eet gras. Ze hebben geen keus om wel of geen gras te eten. Zo heeft God ze gemaakt.

- Ze hebben geen keus als de tijd tot voortplanting aanbreekt; ze worden bronstig en planten zich voort.
- Ze hebben geen keuze om lief te hebben; ze hebben geen idee wat dat is.
- Zij hebben geen keus tot scheppen.
- Zij hebben geen keus om iets te maken.
- Zij beschikken niet over de rede om ergens over na te denken, of iets wel of niet te doen.

Maar wij zijn anders. Wij zijn vrij om te kiezen en dat maakt ons superieur aan alle andere schepselen van God. Wij hebben de vrijheid om te kiezen, maar we hebben niet de vrijheid om de consequenties van onze keus te kiezen.

Dat laatste is een diepzinnige uitspraak! Want die consequenties worden bepaald door het eeuwige doel en de eeuwige wetten van God. Zonder dit vermogen tot kiezen zou er geen volmaaktheid kunnen zijn en geen voldoening voortkomend uit de juiste keus.

Daarom komt – als wij tot God gaan – elke goede en volmaakte gave van God.

Jacobus 1:19-20 Weet *dit* wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.

Daar moeten we eens over nadenken! Hoe vaak is er geen uiting aan de boosheid van een man gegeven om te proberen de gerechtigheid van God te bewerken? Ik vraag mezelf: Hoe vaak heb ik mijn boosheid geuit? Er is een tijd voor 'rechtvaardige verontwaardiging'. Er is een tijd om boos te zijn en zoals erbij wordt gezegd 'en zondig niet' en 'laat de zon niet over je boosheid ondergaan' (Efeziërs 4).

Er is dus een juist soort boosheid, maar we zullen niet Gods weg bewerkstelligen door alleen maar boos te zijn. Dat zal beslist niet ge-

beuren. In dit geval zit er ook een mate van vergelding bij. We willen dan de consequenties die God zal brengen in eigen hand nemen, wij willen dan die consequenties bepalen. Dat betekent dit vers. En dat kunnen we niet doen!

Jacobus 1:21 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.

Met andere woorden geef jezelf geheel over aan God en ont doe je helemaal van je eigen ik. Dat is het werk dat we hebben te doen, zoals we bespraken bij 'het slechten van redeneringen'.

Jacobus 1:22 En weest daders des woords ...

Dat geldt voor *ons allemaal*. Te veel mensen kijken van zich af en zeggen: 'Hij doet dit niet, zij doet dat niet, daarom hoef ik het ook niet te doen.' Doen we dat niet heel veel? In het bijzonder onze kinderen? Hij deed het, zij deed het; nee, ja – we moeten zulk soort woordenwisselingen maar eens zien uit te zoeken.

Jacobus 1:22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Er zijn heel wat mensen die graag horen. Er zijn heel wat mensen die het fantastisch vinden te luisteren en dat doen ze heel aandachtig, maar ze gaan er niet opuit om te doen.

Jacobus 1:23-25 Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, ...

Daar moet ik de volgende keer nog wat dieper op ingaan: de wet der vrijheid. Waarom wordt de wet van God de 'wet der vrijheid' genoemd? *Omdat als we die houden we vrij van zonde zijn!*

Romeinen 7:12 Zo is dan de wet heilig, ...

Wanneer keert de Wet zich tegen ons? *Als we zondigen!*

Protestanten denken dat we behouden zijn; zij halen het vers aan 'dat Jezus ons heeft verlost van de vloek der Wet' en dat betekent volgens hen dat Jezus ons heeft behouden zodat we geen enkele wet meer hoeven te houden, omdat de Wet een vloek is. *Nee!* De Wet is geen vloek. Het overtreden van de Wet brengt een vloek teweeg, maar de Wet zelf is heilig!

Romeinen 7:12 ..., en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Gemeente, als we doen wat Jezus zei: 'Als u Mij liefhebt, onderhoudt Mijn geboden'; als we dus God liefhebben en Zijn geboden houden is het de *wet der vrijheid*. Dat geldt ook in deze tijd voor de wetten van het land:

- Kennen we alle wetten van het land? *Nee, we kennen niet alle wetten van het land!*
- Houden we alle wetten van het land? *We houden alle wetten van het land omdat we proberen er niet één te overtreden!*

Zolang we geen wet overtreden, heeft de wet geen macht over ons. ***Onze keus is gehoorzamen!*** Als we de wet overtreden, komen we – door de rechtbank, de politie, een boete, een te late betaling, of wat dan ook – onder de consequenties van de wet te staan, dan zullen we moeten betalen. Daarom wordt het de *wet der vrijheid* genoemd.

- De wet is goed.
- De wet is heilig.
- De wet is geestelijk.
- De wet is aangenaam.

Jacobus 1:25 ..., en daarbij blijft, ...

Dat duidt op een altijd voortgaande manier van doen.

Jacobus 1:25-27 ..., niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos [van geen betekenis]. Zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.