

De tweede brief van Petrus, deel 8 ^{1 2}

We gaan niet specifiek vers voor vers door de brief van Judas, omdat ik 2 Petrus 2 en Judas met elkaar combineer, daar ze dezelfde verhaallijn bevatten en elkaar voor wat betreft de details aanvullen. Ze hebben het heel veel over valse profeten, diverse soorten rebellie en over wat God doet. We moeten iets dat heel belangrijk is begrijpen: Het doet er niet toe wie of wat u bent, zonde blijft zonde.

Ga terug naar de eerste man en vrouw die God schiep. Zij zeiden niet: 'Zeg, God, U weet toch wel dat ik de eerste man ben die U schiep en dit de eerste vrouw is die U schiep; daarom hebben we het recht te doen wat we willen.' Zo werkt het bij God niet. Zij kregen hun straf voor hun zonde.

We gaan eerst nog even een aantal dingen herhalen om te begrijpen dat God een oordeel zal uitbrengen vanwege zonde. Dat de straf niet echt snel komt, betekent niet dat hij uiteindelijk ook niet komt. De meeste mensen die zondigen, welbewust zondigen, zeggen dat God hun de ruimte had gegeven om dat te doen, of ze vermijden het spreken over het onvermijdelijk komende oordeel omdat de straf niet onmiddellijk komt.

Prediker 8:11-12 Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstands voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik, dat het de godvrezenden wel zal gaan, omdat zij voor Hem vrezen;

Geheel Israël (Judas 5)

Bedenk dat we het hadden over Israël. Heel Israël zondigde tegen God door niet het *Beloofde Land* te willen binnengaan. Strafte God geheel Israël vanwege die zonde? *Zeer zeker deed Hij dat!* Hoe oor-

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of Second Peter & Jude VIII' gegeven op 16 december 1995 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

deelde Hij hen? *Zoals we zagen oordeelde Hij hen 'uit hun eigen mond'!* Hij zei: 'Oké, het oordeel waarvan jullie Mij beschuldigden zal Ik over u uitspreken.'

Judas 5 Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft;

De engelen (2 Petrus 2:4)

God spaarde ook de engelen niet. Toen de engelen zondigden en in opstand kwamen, moest God hen oordelen en zorgen dat dat oordeel werd uitgevoerd.

De reden dat ik hier doorheen ga, is omdat we moeten begrijpen dat zonde zonde is en dat het er niet toe doet wie of wat je bent of met hoeveel je bent. God houdt iedereen verantwoordelijk voor zijn zonde. En als Hij niet onmiddellijk een oordeel voltrekt, zoals naar ons denken zou moeten gebeuren, dan zal God dat toch doen – op Zijn tijd!

God spaarde de wereld uit de voortijd niet

Laten we even naar Genesis 6 gaan, omdat we dat kunnen verbinden met de sectie waar we straks naar toe gaan: de drie onderscheiden wegen die hiernaast worden genoemd – te beginnen met *de weg van Kain*. Dit is een passende plaats om dit aan het geheel waar we mee bezig zijn, toe te voegen – soms is het goed om dingen te vermelden binnen de context van wat we aan het bestuderen zijn. We moeten doornemen hoe erg het wel was. Laten we denken aan wat Jezus zei: 'Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen dat de Zoon des mensen wederkomt.' Wat ze toen ook maar deden zal ook in die tijd gedaan worden. Is het niet interessant dat alles waar we naar kijken, alles wat we zich zien ontwikkelen steeds meer samenkomt in het idee van een één-wereld-regering, globalisme.

Ik weet niet of ze in die tijd ook hadden wat we nu *het teken van het beest noemen*. [Opmerking vertaler: Daarna speculeert hij – gebaseerd op dingen die in die tijd speelden – hoe dit teken gerealiseerd zou kunnen worden.]

Genesis 6:5 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,

Dat is een heel algemene, allesomvattende aanklacht. Er waren niet slechts enkele slechte mensen; de hele maatschappij was zo slecht dat ...

Genesis 6:6 berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

Om dat te bereiken moet er heel wat gebeuren, in het bijzonder als we begrijpen dat God zowel het begin als het einde kent. Jezus zei: 'Ik ben het begin en het einde. Ik ben de eerste en de laatste.' Maar het werd zelfs zo erg dat het God berouwde! Hij wist dat het slecht zou worden, omdat Hij de mens een vrije wil had gegeven. God heeft die gegeven om te gebruiken en Hij komt daarbij niet tussenbeide. Maar het verbaasde God hoe ver ze gingen! Hoe erg het werd!

Zo verdorven werden de heidense maatschappijen direct voor de zondvloed. We weten niet hoe ver ze wetenschappelijk in hun ontwikkeling kwamen. We weten niet de specifieke dingen die ze deden, maar het is net als in deze tijd. We zullen niet het hele hoofdstuk doornemen. U kunt het zelf doorlezen om de verschillende dingen in verband te brengen met wat we in deze serie doornemen. U kunt dit in verband brengen met morele, seksuele, intellectuele en allerlei andere zaken, wat u ook maar wilt.

In het volgende vers vinden we de sleutel.

Romeinen 1:28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:

Als we God verwerpen komt er een moment dat God zegt: "Oké, Ik geef je een manier van denken die totaal niet meer kan oordelen.' Dat is de strekking van *verwerpelijk*. Je kunt dan niet meer onderscheiden tussen goed en kwaad, je geeft je alleen nog maar over aan het kwade.

Romeinen 1:29-30 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, ...

Dat zien we in deze tijd; er wordt geweldig veel en diepgaand kwaad bedacht.

Romeinen 1:30-31 ..., hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid.

Hier hebben we dan de sleutel: als mensen eenmaal een zeker punt bereiken.

Romeinen 1:32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, ...

Er zijn mensen in verschillende posities in de maatschappij, hoge en lage posities die de rechtseis van God *kennen*, maar hebben besloten tegen God in te gaan, net zoals hier wordt beschreven.

Romeinen 1:32 ... namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Daar hebben we mee te maken binnen deze maatschappij. Als de wereld tegen God zondigt, roepen zij dan Gods oordeel een halt toe? *Nee!* Laten we er op deze manier naar kijken. Laten we eens zien hoe het ertoe zal gaan met de twee getuigen. Zij zullen twee mannen zijn die getuigenis geven tegen al het kwaad in de wereld. En wat zal het resultaat daarvan zijn? Wat doet de wereld hen uiteindelijk aan? *Ze*

worden gedood! Dat is de manier waarop de wereld ernaar zal kijken. Dat was de manier waarop de wereld keek naar wat er hier in Genesis gebeurde.

We zouden ons moeten voorstellen dat ze meenden dat ze evenveel kennis hadden als God en dat ze God zonder dat dat tot consequenties leidde, konden trotseren. Zo moeten ze wel hebben gedacht. Als er enige vrees is voor God zal zelfs een slecht iemand op een bepaald moment stoppen. Maar als je zover komt als hier beschreven wordt, waar je denken alleen nog maar kwaad voortbrengt, dan moet je wel denken dat je op hetzelfde niveau staat als God, ja zelfs groter bent dan God. God liet ze dus voortmodderen en brengt dan een oordeel uit.

Genesis 6:7 En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

Wat was er zo afschuwelijk dat God *alle leven* moest vernietigen? Dat moet heel wat zijn geweest! Alle dierlijk leven! Alle vogelleven! Al de kruipende dingen!

Genesis 6:8-9 Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God.

Waarom zou er staan dat hij onberispelijk was onder zijn tijdgenoten, tenzij alle andere menselijke wezens hun weg en hun geslacht hadden verdorven?

Er waren twee dingen die Noach had om deze genade te ontvangen:

- rechtvaardig en onberispelijk onder zijn tijdgenoten
- wandelen met God

We zullen gaan zien dat dit belangrijk is, heel belangrijk.

Genesis 6:10-12 En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafet. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Dat duidt op het verderven van Gods weg! Zo kan het ook worden vertaald. Dus: *Zij verdierven Gods weg, of iedere weg van alle vlees was verdorven.*

Genesis 6:13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.

Nogmaals, God brengt Zijn oordeel in overeenstemming met waar zij zich op beroemen. Dit zijn dus echt reusachtig sterke dingen waar we mee vandoen hebben als we hier door 2 Petrus en Judas gaan. We hebben het over de reusachtige zonden waaruit God verwacht dat de hele wereld lering zal trekken.

We zijn nog steeds aan het herhalen. We hebben het gehad over Sodom en Gomorra met hun opstandige, heftige leefstijl, duidelijker gezegd hun seksuele immoraliteit. Natuurlijk, de mens heeft altijd proberen te zeggen: 'God zal er geen aandacht aan schenken.' Ze gingen verder in hun heidense religies. Zij maakten seksuele immoraliteit tot onderdeel van hun religieuze ceremonies. U kunt dit allemaal lezen in boeken over de tempels in Babylon, enz. Hij zegt dat het er niet toe doet of je dat met een hele groep doet of alleen. Ik wacht nog steeds af wat er met San Francisco zal gaan gebeuren, want er zal iets gaan gebeuren. Een dezer dagen zal er iets drastisch gebeuren in San Francisco en de hele zogenaamde *gay* gemeenschap zal totaal en absoluut verwoest worden. Ik zou niet graag de burgemeester van San Francisco zijn. In feite wil ik zelfs niet eens in die stad komen.

2 Petrus 2:6 en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven,

God heeft al deze dingen tot een voorbeeld gedaan.

Ik herinner me het volgende uit de tijd dat ik me vrijwillig aanmeldde voor het leger. Ik meende heel intelligent te zijn, want ik tekende voor drie jaar, terwijl ik ook voor twee jaar had kunnen kiezen. Dat laatste zegt iets over het denken van de jeugd. We gingen naar Fort Ord voor de basisopleiding. Als je daar komt, en ze doen dat altijd – net als in de film – vragen ze je hoe je je haar geknipt wil hebben. *O, een beetje hier en een beetje daar*, zeg je dan. Maar ze knippen je praktisch kaal, wat overblijft is heel kort. Daarna wordt je afgemarcheerd naar de zaal waar de oriëntatie wordt gegeven. Daar komt de generaal in vol ornaat in de spotlights op het toneel. Alle rekruten zitten voor hem en kijken hem afwachting aan, en hij zegt: 'Ik wil jullie één ding zeggen: ***Ik heb door de jaren heen geleerd dat een wijs man leert van zijn fouten; maar een man die nog wijzer is leert van de fouten van anderen.***' Hij sloot af met: 'Ik wil dat niemand van jullie dat vergeet.' Ik heb het tenminste onthouden. Die gemeenplaats is ontleend aan de Bijbel. Die is absoluut waar!

Dit probeert God ons met deze voorbeelden te zeggen. Lees maar in 1 Corinthiërs 10 dat al deze dingen met hen hebben plaatsgevonden om voor ons als voorbeelden te dienen, zodat wij niet dezelfde fouten zouden maken. Laten we nu doorgaan met vers 9, want er wordt aan deze dingen van oordeel altijd iets toegevoegd; er is altijd een beetje hoop. Vers 9 geeft ons dat beetje hoop.

2 Petrus 2:9 dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen,

Natuurlijk weten we dat het oordeel nu ligt over het huis van God.

2 Petrus 2:12 Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdeld te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, ...

Er staat in vers 10 dat mensen engelen lasteren. Hoe laster je engelen? Ik denk dat je engelen lastert door aan demonen de dingen toe te

kennen die de engelen van God zouden moeten doen. En ik denk dat je engelen lastert door demonen te gaan vereren in plaats van naar God te kijken en de echte engelen. Er is in deze tijd heel wat te doen over engelen in de wereld – hoe je met engelen in contact te komen en zulk soort dingen. Dat is allemaal gewoon engelenverering. Nergens in de Schriften wordt ons geïnstrueerd contact te zoeken met onze zogenaamde *beschermengel*. Er zijn beschermengelen die over ons waken, wij kennen ze niet, we spreken niet met hen, we zien ze niet; maar boven alles dienen ze in het geheel niet aanbeden te worden. Maar dat leren ze je in de maatschappij en dat is de manier waarop ze engelen lasteren.

2 Petrus 2:12 Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdeldg te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en **zullen in hun verdelging ook verdeldg worden**,

Let erop dat God altijd het oordeel over hen brengt waarvan ze God beschuldigen – altijd!

2 Petrus 2:13 onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; ...

Waarom zegt hij 'klarlichte dag'? *Omdat als zondaren zo brutaal worden dat het opgaan in hun lusten op klarlichte dag in het openbaar wordt begaan, dan zijn ze arrogant; hebben ze een minachting voor God; gaan ze op die verschrikkelijke en afschuwelijke manieren in tegen God.* En daarna wordt de Kerk beïnvloed.

2 Petrus 2:13-14 ...; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten; zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspelster ...

Ze worden geacht hun denken op God gericht te hebben, maar dat doen ze niet.

2 Petrus 2:14 ... en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.

Zij weten hoe anderen te beïnvloeden; ze weten hoe ze kunnen bindendringen en met woorden overtuigen.

Laten we nog wat meer herhalen.

Judas 11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, ...

We zullen hierna zien wat de *weg van God* is, de *weg der waarheid*, en wat de *weg van Kaïn* is, de *weg der ongerechtigheid*.

Judas 11 ..., zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweten en door het verzet van een Korach ten onder gegaan.

2 Petrus 2:15 Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad,

We eindigden de vorige keer met de opmerking dat er tijdelijk plezier aan zonde valt te beleven. Laten we nu teruggaan om die hoofdvoorbeelden van zonde te bekijken: *Israël*, de *engelen* en de hele *wereld*. Daarnaast worden er drie specifieke wegen genoemd: *de weg van Kaïn*, *de weg van Bileam* en *de weg van Korach*. We gaan deze punten in deze specifieke volgorde behandelen.

De weg van Kaïn

Laten we naar Genesis 4 gaan. De weg van Kaïn is de weg die leidde naar de weg waarin de wereld verkeerde toen ze werd verwoest. Kaïn besloot op basis van eigen bewuste keuze te doen wat hij deed. Onthoud altijd dit: Als *zonde* bewust wordt gedaan, *is het een keuze*. En als het een keuze wordt, dan wordt die van tevoren beraamd en dan uitgevoerd, waarna het een manier van leven wordt. De *weg van Kaïn* was dat hij de weg van God volledig verwierp; desondanks eiste hij dat God hem met die houding accepteerde. Dit betekent dat

de *weg van Kaïn* een weg is waarin je jezelf op de plaats van God zet. We zullen gaan zien dat in de eindtijd al deze dingen gecombineerd zullen worden in de weg die de wereld tenslotte begaat.

Genesis 4:3 Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de HERE een offer;

We moeten eerstelingen brengen van de oogst; dat is waar. Maar dit is iets waar God geen behagen in had. Ik las het verslag van Josefus en die zei dat hij de grond forceerde; dat hij een gewelddadig, slecht iemand was, enz. Ik geloof dat dat in essentie waar is. Dit was dus iets dat zonde was. Dit was iets dat God niet wilde hebben – evenals we dat in Maleachi 1 en 2 lezen over wat de priesters brachten.

Genesis 4:4-5 ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok.

Boos op God

Genesis 4:6 En de HERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken?

Hij was niet alleen boos, maar vond waarschijnlijk ook dat wat hij deed ruim voldoende was voor God, en als het God niet aanstond, dan moest God maar slikken en het toch accepteren.

Genesis 4:7 Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? ...

Als je doet wat juist is (*indien gij goed handelt*), deze woorden verwijzen terug naar het geboden van God.

Genesis 4:7 ... Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, ...

Wat Kaïn deed – de *weg van Kaïn* – is het volgende: U moet mijn zonde accepteren! Dit is een houding die in geen enkel opzicht ber-

ouw toont, die een absolute verharding toont jegens God en zonde. Dus God ging verder met hem te onderwijzen.

Genesis 4:7 ..., wiens begeerte naar u uitgaat, ...

Als dat is wat je wilt, zal zonde zijn begeerte naar je gaan uitstrekken. En dat deed God; Hij gaf hem over aan zijn eigen denken.

Genesis 4:7 ..., doch over wie gij moet heersen.

Zelfs hier zegt God dat je zonde moet overwinnen, niet deel van jezelf gaan laten uitmaken, niet laten opgaan in je leefstijl en je eraan gaan voegen.

Nog iets anders wat hiermee samenhangt – de ene zonde leidt tot de andere. Het hele voorbeeld van de Dagen der Ongezuurde Broden is: 'een beetje zuurdesem doortrekt het hele deeg'.

Genesis 4:8 Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel: *Laten wij het veld ingaan*. Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem.

Hier hebben we dus de woestheid van het achter de rechtvaardigen aangaan. Dat maakt deel uit van de *weg van Kaïn* – de rechtvaardigen doden. Als we hier doorheen gaan, moet u eens denken aan alle verschillende zogenaamde organisaties in de wereld die dat doen. We hebben de maffia; we hebben de Katholieke Kerk; we hebben de moslims; we hebben de mensen die voodoo bedrijven; we hebben al die mensen die zich daarbij laten betrekken om die dingen te doen. Er gaat dus moord mee gepaard.

Genesis 4:9-10 Toen zeide de HERE tot Kaïn: Waar is uw broeder Abel? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder? En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem.

Dit heeft een relatie met Genesis 18 waar God en de twee engelen neerdaalden en zeiden: 'We gaan naar Sodom en Gomorra om uit te

zoeken of de 'roep van hun zonde' echt zo slecht is als wat 'Ons ter ore komt'. Er is zonde die roept vanuit de hele maatschappij. Ook in dit specifieke geval gebeurde dit.

Genesis 4:11-13 En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven; een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Toen zeide Kaïn tot de HERE: Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen.

Soms is de ergste straf niet de dood. Soms is de ergste straf – zoals in het geval van Kaïn – om de zondaar door te laten gaan met zijn kwaad. En kijk eens wat er met de hele maatschappij gebeurde.

Genesis 4:14 Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, ...

Iets anders betreffende de *weg van Kaïn* is: je wordt totaal van God afgesneden. Nadat Adam en Eva uit de hof van Eden waren gezet, konden ze nog steeds naar de ingang van de hof van Eden gaan om daar hun offeranden te brengen, en ze konden nog steeds met God spreken. Ze konden nog steeds in contact komen met God. Maar nu wordt Kaïn zelfs verder van God verwijderd; hij wordt zover weggezet dat hij geen contact met God meer kan hebben; hij heeft zelfs geen toestemming meer om naar de ingang van de hof van Eden te komen.

Genesis 4:14 ..., een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden.

Er was dus in die specifieke tijd in ieder geval een redelijk talrijke bevolking op de aarde.

Genesis 4:15 Toen zeide de HERE tot hem: Geenszins; ieder, die Kaïn doodt, zal zevenvoudig boeten. ...

We zullen zien hoe slecht het werd, zodat Lamech, de zevende generatie, Kaïn doodde en erover opschepte en zei dat 'nu de vloek zeventig maal zeven maal op mij zal zijn'. Dat laat zien hoe slecht het werkelijk werd.

Genesis 4:15-16 ... En de HERE stelde een teken aan Kaïn, dat niemand, die hem zou aantreffen, hem zou verslaan. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des HEREN, en ging wonen in het land Nod, ten oosten van Eden.

Nod betekent *ronddolen, zwerven*. Ten oosten van Eden – dat is dus duidelijk verder weg van God.

Genesis 4:17 En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoeh; ...

Kaïn trouwde vermoedelijk met een van zijn zusters.

Let op één ding betreffende de *weg van Kaïn*. Zij hebben namen die heel veel lijken op de namen van hen die tot Gods volk behoren. Die weg is een volledige namaakweg, die tot oorlog leidt, die tot zonde leidt, die uiteindelijk de hele aarde zal verwoesten. Daarom begint de *weg van Kaïn* met de **houding** van Kaïn.

De weg van Bileam

Bileam is een heel interessant voorbeeld. Laten we naar Numeri 22 gaan. Bileam werd door Balak ingehuurd om naar Moab te komen en een vloek over de Israëlieten uit te spreken. We zullen hiervan niet al te veel verzen doorlezen – we zullen het min of meer samenvatten. Wat gebeurde er? De afgezanten van Balak gingen naar Bileam. Bileam had een tempel in wat Petor werd genoemd. Het woord *petor* is een ander woord voor *pottenbakker*; een ander woord voor *vader*; een ander woord voor *paus*. Hier hebben we dus te maken met de Babylonische religieuze leider in Petor aan de Eufraat. Die afgezanten kwamen bij hem en boden hem een geweldige hoeveelheid geld aan.

Hij zei dus: 'Ik moet daarvoor eerst toestemming vragen aan de Heer.' En de Heer zei: 'Nee, je mag niet gaan.' Hij ging nogmaals naar God en klaagde: 'Kijk toch eens naar al dat geld. God, ik moet wel gaan. Laat me alstublieft gaan.' God zei toen: 'Oké, je mag gaan, maar je zult niets mogen zeggen dan wat Ik je toelaat te zeggen.' Hij vertrok en God zei: 'Wel, Ik ga met je mee.' Toen gaf God hem nog een getuigenis door een engel op zijn weg te laten staan terwijl hij onderweg was naar Balak. Deze engel sloeg hem vanaf zijn ezel, waarop Bileam boos werd en zijn ezel aftuigde, daar hij dacht dat hij zo niet in staat zou zijn dat geld te bemachtigen. Daarna sprak de engel door de mond van de *domme ezel* en gaf hem een ernstige berisping. Dat was nog niet genoeg, want hij reageerde met: 'O Heer, laat me alstublieft gaan.' Daarop zei de Heer: 'Oké, Ik laat je gaan.'

Numeri 24 gaat over de vloeken die zegeningen werden, en Balak raakte helemaal over zijn toeren. Ik wil dat u begrijpt dat Bileam optrok naar de hoogten van Baäl om te vervloeken. U kunt zelf de hoofdstukken 22 tot en met 24 lezen. Ik wil er nu niet teveel aandacht aan schenken en erin verzanden. Hij wilde betoveringen gebruiken. Daarin worden de vervloekingen van Satan gebruikt. God zal niet toelaten dat Satan op u wordt losgelaten, of dat de vervloekingen van Satan u zullen treffen omdat een ander dat zo graag wil – zelfs al ben je niet zo goed geweest als je behoort te zijn.

Numeri 23:20 Zie, ik heb bevel ontvangen te zegenen, en zegent Hij, dan keer ik het niet.

Plaats hierbij het woord *genade*, want dat heeft vandoen met het Nieuwe Testament. Wat is daar zo belangrijk aan? Als we onder genade staan en daardoor de juiste status hebben voor God, dan kunnen deze dingen je niet treffen. Je kunt je er druk over maken, maar ze kunnen je niet treffen. Daar zit een groot verschil tussen.

Numeri 23:21 Men schouwt geen onheil in Jacob, en ziet geen rampspoed in Israël. ... [Statenvertaling: Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël.]

Toch lezen we in Numeri 14 dat God hen moest zeggen; 'Kijk, jullie hebben Mij nu tien keer beproefd.' Als het echter om een vijand gaat die optrekt tegen het volk van God, dan zegt God: 'Ik schouw de ongerechtigheid in Jacob niet aan; ook zie Ik de boosheid in Israël niet aan.'

Numeri 23:21-23 ... De HERE, zijn God, is met hem, en gejubel over de Koning is bij hem. God, die hen uitleidde uit Egypte, is hem als de hoornen van de wilde stier, want er bestaat geen bezwering tegen Jacob, noch waarzeggerij tegen Israël. Thans worde gezegd van Jacob en van Israël wat God doet:

De Statenvertaling zegt voor deze laatste woorden *wat God gewrocht heeft. Dus waar God aan werkt doet Hij!*

Bileam trok dus op naar de hoogten en probeerde te vervloeken, maar hij kon niet anders dan zegenen. Hij deed dit vier keer en Balak barstte van nijd en zei: 'Kijk eens, ik heb je ingehuurd om te vervloeken.' En Bileam zei: 'Ik kan niet anders dan zegenen, omdat God me niet verder laat gaan dan wat Hij reeds heeft bepaald.' Wat gebeurde er daarna? Bileam zei: 'Ik kan hen niet vervloeken, maar ik kan je wel een manier zeggen waarop u dat kunt veroorzaken.' Dit maakt deel uit van de *weg van Bileam*. Je bedenkt een manier om Gods beperkingen om ze rechtstreeks te vervloeken te ontduiken door hen te onderwijzen te zondigen. Hebben we daarvan ook niet een en ander gezien in deze tijd? *Zeer zeker!*

- De sabbat is niet belangrijk.
- Rein en onrein vlees is niet belangrijk.
- Heilige Dagen zijn niet belangrijk.

Ik las een brief waaruit zo'n verharding van hart blijkt dat het onwerkelijk overkomt. Daarin werd heel duidelijk gezegd dat er voor ons – omdat we niet onder het Oude Verbond vallen – geen zonde meer is! Dat is precies wat Bileam het volk leerde te doen. Hij leerde hen te zondigen, door te zeggen dat het *geen zonde* was – ***dat is de weg van Bileam.***

Hij zei Balak: 'Kijk, ik kan ze niet vervloeken, maar doe het volgende: Verzamel alle mooie meiden en organiseer een groot feest, zeg hen wat ze moeten doen en zeg daarbij dat het doel daarvan is God te eren. Bedenk dat ze uit Egypte kwamen waardoor dit alles beslist aantrekkelijk voor hen zal zijn.' Dat deed Balak dus. Hij veroorzaakte hen ontucht te bedrijven.

Numeri 25:1-2 Terwijl Israël in Sittim verbleef, begon het volk ontucht te plegen met de dochters van Moab. Dezen nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden en het volk at daarvan en boog zich neer voor haar goden.

Het lijkt erg op Adam en Eva. Eet van de boom van de kennis van goed en kwaad – *daardoor word je wijs*. Dit bracht een begeerte in hen teweeg, enz. We hebben hier hetzelfde principe. 'Er is toch niets verkeerd aan om dit te doen?'

Numeri 25:3 Toen Israël zich aan Baäl-Peor gekoppeld had, ...

Baäldienst, zonder enige weerstand te bieden. Daarop komen al deze dingen en valse leerstellingen die momenteel worden geïntroduceerd, neer: diverse vormen van Baäldienst.

Numeri 25:3 ..., ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël

Als je ondanks Gods zegeningen zondigt, dan komt er beslist een correctie. Laten we zien wat er gebeurde.

Numeri 25:4 en de HERE zeide tot Mozes: Neem al de oversten van het volk en hang hen in het openbaar op voor de HERE, opdat de brandende toorn des HEREN zich van Israël afwende.

Kom in actie, dood de leiders.

Numeri 25:5 Toen zeide Mozes tot de richters van Israël: Ieder dode diegenen onder zijn mannen, die zich aan Baäl-Peor gekoppeld hebben.

Dat waren de richters over de stammen, zij moesten uitzoeken wie het betrof.

Numeri 25:6-8 En zie, een der Israëlieten kwam een Midjanitische bij zijn broeders brengen ten aanschouwen van Mozes en van de gehele vergadering der Israëlieten, terwijl dezen weenden aan de ingang van de tent der samenkomst. Toen Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond hij midden uit de vergadering op en nam een speer in zijn hand; toen hij de Israëlitische man tot in het vertrek achterhaald had, doorstak hij hen beiden, zowel de Israëlitische man, als de vrouw, in het onderlijf. Toen hield de plaag over de Israëlieten op.

De man die dit deed behoorde tot een van de leidersfamilies van Israël. Hoe leid je het gewone volk tot zondigen? Begin met het bederven van de leiders en laat de leiders het volk bederven. Klinkt dit niet vertrouwd in de oren? *Ja, inderdaad!*

Numeri 25:9 Het getal van hen die aan de plaag gestorven waren, bedroeg vierentwintigduizend.

Pinechas was niet populair onder de mensen die stierven. Als iemand opstaat om de waarheid te verkondigen dan is zo iemand niet populair. Zelfs in de politiek niet. Kijk eens naar iemand die zegt dat de Katholieke Kerk de *hoer* is van Openbaring 17 – zo iemand wordt niet met rust gelaten! Zeg maar eens dat homoseksualiteit verkeerd is – je hebt geen leven meer! Als iemand opstaat om te zeggen dat er zonde heerst binnen de Kerk van God, dan worden ze boos op die persoon en zeggen: 'Je moet zulke dingen niet tegen ons zeggen, zeg aangename dingen.' Zo was het ook met Pinechas. Maar hij kreeg een zegen van God.

Numeri 25:10-12 De HERE nu zeide tot Mozes: Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, heeft mijn toorn van de Israëlieten afgewend, doordat hij met een ijver voor Mij in hun midden heeft geijverd, zodat Ik de Israëlieten in mijn ijver niet heb verdelgd. Zeg daarom: Zie, Ik geef hem mijn verbond des vredes,

Toen we de verbonden doornamen en dit bestudeerden, zagen we dat dit een speciaal verbond is met alle nakomelingen van Eleazer, omwille van wat Pinechas deed. God heeft dus respect voor rechtvaardigheid, zoals we de vorige keer hebben besproken: Zij die Zijn verbond bewaren en Hem liefhebben zullen duizend generaties gezegend worden.

Numeri 25:14 De Israëliet die tegelijk met de Midjanitische gedood werd, ...

God noemt dus *naam en toenaam*. Soms moet dat wel.

Numeri 25:14 ..., heette Zimri en was de zoon van Salu, een familiëvorst der Simeonieten,

Dit was dus een belangrijk iemand. En op de een of andere manier wordt het altijd waar: Belangrijke mensen eindigen – als je alles wat kan verbergen verwijdert – als grote zondaren. ***Hij die een oor heeft om te horen, hore!***

Numeri 25:15 en de Midjanitische vrouw die gedood was, heette Kozbi en was de dochter van Sur; hij was een familiëtamhoofd in Midjan.

Nog een *weg van Bileam* is: ***Zorg ervoor dat de leiders gaan zondigen, dan zal ook het volk gaan zondigen.*** Is dat niet waar? *Dat is waar!*

Zelfs mijn kinderen deden dat. Op een dag kwamen we thuis en merkten dat zij problemen veroorzaakten. De burenen kwamen klagen dat zij tomaten naar hun huis gooide. Toen ik mijn kinderen vroeg waarom ze dat deden, zeiden ze: 'Toen u een jongen was, gooide u rotte appels naar het huis van een van uw burenen.' Dus als iemand die boven je staat, zondigt, heb je ook de vrijheid om te zondigen. Zo rechtvaardigden ze hun gedrag. Ik had hun dat verhaal niet verteld om iets soortgelijks te gaan doen.

God kwam in actie en gaf Mozes opdracht om het volk ten strijde te doen trekken tegen Moab.

Numeri 31:6-8 Toen zond Mozes hen ten strijde, duizend voor elke stam; hen en Pinechas, de zoon van de priester Eleazar, ten strijde, en het heilige gerei en de signaaltrompetten had hij bij zich. En zij trokken ten strijde tegen Midjan, zoals de HERE Mozes geboden had, en doodden allen die van het mannelijk geslacht waren. Behalve degenen, die onder hen verslagen werden, doodden zij ook de koningen van Midjan, Ewi, Rekem, Sur, Chur en Reba, de vijf koningen van Midjan; **ook Bileam, de zoon van Beor, doodden zij met het zwaard.**

Dus Bileam kreeg uiteindelijk zijn verdiende loon.

Let erop dat de Israëlieten altijd iets anders wilden doen dan wat God zei. God zei: 'Dood iedereen!' Wat deden zij? *Zij brachten alle vrouwen en kinderen mee terug.* En Mozes zei: 'Waarom deden jullie dat?'

Numeri 31:15-18 en Mozes zeide tot hen: Hebt gij allen die van het vrouwelijk geslacht zijn laten leven? Zie, dezen waren op raad van Bileam voor de Israëlieten aanleiding om trouwbreuk te plegen tegen de HERE ter oorzaak van Peor, zodat de plaag kwam onder de vergadering des HEREN. Nu dan, doodt al wat onder de jeugdigen van het mannelijk geslacht is; en ook alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij doden. Maar alle jeugdigen onder de vrouwen, die geen gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij voor u laten leven.

Zij maakten hen tot slavinnen. Maar we zien dat elke keer dat Israël eropuit trok ze een compromis wilden sluiten voor wat betreft de opdracht van God. En het lijkt erop dat hetzelfde het geval is binnen de Kerk, almaar weer. Dit geval met Bileam was een verschrikkelijke zonde en een hoogtepunt in hun zondig gedrag tegen God.

Deuteronomium 23:3-6 Een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente des HEREN komen; zelfs hun tiende geslacht zal nimmer

in de gemeente des HEREN komen, omdat zij u bij uw uittocht uit Egypte op de weg niet met brood en water tegemoet gekomen zijn, en omdat zij tegen u Bileam, de zoon van Beor, uit Petor in Mesopotamië, gehuurd hadden om u te vervloeken. Maar de HERE, uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de HERE, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de HERE, uw God u liefhad. Gij zult zolang gij leeft nimmer de vrede en het goede voor hen zoeken.

Een reusachtige les voor ons.

Laten we nu naar Openbaring 2 gaan. Daar vinden we een geestelijke les, omdat de *weg van Bileam* zijn invloed heeft op de Gemeente. Daarom schreven Judas en Petrus daarover. In die tijd werd de Gemeente daardoor beïnvloed, waardoor ze zeiden: 'Een beetje geestelijk overspel doet er niet toe.' We hebben dat in onze tijd meegemaakt, dat ze zeiden: 'Hoe ver kan iemand nieuwigheden aanbrenge in het dienen van God? Als ze dat doen uit een oprecht hart kan het hebben van een kerstboom geen zonde zijn; het in de juiste geest vieren van Kerstmis kan niet verkeerd zijn.' Dat is hetzelfde als te zeggen: 'Als je ontucht pleegt vanuit een oprecht hart en met de juiste instelling, dan is dat goed.' Gedraag je daarbij gewoon fatsoenlijk, dan is alles in orde. Zorg dat je goede gedachten hebt, dan is het oké. ***De handelingen kunnen niet worden gescheiden van het denken, van het hart!*** De handeling is net zo slecht als de gedachte en de gedachte is net zo slecht als de handeling.

Hier hebben we de gemeente te Pergamum. Let erop dat zij zich precies bevonden in de plaats waar Satans troon was.

Openbaring 2:14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de **leer van Bileam**, ...

Die leert: de dingen te doen omwille van wat dat financieel oplevert; om geld aan te nemen voor het verrichten van religieuze werkzaamheden.

Openbaring 2:14 ..., die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, ...

We kunnen ook zeggen dat het combineren van de religies van Satan met de Waarheid van God daar ook deel van uit maakt – we moeten die dingen met elkaar combineren!

Openbaring 2:14 ..., dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.

Ik geloof dat deze afgodenoffers rechtstreeks verwijzen naar het missoffer van de Katholieke Kerk en hun uitleg daarvan.

Dat deden zij. Er is geestelijke ontucht en er is fysieke ontucht – dus het zou op beide kunnen slaan! Hoe bestaat het dat ze aflaten kunnen geven? Aflaten verdraaien de genade van God tot losbandigheid, zoals de Katholieke Kerk dat doet. Je gaat naar de priester en koopt *aflaten*: die vertegenwoordigen dan vergeving van toekomstige zonden. Je kunt nu dus je gang gaan en doen wat je maar wilt, het is allemaal reeds vergeven! Met het geld van die aflaten konden ze de Sint Pieter bouwen.

Het is hetzelfde wat de Joden doen op de Verzoendag. Zij ontheffen zich dan voor het komende jaar van alle gedane eden, in het bijzonder contracten met heidenen. Dat is ook vrijheid tot zondigen! Voor een orthodoxe Jood is het geen zonde om overspel of ontucht te begaan met een heiden. Hetzelfde geldt voor de Katholieke priesters. Als zij naar de prostituees gaan of naar het nonnenklooster om daar overspel of ontucht te bedrijven, dan is dat allemaal in de naam van God en daarom oké. De non is getrouwd met Christus en de priester is een vertegenwoordiger van Christus, dus ... Hoe kan dat zonde zijn? Voor hen bestaat er geen zonde, ze openen gewoon een weeshuis. Daarom is God zo heftig tegen deze dingen! Dit is iets belangrijks! De leer van de Nicolaïeten of het dictatorschap over het volk van God. Dat komt daarna, dat is de enige uitkomst van zulk gedrag.

We gaan verder met de Gemeente te Tyatira waar de vrouw verblijft die zich Izebel noemt.

Openbaring 2:20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.

We hebben dat tijdens ons leven zien gebeuren, in de jaren 1990-95 gebeurde dat binnen de Kerken van God: het begaan van geestelijke hoererij. Geloof me, ook het eten van afgodenoffers zal gaan plaatsvinden. Let nu op wat God hier deed:

Openbaring 2:21-23 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.

De hele moraal van de geschiedenissen die hier staan is, het doet er niet toe wie je bent, wat je bent; het doet er niet toe tot welke organisatie je behoort, wie je ouders waren – of zulk soort dingen. Als je zondigt **zal God je verantwoordelijk houden!** Als je het tot een manier van leven maakt dan zal het heel slecht met je aflopen!

Opstand van Korach

De opstand van Korach is heel leerzaam en geeft ons een aantal dingen die we eruit moeten leren. Dit kunnen we aanduiden met: het vragen van rechten die God je nooit gaf. In deze tijd doen we hetzelfde. Het Griekse woord *diakoneo* is het woord voor *dienen* en van dat woord leiden we diaken en diakones af. Paulus gebruikt hetzelfde woord als hij zegt: 'Ik ben een dienstknecht' – een *diakoneos* – en daarom, zo redeneert men, zijn alle leden dienaren – **dat is niet zo!** Daar ging het bij Korach allemaal om. Ook hier hebben we weer te maken met leidende, belangrijke mensen, die hierbij betrokken zijn.

Numeri 16:1-2 Korach nu, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, nam met Datan en Abiram, zonen van Eliab, en

On, de zoon van Pelet, Rubenieten, *een aantal mannen*; en zij stelden zich voor Mozes ...

Hier hebben we een zelfaangesteld comité dat zich aandient bij Mozes.

Numeri 16:2 ... met tweehonderd vijftig mannen uit de Israëlieten, hoofden der vergadering, opgeroepen ter volksvergadering, mannen van naam.

Dat is een indrukwekkende groep! Maar het doet er niet toe of er belangrijke mensen bij zijn betrokken. Dit is wat God ons hierdoor wil leren. Het doet er niet toe hoe belangrijk; het doet er niet toe hoeveel. Het gaat erom of het juist is – niet om wie denkt dat ze het bij het rechte eind hebben – het gaat om wat juist is! God is de Enige die het altijd bij het rechte eind heeft – dat weten we zeker.

Numeri 16:3 Zij dan liepen te hoop tegen Mozes en Aäron en zeiden tot hen: Laat het u genoeg zijn, want de gehele vergadering, zij allen zijn heiligen, ...

We zijn allemaal gelijk, dus staan we hier om rechten te eisen die niet bestaan. Mozes en Aäron betrokken dit niet op zichzelf. Hoe vaak had Mozes niet gezegd: 'Kijk naar al deze Israëlieten; het is teveel voor mij.' Mozes beklom de berg niet om naar God te gaan en te zeggen: 'God, hier ben ik, stuur me naar de Egyptenaren, want ik weet dat U mij hebt aangesteld en dat U me voor deze baan wilde hebben, omdat ik zo belangrijk ben om de Israëlieten uit het land Egypte te leiden.' NEE! Hij wilde niet eens gaan. Hij zei: 'Ik kan niet spreken.' Ze komen hier dus met een totaal verkeerde beschuldiging aan.

Numeri 16:3 ..., en de HERE is in hun midden. ...

Als iemand de Geest van God heeft, betekent dat nog niet automatisch dat hij een dienaar is; dat betekent niet dat hij een bepaalde taak moet uitvoeren. 'Wij zijn toch net zo goed als jullie!'

Numeri 16:3 ... Waarom verheft gij u dan boven de gemeente des HEREN?

Zij oordeelden Mozes. Er zijn zeker bepaalde mensen die niet geoordeeld moeten worden. In het geval van Mozes oordeelde God – is het niet? *Ja, dat deed Hij zeker.* En Hij zei hem dat hij niet het Beloofde Land kon binnengaan.

Numeri 16:4-5 Toen Mozes het hoorde, wierp hij zich op zijn aangezicht. En hij sprak tot Korach en zijn gehele aanhang: Morgen, dan zal de HERE doen weten, wie Hem toebehoort, en wie de heilige is, dat Hij hem tot Zich doe naderen; die Hij verkiezen zal, zal Hij tot Zich doen naderen.

God had de zaken reeds beslist.

Numeri 16:6 Doet dit: neemt u vuurpannen, gij, Korach en gij, zijn gehele aanhang,

U kent de rest van het verhaal. Zij die in opstand kwamen, werden – met hun hele familie – door een aardbeving die de aarde opende, verzwolgen, en ze waren verdwenen.

We hebben dus:

- de weg van Kaïn
- de weg van Bileam
- de opstand van Korach

Die wegen worden allemaal aangeduid als wegen waarlangs zonde en ketterij en ongerechtigheid de Kerk binnenkomen.

Laten we nu naar iets gaan kijken dat hier belangrijk is.

2 Petrus 2:1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, ...

Wat nu volgt zijn de ketterijen die werden geïntroduceerd:

2 Petrus 2:1 ..., zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

We hebben dat allemaal meegemaakt en gezien.

2 Petrus 2:2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden;

Wat gebeurt er? Petrus en Judas vergelijken de *weg der waarheid* en de *weg van God* met al deze wegen die eropuit waren deze te vernietigen. Satan is de tegenstander en de vijand; hij wil vernietigen. De manier waarop hij wil vernietigen is van binnenuit! Dat is belangrijk om te beseffen! We moeten daar goed over nadenken en dat goed begrijpen.

2 Petrus 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Dit zijn de dingen die toen hebben plaatsgevonden – gebeurtenissen met verstreckende gevolgen! En ik denk dat we dezelfde dingen in deze tijd zien gebeuren – precies dezelfde. En als dat gebeurt verstroot God altijd de Gemeente – dat doet Hij altijd ter bescherming van de Gemeente. Telkens wanneer er een statische hiërarchie ontstaat, waar men deel van kan gaan uitmaken en waarbinnen men macht kan verwerven, dan wordt die van binnenuit uitgehold – dat is de gemakkelijkste manier om het te doen.

Delores en ik keken naar een programma over onderzoeken naar subversieve groepen. Daarin zagen we iets bijzonders. De regering stuurde haar eigen subversieve agenten naar die subversieve groepen om daar binnen te dringen en uit te zoeken wat er gaande was, maar ook om ze te beproeven, ze uit te lokken om er zo een einde aan te maken. Eén voorbeeld waarbij ze dat deden was de groep van Koresh in Waco, Texas. Dit is de reden dat God de Gemeente verstroot. Niemand is geïnteresseerd in een klein groepje hier en een klein groepje daar. Wat voor invloed zullen die krijgen? *Geen enkele!* Wat

voor autoriteit kunnen die zich verwerven? *Geen enkele!* Dat is de reden dat God dit doet.

We zien in de wereld van deze tijd: fusie op fusie, groter, meer, meer – en dat gaat allemaal samen met controle. Als we dus verstrooid worden verwacht God van ons dat we zelf rechtstreeks controle uitoefenen op onze relatie met God, zodat we niet door deze dingen beïnvloed zullen worden. Van hoeveel medegemeenteleden die we kennen, is het leven helemaal op zijn kop gaan staan, is het leven ellendig geworden vanwege al deze zonden die we net hebben besproken; vanwege al die verschillende wegen die zich hebben aangediend. We zien dus dat het een deel is van Gods zegen en reiniging en oordeel en goedheid dat Hij op deze manier handelt.

Judas 12 Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, ...

Ja, dat moeten de Feesten van God zijn: liefdemalen, liefde tot God en liefde tot elkaar.

Judas 12 ..., zij, die zonder schroom tezamen feesten om zichzelf te weiden; wolken, die geen water geven, ...

Alles kan er goed uitzien. Denk eens aan al die goed uitziende mannen met grote autoriteit die zich aandienen binnen de Kerken van God, mannen die we hebben gezien of waarvan we hebben gehoord, die opklommen tot belangrijke posities, die evangelist werden, die autoriteit hadden. Waar zijn ze vandaag de dag? Denk daar over na. Ze zagen er aan de buitenkant goed uit. Ze waren als wolken zonder water,

Judas 12 ..., daar zij door winden voorbijgejaagd worden; ...

Iedere *wind van leerstellingen*.

Judas 12 ...; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld;

Ons wordt hier het volgende gezegd: Zij die deze dingen doen, zich aan deze dingen die we zojuist hebben besproken, bezondigen, begaan de onvergeeflijke zonde en zullen de tweede dood ondergaan! Er zijn mensen in deze tijd die zulke dingen doen! God zal hen in geen enkel opzicht barmhartig zijn. Misschien, zo mogelijk, dat er berouw en bekering komt als ze daarvoor zouden kiezen – maar *ze moeten daarvoor kiezen!* Er zijn er echter ook die die mogelijkheid tot keuze reeds achter zich hebben gelaten.

Judas 13 wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.

Dit zegt ons welke macht achter hen staat.

Laten we nu even naar 1 Johannes 4 gaan, omdat waar er ook maar valse profeten mogen zijn, daar zijn valse geesten. Ze klinken goed. Ze klinken geestelijk. Maar hier wordt daarover gesproken. We moeten de geesten testen. We moeten de dingen uitzoeken – in het bijzonder in een tijd dat er heel veel verschillende dienaren en predikers zijn, waarin veel verschillende leerstellingen de ronde doen – het is verbazingwekkend!

1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, ...

Dat betekent ook: Geloof niet iedere leerstelling die zich aandient. Alleen maar omdat ze geestelijk klinken, alleen maar omdat ze geestelijk overkomen, betekent niet dat ze dat ook zijn. Ze moeten echt het Woord van God in Waarheid verkondigen.

1 Johannes 4:1 ..., maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Waar er ook maar valse leraren mogen zijn, daar zijn valse geesten die hen inspireren, die ervoor zorgen dat ze er goed uitzien en heel goed klinken.

1 Johannes 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

Dat is een geldige, absolute test! Niet alle valse predikers die zich aandienen, zullen erkennen dat Jezus Christus hetzelfde soort vlees en dezelfde menselijke natuur had als wij. Ze zullen daar altijd omheendraaien. Dat is dus een echte test.

Laten we teruggaan naar:

Judas 13 wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.

Zij zullen van God worden afgesneden. Misschien worden ze in de poel des vuurs geworpen om daarna in de donkerste duisternis te worden geplaatst. Wie weet? Kan God een demon vernietigen? *God kan alles, niets is voor God onmogelijk!* Wat is de wil van God? Niet of het mogelijk of onmogelijk is voor God om iets te doen, maar Hij zegt het ons niet precies.

2 Petrus 2:17 Dezen [die valse profeten] zijn **bronnen zonder water**, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd.

Is het niet interessant: bronnen zonder water?

Laten we naar Johannes 7 gaan. Daar wordt ons gezegd dat zij de Heilige Geest niet hebben – dat wordt ons daar gezegd. Als we dat in verband met de rest van de Schriften brengen, zullen we het begrijpen.

Johannes 7:37-38 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, ...

Er is dus een kwalificatie aan verbonden hoe het te doen.

Johannes 7:38 ..., stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

We hebben het in deze preek over die valse profeten en leraars die de Geest van God niet hebben.

Johannes 7:39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Petrus heeft het over *bronnen zonder water*, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd.

Judas haalt iets aan wat Henoch heeft gezegd. Het boek Henoch is een van de apocriefe boeken. Ik denk echter dat dit boek, zoals het nu bewaard is gebleven, totaal verdraaid is. Slechts hier of daar staat nog iets dat enigszins vandoen heeft met de Schrift. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar als ik dit soort boeken lees, dan voel je dat er een totaal andere geest achter zit dan achter het geïnspireerde Woord van God.

Judas 14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden,

Sommige vertalingen geven hier aan dat dit engelen zijn. Maar in het origineel staat dat niet, daar staat heiligen. Wie komen met Christus mee? Dat gaat over ons als we na de opstanding met Christus terugkomen. Wij zijn die heiligen.

Judas 15 om over allen de vierschaar te spannen ...

Dat zal onze taak zijn, zo is dat beschreven!

Judas 15 ... en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Dit zijn harde woorden als je ze goed leest. Daar wordt echt is belangrijks gezegd. Dat is krachtige taal!

Judas 16 Dit zijn de morrenden, makkend om hun lot, ...

Begint het niet altijd zo? *Zo begint het altijd!* Er zijn twee woorden die ik haat. Als iemand zijn neus in je zaken wil steken, als iemand je op de een of andere manier wil beïnvloeden, zegt hij altijd: 'Ik maak me bezorgd.' Luister hiernaar. Elke groep die tot een of ander bestuur komt, stelt een kleine groep samen en zegt: 'We maken ons zorgen.' Als ik die woorden hoor, weet ik dat de ondergang nabij is. Ik heb diverse keren meegemaakt dat mensen dat betreffende mij zeiden. Er is een tijd dat het goed is om bezorgd te zijn. Maar zij komen binnen en beginnen onmiddellijk te klagen en kritiek uit te oefenen; ze klagen over iets dat het niet waard is om over te klagen. En ze uiten kritiek op dingen waarover ze niets weten.

Judas 16 ..., wandelende naar hun begeerten, ...

Met andere woorden zij hebben hun eigen verborgen agenda. Zij willen binnenkomen en invloed op je uitoefenen. Dat is een andere reden dat een kleine groep heel aangenaam is. Het is niet verkeerd klein te zijn.

Judas 16 ..., maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil *de mensen* in hun gezicht vleien.

Ik zou namen kunnen noemen als dat nodig mocht zijn. Er komen mensen binnen met allerlei vleierij om je te laten denken dat je heel wat voorstelt! Ik heb één ding geleerd. Als dat gebeurt, houd afstand, plaats een kleine barrière tussen jezelf en die persoon. Er is ook een oprechte manier van erkenning van wat iemand heeft gedaan, dat is in orde. Maar deze vleierij is eropuit om je onder controle te krijgen, je te gebruiken, je te manipuleren – daar gaat het hier over.

2 Petrus 2:18 Want met holle, hoogdravende klanken ...

Het zijn geweldige predikers!

2 Petrus 2:18 ... verlokken zij door vleeselijke begeerten en door ongebondenheid hen, ...

Dat is zo waar; en ik dat het in hun denken deels als volgt ging: 'Als je een evangelist bent in het werk van God, geeft God je een bijzondere zegen, waardoor God je niet verantwoordelijk houdt voor je zonden, welke dat ook maar mogen zijn.' En ik geloof echt dat dat aan bijna alle evangelisten die we kennen, werd verteld. Ik kan hun gedrag op geen enkele andere manier verklaren —dat is mijn mening.

2 Petrus 2:18 ..., die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.

Hier zien we dus dat zij binnenkomen en de bekering van de mensen ongedaan maken door hen te zeggen dat het goed is om dit te doen, dat het goed is om dat te doen – terwijl het feitelijk zonde is! Die mensen ontsnapten aan de wereld, zij verlieten de wereld, zij kwamen tot God en nu worden ze teruggezet in de wereld. Hoe?

2 Petrus 2:19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, ...

Vrijheid – is dat niet het woord dat ze altijd gebruiken?

2 Petrus 2:19 ..., hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Met alle dingen die gaande zijn geweest, kunnen we hier één zin uit de Bijbel aanhalen: ***Wie oren heeft om te horen, die hore!***

Judas geeft ons enkele waarschuwingen die we ter harte moeten nemen.

Judas 17-18 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die voor dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er

spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.

Zij hebben hun eigen geheime agenda. Nogmaals: ***Wie oren heeft om te horen, die hore!***

Judas 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, ...

Dus elke scheuring die zich heeft voorgedaan, is veroorzaakt doordat er zonde werd gevonden. Dat is de reden! En wij hebben ons ervan afgescheiden.

Judas 19 ..., natuurlijke mensen, ...

Het Grieks is *psuchi'kos*. Als je *psuchi'kos* bent dan gebruik je *psychische krachten*. Daarna zegt hij:

Judas 19 ..., die de Geest niet hebben.

Als ze zich aandienen zien ze er goed uit, klinken ze goed, klinken ze geestelijk, maar ze gebruiken psychische krachten en niet de kracht van de Geest van God.

2 Petrus 2:20 Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloeden door de erkenning van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, ...

Ze hadden dus de juiste beslissing genomen, ze waren de wereld ontvlocht; ze hadden de betekenis van Christus helemaal erkend. Als je dan weer teruggaat naar de wereld en je er weer geheel door laat overmeesteren, dan ...

2 Petrus 2:20-21 ..., dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, ...

Er is een ***weg der gerechtigheid***. Er is een ***weg der waarheid***.

2 Petrus 2:21 ..., dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is.

We hebben het over mensen die zijn binnengeslopen, mensen die de genade van God hebben veranderd in losbandigheid, mensen die zichzelf aan het kwaad en boze geesten hebben gewijd. Dit zijn dingen om heel voorzichtig mee om te gaan!

2 Petrus 2:22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Hij had geen betere, beschrijvende woorden kunnen kiezen dan deze.

Judas 20 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,

Dit is een bemoediging voor ons om dit te doen ondanks alles wat er gaande is. Omdat we hebben geleerd dat het er niet toe doet, ook al gaat de hele wereld de verkeerde kant uit. Als wij de juiste status hebben bij God, dan is dat wat telt!

Allerbelangrijkst! Ik denk dat het werkelijk van grote betekenis is dat God in deze specifieke tijd ons Zijn liefde laat zien en onderwijst; juist in een tijd dat dit allemaal gebeurt. Bewaar jezelf in de liefde van God. Recent sprak ik met iemand die me een en ander vertelde over diverse afsplitsingen van de Kerk en wat zich daarbij allemaal afspeelde. Ik zei op een gegeven moment: 'Ontdoe het van alles wat er niet toe doet. Als je God niet liefhebt en elkaar niet liefhebt, is het allemaal van geen waarde. Doe al het overbodige weg; dat doet er niet toe. Als we God liefhebben, dan zullen we Zijn geboden onderhouden. En als we werkelijk de relatie met Hem hebben die Hij wil, dan zullen we ook de medegemeenteleden liefhebben. Doe al dat organisatorische gedoe weg en al deze slechte mensen die daarbij betrokken zijn en besef gewoon dat dat voor God allemaal geen waarde heeft! ***Bewaar jezelf in de liefde van God! Dat is veel belangrijker.***

Judas 21 verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.

Met andere woorden houd je oog op het doel gericht. Denk aan Mattheüs 6:33 – zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Dat past hier heel goed bij.

Judas 22 En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen,

Zo moeten we omgaan met mensen die we kennen – medegemeenteleden die we kennen. Ik ken mensen die langskomen en zeggen: 'Wat moet ik doen met medegemeenteleden die ik ken?'

Hier volgt enige instructie:

Judas 22 En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen,

Dit betreft twijfelen over wat juist is en wat verkeerd is.

Judas 23-25 redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, ...

Dit hangt af van hun houding. We moeten op hen af gaan en zeggen: 'Pas op, je loopt het risico in de poel des vuurs te belanden.'

Judas 23-24 ..., uit afkeer zelfs van het kled, dat door het vlees bevlekt is. Hem nu, **die u voor struikelen kan behoeden** ...

Nogmaals, richt je denken weer op God als deze moeilijkheden en problemen opdoemen.

Judas 24-25 ... en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

In wat ze hier in deze hoofdstukken laten zien, zijn dit de twee krachtigste hoofdstukken in de hele Bijbel tegen valse profeten en

valse leraren en hen die binnensluipen en met elkaar samenzweren, andere agenda's hebben en politieke doelen en dergelijke om de mensen van God af te voeren.