

De tweede brief van Petrus, deel 6^{1 2}

[Opmerking vertaler: De preek begint met het aanhalen van een brief die Fred Coulter aan zijn leden heeft geschreven over de wantoestanden in de Worldwide Church of God en de arrestatie van Garner Ted Armstrong voor poging tot verkrachting. Dit doet hem allemaal zeer, vandaar dat hij Jeremia aanhaalt.]

Jeremia 23:9-14 Over de Profeten. Mijn hart is in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen sidderen; ik ben als een beschonken man, als iemand wie de wijn naar het hoofd gestegen is, om de HERE en om zijn heilige woorden. Want van echtbrekers is het land vol; want ten gevolge van de vloek heeft het land een treurig aanzien, zijn de dreven der steppe verdroogd; ja, wat zij najagen, is het kwade en waar zij kracht in zoeken, onrecht. Want zowel profeet als priester plegen heiligschennis, zelfs in mijn huis heb Ik hun boosheid gevonden, luidt het woord des HEREN. Daarom zal hun weg voor hen worden als glibberige plaatsen in de duisternis, zij zullen daar verdwalen en vallen. Want Ik zal ramspoed over hen brengen in het jaar van hun bezoeking, luidt het woord des HEREN. Wel heb Ik bij de profeten van Samaria gezien wat ergerlijk was: zij profeteerden door de Baäl en misleidden mijn volk Israël; maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik gezien wat afschuwelijk is: echtbreken en met leugen omgaan; zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert; zij zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra.

Laten we naar Openbaring 3 gaan. Dit is niet om op de Laodiceeërs af te geven, maar dit is om de feiten onder ogen te zien zoals die momenteel in de Kerk van God plaatsvinden.

Openbaring 3:15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. ...

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of Second Peter & Jude VI' gegeven op 2 december 1995 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

Dit betekent dat ze enigszins bekeerd zijn, maar ze staan niet in vuur en vlam voor God, ze zijn allemaal werelds, verwereldlijkt!

Openbaring 3:15-16 ... Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

Het woord *spuwen* betekent eigenlijk *braken, overgeven*.

Openbaring 3:17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,

Naaktheid slaat op seksuele zonden. Daarna geeft Hij hun de raad:

Openbaring 3:18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, ...

Dit doet Hij omdat Hij hen liefheeft!

Kijk naar hoe de wereld in elkaar zit – en laten we dit koppelen aan Sodom en Gomorra – ik denk dat God ons hier echt iets belangrijks heeft te zeggen! Dit heeft niet alleen vandoen met de stad Jeruzalem, maar ook met de geestelijke conditie van de wereld. En helaas kan het ook iets vandoen hebben met de geestelijke conditie van de Kerk van God. Daar moeten we allemaal afstand van nemen. Het gaat over twee getuigen die worden gedood:

Openbaring 11:8 En hun lijk *zal liggen* op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, ...

Zoals ik eerder heb gezegd *weerspiegelt Sodom de **morele** waarden en Egypte de **religieuze** waarden*. En dit is precies wat er in deze tijd binnen de Kerken van God plaatsvindt!

[Opmerking vertaler: Na enige opmerkingen over de verwarring die ook bij de Zevendedagsadventisten heerst, zegt hij:]

Ik denk dat God het volgende aan het doen is: Hij gaat door de Kerk en corrigeert haar door haar uiteen te gooien en te verstrooien en ons in kleinere groepen te plaatsen zodat wij de liefde van God kunnen leren en de waarheid van God leren kennen, omdat er binnen kleinere groepen geen structuur is waarbinnen je kunt infiltreren om die kapot te maken. Dat was de manier waarop ze op die posities kwamen te zitten. Denk nog eens na over alles wat er gebeurde, alle valse leerstellingen die op ons afkwamen en hoe ze al liegend en draaiend hun positie binnen de organisatie hadden weten te bemachtigen om daarna te beginnen met hun valse leerstellingen. Zij zaten zo hoog in de organisatiestructuur dat je ze niet kon bereiken.

Dat is precies waar het in 2 Petrus en Judas over gaat. Laten we weer naar de combinatie van 2 Petrus en Judas gaan kijken. Ik was hoogst verbaasd toen ik dat deed. Toen ik dat deed zag ik dat ze elkaar aanvulden, de een vulde de details in die de ander niet vermeldde; ze geven samen een geweldig inzicht in wat er in die tijden gebeurde.

In het boek *Alle wegen leiden naar Rome* werd opgemerkt dat de Katholieke Kerk de snelst groeiende kerk in Engeland was. De reden dat dit zo is, is omdat alle protestantse kerken door Jezuïeten zijn geïnfiltrerd. Die hebben een gelofte gedaan om te liegen, te bedriegen, te stelen, te doden, te infiltreren en uit elkaar te doen vallen! We moeten goed begrijpen wie de vijand is!

Hier in 2 Thessalonicenzen 2 zien we hoe groot de afval zal worden. Ik ben verbaasd! Heel verbaasd! [Opmerking vertaler: Daarna volgt een uitweiding over de invloed van de Paus en het Katholicisme.]

In 2 Thessalonicenzen 2 wordt dus over de afval gesproken en de mens der wetteloosheid. In al de jaren dat ik in de Kerk ben heb ik het volgende gehoord:

- De Paus is de mens der wetteloosheid. Hij is inderdaad *een* mens der wetteloosheid.
- Na de dood van Herbert Armstrong werd op een gegeven moment gezegd dat hij de mens der wetteloosheid was – ik denk dat dat onjuist is.

- Sommigen beweren dat Joseph Tkach Sr. de mens der wetteloosheid was in de afval.
- De afval heeft vandoen met de mensen die de Kerk verlaten – en ik weet dat toen ik de Kerk verliet, ik op deze teksten attent werd gemaakt.

Maar hier gaat het echt om *de* afval – dat is zoals het in het Grieks staat. En *de* afval moet betekenen dat alles naar de religie van Satan wordt gevoerd. Dat moet het zijn; en het zal de boventoon voeren over alle religies. Laten we dat vanuit dit standpunt gaan lezen

2 Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Er wordt slechts één andere persoon in de Bijbel *de zoon des verderfs* genoemd. Weet u wie dat was? *Judas Iskariot!*

2 Thessalonicenzen 2:4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, ...

Dat is dus boven alles van het Boeddhisme, Shintoïsme, Confucianisme, Katholicisme, Orthodoxie. Groter dan iedere icoon, iedere heilige. En wat gebeurt er volgens Openbaring 13 voor deze mens? *Voor hem, het Beest, wordt een beeld, een icoon opgericht.* Dit is belangrijk, iets groots!

2 Thessalonicenzen 2:4 ..., **zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.**

Dat is echt een belangrijke uitspraak! Herbert Armstrong heeft dat nooit gedaan, Joseph Tkach evenmin, ook de Paus niet. Sommige mensen zijn daarbij dicht in de buurt gekomen, maar dit is een belangrijke, eenmalige gebeurtenis met betrekking tot één mens – de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs – en Christus zal hem bij Zijn wederkomst vernietigen. Dus dit moet wel het Beest zijn dat op het toneel zal verschijnen. Satan zal hem alles geven. Koppel dat aan Openbaring 13 en dan wordt duidelijk wat er zal gaan gebeuren.

Laten we eens gaan kijken hoe al deze nonsens begon in wat *de christelijke kerk* wordt genoemd. Lees het maar door en u zult zien hoe elk van deze dingen met elkaar samenhangen om de belangrijke historische zonden tot stand te brengen. Evenals in 2 Thessalonicenzen 2 hebben we het over belangrijke historische zonden. Waar hij het over heeft is dus een belangrijke, historische en profetische gebeurtenis voor ons.

Judas 1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus, aan de geroepen, die in God, de Vader, geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn:

Let op dat hier geen Heilige Geest wordt genoemd. Dat maakt deel uit van het begrip van de waarheid over de natuur van God; dat God twee is, niet drie, niet één.

Judas 2-3 barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd. Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.

Wat zei Jezus? Zal de Zoon des mensen bij Zijn wederkomst nog het geloof vinden – het geloof dat eenmaal overgeleverd is?

Judas 4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen ...

Binnensluipen, dat is dus praktisch onzichtbaar, niet waarneembaar!

Judas 4 ... (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) ...

We kunnen over valse profeten lezen in Ezechiël 13, 34; Jeremia 23 en op nog veel andere plaatsen. Wat gaat er men hen gebeuren? Het door Petrus en Judas beschreven oordeel zal over hen voltrokken worden. Dat moet dus een grote, verstrekkende zonde zijn geweest!

Judas 4 ... goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, [Statenvertaling: den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus] verloochenen.

Hier hebben we weer God de Vader en Jezus Christus – de enige Heerser, God, en onze Here, Jezus Christus – twee!

Iedere keer dat er een leerstelling wordt verkondigd die de natuur van God verandert, worden Christus en de Vader geloochend. Ze kunnen zeggen dat het geen enkel verschil maakt, omdat je nog steeds bidt, nog steeds de Bijbel bestudeert, maar het maakt wel degelijk een groot verschil. Is de kerk die dit beweerde veranderd? *Ja! Ze hebben alle leerstellingen veranderd!*

Hoe kun je God kennen als je Christus en de Vader niet kent? Daarom is de drie-eenheid altijd een mysterie, omdat je God binnen een drie-eenheid niet kunt kennen. En we zullen zien dat monotheïsme gewoon een andere vorm van heidendom is, waarbinnen er drie-in-één zijn. Neem de vier Hebreeuwse letters YHWH, deze worden het tetragram genoemd, en dit wordt door de Yahwehisten als hun afgod gebruikt.

- **Y** is de Vader
- **H** is de moeder
- **W** is de Zoon
- **H** is drie-in-één

Dat is de betekenis ervan!

Hoeveel armen heeft een Chanoeka-menora? Tel het maar eens. *Acht!* Waarom acht terwijl de kandelaar van de Bijbel er zeven heeft? *Voor het geval dat er één uitgaat?* Ze kunnen allerlei excuses aanvoeren, maar wat betekent het werkelijk in het mystieke Judaïsme? *Ja, het is voor de moeder – de koningin des hemels.*

De volgende verzen zeggen ons iets heel belangrijks:

2 Petrus 2:1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, ...

Met andere woorden heimelijk, wie weet wat ze doen? Ze komen binnen, maken plannen en wachten op de tijd dat ze het *gouden ei* kunnen leggen – de leerstellingen kunnen veranderen. Daarom geldt dat als er binnen een organisatie een hiërarchie is, dat daar politieke redenen voor zijn. Hoe kom je daarbinnen hogerop? Probeer in een goed blaadje te komen staan bij degene die boven u staat, en bij hem die daar weer boven staat, enz., totdat u helemaal omhoog geklommen bent. Als al die heimelijk binnendringende mensen eenmaal binnen zijn, zijn ze uit op steeds hogere posities binnen de hiërarchie.

Daarna zullen ze verderfelijke ketterijen doorvoeren. We hebben dat gezien, ze deden dat stapje voor stapje, week na week, maand na maand! In ieder nummer van de *Worldwide News* en iedere uitgave van de *Plain Truth* kwam er weer wat nieuws!

2 Petrus 2:1 ..., zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende ...

Dat wil zeggen dat ze de ware verlossing door Christus de rug toekeren.

2 Petrus 2:1-2 ... en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, ...

[Opmerking vertaler: Fred Coulter vertaalt *als gezaghebbend navolgen*. Hij doet dit omdat in de laatste verzen van hoofdstuk 1 benadrukt wordt dat de Schriften gezaghebbend zijn.] Velen zullen het Gods Woord verwerpen en in plaats daarvan de leer van deze valse profeten aannemen, dus als gezaghebbend aanvaarden.

2 Petrus 2:2 ..., zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden;

Je kunt God lasteren en daarnaast nonchalant zeggen: Ja, zo bedoelde God het niet. We hoeven dit niet te doen. Dat wordt van christenen in deze tijd niet verlangd! Ik heb verslagen gekregen waarin bewijs wordt gegeven dat de Worldwide Church of God hen die eraan vasthouden dat de sabbat en de Heilige Dagen door God geboden worden en nu nog steeds moeten worden onderhouden, uit de kerk zetten. Zo ver is het reeds gekomen. Zijn dat geen verderfelijke ketterijen? Verloochenen zij Christus niet? Lasteren zij daarmee niet de weg van de Waarheid?

2 Petrus 2:3 en zij zullen uit hebzucht ...

Geef ons meer geld, stuur meer geld op – geld, geld, geld, bezit, geld, hoger salaris!

2 Petrus 2:3 ... met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Wie *ogen heeft om te zien en oren om te horen*, geve daar acht op!

Laten we zien hoe dit allemaal binnen de Kerk tot stand komt. Vandaag wil ik gaan kijken naar *ware profeten en valse profeten* – en hoe zulke dingen ooit tot stand kwamen. Handelingen 17 heeft het over Bereeërs in vergelijking met de Joden uit Thessalonica.

Handelingen 17:11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en **dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.**

Om de Schriften te kunnen onderzoeken moet je je er eerst van vergewissen dat je een goede, betrouwbare Bijbel hebt. En dat is de *New International Version* beslist niet, dat is een oecumenische Bijbel. De *New King James Version* is oké. De beste is de oude *King James Version*. [Opmerking vertaler: Voor het Nederlands is de betrouwbaarste nog steeds de Statenvertaling; ook de Herziene Statenvertaling en de NBG-vertaling 1951 zijn oké.] Je hebt de juiste Bijbel nodig om te 'bewijzen of de dingen zo zijn'. Ik kan u één ding ga-

randeren – als u werkelijk God en Zijn weg zoekt en de Schriften daarom onderzoekt, dan zult u de waarheid van dwaling kunnen onderscheiden omdat God heeft beloofd dat u daartoe in staat zou zijn. Dat is de manier waarop u in staat zult zijn goed van kwaad te onderscheiden.

Laten we nu naar Handelingen 20 gaan – hier hebben we hoe er een begin kan worden gemaakt. Denk aan hen die binnenslopen. We zullen zien dat er goede oudsten zijn die kunnen terugvallen. Er zijn er die ooit God dienden en nu God niet langer dienen. Zoals Paulus zei: 'Ik zeg dat zij de vijanden van Christus zijn en hun eigen buik dienen.' Dat gebeurt. Paulus waarschuwde hen!

Handelingen 20:28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opziens gesteld heeft, ...

De waarheid is dat elke oudste die opziener is over een deel van de Gemeente van God, moet begrijpen dat *alle leden van de gemeente eigendom zijn van God de Vader*. Zij zijn van Hem! Zij worden aan hen toevertrouwd om hen te onderwijzen wat de God de Vader wil dat ze onderwezen worden.

Handelingen 20:28 ..., om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

Hij maakt het heel duidelijk: het bloed van Christus betaalt voor de zonden van de hele wereld, en vanuit dat gezichtspunt dienen zij zorg te dragen voor de Gemeente van God.

Handelingen 20:29 Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen;

Die grimmige wolven zullen binnenkomen onder het gebruik van de naam van Christus, en dergelijke.

Handelingen 20:30-31 en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en

dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.

Is dat niet indrukwekkend? Paulus wist echt wat er aan zat te komen. In deze tijd lopen we maar wat rond zonder te beseffen wat er op ons afkomt totdat we hard geraakt worden zoals door een zware vrachtauto terwijl we midden op de snelweg staan, dan worden we totaal verpletterd.

Laten we als volgt beginnen. Sommige van deze Schriftgedeelten hebben we reeds gebruikt, die zal ik dus alleen maar vermelden; andere hebben we nog niet gebruikt, dus die zullen we opzoeken.

We zullen zien dat er zes categorieën profeten zijn: drie echte en drie valse.

1. Echte profeet, ware leer

In dit geval is een profeet iedereen die ten behoeve van God spreekt – ongeacht of hij oudste of leraar is. Laten we naar Johannes 3 gaan om te zien wat daar staat over Christus zoals door Johannes de Doper getuigenis werd gegeven. Als we dat opslaan, laten we dan ook bedenken wat Jezus zei.

- Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
- Ik ben het Licht der wereld.
- Hij is het Woord van God.
- Hij is de opstanding.
- Hij is de Zoon van God.
- Hij is de enig verwekte Zoon van God.

Breng dat allemaal met elkaar in verband. En bedenk dat Jezus zei dat Hij door de Vader was onderwezen – Hij leerde niet van andere mensen in Zijn omgeving.

Hier hebben we het getuigenis van Johannes:

Johannes 3:31 Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde ...

Dat zijn wij en dat waren de Schriftgeleerden en Farizeeën.

Johannes 3:31-33 ... en spreekt van de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

Laten we begrijpen hoe belangrijk dit is. God is waarachtig en Zijn Woord is waarachtig en Gods Woord is zo waarachtig dat er zelfs valse profeten kunnen zijn die in de naam van Christus prediken. En zij verkondigen zelfs de Waarheid, en het deel van de Waarheid dat zij verkondigen zal God gestand doen – omdat het Woord van God groter is dan wij allemaal.

Nu komt de sleutel waar het om draait.

Johannes 3:34-36 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, ...

Dat verwijst rechtstreeks naar Christus, opdat er geen misverstand zou kunnen bestaan dat God Christus zond.

Johannes 3:34-36 ..., want Hij geeft [aan Christus] de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Dat hangt direct samen met sommige van de dingen die we reeds besproken hebben betreffende de valse profeten.

Vermeld Jesaja 8:16-20 in uw notities, waar staat dat de Wet voltooid en toegebonden zou worden onder de discipelen, waarna er gezegd wordt: 'Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.' De laatste zin wordt in de King James vertaald met: 'Als zij niet spreken in overeenstemming met dit Woord, komt dat omdat er geen licht in hen is.' Dit spreekt duidelijker dan de NBG-vertaling.

Laten we naar 1 Johannes 2:3 gaan, want daar staat iets dat *heel belangrijk* is! Het is waar dat de wet en de geboden van God in ons hart en denken moeten zijn geschreven. Hoe worden die daar geschreven? *Door Gods Geest!* Plaatsen wij ze daar vanwege de goedheid van onze eigen keus? *Nee! God doet dat!* We houden de geboden niet omdat we God een gunst willen bewijzen. Jezus zei: 'Indien u Mij liefhebt, onderhoud Mijn geboden.' We houden de sabbat niet vanuit onze voorkeur of vanuit traditie. We houden die omdat God die dag schiep en zei dat we deze dag moesten houden. Hier hebben we dus een sleutel waarmee we een echte leraar kunnen onderscheiden van een valse leraar:

1 Johannes 2:3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen:
...

Dat is dus een dubbelzijdig kennen, zoals ik eerder heb gezegd, maar ik wil het hier herhalen.

1 Johannes 2:3 indien wij zijn geboden bewaren.

En het werkwoord *bewaren* staat in de tegenwoordige tijd!

1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet;

Dat is een heel sterke uitspraak!

Vandaar dat als er een profeet ten tonele verschijnt die mooie, aangename woorden spreekt en zegt dat je geen enkele van de geboden van God hoeft te houden, alleen maar liefde in je hart moet hebben, dan is hij een leugenaar, de Waarheid is niet in hem. We moeten inderdaad liefde in ons hart hebben, maar we moeten ook de geboden onderhouden – beide! Want het onderhouden van Gods geboden is een uiting van de liefde van God: 'Dit is de liefde van God, dat we Zijn geboden onderhouden, en Zijn geboden zijn niet zwaar.' Een valse profeet interpreteert dat als volgt: 'Dit is de liefde van God dat we Hem in ons hart liefhebben, maar we hoeven Zijn geboden niet te

onderhouden omdat ze een last zijn.' Daar komt het bij hem op neer – precies het tegenovergestelde. Hij is dus een leugenaar!

1 Johannes 2:5 maar wie zijn woord bewaart, ...

Nu dus niet alleen maar een gebod, maar *Zijn Woord!* En zoals ik eerder heb gezegd, en weer ga zeggen, welk Woord van God gaan we als niet geïnspireerd beschouwen? Van welk Woord van God gaan we zeggen: 'God, U maakte een fout!?' Van welk Woord van God gaan we zeggen 'Dit is niet op ons van toepassing tenzij God ons dat uitdrukkelijk zegt?' *Van geen enkel Woord van God!* Durft iemand van ons naar God te gaan om te zeggen: 'God, U maakte een fout!?' God die volmaakt is? Gods wetten die volmaakt zijn? Gods liefde die volmaakt is? Ik bedoel, gemeente, dat we over zulke dingen heel goed moeten nadenken!

1 Johannes 2:5 ..., in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. ...

En dit betekent niet dat deze liefde reeds volmaakt is. Het werkwoord duidt erop dat dit een constant, voortdurend proces is – de vertaling had moeten luiden 'in die *is* waarlijk de liefde Gods *volmaakt aan het worden*'.

1 Johannes 2:5 ... Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.

God wil dat we weten, niet in twijfel verkeren. Stel je voor dat er iemand op u afkomt en zegt: 'Wat gelooft u?' *Ik weet het niet.* 'Wie bent u?' *Ik weet het niet.* Als iemand op u afkomt willen ze allereerst uw naam weten, maar u zegt: *Ik weet het niet.* 'Lijdt u aan geheugenverlies?' Er zijn heel wat mensen met *geestelijk geheugenverlies!* Zij kennen God niet. Zij kennen de geboden niet. Zij kennen Christus niet. 'Maar we hebben Hem lief!' Hoe kan dat nou? Als je Hem niet kent, hoe kun je Hem dan liefhebben? Hoe kunt u iemand liefhebben die u niet kent? *Onmogelijk!*

Het hele doel van de dienaren en van ons allemaal is om te komen tot de maat van de wasdom der volheid van Christus (Efeziërs 4:13). Dat moet worden onderwezen – *waarachtig onderwijs.*

Schrijf Jesaja 28 op in uw notities – er moet sprake zijn van 'wet op wet, eis op eis, wet op wet, eis op eis' – dat is het principe van toevoeging. De valse profeten werken volgens het principe van wegneming. Als er een tegenstelling is, als er in de Schriften een tegenstelling lijkt te zijn, dan nemen ze beide kanten weg. Dat doen ze met Jacobus. Hij zei 'u wordt gerechtvaardigd door uw werken'. Zij zeggen: 'Nee, dat is in tegenspraak met wat God zegt. We gaan naar Paulus. We halen Jacobus uit het plaatje en gaan mee met Paulus in zijn uitspraak 'u wordt gerechtvaardigd uit genade'. *De waarachtige bijbelse manier is die van toevoeging.*

Het volgende hebben we recent al diverse keren behandeld, maar laten we het toch lezen omdat het tot dit onderwerp behoort en het een heel belangrijk punt is. Dit zegt ons hoe we onderscheid kunnen maken tussen waarachtig onderwijs en wat iedere leraar moet doen.

2 Timotheüs 2:15 Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, ...

Niet jegens de gemeente, niet jegens de diakenen, niet jegens uw professor, maar jegens God! Dat is wat belangrijk is!

2 Timotheüs 2:15 ..., als een arbeider, ...

Daar is werk voor nodig!

2 Timotheüs 2:15 ..., die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Dat betekent *rechte stukken snijden en de stukken op de juiste wijze aan elkaar voegen*, zoals we zojuist zeiden over *wet op wet, eis op eis*.

2 Timotheüs 2:16 Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven,

Let erop dat ze het Woord van God onderwijzen, het Woord van God verkondigen, achter het Woord van God blijven staan in tegenstelling tot hen die dat niet deden. U kunt het hele hoofdstuk over valse profeten lezen.

Jeremia 23:23 Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des HEREN, en niet een God van verre?

Jezus zei: 'Klop en u zal worden open gedaan, zoek en u zult vinden, vraag en u zult ontvangen.'

Jeremia 23:24-27 Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des HEREN. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des HEREN. Ik heb gehoord wat de profeten zeggen, die in mijn naam vals profeteren: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! Tot hoelang? is er iets in het hart van de profeten, die leugen profeteren en profeten zijn van de bedriegerij van hun hart; die erop bedacht zijn mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen, die zij elkander vertellen, evenals hun vaders mijn naam hebben vergeten door de Baäl?

En u weet dat in alle valse profetie en vals onderwijs het uiteindelijk allemaal neerkomt op Baäldienst. Daarom brengen zowel Judas als Petrus Baäl ter sprake, brengen ze Kaïn ter sprake, brengen ze Sodom en Gomorra ter sprake – *daar is een reden voor!* (We zullen dat bespreken als we bij die verzen komen.)

Jeremia 23:28 De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; ...

Dat zal de *waarachtige leraar* doen – *getrouw het Woord van God onderwijzen* – echte profeet, echte leraar.

Jeremia 23:28-30 ...; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des HEREN. Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? Daarom zie, Ik zal de profeten! luidt het woord des HEREN, die mijn woorden van elkander stelen;

Zij komen binnen om te verdraaien, te verwringen, zodat het nog maar een lachwekkende gelijkenis – zoals in een lachspiegel – heeft met de waarheid.

Jeremia 23:31-32 zie, Ik zal de profeten! luidt het woord des HEREN, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; zie, Ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des HEREN, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des HEREN.

- Wat is een van de belangrijkste manieren om mensen zover te krijgen dat ze leugens gaan geloven? *Blijf het almaar herhalen!*
- Een ander belangrijk punt is om *de Waarheid te vermengen met leugens!*
- Nog een punt van belang om hen zover te krijgen: *Angst!*

Laten we nog een stap verder gaan: Wat is nog een manier om mensen leugens te doen geloven, hen ernaar te doen handelen? Ja, dat ze die leugens omarmen en de opdracht ernaar te handelen uitvoeren? *Zekerheid! Hiërarchische autoriteit!* Dat gaat dan weer samen met angst en dan komen we weer terug bij zekerheid. *Hiërarchische autoriteit!* Hoe krijgt de Paus gedaan wat hij wil? *Hij is de plaatsvervanger an Christus en zijn woord is het Woord van God op aarde!* Als je dat overdraagt op een ander iemand: 'Blijf binnen deze kerk omdat daar de autoriteit ligt, volg altijd de autoriteit.' Dat is een valse profeet. *We moeten altijd God volgen!*

Laten we eens zien hoe een echte leraar zijn leven zal leiden en zich in zijn leven op de juiste manier zal gedragen. Jezus zei: 'U zult hen aan hun vruchten kennen.' Schrijf in uw notities 1 Timotheüs 3, want daar staan de kwalificaties voor oudsten en diakenen.

1 Timotheüs 4:6 Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wel onderlegd in de woorden des geloofs ...

Timotheüs als oudste en leraar moest ook onderlegd worden door de *woorden van het geloof*.

1 Timotheüs 4:6 ... en der goede leer,

We zullen gaan zien dat leerstellingen heel belangrijk zijn.

1 Timotheüs 4:7-10 die gij gevolgd zijt; maar wees afkerig van onheilige oude vrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, ...

De Statenvertaling begint vers 10 met: Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat ...

Waarom werken we en accepteren we smaad? *Omdat we vandoen hebben met de Waarheid, er is het zwaard der waarheid, dat relaties doorsnijdt.*

Mattheüs 10:34-36 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

1 Timotheüs 4:10-11 ..., die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit.

Hier staat het; dit moet door echte leraren worden gedaan.

1 Timotheüs 4:12-13 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen **in woord, in**

wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen ...

En inspireren en aanmoedigen. Gemeente, ik ben ervan overtuigd dat God wil dat we geïnspireerd worden om in het Koninkrijk van God te zijn. Hij zal ons er niet in drijven. Hij zal ons er niet in slaan. Hij zal ons inspireren, omdat het zoiets geweldigs groots is.

1 Timotheüs 4:13 ... en het leren.

Daar heeft hij het al de tweede keer over *leerstellingen*.

Wat staat er in 2 Johannes?

2 Johannes 10-11 Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.

Denk daar goed over na!

1 Timotheüs 4:14-15 Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Behartig deze dingen, leef erin, ...

Daar zien we een echte leraar van God mee bezig.

- Gaf Christus Zichzelf niet volledig aan God de Vader?
- Deed Hij niet altijd de dingen die God behaagden?
- Hield Hij niet altijd Gods geboden?

Ja! Hij is ons volmaakte voorbeeld!

1 Timotheüs 4:15-16 ..., opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf ...

Hij zegt hier dus: Wees op je hoede voor je eigen vleselijke natuur. Ga jezelf door ijdelheid niet verheven voelen. Voel je niet boven de mensen staan als ze komen en dit of dat of wat dan ook zeggen.

1 Timotheüs 4:16 ... en op de leer, ...

Hij zegt het drie keer! Valse profeten zullen zeggen dat 'leerstellingen niet belangrijk zijn'. Maar Paulus zei drie keer dat ze belangrijk zijn. Het is belangrijk te weten wat de Waarheid is. Daartoe hebben we leerstellingen. Het is belangrijk die te onderwijzen omdat dat de kennis van Christus is. Hij zegt dus: Het is belangrijk voor u, als oudste, want daarop zult u worden beoordeeld.

1 Timotheüs 4:16 ..., volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.

We zouden allerlei andere verzen kunnen toevoegen binnen deze eerste categorie van *echte profheet, ware leer*. Als u dus een extra Bijbelstudie wilt doen om hier nog extra verzen aan toe te voegen, ga uw gang en doe dat.

2. Echte profheet met ware leer die verkeerd worden toegepast of met een onvolkomen leer

Laten we eens naar een goed voorbeeld daarvan kijken. Hier was een ware leraar, met de naam Apollos, die de Schriften onderwees.

Handelingen 18:24-26 En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Efeze. Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.

Zijn kennis was nog onvolkomen, maar hier wordt hij bijgespijkerd. Het is dus mogelijk dat een ware leraar door gebrek aan kennis onvolkomen is in zijn onderwijs.

Het is ook mogelijk dat iemand komt met een verkeerd toegepast onderwijs vanwege een persoonlijke zonde. Laten we naar Hebrëeën 3 gaan, want dat kan ons hierin houvast geven. We vinden hier een

waarschuwing en we zullen gaan zien hoe de volgende categorie daarin past. We kunnen een echte profeet hebben met vals onderwijs. Dat kan inderdaad gebeuren. Zo iemand behoort opgeroepen te worden zich daarvan te bekeren. Maar laten we eerst deze tweede categorie afronden. Hier hebben we een echte profeet met ware leer, maar nu gaat de bedrieglijkheid van zonde daarin een rol spelen. Met andere woorden een zonde waarvan men zich niet bekeert kan geleidelijk opbouwen tot het punt dat er verkeerd toegepast onderwijs wordt gegeven, zelfs al is de leraar ooit een echte leraar geweest. Zoals Paulus zei: 'Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die grimmige wolven zullen worden.'

Hebreeën 3:12 Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God,

Ik ben verbaasd! Ik heb dienaren horen zeggen: 'Zolang ik in de kerk ben, heb ik dat nog nooit geloofd.' Wat te zeggen van: 'Maar toetst alles en behoudt het goede.' We zouden nog heel wat kunnen toevoegen aan wat we hier doornemen.

Hebreeën 3:13 maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde;

Hier hebben we dus een echte leraar die de Schriften begint te verdraaien vanwege zonde, waarmee hij steeds verder gaat afwijken van de Schrift.

Hebreeën 3:14 want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwikt vasthouden.

3. Echte profeet met een mengeling van ware en valse leer

Laat me u daarvan een voorbeeld geven. Dit is een voorbeeld van een echte leraar die naast ware leer ook valse leer verkondigt – naast elkaar. We moeten zorgvuldig zijn om dat te onderscheiden.

1 Corinthiërs 12:13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, ...

De Kerk is een geestelijk organisme van God. Waar er ook maar mensen zijn die geleid worden door de Geest van God, die behoren tot de Kerk. *Ware leer!* 'Als u niet deel uitmaakt van deze door de Kerk opgerichte organisatie en als u niet ondersteunt wat wij doen, dan maakt u geen deel uit van het Lichaam van Christus.' *Valse leer* door een echte leraar. Dat is niet alleen een verkeerde toepassing, dit gaat een stap verder, het is een valse leer. Als we autoriteit hebben die daarmee gecombineerd is, dan hebben we een goed mengsel om andere valse dingen te gaan geloven.

Ik wil dat u begrijpt dat Paulus sommige van deze dingen schrijft over Petrus. Was Petrus een echte leraar met valse leer? *Ja!* Werd hij daarvoor gecorrigeerd? *Ja!*

Galaten 1:6-8 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, ...

Wie zijn die *wij*? *De apostelen!* Hij introduceert hier hoofdstuk 2.

Galaten 1:8-9 ..., of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, DIE ZIJ VERVLOEKT! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, DIE ZIJ VERVLOEKT!

Ik hoop dat zij die druk bezig zijn om leerstellingen te veranderen dit zouden willen lezen en daardoor misschien hun gedragslijn zouden aanpassen, als zij dat kunnen.

Galaten 1:10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

Wat is het ene centrale ding dat iedereen in deze tijd binnen de religies in de wereld, en in sommige gevallen zelfs binnen de Kerken van God, probeert te doen? 'Laten we allemaal bij elkaar komen. Laten we ervoor zorgen dat de boot niet omslaat.' Gemeente, dat is politiek, dat is het behagen van mensen, en het is vanaf het allereerste begin gedoemd tot mislukking.

Laten we zien wat er gebeurde, laten we zien wat de apostel Paulus deed.

Galaten 2:1-4 Daarna ging ik na verloop van veertien jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mede; en ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor, dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen, die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden; en dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, ...

Er bestaat zoiets als valse broeders, dat is precies wat hij hier zegt. Zij kwamen onopgemerkt binnen!

Galaten 2:4 ..., lieden, die waren binnengeslopen, om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, ...

Zij kwamen om te spioneren wie wel besneden en wie niet besneden was. Daar draaide het om!

Galaten 2:4 ..., en zo ons tot slavernij te brengen.

Door te zeggen: 'U kunt het Koninkrijk van God niet binnengaan tenzij u besneden bent.'

Galaten 2:5-6 Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren (wat zij vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe: ...

Dat is een nogal krasse uitspraak. Hoe wordt daarop gereageerd binnen een autoritaire kerk? *Niet erg positief!* De apostel Paulus kende de Waarheid en beredeneerde dat die boven iedereen stond, inclusief de apostelen. Dat is de strekking van zijn woorden.

Galaten 2:6 ...: God ziet de persoon niet aan) ...

Desondanks zijn er mensen die beweren dat zij hiertoe of daartoe geboren zijn, dat is nonsens!

Galaten 2:6-7 ... mij immers hebben zij, die in aanzien waren, verder niets opgelegd. Maar integendeel: toen zij zagen, dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, *gelijk aan Petrus die aan de besnedenen,*

Wat voor problemen denkt u te hebben als u de apostel voor de Joden zou zijn? *Vele! Vele!* Nu weet u waarom God Petrus gebruikte om naar Cornelius te gaan, om hem te laten weten dat geen enkel mens *onheilig* of *onrein* genoemd mocht worden. En nu weet u waarom God de Heilige Geest aan Cornelius en zijn huis gaf voordat zij werden gedoopt: om Petrus te laten zien dat zij er niet opuit moesten zijn mensen tot het Judaïsme te bekeren. Nu weet u wat Petrus' zonde was toen er politiek bij het spel kwam kijken. Laten we zien wat hij deed:

Galaten 2:9 en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, ...

De Statenvertaling zegt *die geacht waren pilaren te zijn*. Hij zegt dus niet dat zij het *waren!*

Galaten 2:9-11 ... mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Maar toen Kefas te Antiochië gekomen was, **heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was.**

De Statenvertaling eindigt met: ... omdat hij te bestraffen was. [Opmerking vertaler: Fred Coulter vertaalt met: .. omdat hij moest veroordeeld worden. Het Grieks zegt niet dat hij het ongelijk aan zijn kant had, maar dat hij in het openbaar veroordeeld moest worden.] Wat schreef Paulus aan Timotheüs? *'Bestraf de oudste die zondigt in tegenwoordigheid van allen!'* Hij volgde hier de lijn die hij later aan Timotheüs voorschreef.

Galaten 2:12 Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, ...

O ja, we moeten een politiek spelletje meespelen met al die leidende Joden daar in Jeruzalem. Ik zal u wat van die politieke spelletjes laten zien als we weer verder gaan met het Judaïsme – *Schriftuurlijkheid versus Judaïsme*.

Galaten 2:12 ..., at hij met de heidenen aan één tafel, maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af ...

Politieke spelletjes binnen de gemeente spelen? *Dat kan van geen kanten!*

Galaten 2:12-14 ... uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoren van allen: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen?

Als we allemaal broeders zijn, waarom moet er dan scheiding zijn? Dat is nooit een wet van God geweest. Dat was een verderven van het Evangelie. Dat was een valse leer door een echte profeet. Petrus leerde een valse leer en bracht deze in praktijk. Later bekeerde hij zich daarvan. Sommige mensen worden boos op mij als ze dit op tape horen, maar hoe kun je dit op een andere manier uitleggen? Dat

is niet mogelijk. We hebben hier een *echte leraar die vals onderwijs* leert.

Laten we eens kijken hoe een echte leraar zelfs bij demonisme betrokken kan worden; zelfs van daaruit profeteerde.

1 Timotheüs 4:1-2 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

Wij hebben dat in onze tijd meegemaakt. We hebben daar allemaal ervaring mee gekregen.

1 Timotheüs 6:3-5 Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevents beschouwen. [Statenvertaling voegt toe: Wijk af van dezulken.]

Dat is een perfecte beschrijving van de kerken van God in de laatste jaren!

Laten we nog een stap verdergaan. We hebben ook nog de valse profeteet die bijna waarachtig of waarachtig klinkend onderwijs geeft. Laten we daarvoor naar Mattheüs 7 gaan. Daar hebben we mensen die de Schriften aanhalen. Bedenk dat Satan de Schriften aanhaalde. De Schrift is waarachtig, maar het hangt ervan af hoe die wordt gebruikt. Jezus gaf een waarschuwing betreffende valse profeten:

Mattheüs 7:15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Mattheüs 7:21-22 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnegaan, maar wie doet de wil mijns

Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd ...

Er kan een valse profeet zijn die in de naam van Jezus predikt en wat hij zegt kan waarachtig overkomen. Doe het volgende eens: Ga ervoor zitten om naar Pat Robertson te luisteren en analyseer wat hij zegt. Ik denk dat u dat heel interessant zult vinden. Bedenk dat hij de oecumene is toegedaan en een samenwerkingsovereenkomst met de Katholieken heeft getekend. Luister naar alle goede werken die zij doen.

Mattheüs 7:22-23 ... en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Als werkers der wetteloosheid zijn zij tegen de wet. Schrijf hier in uw notities 1 Johannes 2:3-6 – zij zijn tegen de wet.

In 2 Corinthiërs 4 vinden we hoe zij dat doen. Het klinkt goed, *het komt waar over* – omdat de Schrift verdraaid kan worden. Zij zullen zeggen: 'Staat het niet in uw Bijbel?' *Ja!* Maar we hebben gezien dat we bij het brengen van het Woord van God rechte voren moeten trekken. Statenvertaling: recht snijden. Dat betekent dat als we Gods Woord niet recht (juist) snijden, we het onjuist snijden. Een simpele conclusie!

2 Corinthiërs 4:1-2 Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan ...

Sluwheid, dat wil zeggen politieke ambities.

2 Corinthiërs 4:2 ... of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God.

Hier vinden we dus een bedrieglijk omgaan met het Woord van God. Op die manier kan een valse profeet dingen brengen die bijna waar klinken.

4. Valse profeten, valse leer, met een beetje Waarheid erin – maar grotendeels valse leer

Laten we naar Colossenzen 2 gaan. We hebben een serie preken over Colossenzen gegeven en dat is een van de belangrijkste series die we hebben. We zijn heel grondig door Colossenzen 2 heen gegaan – woord voor woord.

Colossenzen 2:2-4 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide.

Hier hebben we dus valse prediking met verlokkenende woorden, uitgedacht om een beroep te doen op uw ijdelheid, om u het onbekende te doen weten, om u de mysteries van de geheime krachten in u te leren kennen. Dat klinkt als TV-reclame, vindt u niet?

Colossenzen 2:5-6 Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,

Let nu op welke opbouw er in de volgende woorden zit.

Colossenzen 2:7-8 geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,

Deze valse leraars, die valse leer verkondigen met een beetje Waarheid erin, zullen u meevoeren naar tradities. Wat is het befaamde gezegde binnen de Katholieke Kerk? *Wij geloven in de Bijbel en de kerkvaders en traditie!*

5. Valse leraren, valse leer, met een beetje Waarheid

Colossenzen 2:18 Laat niemand u [door bedrog] de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, ...

Daar draait het bij de Vrijmetselarij om, daar draait het bij het Katholicisme om, daar draait het bij alle oosterse religies om.

Colossenzen 2:18 ..., als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken,

Het speelt in op de menselijke ijdelheid, iedereen wil belangrijk zijn, en dat gebeurt binnen deze traditie en filosofie.

We hebben ook nog echte leraren die helemaal op het verkeerde spoor zijn geraakt en nu totaal vals onderwijs geven.

Filippenzen 3:17-18 Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen ...

Is dat niet interessant? *Velen!*

Filippenzen 3:18 ... wandelen (ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) **als vijanden** van het kruis van Christus.

We zien dat in deze tijd opnieuw gebeuren. Verbazingwekkend!

Filippenzen 3:19 Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.

Dat gaat er gebeuren als je te maken krijgt met *valse profeten met vals onderwijs vermengd met een klein beetje Waarheid*.

Galaten 5:1-2 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, ...

Besnijden voor behoud, als voorwaarde voor behoud, nodig voor behoud.

Galaten 5:2-3 ..., zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen.

Alle wetten van het Judaïsme.

Galaten 5:4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.

6. Valse leraren met valse leer

In deze categorie zouden we in deze tijd de Dalai Lama kunnen plaatsen – een valse leraar met vals onderwijs, van begin tot eind. In het boek *Handelingen* zijn twee goede voorbeelden te vinden. Zij klinken *religieus*. Ze spreken over God. Maar in beide gevallen gebruiken ze hekserij, toverij, de macht van Satan. Simon Magus – u weet waar ik heen ga. Laten we kijken wat er werkelijk staat.

Handelingen 8:9 En een man, met name Simon, was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, ...

Ik sta versteld over het grote aantal magische voorstellingen die in deze tijd worden gegeven, hoeveel demonische voorstellingen. Ik kan alleen nog maar kijken naar sportprogramma's en Discovery Channel en Matlock – dat is het zo ongeveer. Simon gebruikte toverij. Hij verbijsterde hun zinnen (in de King James vertaald met *behekste*). Dat betekent dat hij hypnotische macht over het volk had.

Handelingen 8:9 ..., waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was;

Ik denk dat we in verband hiermee moeten kijken naar de komende valse profeet.

Handelingen 8:10 en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem ...

De kleinste, minst belangrijke persoon en de rijkste, de politiek meest invloedrijke mensen ze hielden zich allemaal aan hem.

Handelingen 8:10 ... en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods.

Wie is de grote kracht Gods? *Jezus Christus!*

Handelingen 8:11 En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had.

Hij wilde tot de kerk behoren en de naam van Christus aannemen en daarmee iets doen, want hij wist hoe zulk soort dingen te doen. Hij was vastberaden en boosaardig.

Daarom zei Petrus hem:

Handelingen 8:20-23 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid.

Daar hebben we het! *Valse profeet met vals onderwijs van het begin tot het eind.*

Nogmaals een tovenaar. Dit zegt ons dat iedereen – het doet er niet toe wat ze zeggen, wat ze verkondigen en hoe dat mag klinken – iedereen die toverij of hekserij gebruikt *een valse leraar is die valse leer onderwijst!* Daar kan niets goeds uit voortkomen.

Handelingen 13:5-6 en te Salamis gekomen, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper. En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus;

Bar-Jezus betekent *de zoon van Jezus* – kunt u zich voorstellen wat hij met die naam zou hebben kunnen doen?

Handelingen 13:7-8 hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken.

Dat zal een valse leraar met vals onderwijs proberen te doen, je van het geloof van God afkerig maken. We weten wat Paulus hierop deed.

Handelingen 13:9-11 Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden.

We kunnen hieruit heel wat geestelijke analogieën trekken. Dit waren de zes categorieën profeten:

- de echte profeet met ware leer
- de echte profeet met ware en afwijkende of verkeerd toegepaste leer

- de echte profeet met een mengeling van ware en valse leer
- de valse profeet met bijna ware of waar klinkende leer
- de valse profeet met valse en ware leer
- de valse profeet met valse leer

Als we dus zien wat voor dingen er in deze tijd gebeuren, ***pas dan de test toe of ze echte of valse profeten zijn.***