

## De tweede brief van Petrus, deel 4<sup>1 2</sup>

Vandaag nemen we de tweede helft van 2 Petrus 1 door. We lezen deze verzen eerst in zijn geheel om daarna enkele van de verzen in meer detail door te nemen.

**2 Petrus 1:12-21** Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hi-eraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want **wij** zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen **wij** u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar **wij** zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: **Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.** En deze stem hebben ook **wij** uit de hemel horen komen, toen **wij** met Hem op de heilige berg waren. En **wij** achten het profetische woord *daarom* des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Let op dat dit dan inclusief alle andere schrijvers van het Nieuwe Testament is. Laten we teruggaan en dit in meer detail doornemen om bepaalde dingen goed te begrijpen die heel belangrijk voor ons zijn om te beseffen.

---

<sup>1</sup> Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of Second Peter IV' gegeven op 11 november 1995 door Fred R. Coulter.

<sup>2</sup> Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

**2 Petrus 1:13** Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden,

Hij heeft het over zichzelf, over zijn eigen lichaam. Laten we naar 2 Corinthiërs gaan om te zien dat Paulus dezelfde terminologie gebruikt: *deze tent*. We moeten door en door begrijpen dat ons lichaam, dat die tent vormt, een speciale betekenis heeft voor God, omdat met de Heilige Geest in ons God bij ons woont. Wij delen dus ons onderkomen met Hem. Dat is de volledige betekenis van een deel van het Loofhuttenfeest. We zouden het hele Loofhuttenfeest daarop kunnen bouwen. Laten we nu kijken hoe de apostel Paulus naar hetzelfde verwijst.

**2 Corinthiërs 5:1** Want wij weten, dat, indien de aardse tent [ons lichaam], waarin wij wonen, wordt afgebroken, ...

En dat is wat er gebeurt als we sterven.

**2 Corinthiërs 5:1-2** ..., wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden,

Dat is een *geestelijk* huis. Wat zei Jezus? *Als Ik ga kom Ik terug. Ik ga om een plaats voor jullie te bereiden zodat jullie ook mogen zijn waar Ik ben*. Al deze dingen passen hierbij en hangen samen met deze verzen.

**2 Corinthiërs 5:3** als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden.

Als u een interessante Bijbelstudie wilt doen, studeer dan eens op de woorden *naakt* en *naaktheid* in de Bijbel – het Nieuwe Testament maar ook het Oude Testament. Het is interessant dat het hebben van een andere god voor de ware God en betrokken raken bij valse religie *ontucht* wordt genoemd, of *porneia* of *overspel*. Hij zegt de Laodiceeërs dat ze *ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt*

*zijn*. Er hangt dus heel wat mee samen. We willen geestelijk dus gekleed zijn en niet naakt bevonden worden.

**2 Corinthiërs 5:4** Want wij, die nog in een tent wonen, ...

Dat is het lichaam waarin we nu leven.

**2 Corinthiërs 5:4** ..., zuchten bezwaard, ...

Ik kan u zeggen dat dit waar is. We voelen ons bezwaard, belast met alles van deze maatschappij, belast met problemen en moeilijkheden aan alle kanten. En toch als we lezen waar de apostel Paulus en de anderen doorheen moesten gaan, dan hebben we het heel gemakkelijk.

**2 Corinthiërs 5:4** ..., omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, ...

Dan legt hij uit wat voor soort kleding dat is.

**2 Corinthiërs 5:4** ..., opdat het sterfelijke door het leven worde ver-slonden.

Eeuwig leven – een geestelijk denken, een geestelijk lichaam en geestelijke kleding.

**2 Corinthiërs 5:5** God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.

Dat doet ons wonen bij God!

**2 Corinthiërs 5:6** Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn

Met andere woorden we kunnen zeker weten dat zolang wij dit fysieke lichaam hebben, we niet bij Christus zijn, *we wonen alleen maar in een tijdelijke verblijf*.

## **2 Corinthiërs 5:7** (want **wij wandelen in geloof**, niet in aanschouwen)

Dat moeten we doen, gemeente, omwille van alle moeilijkheden die in deze tijd over de Kerk van God komen. Laten we iets heel belangrijks begrijpen: In het boek Openbaring wordt er over de Laodiceeërs gezegd dat 'Ik u uit mijn mond zal spuwen'. Het Grieks betekent de vorm van uitspuwen die plaatsvindt bij *overgeven*. We weten allemaal dat als we overgeven dat dat met golven plaatsvindt, alles komt er niet in één keer uit. Hoe langer we zo'n aanval van miselijkheid hebben hoe smeriger het braaksel wordt als het naar boven komt.

Ik denk dat de Kerk daar op dit moment doorheen gaat. Daarom moeten we *wandelen in geloof* en niet bij wat we zien. En speciaal, *speciaal*, dat we wandelen in geloof met Christus, ons oog op Hem gericht houden en niet op mensen. We zullen meer slachtoffers hebben en mensen die langs komen die bezeerd zijn omdat ze hun oog gericht hadden op mensen, ze zullen daardoor op hun gezicht vallen, keihard onderuit gaan.

**2 Corinthiërs 5:8** maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.

We kunnen echt wel zeggen dat dat waar is. Ik zou liever niet in deze wereld zijn zoals die in deze tijd in elkaar zit. Ik zou liever in het Koninkrijk van God zijn als Christus weerkomt dan in de wereld zoals die nu is.

**2 Corinthiërs 5:9-10** Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, ...

Dat zal zijn op het moment dat Hij weerkomt.

**2 Corinthiërs 5:10** ..., opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Laten we nu naar 1 Corinthiërs 3 gaan, omdat daar gesproken wordt over de *tabernakel* of de *tempel*. Als we de Geest van God in ons hebben zijn we de tempel van God – en dit wordt heel belangrijk om te weten en te beseffen en te begrijpen betreffende het Woord van God en hoe de dingen zullen zijn en wat er hier zal gaan gebeuren.

**1 Corinthiërs 3:16-17** Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

**God** zal hem schenden. God zal daar voor zorgen. *God zal er echt voor zorgen.*

De apostel Petrus en de apostel Paulus schreven over deze tabernakel. Hij zegt 'precies zoals onze Here Jezus mij ook duidelijk maakte'. Wat zei Hij hem? Laten we naar Johannes 21 gaan; en wat zei Hij Petrus? Natuurlijk reageerde Petrus altijd op een politieke manier, zo zat hij destijds in elkaar. Jezus zei Petrus:

**Johannes 21:18-19** Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf en gij gingt, waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen, waar gij niet wilt. En dit zeide Hij om te kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou. ...

Dat is, denk is, een vriendelijke manier om te zeggen dat hij gekruisigd zou worden. Bedenk wat er gebeurde toen Jacobus en Johannes kwamen om Hem te zeggen dat ze die en die positie binnen Zijn Koninkrijk wilden hebben. Petrus en de anderen werden ontzettend boos, waarna Jezus hen allen aankeek en zei: 'Kunnen jullie gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt zal worden?' En zij zeiden: 'Ja, Heer!' En Hij zei: 'Oké, jullie zullen met dezelfde doop gedoopt worden.' Ik denk dus dat dit te maken heeft met kruisiging.

**Johannes 21:19-22** ... En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij. En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus liefhad, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Here, wie is het die U verraadt? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus: Here, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? **Volg gij Mij.**

Dat is me nogal wat! We hebben dit drietal: "Weid Mijn lammeren. Hoed Mijn schapen. Weid Mijn schapen." Dit wordt tweemaal gevolgd door 'volg Mij'. Ik denk dat dat een diepgaande betekenis kreeg in het leven van Petrus.

**Johannes 21:23** Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou; ...

Laten we teruggaan naar:

**2 Petrus 1:15** Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken.

De Statenvertaling vertaalt het laatste deel van dit vers met: dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.

Hoe kun je een gedachtenis aan iets hebben als het niet opgeschreven is? Ik zal u laten zien dat dit een *geschreven gedachtenis* betekent.

Naar mijn mening kan de strekking van dit vers als volgt onder woorden worden gebracht: Ik zal me iedere inspanning getroosten om ervoor te zorgen dat na mijn heengaan er voor alle tijden een geschreven gedachtenis aan deze dingen zal zijn, zodat jullie deze dingen zelf in praktijk zult kunnen blijven brengen.

**Mattheüs 23:29** Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen,

Waarom wordt hier het woord *gedenkteken* gebruikt? Omdat op een gedenkteken altijd iets geschreven staat – een *geschreven gedachtenis*. Petrus gebruikt in 2 Petrus hetzelfde Griekse woord voor *gedachtenis* dat hier met *gedenkteken* is vertaald.

Wisten de discipelen dat zij de Schriften zouden moeten voltooien? Laten we eerst naar enkele dingen kijken en wat Jezus zei. Laten we zien wat Jezus zei dat Hij zou gaan doen. Daarna zullen we kijken naar profetie om te zien hoe Hij dat zou gaan doen. Hier hebben we weer een fundamenteel Schriftgedeelte waar we al vaak doorheen zijn gegaan.

**Mattheüs 5:17-18** Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

- Deed Jezus dingen die Hij deed om de Schrift te vervullen? *Ja, er zijn diverse plaatsen waar staat: 'Hij deed dit opdat de Schrift vervuld zou worden.'*
- Hoe vervulde Hij de Schrift nog meer? *Hij vervulde tot de volle betekenis* (Mattheüs 5, 6 en 7) door de geestelijke toepassing te geven van alle wetten en geboden van God.
- Hoe vervulde Hij het Woord van God nog meer om het volledig te maken? *Hij inspireerde het schrijven van het Nieuwe Testament!* Hij gaf ons ook de belofte dat het in onze eigen taal ter beschikking zou komen.

Laten we naar Jesaja 8 gaan en zien waar het werd geïnspireerd dat Gods Woord door de discipelen voltooid zou worden. We zullen gaan zien dat zij wisten wat ze deden; dat de discipelen zelf, in feite Paulus, Petrus en Johannes het Nieuwe Testament canoniseerden voor de dood van Johannes.

**Jesaja 8:11-12** Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en Hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan: Gij zult geen samenzwering noemen ...

Dat kan ook slaan op een politieke alliantie. Alle politieke allianties zullen uiteenvallen.

**Jesaja 8:12-14** ... alles wat dit volk een samenzwering noemt en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken. De HERE der heerscharen, Hem zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal Hij tot een heiligdom zijn, ...

En Christus is de Enige die dit is, kan zijn!

**Jesaja 8:14-15** ..., en tot een steen, waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok, waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een klapnet en tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden.

Dit is een tekst die de apostelen vaak aanhaalden, de tekst over de Steen waaraan men zich stoot, het Rotsblok waarover men struikelt.

**Jesaja 8:16** Bind de getuigenis toe, **verzegel de wet** onder mijn leerlingen.

Verzegelen betekent dat het eerst voltooid moet worden. En dat deden ze.

**Jesaja 8:20** Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.

Laten we eens kijken naar iets betreffende het Woord van God dat heel interessant is en daarna zullen we de profetieën daarover bekijken – de oorspronkelijke profetie in Deuteronomium 30, waarna we zullen zien hoe de apostel Paulus dit toepaste.

**Marcus 13:10** En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.

De oude King James zegt *gepubliceerd*. Hoe kun je iets prediken wat je niet op schrift hebt staan? Nu naar Deuteronomium 30, daar staat een belofte van God dat Hij Zijn Woord beschikbaar zou maken in een taal die u en ik kunnen verstaan.

**Deuteronomium 30:11-12** Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?

Kunt u zich de fondsenwerving voorstellen die nodig zou zijn om het geld bijeen te krijgen om een raket naar een of andere planeet te sturen om het Woord van God daar vandaan te halen, om daardoor te weten hoe we eeuwig leven kunnen ontvangen? Dat zou een heel project zijn, maar dat is niet nodig!

**Deuteronomium 30:13** En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?

Er zijn in deze tijd heel wat mensen die dat doen. Ze haasten zich naar Tibet; ze bezoeken de Dalai Lama in India. Ze bezoeken andere geestelijke leiders. Wat deden alle rocksterren in de 60-er jaren? Ze haastten zich naar India om hun goeroe te bezoeken en de Maharisha 'zus en me zo' om te weten te komen wat het geheim van het leven was. Onlangs keek ik naar een special op Discovery Channel over het Boeddhisme. Ze lieten zien dat de Dalai Lama een speciale bijeenkomst leidde waarbij hij een ceremonie uitvoerde die slechts eens in de 20 of 25 jaar wordt uitgevoerd. Volgens de commentator was dit om de mensen te helpen volmaakt te worden tot een goddelijke persoon – of nog in dit leven of anders in een reïncarnatie. Later vroegen ze deze expert of hij dacht dat er iemand op aarde was die dit ooit had bereikt. Hij antwoordde: 'We kunnen nooit zeggen dat het niet mogelijk is, maar ergens moet er op de een of andere manier zo iemand zijn.' *Zeker, vriend, Christus! Hij was die ene Iemand!*

God geeft daar dus een belofte:

**Deuteronomium 30:14** Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen.

Dit is een profetie dat dit woord in een taal beschikbaar zou zijn die we kunnen verstaan. Is de Bijbel geschreven in een taal die iedereen verstaat, nu in deze tijd? *Absoluut!* De hele Bijbel is in bijna 300 talen en het Nieuwe Testament in meer dan 1400 talen en het boek Marcus in 2100 talen beschikbaar – dat zijn gegevens van de American Bible Society.

Laten we zien hoe Paulus dit toepaste. Wie is het Woord? *Christus!* let op hoe hij dit toepast in:

**Romeinen 10:5-6** Want Mozes schrijft: De mens, die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? ...

En dan geeft hij zijn eigen interpretatie.

**Romeinen 10:6-8** ... namelijk om Christus te doen afdalen;

Christus is het levende Woord.

**Romeinen 10:7** of: Wie zal in de afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen.

Hij is al uit de doden opgestaan. Wilt u de hele waarheid weten over God en uw doel hier op aarde? Dat ligt *in Christus* besloten. Dat is het principe van wat hij zegt.

**Romeinen 10:8** Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken.

Het stond ook hun in die dagen in hun taal ter beschikking!

We zullen zien dat ze ook nog een andere opdracht hadden. Zij hadden taken opgedragen gekregen die zij moesten uitvoeren. Zij moesten schrijven. Zij moesten daarna ervoor zorgen dat wat zij hadden geschreven, bewaard zou worden.

**2 Petrus 3:15** en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,

We hebben het over schrijven. We zullen ons richten op het weloverwogen schrijven van het Nieuwe Testament door Petrus, Paulus en Johannes, en daarop volgend ook door Lucas.

**2 Petrus 3:16** evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige Schriften.

Laten we hier letten op iets dat heel belangrijk is. Hij plaatst de brieven van Paulus op hetzelfde niveau als de Schriften – hij noemt de *Schriften*. Wisten zij wat ze schreven? *Het is duidelijk dat ze dat inderdaad wisten!*

**Judas 3** Geliefden, daar ik mij in alle opzichten bijver u **te schrijven** over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij **genoodzaakt het** [dat schrijven] **te doen** met de vermaning ...

Daar hebben we het staan, het staat er geschreven.

Laten we dan nu zien dat er een soort verandering plaatsvond in de benadering van de apostel Petrus. Hier zegt hij dat deze dingen op gelijke voet staan met de Schrift, en we zullen gaan zo zien wat Paulus daarover heeft te zeggen. Maar in 1 Petrus 4 vinden we iets heel interessants betreffende wat Petrus in die tijd schreef vergeleken met wat hij in 2 Petrus 3 schreef.

Laten we zien wat hij schreef betreffende de tijden waarin zij leefden.

**1 Petrus 4:7, 12, 17** Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. ... Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. ... Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

**2 Petrus 3:8** Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Het is vertraagd, maar niet zoals God ernaar kijkt.

**2 Petrus 3:9** De Here talmt niet met de belofte [van Zijn wederkomst], al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, ...

Met andere woorden hij zegt: *God is niet klaar met Zijn plan; denk niet dat Hij het uitstelt – het loopt op schema.* Maar het gebeurt niet nu.

**2 Petrus 3:18** maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. ...

Combineer dat met wat we zojuist lazen, de woorden 'Ik wil dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.' Uitgang (Statenvertaling), heengaan (NBG), komt van een Grieks woord dat *exodus* betekent. Dus als je zegt dat je *exit* gaat en sterft dan is dat een juiste schriftuurlijke manier om dat uit te drukken.

Laten we zien wat Jezus zei wat Hij ging doen. Let erop dat we lezen hoe de Heilige Geest hen inspireerde die schreven, hen inspireerde die spraken. Laten we zien wat hij ging inspireren en laten we kijken naar sommige dingen die volgens Jezus zouden gaan plaatsvinden.

**Johannes 14:26** maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Hij zal inspireren, in herinnering brengen, en dat geldt nog steeds in deze tijd, gemeente. Ik denk dat we gaan zien of we ons werkelijk naar God voegen en we vragen God ons denken te openen om Zijn Woord en Waarheid zelfs nog beter te begrijpen – niet dat we ons op enige manier kunnen verheffen, omdat alles van God komt – maar opdat we kunnen begrijpen wat God ons onderwijst. Is de Heilige Geest in staat ons te helpen de Schrift bijeen te brengen op de manier waarop God wil dat ze bijeen wordt gebracht, zodat wij dingen kunnen begrijpen die we niet eerder hebben begrepen? *Ja! Ja!* Gods Geest zal dat doen, niet alleen in wat wordt onderwezen, maar ook in wat we bestuderen. God zal ons denken openen. Ik weet dat ik bij tijden heb ervaren dat ik dingen opnieuw doornam en het leek wel of er opeens een licht aanging. Waarom had ik daar nooit eerder aan gedacht? En dat zal nog meer op die manier gebeuren.

Laten we nu naar een andere belofte kijken. Jezus zei in:

**Johannes 16:12** Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;

Dus Hij zou het later gaan inspireren.

**Johannes 16:13** doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; ...

De Heilige Geest is in staat dat ook vandaag te doen, gemeente. We hebben het nodig, dat we door de Geest van God geïnspireerd kunnen worden.

**Johannes 16:13-15** ...; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

De Geest zal meer over Christus en Zijn plan gaan openbaren. Dat is iets wat we moeten weten en begrijpen.

Laten we nu kijken naar de apostel Paulus en sommige dingen die hij schreef. Laten we zien dat de apostel Paulus wist dat hij zou bijdragen aan het volledig maken van het Woord van God.

**Colossenzen 1:24** Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, ...

Hij heeft het over zichzelf, een dienaar, dat hij zich zou verheugen in het lijden voor hen.

**Colossenzen 1:24-25** ..., en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn **volle recht** te doen komen, [Statenvertaling: om te vervullen het Woord Gods.]

Vervullen in de zin van vol maken, volledig maken, completeren.

- Waarom hebben we veertien brieven van Paulus?
- Waarom hebben we Lucas en Handelingen die onder het toezicht van Paulus door Lucas werden geschreven?
- Hoe bekeek hij datgene wat hij schreef?
- Wist hij wat hij deed?

**1 Corinthiërs 14:37** Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, ...

In deze tijd hebben we heel wat mensen die denken dat te zijn.

**1 Corinthiërs 14:37** ..., laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, ...

Niet meer is dan mijn eigen ideeën? NEE!

## **1 Corinthiërs 14:37 ... , een gebod des Heren is.**

Hij wist dat hij de profetie van Jesaja 8 vervulde. Dat is *een gebod des Heren*. Dat is niet niks! Daar moeten we echt goed over nadenken.

Laten we kijken naar enkele bewijzen voor redigeren. Bij een grondig doornemen van Romeinen kan ik zien dat hij dingen later anders redigeerde en sommige dingen toevoegde om Romeinen 5 te verduidelijken. Want er zijn herhalingen die alleen maar op die manier verklaard kunnen worden. Maar laten we erop letten dat hij deze drie plaatsen drie keer redigeerde.

**Romeinen 15:33** De God nu des vredes zij met u allen! Amen.

*Amen* is de afsluiting van iets. Daarna zegt hij nog eens: 'Oké, ik moet aan al deze mensen denken' – dus beveelt hij hen allen aan, en daar gaat hij mee door tot in Romeinen 16.

**Romeinen 16:17-18** Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.

Dat gebeurt ook in deze tijd.

**Romeinen 16:24** *De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen. Amen.*

Hij was nog niet helemaal klaar, vandaar dat hij nog een gedeelte toevoegde.

**Romeinen 16:25** Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, ...

Dit moet dus zijn toegevoegd nadat de brief aan de Efeziërs was verzonden. Want Efeziërs heeft het over *het geheimenis van God*.

**Romeinen 16:25-27** ..., eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische Schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken) Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

We komen dus drie keer *Amen* tegen. Dat laat redactiewerk zien.

Laten we nog naar enkele andere dingen kijken betreffende het schrijven van de Schriften. Laten we daarvoor naar 2 Timotheüs 4 gaan. We zullen ook naar hoofdstuk 3 gaan, omdat daar ook iets staat dat belangrijk is voor ons om te beseffen. In het vierde hoofdstuk spreekt hij over het laatste deel van zijn leven.

**2 Timotheüs 4:8-11** voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. Doe uw best spoedig tot mij te komen. Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is nog bij mij. ...

Bedenk dat Lucas het Evangelie naar Lucas schreef en het boek Handelingen.

**2 Timotheüs 4:11** ... Haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst.

Nadat Marcus Paulus had verlaten beschouwde Paulus Marcus niet als echt van nut. Hij had daarover een twistgesprek met Barnabas, waarna Barnabas zich over Marcus ontfermde. Later vinden we in 1 Petrus 5:13 dat Marcus als assistent bij Petrus is,

**1 Petrus 5:13** U laat de medeuitverkorene te Babylon groeten, en mijn zoon Marcus.

Dat is dezelfde Marcus.

Let erop wat hij moet meebrengen. Hij moet iets specifieks meebrengen – diverse dingen.

**2 Timotheüs 4:11** Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst.

*Waarom? Omdat hij zou helpen om alles wat eerder van het Nieuwe Testament geschreven was bijeen te brengen.*

**2 Timotheüs 4:12-13** Tychikus heb ik naar Efeze gezonden. Als gij komt, breng dan de mantel mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten.

De mantel hier is geen jas. Deze zogenaamde mantel is een *speciale verpakking* waarin je boekrollen kon opbergen. Hij zei dus breng die verpakking mee en ook de perkamenten. *Waarom? Omdat hij nog wat meer te schrijven had!* Hij wilde schrijven. Hij wist dat dat moest gebeuren. Hij wist dat hij het Woord van God volledig moest maken. Laten we in het licht hiervan naar een aantal andere dingen kijken die Paulus heeft geschreven, in het licht van het feit dat hij zei: 'De dingen die ik u schrijf zijn het gebod van God.'

**2 Timotheüs 3:12-13** Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.

Kijk maar naar het avondnieuws.

**2 Timotheüs 3:14-15** Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.

Dat is nogal duidelijk inclusief het Oude Testament. Maar sluit dat het Nieuwe Testament uit? Daar moeten we echt eens over nadenken! In het bijzonder in het licht van:

**2 Timotheüs 3:16** Elk van God ingegeven schriftwoord [Statenvertaling: Al de Schrift is van God ingegeven] ...

Als Paulus zei, dat 'de dingen die ik schreef zijn het gebod van God', maakt dat dan geen deel uit van de Schrift? Zei Petrus niet dat de brieven van Paulus *Schriften* waren? Paulus zegt nu 'Al de Schrift is van God ingegeven'. Inspireerde God Paulus? Inspireerde God Mattheüs? Inspireerde God Marcus en Lucas en Johannes. Inspireerde God Petrus? *Ja!*

**2 Timotheüs 3:16** Elk van God ingegeven schriftwoord [Statenvertaling: **Al de Schrift** is van God ingegeven] is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerectigheid,

Laten we nu naar iets anders kijken in samenhang met deze dingen. Laten we ons enkele vragen stellen over schrijven, over wat zij schreven. Laten we teruggaan naar het Evangelie van Lucas – laten we daar allereerst kijken. Hoevelen van ons hebben belangrijke contracten getekend? *Allemaal* – of het nu een huis betreft of een auto of een stuk gereedschap of iets dergelijks. Waarom gebeurt dat op schrift? *Om de voorwaarden van het contract te specificeren!* Om dezelfde reden liet God het Nieuwe Testament schrijven, zodat dit verbond werd opgeschreven en we de voorwaarden van het verbond zouden weten. Als God het niet had laten opschrijven, hoe kan Hij dan de wereld oordelen? Men zou dan kunnen zeggen: 'We kennen de voorwaarden niet, Heer. U stuurde ze niet vanuit de hemel tot ons. Heer, wij woonden niet in een gebied waar Bijbels waren.' Er is praktisch geen plaats waar er geen Bijbels zijn.

**Lucas 1:1** Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen [Schriftelijk! Zie vers 3.] over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen,

Velen deden dit, namen de pen ter hand en schreven het op.

**Lucas 1:2** gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn,

Wat gebeurt er als er verhalen de ronde doen? Als ze verteld worden en almaar weer worden doorverteld, dan kunnen ze worden verdraaid en verfraaid door dingen toe te voegen of weg te laten.

**Lucas 1:3-4** ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u **te boek te stellen**, hoogedele Teofilus, **opdat gij** de betrouwbaarheid **zoudt erkennen** der zaken, waarvan gij onderricht zijt.

Dit werd dus opzettelijk opgeschreven, doelbewust samengesteld – evenals het boek Handelingen – opzettelijk geschreven, een verslag. Waarom zou je iets opschrijven als je niet weet dat het wordt doorgegeven? *Zij wisten dat het zou worden doorgegeven!*

**Handelingen 1:1** Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren,

Daarna zegt hij dat hij zal opschrijven wat de apostelen deden – en dat deed hij.

Laten we zien dat de apostel Paulus wist dat schrijven de dingen zouden verduidelijken en in goede orde zetten.

**2 Corinthiërs 13:2** [Statenvertaling] Ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, en **ik schrijf** het nu afwezende aan degenen, ...

Omdat zij niet luisterden toen hij daar was en tot hen sprak; hen het mondeling had gezegd. Het is net als met onze kinderen: *doe de deur dicht; doe de deur dicht; ruim je kamer op; ruim je kamer op* – vroeger of later roep je ze bij elkaar en plaats een groot bord ...

**2 Corinthiërs 13:2** [Statenvertaling] ... die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen;

**2 Corinthiërs 13:10** Hierom schrijf ik dit uit de verte, om bij mijn komst ...

Dat is heel belangrijk.

Laat me u het volgende zeggen: Als u een goede Bijbelstudie wilt doen, ga dan door het Nieuwe Testament, pak uw concordantie en zoek de woorden *schrijf*, *schreef* en *geschreven* op – zie hoe belangrijk dat werd. We zullen er een paar opslaan, maar er zijn er veel meer dan die ik nu zal doornemen.

**Galaten 1:20** Wat ik u schrijf, ...

Dat is dus alles wat in die brief staat, en de brief aan de Galaten is een brief met zware kost. In die brief corrigeert hij ook de apostel Petrus.

**Galaten 1:20** ..., zie, voor het aangezicht van God, ik lieg niet.

Die dingen opschrijven is dus heel belangrijk.

**Filippenzen 3:1** Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig.

Hij wist van schrijven. Het moest worden opgeschreven. Hij begreep dat. Heel diepgaand!

We hebben doorgenomen wat Petrus deed, wat Paulus deed. Laten we nu kijken wat Johannes deed.

**Johannes 20:30-31** Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, ...

Met andere woorden dit was een doelbewust geschreven verzameling van die belangrijke dingen die samenhangen met het geloof.

**Johannes 20:31** ..., dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

**Johannes 21:25** Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze een voor een beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, **die geschreven werden**, niet kunnen bevatten.

We laten niet meer zien dan het interne bewijs dat we hier in het Evangelie van Johannes kunnen vinden.

Laten we naar 1 Johannes 1 gaan. Daar zullen we iets heel, heel belangrijks zien; waarschijnlijk door bijna iedereen over het hoofd gezien als ze door 1 Johannes gaan, en ik veronderstel dat ook u het over het hoofd heeft gezien toen u het voor de eerste keer las. We gaan iets heel belangrijks zien. Nogmaals, **wij** – dit sluit geheel aan bij wat Petrus zei.

**1 Johannes 1:1** Hetgeen was van den beginne, hetgeen **wij** gehoord hebben, hetgeen **wij** gezien hebben met onze *eigen* ogen, hetgeen **wij** aanschouwd hebben ...

Aanschouwen in de zin van nauwkeurig observeren om te begrijpen.

**1 Johannes 1:1-4** ... en **onze** handen getast hebben van het Woord des levens (het leven toch is geopenbaard en **wij** hebben gezien en getuigen en **verkondigen u** het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan **ons** geopenbaard is) hetgeen **wij** gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met **ons** gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen **schrijven wij**, opdat onze blijdschap volkomen zij.

Kijk nu naar hoofdstuk 2. Daar heeft hij het over **ik**. Dit laat zien dat hoofdstuk 1 in de wij-vorm later is toegevoegd of aangepast.

**1 Johannes 2:1** Mijn kinderkens, dit **schrijf ik** u, opdat gij niet tot zonde komt. ...

**1 Johannes 2:7** Geliefden, **ik schrijf** u geen nieuw gebod, ...

**1 Johannes 2:13-14** **Ik schrijf** u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. **Ik schrijf** u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. **Ik heb u geschreven**, kinderen, want gij kent de Vader. **Ik heb u geschreven**, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. **Ik heb u geschreven**, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen.

Bij alles wisten ze wat zij deden door het op te schrijven. Zij begrepen het. Daar kan geen enkele twijfel over bestaan.

Laten we nu naar Openbaring 1 gaan. Heel interessant! Heel diepgaand! Daar staan enkele goede boodschappen – heel, heel goede boodschappen voor ons – in het boek Openbaring betreffende schrijven.

**Openbaring 1:1-3** Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, ...

Met andere woorden deze introductie werd eraan toegevoegd nadat hij het boek geschreven had – als een introductie.

**Openbaring 1:3** ..., en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin **geschreven** staat, want de tijd is nabij.

**Openbaring 1:11** zeggende: [Statenvertaling: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en] Hetgeen gij ziet, schrijf dat in

een boek en zend het aan de zeven gemeenten [Statenvertaling: die in Azië zijn, namelijk]: ...

Als we dat lezen, gemeente, en zien wat er zich in deze tijd allemaal binnen de Kerken van God afspeelt, **vertrouw op het Woord van God** – we zullen *geen enkel excuus* hebben! We zullen niet kunnen zeggen: Heer, we beschikten niet over Uw Woord.' Hij zal dan zeggen: 'Zeker wel, daar heb Ik voor gezorgd.'

**Openbaring 1:17-19** En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. **Schrijf dan hetgeen jij gezien hebt** en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.

Daarna geeft hij de uitleg van de zeven sterren en de zeven engelen en de zeven kandelaars. Laten we kijken wat Hij tegen elk van de Gemeenten zegt.

### **Openbaring**

**2:1** **Schrijf** aan de engel der gemeente te Efeze: ...

**2:8** En **schrijf** aan de engel der gemeente te Smyrna: ...

**2:12** En **schrijf** aan de engel der gemeente te Pergamum: ...

**2:18** En **schrijf** aan de engel der gemeente te Tyatira: ...

**3:1** En **schrijf** aan de engel der gemeente te Sardes: ...

**3:7** En **schrijf** aan de engel der gemeente te Filadelfia: ...

**3:14** En **schrijf** aan de engel der gemeente te Laodicea: ...

Maakt dit geen indruk? *Echt wel!* Hij wil dat wij iets gaan beseffen en we zullen bij de afsluiting van de hele Bijbel gaan zien wat de apostel Johannes geïnspireerd werd te ***schrijven***.

**Openbaring 21:5** En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: **Schrijf**, ...

Ik wil niet als een plaat met een kras gaan klinken, die iedere keer terugspringt naar dezelfde groef, maar het staat er echt!

**Openbaring 21:5-6** ..., want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. ...

Dat omvat de hele Bijbel! We kunnen deze woorden niet anders opvatten!

**Openbaring 21:6** ... Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.

Laten we zien hoe krachtig deze woorden zijn – we zullen erdoor geoordeeld worden.

**Openbaring 22:18** Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

Dat kan ook alle plagen van Deuteronomium 28 omvatten; alle dingen die er in de hele Bijbel staan.

**Openbaring 22:19** en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens ...

Dat is de tweede dood; zo belangrijk zijn deze dingen. Als u niet gelooft hoe belangrijk deze dingen zijn, bestudeer dan opnieuw de studie die we deden over: *Zonde tot de dood*. We zullen zien dat er waarschijnlijk heel wat meer mensen doctrinair de *zonde tot de dood* begaan en andere mensen de verkeerde weg leren dan we ooit hebben verondersteld. Teneinde hen te verhinderen dat te doen zullen er door Christus nog meer mensen uit de Kerk worden gespuwd. Als Hij dat nu niet doet, zal Hij misschien niet anders kunnen dan hun naam verwijderen uit het Boek des Levens, waar onze namen ... *geschreven* staan.

**Openbaring 22:19-21** ... en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom

spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen. [Statenvertaling; Amen.]

Zoals we net zagen had Johannes het in 1 Johannes over **wij**. Wie zou hij daarmee hebben kunnen bedoeld? *Misschien enkele van de apostelen die nog in leven waren! Misschien leefde Judas zelfs nog in die tijd* – we weten dat niet. Misschien was hij ook reeds gestorven. Maar hier eindigt hij de hele Bijbel met: De genade van de Here Jezus zij met allen. Amen. Geweldig, de manier waarop dit geschreven is.

Als we dat begrijpen, laten we dan beseffen dat er enkele heel belangrijke dingen zijn die we moeten beseffen. Laten we teruggaan naar 2 Petrus 1 om eerst dat te begrijpen voordat we naar hoofdstuk 2 gaan met alle valse leraren en alle ketterijen. We zullen ook die punten gaan doornemen en er de nodige tijd aan besteden, en we zullen als we daar aankomen – net als de apostel Paulus in dit specifieke geval – een aantal namen noemen die van belang zijn te worden genoemd.

Eerst moeten we daar naartoe opbouwen om goed te kunnen begrijpen wat er gaande is. Wat schreef de apostel Petrus om op te bouwen, om tot dat punt te komen? *Hij schreef over de Waarheid van het Woord van God, in inspiratie door het Woord van God, de kracht van het Woord van God – de kracht van het Woord van God!* De enige manier waarop we kunnen omgaan met de werkelijkheid van ketterijen en valse profeten en mannen die hebben misleid en gelogen tegen de gemeente, is de waarachtigheid van het Woord van God te begrijpen, omdat we dan zullen weten dat niet God dit allemaal deed; **maar mensen**. Als we dat begrijpen zullen we niet ten val komen. We kunnen voor elk van hen bidden, dat ze mogen veranderen, dat ze zich mogen bekeren. Dat is ook wat God wil dat ze doen. Maar ondertussen kunnen we niet toelaten dat deze dingen nog meer broeders vernietigen. Ergens moet het ophouden. (Als we in hoofdstuk 2 aankomen zullen we daar een en ander van behandelen.)

Laten we teruggaan naar:

**2 Petrus 1:15** Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. [Statenvertaling: ..., dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.]

En die gedachtenis kan niet anders dan in geschreven vorm zijn. Het doel daarvan is om hen te helpen om die dingen in hun eigen leven in praktijk te blijven brengen.

Nu volgt iets heel interessants!

**2 Petrus 1:16** Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtfels nagevolgd, ...

Dit navolgen duidt op iets als autoriteit erkennen en daarom navolgen. Wat zijn *vernuftig gevonden verdichtfels*? *Heidense religies* met hun ideeën van Nimrod en Semiramis, *filosofie, de natuur van God, enz.!*

**2 Petrus 1:16** ..., toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

Zij zagen dat in een visioen. Zij zagen het feitelijk op twee manieren:

- bij de verheerlijking op de berg
- na Zijn opstanding

U kunt de verslagen ervan lezen aan het eind van de Evangelien, maar ik wil in het bijzonder 1 Corinthiërs 15 lezen omdat dit zal helpen diverse dingen aan elkaar te koppelen in samenhang met de Schriften en het Woord van God en het zien van Christus en dergelijke.

**1 Corinthiërs 15:3** Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften,

Dat is dus inclusief het Oude Testament!

**1 Corinthiërs 15:4** en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,

Dat zijn dus de nieuwtestamentische Schriften. Daarom zegt hij het twee keer: één keer voor het Oude Testament; één keer voor het Nieuwe Testament.

**1 Corinthiërs 15:5-6** en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, ...

Dat is een grote groep, en die zagen Hem allemaal. We weten niet hoeveel heerlijkheid Hij in staat was aan hen te demonstreren, wat zij aankonden.

**1 Corinthiërs 15:6-8** ..., van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen; maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.

Dus Petrus schrijft dit hier en zegt iedereen dat ze dit baseren op het ooggetuige zijn; zij zagen Hem. We lazen zojuist dat Johannes zei: 'Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben.' Petrus heeft het hier over hetzelfde als Johannes.

**1 Petrus 5:1** De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden:

Daar bevestigt hij alweer de heerlijkheid die hij heeft gezien.

**1 Petrus 5:2** hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid,

Ze komen voortdurend terug op hun 'ooggetuige zijn van Zijn overweldigende heerlijkheid'.

Nu weer terug naar:

**2 Petrus 1:17** Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Letterlijk staat er in het Grieks: Deze is Mijn Zoon, **de** Geliefde, ...

Laten we nu naar 1 Johannes 5 gaan – zojuist hebben we iets van 1 Johannes 3 doorgenomen – laten we nu het volgende begrijpen: Kunnen wij dingen doen die God behagen? *Als Christus in ons is dan kunnen we dat inderdaad!* En nu volgt wat Johannes hierover zegt:

**1 Johannes 5:13** Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, **opdat gij weet**, ...

Hij wil dat wij **weten**.

**1 Johannes 5:13-15** ..., dat gij eeuwig leven hebt. En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

**1 Johannes 3:22** en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en **doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht**.

Dus we kunnen inderdaad dingen doen die Hem behagen, zodat Hij ook van ons kan zeggen: U bent Mijn zoon, de geliefde.

Weer terug naar 2 Petrus 1 om te weten en te begrijpen waarom hij het Woord van God zo sterk benadrukt voordat hij ingaat op de valse profeten.

**2 Petrus 1:18-19** En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. En wij achten

het profetische woord *daarom* des te vaster [Statenvertaling: En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is], ...

Dat profetische woord is niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament.

**2 Petrus 1:19** ..., en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, ...

Jezus is het Licht, het Licht van de wereld; dat schijnt in de wereld; de duisternis zal het niet overwinnen.

**2 Petrus 1:19** ..., totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Waarom heeft hij het over een *ster*?

Jezus zei iets over het Koninkrijk van God en die erin zijn, en de sterren aan de hemel. Hier heeft Petrus het er op een iets andere manier over.

**Mattheüs 13:43** Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. ...

De zon is een ster – 'toldat de morgenster opgaat in uw harten'. Met andere woorden totdat u uit de doden opstaat als geestelijk wezen, in volle heerlijkheid.

**2 Petrus 1:20** Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

Dit is van toepassing op zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Het is *voorschrift op voorschrift, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje*. Daarnaast heeft Christus ook het denken van de apostelen geopend om de Wet te begrijpen en de Profeten en de Psalmen. Dat is ook met ons gebeurd betreffende wat we lezen – Petrus schreef over de geschriften van de apostel Paulus. Hij zei *geen eigenmachtige uitlegging*. Met andere woorden het moet allemaal

komen van het Woord van God dat op de juiste manier met elkaar wordt samengevoegd.

**2 Petrus 1:21** want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Laten we het voorbeeld van Petrus in dit opzicht bekijken. Sprak Petrus zoals hij daartoe door de Heilige Geest werd aangezet? *Ongetwijfeld! Ongetwijfeld!* Daarvan getuigt het hele verslag van de Pinksterdag, waar staat:

**Handelingen 2:2, 4, 14** En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; ... en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. ... Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: ...

Inspireerde God hem? *Ja, in de rest van het hoofdstuk hebben we een samenvatting van zijn preek.* En hij sprak over Christus en de opstanding uit de doden. Hij predikte zo intens dat op diezelfde dag 3.000 mensen zich bekeerden en lieten dopen. Op die manier komt het Woord van God. *Het wordt gesproken en later opgeschreven!*

Ik weet dit ook vanuit mijn eigen ervaring in het schrijven. Eerst bestudeer ik iets, daarna spreek ik erover en soms spreek ik er later nog eens over, waarna ik erover blijf denken en pas daarna begin ik erover te schrijven. Als ik erover begin te schrijven begin ik eerst met het verduidelijken van mijn gedachten om het daarna op te schrijven. Dat is dezelfde manier waarop God het Nieuwe Testament inspireerde tot stand te komen – Hij inspireerde hen te prediken, daarna inspireerde Hij hen te schrijven daarna inspireerde Hij hen het bijeen te verzamelen en nu hebben we wat de apostelen voor ons deden: *de hele Bijbel.*

Het is niet mogelijk, zoals wordt opgemerkt in het boek *The Original Bible Restored*, dat God het canoniseren van de Bijbel overliet aan de

filosofen en priesters van de Orthodoxe en Katholieke Kerk. *Hij liet het niet aan hen over de Schriften te schrijven. Hij liet het niet aan hen over de Schriften bijeen te verzamelen.* Alle geschriften die we kunnen vinden over het bijeenbrengen van de Bijbel, stellen dat er – tegen de tijd dat zij aan *hun zogenaamde canonisatie* begonnen – reeds een lijst was van de 27 boeken van het Nieuwe Testament die als autoriteit erkend werden.