

De tweede brief van Petrus, deel 3^{1 2}

Vandaag ronden we het gedeelte af waarin Petrus ons de dingen vertelt die we moeten doen, waarin we moeten groeien, die we in ons leven moeten toepassen.

Laten we naar 2 Petrus 1:5 gaan om er nog eens kort doorheen te gaan, waarna we aankomen in het gedeelte waar staat dat er in the Oude Testament profetieën staan die zeggen dat de apostelen het Woord van God zouden voltooien. We zullen het bewijs daarvan zien in het Nieuwe Testament, waar Petrus en Paulus en Johannes degenen waren die de canonisatie uitvoerden. Als we het Woord van God begrijpen, dan begrijpen we hoe God werkt, en kunnen we beseffen dat de echte canonisatie door de apostelen moest gebeuren. God zou dat niet overlaten aan een groep theologen die doortrokken waren van heidendom en filosofisch denken, die zich zogenaamd in de 4e eeuw bekeerden van het heidendom tot het christendom om de Bijbel te canoniseren.

Het ware feit is dat de apostelen het Nieuwe Testament canoniseerden en toen de tijd in de 4e en 5e eeuw aanbrak voor de Orthodoxe en Katholieke Kerk om de Bijbelboeken te canoniseren, deden ze niet meer dan hun instemming betuigen met het grootste aantal van de bestaande manuscripten, en dat is wat we nu hier hebben. Als we dat dus begrijpen, dan zullen we beseffen dat God degene is die de apostelen inspireerde het Nieuwe Testament te canoniseren, omdat het – zoals we zullen zien – het Woord van God is, door Hem werd geïnspireerd, door de apostelen werd geschreven en voor ons werd bewaard.

2 Petrus 1:5 Maar schraagt om deze redenen met betoon van alle ijver ...

Dus we moeten ijverig zijn. Nadat hij alles heeft opgesomd zegt hij:

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of Second Peter III' gegeven op 30 september 1995 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

2 Petrus 1:10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; ...

Dus ijver, trouw en waakzaamheid maken allemaal deel uit van christelijke groei en begrip.

Terug naar vers 5:

2 Petrus 1:5-7 Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde **de** liefde [van God] *jegens allen*.

Schraagt ... door uw geloof de deugd ... In de Statenvertaling staat: *voegt bij uw geloof de deugd*. Het Grieks duidt op een erin toevoegen waarna het van binnenuit gaat groeien.

Laten we nog een aantal punten doornemen betreffende *de liefde*, omdat het belangrijk is dat we die begrijpen. We zijn daar al uitgebreid op ingegaan toen we de drie brieven van Johannes bestudeerden.

Liefde was geen vreemd onderwerp voor Petrus, zoals we zullen zien. We zien dat des te duidelijker als we begrijpen dat het Evangelie naar Marcus werd geschreven onder het toezicht van Petrus. En straks zullen we ook zien dat Marcus Paulus hielp bij het bij elkaar verzamelen van alle brieven om het Nieuwe Testament te canoniseren. We zullen zien dat liefde eerst geen sterk punt was van Petrus, maar dat hij tegen het einde van zijn leven hier meer en meer van leerde, ook al werd hij in dit opzicht niet zo sterk als Johannes en zeker niet zo sterk als Paulus.

1 Petrus 4:8 Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.

Waarom bedekt liefde *tal van zonden*? Liefde begrijpt de problemen en de moeilijkheden van de menselijke natuur! De liefde doet dit natuurlijk alleen maar als er berouw en bekering is. Als die er niet zijn dan moet de liefde niet gaan vergoelijken, in de doofpot stoppen, verhinderen openbaar te worden, ontkennen en erover liegen. Dat is niet het soort bedekken waar het hier over gaat. Het gaat over *het bedekken van tal van zonden* omdat ze ***begrijpt!***

Mattheüs 18 geeft ons een heel goede les over berouw en bekering en het daarna aanvaarden van die persoon. Dit heeft allemaal vandoen met *liefde bedekt tal van zonden – ze zal ze bedekken!* Soms zijn er zonden die ontmaskerd moeten worden, Jezus spreekt ook daarover. Hij zei: 'Wat in het geheim besproken wordt, zal van de daken af verkondigd worden.' We moeten beide soorten goed onderscheiden. Soms moeten ze worden ontmaskerd omdat men zich er niet van heeft bekeerd. Natuurlijk zijn er veel zonden die veel mensen openlijk beïnvloeden, zoals wat we onlangs zeiden over het binnendringen van Kerstmis in sommige Kerken van God. Dat is een zonde die aan de kaak gesteld moet worden en waarvan men vanaf de daken moet verkondigen dat die verkeerd is. Maar in het met elkaar omgaan moet dat in broederlijke liefde gebeuren.

We brengen deze twee met elkaar in verband, omdat Petrus degene is die de tweede brief van Petrus schreef.

Mattheüs 18:21 Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?

Dat schijnt een redelijk aantal, maar dat is beslist onvoldoende in relatie met de menselijke natuur. Heeft u zonden die u meer dan zevenmaal hebt begaan? Ik wel! Hij zegt hier niets over de tijdsperiode waarin dit plaatsvindt, maar laten we eens denken aan slechts één dag.

Mattheüs 18:22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Dat is dus de manier waarop *liefde tal van zonden bedekt*.

Laten we er ook op de manier van Johannes 3:16 naar kijken om te zien dat het de liefde van God is die zonde bedekt. Daar God liefde is, is dit allemaal van toepassing. God zal uiteindelijk alle zonden van de wereld bedekken. Men zal zich ervan hebben bekeerd en dan zullen ze onder het bloed van Christus worden gebracht, of – zoals we uit de Schriften weten – de goddelozen die zich niet bekeren zullen sterven door in de poel des vuurs te worden verbrand; met hen zal worden afgerekend.

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, ...

Hij heeft ons lief; Hij had de wereld lief; Hij heeft haar nog steeds lief en Hij zal de wereld gaan behouden. Zelfs al laat Hij de mensheid zijn gang gaan in wat ze willen. God is groter dan alle zonden die de mens kan begaan. God is in staat er op de juiste wijze mee om te gaan.

Johannes 3:16-17 ..., dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Daar is heel wat vergeving voor nodig! Dat is de manier waarop *liefde tal van zonden bedekt*. En let erop hoe Johannes dat wat Petrus schreef verder uitdiept.

Ik denk wel eens dat wij een van de weinige kerken zijn die dit zo bestuderen.

1 Petrus 5:13 U laat de medeuitverkorene te Babylon groeten, en mijn zoon Marcus.

Dat is de Marcus die het Evangelie naar Marcus schreef, en zoals we wat verderop zullen zien is hij degene die kwam om Paulus te hel-

pen, en hij is degene die de perkamenten en diverse andere dingen bracht zodat het Nieuwe Testament kon worden voltooid.

1 Petrus 5:14 Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus zijt.

Ik denk dat we dat in deze kerk meer doen dan welke andere kerk dan ook. Sommige kerken worden zo formeel dat iedereen *mijnheer* en *mevrouw* is en men elkaar een formele handdruk geeft. Daar durf je geen gevoelens aan elkaar te tonen. Dat is naar mijn mening volledig verkeerd. Dit vers in 1 Petrus laat zien wat voor soort liefde we voor elkaar moeten hebben.

Laten we naar 2 Corinthiërs 6 gaan. Dit is belangrijk omdat het ons laat zien dat we heel wat leren over de liefde van God door alles waar we doorheen gaan, en er zijn heel wat dingen waar we doorheen gaan, net zoals de apostel Paulus. Hij ging echt door heel wat heen. Maar al het lijden en alle moeilijkheden waar Paulus doorheen ging, leerden hem heel wat over de liefde van God, ze leerden hem heel wat over hoe God werkelijk het vermogen heeft bij berouw en bekering te vergeven.

2 Corinthiërs 6:1 Maar als medewerkers *Gods* vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen,

De genade van God is geen vrijbrief tot zondigen. De genade van God dient ertoe zonde te bedekken – als er berouw en bekering is. De genade van God dient om ons een (onverdiend) aanzien bij God te geven. De genade van God:

- geeft ons de vrucht van Zijn Geest
- geeft ons Zijn liefde
- geeft ons Zijn begrip
- geeft ons de dingen die God wil dat we hebben om te kunnen groeien in de genade en kennis van Jezus Christus

Dit maakt allemaal deel uit van de *genade van God* en Paulus zegt ons dat we die niet tevergeefs dienen te ontvangen.

2 Corinthiërs 6:2 want Hij zegt: ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage des heils ...

Het Grieks zegt 'in *een* tijd van welbehagen' en 'in *een* dag des heils'. Het is momenteel niet de enige dag van behoud. Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan moeten we tot de conclusie komen dat als dit de *enige dag* van behoud zou zijn, dat God beslist aan de verliezende hand was, omdat Satan op dit moment zonder schijnbaar enige inspanning aan de winnende hand is. Het moet zijn *een dag* van behoud; en deze dag is voor ons, wij die nu geroepen zijn.

2 Corinthiërs 6:2 ... ben Ik u te hulp gekomen; zie, nu is het de tijd [**een** tijd; voor ons] des welbehagens zie, nu is het **de** dag des heils [voor ons].

Het is nu niet de dag van behoud voor de wereld, maar voor ons.

Dan gaat hij verder te spreken over zijn functie als dienaar:

2 Corinthiërs 6:3-5 Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worde, maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten,

Dit klinkt niet als de ervaring van veel mensen die ik in deze tijd ken. Kent u veel van deze mensen? Denken we dat we het moeilijk hebben als christen? In vergelijking met Paulus hebben we nog niets meegemaakt! Ik bedoel (in termen van honkbal) dat we nog niet eens aan slag zijn, dat we nog geen punten hebben gescoord of naar het eerste honk zijn gerend.

2 Corinthiërs 6:6 in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde,

Door al deze dingen ontwikkelde zich in Paulus:

- de *liefde van God*
- het geduld

- de reinheid
- de kennis
- ja, al deze dingen

2 Corinthiërs 6:7 in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods; met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand; onder eer en smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders en toch betrouwbaar;

Er waren dus heel wat mensen rondom Paulus die hem allerlei dingen zeiden.

2 Corinthiërs 6:8-12 als niet bekend en toch wel bekend; als stervend en zie, wij leven; als getuchtigd, maar niet ten dode; als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Corinthiërs, ons hart staat wijd open; bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng.

Met andere woorden hij zegt hen dat hij zo bezorgd is voor hen dat hij zich helemaal voor hen openstelde. Let nu op wat hij in vers 14 zegt:

2 Corinthiërs 6:14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, ...

Geldt dat ook niet voor deze tijd? Is dat geen ware uitspraak die nog steeds geheel van kracht is?

2 Corinthiërs 6:14 ..., of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

We kunnen niet een klein beetje duisternis binnenbrengen en dan verwachten dat het licht van God blijft schijnen, omdat de duisternis het zal overnemen, omdat we ons dan voegen naar Satan.

2 Corinthiërs 6:15-16 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een onge-

lovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? **Wij toch zijn de tempel van de levende God**, ...

Zal er tijdens het Millennium een tempel zijn? Het antwoord is *nee, er zal geen tempel zijn!* Er zal geen Levitisch priesterschap zijn tijdens het Millennium. Wij zullen koningen en priesters zijn. Er zullen geen dierlijke offeranden plaatsvinden. Als Christus er is, waarom zouden er dan dierlijke offeranden plaatsvinden? Op het Loofhuttenfeest zal ik door de hoofdstukken 40-47 van Ezechiël gaan. We zullen dan zien dat daar enkele dingen staan die in profetie zich projecteren in het Millennium en daarna. Maar waar het in Ezechiël 40-47 echt om gaat is de tweede tempel en de verkondiging van het Evangelie vanuit de tweede tempel en het begin van de Gemeente.

2 Corinthiërs 6:16-17 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? **Wij toch zijn de tempel van de levende God**, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. **Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af**, spreekt de Here, ...

Paulus zegt hier niet dat we ons met de wereld moeten verenigen. Liefde geeft ons niet het recht om eropuit te gaan en ons met de wereld te verenigen, dat is wat hij zegt

2 Corinthiërs 6:17-18 ..., en houdt niet vast aan het onreine [laat staan het eten ervan] en Ik zal u aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.

Hier zien we de hele draagwijdte van het christen-zijn teruggebracht tot één hoofdstuk in 2 Corinthiërs 6. Daar wordt alles besproken wat we als christenen zullen meemaken. Ik ben ervan overtuigd dat we – voor het einde aanbreekt – veel van deze dingen waar hij doorheen moest, zullen gaan meemaken; ik twijfel er niet aan dat dat het geval zal zijn.

Laten we naar 1 Timotheüs 4 gaan om daar ook enkele instructies betreffende de liefde van God te zien – sommige dingen waar we eerder niet doorheen gingen.

1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.

Dit betekent niet dat hij geen moeilijkheden had en dat hij niet zijn problemen had – hij had die zeer zeker wel; wij allemaal hebben ze, daar kunnen we van meepraten.

Hier volgt nog een andere waarschuwing voor Timotheüs van de apostel Paulus:

2 Timotheüs 2:22 Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.

Dan komt de waarschuwing, omdat je daar echt door kan worden meegesleept; dat weten we allemaal wel.

2 Timotheüs 2:23 Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen;

En dat is zeer goed mogelijk. Ik kan u zeggen *dat er door de geschiedenis heen meer woordentwisten zijn geweest over wat de Bijbel wel betekent en wat hij niet betekent dan over enig ander boek in de wereld!*

Het is interessant dat hij zegt *dwaze en onverstandige strijdvragen*. Sommige mensen stellen alleen maar vragen om vragen te stellen, om problemen te veroorzaken; ze stellen geen vragen om te leren, om iets te weten te komen, om te gaan begrijpen. Dat soort vragen moeten we dus mijden.

2 Timotheüs 3:10-11 Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof,

lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan ...

Ze wisten de menigten tot woede op te zwepen; veroorzaakten een geweldig oproer; ze gingen achter Paulus aan, stenigden hem, lieten hem voor dood achter; en hij stond op en liep daar vandaan en kwam weer terug om te prediken, omdat:

2 Timotheüs 3:11-13 ... en de Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.

Is dat niet waar? Dat is precies wat er gebeurt! De ene misleiding leidt tot de andere misleiding. Een van de dingen die momenteel gebeuren is: Is het verkeerd voor een christen om nieuwe dingen aan de vorm van eredienst van God toe te voegen? Dan zeggen ze: 'Als we God nu dienen zonder alle heidense aspecten van Kerstmis, dan is dat zeer zeker wel goed in Gods oog.' Zo redeneren ze zich helemaal in de war! Daarna wordt het erger en erger. We zien deze dingen pal voor onze ogen gebeuren.

Laten we naar Colossenzen 3 gaan, waarmee we dit deel over waar-schuwingen zullen afsluiten, waar Petrus mee begon toen hij schreef dat we die moesten gebruiken om te groeien in genade en kennis door de verschillende karakteristieken van de Heilige Geest in groei en begrip toe te voegen. Hier hebben we de dingen die we moeten afleggen. Dat is moeilijk. Dit is groei van een christen op hoog niveau.

Colossenzen 3:12-13 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, ...

Daarom *bedekt liefde tal van zonden.*

Colossenzen 3:13-14 ... indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles ...

Dit is de *kroon op de heerlijkheid*; hier had Paulus het over; hier had Petrus het over; daarom zei Paulus dat er geloof is, dat er hoop is en liefde – en liefde is het grootst.

Colossenzen 3:14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Hoe kunnen we volmaakt worden zoals onze Vader in de hemel volmaakt is? *Hier staat het!*

- door het aandoen van de liefde van God
- door Gods Geest in je te laten komen
- door Gods Geest je te laten leiden
- door in de genade van God te blijven staan zodat deze dingen in je zullen groeien

Laten we weer teruggaan naar 2 Petrus 1 om daar de draad weer op te pakken; we zullen daar enkele heel interessante dingen gaan zien. Daarna komen we bij de manier waarop het Nieuwe Testament door de apostelen werd gecanoniseerd – werd samengesteld en hoe er de laatste hand aan werd gelegd op een manier die veel mensen niet begrijpen.

2 Petrus 1:8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, ...

Deze dingen zijn:

- het geloof
- de deugd
- de kennis
- de zelfbeheersing
- de volharding
- de godsvrucht
- de broederlijke liefde
- en de liefde [van God]

Deze dingen bestaan dan echt in u, ja zelfs overvloedig.

Wat is een ander woord, modernere terminologie voor *in u*? Wat is één ding dat ze reeds lang geleden hebben geleerd en geweten, waar toch een modern woord voor is? *Dat heet internaliseren*. Internaliseren betekent zich eigen maken, dat wil zeggen dat *u de regels en wat ermee samenhangt begrijpt*; u begrijpt dus als het ware de wetten van God op een dusdanige manier dat ze – wat de Bijbel noemt – *geschreven zijn in uw hart en denken*.

2 Petrus 1:8 Want als deze dingen [de karakteristieken genoemd in de verzen 5-7] bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.

Met andere woorden dan vervullen we één van de allerlaatste dingen die Petrus in zijn brief noemde, namelijk *groeien in de genade en kennis* van onze Heer Jezus Christus.

2 Petrus 1:9 Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijsziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten.

Laten we zien wat er gebeurt als zij die dingen niet in zich hebben; als ze de naam van Christus voor eigen gewin gebruiken; als ze de naam van Christus gebruiken en die combineren met Belial.

2 Petrus 2:18 Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.

Hier hebben we een hele groep mensen die half uit de wereld zijn, die komen tot de kennis en het begrijpen van de waarheid, maar dan komt er iemand langs met een of andere vorm van misleiding die hen gaat zeggen welke dingen ze zogenaamd mogen doen, dingen die aantrekkelijk zijn vanwege de begeerte van het vlees.

2 Petrus 2:19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, ...

Als er iets is dat ons geheel overwonnen heeft, dan zijn wij daardoor verslagen en hebben we de overwinning van Christus nodig om dat te overwinnen.

2 Petrus 2:19-20 ..., diens slaaf is men. Want indien zij, aan de beoedelingen der wereld ontvloden door de erkenning van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

Dat zien we feitelijk pal voor onze ogen plaatsvinden.

2 Petrus 2:21-22 Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

En we zullen precies zoiets gaan zien binnen de Kerken van God. Dat gebeurde al in de tijd van Petrus; daarom gaf hij deze waarschuwing al voordat hij aan hoofdstuk 2 begon. Hij zei:

2 Petrus 1:9 Want bij wie zij niet zijn, die is [geestelijk] verblind ...

Zijn dat degenen die blind zijn en naakt en arm? *Ja, de Laodiceeërs!* We gaan niet op hen afgeven. Er zijn ook anderen die blind zijn.

Laten we naar Johannes 9 gaan, omdat Jezus daar een belangrijke gelijkenis – een belangrijke les – gaf. Het hele hoofdstuk gaat over de man die genezen werd van de blindheid waarmee hij geboren was. Het hele verslag staat daar in dat hoofdstuk. Wij behandelen slechts de eerste paar verzen van dat hoofdstuk, waarna we nog enkele verzen aan het eind van dat hoofdstuk zullen doornemen om de les te begrijpen.

Johannes 9:1-2 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is?

Was dat een goede vraag? *Nee, want* hoe kan iemand in de baarmoeder zondigen om blind geboren te worden?

Johannes 9:3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.

Er zijn sommige mensen die God doelbewust met een handicap geboren deed worden om Zijn macht en heerlijkheid te tonen. Deze blinde man werd in het bijzonder gebruikt om een les te onderwijzen die in de Schriften is opgetekend voor ons in deze tijd.

Johannes 9:4-6 Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen,

Denk eens na over wat Hij hier allemaal deed! Hoe zou u het vinden als u dat overkwam? Natuurlijk zou u niet kunnen zien wat er gebeurde, maar de discipelen zagen het wel. Hij spuwde op de grond, waarschijnlijk moest Hij wel diverse malen spuwen om een voldoende hoeveelheid slijk te kunnen mengen om op de ogen van de man te leggen. Ik veronderstel dat de discipelen dachten: 'Tjonge, dat is niet zo slim.' In samenhang met hun domme vraag was dit misschien echt wel slim. Hij deed dit dus en de blindgeborene ging naar de poel van Siloam, waste zich en kwam terug.

Hij ging naar de synagoge en de Farizeeën zeiden: 'Was u blind? Wie genas u?' Toen vertelde hij hun wie hem genezen had. Zij geloofden dat niet en vroegen dus aan de ouders: 'Is dit uw zoon?' *Ja, dit is onze zoon.* 'Hoe komt het dan dat hij nu kan zien?' *Dat weten we niet, vraag het hemzelf, hij heeft de leeftijd.* 'Als u ons de waarheid niet zegt, gooien we u uit de synagoge, want wij weten dat deze man een

zondaar is.' Hier volgt de les, kijk naar wat de man hen zei; hij **instrueerde** de Farizeeën:

Johannes 9:30-33 De man antwoordde en zeide tot hen: Hierin is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet, vanwaar Hij komt, maar mijn ogen heeft Hij geopend. Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij. Van eeuwigheid is het niet gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was gekomen, Hij had niets kunnen doen.

Desondanks zeiden de Farizeeën dat hij een zondaar was.

Johannes 9:34 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren? ...

We hebben hier een wonder dat nooit eerder had plaatsgevonden, niets wat er ook maar op leek, vanaf de grondlegging van de wereld. En waar waren de Farizeeën en Schriftgeleerden meer in geïnteresseerd dan het feit dat hij kon zien en het wonder dat was gedaan? *Zij waren geïnteresseerd in het veroordelen van Jezus en het behouden van hun macht en hun politieke positie!* Dat waren de dingen waar ze bezorgd over waren.

Johannes 9:34 ... En zij wierpen hem uit.

Dat klinkt als een ervaring die mensen die wij kennen, ook hebben gehad.

Johannes 9:35-38 Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zeide, toen Hij hem aantrof: Geloofst gij in de Zoon des mensen? Hij antwoordde en zeide: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven? Jezus zeide tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide: Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder.

Als Hij niet God in het vlees was geweest zou Hij hem niet hebben toegestaan hem te aanbidden; dat kunnen we zien in het boek Open-

baring toen Johannes zich neerboog voor een engel. De engel zei: 'Doe dit niet, ik ben een van uw mededienstknachten en van uw broeders – aanbid God.' Deze man aanbad dus Jezus.

Johannes 9:39 En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, ...

Op een andere plaats staat dat Hij niet tot een oordeel in de wereld gekomen was. Hij kwam niet tot een oordeel voor hen die zich bekeren, omdat hun zonden vergeven zullen worden – maar Hij kwam tot een oordeel voor hen die zich niet bekeren. Waarom is dat zo? Lees verder:

Johannes 9:39-41 ..., opdat wie niet zien, zien mogen, ...

Net als de blinde man; laag in aanzien; niet belangrijk; duidelijk zonder opleiding van betekenis in vergelijking met de Farizeeën.

Johannes 9:39-40 ..., en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind?

Dat is de hele les. Ga maar eens naar zulke *experts*. Dr. Martin heeft dit vaak gezegd betreffende *doctors*. Als u naar een *doctor* gaat en hem zegt: 'U hebt het helemaal bij het verkeerde eind, u bent hier alleen maar voor het geld', dan zou u eruit worden gegooid. U zou zelfs gearresteerd kunnen worden en gevangen worden gezet als u daar luidkeels de aandacht op zou vestigen. Zij beweren te zien, net als de Farizeeën, net als de religieuze wetenschappers – zij beweren te zien.

Johannes 9:41 Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde.

Als u dus tot dit niveau van geestelijke blindheid komt, dan zult u in heel grote problemen komen met Christus. Waarom? *Omdat u uw zonden niet wilt zien en u niet wilt bekeren.* Niet de persoon die zon-

digd en zich bekeert, komt in de problemen. De persoon die zondigt en weigert zijn zonde te erkennen en zich daarom niet bekeert, die komt in de problemen. En wel omdat hij zegt: 'Ik zie.' Daarom blijft zijn zonde.

Daarom schreef Petrus 'maar als deze dingen niet aanwezig zijn'.

2 Petrus 1:10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; ...

In feite heeft hij het twee keer over *beijveren*. In vers 5 staat *met betoon van alle ijver*, en hier *beijvert u des te meer*. Waarom? **Om uw roeping en verkiezing te bevestigen!**

Het is geen feit dat we kunnen garanderen; het is een feit dat God ons een geweldig grote verantwoordelijkheid heeft gegeven als ons deel, om zeker te maken dat onze roeping en verkiezing bevestigd worden. Er zijn dingen die wij moeten doen. Wij zijn verantwoordelijk en God zorgt er absoluut voor dat wij onze verantwoordelijkheid in dit opzicht oppakken.

2 Petrus 1:10-11 ...; want als gij dit doet [in de praktijk brengt], zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

En we weten natuurlijk dat dit zal plaatsvinden bij de opstanding.

Laten we nu verder gaan en *roeping* en *verkiezing* wat verder uitdiepen. *Roeping en verkiezing* zijn heel interessant. Niemand kan zichzelf roepen. Laten we naar deze roeping kijken. Hoe wordt iemand geroepen? Kan iemand zich aan God voorstellen en er zo voor zorgen dat God hem roept? Wie doet dan wiens wil? Niemand zal God tot iets kunnen dwingen. God is degene die roept. Dit is een heel belangrijk punt waar we regelmatig opnieuw bij stil moeten staan, om het weer door te nemen om het beter te begrijpen.

Laten we nu lezen wat Jezus zei:

Johannes 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, ...

We kunnen niet vanuit onszelf tot God gaan; God moet ons roepen. Gewoon leven in de wereld en dan je leven leiden naar de gerechtigheid van de letter van de wet, is een ander verhaal. We hebben het over een *geestelijk* iets, waarbij we de Geest van God ontvangen. Daar God de Vader degene is die de Heilige Geest geeft, is Hij degene die moet trekken. God is degene die het in ons denken moet plaatsen om naar Gods weg te verlangen.

Johannes 6:44 ..., en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

Hier hebben we de kortste samenvatting van het hele proces van het Evangelie.

Johannes 6:45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. ...

Dat geldt voor iedereen die geroepen wordt. Op die manier leren we echt. Hoe begrijpen we de Bijbel en weten we wat er in de Bijbel staat? *Het is het Woord van God* en als het het Woord van God is, wie onderwijst ons dan? *Dat doet God!* Als de Geest van God in ons is en God leidt ons om Zijn Woord te begrijpen. Wie onderwijst ons dan? *Dat doet God!*

Johannes 6:45-46 ... Een ieder, die het van de Vader gehoord [en daarop heeft gereageerd] en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien.

En daarmee heeft Hij het over Zichzelf.

In Johannes 6:65 herhaalt Hij dit nog een keer. Zelfs het tot de kennis van begrijpen van de waarheid komen is een gave van God, en als die gave wordt verworpen, dan zit je in de problemen.

- De Heilige Geest is een gave van God.
- De roeping is een gave van God.
- De Zoon van God als het offer voor ons ter vergeving van onze zonde is een gave van God.

Zoals we reeds eerder hebben gezegd is de eindconclusie ***dat we niets hebben dat we niet hebben ontvangen.***

Laten we nu Johannes 6:65 lezen, omdat we dit heel grondig moeten begrijpen om te begrijpen hoe we onze roeping en verkiezing moeten bevestigen.

Johannes 6:65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, **dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij.**

God is dus degene die het moet doen. God is degene die ons moet roepen (zoals we zagen in vers 44). We kunnen niet tot Jezus komen tenzij de Vader ons daartoe in staat stelt. Dit is dus de manier waarop God zeker stelt dat de geroepenen – degenen die Hij roept en echt Zijn Geest geeft – gaan weten wat er in Zijn Woord staat en dit ook gaan begrijpen.

Ik besef dat dit heel fundamentele Schriftgedeelten zijn, die we allemaal behoren te kennen. Ze zijn dan ook van fundamenteel belang om onze roeping te begrijpen, om te voorkomen dat we ons in onze trots en onze eigen goedheid en onze eigen werken gaan verheffen, en denken dat wijzelf iets van betekenis doen. Bedenk dat er geen enkel werk gebaseerd op enige wet is, dat de plaats kan innemen van het offer van Jezus Christus. En bedenk ook dat er geen enkel werk gebaseerd op enige wet is, dat de plaats kan innemen van het toerekenen van de gaven van de gerechtigheid van Christus, die ons als een onverplichte gave gegeven wordt. ***Niemand kan zichzelf voor God rechtvaardig maken*** – alleen God kan dat doen door het offer van Jezus Christus.

Nadat Thomas had gezegd dat ze niet wisten waar Hij zou heen gaan, zei Christus:

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: **Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.**

Hier zien we dat God de Vader het initiatief moet nemen; Jezus Christus moet erbij betrokken worden; daarna komen we tot Christus omdat de Vader dat mogelijk maakt en Hij is degene van wie de initiële roeping uitgaat – en dat is de roeping die we moeten bevestigen.

Laten we naar Hebreëen 3 gaan. Laten we deze punten nog wat verder uitdiepen in het boek Hebreëen, omdat we moeten begrijpen wat voor soort roeping dit is. Dit is geen roeping tot een religie, om jezelf in de wereld beter te maken. Dit is een roeping rechtstreeks van God de Vader, het grootste Wezen in het universum. En begrijp dit alstublieft: Hij en alleen Hij is geschikt om op de troon van het universum te zitten. Niemand anders is daarvoor geschikt. Als we dat werkelijk begrijpen, dan zullen we ook de zonde van Satan begrijpen toen hij zichzelf boven *de sterren van God* ging verheffen *om op de troon ver in het noorden te gaan zitten.*

Hebreëen 3:1 Daarom, heilige broeders, ...

Het woord *heilig* komt van een woord dat betekent dat er iets is dat je heilig maakt. Als we de Heilige Geest hebben, als we de heilige roeping hebben ontvangen; als Christus *in ons* is, dan zijn we heilige broeders.

Hebreëen 3:1 ..., deelgenoten der hemelse roeping, ...

Deze roeping is reusachtig! Deze roeping is fantastisch! Het woord *roeping* is de vertaling van het Griekse *klesis* – wat betekent (zoals we aan het bestuderen zijn) *dat God het moet doen*. Daarom is het een hemelse roeping. *De Vader moet dit doen.*

Hebreëen 3:1-3 ..., richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens Hem, die Hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Want Hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis.

Christus is degene die het huis bouwt; feitelijk is Hij ook de eigenaar van het huis – Hem komt meer eer toe dan het huis.

Hebreeën 3:6 maar Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.

Dit hangt samen met dezelfde bewoordingen als die de apostel Petrus gebruikt: *bevestig uw roeping en verkiezing*. We moeten vasthouden. De vrijmoedigheid die we daarbij kunnen hebben, ontlene we aan de kracht van Gods Geest.

Laten we nu zien Wie de pionier en de voleinder is van ons geloof. Dit is belangrijk om te begrijpen, omdat dit helemaal past binnen de roeping die God gegeven heeft.

Hebreeën 12:1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.

Dat is ook *een bevestigen van onze roeping en verkiezing*.

Hebreeën 12:2 Laat ons oog daarbij *alleen* gericht zijn op **Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs**, ...

Hoe vaak hebben we in de Schrift gelezen dat Jezus zei: Ik ben het begin en Ik ben het einde; Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde? Hier wordt Hij de leidsman, dat is de pionier of de beginner, en voleinder van ons geloof genoemd. Alleen Hij is degene die het mogelijk kan maken. Daarom moeten we ons oog op Hem gericht houden. We moeten het oog niet gericht houden op een mens. We moeten het oog niet gericht houden op een organisatie. Al die dingen worden afgoden als we dat doen, omdat we in mensen en organisaties teleurgesteld zullen worden. Christus zal ons nooit teleurstellen!

Hebreeën 12:2-4 ..., die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde,

Wij leven in een tijd van correctie, en deze correctie komt in de vorm van uitspuwen – dat gebeurt er momenteel binnen de Kerken van God – en het doel daarvan is dat zij *hun roeping en verkiezing kunnen bevestigen*, als ze ernaar streven om dat te doen.

Vers 5 is heel belangrijk:

Hebreeën 12:5-6 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Alle werkwoorden in de laatste zin staan in de tegenwoordige tijd. Deze zin slaat dus op iets dat momenteel bij voortduring plaatsvindt. Dit alles gebeurt dus binnen Zijn standvastige, onveranderlijke liefde voor ons.

Hebreeën 12:7-8 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. ...

En dat, gemeente, is wat belangrijk is. We moeten begrijpen dat het doel van onze roeping is om echt de zonen van God te worden.

Hebreeën 12:7-8 ... Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.

Daar hebben we het! Het is heel belangrijk voor ons te begrijpen dat ook God *onze roeping en verkiezing wil bevestigen*. Hij is degene die ons riep. Hij is degene die het mogelijk maakt.

Laten we nu eens kijken hoe we – als we er vanuit dit gezichtspunt naar kijken – in de historie van de Gemeente in deze tijd voor staan. Laten we naar Corinthiërs 1 gaan en daarna naar Mattheüs 22. Laten we kijken naar wat de Bijbel zegt over onze roeping. We kennen dit vers en zelfs heel goed, maar we lezen het nu binnen het kader van deze Bijbelstudie, omdat het ook over onze roeping gaat – en het is iets dat alleen God doet.

1 Corinthiërs 1:23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, ...

En de steen zal op hen vallen en hen vermorzelen.

1 Corinthiërs 1:23-24 ..., voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, ...

Let op het woord *geroepen*, dat zijn zij die uitgekozen zijn. Wij zijn ieder individueel, persoonlijk uitgekozen door God de Vader

1 Corinthiërs 1:24 ..., Joden zowel als Grieken, *prediken wij* Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.

We hebben de wijsheid van filosofie niet nodig; we hebben de kracht van demonisme niet nodig; we hebben de kracht van persoonlijkheid niet nodig; we hebben de hersenen van een genie niet nodig – *we hebben Christus nodig!* Waarom?

1 Corinthiërs 1:25-26 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke [als Hij dat al heeft] van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd: ...

God doet iets wonderbaarlijks, iets geweldigs, iets onvoorstelbaars; maar het zal de wereld verbazen!

1 Corinthiërs 1:26 ...: niet vele wijzen naar het vlees, ...

Dat betekent dat er slechts heel weinig wijzen naar het vlees geroepen worden.

1 Corinthiërs 1:26 ..., niet vele invloedrijken, ...

Dat slaat op mensen met capaciteiten, politieke macht, de machtigen vanuit de wereld. Ik moet zeggen dat ik binnen de Kerk geen mensen ken die in de wereld invloedrijk zijn.

1 Corinthiërs 1:26 ..., niet vele aanzienlijken.

Dat zijn mensen van adel of leden van een koningshuis.

1 Corinthiërs 1:27 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren ...

Met uitverkiezing gaat een roeping gepaard.

1 Corinthiërs 1:27-28 ... om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk ...

Zo af en toe heeft u waarschijnlijk wel gevraagd: Waarom heeft God mij geroepen? *Wel, dat kunt u nu hier lezen.*

1 Corinthiërs 1:28 ... en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, ...

De wereld kijkt rond en ze ziet ons niet eens – we stellen in hun ogen totaal niets voor.

1 Corinthiërs 1:28 ..., om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,

Nu volgt waarom Hij dit allemaal doet:

1 Corinthiërs 1:29 opdat geen vlees zou roemen voor God.

Niemand zal zich in aanwezigheid van God op iets kunnen beroemen.

1 Corinthiërs 1:30-31 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

Laten we kijken naar wat er gebeurt met hen die denken dat ze geroepen zijn, of denken dat ze machtig zijn, of denken dat ze de roeping verdienen. Laten we daarvoor naar Mattheüs 22 gaan. Misschien vinden we daar ook een goede analyse over waar we in de geschiedenis van de wereld zijn in samenhang met de Kerk.

Mattheüs 22:1-3 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.

Dit is een type van de Kerk en Jezus Christus.

Mattheüs 22:3-6 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.

Zien we in deze tijd niet hetzelfde binnen de Kerk van God? Hoevele werden niet geroepen die het nu gaan verwerpen? *Zij gaan lichtvaardig om met hun roeping!* Ze spreken zelfs lasterend over de waarheid. Dat zullen we bespreken als we bij 2 Petrus 2 aankomen. Ze gaan zeggen dat de weg van de wereld beter is; Kerstmis is beter; Pasen is beter; al de dingen van de wereld zijn beter; ze houden meer van Satans interpretatie van het Woord van God dan van Gods inter-

pretatie. Wat deden zij? *Ze gooiden heel wat mensen de kerk uit; ze werden niet langer als lid beschouwd; ze doodden hen om zo te zeggen geestelijk. Ja, dat deden zij!* Maar er is iets anders dat God doet, dat legt ook een last op ons.

Mattheüs 22:7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.

Dat is precies wat Hij met Jeruzalem deed, dat is precies wat Hij doet met de Kerken van God die machtig en arrogant zijn geworden en de waarheid van God verwerpen. Hij zal wegnemen wat zij hebben. Zei Jezus dat niet van de talenten? Ja, die talenten zullen gegeven worden aan hen die de vrucht ervan opbrengen.

God kijkt niet naar een fysieke tempel. Hij vernietigde Jeruzalem en de tempel in 70 n.Chr. Waarom? Wat zoekt Jezus? Wat zouden volgens Hem de ware aanbidders van God doen in hun aanbedding van God? Jezus zei: *'Het uur komt en is nu dat de Vader zal uitkijken naar hen die Hem in geest en waarheid aanbidden. Want God is geest en zij die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.'* Dat is waar God naar uitkijkt.

Mattheüs 22:8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.

Waarom waren zij het niet waard? *Omdat ze de roeping lichtvaardig behandelden.*

Mattheüs 22:9-11 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.

Dit zegt ons ook dat als je eenmaal bent geroepen, je ook verantwoordelijk bent om jezelf te kleden. Als je Christus aandoet en de gerechtigheid van God, en als je de Geest van God hebt, dan weet

je dat de bruiloftskleding de *gerechtigheid van de heiligen* is, zoals ons in Openbaring 19:7-8 wordt gezegd. We moeten dus gereed zijn. Er zijn dingen die we moeten doen. Wat is een van de problemen van de Laodiceeërs? (Bedenk dat we in dat tijdperk leven.) *Ze zijn arm en ellendig en blind en naakt* – ze zijn niet gekleed!

Mattheüs 22:12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.

Hij was sprakeloos. Hij wist niet wat te zeggen. Omdat de waarheid is, dat als je voor Gods rechterstoel staat – en allen zullen voor de rechterstoel van Jezus Christus komen te staan – zul je rekenschap van jezelf moeten geven. Niemand anders zal dat doen, en je zult niets kunnen uitbrengen.

Mattheüs 22:13-14 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Waarom zijn er slechts weinigen uitverkoren? *Omdat slechts weinigen zich bekeren tot een houding van altijd bereid zijn zich over te geven en open te staan voor God* – dit laatste is in feite een houding van bekering. Als we eenmaal de grote, ontzagwekkende en fantastische roeping echt begrijpen, dan gaan we beseffen dat:

- het God de Vader is die ons persoonlijk roept
 - het God de Vader is die ons tot Christus leidt
 - het God de Vader is die al deze dingen voor ons doet
- Daarna begint Hij ons verstand te openen voor het begrip van *Zijn wil*, in plaats van voor *onze eigen wil*.

Laten we naar Efeziërs 1 gaan, omdat wat daar staat heel belangrijk is voor ons om te begrijpen; heel belangrijk om te beseffen. *God heeft ons met Zijn Geest het begrip gegeven van Zijn eigen persoonlijke wil en behagen*. Sommige van deze verzen zullen – zoals u in deze serie zult zien – heel wat keren terugkomen en ons pad kruisen. De reden daarvan is dat deze ons vertellen over wat God doet en daarbij de grootste invloed op ons uitoefenen.

Efeziërs 1:4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren ...

God de Vader is degene die dit heeft gedaan. Bedenk – we bestuderen 2 Petrus 1 – dat we onze roeping en verkiezing moeten bevestigen. ***Dat wordt onze verantwoordelijkheid.*** Maar God zal ons daarbij helpen. God moet dat in ons doen, maar wij moeten daarvoor *kiezen*; wij moeten ervoor *kiezen* ons naar God te voegen.

Efeziërs 1:4 ... voor de grondlegging der wereld, ...

Vanaf dat moment was dat reeds Gods plan, evenals Christus 'geslacht was van voor de grondlegging der wereld' – ondanks dat Hij pas echt werd *geslacht* toen Hij werd gekruisigd.

Efeziërs 1:4 ..., opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn ...

Onberispelijk betekent dat er helemaal geen zonde is, omdat ons de gerechtigheid van Christus wordt toegerekend; dat is de manier waarop de Vader naar ons kijkt en ons ziet.

Efeziërs 1:4 ... voor zijn aangezicht [Statenvertaling: in de liefde].

De Statenvertaling voegt de eerste twee woorden van vers 5 (NBG) bij vers 4.

Daarom kan er nooit genoeg gepreekt worden over de liefde van God, omdat alleen liefde ons zover kan brengen. Alleen liefde geeft ons de kennis en de waarheid en het begrip van God en Zijn weg – de liefde van God is de enige manier. Let nu op onze bestemming.

Efeziërs 1:5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen ...

Niet aanneming (adoptie) zoals de Statenvertaling zegt, omdat we de eigen kinderen zijn van God de Vader door de verwekking met de Heilige Geest.

Efeziërs 1:5 ... van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,

Daar draait het bij *de roeping* allemaal om.

Laten we nu nog naar enkele andere verzen kijken die ook erg belangrijk voor ons zijn om te beseffen en te begrijpen. Zo ver moeten we komen, gemeente. Dit is wat we moeten doen, altijd; zodat we kunnen begrijpen en beseffen wat God de Vader echt aan het doen is en hoe Hij het aan het doen is. Op die manier begrijpen we hoe alles met elkaar samenkomt.

Efeziërs 1:13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

Deze Heilige Geest der belofte is de verwekking door God de Vader. Daardoor wordt ons feitelijk het begin van de natuur van God gegeven – het denken van Christus.

Efeziërs 1:14 die een onderpand is ...

Het onderpand, de aanbetaling, omdat de volledigheid van Gods weg ons nog niet gegeven is.

Efeziërs 1:14 ... van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

We zullen tot lof van de heerlijkheid van God worden, zodat we dit kunnen weten en begrijpen en moeten gaan beseffen als nooit te voren.

Efeziërs 1:15-16 Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden,

Hier hebben we wat hij bad; dit gebed is opgeschreven voor ons in deze tijd. Dit is Gods verlangen voor ons. Dit is hoe we onze roeping

en verkiezing kunnen bevestigen, zoals de apostel Petrus ons aanspoorde te doen.

Efeziërs 1:17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:

- Dat moet van God komen.
- Dat moet van Zijn Woord komen.
- Dat moet van Zijn Waarheid komen.
- Dat moet van Zijn Geest komen.

Efeziërs 1:18 verlichte ogen uws harten, ...

Gemeente, dit is een geestelijk iets dat plaatsvindt; dit kan alleen maar gebeuren door gebed, door de bereidheid zich te voegen; door te kiezen voor een houding die komt van God de Vader; maar wij moeten zelf de keuze maken om ons hart open te stellen voor God.

Efeziërs 1:18 verlichte ogen uws harten, ...

God wil dat we weten.

Efeziërs 1:18 ..., zodat **gij weet, welke hoop zijn roeping wekt**, ...

Hij wil niet dat we in twijfel verkeren, Hij wil dat we weten; en die hoop is het grootste dat er ooit is geweest – om zonen en dochters van God te worden; dat te weten! Daarom heeft God ons geroepen!

Efeziërs 1:18 ..., hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,

Dat is verbazingwekkend als we dat begrijpen.

- Houdt Jezus Christus niet het universum in stand 'door de kracht van Zijn woord'?
- Zal Hij niet het universum beërven?
- Zijn wij niet geroepen tot mede-erfgenamen met Christus?

Gemeente, dat is een geweldige toekomst in de verheerlijkte vorm van kinderen van God.

Efeziërs 1:19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, ...

God heeft die kracht die Hij ook ons wil geven. God heeft die kracht waarvan Hij wil dat wij die gaan gebruiken in ons denken en in ons hart, zodat we *echt bekeerd zullen zijn, ons echt en volledig overgeven aan God.*

Efeziërs 1:19-21 ..., naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstende eeuw.

Dat is Hij die onze Verlosser is. God de Vader wil dat we dat begrijpen, zodat we onze roeping en verkiezing kunnen bevestigen. Dit is het grootste, meest diepgaande iets dat er is.

Efeziërs 1:22-23 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

En dat vervult en maakt ook de roeping van God compleet.

Laten we zien wat de houding van de apostel Paulus was ten opzichte van van al deze dingen; hoe de apostel Paulus zijn roeping bekeek. Nadat hij alle fysieke dingen heeft vermeld waarop hij kon steunen en gezegd had hoe groot hij was, zegt hij:

Filippenzen 3:8-9 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. ..., en in Hem moge blijken ...

Daar willen we allemaal gevonden worden, gemeente – *in Christus!*

Filippenzen 3:9 ... niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, ...

Zeker, we kunnen zonder Christus de Wet in acht nemen. Maar we kunnen niet iemand zijn die geestelijk de Wet in acht neemt zonder de gerechtigheid van Christus.

Filippenzen 3:9 ..., maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.

Dat is de ware gerechtigheid – *Christus in ons!*

Filippenzen 3:10 Dit alles om Hem te kennen ...

Dat is iets dat we echt moeten weten, we moeten Christus kennen.

Filippenzen 3:10-12 ... en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, ...

Dat betekent dat hij zich er erg voor inspant.

Filippenzen 3:12 ..., of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.

Hier volgt een sleutelvers om te overwinnen:

Filippenzen 3:13-14 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding *doe ik*: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstreckende naar hetgeen voor mij ligt, ...

Dat sluit rechtstreeks aan bij Mattheüs 6:33, 'zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.'

We hebben genoeg problemen en moeilijkheden met iedere nieuwe dag die aanbreekt, we moeten die achter ons liggen dus vergeten. We kunnen die niet veranderen, we kunnen niet teruggaan om ze over te doen. verspil dus geen tijd van vandaag aan wat er gisteren gebeurde en maak je geen zorgen voor morgen, want morgen is nog niet aangebroken. Neem ook de problemen van vandaag niet mee naar morgen, net zoals we die van gisteren niet moesten meenemen naar vandaag.

Let erop wat hij doet. Dit is de manier om te veranderen, te groeien, te overwinnen.

Filippenzen 3:14 ... , jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Er altijd naar jagen. Altijd in die richting bewegen. Altijd beseffen dat:

- God groter is
- God liefde is
- God barmhartig is
- God vergevend is
- God ons de gerechtigheid van Christus gegeven heeft
- Gods genade er is om alles wat we in ons leven hebben te bedekken.

Daarom kunnen we 'jagen naar het doel, de prijs der roeping die van boven is'. Ja, zoals we zagen, het is een hemelse roeping.

Nu volgt een belofte:

Filippenzen 3:15 Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren;

Daarom laat God ons onze verkeerde houdingen zien als die zich voordoen, omdat Hij die aan ons openbaart, zodat we ons ervan kunnen bekeren, zodat we kunnen veranderen en groeien en overwinnen. Dat is absoluut geweldig als we dit begrijpen, gemeente.

Laten we naar Romeinen 8 gaan. Daar vinden we iets dat we altijd moeten onthouden. Vergeet dit nooit! Dit gaat zo diep, dit is waar, en het is iets dat we deel moeten gaan laten uitmaken van ons diepste wezen.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, ...

Het is iets dat we moeten weten, ieder van ons. Weten we dit? Kunnen we dat met de apostel Paulus zeggen? Zijn we in ons hart en denken, in ons diepste wezen, ervan overtuigd dat dit waar is – ongeacht wat het is?

Romeinen 8:28 ..., dat God **alle dingen** ...

En dat betekent echt *alles!*

Romeinen 8:28 ... doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

Wij zijn geroepen voor het doel van God en wij moeten *die roeping en verkiezing bevestigen*.

Laten we teruggaan naar 2 Petrus 1, omdat we niet alleen onze roeping moeten bevestigen, maar onze *roeping en verkiezing*. Verkiezing is dan onze reactie. God roept ons en wij kiezen in reactie. *Wij zijn verkozen, uitverkoren, geroepen!* Maar dan moeten we ervoor kiezen te reageren op God en dat wordt heel belangrijk. Laten we dat opnieuw lezen om daarna nog naar een aantal andere verzen te kijken die helpen deze *roeping en verkiezing* tot stand te brengen. Onze keus is daarbij betrokken.

2 Petrus 1:10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, ...

Dit betekent dat wij eraan moeten werken. In het licht van wat er allemaal gaande is moeten we ijveriger worden.

2 Petrus 1:10 ..., om uw roeping en verkiezing te bevestigen; ...

Hoe doen we dat? Dat zegt hij hier in het laatste deel van het vers.

2 Petrus 1:10 ...; want als gij dit doet, ...

Dit – deze dingen – welke dingen zijn dat?

2 Petrus 1:10 ..., zult gij nimmer struikelen.

Om welke dingen gaat het hier? Om de dingen genoemd in de verzen 5, 6 en 7. Laten we die nog eens lezen.

2 Petrus 1:5 Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, ...

En zoals we geleerd hebben betekent dit een *opnemen in*, een *toevoegen aan*; dus voeg deugd toe aan uw geloof, enz.

2 Petrus 1:5-7 ..., door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde **de liefde** [van God] *jegens allen*.

Wat geeft Petrus ons hier om te inspireren. De manier waarop dit is geschreven is heel belangrijk.

Laten we teruggaan naar de verzen 2, 3 en 4; laten we die opnieuw doornemen, omdat dat is wat we moeten doen. Dit is onze roeping; dit is onze verkiezing; dit is wat we moeten bevestigen. God doet dit om ons te inspireren, omdat we nooit in staat zullen zijn de aanvallen van alle valse leraren waarover hij het in hoofdstuk 2 heeft, te weerstaan als we dit niet doen.

2 Petrus 1:2 genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here.

Daarin moeten we groeien.

2 Petrus 1:3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, ...

We hebben geen filosofie nodig. We hebben niet de theologie van mensen nodig. Hij heeft ons alle dingen gegeven die tot leven **en godsvrucht** strekken.

2 Petrus 1:3-4 ..., begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, ...

Gemeente, dat zijn de grootste en kostbaarste en inspirerendste beloften die God ooit kan geven. Te zijn als God! Hem te zien van aangezicht tot aangezicht! Zo zullen we worden.

2 Petrus 1:4 ..., opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ...

Dat heeft God ons gegeven ten tijde van de verwekking door Zijn Heilige Geest. En God wil ons de voltooiing daarvan geven. Hij wil ons de volheid daarvan geven. Hij wil dat we worden zoals Hij is.

2 Petrus 1:4 ..., ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

Waarom bouwt hij zijn brief op deze manier op? Laten we daartoe alvast wat vooruitkijken.

- **Hij vermeldt de gegeven beloften** (vers 1-4) – grote en zeer kostbare beloften.
- **Hij zegt ons dat we kunnen groeien** (vers 5-10) – om zeker te stellen dat we dan in staat zullen zijn onze roeping en verkiezing te bevestigen.

Dan volgt in vers 11:

2 Petrus 1:11 Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

Daar is het voor, opdat we het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dat zal natuurlijk pas bij de opstanding plaatsvinden, omdat we weten dat de Schriften ons zeggen dat 'vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven'. ***We moeten geestelijke wezens zijn!*** Zoals 'wij het beeld van de aardse hebben gedragen, zo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen'. Dus gemeente, we hebben die toegang nodig. Bedenk dat we lezen dat velen willen binnengaan, maar niet toegelaten worden. Zij zullen kijken naar al de dingen die zij goede werken noemen, maar Jezus zal zeggen: 'Ik heb u nooit gekend, ga weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid.' Maar deze dingen geven ons de garantie dat we het eeuwige koninkrijk zullen binnengaan.

2 Petrus 1:12 Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, ...

En zoals we de volgende keer zullen zien, zal hij ze ook opschrijven. Daarna zegt hij in vers 16:

2 Petrus 1:16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

Dan hebben we ook nog:

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord *daarom* des te vaster, ...

De verzen 20 en 21 zeggen ons daarna hoe het Woord van God werd samengesteld. We zullen dat de volgende keer bestuderen. Maar we moeten begrijpen hoe het werd samengesteld – de manier waarop en de volgorde waarin het werd samengesteld – om te beseffen wat hij in hoofdstuk 2 bedoelt met de valse profeten en alle dingen die er toen gaande waren. We zullen dan tegelijk de brief van Judas bestuderen omdat die qua inhoud een parallel is van wat nu in 2 Petrus volgt.

Dan zullen we kunnen begrijpen dat de roeping van God zo groot is dat geen mens, geen valse leraar, geen valse broeder die mogelijkwijze van ons kan wegnemen. Maar we moeten begrijpen en weten hoe we valse leraren en valse profeten en valse leerstellingen en soortgelijke dingen kunnen herkennen. Dat zullen we behandelen nadat we hebben gezien dat de apostelen het Woord van God hebben geanoniseerd, en dat is wat hij ons zegt in het laatste deel van het eerste hoofdstuk van 2 Petrus.