

De tweede brief van Johannes ^{1 2}

Laten we nu naar de tweede brief van Johannes gaan, daar kunnen we snel doorheen gaan. Daarna zullen we zien of we ook nog 3 Johannes in zijn geheel kunnen doornemen; die brief is ongeveer even lang als 2 Johannes. Ze zeggen dat de lengte van deze twee brieven elk ongeveer de lengte had voor een papyrusvel.

We herinneren ons nog wel dat ons in 1 Johannes wordt gezegd dat er antichristen waren die de Kerk verlieten. In deze tweede brief van Johannes hebben we het alweer over antichristen; de Kerk viel verder uiteen – ze belandde in een andere fase van uiteenvallen. Als we in 3 Johannes komen zien we dat de Kerk letterlijk uit elkaar spat en Johannes en welke andere apostelen er nog mochten leven, verwierpen.

2 Johannes 1 De oudste ...

Let erop dat hij geen enkele aandacht schenkt aan het feit dat hij een apostel is. Hij vestigt ook niet de aandacht op het feit dat Jezus Christus degene was die hem liefhad, Dit doet hij alleen maar twee keer op een indirecte manier in het Evangelie van Johannes, meer niet. Andere mensen die ik ken, zouden zich hier heel sterk op laten voorstaan. Hij zegt niet welke hoge leeftijd hij inmiddels heeft bereikt. Hij zegt niet hoe trouw hij heel zijn leven aan God was geweest. Hij zegt heel eenvoudig: "De oudste." Alle oudsten zijn oudsten. De functies die zij uitoefenen variëren van gezonden apostelen, evangeliserende evangelisten, kuddehoedende pastors, onderwijzende leraars, of gewoon een hulp. Maar ze zijn allemaal oudsten.

En ik denk dat als we dat echt begrepen en toepasten op de manier dat het zou moeten, we een veel grotere vrede en begrip binnen de Kerk zouden hebben. Dat zou niet leiden tot het niet respecteren van dienaren, maar zou juist leiden tot een groter respect voor dienaren, omdat de dienaren zichzelf niet in hoge, verheven posities zouden

¹ Ontleend aan de Bijbelstudie 'First, Second & Third Epistle of John XII' gegeven op 24 juni 1995 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

plaatsen. Zij zouden veeleer vertrouwen op de Geest van God en de liefde van God en de kennis van het Woord van God om de broeders te onderwijzen tot groei. Op die manier kunnen we echte liefde en echt respect hebben. Zo vind ik dit hier in de geschriften van Johannes.

Let op wat nu volgt:

2 Johannes 1 ... aan de uitverkoren vrouw ...

Sommige mensen zeggen dat dit misschien een heel oude Maria, de moeder van Jezus, kan zijn geweest. Dat is mogelijk, maar ik denk dat het slaat op de Kerk in het algemeen.

2 Johannes 1-2 ... en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik maar ook allen, die de waarheid hebben leren kennen, om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid:

Let op hoe hij zijn eerste brief beëindigt, laten we daar even naar teruggaan om dat nog eens te bekijken. Hij zegt in:

1 Johannes 5:20 ... ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, ... Dit is de waarachtige God ...

Let nu op hoe hij 2 Johannes begint:

2 Johannes 1 ... in waarheid liefheb, ... die de waarheid hebben leren kennen, om der waarheid wil, die in ons blijft ...

We krijgen de Waarheid dus van de waarachtige God! Als we de waarachtige God niet hebben of we hebben niet de ware natuur van God, dan hebben we de Waarheid niet. Daar legt hij de nadruk op. Dat is zijn inbreng in deze strijd.

Nu verder met:

2 Johannes 3 genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, [waarin?] **in waarheid en liefde.**

Hij legt toch echt wel heel zwaar de nadruk op de *Waarheid!* Dat wil heel wat zeggen! Hij koppelt dit aan liefde. Denk aan: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.' En dat is Waarheid! Dit hangt dus allemaal met elkaar samen. Dat betekent heel veel.

2 Johannes 3-4 ..., in waarheid en liefde. Het heeft mij zeer verblijd, dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, ...

In de waarheid wandelen betekent *in de waarheid leven.*

1 Johannes 1:7-10 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Waarheid en licht en leven en de waarachtige God allemaal samen tegenover haat en leugens en misleiders. In de verzen 3-7 van 2 Johannes spreekt hij tot de Kerk om ze bij elkaar te houden in een tijd waarin de Kerk uit elkaar viel en er antichristen waren. Daarom zegt hij:

2 Johannes 4 Het heeft mij zeer verblijd, dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen.

En dat betekent alles wat de Vader geboden heeft. Breng hiermee in verband de hoofdstukken 15 tot en met 17 van het Evangelie van Jo-

hannes – dat zijn de woorden van het verbond, dat zijn de woorden van God de Vader – van Christus tot ons gericht.

2 Johannes 5 En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van den beginne gehad hebben: dat wij elkander liefhebben.

Alweer liefhebben, wandelen, geboden, waarheid – we moeten elkaar liefhebben. Neem de brieven van Johannes nog eens door om te zien hoe vaak Johannes zegt dat we elkaar moeten liefhebben.

Laten we nog even naar 1 Johannes 2 gaan. Als we elkaar liefhebben – dit is dan geen liefde zoals men in de wereld voor elkaar heeft, bijvoorbeeld als leden van dezelfde motorclub – dit is liefde omdat we de Geest van God hebben, omdat we God liefhebben en dit is *ware* liefde.

1 Johannes 2:7 Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord, dat gij gehoord hebt.

En dat is:

- de liefde van God
- de waarheid van God
- Christus stierf voor onze zonden
- het hele Evangelie

Dat is de hele boodschap van het Evangelie.

1 Johannes 2:8 Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want (wat waarheid is in Hem en in u) de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds.

Opdat we wat doen? Opdat we in het licht mogen wandelen, opdat we in de waarheid mogen wandelen.

1 Johannes 2:9 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.

Hier hebben we dus het tegengestelde van liefde, en dat is haat.

1 Johannes 2:10-11 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

Breng dat in verband met wat hij in 2 Johannes zegt over wandelen in de waarheid, wandelen in overeenstemming met de geboden – teneinde dat we daarin wandelen.

Nu komt de waarschuwing:

2 Johannes 7 Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, ...

Niet slechts een paar antichristen die ons verlieten, maar *veel* misleiders zijn in de wereld uitgegaan. Wat wordt daarmee bedoeld: *uitgegaan in de wereld*? Waar kwamen ze vandaan? *Ze kwamen vanuit de Kerk van God!* Denk daar eens even over na. Zij maken deel uit van het *onkruid* van Mattheüs 13.

2 Johannes 7 Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.

Hebben we niet horen zeggen dat Jezus niet in het vlees was zoals wij in het vlees zijn? ***Dat is antichrist.*** De waarheid geloven en de Vader geloven en geloven dat Christus in het vlees kwam, betekent dat we de waarheid geloven dat Jezus God was voordat Hij in het vlees kwam.

- Hij was niet het denken van God dat vlees werd.
- Hij was niet het eerste geschapen wezen dat God in het vlees schiep.
- ***Hij was God in het vlees.***

Dat wordt hier bedoeld met *de komst van Jezus Christus in het vlees*. Als ze dat niet belijden, als iemand dus zegt: 'O, ik geloof dat Hij in

het vlees kwam als een menselijk wezen', dan moeten we hem vragen: 'Over wat voor soort vlees heeft u het? Vlees zoals u en ik hebben?' Als hij dan zegt: 'O, *nee*', dan belijdt hij niet dat Christus in het vlees gekomen is.

2 Johannes 8 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.

We moeten dus ijverig zijn in het opbouwen in liefde en geloof en dienen.

Laten we nu even naar 1 Corinthiërs 3 gaan. Hoe ontvangen we het volle loon? Paulus zegt ons heel duidelijk dat we op het fundament van Jezus Christus moeten bouwen.

1 Corinthiërs 3:12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, ...

We kunnen hierin goud gelijkstellen met liefde, zilver met hoop en kostbaar gesteente met geloof. *Geloof, hoop en liefde, maar de meeste hiervan is de liefde.* Als we bouwen met goud, zilver en kostbaar gesteente, dan:

1 Corinthiërs 3:13-14 Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,

Nu weer terug naar:

2 Johannes 8-9 ..., maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat ...

De Statenvertaling zegt *overtreedt* in plaats van *verder gaat*. En *zonde is de overtreding van de wet*.

2 Johannes 9-12 ... en niet blijft in de leer van Christus, **heeft God niet**; ...

Het kan zijn dat ze Zijn naam kennen, dat ze Zijn naam gebruiken, maar woont God *in hen*? Dat is een ander verhaal. Als we voldoende tijd en gelegenheid krijgen *zal dat duidelijk worden*. Het wordt ons gegarandeerd dat dat zal gebeuren. Christus zegt: '*Uit de overvloed des harten spreekt de mond.*' En vroeger of later zal de leugen te voorschijn komen.

2 Johannes 9 ...; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.

En we moeten Hen allebei hebben. We zullen het straks hebben over het loochenen van de Vader en de Zoon en hoe dat – als dat wordt onderwezen – een onvergeeflijke zonde is.

2 Johannes 10 Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ...

Leerstellingen zijn belangrijk. Het ware onderwijs van waarheid en liefde en geloof en hoop en gehoorzaamheid en houden van de geboden, en wat er nog meer bij komt, is allemaal belangrijk!

2 Johannes 10 ..., ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.

Hij moest nu dus instructies geven dat er mensen waren die zo ver waren afgeweken, dat je ze zelfs niet in je huis moest ontvangen. Hen zelfs niet moest groeten, omdat als we dat doen, we dan deelhebben aan hun kwade handelen.

Ik geef u een mooie, interessante aanhaling. Iemand zei tegen hen die in het doctrinaire comité van een recent gevormde, vrij grote Kerk van God zaten: Wat geloven jullie betreffende de natuur van God? 'O, dat is nu niet belangrijk, we zullen het daar in januari over hebben.' **Hij die een oor heeft, doet er beter aan te horen!** Omdat de mond vanuit de overvloed des harten zal gaan spreken en de leugen zich zal laten horen – gegarandeerd! Iedereen onder ons die dat zal aannemen, zal opnieuw zand in de ogen gestrooid worden. Laten we dus op onze hoede zijn.

2 Johannes 11-12 Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Ik heb u veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt [dus op dit moment, in deze brief], maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij.

Mond tot mond is dus rechtstreeks met alle gelegenheid verduidelijking te vragen waar dat nodig mag zijn.

Laten we teruggaan naar 1 Johannes 1 om te zien hoe dat samenhangt met wat hij nu hier in zijn tweede brief schreef. God wil dat we de vreugde van de Heilige Geest hebben. Het is in de wereld slecht genoeg. De tijden zijn slecht genoeg. Overwinnen is zwaar genoeg. Waarom zullen we daar ook niet wat vreugde bij hebben? En die komt voort uit het kennen van de waarheid, het kennen van de vrede van God, het kennen van de barmhartigheid van God, de liefde van God en de Geest van God in ons. Dat brengt vreugde teweeg. Maar hier staat wat werkelijk vreugde teweegbrengt:

1 Johannes 1:3-4 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij.

Het laatste deel van vers 3 is in het Grieks: En werkelijk de gemeenschap – namelijk onze gemeenschap – is met de Vader en met Zijn eigen Zoon Jezus Christus. In vers 4 zegt hij dan *opdat onze blijdschap volkomen zij*. *Onze*, dus wij allemaal met elkaar hebben de blijdschap van God. Dat is iets geweldigs!

2 Johannes 13 U groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster. [Statenvertaling voegt toe: Amen.]