

De eerste brief van Johannes, deel 11 ^{1 2}

We gaan weer verder met de serie over de brieven van Johannes. Voor wat betreft hoofdstuk 5 zullen we binnenkort ook de laatste studie uit de serie over de *Heilige Geest* doornemen, omdat daarin het onderwerp *wedergeboren* heel grondig wordt behandeld. Het is dus niet nodig om in deze serie daar opnieuw op in te gaan en dat te herhalen.

We pakken nu dus de draad op in:

1 Johannes 5:1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren [**is door God verwekt**]; ...

Dit zegt ons dus *welk soort geloof* daarvoor nodig is. Dit zegt ons dat we een diepgaande, geestelijk bekeerde manier van kijken moeten hebben.

We kunnen waarschijnlijk begrijpen dat toen de vertalers hier *geboren* gebruikten, ze probeerden de mensen zo ver te krijgen dat ze gingen denken dat ze reeds *behouden* waren, vanuit een gezichtspunt dat er voor behoud niet langer iets gedaan behoefde te worden. Laten we naar 1 Johannes 3 gaan om dat beter te begrijpen. We hebben dat reeds grondig doorgenomen toen we dat hoofdstuk bestudeerden.

1 Johannes 3:9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; ...

Als we inderdaad nu reeds *wedergeboren* zijn, dan kunnen we niet zondigen. Waarom zondigen we dan toch nog? Of zit er tussen alle dingen die we doen geen enkele zonde? De vertaling moet dan ook luiden:

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'First Epistle of John XI' gegeven op 10 juni 1995 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

1 Johannes 3:9 Een ieder, die door God is verwekt, leidt geen leven waarin hij **uit gewoonte** zondigt; want het zaad *Gods* blijft in hem en hij kan niet **uit gewoonte** zondigen, want hij is door God **verwekt**.

Als we dan in hoofdstuk 5 aankomen zien we dat de vertalers het wel erg moeilijk kregen

1 Johannes 5:1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God **geboren**; en ieder, die Hem liefheeft, die **deed geboren worden**, heeft *ook* degene lief, die uit Hem **geboren** is.

Wat is *deed geboren worden* anders dan *verwekken*? De Statenvertaling zegt hier *geboren deed*; helemaal vaag voor ons in deze tijd. De Leidse en de Canisiusvertaling hebben het hier over *de Verwekker*. Modernere vertalingen omzeilen het helemaal door hier over *de Vader* te spreken. Maar hoe dan ook het draait hier om verwekken! Als we dus werkelijk door God de Vader met Zijn Heilige Geest zijn verwekt, dan geloven we in de weg van behoud door geloof en die weg is dat Jezus de Christus is.

1 Johannes 5:1-2 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren [is door God verwekt]; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden [verwekte (en dat is de Vader)], heeft *ook* degene lief, die uit Hem geboren is [door Hem verwekt is]. **Hieraan** onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, [Let op de volgorde!] **wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen**.

Dat hangt dan helemaal samen met de dingen die we hebben gezien over de liefde van God.

Laten we verder gaan met vers 3 en dan gaan we terug om dit iets diepgaander te bestuderen.

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, ...

Een alternatieve vertaling van deze woorden is: Waartoe zal de liefde van God u aanzetten te doen?

1 Johannes 5:3 ..., dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,

Veel mensen draaien dit vers helemaal om. Zij zien hierin dat het houden van de geboden de liefde van God is, terwijl het juist de liefde van God is die ons inspireert de geboden te houden en ze te houden op de manier waarop dat behoort te gebeuren. We hebben dat doorgenomen bij de studie over het liefhebben van God met ons hele hart, denken, ziel en wezen.

Laten we naar nog een ander aspect hiervan kijken. Daarvoor gaan we naar Johannes 3:25. We kijken daarin naar de liefde die de Vader heeft voor Christus en Christus voor de Vader.

Johannes 3:25 Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een Jood over de reiniging.

Reiniging duidt op de *ceremoniële wassingen* die verwezen naar de *verwijdering van zonde*. Maar in zijn algemeenheid verwijst het naar *reiniging* door de doop.

Johannes 3:26 En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem.

We weten dat Johannes 4:1 zegt dat Jezus meer mensen doopte dan Johannes, maar dat het dopen door Zijn discipelen gebeurde. Het is interessant dat Hij meer discipelen kreeg dan Johannes. Denk dus eens na over de taak van Johannes. Ook al moest hij getuigen van en waarschuwen voor en de weg bereiden voor de komst van Christus en wat Zijn taak zou zijn, hij kreeg overduidelijk niet veel volgelingen. Jezus doopte meer mensen dan Johannes. De reden dat Jezus niemand persoonlijk doopte, is: Denk eens na wat er zou gebeuren als iemand kon zeggen: 'Ik heb een veel belangrijkere doop dan u. Ik ben gedoopt door de Man Zelf – door Jezus Christus.' Daarom liet hij het Zijn discipelen doen. Als het in de naam van Christus werd gedaan, komt het op hetzelfde neer.

Johannes 3:27-28 Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Gij kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, ...

Een van de eerste dingen die hij zei, toen er afgevaardigden van de Farizeeën en Sadduceeën uit Jeruzalem kwamen, toen ze hem vroegen wie hij was, was: *Ik ben niet de Christus*. Toen ze hem vroegen of hij Elia was, zei hij: *Nee, ik ben niet Elia!* Toen ze hem vroegen of hij de profeet was, zei hij: *Nee, ik ben niet de profeet!* Toen zeiden ze: Wie bent u dan wel? En hij zei: *Ik ben de stem van een roepende in de woestijn, ik bereid de weg des Heren*.

Hij bevestigt hier dus nogmaals:

Johannes 3:28-29 ...: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden. Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, ...

Het gaat hier over Christus en de komende bruid in relatie met Johannes de Doper, die een vriend van de Bruidegom is.

Johannes 3:29-30 ..., die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Hij moet wassen, ik moet minder worden.

Dat is heel interessant. Johannes wist dat hij slechts een kortdurende taak had. Als we hierbij stilstaan en nadenken, duurde zijn optreden misschien niet langer dan een jaar. *Eén jaar!* En Jezus doopte meer discipelen dan hij. Maar toch getuigde hij van de Christus en hij wist ook dat hij minder moest worden.

Johannes 3:31-32 Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen; ...

We moeten echt die relatie met Christus begrijpen.

Johannes 3:32 ...; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij ...

Hij geeft dus ook getuigenis van de taak van Jezus Christus, dat Christus getuigenis geeft van wat Hij in de hemel boven zag, de opdracht die Hij moest uitvoeren, het leven dat Hij moest leiden.

Johannes 3:32 ... en zijn getuigenis neemt niemand aan.

Dat is wat Johannes zegt over het getuigenis van Jezus.

Johannes 3:33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, ...

Als we het getuigenis van Christus aanvaardden, en alles wat daarmee samenhangt, dan:

Johannes 3:33-34 ..., heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, ...

Dat zegt hij over Christus. Alles wat Christus zei waren woorden van God. Dit is ook van toepassing op hen die Christus zendt; ook zij spreken de woorden van God.

Johannes 3:34 ..., want Hij geeft de Geest niet met mate.

Dat impliceert dat Christus de Geest niet met mate van de Vader heeft ontvangen. Hij heeft vanaf het begin van Zijn leven de volheid van de Geest gehad.

Johannes 3:35-36 De Vader heeft de Zoon lief [zelfs Johannes wist dat] en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Dat is een indrukwekkend getuigenis dat Johannes gaf.

Laten we nu gaan naar:

Johannes 5:16-18 En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat Hij deze dingen op sabbat deed. Maar Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.

Dit wordt op verschillende manieren uitgelegd:

Sommigen zeggen dat Jezus hier de Wet overtrad. We weten dat het overtreden van de Wet zonde is. Als Jezus dus de Wet overtrad, zondigde Hij. Als Hij zondigde kon Hij niet onze Verlosser zijn, omdat daarvoor een volmaakt offer nodig was. We weten dus dat Hij de Wet niet overtrad en zondigde.

Anderen zeggen dat Hij het sabbatsgebod overtrad en daarmee het sabbatsgebod ontbond. Maar we weten dat Jezus Zelf zei: 'Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden – Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.'

Weer anderen zeggen dat Hij de sabbat losmaakte. Dat komt meer met de feiten overeen. In het losmaken van de sabbat maakte Hij die los van een van de vereisten die de Farizeeën en de Sadduceeën hadden opgelegd aan het onderhouden van de sabbat.

De reden dat zij Hem ervan beschuldigden de sabbat te overtreden, was dat Hij de man zei zijn matras op te nemen en te wandelen. Maar we weten dat Jezus de sabbat niet overtrad. Hij bracht de Joden ook geweldig in verwarring door te zeggen: 'Mijn Vader werkt en Ik werk.' Dat zei Hij op de sabbat. Hij zei dat ook nog eens in de tegenwoordige tijd: 'Mijn Vader werkt' – wat betekent dat Hij *aan het werk is*. Dit maakte de Joden woedend. Maar er zijn bepaalde dingen die gebeuren, zelfs op de sabbat, dingen die God doet, die een continu voortgaand deel uitmaken van Zijn schepping – dat maakt deel uit van het werk van God in de fysieke wereld. Straks zullen we het ook over de geestelijke wereld hebben.

De fysieke wereld: Hij laat de aarde niet stilstaan, noch de zon ophouden met warmte geven, noch de maan stilstaan. Al deze dingen functioneren automatisch door de kracht van God, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag – en hoe lang deze dingen reeds gebeurden voordat de mens werd geschapen, weten we niet. Dat maakt allemaal deel uit van de macht van God. De Joden beweren echter dat je zelfs geen lucifer mag aansteken op sabbat; je mag niet eens de verwarming opdraaien op sabbat; op sabbat moet je maar bevrozen van de kou. Je eert God door dood te vriezen. Je kunt het zo koud krijgen dat je niet kunt studeren of bidden. Dat is een grote tegenspraak. Hoe kun je God op die manier eren? Maar je mag wel anderen vragen die dingen voor je te doen.

Het geestelijke aspect hiervan is: God doet Zijn grootste geestelijke werk op de sabbat, zoals tot uiting wordt gebracht door deze genezing – een man losmaken van zijn zonden. Iemand losmaken van zijn zonden is een groot geestelijk werk. Daarom zei Jezus dit. Daarom wilden ze Hem doden.

Johannes 5:18 ..., maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.

En dat is precies wat 1 Johannes 3 laat zien dat we zullen worden: 'We zullen Hem zien zoals Hij is. We zullen zijn als Hij.'

Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; ...

Hij zegt hun in feite dus, dat:

- Hij niet zondigde
- Hij geen wetten overtrad
- Hij de sabbat niet afschafte, zodat die niet langer zou bestaan

Hij ontdeed Zich echter van een van de menselijke bepalingen die zij aan de wet op de sabbat hadden toegevoegd, een bepaling die niet deugde.

Johannes 5:19-20 want wat deze [de Vader] doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief ...

Let op de relatie die Christus en de Vader altijd hebben gehad. Die was gebaseerd op liefde. En zoals we hebben gezien, kunnen we veel gemakkelijker en veel effectiever zonde overwinnen, of zonde wegdoen, of zonde weerstaan als we God liefhebben. Op die manier kon Christus weerstand bieden om nooit te zondigen. De Vader heeft de Zoon lief.

Johannes 5:20 ... en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.

Laten we nu doorgaan naar Johannes 10. Ook daar zullen we zien dat de hele relatie tussen de Vader en de Zoon op liefde is gebaseerd, en ook dat de relatie tussen ons en Christus op liefde is gebaseerd.

Johannes 10:15 gelijk Mij de Vader kent ...

Een deel van de hele relatie, een deel van het hele bekeringsproces, is dat **we God kennen**. Dit kennen van God is een kennen door ervaring. Dat geldt ook voor de liefde tot God: het is een liefde door ervaring.

Johannes 10:15-17 ... en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. 17 Hierom [Omdat Hij deze dingen deed, zei Jezus:] heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen.

Kunnen we ons de geweldige liefde voorstellen die Zij voor elkaar hadden? Toen Jezus zei: 'Ik zal het doen, Vader. Ik zal een menselijk wezen worden. Ik zal alles opgeven dat samenhangt met het God-zijn, zodat Ik een stoffelijk menselijk wezen kan worden.' Daardoor kon het hele plan van God verder gaan en worden voortgezet. Er bestond een geweldige liefde tussen Hen.

Verder met:

Johannes 10:22-25 Toen kwam het Vernieuwingsfeest te Jeruzalem; het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden Hem en zeiden tot Hem: Hoelang houdt Gij **onze ziel** nog in spanning? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij;

Ik haal dit vers waarin het woord *getuigen* voorkomt, aan omdat het een relatie heeft met liefde. Als we straks verder gaan met 1 Johannes 5 zullen we zien dat *getuigen* een belangrijk iets is.

Johannes 10:26-28 maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Als we dus echt volgen en doen wat God wil, dan is het ***op geen enkele manier*** mogelijk dat we ons behoud zullen verliezen. Zoals ik zei toen we de doop doornamen en het beeld dat daarmee samenhangt voor wat betreft het opstaan uit de doden, dat als we een fysiek lichaam hebben en Gods Geest, dan is dit fysieke lichaam een voortdurende, levende garantie dat we een geestelijk lichaam zullen hebben. We kunnen niet iets belangrijkers of iets dat dichter bij staat, hebben als garantie dan dit!

Johannes 10:29-33 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.

Dit is dezelfde beschuldiging als in Johannes 5. Wie uitten die beschuldiging? *Zij die zich heel religieus voordeden!* Is dit niet dezelfde beschuldiging die altijd wordt aangevoerd tegen de volgelingen van God als ze zeggen dat ze zonen van God zullen worden? Of dat ze gelijk aan God zullen worden? Dit laatste duidelijk niet in macht, ook niet in kracht, maar we zullen hetzelfde soort bestaan leiden. We zullen aan God gelijk zijn in onze vorm van bestaan. Anders zouden we niet Zijn kinderen zijn. Zij zeiden dus:

Johannes 10:33-34 ..., omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: ...

Let erop dat Jezus altijd antwoordt vanuit de Schriften en met een vraag.

Johannes 10:34 ...: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden?

Dit is een aanhaling van Psalm 82:6. In onze studie over *Elohim* zagen we dat dit woord een meervoudsvorm is en daar *goden* betekent. Jezus zegt hier dus: 'Heb Ik niet gezegd dat jullie Elohim zijn?' De Joden hebben om deze relatie die Christus legde, te doorbreken later dat vers gewijzigd zodat er staat: 'jullie zijn rechters'. Maar dat is niet wat er in het oorspronkelijke Hebreeuws staat. Daar staat: 'Jullie zijn goden.'

Johannes 10:35 Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden,

Dat laatste is heel sterk uitgedrukt!

Johannes 10:36 zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?

Zei Hij hun niet op de man af: 'Ik ben de Zoon van God'? Bij hoeveel andere gelegenheden Hij hun dat ook zei, weten we niet. Maar Jezus zei: 'Ik heb het u gezegd en u gelooft niet.'

Johannes 10:37-38 37 Indien Ik de werken mijns Vaders niet doe, gelooft Mij niet, doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, gelooft dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader.

Hier hebben we dus de hele relatie tussen Hen.

Laten we nu naar Johannes 14 gaan om iets te lezen wat we reeds heel vaak hebben doorgenomen, maar het past hier zo goed bij dat we het niet kunnen overslaan. We moeten begrijpen en beseffen dat Christus' liefde het voor de Vader mogelijk maakt ons lief te hebben. Lees zelf vers 21, wij gaan nu naar:

Johannes 14:23-24 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

De reden dat Hij al deze dingen deed, vinden we in:

Johannes 14:31 maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zo doe, als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij van hier gaan.

Overal waar we de relatie van liefde tussen de Vader en de Zoon en tussen de Zoon en de Vader tegenkomen, zien we ook op veel plaatsen dat de Vader Zelf ons liefheeft. We hebben dat reeds eerder doorgenomen.

Nu naar:

Johannes 15:9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

Dit graaft heel diep. Het is interessant om ons eens af te vragen hoeveel we echt over de liefde van God zouden weten als het Evan-

gelie van Johannes en zijn drie brieven en het boek Openbaring niet in de Bijbel zouden staan. *Ik denk dat we daar dan heel weinig over zouden weten.* Daarom schreef Johannes dit, omdat het draait om het allerbelangrijkste punt dat hij wil dat wij weten: ***de liefde van God.***

Laten we nu terug gaan naar de eerste brief van Johannes.

1 Johannes 4:4 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; ...

We gaan het nu hebben over overwinnen en we moeten iets goed begrijpen dat heel belangrijk is, hoe dit hier in 1 Johannes 5 geschreven is, de relatie met overwinnen. Hier staat hoe we hen – dat is de anti-christ, de wereld – overwinnen.

1 Johannes 4:4 ...; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

- ***Satan kan ons niet overwinnen!***
- ***Mensen kunnen ons niet overwinnen!***

Als we de Geest van God hebben ***zullen we overwinnen!*** Het kan heel wat inspanning kosten, *en dat doet het ook.* Er kunnen heel moeilijke beproevingen aan te pas komen, *en dat zal gebeuren. Maar we kunnen overwinnen!* Let nu op vers 5:

1 Johannes 4:5-6 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

Nu verder in 1 Johannes 5:4. Dit zegt hij nadat hij heeft geschreven dat degene die God liefheeft, ook hen die door God verwekt zijn, liefheeft. En we weten dat we God liefhebben als we ook de kinderen van God liefhebben en Zijn geboden houden. 'Zijn geboden zijn niet zwaar.'

1 Johannes 5:4 want al wat uit God geboren is [door God verwekt is], overwint de wereld; ...

Hoe meer we over God begrijpen en hoe meer we God liefhebben en hoe meer we van de Heilige Geest hebben, hoe meer we de wereld zullen overwinnen. ***We zullen de wereld overwinnen!***

1 Johannes 5:4 ...; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; **ons geloof**.

Dat geloof is dan gebaseerd op een vertrouwen op God en de liefde van God.

Ik vind Johannes 16:33 altijd een inspirerende tekst. Jezus zei daar: 'In de wereld zul je verdrukking lijden. In Mij heb je vrede. Houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.' Houd goede moed; dus maak je er geen zorgen over. 'Ik heb de wereld overwonnen.' Als Christus in ons is kunnen we dan de wereld overwinnen? *Zeer zeker!*

Laten we nu naar Openbaring 12 gaan. Wat daar wordt gezegd heeft veel betekenis en past precies bij wat we momenteel leren in deze studie van de brieven van Johannes.

Openbaring 12:9 En de grote draak werd *op de aarde* geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; ...

En dat is een *geweldige misleiding*. Iets geheel onvoorstelbaars!

Openbaring 12:9-10 ...; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

Hij staat gereed om elk klein foutje, elke kleine misstap, aan te wijzen. Maar wij hebben het bloed van Christus en het offer van Christus om die te bedekken. Let nu op wat vers 11 zegt:

Openbaring 12:11 En zij hebben hem [Satan de duivel] overwonnen [Hoe?] door het bloed van het Lam ...

Waar werd dit bloed gesprenkeld? *Symbolisch in de hemel voor de troon van God ter vergeving van onze zonden.*

Openbaring 12:11 ... en door het woord van hun getuigenis, ...

We zullen dus ergens getuigenis van moeten geven, en dat duidt ook op de twee getuigen en de boodschap die zij brengen.

Openbaring 12:11 ..., en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Als we hier iets zouden willen toevoegen dat ook bijbels is, zou dat het volgende kunnen zijn: **maar hadden God meer lief dan hun eigen leven!**

- Als we God meer liefhebben dan ons eigen leven, zullen we dan geen goede getuigen zijn? *Ja!*
- Geven we dan geen krachtig getuigenis? *Ja!*
- Vervullen we dan niet wat Jezus zei: 'Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure [door Mijn Vader] gegeven worden wat gij spreken moet.' De Heilige Geest zal ons inspireren.

Ik weet niet hoeveel Stefanussen er in de laatste dagen zullen zijn, maar ik veronderstel dat er heel wat zullen zijn. En zij zullen hetzelfde soort getuigenis geven dat Stefanus gaf. De reden dat hij in staat was dat getuigenis te geven, was omdat hij God meer liefhad dan zijn eigen leven. Dat is de manier om te overwinnen. Wat zei Jezus? 'Hij die zijn leven in deze wereld haat zal het winnen in de wereld die komen gaat.'

Laten we even stilstaan bij overwinnen. We gaan daarvoor terug naar 1 Johannes 2:15. We zullen zien dat dit een voortgaand iets is. **Over-**

winnen! We hebben ons leven dus niet lief tot de dood, wat is er dan nog meer dat we niet moeten liefhebben? Hier volgt het gebod:

1 Johannes 2:15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Dit betekent dat als de liefde van de Vader in ons is, we de wereld niet zullen liefhebben. Alles wat in de wereld is, bestaat uit: de begeerte van het vlees, de begeerte der ogen, de aanmatigende arrogantie van het fysieke leven. Dit laatste (de aanmatigende arrogantie van het fysieke leven) zien we het duidelijkst tot uiting komen in de sport. Mensen denken dat zij de grootsten zijn, de mooisten, de langsten, de sterksten, en wat niet meer zij. ***Dit is allemaal niet van de Vader, maar van de wereld.*** Laten we nu zien hoe dat in verband gebracht wordt met overwinnen.

Laten we daarvoor teruggaan naar vers 13. God liefhebben en overwinnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we iets niet overwinnen zegt ons dat vaak dat we in liefde moeten groeien. Dat wil echter niet zeggen dat we in ons fysieke leven ooit volmaakt zullen worden. Ik ben ervan overtuigd dat God ieder van ons heel ons leven zal laten zitten met een voortdurend terugkomende zonde, dat om te voorkomen dat we opgeblazen raken. Maar laten we ons daarover geen zorgen maken. Die zonde wordt bedekt door het bloed van Christus **als** we God liefhebben.

1 Johannes 2:13-14 Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. ...

Let erop hoe sterk overwinnen en liefhebben en God kennen allemaal met elkaar samenhangen.

1 Johannes 2:14 ... Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen.

Hier hebben we dus een andere manier om te overwinnen. Laten we het Woord van God – zoals we zagen, rijkelijk – in ons laten wonen, dan zullen we de *boze* overwinnen, dan zullen we de wereld overwinnen.

Laten we nu naar Romeinen 12:21 gaan – nog een manier om te overwinnen. Toen ik dit bestudeerde was ik echt verbaasd. Ik was echt, echt verbaasd dat de apostel Johannes meer schreef – geïnspireerd werd om meer te schrijven over overwinnen dan iemand anders.

Romeinen 12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Nogmaals, hoe overwinnen we?

- Door de dingen te doen die juist zijn.
- Door God lief te hebben.
- Door het kwade met het goede te overwinnen.

Laten we nu naar 2 Corinthiërs 10 gaan. Laten we het kwade begrijpen dat plaatsvindt en waarvan niemand anders afweet. Zelfs dat kunnen we overwinnen. Waar heb ik het in vredesnaam over? Ik heb het niet over iets dat we openlijk doen – bewust of onbewust. Ik heb het over de zonde die in ons denken zit, waarvan niemand weet dan wijzelf. Ik heb het over hoe christenen daarmee vechten en alleen christenen hebben daarmee te maken. Hoe meer we van Gods Geest hebben, hoe meer Gods Geest ons zal *overtuigen* van die zonde in ons denken. Dat is belangrijk. Heel wat mensen worden ontmoedigd omdat zij gedachten hebben die niet juist zijn. Sommige mensen hebben de neiging op te geven en zich door die gedachten te laten overstelpen en ze niet te overwinnen omdat zij niet begrijpen hoe ze ermee om moeten gaan.

Nu naar 2 Corinthiërs 10, dit is heel belangrijk.

2 Corinthiërs 10:3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees,

We gebruiken geen vleeselijke, fysieke dingen om te strijden en te overwinnen. Overwinnen houdt een strijden in tegen de zonde. Bedenk dat Paulus schreef dat er een strijd in zijn denken werd gevoerd vanwege wat hij wilde doen en niet kon doen. Daar hebben we het hier over.

2 Corinthiërs 10:4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,

En het sterkste bolwerk is die onzichtbare afgod in ons denken; dat hebben we allemaal doorgenomen in de tweede preek over *Onzichtbare afgod*. Dat is het sterkste bolwerk. Als we ons met Gods hulp kunnen ontdoen van de afgoden in ons denken dan hebben we een grote stap voorwaarts gedaan in een dieper doorwerkende bekering.

2 Corinthiërs 10:5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, ...

Daarmee wordt bedoeld *elke redenering*. God weet dat er in ons denken goed en kwaad is. Als we bestuderen hoe ons denken echt in elkaar zit, wordt het heel belangrijk om dat te beseffen.

Er staat dus dat we alle redeneringen moeten *slechten, neerwerpen*:

2 Corinthiërs 10:5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, ...

Opwerpen kan ook worden vertaald met *verheffen*. Zo zit het vleeselijke denken in elkaar: het verheft zich tegenover God.

Hier volgt de sleutel, hoe dat te doen:

2 Corinthiërs 10:5 ..., elk bedenksel als krijgsgevangene brengen [dat is overwinnen] onder de gehoorzaamheid aan Christus,

Zo moeten we dat doen! Met de Geest van God, met het Woord van God, omdat we helemaal op God gericht moeten zijn om te overwinnen.

2 Corinthiërs 10:5-6 ..., elk bedenkfel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Wat betekent dat? Hoe straffen we?

- We hebben er berouw over en bekeren ons ervan!
- We strijden ertegen met de Geest van God!
- We strijden ertegen met het goede!
- We strijden en vechten ertegen met liefde!

De woorden *zodra onze gehoorzaamheid volkomen is* duiden op de manier waarop we kunnen overwinnen. We doen dat niet met iets vleeslijks of iets fysieks. Het komt door roepen tot God, en door Gods Geest, en door berouw en bekering, en door God liefhebben. Vraag God om die zonde te vervangen door liefde voor Hem. Vraag God die gedachte te vervangen door in te zien waarvan we ons willen ontdoen en vervang dat met het Woord van God.

- Dat wordt gedaan door gebed.
- Dat wordt gedaan door Bijbelstudie.
- Dat wordt gedaan door de Geest van God en God liefhebben en weten dat al dit soort dingen dan overwonnen kunnen worden.

2 Corinthiërs 10:7 Gij ziet aan, wat voor ogen is. ...

We moeten niets oordelen op basis van het uiterlijk.

2 Corinthiërs 10:7 ... Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn.

Weer terug naar 1 Johannes 5:4. Laten we daar iets bekijken wat het resultaat is van ons overwinnen, zodat we het werkelijk begrijpen.

- Teneinde de wereld te overwinnen moeten we door God zijn *verwekt*, wat betekent dat we de Geest van God in ons hebben.

- We overwinnen het kwade door het goede.
- We brengen elke gedachte in gevangenschap aan de gehoorzaamheid aan Christus.
- Dan hebben we God lief en als we God liefhebben en God geloven en door God zijn verwekt, zullen we overwinnen.

Hier hebben we nog iets dat ons ook helpt om te overwinnen:

1 Johannes 5:4 ...; en dit is de overwinning [Zo zullen we de overwinning behalen!], die de wereld overwonnen heeft; **ons geloof**.

En zoals we hebben bestudeerd: geloof, hoop en liefde – de grootste daarvan is liefde, maar we moeten ook geloof hebben.

1 Johannes 5:5 Wie is het, die de wereld overwint, ...

Zoals we zagen hebben we dan in ieder geval de wereld niet lief.

1 Johannes 5:5 ..., dan **wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?**

Dat is een voortdurend, blijvend geloof. En dat wordt heel belangrijk omdat we – naar mijn mening door het doornemen van de brieven van Johannes – leren dat de Kerk in deze tijd door dezelfde dingen gaat als toen het geval was – precies dezelfde dingen! Er zijn mensen die geloven, die gaan geloven in allerlei soorten christussen, in allerlei soorten zonen van God of boodschappers van God.

Laten we nu naar het boek Openbaring gaan. Geloof het of geloof het niet, maar het boek Openbaring heeft ons meer te zeggen over overwinnen en hoe te overwinnen en wat we moeten overwinnen dan enig ander Bijbelboek. En dat heeft vandoen met de boodschappen aan de Kerken. Iedere Kerk wordt een boodschap gegeven waarin een speciaal punt wordt genoemd om te overwinnen. Het heeft ook vandoen met horen. Wat zei Paulus over horen en luisteren? 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus.' God wil dus dat we horen. Dit is een specifieke, bijzondere boodschap aan alle Kerken.

Openbaring 2:7 Wie een oor heeft, die hore, ...

Met andere woorden degene die bereid is te luisteren.

Openbaring 2:7 ..., wat de Geest tot de gemeenten zegt. ...

God geeft door Zijn Heilige Geest specifieke kracht, zodat we kunnen overwinnen.

Openbaring 2:7 ... Wie overwint, ...

Dat wil zeggen met ons geloof, met onze liefde, met ons vertrouwen, met onze hoop.

Openbaring 2:7 ..., hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

Openbaring 2:11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Dit is een aansporing voor alle Kerken. Elk van de Kerken heeft iets te overwinnen. En ik denk een van de grootste fouten die er gemaakt kan worden, eens werd gemaakt door een beroemd persoon binnen de Kerk van God; hij zei op zekere dag: 'Wel, jullie weten dat ik al zo lang trouw ben geweest aan God dat ik denk dat Satan geen enkele interesse meer in mij heeft.' *En toen werd hij te pakken genomen!* Jammer genoeg, kreeg Satan hem toen te pakken. We moeten dus voortdurend blijven overwinnen.

Let erop dat de boodschappen gericht zijn aan alle Kerken. Nu verder met:

Openbaring 2:17 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, ...

Die alle fouten en dwalingen die zijn ingeslopen, corrigeert door: berouw, bekering, liefhebben, groeien, overwinnen.

Openbaring 2:17 ..., hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

Openbaring 2:26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, ...

Hier hebben we nog een andere manier van overwinnen, het bewaren van de werken van Christus. Als u eens een interessante Bijbelstudie wil doen, schrijf dan de volgende vraag bovenaan een pagina: *'Wat zijn de werken van Christus die ik moet bewaren teneinde te overwinnen?'* Ga dan aan de slag met uw studie en wacht af waar u opuit komt. Ik denk dat u die studie echt interessant zult vinden, en ook heel behulpzaam en heel inspirerend.

Openbaring 2:26 ..., hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Openbaring 3:5, 11 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. ...

Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

We leven momenteel in een tijd waarin er aan alle kanten geprobeerd wordt anderen hun kroon te ontnemen! Het is bijna onwerkelijk.

Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Openbaring 3:21-22 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Laten we nu naar Openbaring 19 gaan. We gaan nog iets toevoegen, omdat we ook deze verzoeking moeten overwinnen:

Openbaring 13:9-10 Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. ...

Dat is naar mijn mening een waarschuwing aan de mensen in de Kerk. 'Indien iemand een oor heeft, hij hore.' Met andere woorden Christus zegt ons in de eindtijd, de tijd waarin de macht van het beest opkomt, probeer niet die macht in eigen kracht te bestrijden, omdat je als je dat doet zult sterven en misschien zal je dood niet het soort dood zijn dat Christus wil dat je zult ondergaan.

Openbaring 13:10 ... Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

Dat wil zeggen: zij doen wat God zegt.

Nu helemaal naar Openbaring 21 – ook aan het einde draait het nog steeds om overwinnen. Ik denk dat het *heel belangrijk* is dat juist Johannes meer over overwinnen schreef dan iemand anders.

Openbaring 21:7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

Dit overwinnen is dus gebaseerd op veel factoren, op veel facetten, op veel middelen, op veel manieren, maar ze komen allemaal neer op geestelijke oorlogvoering en het overwinnen van ons eigen denken, alsmede het overwinnen van alle genoemde dingen.

Nu naar 1 Johannes 5:6. Hier komen we aan bij een heel controversieel deel van de Bijbel, omdat we hier te maken hebben met een duidelijke toevoeging aan de Schrift die niet had moeten plaatsvinden.

1 Johannes 5:6 Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar **met het water en met het bloed**. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

Zes Griekse manuscripten introduceren tussen de verzen 7 en 8 een toevoeging die niet in andere manuscripten wordt gevonden. Dat betreft de woorden: 'in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn één'.

Dit is een opzettelijke poging om de leerstelling van de drie-eenheid in de Schriften te brengen.

De oudste van deze Griekse manuscripten, die allemaal zijn gebaseerd op een oudere Latijnse traditie, kan gedateerd worden in de twaalfde eeuw. De 'Oude Latijnse' versie is de enige versie die deze woorden ook bevat. Daarnaast zijn niet alle manuscripten eenduidig in hun bewoordingen. Ook al is het bewijs niet helemaal duidelijk, toch schijnen deze woorden te ontbreken in teksten die ouder zijn dan de achtste eeuw.

Dat is een verschrikkelijk lange tijd. In het bijzonder als we bedenken dat de *King James Version* en de *Statenvertaling* nog niet eens 500 jaar oud zijn. Hier hebben we het over 800 jaar.

Deze woorden staan ook niet in de definitieve uitgave van de Latijnse Vulgaat van Jerome. De oudste schrijver die kennis heeft van deze sectie met deze bewoordingen is de Spaanse ketter Priscillianus (die omstreeks 385 n.Chr. stierf), toen hij dit gedeelte aanhaalde in zijn boek *Liber Apologeticus*. Niemand van de Griekse kerkvaders haalt deze woorden aan. Ondanks het beperkte bewijs vanuit de oude manuscripten bleven deze woorden staan in de uitgaven van Vulgaat die na Jerome werden uitgegeven. Ze overleefden ook in de King

James Version (en ook in de Statenvertaling en de NBG]. In de meeste moderne vertalingen zijn deze woorden geheel verdwenen.

Deze woorden die in ieder geval een interruptie vormen op de strekking van dit gedeelte, zijn duidelijk een toevoeging aan de oorspronkelijke tekst. Vermoedelijk vormen ze een poging van hen die in de derde en vierde eeuw in beslag genomen werden om de leerstelling van de drie-eenheid te begrijpen, om deze tekst op een manier die hiermee overeen kwam uit te leggen. Wat begonnen kan zijn als een kanttekening in een Latijns manuscript werd uiteindelijk in de tekst opgenomen, en van daaruit in sommige Griekse manuscripten terugvertaald in het Grieks. (Bovenstaande opmerkingen zijn ontleend aan *Word Biblical Commentary*, Vol. 51, p 273, *Word Book Publishers*, Waco, Texas, 1984).

De reden dat dit in de King James Version terecht kwam is dat – en daar ben ik zeker van – de vertalers ervan in de drie-eenheid geloofden.

Laten we nu weer teruggaan naar 1 Johannes 5:7 en het lezen op de manier waarop het zou moeten.

1 Johannes 5:7-9 Want drie zijn er, die getuigen: **de Geest en het water en het bloed**, en de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft.

Wat is het getuigenis van God? *De Geest, het water en het bloed*. Deze woorden worden dan in vers 8 gevolgd door *en de drie zijn tot één*. Het Grieks woord dat met *tot* is vertaald is *eis*. Dat woord betekent in combinatie met het daarop volgende één *tot het ene punt*. En wat is dat ene punt van het hele onderwerp hier? *Getuigenis!* Vandaar dat ik het laatste deel van dat vers vertaal met: **en de drie zijn gecombineerd tot één getuigenis**. Ze getuigen alle drie van één en dezelfde waarheid.

Laten we nu kijken naar het getuigenis van *het water en het bloed*. Laten we daarvoor eerst gaan naar Johannes 19:34, omdat daar over water en bloed wordt gesproken.

Johannes 19:34 maar één van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

Er zijn veel mensen die zeggen dat 1 Johannes 5:8 daarheen terugverwijst. Dat klopt niet, want het *water* daar is lichaamsvloeistof. En wat nog meer is, hier worden twee dingen genoemd, terwijl het getuigenis gegeven wordt door drie: de Geest, het water en het bloed. Dit slaat niet op de lichaamsvloeistoffen van Jezus Christus. Het gaat inderdaad over het bloed van Christus, dat is zeker. Maar wat wordt geassocieerd met water en Christus als een getuigenis? *Dat is de doop!*

Laten we naar Johannes 1:29 gaan. Daar wordt gesproken over de doop van Jezus Christus. Bedenk dat Johannes gezonden was om *getuigenis te geven*. De doop van Jezus Christus was een getuigenis!

Johannes 1:29-31 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die voor mij geweest is, want Hij was eer dan ik. [Dat betekent in feite: *bestond voor mij*.] En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, ...

Sommige mensen zeggen: 'Jezus en Johannes waren neven, ze groeiden met elkaar op en speelden met elkaar.' ***Onzin!*** Dat is alleen maar een historisch verzinzel in het denken van de schrijver of spreker. Johannes zelf zei: 'Ik wist niet van Hem.' Dit betekent dat hij Hem niet kende!

Johannes 1:31-34 En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met

water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

Laten we nu naar Mattheüs 13 gaan, waarmee we het beeld dat de getuigenis van het water de doop van Jezus Christus is, zullen afronden.

Mattheüs 3:13-17 Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Ik denk dat we over het hoofd hebben gezien dat God een *welbehagen* heeft in Zijn mensen. God heeft een welbehagen in ons. God heeft ons lief. Hij is er niet opuit op ons af te geven, ons voortdurend op de huid te zitten, ons te beschuldigen van elke zonde die ook maar begaan kan worden. Wie is er die ons voortdurend probeert te beschuldigen? *Dat is Satan!* Wij moeten overwinnen.

- Christus is er om voor ons te vechten.
- Christus is in ons.
- Dat is het getuigenis van het water.

Wat is het getuigenis van het bloed? *Het bloed van Jezus Christus stroomde naar buiten en sprenkelde als het ware toen symbolisch in de hemel.* Maar Zijn bloed dat op de grond stroomde was het getuigenis dat Hij de Zoon van God was. Onthoud dit als we straks naar Mattheüs 27 gaan. We zullen daar zien hoe Zijn bloed een getuigenis was toen het uitstroomde. Wat gebeurde er toen Hij stierf? *Hier hebben we een deel van het getuigenis dat Hij de Zoon van God was.* Al deze dingen moeten getuigen dat Jezus de Zoon van God is. ***Niemand anders, er kan niemand anders zijn!***

Mattheüs 27:54 De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had ...

Dat is dus inclusief de soldaat die zijn speer in de ingewanden van Jezus stak.

Mattheüs 27:54 ... en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Een geweldig getuigenis!

Wat is *het getuigenis van de Geest*? Laten we daarvoor naar Handelingen 1 gaan – het getuigenis van de Geest. Jezus zei hen daar:

Handelingen 1:8, 21-22 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. ... Er moet dan van de mannen, die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd, dat de Here Jezus bij ons ingegaan en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes ...

Let op hoe het getuigenis helemaal terug gaat tot op Johannes en dan overgaat op Christus.

Handelingen 1:22 ... tot de dag, dat Hij van ons werd opgenomen, een van hen met ons getuige worden van zijn opstanding.

Zo werd Matthias gekozen om ook een getuige te zijn. Een getuige is iemand die getuigenis geeft en dat deden zij. Wat gebeurde er toen op de Pinksterdag? *Het getuigenis van de Heilige Geest*. Die kwam en liet hen in de talen spreken van hen die daar waren om over de wonderbare werken van God te horen spreken.

Laten we verder lezen in:

Handelingen 2:32 Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.

Door al deze gebeurtenissen heen gaven zij getuigenis van de opstanding. En ze deden dat met de kracht van de Heilige Geest.

Handelingen 3:13-16 De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaders, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten. Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een man, die een moordenaar was, geschonken zou worden; en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, ...

Laten we nu verder gaan in Handelingen 5:29, omdat dit nog heel wat meer toevoegt, nadat zij waren ondervraagd over wat zij aan het doen waren.

Handelingen 5:29-32 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen. De God onzer vaders heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht; Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.

We hebben dus:

- *het getuigenis van het water*
- *het getuigenis van het bloed*
- *het getuigenis van de Geest*
- Deze drie combineren zich tot *één getuigenis* dat Jezus de Christus is!

En dat moet op aarde getuigd worden, niet in de hemel. Daarom slaan die woorden die het hebben over een *getuigenis in de hemel* nergens op. Heeft God een getuigenis nodig dat Christus de Zoon van God is? *NEE! God zond Hem.* Heeft Jezus een getuigenis nodig?

NEE! Hebben de engelen een getuigenis nodig? *Nee, zij zagen wat er op aarde gaande was.*

Nu weer terug naar:

1 Johannes 5:8-9 En drie zijn er, die getuigen op de aarde: **de Geest en het water en het bloed**, en de drie zijn tot één [gecombineerd tot één getuigenis van de ene *waarheid*]. [Let op hoe het nu verder gaat!] Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, ...

Dat is het getuigenis van Johannes. Gaf Johannes een getuigenis en getuigde hij? We nemen het getuigenis van de apostelen aan, en zijn zij geen mensen?

1 Johannes 5:9 ..., **het getuigenis van God is meerder**, ...

En wat is het getuigenis van God? *De Geest, het water en het bloed.*

1 Johannes 5:9-10 ..., want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich [dat Christus de Zoon van God is]; ...

Hoe heeft hij dan het getuigenis in zich? Omdat hij door dezelfde dingen is heen gegaan. "De doop ter vergeving van de zonden door het bloed van Christus om daarna de Heilige Geest te ontvangen." We hebben Christus dus in ons en we hebben het getuigenis in ons!

1 Johannes 5:10 ...; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon.

Dat zegt ons heel wat over de aanhangers van de religies in deze wereld. En ook heel wat over de religies zelf van deze wereld.

1 Johannes 5:11-12 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Dit leven verwijst naar het eeuwige leven. Dit hangt dan rechtstreeks samen met Johannes 14:6 waar Jezus antwoordde en zei: "Ik ben **de Weg, de Waarheid** en **het Leven**."

- Er is geen leven zonder Christus.
- Er is geen behoud zonder Christus.
- Er is geen behoud zonder het getuigenis van de Geest en het water en het bloed.

Aan dat laatste nemen we allemaal deel. In de doop zijn we samengevoegd met Zijn dood, samengevoegd met Zijn leven, daarin is het bloed van Christus op ons toegepast, zodat we het getuigenis in ons hebben.

Laten we nu 1 Johannes afronden:

1 Johannes 5:13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Gemeente, let hier op: opdat gij *weet*. God wil dat we dit weten, dat we daarover niet in twijfel verkeren. Hoe kunnen we een getuige zijn van God en van de opstanding van Christus als we dit niet *weten*? Als we hierover in twijfel verkeren?

1 Johannes 5:14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, ...

God wil dat wij vrijmoedigheid hebben. Hij wil niet dat we in twijfel verkeren. Hij wil niet dat we in angst leven.

1 Johannes 5:14 ..., dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

We willen graag lezen: *als we iets vragen hoort Hij ons*. Maar let op de woorden *naar Zijn wil*. Alles moet in overeenstemming zijn met Zijn wil. En Gods wil is altijd beter en groter dan de onze.

1 Johannes 5:15-16 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, ...

Dat zijn heel interessante woorden: *zonde niet tot de dood*. Ik zal daarop terugkomen om het uit te leggen.

1 Johannes 5:16-18 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen. Alle ongerichtigheid is zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood. Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet [uit gewoonte] zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, ...

Hij, die uit God geboren werd ... Het woordje *Hij* staat daar met een hoofdletter en zo worden we ertoe geleid dit te begrijpen als Jezus. Maar dat is een verkeerde opvatting, er wordt gewoon bedoeld *de-gene die door God is verwekt, bewaart zichzelf* [door de kracht van God, om niet te zondigen]. Dat is het proces van overwinnen, je bent op je hoede, oplettend en vraagt God voortdurend om hulp in het overwinnen van de zonde.

1 Johannes 5:18-19 ..., en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.

In het Grieks zijn deze laatste woorden *de boze* en niet *het boze*. Dit duidt erop dat de gehele wereld binnen de macht van de boze ligt, aan de macht van de boze is overgegeven.

1 Johannes 5:20-21 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, **wacht u voor de afgoden**.

Dat is nog eens een afsluiting!

Denk ondertussen eens na over: *wat is een zonde tot de dood waarvoor we niet moeten bidden?*