

De eerste brief van Johannes, deel 10a ^{1 2}

Fred R. Coulter, 10 februari 2007

Toen we door de series over de Algemene Brieven gingen, hebben we gezien dat Jacobus begon met *geloof*, het onderwerp ontwikkelde zich binnen Petrus tot *hoop*; en binnen Johannes ontwikkelde het tot *liefde*. Als we een vergelijking willen maken met 1 Corinthiërs, wat Paulus' hoofdstuk over *liefde* is, dan kunnen we zeggen dat 1 Johannes 4 voor Johannes het hoofdstuk over *liefde* is, en wel in samenhang met de dingen in de wereld en onze positie voor God.

Hier zullen we kort ingaan op de eerste verzen. In een andere serie *Wie en wat was Jezus?* zijn we daar uitgebreid op ingegaan. Dus we zullen hier slechts enkele verzen aan de orde stellen. Laten we dus beginnen zoals we destijds hebben gedaan in de vers voor vers studie van 1 Johannes 4.

1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Dit moeten we altijd doen. In het bijzonder in religie. Als we denken dat er leugenaars zitten in de regering, bedenk dan dat de meest geslepen leugenaars binnen religie te vinden zijn. Dit zegt ons natuurlijk iets heel belangrijks – dit bevestigt wat Jezus zei: 'Veel valse profeten zullen komen in Mijn naam, zeggend dat Ik de Christus ben, en ze zullen velen misleiden.

Hij geeft ons hier dus nog een andere aanwijzing, omdat hier staat: "vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten". Dit zegt ons dat er satanische, demonische geesten achter die valse profeten zitten. En zelfs al *schijnen* zij echt goed te zijn, heel *betrouwbaar* over te komen, we moeten altijd de aansporing ter harte nemen die ons Jesaja 8 gegeven werd:

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'First Epistle of John Xa' gegeven op 10 februari 2007 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

Jesaja 8: 20 Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.

Hier hebben we één van de tests. Dit is niet de enige test, maar dit is de belangrijkste test – omdat het belangrijk is te begrijpen dat bijna iedere valse profeet of leraar niet de ware aard van Jezus onderwijst. Dit is dus de belangrijkste test:

1 Johannes 4:2-3 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Als we begrijpen dat dit omstreeks 80 n.Chr. (of iets eerder) werd geschreven, denk dan eens na wat er sinds die tijd allemaal is gebeurd. Daarom is de religie in zo'n verwarring. Daarom hebben zoveel mensen in onze tijd, in onze maatschappij, zich om veel dingen afgekeerd van religie – omdat ze niet begrijpen dat wat God onderwijst *een manier van leven* is. Hij onderwijst niet een religie. Daarom hebben we de serie: *Waarom God religie haat*. Hier hebben we dus de test.

Laten we nu naar enkele Schriftgedeelten kijken die voor ons duidelijk definiëren wie en wat Jezus was. We weten allemaal waar die staan. Laten we naar het Evangelie van Johannes gaan, en als we dat gaan lezen zien we – en we zijn daar al heel vaak doorheen gegaan en we zullen in de toekomst daar nog heel vaak doorheen gaan – dat het centraal staat voor wat betreft wie en wat Jezus was. We kijken slechts naar enkele Schriftgedeelten – als u een studie wilt die hier dieper op ingaat, schrijf dan om onze serie *Wie was Jezus?* De manier waarop Johannes schreef en het Grieks dat hij gebruikte, Koine Grieks, was heel eenvoudig. Dat is een grote teleurstelling voor veel filosofen en in hoog aanzien staande wetenschappers, omdat zij houden van ingewikkelde en moeilijk te begrijpen dingen, zodat zij daar lekker omheen kunnen draaien. Maar deze woorden geven noch in het Nederlands, noch in het Grieks enige ruimte tot

manoeuvreren. We zien hier dus dat Johannes het in veel van de dingen die hij schreef, had over de ware natuur van God.

Johannes 1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

We krijgen straks een definitie van Wie het Woord was – maar het is reeds duidelijk dat het Christus is. Als we dit lezen, zelfs in het Nederlands, wat zegt dit ons dan? *In den beginne, toen de dingen werden geschapen, bestond het Woord.* Want we moeten de Schepper hebben vóór de schepping. Als we die dingen op de televisie zien, die gaan over hoe de aarde en het universum tot stand kwamen, is het bijna belachelijk. Als we de waarheid begrijpen, is het dwaas.

Johannes 1:1 ... en het Woord was bij God ...

Wat zegt ons dit? Dat er twee zijn die *God* worden genoemd. In het Oude Testament wordt God *Elohim* genoemd. Het einde van dat woord, *im* in *Elohim*, dat met *God* is vertaald, betekent meer dan één. Het is een meervoudig zelfstandig naamwoord. Dit woord laat dus zien dat er de ene God was die het Woord en Jezus Christus werd, en de andere die de Vader werd, toen Jezus afstand deed van Zijn goddelijkheid om een menselijk wezen te worden en in hetzelfde vlees te gaan leven als waarin andere menselijke wezens leven, teneinde het volmaakte offer te worden voor de zonden van de wereld.

God is rechtvaardig. Daar Hij de mens veroordeelt tot de menselijke natuur, nam ook Hij die menselijke natuur aan om die ook Zelf te overwinnen, zodat Hij hoop kon geven aan menselijke wezens en hen kon vrijkopen. Dat is echt iets groots! Ik zou graag een rechter in deze tijd zien die zo meelevend en begripvol was dat hij, om iemand te redden, zichzelf dat vonnis zou opleggen. Dat zegt ons dus wat Christus deed.

Let er nu op dat hij dat benadrukt, want al de valse geesten zullen komen en zeggen: 'Nee, nee, dat was niet zo. Ziet u, God is geen persoon. God is levenloos en daarom *is Hij overal*. Hij zit in alles, in al wat er fysiek bestaat, zowel in dingen als in levende wezens, God is

in elk daarvan.' Daarop gebaseerd krijgen we dan de Hindufilosofie dat je van het ene dier en insect naar het andere gaat en als je goed doet, kom je door reïncarnatie op een steeds hoger niveau van leven. Als je dan mens bent geworden en niet goed doet, dan bewerk je je eigen behoud niet. Dan val je terug naar misschien een rat of een spin of zoiets – omdat God in alles is. De volgende conclusie is dan: Daar God in alles is, is God dus ook in ons.

We hebben ook het Docetisme bestudeerd – zij beweren dat Jezus niet in het vlees kwam. Veeleer was Jezus feitelijk twee wezens. Jezus was de mens, Christus was de Geest uit de hemel die de mens in bezit nam. Dan komt men tot uitspraken zoals in het Evangelie van Judas dat Judas door Christus werd gebruikt om Hem uit het vlees te verlossen – door Hem te verraden. Toen Jezus dus stierf, was het alleen maar de mens Jezus die stierf en Christus, de Verlosser, had daarmee niets vandoen. Daarom doe ik wat ik doe. Ik maak de eenvoud duidelijk die door de Schriften onderwezen wordt en stel dat tegenover de gecompliceerde, filosofische theorieën en demonische theorieën die de mens presenteert.

Johannes 1:2-3 Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Het lijkt op de spotprent waar de aanhanger van de evolutie een twist had over God, of met God, over de schepping. Toen uiteindelijk de aanhanger van de evolutie zei: 'Oké, we beginnen met deze modder', zei Hij: 'Nee, maak éérs je eigen modder.'

Hier volgt nog iets. Laten we verder gaan in vers 4:

Johannes 1:4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

Laten we hier eens even bij stilstaan. Daar God Schepper is, kan geen enkel menselijk wezen, waar ook ter wereld, vrij staan van God – ook al verwerpen ze dit – omdat God alle menselijke wezens voor keuzes stelt: leven of dood, goed of kwaad. Als je dus God verwerpt,

hoe ziet dan je leven eruit? Dan zul je alle straffen voor het verwerpen van God ervaren. We staan niet vrij van God. We vallen vanuit het gezichtspunt dat God levende wetten in werking heeft gezet, nog steeds onder de controle van God. Als we Hem dus verwerpen, zijn er zeker consequenties aan verbonden. Als we Hem dus liefhebben en doen wat God zegt, dan zijn er zeker consequenties van zegeningen en begrip van waarom we hier zijn en waar we heen gaan.

Laten we nu verder gaan in vers 10, daar gaat het over Jezus:

Johannes 1:10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.

Een perfecte beschrijving van de wereld in deze tijd!

Johannes 1:11-13 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

God heeft dus een plan voor iedereen, voor elk op de voor hem geschikte tijd. Maar ziet u, God is zo groot dat Hij kan handelen met mensen die Zijn Geest hebben terwijl de rest van de wereld dat niet kan zien. Hoe doet Hij dat?

Johannes 1:14 Het Woord is vlees geworden ...

Dit volgt dus op de woorden *het Woord was God*. Wat zegt dit ons heel eenvoudig! *God werd een menselijk wezen*. Heel eenvoudig. We hebben daar geen gecompliceerde filosofie voor nodig om dat te begrijpen.

Johannes 1:14 ... en het heeft onder ons gewoond ...

Dat betekent dat Hij *tijdelijk onder ons woonde*. Dit verwijst naar hoe God met Israël handelde. Oorspronkelijk was dit in een taber-

nakel en het verwijst ook naar het Loofhutzenfeest. Daarnaast kunnen we hieruit nog veel andere dingen opmaken.

Johannes 1:14 ... en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Laten we nu naar 1 Timotheüs 3:16 gaan en zien wat er daar over Jezus Christus wordt gezegd. Dit is het hele onderwerp van de Bijbel, als we het echt gaan begrijpen.

1 Timotheüs 3:16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: ...

Dit is echt iets belangrijks! Dit is de reden dat God tussenbeide moet komen om mensen te roepen. En dit is de reden dat Jezus Christus deed wat Hij deed.

1 Timotheüs 3:16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: ...

Let op waar het mee begint:

1 Timotheüs 3:16 ...: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, ...

Kan iets nog duidelijker zijn? Het Woord werd vlees.

1 Timotheüs 3:16 ...: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, ...

Dat wil zeggen dat Hij volmaakt leefde voor God om in staat te zijn rechtvaardiging teweeg te brengen voor alle mensen.

1 Timotheüs 3:16 ..., is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

Als Johannes deze dingen betreffende de natuur van God dus schrijft, wordt het heel belangrijk dat deze dingen in hun geheel in overweging worden genomen.

Dit hangt samen met:

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Dat is heel wat!

Laten we nu naar een ander heel fundamenteel Schriftgedeelte kijken, Filippenzen 2. In de serie *Wie was Jezus?* gaan we hier in een woord voor woord studie uitgebreid en diepgaand doorheen. We zullen niet alles gaan herhalen. We gaan dus gewoon naar Filippenzen 2, daar we het hebben over de natuur van God en wat Jezus deed. Daarom zei Jezus, toen Hij kwam, dat Hij kwam om de Vader te openbaren. Dit zegt ons ook dat we weten dat de Vader een persoonlijk wezen is, een persoonlijke God, omdat Jezus Filippus zei: "Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien."

In Filippenzen 2:5 vinden we het uiteindelijke doel dat we voor ogen moeten houden. Als we weer terugkomen in 1 Johannes 4, zullen we gaan zien dat dit heel, heel belangrijk is. Het hele doel is het denken van de mens gericht te houden op God, de Waarheid, de liefde van God, zodat hij eeuwig leven kan verwerven.

Filippenzen 2:5-6 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, ...

Letterlijk vertaald naar het Grieks is dit *in de vorm van God*.

Filippenzen 2:6-7 ..., het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, ...

Hij moest dat doen om mens te kunnen worden – omdat God in Zijn volledige heerlijkheid niet in het vlees kan leven. Hij moest Zichzelf

dus ontdoen van zoveel mogelijk van Zijn God-zijn om mens te kunnen worden.

Filippenzen 2:7-8 ..., maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Daar heeft Johannes het ook over in 1 Johannes 4. Laten we dus daarheen teruggaan. Daarom zijn er zoveel vormen van christendom in de wereld. Want het valt hierop terug, het valt terug op de oorspronkelijke opstand van Satan. Hij wilde op hetzelfde niveau komen te staan als God en God zeggen wat er moest gebeuren. Wel, mensen met hun menselijke natuur komen ook graag op het toneel om wat te doen? *Hetzelfde – ook zij houden ervan God te zeggen wat er moet gebeuren. Zij willen God graag zeggen wie Hij is.* En wat is de essentie daarvan? *Dat plaatst hen in de positie van God – dezelfde houding die Satan had.*

Nu terug naar 1 Johannes 4. We zien dat hij daar zegt dat dit de geest is van de antichrist, enz.

1 Johannes 4:4 Gij zijt uit God, kinderkens, ...

- Wat maakt iemand tot iemand **uit** God?
- Wat is dat?
- Als we dat belijden, maakt ons dat tot mensen **uit** God?
- Als we het voor wat betreft bepaalde dingen met God eens zijn?
- Wat maakt ons tot mensen **uit** God, zodat we ook weten dat we **uit** God zijn?

In Romeinen 8 kunnen we lezen hoe we weten dat we uit God zijn. En dat is niet omdat we komen aanstormen om ons naast God op te stellen, omdat we goede rechtvaardige mensen zijn. Nee, dat is omdat God ons moet **roepen**. God maakt een scheidslijn – heel duidelijk, heel belangrijk om te begrijpen,

Romeinen 8:5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, ...

Dat noemt de Bijbel vleeselijk gezind. God moet ons roepen en wij moeten op die roeping reageren. Wij moeten ons bekeren. Wij moeten ons laten dopen en – zoals we straks zullen zien – de Heilige Geest ontvangen.

Romeinen 8:5 ..., en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.

Dat wil zeggen dat we op Gods manier leven. We streven ernaar de dingen van God te doen. We hebben God lief, enz.

Romeinen 8:6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

We hoeven alleen maar in de wereld rond te kijken om te zien hoeveel zorgen iedereen heeft. Daarom is de sabbat zo belangrijk; we kunnen dan bijeenkomen en aan de wereld ontsnappen. En ik weet wat er recent allemaal gebeurde, alleen maar door het kijken naar televisie. Ik voelde me als David die in een Psalm zei: 'O, was ik maar een vogel, zodat ik naar de wildernis kon vliegen, om van dit alles weg te komen.'

Al het nieuws ging over moord, rechtszaken, liegen, bedriegen, oorlog, hongersnood, ziekten – het leek wel dat Mattheüs 24 zich in het nieuws ontvouwde. Ik dacht dus: Kom, laat ik omschakelen naar het History-kanaal – en wat liet dat zien? *De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog*. Ik dacht dus: Oké, ik schakel om naar – want ik surf wat af op de TV – National Geographic, en raad eens wat ze daar lieten zien: martelwerktuigen door de eeuwen heen. 'De gezindheid van het vlees is de dood.' En ik dacht, alles wat ze doen bestaat uit denken over dood, oorlog, misdaad, moorden. GENOEG! Dus ik zette de TV uit.

Romeinen 8:7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; ...

Dat betekent dat het een vijand van God is. Er zijn heel wat mensen die vriendelijke en fatsoenlijke mensen zijn, maar God heeft hen niet geroepen. En als het dan aankomt op de vraag hoe ze denken over het gehoorzamen van God, dan zien we de vijandigheid naar boven komen. Probeer het bij een doorgewinterde orthodoxe protestant en u zult de vijandigheid naar boven zien komen. Nu volgt de reden hiervoor:

Romeinen 8:7 ...; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet:

Daarom zijn al die valse religies ontstaan. Wat is een van de eerste dingen die ze zeggen? *Jezus heeft de Wet afgeschaft*. Daar hebben we dus een duidelijke scheidslijn gevonden in de Bijbel die ondersteunt wat Johannes ons in 1 Johannes 4 zegt.

Romeinen 8:8-9 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij **daarentegen** zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. ...

Dat hebben we doorgenomen in 1 Johannes 3 – de verwekking door de Geest van God in ons. Hoe krijgen we de Geest van God? We weten dat: *bekeren, gedoopt worden, de Geest van God ontvangen*. En Petrus zei tot het Sanhedrin, toen ze hem ondervroegen over zijn prediking, dat 'God Zijn Geest geeft aan hen die Hem gehoorzamen'.

Romeinen 8:9 ..., althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Laten we eens een vraag stellen: Wie heeft hierin de leiding? Die persoon of God? **God!** Omdat Hij de Heilige Geest geeft. Daarom heeft God het denken van de mensen in de wereld verblind – zodat Hij hen later kan behouden. Hij werkt nu met de weinigen die Hij roept om deel uit te maken van de eerste opstanding. Maar er is een duidelijke scheidslijn: Het wordt zonder omwegen gezegd, het kan niet op een andere manier worden gezegd.

Romeinen 8:9-10 ... Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, ...

Dat lezen we in Filippiëzen 2:5 als volgt: Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Romeinen 8:10 ..., dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, ...

Omdat we gedoopt zijn als in een begrafenis.

Romeinen 8:10 ..., maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Daarom zijn we geneigd de dingen van de Geest te doen, omdat we God willen liefhebben en God willen dienen en God willen gehoorzamen en vrede in ons denken te hebben; een relatie met God te hebben, de zegeningen van God te ontvangen – en we hebben de zegeningen van God nodig om de moeilijkheden en beproevingen die in de wereld op ons afkomen, te kunnen verdragen.

Romeinen 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Dat is de manier waarop we weten. Daar heeft Johannes het hier over, laten we teruggaan naar 1 Johannes 4:4. Daarom hebben we daar alweer die vergelijking. Dit gaat hier over hen die in de wereld zijn, maar wij ...

1 Johannes 4:4 Gij zijt uit God, kinderkens, ...

En we hebben gezien hoe we uit God zijn.

1 Johannes 4:4 ..., en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Wat gebeurt er als we de Geest van God ontvangen? Dan zijn we in staat de dingen te zien die juist zijn, in overeenstemming met het Woord van God. En dan zijn we ook in staat duidelijk de weg van de wereld te zien. Dan zullen we niet langer ingepakt worden door Satan.

1 Johannes 4:5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.

Laten we nu verdergaan en zien hoe we – als God ons eenmaal uit deze wereld roept, alhoewel we nog steeds in de wereld leven – niet langer deel uitmaken van de wereld. En het verschil is, zoals we hebben gezien, de Geest van God – die de Geest der Waarheid is – en die laat ons zien dat het draait om de ware liefde voor God, die vormt dan de scheidslijn op basis waarvan zij die de Geest van God hebben en God kennen, kunnen begrijpen dat zij van Hem zijn, en ze kunnen dan ook de wereld begrijpen en de manier waarop die in elkaar zit.

Nu naar vers 6. Let erop hoe dit overeenkomt met wat er in vers 4 werd gezegd: "**Gij** zijt uit God." Hier zegt hij: "**Wij** zijn uit God." Wie zijn die *wij*? Dit zou moeten verwijzen naar Johannes als apostel en de andere apostelen.

1 Johannes 4:6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; ...

Dat wil zeggen, hoort naar ons als wij spreken en onderwijzen en verkondigen.

1 Johannes 4:6 ...; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

Zodat we werkelijk begrijpen dat God zegt dat de wereld misleid is. Gewoon levend in de wereld zonder de Waarheid van Gods Woord te begrijpen, zouden we dit nooit weten. Zeker, we kunnen leugens zien. We kunnen zien dat dit soort dingen plaatsvinden. We kunnen huichelarij zien in de regering en allerlei geargumenteer. Ja, dat kunnen we allemaal zien. Maar als we sommige van die nieuwspresen-

taties zien, ventileren ze alleen maar meningen, ze geven ons niet het echte nieuws. Ze blijven maar argumenteren over dingen die niet echt consequenties hebben, dus niemand leert iets.

We weten dat Openbaring 12:9 zegt dat Satan, de duivel, de hele wereld misleidt. Daar komt alle misleiding vandaan. En zoals we in 1 Johannes 2 zagen ontspringt er aan de waarheid geen leugen. De mensen, valse profeten, kunnen de Bijbel oppakken en delen daaruit aanhalen – en omdat ze niet zoals Jezus zei, leven bij ieder Woord van God – *kunnen ze een misleiding creëren die geweldig goed klinkt!* Hier hebben we dus 'we onderkennen de Geest der waarheid en de geest der dwaling'. De Heilige Geest wordt ook wel de 'Geest der Waarheid' genoemd.

Nu komen we aan bij een volgende sleutel, die nog verdergaat:

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren [beter: is door God verwekt] en **kent** God.

Dat is de manier waarop we door alle dingen van de religies van de wereld kunnen heen kijken.

- Hebben we God werkelijk lief met heel ons hart en denken en ziel en wezen?
- Hebben we onze naaste werkelijk lief als onszelf?
- Hebben we de leden van de Kerk werkelijk lief zoals Christus ons lief heeft gehad?

Deze dingen helpen ons als volgt:

- Gods weg ontmaskert de valse weg.
- De Geest van God brengt ons de waarheid.
- De liefde van God geeft ons begrip.

Ook vers 8 is glashelder:

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want **GOD IS LIEFDE**.

Dat is de hele natuur van God.

- God is rechtvaardig.
- God is Rechter.
- God is barmhartig.
- God is vriendelijk.
- God is geduldig.

Al die dingen hangen ook samen met Gods natuur.

In 1 Johannes vinden we dingen die heel belangrijk zijn. Laten we teruggaan naar het eerste hoofdstuk en dat nog eens doornemen. Laten we daarbij begrijpen: ***De liefde van God is wat ons werkelijk de relatie met God geeft.*** Die brengt hart en liefde in onze relatie met God, zodat we Hem kunnen liefhebben met ons hele hart en denken en ziel en wezen. En ook in onze relatie met de broeders. Als we religie hebben zonder liefde loopt dat uit op haat. Het belangrijkste voorbeeld daarvan vormen de *radicale jihadisten*. Zij hebben een demonisch toegewijde geest en houding binnen hun religie ***zonder de liefde van God.*** Zij hebben dus een religie, maar ze hebben een verkeerde god. Aan de andere kant vinden we hier wat de liefde van God voor ons zal doen. Dat begint hier in 1 Johannes 1. Laten dus daarheen teruggaan en dat nog eens doornemen.

1 Johannes 1:3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. ...

Hier hebben we de sleutel. Hier staat wat God wil. God is niet geïnteresseerd in grote getallen. Denk maar aan het Gideon-effect – er kwamen 30.000 soldaten opdagen en God koos er 300.

1 Johannes 1:3 ... En onze gemeenschap is ...

Dit is wat God wil – een relatie met ons.

1 Johannes 1:3 ... **met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.**

Hier introduceert hij dus wat er in de rest van zijn brief aan de orde zal komen.

1 Johannes 1:4-5 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Hij brengt dit punt – God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis – naar voren omdat de antichrist zelfs in vele verschillende vormen van goden en halfgoden gelooft, en die lopen uiteen van licht tot duisternis.

Hier volgt een andere test. Hieruit leren we wat de aanpak van Johannes is in deze brief, en deze is: *Hij geeft ons de kennis en geest en begrip van hoe we ons voor God kunnen bewijzen*, door God lief te hebben. En daarnaast *hoe te begrijpen wat de scheidslijn is tussen hen die uit de wereld zijn en hen die uit God zijn*.

Let er nu op hoe dit gebeurt:

1 Johannes 1:6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet;

Heel interessant! De ergste misleiding is onszelf zo diepgaand te misleiden dat we niet langer kunnen toestaan dat de waarheid bij ons binnenkomt. Daarmee hangt samen, dat als we in de waarheid wandelen, we dan *leven in overeenstemming met de waarheid*. Hieraan kunnen we dan nog een ander Schriftgedeelte toevoegen: Wat is waarheid? *Uw Woord is de waarheid. Uw geboden zijn de waarheid. Uw wetten zijn de waarheid. Al Uw verordeningen zijn vanaf het begin waar*.

- Dat brengen we in de praktijk.
- Zo leven we.
- Zo denken we.
- Daar draait ons leven om.

Ons leven draait om gemeenschap en een relatie met God de Vader – door gebed, door studie, door ons leven, door elkaar lief te hebben, door God lief te hebben – *dat hangt allemaal samen met leven in*

overeenstemming met de waarheid. En als we de Geest der waarheid in ons hebben, waartoe zal die ons dan leiden? *Tot een verlangen om in overeenstemming met de waarheid te leven.*

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Dit is allemaal de werking van God. Door berouw en bekering en de Geest van God in ons, die ons onze zonden laat zien, kunnen we voortdurend naar God gaan, waardoor ons denken wordt gereinigd.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht [het licht van Gods Woord] wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Laten we nu naar Johannes 3 gaan. Ook daar verwijst Johannes naar het *Licht*, waarbij hij iets heel, heel belangrijks laat zien.

Johannes 3:18-19 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, ...

Dat is automatisch. Zoals ik eerder zei, we kunnen nooit aan God ontkomen.

Johannes 3:19 ..., dat het licht [dat is Christus] in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Hier hebben we nog een scheidslijn. We zien dus hoe Johannes ons scheidslijnen geeft door punten van ons gedrag te definiëren, zodat we ons voortdurend naar God kunnen voegen. Let nu op wat hij hier zegt:

Johannes 3:20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, ...

Vergelijk dat met het leven in overeenstemming met de waarheid, waarover we in 1 Johannes 1 lezen.

Johannes 3:20-21 ..., en gaat niet tot het licht, ...

Ik heb geen religie nodig. Ik heb God niet nodig.

Johannes 3:20 ..., opdat zijn werken niet aan de dag komen;

Zo iemand wil geen kritiek horen. Probeer eens een atheïst te bekritisseren. Denk verder eens na over het volgende: Wat zou er gebeuren als we dit zouden loslaten op alle politici in de Eerste en Tweede Kamer? *Zij zouden als ratten wegrekken*. Zij willen niet dat hun werken aan het licht komen.

Let nu op vers 21 en zie hoe dit samenhangt met de eerste brief van Johannes:

Johannes 3:21 maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, ...

Waarvoor? Wat is het doel daarvan? Waarom blijven we bij God terugkomen?

Johannes 3:21 ..., opdat van zijn werken blijke dat zij in God verlicht zijn.

Christus in ons doet dat werk. We komen dus voortdurend bij God terug. Als mensen dus volgens *de weg van God hebben geleefd*, zich daarna laten misleiden en beginnen terug te gaan naar de wereld, dan beginnen ze bij het Licht vandaan te lopen. Het Licht is nog steeds achter hen, ze hebben dus nog een schijn van kennis en begrip. Stelt u zich eens voor dat u in een inktzwarte woestijn, zonder maan, problemen krijgt met uw auto. Als u dan uit uw auto stapt om hulp te gaan zoeken en u de lichten van uw auto aanlaat en van de auto wegloopt, hebt u eerst nog wel licht om te zien waar u loopt. Daarna wordt het steeds minder en minder. Als de weg dan iets stijgt en daarna weer daalt, bent u in totale duisternis. Dat gebeurt er met mensen als zij God de rug toekeren.

Laten we weer teruggaan naar 1 Johannes 1. Als wij gemeenschap hebben met God, dan brengt ons dat in een relatie met God waarin Hij ons wil zegenen, ons wil helpen overwinnen, en dat wordt hier tot uitdrukking gebracht.

1 Johannes 1:7 ...; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Dit is belangrijk voor ons om te begrijpen – omdat als we eenmaal de waarheid leren kennen, we onszelf duidelijk zien vol van zonde en misleiding. We belijden dit dus en bekeren ons van onze zonden, laten ons dopen en ontvangen de Heilige Geest van God, waarna het reinigen begint. Dit laat dus zien dat het een proces is. Daarom wordt het *overwinnen* genoemd. En het is een reiniging, een wassen – zoals het in Efeziërs 5 wordt genoemd: 'reinigende door het waterbad met het woord'.

1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, ...

Ik ben een goed iemand. Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik heb niemand gedood. Ik heb geen overspel gepleegd. Ik heb niet gestolen. God verlangt deze dingen van iedereen. Maar hebben we andere goden gehad? Hebben we een verkeerd begrip van de Bijbel gehad? Hebben we de sabbat overtreden, de Heilige Dagen verworpen?

1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf ...

Dat is een van de dingen die de mensen zeggen: 'Ik ben een goed iemand.' Misschien geldt dat in de wereld. Maar is die goedheid voldoende voor God? Of wil God ons Zijn goedheid geven? *Ja, Hij wil ons Zijn goedheid geven.*

1 Johannes 1:8-9 ... en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, ...

Hier vinden we de manier om te overwinnen:

1 Johannes 1:9 ..., Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Misschien moeten we reinigen in vers 7 en in vers 9 omcirkelen en die cirkels met een lijn met elkaar verbinden – dit laat zien dat het een proces is.

1 Johannes 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Laten we nu verdergaan in hoofdstuk 2, omdat dit de basis legt voor de hele rest van de eerste brief van Johannes.

1 Johannes 2:1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, ...

En als iemand gezondigd heeft wordt duidelijker vertaald met *En mocht iemand zondigen*. Is dit dubbelzinnige praat? Waar heeft hij het hier over?

Laten we daarvoor 1 Johannes 5:16 opslaan, daar definieert hij die woorden *mocht iemand zondigen* voor ons. Daar laat hij zien dat er gelegenheden zijn waarin gezondigd wordt, omdat we, teneinde de menselijke natuur te overwinnen, we de zonde aan het licht moeten brengen – en dat is het hele verhaal achter het Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden.

1 Johannes 5:16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, ...

Christus definieerde dit als zonden die niet tegen de Heilige Geest gaan – 'elke zonde en godslastering zal de mens vergeven worden, met uitzondering van de lastering van de Heilige Geest. En elk woord gesproken tegen de Zoon des mensen zal hem vergeven worden.' Daar gaat het hier over.

1 Johannes 5:16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, ...

Met andere woorden een zonde waarvan men zich kan bekeren. Als u meer wilt weten over de onvergeeflijke zonde, ga dan naar onze serie over het boek Hebreëën, daarin wordt die zonde heel duidelijk gedefinieerd.

1 Johannes 5:16 ..., moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. ...

Johannes laat dus alweer zien dat onze christelijke wandel en berouw en groeien in genade en kennis, enz. *een proces* is.

Laten we deze gedachte meenemen als we weer teruggaan naar 1 Johannes 2:1 en daar een aantal verzen doornemen om te zien en te begrijpen hoe Johannes hier alles voor hoofdstuk vier voorbereidt. Hij zegt dus:

1 Johannes 2:1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorpraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;

Dit betekent dat Christus ons onze zonden zal laten zien en ons daarvan in ons geweten zal overtuigen, zodat we berouw zullen hebben. Dat is de hele operatie die zal plaatsvinden.

1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening ...

Dit woord *verzoening* betekent hier een *voortdurende bron van barmhartigheid*. Laten we nu even nadenken over wat in de tempel het meest heilige voorwerp was. De ark van het verbond. En hoe werd het deksel daarvan ook wel genoemd? *Het verzoendeksel!* Dat was omdat daar de zonden werden verzoend. En *verzoening* betekent *uitwissen, wegdoen* – zoals we gezien hebben *zover van ons verwijderd als het oosten is van het westen en geworpen in de diepten der zee*.

1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden ...

Nu volgt een indrukwekkende uitspraak die nog vervuld moet worden. En we kunnen deze uitspraak niet begrijpen tenzij we de betekenis van de Heilige Dagen van God begrijpen. Daarom zijn die zo belangrijk.

1 Johannes 2:2 ... en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Hoe gaat Hij dat doen, daar de wereld geheel misleid is door Satan de duivel? Daarvoor hebben we de Laatste Grote Dag en de hele betekenis daarvan. Dat zullen we moeten doornemen om de rest van het verhaal te begrijpen.

Nu volgt het onderwerp van de hele eerste brief van Johannes:

1 Johannes 2:3 En hieraan ...

In het Grieks is dit *en toutoo*. Deze woorden impliceren een standaard waar men tegen afmeet; we zouden dus explicieter kunnen vertalen *en gemeten tegen deze standaard*.

1 Johannes 2:3 ... onderkennen wij, dat wij Hem kennen: ...

Dit is het hele punt dat hij ons wil doen begrijpen, zodat we Hem kunnen liefhebben. Als we God liefhebben, hebben we Hem lief. En als we Hem *kennen* – Hij wil dat we Hem *kennen*, maar let op de overtuiging die we moeten hebben. Niet simpel zeggen: 'Ken je de Heer, broeder?' *Ja, ik ken de Heer*. Nee, hij zegt:

1 Johannes 2:3 ... onderkennen wij, dat wij Hem kennen: ...

Overtuiging, waarheid, geloof en liefde, allemaal met elkaar samen: we *weten* (onderkennen) dat we *weten* (kennen). En wat is het resultaat daarvan? Hij zei hier ook: *'leef in overeenstemming met de waarheid'*. Hij geeft dus de kwalificatie:

1 Johannes 2:3 ...: indien wij zijn geboden bewaren.

Dan volgt vers 4 en de mensen willen dat niet graag horen – maar daar ze de apostel Johannes beschouwen als de apostel van de liefde, hebben ze het er moeilijk mee om het ronduit te verwerpen. Laten we het lezen: Iedereen die zegt: Ik ken Hem en Zijn geboden niet houdt is een goed iemand met goede bedoelingen. NEE!

1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, **is een leugenaar** ...

Dat is heel duidelijk!

1 Johannes 2:4 ... en in die is de waarheid niet;

Wat is de waarheid? *Het Woord van God*. We kunnen dit vers nemen om daarmee een rechtvaardig oordeel te vellen of iemand uit God is of niet uit God is; wie het ware Woord van God onderwijst en wie het gebruikt en misbruikt – heel eenvoudig. Dat horen ze niet graag.

Kunnen we ons voorstellen wat er zou gebeuren als we aanwezig zouden zijn in Crystal Cathedral in Garden Grove, Californië; daar waar Robert Schuller en zijn zoon op zondagmorgen niets dan goedheid en vriendelijkheid prediken, en we zouden opstaan en zeggen: **'U bent een leugenaar**. U bent niet uit God!' We kunnen dit toepassen op de paus. We kunnen het toepassen op elke religieuze leider. We kunnen het toepassen op elke imam binnen de Islam. Op iedere orthodoxe bisschop. Op de protestanten.

Hier staat het dus!

1 Johannes 2:4 ..., is een leugenaar en in die is de waarheid niet;

Hier hebben we de sleutel die de toon zet voor de hele rest van deze brief van Johannes.

1 Johannes 2:5 maar wie **zijn woord bewaart**, ...

Laten we nu even naar het Evangelie van Johannes gaan, hoofdstuk 14. Let op dat dit precies samenhangt met wat Johannes zei. Laten we beginnen in:

Johannes 14:23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren ...

En dat betekent de hele boodschap van Christus, alles ervan.

Johannes 14:23 ... en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Let nu op vers 24: de scheidslijn. Is het niet interessant hoe Johannes heeft geschreven om ons begrip te geven en een duidelijke definitie voor ons te bewaren?

Johannes 14:24 Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

We zien dus dat Johannes het heel duidelijk maakt. In heel eenvoudig Nederlands en het is ook heel eenvoudig in het Grieks. Dat is veelzeggend. We kunnen deze verzen nemen als een belangrijke basis om onze eigen christelijke wandel af te meten en de waarheid van de dwaling te onderscheiden.

Waarom doen we dit niet? Als u een religieuze zender heeft binnen uw zenderpakket, neem dan eens enkele van deze verzen en ga er op een zondagmorgen voor zitten om naar hen te luisteren, en meet aan de hand van deze verzen af en beoordeel wat zij zeggen. Ik denk dat dat heel interessant zal zijn.

Laten we weer teruggaan naar 1 Johannes 2:5. Daar zien we een belangrijk woordje: *maar*.

1 Johannes 2:5 **maar** wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. ...

Beter te vertalen als: *in die wordt de liefde Gods volmaakt*. Het is een proces dat al doende wordt uitgevoerd. We groeien erin. We zullen straks zien dat Johannes dit in hoofdstuk vier naar voren brengt. Let op, dan volgt weer *en hieraan*, in het Grieks *en toutoo*. Dat hebben we net nog besproken, daarbij is impliciet een standaard betrokken.

1 Johannes 2:5-6 ... Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

De wandel van Christus is dus de standaard. God geeft ons een volmaakt voorbeeld zoals Hijzelf wandelde. Zouden we iets anders willen dan een volmaakte standaard? *Nee!* Dit vat dus de hele eerste brief van Johannes samen.

Laten we nu naar 1 Johannes 3:1 gaan over het tonen van de liefde van God:

1 Johannes 3:1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het *ook*. Daarom kent de wereld ons niet, **omdat zij Hem niet kent**.

En hoe kennen we Hem? 'Degene die zegt *Ik ken Hem* en Zijn geboden niet bewaart is een leugenaar. En we onderkennen dat we Hem kennen, omdat we Zijn geboden bewaren.'

1 Johannes 3:1-2 ..., dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het *ook*. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods ...

De wedergeboorte vindt plaats bij de opstanding, niet als we een emotioneel gevoel krijgen of van zonde overtuigd raken. Want er volgt nu:

1 Johannes 3:2-3 ... en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; *maar* wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. [Dat is verbazingwekkend!] En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, ...

Omdat we geloof, hoop en liefde hebben. We hebben het nu dus over liefde in samenhang met hoop.

1 Johannes 3:3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.

Omdat we voldoen aan de standaard die God heeft gezet – stap voor stap, dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar.

Laten we nu verdergaan in 1 Johannes 4:6. Hij begint daar te spreken over de natuur van God en Zijn liefde jegens ons.

1 Johannes 4:6 Wij zijn uit God; ...

Hij zegt dat twee keer, in vers 4 en nu in vers 6, en dit wordt door de hele brief heen bevestigd.

1 Johannes 4:6 ...; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

We moeten dus weten wat juist is en wat onjuist is, terwijl we verkeren te midden van de geestelijke krachten in deze wereld. En wie misleidt de hele wereld, is dat niet Satan de duivel? In Efeziërs 2 wordt hij *de overste van de macht der lucht genoemd die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid*; hij doet een beroep op de begeerte van het vlees, de begeerte van het denken en de trots des levens.

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; ...

Menselijke wezens hebben emotie. Menselijke wezens hebben een vleselijke liefde. Maar ware, diepe liefde die verdergaat dan emotie en veruit gaat boven trouw aan familie en trouw aan woonplaats en land, enz. – de ware liefde van God, die al die dingen te boven gaat,

komt van God en is een vrucht van de Heilige Geest. En we lezen zojuist: 'en dit is de liefde van God dat we Zijn geboden bewaren.'

1 Johannes 4:7 ...; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren [is door God verwekt] en kent God.

Dit zegt ons ook dat we verwekt moeten zijn door de Heilige Geest van God, zoals we in Romeinen 8 hebben gezien. 'En een ieder, die liefheeft, is door God verwekt en kent God.' En hoe kennen we God? *Door Zijn geboden te bewaren.* Hoe begrijpen we het plan van God? *Door Zijn sabbat en Pascha en Heilige Dagen.*

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want GOD IS LIEFDE.

Denk eens aan al het doden van christenen dat door alle eeuwen heen heeft plaatsgevonden en werd uitgevoerd in naam van religie, denkend dat ze God een dienst bewezen. Dit zegt ons:

- Zij zijn niet uit God.
- Zij kennen God niet.
- Zij hebben de liefde van God niet.
- Zij zijn misleid.

Laten we nu zien hoe Johannes dit, te beginnen in vers 9, verder uitwerkt.

1 Johannes 4:9 Hierin is de liefde ...

Hierin, in deze handeling, is de liefde ... Waar heeft hij het hier over? *Dat het leven van Jezus Christus door kruisiging eindigde in Zijn dood.* In deze handeling is DE LIEFDE – niet dat wij God liefhebben.

1 Johannes 4:10 Hierin [in deze handeling] is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, ...

Met andere woorden wat er gebeurt komt niet *van* ons naar God, *maar komt van God naar ons*. Daarom schreef Johannes: 'Niemand

kan tot de Vader komen dan door Mij' – verwijzend naar Jezus Christus. En 'niemand kan tot Jezus komen behalve als hij door de Vader getrokken wordt'.

1 Johannes 4:10 ..., maar dat Hij ons heeft liefgehad ...

Hij had Zijn hele schepping lief.

1 Johannes 4:10 ... en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

Laten we nu naar Romeinen 5:6 gaan, omdat daar over de liefde van God wordt gesproken, dat Hij dit deed uit pure liefde om Zijn grootste schepping – dat is de mens – te redden van de zonde.

Romeinen 5:6-8 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven; maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, ...

Deze komt rechtstreeks voort uit God naar ons.

Romeinen 5:8 ..., doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Hij maakte de weg toegankelijk. En dat voor ons allemaal, zelfs voordat we geboren waren. Let nu op de verandering die zal gaan plaatsvinden vanwege wat God heeft gedaan – omdat God liefde is. En *in deze handeling*, de handeling van de kruisiging van Christus, dat is een geweldig iets!

Romeinen 5:8-10 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden [van God, zie Romeinen 8] waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, ...

Omdat God een groot plan, een groot doel, heeft. Dat wij kinderen van God zullen worden. Daar heeft hij het hier over.

Romeinen 5:10 ..., nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;

Dit zijn ook de dingen waar Johannes het over heeft. En daarom schreef hij deze dingen in 1 Johannes 4:10. Laten we daarheen teruggaan.

Als u een volledig, echt, diepgaand begrip wilt hebben van de dood van Christus dan kunnen onze boeken *Harmony of the Gospels* en *The Day Jesus, the Christ Died* u daarbij helpen. Laten we nu vers 11 lezen en zien wat dit ons te zeggen heeft. Wat worden we verondersteld daarmee te doen?

1 Johannes 4:11 Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, **behoren ook wij elkander lief te hebben.**

Daar hebben we heel duidelijk 'heb elkaar lief'. En zoals we eerder duidelijk maakten is liefde het belangrijkste middel om te overwinnen. Wij *behoren*, het is onze plicht.

1 Johannes 4:12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Daar hebben we het alweer. Daarom moeten we voortdurend overwinnen:

- de aantrekkingskrachten van het vlees overwinnen;
- de aantrekkingskrachten van de 'wet van zonde en dood' in ons overwinnen;
- het vleselijk denken overwinnen zodat we door de kracht van Gods Heilige Geest daaraan ontgroeien.

1 Johannes 4:12 ... zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Dat wil God doen. Is dat niet iets geweldigs? Door alles wat er gebeurt. Laten we hier een ander Schriftgedeelte bij halen om dit nog duidelijker naar voren te brengen. Laten we daarvoor naar Romeinen 8:28 gaan, zodat we er een goed, geestelijk perspectief op hebben, omdat het leven in de wereld, zelfs al hebben we de liefde van God, in de meeste gevallen niet aangenaam is vanwege de beproevingen waar we doorheen moeten. Maar onthoud dit: Denk aan al de beproevingen die God heeft ondergaan. Heel veel mensen zeggen graag: 'Wel, God begrijpt niet waar ik doorheen ben gegaan.' Als we dat zeggen, moeten we er eerst nog maar eens goed over nadenken.

Hier hebben we een belofte waaraan we kunnen denken als we door moeilijke tijden heengaan. Als we door onze eigen 'vallei van de schaduw des doods' gaan. Iedereen moet op zijn tijd door zoiets heen. We komen allemaal wel op het punt dat we ons alleen voelen, dat niemand van ons houdt, dat niemand voor ons zorgt, dat niemand ons wil hebben, en dat we zelfs niet weten of God ons nu wel of niet liefheeft. Dat is precies het punt waar we moeten komen om tot God te gaan roepen. We moeten niet gaan klagen, maar ons juist tot God wenden. We moeten Hem om hulp vragen, vragen ons te reinigen, ons Zijn Geest te geven om ons te helpen overwinnen.

Daarom zegt dit vers, ongeacht hoe erg de situatie is geweest of is of zal worden:

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

Omdat Hij, terwijl we door de beproeving heengaan en erna, ons de reden zal laten zien en de noodzaak voor die specifieke beproeving. En waarop komt het bij dat alles neer? *Geloof, hoop en liefde.*

We moeten eens goed nadenken over het leven dat achter ons ligt. En laten we er dan naar kijken hoe God elk probleem en elke moeilijkheid uiteindelijk ten goede heeft doen uitwerken. Als we dat in sommige van de dingen waar we doorheen zijn gegaan, niet kunnen zien, laten we dan bedenken: Het is niet voorbij voordat het voorbij

is. We moeten dus begrijpen dat God het op Zijn manier zal uitwerken. Laten we dus nadenken over alle dingen waar we doorheen zijn gegaan. Laten we denken aan de tijden dat we in de put zaten en ontmoedigd waren, niet wisten wat God aan het doen was, hoe Hij het deed, en op zo'n moment voelden we ons geheel en absoluut alleen en van alles en iedereen afgesneden. We denken: "O, dit is verschrikkelijk." *Nee! Het is goed!* Waarom? *Zodat we begrijpen dat alleen God ons kan helpen.* Zodat we ook kunnen begrijpen waar God doorheen ging.

Daar God liefde is, hoe reageerde God toen de wereld in de dagen van Noach zo verdorven werd? *Het berouwde God dat Hij de mens had gemaakt.* En Hij moest – omdat het zo afschuwelijk was wat de mensen onder de invloed en macht van Satan en de demonen deden – alle vlees vernietigen, waarbij Hij Noach, zijn vrouw en zijn zonen met hun vrouwen, en de dieren die God naar hem in de ark stuurde, redde. Een totaal van acht mensen, en acht is *een nieuwe begin.*

- Hoe vaak heeft God geleden?
- Hoe vaak hebben de naties en volken van deze wereld – onder invloed van Satan de duivel – God verworpen?
- Hoeveel heeft God geleden?
- Hoeveel moest Christus lijden daar Hij als God in het vlees *alle zonden van de hele mensheid* in Zijn ene fysieke lichaam moest dragen?
- En wat zei Hij toen Hij stervende was aan het kruis? *Hij zei: 'Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.'*

Daarom is de tijd dat we lijden – als we ons voegen naar God en Hem vertrouwen ondanks de feiten van de omstandigheden die zich voordoen – een tijd waarin de liefde van God in ons verder volmaakt zal worden. En die liefde van God die in ons verder volmaakt wordt, is het begrijpen van de moeilijkheden en problemen en lijden waar we doorheen gaan *vanuit het perspectief van God.* Daarom staat er hier – laten we teruggaan naar:

1 Johannes 4:12 ... en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Laten we nu iets aangaande Jezus begrijpen. Laten we daarvoor naar Hebreeën 5 gaan. Laten we iets begrijpen dat Jezus meemaakte en wat dat voor Hem en aan Hem deed. Laten we eerst de vragen stellen: Is God volmaakt? *Ja, God is volmaakt!* Betekent dat dat Hij niet nog volmaakter kan worden? Laten we eens kijken. *Hij kan zelfs nog volmaakter worden.* Hier wordt over Jezus gesproken en over Zijn functie betreffende ons.

Hebreeën 5:5 Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden, maar Hij, die tot Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt;

Dat komt uit Psalm 2. Precies op die dag werd Jezus in de schoot van de maagd Maria verwekt om God in het vlees te worden.

Hebreeën 5:6-7 zoals Hij ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, ...

Wat betekent dat? *Christus wist dat als Hij ook maar één keer zondigde – Hij had de zondige menselijke natuur in Zich, die moest Hij met Zich meedragen om het offer te zijn dat de zonden van alle menselijke wezens bedekt – dat Hij zou sterven voor Zijn eigen zonden in plaats van voor de zonden van de wereld.* Daarom benaderde Hij de Vader met sterk geroep.

Hebreeën 5:7 ... onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst,

Let nu op: "Tijdens Zijn dagen in het vlees." Onthoud dit als we verder lezen in vers 8.

Hebreeën 5:8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden,

Denk terug aan Romeinen 8:28: 'Alle dingen werken ten goede ...'

Hebreeën 5:9 en toen Hij het einde had bereikt, ...

Het einde had bereikt wordt ook wel vertaald met **volmaakt was geworden**. Let erop dat dat precies past bij wat we in 1 Johannes 4 lazen.

Hebreeën 5:9 ..., is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden,

Inderdaad **God werd dus nog verder vervolmaakt** doordat Hij in het vlees ging leven. Is dat niet iets geweldigs?

Laten we weer teruggaan naar 1 Johannes 4:13. Als we dus dingen lezen zoals hier in vers 12 – en zijn liefde is in ons volmaakt geworden – dan is dat wat God wil doen. God wil een **vervolmaakt** product en God handelt in eeuwig leven – als we het zo kunnen zeggen.

1 Johannes 4:13 Hieraan ...

Alweer, we moeten **weten** (onderkennen) – geen enkele twijfel hebben.

1 Johannes 4:13 ... onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

Is dat niet iets groots? De Geest van God, **die Hij ons gegeven heeft**.

1 Johannes 4:14 En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld.

Dit maakt dus alles wat God heeft gedaan nog groter. En toen ik dit recent allemaal doornam en bestudeerde en erover nadacht, dacht ik: Daar Christus in het vlees leed – en dat deed Hij, **heel erg!** Hoe vaak heeft God door heel de geschiedenis van de mensheid **geleden** en **gerouwd** omwille van Zijn schepping die tegen Hem in opstand kwam? Hoe vaak heeft Hij niet verlangd dat ze tot Hem zouden komen en het juiste doen? Wat zei Jezus toen Hij Jeruzalem zag vlak

voordat Hij werd gearresteerd en weggeleid om te worden gekruisigd? Hij kwam op een ezel Jeruzalem binnenrijden, komende van de top van de Olijfberg, en Hij keek omlaag en zag Jeruzalem. En wat deed Hij? **Hij weende!** En Jezus zei: 'Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodde. Hoe vaak wilde Ik u niet bij Mij brengen zoals een kloek doet met haar kuikens – **en jullie wilden niet!**'

Ja, God lijdt vanwege de zonden van menselijke wezens. Niet alleen de kruisiging, maar in hart en denken. Daarom staat er in Efeziërs 4: 'bedroeft de heilige Geest Gods niet'.

Laten we nu verdergaan met:

1 Johannes 4:15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; ...

Zoals de Bijbel ons openbaart dat Hij de Zoon van God is – we moeten dit allemaal bij elkaar brengen.

1 Johannes 4:15 ...; God blijft in hem en hij in God.

En we hebben de ware relatie en de ware omgang, en dat is wat God wil.

1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde onderkend ...

Door ervaring. Johannes schrijft dit nadat hij vele jaren apostel is geweest, jaren waarin hij heeft verkondigd en onderwezen. En tijdens ons leven zijn velen van ons ook door veel ervaringen heen gegaan.

1 Johannes 4:16 ... en geloofd, die God jegens ons heeft. **GOD IS LIEFDE**, ...

Dat is het essentiële karakter van God – en al het andere vloeit voort uit de liefde van God:

- de genade van God
- de zegen van God
- het geloof dat Hij ons geeft

- de hoop die Hij ons geeft
- en de vrucht van de Heilige Geest, bestaande uit:
- vriendelijkheid,
- en goedheid
- en barmhartigheid
- en matigheid
- en zelfbeheersing

Al deze dingen komen voort uit de liefde van God. Daarom is het grootste gebod: 'U zult de Heer, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand.' *God is liefde!*

1 Johannes 4:16 ..., en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Nu naar Johannes 15. Let erop hoe het Evangelie van Johannes en de brieven van Johannes één geheel vormen. Ze gaan in op ons leven in de liefde van God. Met andere woorden wij ontvangen de liefde van God die op ons is gericht, tezamen met Zijn Geest, en wij hebben God in antwoord daarop ook lief, waardoor ons leven een leven in liefde wordt. Op deze manier overwinnen we de menselijke natuur beter dan op elke andere manier. Dat gaat verder dan alleen maar de zelfdiscipline om iets te doen, omdat dit van de Geest van God en de liefde van God komt om ons het verlangen te geven te overwinnen en te leven in de liefde van God.

Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft ...

Daar hadden we het over in 1 Johannes 4.

Johannes 15:7-8 ... en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Heeft God ons lief? Heeft Jezus ons lief? Christus beantwoordt de vraag hier:

Johannes 15:9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, ...

En denken we dat er een grotere liefde bestond tussen levende wezens dan tussen de Vader en Jezus Christus? *NEE!*

Johannes 15:9 ..., heb ook Ik u liefgehad; ...

Zo heeft God ons lief. Onthoud dus dit: Als we gaan wandelen door de 'vallei van de schaduw des doods' – en tijdens ons leven gaan we daar vaak doorheen – heeft de Vader ons lief en heeft Christus ons lief.

Johannes 15:9 ...; blijft in mijn liefde.

Nu vertelt hij ons hoe dit te doen:

Johannes 15:10-14 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij el-kander liefhebt, **gelijk Ik u heb liefgehad**. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

Zie maar eens hoe dit overeenkomt met 1 Johannes 4! Laten we daar opnieuw lezen:

1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. ...

Hij gaf Zijn leven voor ons.

1 Johannes 4:16 ... GOD IS LIEFDE, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Let nu op wat in vers 17 volgt, dat is de sleutel.

1 Johannes 4:17 Hierin is de liefde **bij ons volmaakt geworden**, ...

Dat is een proces tijdens ons groeien in genade en kennis: groei in de liefde van God.

1 Johannes 4:17 ..., dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, ...

We zijn niet beangst. We zeggen niet: 'Ik vraag me af of het me zal gelukken.' We hebben vrijmoedigheid. Dit geeft ons vrijmoedigheid in onze gebeden. Dat 'wat we ook maar mogen vragen, zullen ontvangen'.

1 Johannes 4:17 ..., dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

Vers 18 is het toppunt van *de vervolmaking van de liefde*.

1 Johannes 4:18 Er is in de liefde geen vrees, ...

Dat is het toppunt van vervolmaking. Dat betekent niet dat we, als er gevaar opdoemt, niet bang zijn, waardoor we de juiste maatregelen nemen om het gevaar af te wenden. Daar heeft het niets mee van doen. Dit slaat op onze geestelijke relatie met God. We hebben God lief zodat we niet *bang* voor Hem zijn. We moeten God wel vrezen in de zin dat we niet willen zondigen. Maar we komen zover dat we God liefhebben en dat we ons geen zorgen maken over een *angst* voor Hem.

1 Johannes 4:18 ..., maar de *volmaakte liefde drijft de vrees uit*, ...

Hier hebben we het alweer, het is een proces dat stap voor stap plaatsvindt. Het is de weg van overwinnen.

1 Johannes 4:18 ...; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Denk hier eens even over na: Hoeveel kerken die Christus belijden – in de wereld en binnen de kerken van God – laten hun organisatie draaien op een sfeer van angst? Ja, we weten dat er vreselijke dingen

zullen gaan gebeuren in de eindtijd. Inderdaad, angstaanjagende dingen. Maar Jezus zei: 'Hef uw ogen op, uw behoud is nabij.' *Volmaakte liefde drijft de vrees uit*, omdat vrees samengaat met (psychologische) kwellingen. Degene die vreest is nog niet volmaakt in de liefde van God! Als we dus veel vrees hebben, moeten we die stapje voor stapje overwinnen met de liefde van God. Vraag God om hulp. Hij zal die geven.

1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, ...

Dat is het resultaat van:

1 Johannes 4:19 ..., omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Daar staat het. We kunnen teruggaan en zeggen: 'Hij schiep ons eerst.' Enz., enz., wat niet nog meer (*eerst*). Nu vers 20 en dan ronden we hoofdstuk 4 af.

1 Johannes 4:20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; ...

Als we een probleem hebben met iemand en hem daardoor gaan haten of minachten, omdat zij ons iets hebben aangedaan, dan moeten we dit aan God voorleggen en God vragen de hele zaak Zelf te regelen – en het ons uit handen te nemen zodat we bevrijd worden van die angst en die haat. Inderdaad, mensen doen hatelijke dingen. Het is dan gemakkelijk terug te haten. Dat moeten we niet doen, we moeten het aan God voorleggen en zeggen: 'God, ik heb haat in mijn hart voor die bepaalde persoon en ik weet dat U zonde haat, maar help me om die haat te overwinnen. Ik wil die persoon niet haten. Help me daarbij, zodat ik het kan overwinnen. Ik leg het hierbij in Uw handen zodat U het voor mij kan regelen.' God kan dat doen!

1 Johannes 4:20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan *ook* God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.

Johannes brengt het alweer in heel eenvoudige, praktische bewoordingen tot uiting.

1 Johannes 4:21 En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

We zullen zien dat een deel van wat er hier in de eerste brief van Johannes, plaatsvindt, het volgende is: Als er valse profeten binnenkomen, wat brengen die dan met zich mee? ***Overtreding van de geboden, zonde, angst en haat.*** Dus in het houden van de geboden, het liefhebben van God, het wandelen op de manier waarop Christus wandelde, wordt onze liefde vervolmaakt, omdat God liefde is en Hij ons eerst liefhad. ***Dat is de manier waarop we blijven in de liefde van God.***