

De eerste brief van Johannes, deel 10 ^{1 2}

Om te beginnen een kort overzicht: de brieven van Johannes werden geschreven in een tijd dat de Kerk er ontredderd aan toe was, de Kerk was in verwarring, er kwamen mensen de Kerk binnen die de leerstellingen veranderden en de mensen ertoe brachten zich van God af te wenden.

De brief van Judas zegt ons – evenals 2 Petrus - dat die mensen waren binnengeslopen. Ik denk dat er mensen de Kerken van God zijn binnengekomen die er door Satan zijn geplant. Zij moesten de tijd en omstandigheden afwachten waarop ze konden gaan doen waarvoor ze waren gestuurd. Wat Judas en 2 Petrus zeggen heeft zich in alle tijden voorgedaan: recent in de Worldwide Church of God.

Wegens diverse diepgravende onderwerpen zijn de brieven van Johannes erg belangrijk voor ons. Allereerst om 'Gods weg'. Er zijn tien punten die Gods weg aanduiden – duidelijk, diepgaand en tegenstellend. Ze zijn heel eenvoudig, en toch graven ze diep als we ze gaan bestuderen.

- Licht
- Waarheid
- Liefde
- Bekering, belijdenis van zonden
- Gereinigd en vergeven door Jezus Christus, onze Voorspraak
- Geest van God – verwekking door de Vader
- Gehoorzaamheid – het houden van de geboden
- Ware kennis
- Wandelen en leven volgens Gods weg
- Jezus Christus woont geestelijk in elke christen
- Het einde van dit alles is eeuwig leven.

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'First Epistle of John X' gegeven op 31 december 1994 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

Daarna komen de tegenstellingen met de weg van de duivel aan de orde, welke zijn: duisternis en misleiding of dwaling. Wat is het sleutelvers waar we van tijd tot tijd naar zijn teruggegaan? ***De waarheid brengt geen leugen voort.*** Dat is volgens mij de basismethode waarop we de dingen voor nieuwe mensen moeten benaderen. Want waar zijn nieuwe mensen in geïnteresseerd? ***Waarheid!*** Er is genoeg aan de orde geweest waarvan ze allemaal kunnen zien dat het bedrieglijke nonsens is, zoals hiërarchie, religie, politiek en zulk soort dingen. En als God hen gaat roepen, hoe doet Hij dat dan? ***Door Zijn waarheid!*** Dit is dus de weg om veel dingen te doen. ***De waarheid brengt geen leugen voort.***

- Hoe kan de waarheid van God worden ondersteund door de leugen van Kerstmis?
- Hoe kan de waarheid van God worden ondersteund door de leugen van Pasen?
- Kijk eens goed naar die twee feesten – wat zijn het? *Ze zijn handel, wat de grootste zonde is van Satan de duivel.*

Heel veel mensen denken dat **de** zonde van Satan de duivel zijn oorspronkelijke opstand tegen God was. Nee, zijn oorspronkelijke zonde was handel. En bedrijven ze geen handel met Kerstmis en Pasen? *Zeer zeker!*

Waarom zou de God van *licht en liefde en waarheid* een leugen nodig hebben om Hem te ondersteunen? *Hij heeft die niet nodig.* Daarom schreef Johannes dit alles.

Nu volgt *de weg van de geest der misleiding*, de kinderen van de duivel in de duisternis.

- Duisternis
- Misleiding en leugens
- De wereld liefhebben
- God en de broeders en zusters haten
- De geest van de duivel, dat is zijn invloed en de namaakverwekking
- Het ontkennen van de zondige natuur en zondige handelingen – we zijn toch allemaal goede, prachtige mensen

- Ongehoorzaamheid – het overtreden van de geboden, wetteloosheid
- Valse kennis

En is het niet interessant, zoals ik vorige keer aangaf, dat "U zult kennen goed en kwaad" eigenlijk vertaald moet worden met "U zult *kenners* zijn van goed en kwaad." Er is een verschil, omdat een *kenner* iemand is die de standaard van goed en kwaad vaststelt. Als we dan teruggaan naar de hof van Eden komen we tot de conclusie dat de religie die Satan de duivel verkondigde *gnostisch* was. Een gnosticus is een *kenner*.

Wat doen al die religies? *Zij stellen hun eigen religie vast terwijl ze die van God verwerpen* – elk van die religies doet dat. Waarop zijn alle geheime genootschappen gebaseerd? *Innerlijke kennis. Kenners!* Dat gaat helemaal terug tot aan het begin – dat is ongelooflijk! En dat is Satans weg – *valse kennis*.

De duivel motiveert zijn kinderen ertoe te wandelen en te leven in overeenstemming met hem en zijn misleiding, en het einde daarvan is de *geestelijke dood*.

We eindigden de vorige keer met 1 Johannes 3:16 en we keken naar diverse verzen uit het Nieuwe Testament die ook met hoofdstuk 3, vers 16, worden aangeduid. Dat bleek heel interessant te zijn. Niet alle verzen 3:16 komen met elkaar overeen, maar er waren er toch een redelijk aantal. Laten we dat bewuste vers (en het daarop volgende) nog eens doornemen.

1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij **de** liefde [van God] leren kennen, ...

Waarom? Dat Hij Zijn Zoon Christus zond.

1 Johannes 3:16-17 ..., dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden,

maar zijn binnenste voor hem toeluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?

Veel van wat Johannes schreef staat in de tegenwoordige tijd, duidend op een *voortgaande handeling*, of iets dat *voortdurend plaatsvindt*.

Laten we nu een aantal andere Schriftgedeelten opslaan. Eerst naar Jacobus 2, waar Jacobus hetzelfde zegt. Hij brengt het op een andere manier en die manier is heel interessant. Let op wat hij zegt betreffende de Wet. Naar mijn mening heeft het heel veel betekenis dat het op dezelfde manier gebeurt in de brieven van Johannes. Veel mensen kijken naar de *koninklijke Wet*. Wat is de *gouden regel* in zaken? *Hij die het goud heeft bepaalt de regels*. Dat is **niet** de *gouden regel* van God.

Jacobus 2:8-9 Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.

Dat is interessant, vindt u ook niet? Welke geboden vallen daar dan onder? *Vele! Vele!* Lees de boeken Deuteronomium en Exodus eens door om te zien hoeveel wetten betrekking hebben op onze naaste, zijn eigendom, zijn akker, zijn dieren, zijn vrouw, zijn kinderen – en al die wetten vallen onder deze Wet. Maar als we aan *aanzien des persoons* doen zondigen we. Dat plaatst het op een hoger niveau. Let nu op wat Jacobus zegt:

Jacobus 2:10 Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle [geboden].

Zij die de zondag houden zouden daar eens over moeten nadenken.

Jacobus 2:11 Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden.

We weten dus al wat iemand zal gaan zeggen: 'Kijk, hij had het niet over de sabbat!'

- Moet dat dan? *Nee!*
- Waarom?
- Wie is Jacobus? *De broeder des Heren.*
- Wat was hij? *Hij was apostel te Jeruzalem.*
- Denkt u dat tijdens zijn leven de zondag in Jeruzalem werd gehouden?
- Was zondag/sabbat houden toen een probleem? *In geen enkel opzicht!*

Waarom vermeld ik dit? Als het toen een probleem was dan zou hij het zeer zeker hebben vermeld!

Jacobus 2:12-13 Spreekt zo en handelt zo als [mensen past], die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft; ...

Dat gebeurt er als we doen aan aanzien des persoons en oordelen.

Jacobus 2:13-17 ...; barmhartigheid [echter] roemt tegen het oordeel. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

Wat gebeurt er als we zeggen dat we geloof hebben maar geen werken? Als we zeggen: 'O, ik hou van de Wet.' Dat moeten we inderdaad. Wat zijn we dan? *Dan zijn we hoorders der Wet – geen daders.* Wat zei Paulus? Paulus zei: "Niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de **daders** der wet zullen gerechtvaardigd

worden." Door het hele Nieuwe Testament heen past het allemaal als één groot geheel bij elkaar.

Laten we nu even naar Mattheüs 25 gaan. Soms gaan we dingen doen die we zelfs niet willen doen, we beseffen niet eens dat we ze doen. Dit heeft vandoen met de Kerk maar ook met sommige andere behoeftigen.

Mattheüs 25:31-40 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

En dan volgt onmiddellijk het tegengestelde daarvan. De reden dat we hier op deze manier doorheen gaan is dat we zien dat de Bijbel in dit alles consequent is. Als u nog een andere studie wilt doen die hier verder op ingaat, ga dan naar het Oude Testament en kijk naar de dingen waarin God voor de armen voorzag. Ten eerste zei Hij: 'Maai niet de randen van uw veld af, maar laat dat staan voor de behoeftigen. U moet hun dit niet ontnemen.' Hij zei ook: 'U moet een dorsende os niet muilbanden.'

Laten we weer teruggaan naar 1 Johannes 3. Hij laat daar iets zien dat heel, heel belangrijk is. Dat heeft veel vandoen met onze relatie met God. En het heeft veel vandoen met beantwoord gebed. Het heeft veel vandoen met onze relatie met elkaar.

1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord ...

Het woordje *woord* hier kan betekenen *boodschap*, maar ook *dat wat we schrijven*.

1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Hier hebben we alweer *waarheid*, dat woord komt iedere keer maar weer terug bij de dingen die vereist zijn voor ons gedrag. Al die dingen zijn dus vereist. Schrijf in uw aantekeningen Mattheüs 5, 6 en 7. Dat is volgens Christus de manier waarop we Gods weg moeten gaan. Helemaal in de geest van de Wet – de ons toegerekende gerechtigheid van Christus – Christus in ons. Dit wordt allemaal verondersteld ons de juiste handeling te geven van:

- geloof
- liefde
- gehoorzaamheid

en al deze dingen die we bestuderen doen we vanuit het oogpunt van onze relatie met Christus en wat we moeten doen. Het is dus iets dat in daad of in handelen of in werken en in waarheid moet gebeuren.

Wat doet dit voor ons? Iets diepgaands. Er is een boek getiteld *The Code of Jewish Law* geschreven door Ganzfried en Golden. In de eerste alinea van dat boek staat: 'De hele reden achter de wetten van het Judaïsme is je een schuldig geweten voor God te geven.' Dat is helemaal het tegenovergestelde van wat God wil. Hier volgt wat de weg van Christus verondersteld wordt voor ons te doen:

1 Johannes 3:19 Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen,

God wil dat we vertrouwen hebben. God wil dat we liefhebbend zijn. We moeten God vrezen, Zijn geboden houden – dat is waar – maar God wil niet dat we met een schuldig geweten rondlopen.

- God biedt ons eeuwig leven aan.
- Hij biedt ons het Koninkrijk aan.
- Hij biedt ons de grootste en meest verstrekkende beloften die maar mogelijk zijn.
- Daarnaast geeft Hij ons de wegen en de middelen om daar te komen.

Hij wil dus dat we in Zijn tegenwoordigheid een overtuigd hart hebben. Dat zal ons niet verwaand maken. Dat zal ons niet met zelfvertrouwen vervullen, omdat *we weten dat er niets is dat we niet hebben ontvangen* – het komt allemaal van God, 'en voor Hem ons hart overtuigen'. Hij zal Zich ook ontfermen over de problemen van zonde. Dat komt in alle drie de brieven van Johannes tot uiting.

1 Johannes 3:20 dat, indien ons hart [ons] veroordeelt, ...

Wat gebeurt er als we zondigen en we weten dat we hebben gezondigd? We hebben iets gedaan waarvan we weten dat we het niet hadden willen doen. We hebben dat al vele malen in Romeinen 7 gelezen: We wilden het niet doen, maar deden het toch. En nu voelen we ons schuldig omdat we het hebben gedaan. Dan is het eerste wat we willen doen wachten totdat we weer in het reine zijn met God om pas daarna – als laatste – te gaan bidden. We willen elke gedachte in gevangenschap aan Christus brengen, wat betekent: *God kent ze*.

Wanneer (niet *indien*) we zondigen, weten we het dan? Meestal wel. Soms proberen we te vermijden het te weten. Soms proberen we ons schoon te praten. "Ach, het was niet zo erg." Wat is het eerste wat er gebeurt als we onszelf proberen schoon te praten om ons niet zo slecht te voelen?

- Wat is het eerste wat we altijd doen? *We rationaliseren het.*
- Hoe rationaliseren we het? *Ach, het was niet zo erg.*
- Waarom was het niet zo erg? *Omdat iemand anders slechtere dingen deed dan wij!*

- Wat gebeurt er nog meer?

In deze tijd staan de psychologen klaar om te zeggen: 'De maatschappij was er de oorzaak van dat we het deden. We zijn er niet verantwoordelijk voor. Het is niet onze fout.' En dat gebeurt in alle gevallen.

Wanneer we zondigen veroordeelt ons hart ons. Wat doen we dan? Hoe langer we met een schuldig geweten blijven rondlopen hoe slechter we af zijn. Johannes laat hier zien wat de oplossing is.

1 Johannes 3:20 dat, indien ons hart [ons] veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen.

Wat doen we dan? *We gaan naar 1 Johannes 1*. Daar staat wat we doen.

Ik weet dat er mensen zijn die zeggen: 'Ik weet dat ik dat niet had moeten doen. God weet dat ook. En andere mensen weten dat ook. Ik ben zo slecht dat God me niet kan vergeven.' Is dat werkelijk zo? Wat heb je dan gedaan? We gaan niet onze zonden opsommen, maar ik ga gewoon door een rationalisatie heen. **Heb hoop!** Lees 2 Kronieken 33. Manasse – de slechtste koning, de zondigste koning – hij zondigde **55 jaar lang**. Hij raakte betrokken bij demonisme, plaatste afgoden in de tempel van God. God was zo boos dat Hij hem in ballingschap liet voeren. Daar vernederde hij zichzelf en bad tot God en bekeerde zich – en God hoorde zijn gebed en plaatste hem terug op zijn troon als een vazal onder de Babyloniërs. Hebt u 55 jaar lang zo erg gezondigd als Manasse? *Nee!* Zeg daarom nooit dat God het niet begrijpt. Dat is het punt. Als we dus een hart hebben dat ons veroordeelt, zeg dan niet dat God het niet begrijpt. Hij doet dat wel.

Hier volgt wat we moeten doen:

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen [als dat is wat we doen], gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Omdat God weet dat we zullen zondigen met de *wet van zonde en dood* in ons, heeft Hij voorzien in deze weg en dit middel, zodat de veroordeling van ons kan worden verwijderd en we ons hart kunnen overtuigen voor God. En dit wordt dan het belangrijkste in:

- gebed
- geloof
- begrijpen hoe we bij God kunnen terechtkomen

1 Johannes 1:8-9 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. **Indien wij onze zonden belijden** [let op: tegenwoordige tijd!], Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als ons hart ons dus wegens zonde veroordeelt, is dit wat we moeten doen. Dan is dit precies wat we moeten doen. ***Ga naar God en toon oprecht berouw.***

Er is nog iets anders betreffende God, wat belangrijk is – schrijf in uw aantekeningen: Handelingen 15:8. Zij voerden daar een discussie over fysieke besnijdenis versus geestelijke besnijdenis; vergeving van zonde; rechtvaardig staan voor God. Daar komen ook de woorden 'en God kent de harten' voor. Die zijn in het Grieks interessant – ze gaan dieper dan in onze taal tot uiting komt. Het is de *harten-kennende* God. De *harten-kennende* God, omdat God daar naar kijkt. God is groter dan onze harten en weet alles.

Nu naar 1 Johannes 3:21. Hier begint gebed echt vorm te krijgen. Hebt u ooit nagedacht over al die beloften samenhangend met gebed? We zullen er naar enkele kijken. Zij hebben veel betekenis. Zij geven ons carte-blanche, we mogen zelf invullen, maar alles in overeenstemming met Gods wil. Bedenk dat we elk gebed beginnen met het eren van God de Vader. Het volgende is: 'Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.' En dat is wat we willen met ons leven. Gods wil voor ons leven. Ons verlangen dat we in het gebed tot uitdrukking brengen hoeft niet noodzakelijk Gods wil te zijn, maar als we God echt liefhebben en Zijn weg zoeken, en we vragen God ons te helpen om Zijn wil de onze te laten worden, dan zijn er

enkele belangrijke beloften betreffende gebed. Laten we daar eens naar kijken:

1 Johannes 3:21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God,

Dat is een geweldig gevoel. Dan gaan we bidden met een geweten dat ons niet veroordeelt, met een geweten dat overtuigd is en kunnen we vrijmoedig zijn jegens God. Dat is een heel ander niveau van communiceren met God, om het zo maar eens te zeggen. Let nu op wat vers 22 zegt:

1 Johannes 3:22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden [*al wat* – dat is heel ruim!], daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Let op al de voorwaarden die ermee samenhangen.

- We moeten een hart hebben dat ons niet veroordeelt; dat kunnen we krijgen door de veroordeling te verwijderen door berouw en bekering en belijdenis van onze zonde; daarmee verwijderen we de zonde en het schuldige geweten.
- We overtuigen ons hart voor God en daarna kunnen we vrijmoedig zijn. Als ons hart ons niet veroordeelt, leidt die vrijmoedigheid ertoe:
 - o dat we vragen – wat we maar willen
 - o dat we zullen ontvangen
 - o omdat we Zijn geboden houden
 - o we de dingen doen die welgevallig zijn voor Zijn aangezicht

Al staan we geografisch niet voor Gods aangezicht, geestelijk zijn we dat altijd wel; als we Zijn Geest hebben. We doen dus de dingen die Hem welgevallig zijn.

Laten we nu hiernaar kijken en zien hoe dit allemaal samenhangt met heel wat andere Schriftgedeelten die we hier kunnen opzoeken. Dit helpt ons te begrijpen, in het bijzonder nu, in het bijzonder voor degenen onder ons die reeds heel lang christen zijn, Gods Geest hebben. Dit wordt in het bijzonder belangrijk zodat we werkelijk die

vrijmoedigheid kunnen hebben die God wil dat we hebben. God zal ons niet zegenen met bepaalde dingen uit de wereld die we niet nodig hebben. Wat is de wil van God in samenhang daarmee? Wat zei Jezus? 'Wat baat het de mens als hij de hele wereld wint maar zichzelf verliest.' Meet de *geestelijke* dingen dus niet af in termen van fysieke dingen. We kunnen *geestelijke* groei niet meten met fysieke dingen.

Wat dan als ons leven een leven van veel lijden en ellende is geweest? En we daarbij ook echt het karakter van Christus aan het bouwen zijn geweest? En als dat ook nog de wil van God was! Laten we daarvoor naar Openbaring 2 gaan. Soms is het de wil van God dat we lijden. En als we lijden is dat dan onrechtvaardig? Wat zei Petrus? 'Als we lijden vanwege wat we hebben gedaan, dan hebben we niets indrukwekkends gedaan. Maar als we lijden als christen, dan is dat prijzenswaardig voor God.' Let nu op onze kleine Kerk. Denk aan iedere keer dat we ons terneergeslagen voelen. Iedere keer dat we nu wel genoeg hebben gehad. Iedere keer dat we depressief worden en medelijden met onszelf krijgen. Iedere keer dat ons hart ons veroordeelt en we ons afvragen waar is God, gaat Hij ons gebed verhoren, wat doet God voor ons en aan ons en in ons?

Openbaring 2:8-9 En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden: Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, ...

Verdrukking en armoede, een leven van problemen en armoede – niets schijnt te werken. Maar wat zegt Jezus als we geestelijk karakter hebben?

Openbaring 2:9-10 ..., en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, ...

Gaat sommigen van ons dat overkomen? *Ja!* Die dag zal aanbreken.

Openbaring 2:10 ..., opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. ...

Nu volgt iets waar we door opgevrolijkt kunnen worden:

Openbaring 2:10 ... Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

In de huidige wereld vrolijkt ons dat niet zo op. Maar als we worstelen en terneergeslagen raken en die dingen gebeuren, dan geeft dat ons kracht en sterkte en vastberadenheid. En ik weet dit zeker: Er bestaat geen enkele manier, *geen enkele manier*, waarop iemand trouw tot de dood kan zijn zonder dat hij God liefheeft met zijn hele hart en denken en ziel en wezen; zonder tot in het diepst van zijn hart geloven wat hij gelooft. Anders is er heel eenvoudig een weg om te ontkomen. Het alternatief is: 'Zeg, je hoeft al die dingen toch niet te lijden. Waarom doe je dat jezelf aan?' **Denk daar eens goed over na!**

Nu naar Hebreëën 4 gaan. Dit verbindt beide dingen min of meer met elkaar.

Hebreëën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, ...

Ziel en geest kunnen dus van elkaar gescheiden worden. 'De ziel die zondigt zal sterven.'

Hebreëën 4:12 ..., gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Laten we dus daaraan denken als we lezen: 'en als uw hart u veroordeelt'. Laten we dan naar God gaan om de dingen recht te zetten. Laten we ons hierdoor overtuigen, omdat God weet.

Hebreëën 4:13-14 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgedaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.

Ondanks alle omstandigheden om ons heen en waarin we ons bevinden – wat die ook maar mogen zijn – punt!

Hebreeën 4:15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één, die in alle dingen op gelijke wijze [als wij] is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Hoe, in welke houding, komen we dus bij God?

Hebreeën 4:16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

En dat deden ze daar in de gemeente van Smyrna.

Weten we nog dat Paulus in de gevangenis werd geworpen? Ze wierpen hem in de gevangenis en hij bonsde met zijn vuisten op de rots en zei: 'God hoe durft U mij dit te laten overkomen, weet U niet dat ik Uw apostel ben? Weet U niet dat ik de belangrijkste persoon ben die ooit op aarde rondliep? U riep mij.' **NEE!** Hij ging samen met Silas, zij werden met handen en voeten in het blok gezet en wat deden zij? *Zij zongen psalmen en baden tot God.* Wat deed God toen? *Hij zond een aardbeving!* Alle deuren gingen daardoor open en de gevangenbewaarder kwam naar buiten en zei: 'Geef me mijn zwaard, alle gevangenen zijn ontsnapt.' Hij wilde zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat dit het ergste was dat hem ooit overkomen was. Paulus zei echter: 'Doe het niet! Doe het niet! We zijn er allemaal nog. Blijf kalm.' Hij wierp zich op zijn knieën voor Paulus neer en zei: 'Kom met mij mee naar mijn huis, daar zullen we jullie wonden verzorgen.' En ze bekeerden zich allen.

God kan dus door zulke dingen het denken en het hart van iemand veranderen. Laten we nu naar Hebreeën 5 gaan – dat is ook belangrijk voor ons om te weten. We bidden niet tot een God die niet heeft ervaren wat wij hebben ervaren – en nog erger. We bidden tot een God wiens Zoon veel erger leed dan enig mens die ooit heeft geleefd,

heeft geleden, *zodat Hij ons kan vergeven*. We zullen het daar nog meer over hebben als we dichterbij het Pascha komen.

Hebreeën 5:7 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, ...

Dit vers heeft ons heel wat te zeggen. Moest Jezus van de dood worden gered? Waarom zou Hij bidden om van de dood te worden gered als Hij niet van de dood gered hoefde te worden?

Hebreeën 5:7-8 ..., en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden,

We kunnen nu terugkijken, want achteraf is alles duidelijk. We kunnen terugkijken en veel dingen zien waar we doorheen zijn gegaan en de lessen daarvan zien en de reden waarom. En ik denk dat een van de redenen voor ons is dat we niet langer onder controle van een of andere organisatie stonden die ons zei hoe de Bijbel te bestuderen en te interpreteren. Laten we ons gewoon aan de Bijbel vasthouden. En dat is het meest verstrekkende en belangrijke punt geweest voor ons om te doen. We moesten lijden. We moesten lijden door de hand van vrienden. Lijden door de hand van vijanden. Niet dat we wonden hebben. We kunnen niet opstaan en zeggen: 'Kijk naar deze wond, ik herinner me waar ik die opliep, weet u, een steek met het zwaard in mijn zijde.' Maar we kregen wel dolkstoten in de rug! En het ergste van alles was dat het binnen de Kerk van God gebeurde – de plaats van broederlijke liefde. Waarom gebeurde dat? *Vanwege precies die dingen waarvan hier in de brieven van Johannes verslag wordt gedaan*. Christus moest door zo iets heengaan. Hij onderging dezelfde dingen.

Hebreeën 5:9 en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden,

Heel interessant, er is gehoorzaamheid nodig!

Laten we nu naar het Evangelie van Johannes gaan – Johannes 14 – omdat daar iets staat betreffende gebed dat heel belangrijk is. Als we enkele van die verzen lezen, zien we dat ze echt verbazingwekkend zijn. Johannes 14:6 is een van de meest diepgaande verzen in de hele Bijbel.

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; ...

- Heel diepgaand!
- Heel specifiek!
- Heel precies!
- Hij is niet *een* weg.
- Hij is niet *een* waarheid.
- Hij is niet *een* leven.
- Hij is 'DE *Weg*,
- DE *Waarheid* en
- HET *Leven*' – *er is geen andere weg*.

Johannes 14:6 ...; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Dat is interessant hier, *niemand*. Het betekent absoluut *niemand!*

Laten we verder lezen in vers 10.

Johannes 14:10 Geloofst gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet [tegenwoordige tijd!] zijn werken.

Zelfs degene die Zijn God-zijn opgaf om een menselijk wezen te worden trok er niet op uit om iets vanuit Zichzelf te doen – *Hij deed het vanuit de Vader in Hem*.

Het volgende doet me helemaal versteld staan:

Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;

We kunnen in het boek Handelingen zien dat de apostelen in sommige gevallen grotere werken deden, waardoor dit letterlijk werd vervuld. Maar, gemeente, ik moet zeggen dat we dit in ons leven nog moeten zien gebeuren. Kan dat gebeuren? *Ja, als het Gods wil is dat het gebeurt.* Maar let erop wat wij moeten doen. Wij moeten dat levende, vertrouwende geloof hebben.

Dit hangt samen met vers 13:

Johannes 14:13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, ...

Alweer carte blanche!

Johannes 14:13-14 ..., opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Maar let alweer op de voorwaarde.

Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Laten we nu naar enkele verzen in Johannes 15 kijken, te beginnen met vers 7. Dit zijn enkele van de dingen waar we naar kunnen kijken als ons hart ons niet veroordeelt en we overtuigd zijn voor God. Het hoeven geen geweldige, lange gebeden te zijn. Ik zal u wat zeggen. We kunnen een geweldig, lang gebed hebben zoals Jezus zei: 'Doe niet als de heidenen, want zij denken dat ze door veel woorden zullen worden verhoord.' 'Christelijke' voorbeelden hiervan zijn de 'oneindige' herhalingen van het Ave Maria en de gebeden van de rozenkrans.

- Wat leren we daarvan? *Niets!*
- Wat hebben met zo'n gebed gebeden? *Niets!*
- Wat voor antwoord zullen we krijgen? *Geen!*

Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft ...

Dat betekent: *in Christus blijven en in Hem leven.*

Johannes 15:7-12 ... en mijn woorden in u blijven, ...

In u blijven wonen. Op die manier moeten we het denken van Christus hebben. Zijn woorden.

Johannes 15:7-12 ..., vraagt wat gij maar wilt, ...

Nu worden de zaken omgedraaid tot wat wij verlangen. Waarom? Waarom is het hier veranderd ten opzichte van het gebed waarin staat: 'Uw wil geschiede in de hemel, alzo ook op de aarde'? Het antwoord is eenvoudig. Omdat als de woorden van Christus in ons blijven, we dingen gaan vragen die echt naar de wil van de Vader zijn. Want dan is onze wil gelijk aan de wil van de Vader, omdat Christus' woorden in ons zijn.

- We zullen beter weten dan te vragen: 'O God, zegen me in de loterij.' Omdat we weten dat dat niet Gods wil is.
- We zullen beter weten dan naar het racecircuit te gaan en te zeggen: 'God, op wie zal ik wedden?'
- We zullen beter weten dan betrokken te raken in misleidende plannen. Waarom? *Omdat misleidende dingen nooit uitwerken!* We willen de waarheid.

Let nu op:

Johannes 15:7-11 ..., vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bevaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.

En dan zegt Hij iets later: 'Kijk uit, want ze zullen u doden.'

Johannes 15:12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

We zullen daar nog wat dieper op ingaan als we de hele sectie betreffende liefde doornemen.

Laten we nu voor wat betreft het gebed gaan naar Johannes 16:23.

Johannes 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. ...

Bedenk en begrijp alstublieft altijd dat God de Vader het volgende door Jezus Christus heeft gedaan: *we hebben directe toegang tot God de Vader gekregen*. Er staat niets tussen ons en God de Vader. Zelfs Christus niet. Staat Christus voor de troon van God? *Nee, Hij staat aan Zijn rechterhand!* Daarom kan er geen paus zijn, kan er geen apostel zijn, kan er geen dienaar, pastor of diaken zijn of wie dan ook die *tussen ons en God* staat. Als we bidden, bidden we tot onze Vader in de hemel – en *dat is rechtstreeks*.

Jezus zei dus:

Johannes 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt [de Statenvertaling plaatst de woorden *in Mijn naam* hier in plaats van in het volgende deel van de zin], ...

We vragen in Zijn naam omdat Christus in ons is. Zodoende wordt ons gebed in principe het gebed van Christus.

Johannes 16:23-24, 26-27 ..., zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. ... Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, ...

Dit moeten we altijd onthouden voor het geval dat we terneergeslagen worden, uitgeteld raken, ontmoedigd raken, op de bodem van een diepe put terecht komen. Net zoals iemand in een brief aan me schreef – hij had juist heel wat meegemaakt – en hij zei: 'Ja, ik weet wat het is om door het dal des doods te gaan. Maar heb hoop, God is er altijd.'

Dus *als niets meer helpt*, onthoud dan *God heeft ons lief!* Het kan zijn dat er tijden zijn waarop we het gevoel hebben dat onze vrouw niet van ons houdt, dat onze man niet van ons houdt, dat onze kinderen niet van ons houden, dat niemand van onze collega's op ons is gesteld – niemand in de wereld geeft om ons en we lopen rond met een gezicht waarop de mismoedigheid duidelijk valt te lezen. *Onthoud, God de Vader heeft ons lief! Hijzelf! Persoonlijk!* En als we de Geest van God in ons hebben, dan hebben we die van de Vader. Zoveel houdt Hij van ons.

Johannes 16:27, 33 want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan. ... Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt [dat is gemoedsrust, begrip, vrede met God]. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Dit is heel belangrijk voor ons om te begrijpen.

God zegt nog meer over het beantwoorden van gebed.

Mattheüs 7:7 Bidt ...

Het Grieks hier betekent *blijf vragen*.

Mattheüs 7:7 ... en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Wie moet het initiatief nemen? *Wij!* Wij moeten ons aandeel doen.

Mattheüs 7:8-11 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens on-

der u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, ...

Denk daar eens over na. Dat is een veelzeggende uitspraak die Jezus hier in gesprek met Zijn discipelen te berde bracht. Indien gij die van nature slecht zijt ..., dat is zonder de Geest van God, zonder de weg van God.

Mattheüs 7:11 ..., goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

God weet hoe hard we deze dingen nodig hebben.

Laten we gaan naar:

Mattheüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, ...

Bedoeld wordt een rustige, afgesloten plaats, waar we privé kunnen zijn.

Mattheüs 6:6-8 ..., sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Ooit vroeg iemand me: 'Als Hij voordat we vragen reeds weet heeft van onze behoefte, waarom moeten we dan nog vragen?' Soms is waar we behoefte aan hebben niet wat we denken nodig te hebben. God zal ons dus geven wat we echt nodig hebben. Maar hoe groot is God en hoe gaat Hij dat doen?

Laten we naar Efeziërs 3 gaan. We zouden nog veel andere Schriftgedeelten, veel Psalmen kunnen toevoegen en het hele onderwerp van gebed uitdiepen, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling op

dit moment is om te laten zien dat onze gebeden veel effectiever zijn als we God liefhebben, onze zonden belijden en ons hart ons niet veroordeelt, en we overtuigd zijn voor God. Het volgende vers heeft veel betekenis:

Efeziërs 3:20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte ...

Dat betekent: *de macht heeft en het vermogen.*

Efeziërs 3:20 ... is **oneindig veel meer** te doen ...

Terwijl ik dit lees, denk ik dat we eens over de volgende dingen moeten nadenken, hoe die zullen zijn:

- werkelijk eeuwig leven te hebben
- werkelijk in het Koninkrijk van God te zijn
- ons lichaam werkelijk veranderd te hebben in een geestelijk lichaam
- God werkelijk van aangezicht tot aangezicht te zien

Dat is wat hij hier bedoelt.

Efeziërs 3:20 ... **oneindig veel meer** te doen **dan wij bidden of beseffen**,

Wat wil God ons geven en schenken? Dat staat hier vermeld. **Oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen**, blijkens de kracht die in ons werkt.

Weer terug naar 1 Johannes 3 omdat er nog iets anders is dat we moeten doen. Er is nog een bijzonder, belangrijk ingrediënt dat daarop volgt.

1 Johannes 3:22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Niet alleen maar het houden van de geboden, maar de dingen doen die God welgevallig zijn. Het is duidelijk dat het God niet welgeval-

lig is dat we zondigen. Daarom voorziet Hij in de mogelijkheid berouw te hebben en ons te bekeren.

Laten we naar enkele andere Schriftgedeelten kijken die hierop betrekking hebben. Laten we daarvoor eerst naar Romeinen 8 gaan en ons de vraag stellen: Hoe kunnen we God welgevallig zijn? Hebben we daar ooit over nagedacht? Hoe kunnen we God welgevallig zijn? Paulus zegt ons dat de doorsnee mens God niet welgevallig kan zijn. Iemand zonder de Geest van God kan God niet welgevallig zijn. We moeten daarvoor de Geest van God hebben. Dit hangt helemaal samen met het 'niet door ons hart veroordeeld worden': We hebben ons van onze zonden bekeerd, hebben de Geest van God ontvangen, wandelen op de weg van God, houden Zijn geboden, hebben God lief, hebben onze zonden beleden, wandelen in de genade van God.

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling ...

Hier zien we dus hoe God welgevallig zijn en 'geen veroordeling' met elkaar samengaan.

Romeinen 8:1 ... voor hen, die in Christus Jezus zijn. [Statenvertaling voegt toe: die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest]

- Gemotiveerd door de Geest van God.
- De gedachten van God denken.
- De wil van God doen.

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Nu verder met vers 5:

Romeinen 8:5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, ...

De dingen van de wereld – al de dingen die in de wereld zijn. We hebben dat besproken toen we de verzen in 1 Johannes 2 die daar over gingen, doornamen.

Romeinen 8:5 ..., en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.

Hier hebben we een van die allereerste Schriftgedeelten die we ooit hoorden toen we geroepen werden.

Romeinen 8:6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar **de gezindheid van de Geest is leven en vrede.**

Dat is vrede met God.

Romeinen 8:7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet:

- die gezindheid heeft er geen enkel probleem mee om de sabbat naar de zondag te veranderen;
- om afgodsbeelden te maken en overal en nergens op te stellen;
- om de natuur van God te veranderen;
- om het gebruik van Gods naam te veranderen
- en als puntje bij paaltje komt al de geboden van God af te schaffen.

Romeinen 8:7-8 ... het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: **zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.**

En toch staat er in 1 Johannes 3:22, dat we zojuist lazen: we ontvangen van Hem al wat wij bidden, daar wij ... doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Dat is een hele verandering! Dat is een hele bekering van een leven van vijandigheid tot een leven waarin we de dingen doen die God behagen. Probeer het volgende eens. Dit is een test voor alle getrou-

wde mensen. Laten we – zelfs als het tegenzit – de dingen voor onze partner doen die hem of haar behagen. Probeer dat eens! Dat geeft ons wat praktische oefening. Probeer dat eens! Ik daag u uit dat te doen. Probeer het pal nadat u een kleine ruzie hebt gehad! *Dat is dan een hele opgave!*

Laten we kijken naar wat er over Jezus werd gezegd. Zover moeten we komen in onze christelijke levenswijze, in onze bekering. Zover moet onze manier van doen komen. Dit gebeurde direct nadat Jezus was gedoopt.

Mattheüs 3:16-17 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: **Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.**

Waarom is dat zo? Laten we naar Johannes 8:29 gaan. Zover moeten we komen in ons leven met Christus: in groeien, in veranderen, in overwinnen en omgang met elkaar. Jezus zei het volgende:

Johannes 8:29 En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Dat is het uiteindelijke doel van alles wat we doen, gemeente. Als we dat dus in verband brengen met 1 Johannes 3:22 hier, dat we *in praktijk brengen, doen* – actie – 'de dingen die Hem welgevallig zijn'.

Waar begint dit dan allemaal? Laten we naar Hebréeën 11 gaan. Ziet u, de waarheid is dit: We groeien in onze bekering, in geloof en vertrouwen en liefde voor God naarmate we langer de Geest van God hebben. Persoonlijk wil ik niet teruggaan naar mijn eerste liefde uit de tijd vlak na mijn doop – behalve dan in de zin van de onschuld ervan – omdat ik niets wist. We moeten God leren **kennen**. We moeten de Vader leren **kennen**.

Het hele proces begint als volgt:

Hebreeën 11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk [Hem] welgevallig te zijn. ...

We kunnen niet tot God komen en zeggen: 'God, ik geloof U niet. Ik heb om van alles gebeden en U hebt nooit een gebed verhoord.' Dat is een verkeerde benadering. Als we lange tijd om iets hebben gebeden en God heeft het gebed niet verhoord, moeten we ons de vraag stellen: Waarom is dat gebed niet verhoord?

- Misschien is het niet Gods wil.
- Of we zoeken het puur voor onszelf.
- Misschien wil God ons een les leren.
- Misschien moeten we kijken naar de geestelijke groei die God bij ons wil zien en niet naar het feit van een niet verhoord gebed.

We moeten geloof en vertrouwen hebben.

Hebreeën 11:6 ... Want wie tot God komt, moet **gelooven**, ...

Dat wordt door God absoluut vereist – omdat God God is! God heeft alles wat er is geschapen. We moeten dat geloven! Toegegeven, we kunnen Hem niet zien.

Hebreeën 11:6 ..., dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Laten we een vraag stellen: Als we onze vader en moeder nooit hebben gezien en dus niet kennen, bestaan ze dan niet of hebben ze niet bestaan? Hoe zijn we dan ter wereld gekomen? Daarom moeten onze vader en moeder hebben bestaan. Maar we hebben ze nooit gezien en we kennen ze niet, maar ze zijn in werkelijkheid onze vader en moeder. Zo is het ook met God. Als we tot God naderen dan **gelooven** we dat Hij degene is die alles wat er is, geschapen heeft. We hoeven Hem niet te zien om te weten dat dat een feit is. ***Hij zal ons ijverig belonen.***

Laten we nu naar Spreuken 16 gaan. Laten we iets bekijken betreffende wat het is als we God behagen om de tegenstelling te zien tussen God wel en niet behagen.

Spreuken 16:1-2 De mens heeft overleggingen des harten, maar het antwoord der tong is van de HERE. Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen [zelfrechtvaardiging], maar de HERE toetst de geesten.

Nu volgt hoe we moeten beginnen om God te behagen.

Spreuken 16:3 Beveel de HERE uw werken, **dan zullen uw voornemens gelukken.**

Zo overwinnen we vleeselijk denken en het begeren van ons denken. 2 Corinthiërs 10: *We brengen elke gedachte in gevangenschap aan Christus.* Als we dat doen, behagen we dan God? *Zeker!*

Spreuken 16:4-5 De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Iedere hooghartige is de HERE een gruwel; ...

Dat is iemand die geen dingen doet die God behagen.

Spreuken 16:5 ...; voorwaar, hij blijft niet ongestraft.

In plaats van *voorwaar* zegt de Statenvertaling *hand aan hand*; dit betekent dat zelfs al is hij in de meerderheid, hij toch zal worden gestraft.

Wat zei Jezus? *'Eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, maar wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt.'* En velen gaan door die wijde poort. Zij zullen dus allemaal hun straf niet ontlopen. Ze mogen er welvarend uitzien. Ze mogen eruit zien alsof ze alles goed doen. Ze mogen in de meerderheid zijn. Ze mogen heel overtuigend klinken. Maar als het niet van God is, zal die dag van bestraffing ooit aanbreken.

Spreuken 16:6-7 Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad. [Wat is dan het resultaat?] Als iemands wegen de HERE behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.

Dat is me nogal een uitspraak!

In Spreuken 3 vinden we nog meer om in onze manier vandoen God te behagen. Dusdanig te veranderen dat we uit gewoonte de dingen doen die Hem *behagen*.

Spreuken 3:1-4 Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeederen. Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.

Waarom? *Omdat ons doen en laten dan behaaglijk is voor God*. Dit allemaal maakt de kracht van gebed sterker. Dit allemaal vergroot de vrijmoedigheid die we hebben als we tot God naderen.

Spreuken 3:5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Hier hebben we vandoen met een project dat ons leven lang duurt.

Ik kijk terug naar alle fouten die ik heb gemaakt – en dat zijn er veel. En elk daarvan is in principe een vorm van *op eigen inzicht vertrouwen*. Dat is me vele malen gezegd. Maar wilde ik luisteren? Nee dus!

Spreuken 3:6-7 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad;

Dat hangt allemaal samen met het doen van de dingen die God behagen.

Laten we weer teruggaan naar 1 Johannes 3:22. Laten we dat nog eens doornemen en dan het hoofdstuk afronden.

1 Johannes 3:22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren ...

Tussen twee haakjes, een tactische zet vanuit Protestantse hoek is: We moeten de liefdegeboden houden. Houd echter altijd Mattheüs 22:37-41 in gedachten: ALLE geboden van God hangen aan de twee grote geboden om God en onze naaste lief te hebben. ***Elk gebod van God is een liefdegebod!*** Denk daar eens over na! Laten we het nog eens omdraaien: Ga door het Oude Testament heen en laat me zien welk gebod geen gebod is gebaseerd op liefde, zelfs de gezondheidsgeboden. *Ze zijn allemaal op liefde gebaseerd.*

1 Johannes 3:22-24 ..., daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, **gelijk** Hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan ...

Dit is de manier waarop we dit kunnen weten. Oké, er zijn tijden dat we ons niet zo goed voelen, dat we onszelf veroordelen, dat we ons dingen afvragen. Maar desondanks moeten we dit weten.

1 Johannes 3:24 ... En hieraan onderkennen wij, dat **Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.**

Gemeente, we moeten er nooit aan twijfelen dat we de Geest van God hebben. En het is Gods Geest in ons die:

- ons ertoe leidt Zijn geboden te houden
- ons ertoe leidt te begrijpen wat zonde is en ons ervan te bekeren
- ons ertoe leidt te verlangen de dingen te doen die Hem behagen

En dit wordt hier in de brieven van Johannes allemaal op een samenvattende manier aan de orde gesteld. Deze brieven zijn dus heel belangrijk voor de tijd waarin we nu leven.