

De eerste brief van Johannes, deel 9^{1 2}

Laten we om te beginnen eens kijken hoe het hele hoofdstuk 1 Johannes 3 in elkaar zit. Het handelt over:

- de liefde van God
- de rechtvaardigheid van God
- in vers 4 zegt het wat zonde is
- in vers 5 zegt het waarom Christus kwam: om onze zonden weg te nemen
- iedereen die in Hem is doet geen zonde uit gewoonte
- iedereen die uit gewoonte zondigt heeft Hem niet gezien
- wie uit gewoonte zondigt is uit de duivel

Er is dus een *namaak*geest van God, die komt van de duivel, die mensen inspireert om zich te gedragen zoals Satan wil dat ze zich gedragen. Laten we eens naar een vers kijken dat hierover gaat. Daarvoor gaan we naar Efeziërs 2.

Hier in Efeziërs 2 zien we de namaak van Gods Geest die komt van Satan de duivel. En bedenk als we het hebben over Satan de duivel en wat hij doet, hoe hij komt en verschijnt. *Hij verschijnt als een engel des lichts*. Zijn dienaren – ja, hij heeft dienaren – doen zich voor als dienaren der *gerechtigheid*. Een *namaak*gerechtigheid! Hier in Efeziërs 2:2 zien we hoe hij dat heeft gedaan.

Efeziërs 2:2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld [zoals de wereld in elkaar zit], overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die **thans werkzaam is in** ...

Het is heel interessant. In het Grieks zijn er twee Griekse woorden samengevoegd: *in* is in het Grieks *en*; *werk* is *ergon*. In het Grieks zijn die twee woorden samengevoegd tot één woord, waardoor de nadruk wordt gelegd op *een werken van binnenuit*. Dat is de namaak!

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'First Epistel of John IX' gegeven op 10 december 1994 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

Begrijp alstublieft: **niet elke bezetenheid door demonen is krankzinnigheid**. Sommige demonen zijn intellectueel. Sommige demonen houden ervan om te proberen goede werken te doen. Satan zou het geweldig vinden als we ons hele leven zouden besteden aan het doen van goede werken zonder ooit tot de kennis van behoud te komen. Daarom zegt Paulus: "Als ik alles wat ik heb aan de armen geef, en ik geef mijn lichaam om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan **ben ik niets**." *Dan hebben we niets bereikt!* Omdat dat allemaal een namaak is van de ware gerechtigheid van God en die namaak is werkzaam in:

Efeziërs 2:2 ... de kinderen der ongehoorzaamheid,

Dit laat ons zien dat God gehoorzaamheid verlangt.

Efeziërs 2:3 (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en **van de gedachten**, ...

Hoeveel weten wij over mentale vaardigheden? Elke zondag kun je diverse programma's aanzetten die daarmee vandoen hebben: hoe je denken te gebruiken, hoe positief te zijn, hoe te overwinnen. We hebben dus de verlangens van het denken. Wat zijn de verlangens van het denken en waarop deed Satan een beroep bij Eva en Adam? *Om wijs te worden!* Iedereen wil slim zijn. Iedereen wil wijs zijn. Iedereen wil het grootste deel van zijn innerlijke krachten gebruiken. Hoe vaak is ons niet gezegd dat we zelfs niet één tiende van onze mentale vermogens gebruiken? De waarheid is echter dat als we ons gehele mentale vermogen zouden gebruiken er kortsluiting in onze hersenen zou optreden. Dat is zeker! Daarom verwacht God niet dat we voortdurend geheel ons denken gebruiken. Daarom slapen we 's nachts, om de hersenen rust te geven. Dus:

Efeziërs 2:3 ..., handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns),

Satan heeft zijn namaak volop in de wereld geplaatst.

Nu terug naar 1 Johannes 3. We hebben gezien dat het uit gewoonte zondigen uit de duivel is. Lees voor meer achtergrond hierover Johannes 8; dat is een diepgaand hoofdstuk.

1 Johannes 3:9-10 Een ieder, die uit God geboren is [door God is verwekt], doet geen zonde [uit gewoonte]; want het zaad [Gods] blijft in hem en hij kan niet [uit gewoonte] zondigen, want hij is uit God geboren [door God verwekt]. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, ...

Denk daar eens goed over na! Het kan zijn dat ze iets van God hebben. Net als elke namaak zo goed mogelijk op het echte moet lijken.

Wat is rechtvaardigheid of gerechtigheid? *Al Gods geboden zijn gerechtigheid.* Zij die tegen Gods geboden zijn, zijn tegen God.

1 Johannes 3:10 ..., is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Dat is heel duidelijk onder woorden gebracht. Denk hier eens over na in samenhang met uw ervaringen binnen de kerk. Wat gebeurt er als er veel onkruid binnen de kerk en in de gemeente komt? *Dan heerst daar niet langer de liefde van God.* Er is geen liefde meer voor de broeders en zusters binnen de gemeente. Er is een klein groepje hier en een klein groepje daar. Daarom wordt dit hier gecombineerd in dit vers naar voren gebracht.

In vers elf begint een nieuwe sectie.

1 Johannes 3:11 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben;

Ik wil dat in de tegenwoordige tijd zetten. De boodschap die we van den beginne hebben gehoord is, dat we elkaar moeten liefhebben. Alles wat God wil dat we doen, is in de tegenwoordige tijd, *doen*. Hij verlangt dat we doen en blijven doen. Waarom? Het is geen toekomst.

stige tijd: Ik zal hem morgen liefhebben. Ja, dat moeten we zeker. Het moet ook niet zo zijn dat we niet meer kunnen zeggen dan: Ik heb liefgehad. Waarom? Omdat het enige wat telt is wat we *doen*. Wat we in het verleden hebben gedaan kan goed of niet goed zijn geweest. Maar dat is het verleden. God zegt echter – zelfs van de slechte mens – 'Als ze zich niet van hun zonden tot Mij bekeren, zal niets van wat ze hebben gedaan ooit nog genoemd worden.' God verlangt dingen te *doen*, tegenwoordige tijd! We behoren elkaar lief te hebben.

Laten we nu naar 2 Johannes gaan, want we bestuderen alle drie de brieven van Johannes. 2 Johannes is een heel korte brief. In feite is hij slechts één pagina groot. Ik denk dat er enkele goed versleutelde dingen in staan beschreven. Want Johannes wist wat er gebeurde. Denkt u niet dat Johannes tegen deze tijd wist wat er gebeurde? *Ik geloof van wel!*

2 Johannes 1 De oudste aan de **uitverkoren vrouw** en haar kinderen, ...

Wie is de uitverkoren vrouw? Ik denk dat dit een gecodeerd bericht is aan de gehele Kerk. Een brief die laat zien wat de hele Kerk zou moeten doen.

2 Johannes 1 ... en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, ...

Doe voor uzelf eens een studie over *liefde* en *Waarheid*. Vandaag zullen we dit een beetje doen, maar er is nog veel meer over te vinden. *Liefde en Waarheid* gaan hand in hand – gaan altijd hand in hand. Daarom zien we in deze brieven voortdurend liefde en haat, waarheid en onwaarheid met elkaar aan de orde gesteld.

2 Johannes 1 ..., die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik maar ook allen, die de waarheid hebben leren kennen,

Dit laatste is een verwijzing terug naar het begin van de verkondiging van het Evangelie. Let erop hoe hij dit in het volgende vers gebruikt:

2 Johannes 2 om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid:

In de eerste twee verzen alleen al gebruikt hij het woord *waarheid* drie keer.

2 Johannes 3 genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, **in waarheid en liefde**.

Daar God niets voor niets doet en daar er in de Bijbel geen ijdele herhalingen staan ... Ik herinner me dat toen ik pas in de Kerk was gekomen, ik de instructies hoorde over bidden: 'en als u bidt moet u niet zijn als de heidenen die almaar door ijdele herhalingen gebruiken.' Toen las ik Psalm 136 dat uit 26 verzen bestaat en elk vers bevat de woorden *want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid*. Elk vers begint met een uitspraak en eindigt dan met *want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid*. En ik dacht: Dat komt op mij over als ijdele herhaling. Maar dat is het niet! Op dezelfde manier geldt dat ook hier in 2 Johannes. Iedere keer dat we in de brieven van Johannes *liefde* zien en *waarheid* zien, zegt hij ons iets dat **heel belangrijk** is. Als we deel uitmaken van de Kerk en worstelen om vast te houden aan de ware leerstellingen van God en de ware liefde van God, dan moeten we de *Waarheid* hebben en dan moeten we onderling *liefde* hebben. *Ze gaan altijd samen*.

Nu verder met:

2 Johannes 4 Het heeft mij zeer verblijd, dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, ...

De *Waarheid* is dus *de weg des Heren* – daarin *wandelen*.

2 Johannes 4-5 ..., gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, ...

Laten we hieraan denken in termen van profetie aan de Kerk van God door de eeuwen heen. Als deze boodschap door de eeuwen heen wordt doorgegeven, heeft men in samenhang daarmee heel vaak *nieuwe waarheid* gevonden die geen *nieuwe waarheid* was. Daaruit werd de liefde van God weggelaten. Daaruit werd de Waarheid van God weggelaten. *Dat gebeurde talloze malen*. Dit maakt deel uit van die boodschap!

2 Johannes 5 ..., maar hetgeen wij van den beginne gehad hebben: dat wij elkander liefhebben.

Daar hebben we het alweer. Dat is verbazingwekkend!

2 Johannes 6 En dit is de liefde [van God], ...

Wilt u een opsomming van *de liefde*? Wat is *de liefde* die God in ons wil zien? *Hem liefhebben met geheel ons hart en denken en ziel en wezen*.

2 Johannes 6 ..., dat wij naar zijn geboden wandelen. ...

Wat hebben we als we de uitdrukkingen *wandelen in waarheid* en *wandelen naar zijn geboden* en *wandelen in liefde* met elkaar verbinden? *We hebben ze dan alle drie bij elkaar*. Ze maken alle drie deel uit van *één ding* dat we moeten doen.

2 Johannes 6 ... Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.

Nu volgt de reden waarom hij dit allemaal zo benadrukt:

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele misleiders ...

Nu weten we waarom hij door heel zijn brieven heen *Waarheid* zo benadrukte, waarom hij *liefde* zo benadrukte.

2 Johannes 7 ... uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.

Dat is nogal een boodschap met inhoud in dit eerste gedeelte van 2 Johannes. Hier vinden we dus de reden. Vinden we onszelf in deze tijd in een soortgelijke situatie terug? *Ja, precies dezelfde situatie.*

Laten we nu naar het Evangelie van Johannes gaan, waar we dit gebod, dat een nieuw gebod is, vinden. Maar nadat het was gegeven was het niet langer nieuw, ook al was het geen oud gebod. We hebben zo vaak gezien dat dit verkeerd werd geïnterpreteerd, dat het gewoon onwettelijk wordt. Daar zullen we zien **hoe** dit moet worden uitgevoerd. Jezus gaf dit gebod en dat was, zoals we allemaal weten, in de nacht van het Pascha.

Johannes 13:34-35 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Kan een Kerk een programma ontwikkelen waarin het min of meer liefde speelt om indruk te maken op andere mensen in de wereld en toch de Waarheid kwijt raken? *Zeer zeker!* We hebben dat zien gebeuren. Dit is niet het enige overblijvende gebod, maar dit is een bijzonder gebod binnen alle andere geboden die nog steeds van kracht zijn. Hier vinden we hoe dit toe te passen.

Laten we naar Filippenzen 2 gaan. Dit heeft echt een diepe betekenis en ik zeg u dat hoe meer ik de Bijbel bestudeer, hoe meer ik het Woord van God bestudeer, hoe meer ik zie hoe deze dingen werkelijk in elkaar zitten en wat ze betekenen. Filippenzen 2:1 zegt ons **hoe**.

- Hoe moeten we elkaar liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad?
- Waar begint dit?
- Doen we het alleen maar omdat het iets is dat er bijhoort?
- Of hoe komt het tot stand?

Filippenzen 2:1 Indien er dan enig beroep [op u gedaan mag worden] in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, ...

Ik wil even ingaan op *gemeenschap des geestes*. Onlangs bespraken we naar aanleiding van Genesis 2 de schepping van de sabbat en dat God verlangt dat de hele mensheid die onderhoudt. Die eerste sabbat was een speciale sabbat, want toen zegende en heiligde God de zevende dag door op die dag te rusten. Op die eerste dag had Hij ook gemeenschap met Adam en Eva. *De sabbat is de rust van God – de rust*.

Nu even naar Hebreëen 4. Combineer dit allemaal met 1 Johannes.

Hebreëen 4:1 Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot **zijn rust** in te gaan bestaat, ...

Zijn rust – de rust van God, waarvan de sabbat het beeld is. Hij wil dat we *Zijn rust* binnengaan. Dat verwijst heel duidelijk terug naar de allereerste sabbat waarop degene die Jezus Christus werd, de Heer van het Oude Testament, rechtstreeks gemeenschap had, van aangezicht tot aangezicht met Adam en Eva. Dat is *de rust* waarvan God zegt dat we die geestelijk moeten binnengaan als het Koninkrijk van God aanbreekt. Als we dus de sabbat houden denken we niet alleen aan de schepping, we moeten ook vooruitkijken naar het binnengaan in die *rust* met God. In deze tijd kunnen we de gemeenschap des geestes hebben, waarover in het eerste hoofdstuk van 1 Johannes wordt gesproken, als daar staat: En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

Laten we dat combineren met wat we zojuist hebben gezegd en teruggaan naar:

Filippenzen 2:1 ..., indien er enige gemeenschap is des geestes, ...

Misschien zal dit ons helpen om zo te zeggen de sabbat beter te houden, omdat we dat op een geestelijker manier doen door gemeen-

schap met Christus te hebben. Op deze manier moeten we elkaar liefhebben. Hij zegt:

Filippenzen 2:1 ..., indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige [Statenvertaling voegt toe: innerlijke] ontferming en barmhartigheid is,

Dit slaat op gevoelens die vanuit ons diepste binnenste komen. En dat moet de manier zijn waarop we voor elkaar voelen. We hebben dat nodig op de sabbat. We hebben dat elke dag nodig. En waar komen we dan uiteindelijk op uit? We gaan dan begrijpen dat als we in gebed tot God naderen – en dat moeten we doen – we verlangen te bidden, we gaan dan verlangen die gemeenschap met God te hebben, we gaan dan verlangen om elkaar lief te hebben, vanwege de gemeenschap des geestes en het denken van Christus in ons. Hierdoor wordt geen enkel gebod van God afgeschaft, zelfs niet in de verste uithoek van ons denken, veeleer krijgen alle geboden veel meer betekenis.

Filippenzen 2:2-3 maakt [dan] mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; ...

Dat is een hele opgave. Dit is niet zoals in de brief aan de Romeinen waar Paulus schrijft over hen die van zichzelf beweren wijs te zijn: 'Wij zijn beter dan jullie.' Zo zit de hele filosofie van de theologie in elkaar. 'Jullie zijn niet meer dan een stel domme schapen, maar wij zijn de slimmen.' We moeten groeien om de gezindheid van Christus te krijgen. Dat is het hele doel van onze studie. Dat is het hele doel van het zo ijverig door de verzen van de Bijbel heen te gaan. Zodat we kunnen groeien om die gezindheid te krijgen. Willen we niet allemaal groeien om de gezindheid van Christus te krijgen? Wel, die krijgen we niet automatisch.

Filippenzen 2:3-5 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder [lette] ook op dat

van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,

We kunnen de gezindheid van Christus krijgen. Hij zegt: 'Laat die bij u zijn.' Dat betekent dat het mogelijk is. Want als we eenmaal door de Geest van God zijn verwekt, is Christus in ons.

Colossenzen 1:27 ...: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

Wat deed God?

Filippenzen 2:6 die, in de gestalte Gods zijnde, ...

Dat betekent dat Hij *als God bestond*.

Filippenzen 2:6-7 ..., het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, ...

Hij ontdeed Zich van Zijn heerlijkheid, Zijn macht, Zijn goddelijkheid, Zijn naam – en kwam op aarde om te sterven! Stelt u zich dat eens voor: God biedt Zich aan als vrijwilliger om te sterven. God, die niet kan sterven, deed het onmogelijke door Zich als vrijwilliger aan te bieden om te sterven. Daarom moest Hij een menselijk wezen worden. Niemand is ook maar in de buurt hiervan gekomen in zijn dienen van God.

Filippenzen 2:7 ..., en de gestalte van *de keizer* heeft aangenomen, ...

Ik las dat opzettelijk verkeerd, opdat u het punt zou begrijpen.

Filippenzen 2:7-8 ..., en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Dat is onvoorstelbaar. In de loop van de tijd zullen we hierop terugkomen, we zullen dan ook meer kunnen begrijpen – in het bijzonder tegen de tijd van het Pascha.

Wat doen deze verzen ons? Waarvoor zijn ze geschreven? *Om ons te inspireren.*

Filippenzen 2:12-13 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Let op de vergelijking. Hier staan dezelfde woorden als bij Satan die in de kinderen van de ongehoorzaamheid werkt. Voor het werken van de Vader in ons worden dezelfde woorden gebruikt.

We gaan nu verder met hoe we onze relatie met God verbeteren als we de dingen doen die Hem behagen. Dat verbetert de relatie met God op een reusachtige manier.

Laten we teruggaan naar 1 Johannes 3. Nogmaals. Als we 1 Johannes 3 doornemen en bestuderen zien we:

- gerechtigheid en ongerechtigheid
- zonden (het kwade) en het goede
- liefde en haat

1 Johannes 3:11-12 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben; niet gelijk Kaïn: hij was uit de boze ...

Plaats een verwijzing naar Efeziërs 2:2-3 in uw notities. Was het duidelijk Satan die Kaïn inspireerde? *Inderdaad!* De 'boze'.

1 Johannes 3:12 ... en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig.

Maar hoe dacht Kaïn over zijn eigen werken? Ik ben er zeker van dat hij dacht dat die rechtvaardig waren. Ik ben er zeker van dat hij dacht dat het werken waren die God behoorde te accepteren.

Laten we nu weer naar Efeziërs 2 gaan, en daarna gaan we naar Genesis 4. We hebben het over het verschil tussen 'zijn werken waren boos en de werken van zijn broeder waren rechtvaardig'. Want er zijn werken die we moeten doen.

Efeziërs 2:10 Want zijn maaksel [behoud is *schepping*] zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken [heel belangrijk] te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Laten we voordat we naar Genesis 4 gaan, ons de volgende vragen stellen:

- Wie bepaalt wat een goed werk is? *Dat doet God! Heel duidelijk!*
- Doen wij dingen waarvan we denken dat ze goed zijn, maar het niet zijn? *Zeer zeker!* Ik heb dat ook gedaan.
- Dat laatste doen we vooral als we er voordeel uit kunnen halen. *Niet?*
- Is dat dan niet gebaseerd op begeerte? *Ja, het is goed volgens de menselijke natuur!*

Genesis 4:3 Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de HERE een offer;

Laten we hier enkele vragen stellen: Geeft God ergens opdracht dat we vruchten der aarde naar God moeten brengen? *Zeker!* We moeten de 'eerstelingen' brengen en ook de vrucht van een boom. De eerste drie jaren van een nieuwe boompje eten we niets van de vrucht van die boom, we laten het gewoon op de grond vallen. In het vierde jaar behoort de gehele vrucht aan God en in de jaren daarna mogen wij de vrucht eten, behalve de eerstelingen die we aan God geven. Ook van elke graanoogst geven we de eerstelingen aan God. Kaïn bracht de vrucht der aarde, maar als God zo reageerde moet er iets zijn geweest wat daarin niet juist was.

Genesis 4:4 ook Abel bracht er één van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; ...

Dit laat zien dat de wetten op de offeranden reeds van kracht waren: 'de eerstelingen zijner schapen'.

Genesis 4:4-7 ...; en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer,

Waarom? Omdat hij dat volgens de voorschriften uitvoerde en het rechtvaardig was. Wie definieert rechtvaardigheid? God definieert rechtvaardigheid. Abel wandelde met die offerande dus in de goede werken die God geschapen had om daarin te wandelen. Dat offer verwees naar Christus.

Genesis 4:5-7 maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. ...

Denk in verband hiermee aan andere mensen die goede werken doen en zeggen: 'Dit is wat God verlangt.' Maar God heeft dat niet van hen verlangd. En zij komen tot God en zeggen: 'Dit is een goed werk, God.' Maar God sloeg er geen acht op. En wat gebeurt er als we dit aan de mensen vertellen? Neem bijvoorbeeld Kerstmis. Al jullie goede werken in samenhang met Kerstmis zijn niet van God. Het kan zijn dat jullie Zijn naam eraan gekoppeld hebben. Het kan zijn dat jullie de nadruk leggen op familiebijeenkomsten, op liefde binnen de familie en dat aan Kerstmis koppelen om het goed te maken, te rechtvaardigen. Wat gebeurt er dan? *Ze worden razend. Ze worden razend.*

Genesis 4:5-7 ... Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de HERE zeide tot Kaïn: *Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? ...*

Goed handelen: dat is dus juist en passend handelen in overeenstemming met wat? *De geboden van God, duidelijk!* Was het niet iets dat Kaïn had kunnen veranderen? *Ja!*

Genesis 4:7 ... Doch indien gij niet goed handelt, ...

Niet goed handelen in overeenstemming met de geboden van God. Want wat is zonde? *Zonde is de overtreding van de Wet – of zonde is wetteloosheid.* Wat deed Kaïn dus hier? *Hij bracht iets niet in overeenstemming met de geboden van God, dus:*

Genesis 4:7 ..., **ligt de zonde als een belager aan de deur, ...**

Wat deed God? *God gaf Kaïn een keus.* God legde het hem uit. Hij deed dat heel duidelijk. Evenals het Woord van God ons uitlegt wat juist is en wat verkeerd is.

Genesis 4:7 ..., wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.

Met andere woorden: zonde zal zijn begeerte naar ons uitstrekken als we deze niet onder controle krijgen en erover heersen. Hoe heersen we over zonde? *Door de geboden van God op een dusdanige manier te gebruiken dat we niet zondigen.* Dat stond Kaïn in het geheel niet aan. Wat deed hij dus? 'Ik weet wat ik ga doen. Ik ga me ontdoen van deze kerel – mijn broer – die er de oorzaak van is dat God mij niet gunstig aankijkt.' Hij doodde hem dus. Klinkt dat als iets dat in deze tijd gebeurt? *Zeer zeker!* Dat is de reden dat Hij dit voorbeeld gebruikt.

Laten we teruggaan naar 1 Johannes 3:12. Hij vermoordde hem dus.

1 Johannes 3:12-13 niet [*elkaar haten*] gelijk Kaïn: hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. ...

Hebt u ooit mensen gekend in uw omgeving die verraderlijk zijn, twee gezichten hebben? We kennen allemaal onze eerloze president [Bill Clinton].

Hebt u ooit iemand gekend die u heel na stond, een familielid, een heel goede vriend – iemand die beweerde uw *best* vriend in de wereld te zijn – die u op een gegeven moment in de rug stak?

Daarom staat dat hier beschreven. Omdat als we onze broeder in ons hart haten, we reeds een moordenaar zijn. Is dat niet waar? *Ja*. Daarom staat dat dus hier.

1 Johannes 3:12-13 ... En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. **Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat.**

Jezus waarschuwde ons ervoor. En de wereld zal ons gaan haten. Als ze eenmaal *echt weten*. Er komt een tijd voor de Kerk dat we opvallend in het openbaar zullen gaan optreden en alles, letterlijk alles onder de zon scherp gaan bekritisieren. En als ze ons dan haten en ons weggagen of ons infiltreren om ons kapot te maken, wat doet God dan? *Hij verstroot ons en we verdwijnen uit het zicht*. Om wat te doen? *Om ons te hergroeperen en daarna weer in de openbaarheid te doen komen*. En dan komt er weer een tijd waarin we iedereen en alles onder de zon scherp gaan bekritisieren. Hoe gaat God dat doen? Ik weet het niet. Maar ik weet dat die tijd zal aanbreken. Net als toen met die mensen die al heel lang met ons bijeenkwamen en dat aantal werd steeds minder doordat er zieken waren die niet langer konden komen – we waren nog maar met ons drieën of ons vijven – ik weet het niet precies meer. En ik zei: 'Wacht maar, God zal broeders naar ons toesturen om met ons bijeen te komen.' En dat is gebeurd, u bent hier en er zullen er nog meer komen. Uiteindelijk breekt de dag aan dat God de deur zal openen. En dat zal op een manier gebeuren die anders is dan de manier waarop sommige mensen die nu proberen te forceren.

Als we op televisie gaan, stellen we ons onder controle, dat kost de controlerende instantie geen enkele moeite. Je komt niet op televisie, tenzij je ... Hetzelfde geldt voor de radio. Maar als de tijd aanbreekt ... Laten we gaan naar Johannes 15:17. Daarom concentreren we ons zoveel op de liefde van God als we door deze brieven gaan en als we bij hoofdstuk 4 aankomen zullen we daar nog dieper op ingaan.

Johannes 15:17-18 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.

Let erop dat we hier alweer dezelfde dingen hebben: liefde, waarheid, en dan van de wereld, haat en geweld. Het hoort allemaal bij elkaar.

Johannes 15:19 Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, ...

Pas dat toe op Billy Graham. Pas dat toe op de paus. Zijn zij van de wereld? *Ja!*

Johannes 15:19 ..., doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, ...

En let er alstublieft op dat Christus degene is die samen met de Vader het kiezen doet.

Johannes 15:19-20 ..., daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Waarom? *Omdat de Geest der waarheid, met God de Vader en Jezus Christus, hen zal roepen en zij zullen het bewaren.* En dat is precies wat wij hier proberen te doen.

Johannes 15:21-22 Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, ...

Dat betekent dat zij dan geen excuus voor hun zonden zouden hebben.

Johannes 15:22-23 ..., maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

En dit houdt rechtstreeks verband met 1 Johannes 2.

Johannes 15:24-26 Indien ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; ...

Zij haatten Christus heel erg. Dat doet je je afvragen of dat de oorzaak is, dat er buiten de Bijbel, het Nieuwe Testament, geen geschreven geschiedenis is te vinden van wat er zich afspeelde. Wat zei Paulus toen hij met Herodes Agrippa sprak? Hij zei: 'O koning, **u weet** dat dit niet in een uithoek is geschied.' Johannes schreef en zei dat 'als alles wat Jezus heeft gedaan in boeken zou worden geschreven, er niet voldoende boeken zouden zijn om alles wat Hij gedaan heeft, te bevatten.' Christus zette die hele maatschappij absoluut op zijn kop en hun haat tegen Hem en de heftigheid daarvan was zo verbeterd dat zij niet het kleinste spoor van de wereldse geschiedenis wilden bewaren dat Christus als persoon ooit had bestaan. Daarom werd het Nieuwe Testament geschreven. Daarom is dat ook zo vol van diepgaande betekenis.

Johannes 15:24-26 ...; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;

Johannes 16:1-2 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen; ...

Bedenk wat Paulus deed voordat hij werd geroepen.

Johannes 16:2-3 ...; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.

Is het niet opvallend dat als er wordt gesproken over dat de wereld ons haat, dit wordt voorafgegaan en gevolgd door liefde? Dat heeft tot doel ons te laten weten dat God ons ook in die omstandigheden

liefheeft, dat Christus ons liefheeft en dat we daarom elkaar moeten liefhebben.

Nu weer terug naar:

1 Johannes 3:14-15 Wij weten, ...

Dat duidt op iets dat we voortdurend weten.

1 Johannes 3:14 ..., dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, ...

Deze woorden hebben een diepgaande betekenis. Overgegaan uit *de* dood in *het* leven. Als we dus dood zijn in onze zonden en overtredingen zitten we vast in DE *dood* – en door Christus zijn we overgegaan in HET *leven*, dat Christus is.

1 Johannes 3:14-15 ..., omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder ...

Let erop dat dit allemaal in de tegenwoordige tijd staat. Want dat telt, wat we op dit moment doen.

1 Johannes 3:15 ... en gij **weet**, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.

Laten we dat vergelijken met 1 Johannes 2:8. Dit moet dus een vrij diepgaand iets zijn geweest in de Kerk van die tijd. Wat zegt dit ons omdat hij het elkaar liefhebben en haten benadrukt? Wat was de ervaring binnen de Kerk. *Haat binnen de Kerk!* Hebben wij dat ook meegemaakt? *Ja!* Toen Johannes dit schreef had hij vandoen met een situatie binnen de plaatselijke gemeenten dat er onderlinge haat was en de mensen niet wisten wie ze konden vertrouwen. Wat zegt hij dan hier?

1 Johannes 2:8-9 Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want (wat waarheid is in Hem en in u) de duisternis gaat voorbij en het

waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in **de** duisternis tot nu toe.

Bestudeer zelf nog eens *haat* en *liefde* in 1 Johannes. Dan zult u zien dat dat een groot probleem moet zijn geweest. Als je apostel bent en dat wilt corrigeren, hoe doe je dat dan? *Dat kun je niet!* Het probleem was zo ver gekomen dat Johannes alleen maar kon zeggen: "Mensen, dit is de weg! Jullie zullen moeten kiezen: Willen jullie God de Vader en Christus, of willen jullie de boze? Gaan jullie op Gods weg wandelen en Hem liefhebben, of gaan jullie in de duisternis wandelen?' Deze eerste brief van Johannes heeft veel *diepgang!* En hij is zo eenvoudig. Hij bestaat slechts uit vijf korte hoofdstukken. Hij leest heel gemakkelijk. Er staan geen moeilijke woorden in, maar de boodschap graaft echt diep.

1 Johannes 2:9-10 ..., die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks;

Dit is de ideale toestand van gemeenschap hebben binnen de gemeente, en die willen we allemaal bereiken

1 Johannes 2:11 maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

Weer terug naar:

1 Johannes 3:14-15 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.

Wat zegt hij hier? Als we deze houding van haat hebben jegens de broeders, *dan zijn we hetzelfde als Kaïn.*

Laten we nu even naar de brief van Judas gaan:

Judas 10-11 Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf. **Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, ...**

Daar hebben we weer **DE weg van Kaïn!** Daar heeft ook Johannes het over. *Wat is de weg van Kaïn?*

- boosheid
- haat
- moord
- God beschuldigen
- zijn eigen gerechtigheid vaststellen
- boos zijn omdat God zijn gerechtigheid niet aanvaardt

We zouden dat kunnen omdraaien en zeggen: 'Ik vraag me af wat er met sommige van deze mensen die de zondag houden, zal gebeuren.' Gemeente, we moeten het heel duidelijk stellen dat het houden van de zondag hun eigen gerechtigheid is waardoor ze proberen God er toe te brengen hun behoud te geven.

Let nu op wat er na de weg van Kaïn nog meer volgt:

Judas 11 ..., zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan.

Hier hebben we de *drie slechtste mensen* uit de Bijbel samen in één vers. Dat zegt nogal wat. De leer van Bileam wordt ons in deze tijd opgedrongen. Wat ze onder het mom van goedgevoelen doen, brengt mensen tot zonde, en als ze dan zondigen komen ze onder het oordeel van God. Misschien heeft God Zich nog wel ingehouden. Want als de weg van Kaïn, de weg van Bileam en de weg van Korach alle drie in deze natie tot uiting komen breekt de hel los. En als het zover komt, staan wij met lege handen als we niet de liefde van God hebben.

Nu verder met 1 Johannes 3:16. We gaan dit vers vergelijken met enkele andere verzen, die ook in een hoofdstuk 3 staan onder vers 16.

Dat gaat niet op in elk Bijbelboek, dat heb ik gecontroleerd, maar wel voor *enkele*.

1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij **de** liefde [van God] leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

Dat zegt ons heel wat! Laten we dit vers om te beginnen vergelijken met Johannes 3:16, want ook dat vers is door Johannes geschreven. Maar we zullen zien dat er ook interessante dingen staan in andere hoofdstukken 3, vers 16. We zullen zien dat die rechtstreeks verband houden met hetzelfde onderwerp. We weten dat de versindeling door mensen is aangebracht, maar misschien zat daar op de een of andere manier toch enige inspiratie achter, omdat sommige van deze dingen zo goed bij elkaar passen.

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, ...

En ik denk, gemeente, dat we dat niet echt volledig begrijpen, hoeveel God deed door de wereld en de hele mensheid lief te hebben.

Johannes 3:16 ..., opdat een ieder, ...

En dat maakt sommige mensen boos, omdat dat echt iedereen betekent – echt iedereen.

Johannes 3:16-17 ..., die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

We zijn vanwege de zonde veroordeeld. Maar God heft die veroordeling op!

Laten we nu kijken naar een andere combinatie van dit hoofdstuk en versnummer, Mattheüs 3:16. We zullen deze min of meer aan elkaar

koppelen en het verhaal dat er achter zit overlaten aan de Schriften. Soms is dat heel interessant.

Mattheüs 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

Heeft dat vandoen met behoud? *Zeker!* We zullen zien dat veel van deze combinaties vandoen hebben met een facet van behoud voor ons, iets dat Christus voor ons deed.

Er staat niets van deze orde in Marcus 3:16, dus verder naar Lucas 3:16. Dit gaat vrijwel over hetzelfde onderwerp als de context van Mattheüs 3:16, maar het wordt toch iets anders gebracht.

Lucas 3:16 antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Dit heeft ook vandoen met berouw en doop en behoud.

1 Corinthiërs 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Dit heeft ook vandoen met Christus, met behoud, met de Geest van God.

Galaten 3:16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.

Ook dit heeft vandoen met Christus en behoud.

Efeziërs 3:16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, [17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. ...]

Alweer bekering, gesterkt worden, Gods Geest ontvangen.

2 Thessalonicenzen 3:16 En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.

Ook dit heeft vandoen met hoe wij voor God staan, hoe Hij ons ziet.

1 Timotheüs 3:16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: ...

Dit is onmiskenbaar een vers met grote diepgang. Dit verwijst terug naar: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.'

1 Timotheüs 3:16 ...: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

Hier vinden we een ontzagwekkende samenvatting van het gehele Evangelie. Het is een samenvatting die de hele Bijbel omvat.

Het volgende vers is heel passend als we alles bij elkaar voegen, dit geeft een interessant verhaal.

2 Timotheüs 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

We zullen hier een extra vers toevoegen:

2 Timotheüs 3:17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Ik kon geen andere combinaties vinden die hieraan voldeden. Maar deze zijn voldoende om een interessant verhaal te vertellen.

Laten we teruggaan naar 1 Johannes 3 en daar een beetje voortgang boeken. We zullen dat hoofdstuk deze week niet tot aan het eind bespreken; de volgende keer zullen we het afronden.

1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij de liefde [van God] leren kennen, ...

Die kennen we als we het allemaal met elkaar in verband brengen en de liefde van God echt begrijpen en wat God heeft gedaan – hoe de Vader de wereld heeft liefgehad, hoe Christus ons heeft liefgehad.

1 Johannes 3:16 ..., dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ...

Gemeente, Hij gaf alles op. *Hij gaf letterlijk alles op!* En Hij riskeerde dat Hij het nooit zou terugkrijgen, omdat Christus, als we de waarheid kennen, had kunnen zondigen, maar Hij deed dat niet. Vandaar: ...

1 Johannes 3:16 ...; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

Hierbij wil ik één voorbehoud maken. Het is absoluut waar dat we moeten doen wat hier staat. Maar we moeten ook oppassen dat anderen daar niet hun voordeel mee kunnen doen. Daarom reageerde Jezus toen Judas zei: 'We hadden dit geld aan de armen kunnen geven.', met: 'De armen zult u altijd bij u hebben, maar Mij niet.'

We moeten dat dus doen, en we doen dat ook. Wij hebben dat hier voor elkaar gedaan en we hebben dat gedaan voor alle broeders en zusters, waar ze ook maar mochten zijn. Een van de beste manieren waarop we ons leven kunnen inzetten voor de broeders en zusters is dat we altijd trouw blijven aan God en de liefde van God hebben en God dienen en trouw blijven aan Zijn Woord. Dat is de grootste dienst die we kunnen geven om de broeders en zusters te helpen, behalve hen bezoeken en voorzien in de nodige fysieke dingen, waarnaar in vers 17 wordt verwezen. We kunnen hun alles geven wat ze nodig hebben, maar als we niet de liefde van God hebben zal dat niet uitwerken op de manier die God wil.

1 Johannes 3:17 Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?

We moeten in dit opzicht ons allemaal zelf beoordelen. We kunnen het ook anders zeggen: 'Wie van ons die de beschikking heeft over het Woord van God, zoals we het kennen, zou niet uitreiken naar onze broeders en zusters die we zien verzwakken en lijden doordat men zijn voordeel met hen doet en de waarheid bij hen wegneemt?' Dat is de manier waarop de Christian Biblical Church of God is gegroeid. Daarom sturen het Care Package. Als ze het Care Package ontvangen – en we hebben dat in twee delen verdeeld – gaan ze luisteren en zeggen dan: 'Ik ken iemand die ...' En zo gaat het verder. Wij doen dus wat hier staat op een geestelijke manier. En we zullen dat ook fysiek doen als er mensen zijn die fysieke behoeften hebben. Dat staat vast!

Zelfs al zijn de middelen die ons ter beschikking staan beperkt, we doen het zo goed mogelijk. Dit kan op individuele basis zijn. En dan gebeurt het wel eens dat we, als we erheen gaan, tot de ontdekking komen dat ze niet echt in behoeftige omstandigheden verkeren. Ze proberen er hun voordeel mee te doen. Maar er zijn omstandigheden waarin je iemand ontmoet die echt in nood is. In zulke omstandigheden kunnen we uitreiken en hulp bieden, omdat onze naaste iedereen is die ons na staat en die we kunnen helpen. Dus als we dan kunnen helpen doen we dat. En dat geldt voor ons allemaal: help anderen als er werkelijk behoefte is en u in staat bent het te doen.

Tot zover de samenhang met de broeders en zusters. We moeten er echter voor oppassen het vers waarin Jezus zei dat we 'de armen altijd bij ons hebben', niet verkeerd toe te passen door te zeggen: 'Wel, we geven ze dan maar niets.' Wat deed Jezus? Hij gaf hun voedsel in overvloed toen Hij de vierduizend en de vijfduizend voedsel gaf. Ook genas Hij hen zonder enige beperking.

In vers 18 hebben we de sleutel. We moeten zijn wat we zeggen te zijn en we moeten handelen in overeenstemming met de manier waarop we zeggen dat te zullen doen.

1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, ...

Door het alleen maar te zeggen of het alleen maar in de boodschap [van preken] te verkondigen. Want dat woordje *woord* kan ook *boodschap* betekenen.

1 Johannes 3:18-19 ..., maar met de daad en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen,

Voor vandaag stoppen we hier om de volgende keer vanaf hier verder te gaan. We gaan dat dan in verband brengen met hoe onze gebeden worden verhoord, hoe we bidden en onze hele houding ten opzichte van gebed. Ik moet u echter reeds één ding zeggen dat ik door de jaren heen heb geleerd, dat als we bidden omdat we moeten bidden, onze gebeden niet echt zijn wat ze moeten zijn. In het verleden werd ons geleerd dat op de klok te doen, en zulk soort dingen. Maar we zullen zien dat als we God werkelijk liefhebben en Gods Geest in ons is en we verlangen wat God wil dat we hebben en we komen echt in de houding die hier als voorbeeld wordt gegeven, dat we dan ernaar verlangen te bidden. Dat verlangen om te bidden komt dan uit het diepst van ons hart en het belangrijkste in het gebed is dat we God liefhebben *en Hem geloven*.

Daar zullen we de volgende keer doorheen gaan en we zullen laten zien hoe dat samenhangt met het doen van de dingen die God behagen.