

De eerste brief van Johannes, deel 8^{1 2}

Laten we om te beginnen een overzicht opstellen van de verzen in hoofdstuk 3 van 1 Johannes. We kunnen dit hoofdstuk in de volgende secties verdelen:

- In de eerste drie verzen zien we Gods liefde voor ons en dat we kinderen van God zijn.
- Vers 4 zegt ons wat zonde is – en dat zullen we vandaag grondig analyseren.
- Daarna wordt er gesproken over het leven in overeenstemming met gerechtigheid en het leven in zonde.
- Daarna wordt er gesproken over de kinderen van de duivel en de kinderen van God.
- Daarna wordt er gesproken over het liefhebben van de broeders en zusters of juist het haten van hen.
- Daarna wordt er weer gesproken over Gods liefde voor ons in samenhang met wat we behoren te doen.
- Daarna wordt er gesproken over liefde, het houden van de geboden en de Heilige Geest.

Dit zijn de dingen die in hoofdstuk drie besproken worden.

Ik wil beginnen met:

1 Johannes 3:4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

Wetteloosheid betekent hier *tegen de wet*. Dat is de houding die het wereldlijke christendom heeft doen ontstaan door te zeggen: "Je hoeft de geboden van God niet (meer) te houden." Dit brengt een houding van *tegen de wet* zijn tot stand.

Laten we nu het begin van vers 9 lezen:

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'First Epistel of John VIII' gegeven op 5 november 1994 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

1 Johannes 3:9 [Vertaald naar de vertaling van Fred Coulter:]
Iedereen die door God is verwekt, leidt geen leven dat gekenmerkt wordt door zonde; ...

Er zijn diverse vormen van zonde. Wetteloosheid of tegen de wet zijn betekent dat je *weerstand* biedt aan de wet. Een andere vorm is *het doel missen*. Zoals we in deze brief van Johannes zullen zien en hij uitlegt, is er "een zonde niet tot de dood" en ook "een zonde tot de dood".

Het tegenovergestelde van het houden van de geboden is zonde en overtreding. Johannes maakt dus heel duidelijk wat zonde is: ***het is het overtreden van de geboden!*** In vers 4 gebruikt Johannes het Griekse woord *anomia* wat in feite zonde in de krachtigste termen definieert. En als iemand *de zonde doet* zoals hier staat, dan is dat zijn levensstijl, de manier waarop hij leeft. Johannes maakt ook duidelijk dat zij die op die manier leven, van de duivel zijn.

Als we deze brief doornemen, zullen we tot de conclusie komen dat ook wij zondigen, maar we leiden geen leven dat ***gekenmerkt*** wordt door zonde, door een zondige levensstijl.

Laten we nu de volgende drie verzen analyseren in het licht van het algemene denken dat je niet meer kunt zondigen. Hierdoor raken sommige *christenen* helemaal van streek. Want als je niet kunt zondigen, waarom zondig je dan nog? Zelfs binnen de Kerken van God hebben sommige mensen het hier moeilijk mee.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Let erop dat *reinigt ons van alle zonde* in de tegenwoordige tijd staat, wat betekent dat het een ***voortdurend doorgaand reinigingsproces*** is. Wat bidden we in ons dagelijks gebed? *Vergeef ons onze zonden gelijk wij vergeven onze schuldenaren.*

Dat maakt deel uit van die reiniging! Want we hebben dagelijks behoefte dat onze zonden vergeven worden, omdat we de *wet van zonde en dood* in ons hebben. Als we dit vers combineren met de woorden "... en hij kan niet zondigen" uit 1 Johannes 3:9 hebben we een grote tegenstelling. Maar als die woorden vertaald worden met "kan geen leven leiden dat gekenmerkt wordt door zonde", dan hebben we de juiste betekenis ervan.

1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat **wij geen zonde hebben**, ...

Hier staat duidelijk dat de vertaling van 1 Johannes 3:9 "hij kan niet zondigen" onjuist is, want als we dat zeggen, dan:

1 Johannes 1:8 ..., misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.

We hebben hier dus twee dingen:

1. **1 Johannes 1:7** ... indien wij in het licht wandelen, ... en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt [tegenwoordige tijd] ons van alle zonde.
2. **1 Johannes 1:8** Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.

Als we dat dan vergelijken met 1 Johannes 3:9, zoals vertaald in de NBG, hebben we twee uitspraken die haaks op elkaar staan. De ene zegt: *als je uit God geboren bent kun je niet zondigen*. De andere zegt: *als je zegt geen zonde te hebben dan bedriegt je jezelf*.

Laten we daarom naar een letterlijke vertaling kijken van 1 Johannes 3:9. Deze luidt als volgt: Ieder die verwekt is door God, zondigt niet uit gewoonte. Wat zeg je met de woorden *zondigt niet uit gewoonte*? Daarmee zeg je dat *je geen leven leidt waarin je routinematig, uit gewoonte, de geboden van God overtreedt*. Dat betekent niet dat je niet zondigt! Er staat nergens dat het onmogelijk voor je is om te zondigen. Het gaat hier over het **uit gewoonte** zondigen.

Laten we weer teruggaan naar 1 Johannes 1:9 en daar zien we dat ook. Dit komt overeen met de vorige twee verzen en dat moet ook. Waarom is het mogelijk een leven te leiden waarin we niet uit ge-

woonte zondigen, terwijl we toch zondigen? *Omdat we, zoals we weten, de wet van zonde en dood in ons hebben.* Er is nog iets anders dat plaatsvindt. De reden dat we niet uit gewoonte kunnen zondigen is omdat, zoals we zullen zien, de Geest van God in ons ons *overtuigt* van die zonde, zodat we ons daarvan bekeren. Nog iets anders dat we zullen zien, dat ook waar is, is: als we Gods Geest hebben, worden we ons mentaal meer bewust van zonde, veel meer dan ooit eerder in ons leven het geval was – omdat *zonde in ons denken begint*. We beginnen dan zonde uit ons leven te verwijderen. Maar we moeten die belijden.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden [Dus we hebben zonden!], Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Dat is op zichzelf een geweldige belofte. Als we ontdekken dat we zondigen – en dat zal beslist gebeuren – dan gaan we die zonde *belijden* en God zal die vergeven. Daarom leiden we geen leven waarin we *uit gewoonte* zondigen. Het is heel anders. Laten we de munt omdraaien. Als we voortdurend de zondag houden en het sabbatsgebod overtreden, zondigen we dan *uit gewoonte*? *Zeer zeker!* Iedere week opnieuw zondigen we dan op twee manieren:

- we overtreden het sabbatsgebod;
- we proberen een dag heilig te houden die God *nooit, nooit* heilig heeft gemaakt.

We hebben dan dus twee zonden. Daarom moeten we dit doornemen en echt zo diepgaand mogelijk begrijpen.

Laten we nu verdergaan met:

1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden ...

Het woord *verzoening* duidt hier op een *voortdurende bron van vergeving en herstel van verbroken relatie*. *Verzoening* is iets anders dan een eenmalige vergeving. *Verzoening* is: We kunnen *voortdurend* tot Christus komen. Hij is *voortdurend* beschikbaar om ons *voortdurend* van elke zonde te reinigen, ons *voortdurend*

elke zonde te vergeven die we belijden, en ons van Zijn Geest te geven om te groeien en te overwinnen. Om te voorkomen dat we een te hoge dunk van onszelf gaan krijgen, wordt er toegevoegd:

1 Johannes 2:2 ... en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Dit laatste zal gebeuren op Gods tijd binnen Zijn plan van behoud voor de gehele wereld. Nu vers 12.

1 Johannes 2:12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden **zijn u vergeven** om zijns naams wil.

In dit hele gedeelte van 1 Johannes gaat het over het uit gewoonte zondigen of het niet uit gewoonte zondigen. Zoals we zullen zien is er ook *het uit gewoonte rechtvaardig handelen* – en dat is wat wij doen. Wij *handelen uit gewoonte rechtvaardig* door op Gods manier te leven.

Laten we nu gaan naar:

1 Johannes 3:5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en **in Hem is geen zonde**.

Dat wordt een diepgaand en heel belangrijk iets. Als we dichterbij de tijd van het Pascha komen zullen we een beetje meer gaan begrijpen over het hele leven van Christus en hoe Hij een menselijk wezen werd en ook de *wet van zonde en dood* in zich had en alles wat daarmee samenhangt.

Nu verder met:

1 Johannes 3:8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

We zullen gaan zien hoeveel diepgang de woorden *wie de zonde [uit gewoonte] doet is uit de duivel* hebben als we hier later op terugkomen. Nu verder met:

1 Johannes 4:10 Hierin [verwijzend naar de kruisiging] is DE LIEFDE, niet dat wij God liefgehad hebben [en ons daarop kunnen laten voorstaan], maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

In de volgende verzen vinden we iets interessants:

1 Johannes 5:16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen. Alle ongerechtigheid is zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood.

Als het onmogelijk is om te zondigen als je om zo te zeggen eenmaal *wedergeboren* bent, hoe kun je dan je broeder zien zondigen? Dat kan niet! Maar Johannes is er heel duidelijk in: Als iemand zijn broeder ziet *zondigen*, ...

- Een "zonde tot de dood" is de *onvergeeflijke zonde*.
- Een "zonde niet tot de dood" is een zonde *waarvan men zich kan bekeren*.

Let op dat er niet staat dat als je je broeder ziet zondigen, je de dienaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte moet stellen. Er staat dat je *voor hem moet bidden*.

1 Johannes 5:17 Alle ongerechtigheid is zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood.

Nu verder met:

1 Johannes 3:6, 8-9 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet [uit gewoonte]; een ieder, die [uit gewoonte] zondigt, heeft Hem niet

gezien en heeft Hem niet gekend. ... wie de zonde [uit gewoonte] doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is [door God verwekt is], doet geen zonde; want het zaad [Gods] blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren [door God verwekt].

Waarom is iemand die uit gewoonte zondigt uit de duivel? Omdat hij dezelfde manier van leven heeft als de duivel; die zondigt van den beginne; zonde is zijn levensstijl.

Laten we nu de volgende vraag stellen: Waarom vertaalt een Inter-lineaire Vertaling, zoals bijvoorbeeld Young's Literal Translation (YLT) met *verwekken* in plaats van *geboren*? In de huidige tijd denkt men dat je zodra je de Geest van God ontvangt, *wedergeboren bent*. Als dat zo zou zijn, betekende dat dat je vanaf dat moment een *geestelijk* wezen zou zijn. Want Jezus zei: 'Dat wat uit de Geest geboren is, is geest.' En dat zijn we niet. De heer Young begreep dit.

1 Johannes 3:9 (vertaald naar YLT) iedereen die verwekt is door God, zonde hij niet doet, ...

Zijn er, behalve het feit dat we nog geen geestelijk wezen zijn, nog meer bewijzen dat we in deze huidige tijd nog niet *wedergeboren* zijn? Dat is op zichzelf al voldoende bewijs. Maar wat zijn nog enkele andere bewijzen? Laten we naar een paar bewijzen kijken.

Allereerst gaan we daarvoor naar Galaten 4. We hebben gehoord dat we groeien in genade en kennis en begrip en geestelijk karakter. En dat we bij de opstanding wedergeboren zullen worden – veranderd van vlees in geest. Dat is het juiste begrip. ***Christus wordt in ons gevormd***. Wat betekent dat we geestelijk ontwikkelen. De analogie, die helemaal waar is, is dat als we *verwekt* zijn, we naar volledige geestelijke volwassenheid moeten groeien om bij de opstanding te worden *wedergeboren*. Net als Christus vanuit de doden

wedergeboren werd, zoals dat in Romeinen 8 wordt gezegd. Maar nu naar:

Galaten 4:19 mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft;

Met andere woorden hij is nog niet wedergeboren, want hij gaat met hen door de weeën, zij zijn ook nog niet wedergeboren. Hij zegt dat *Christus eerst gestalte in hen moet krijgen*. Dit is dus een heel duidelijk bewijs.

Laten we naar een ander bewijs kijken dat later in deze serie heel belangrijk wordt. Weer terug naar:

1 Johannes 3:9 (vertaald naar YLT) iedereen die verwekt is door God, zonde hij niet doet, **omdat** zijn zaad in hem blijft, ...

Het Griekse woord dat hier voor zaad wordt gebruikt is *sperma*, heel interessant. Dit is dus een exact, volmaakt voorbeeld van de verwekking van een kind. Als een kind is *verwekt*, is het nog niet geboren. Het is *verwekt*. En wij hebben Gods zaad *in* ons. Hoe weten we dat we nog niet zijn wedergeboren en dit slaat op een verwekking? Omdat er staat *Zijn zaad blijft in ons*.

We hebben nog meer Schriftgedeelten die hiermee overeenstemmen. Wat wordt er gezegd over de Geest van God? Hebben we de volledige Geest van God, of een *onderpand*? Het is het *onderpand* van de Geest (Efeziërs 1:14), wat een verwekking is. Gods Geest wordt ook *zaad* genoemd, het is een zaad tot eeuwig leven. En daarom weten we dat God Zichzelf aan het herscheppen is. Ook wij zijn met onze kinderen niet iets aan het scheppen dat anders is dan wij zijn. Daarom worden wij *de kinderen van God* genoemd. Daarvoor moeten we ten eerste worden *verwekt*. En *Zijn zaad blijft in ons*.

Die Interlineaire Vertaling van Young gaat dan verder met:

1 Johannes 3:9 (vertaald naar YLT) ... en hij kan niet zondigen

...

Maar waar verwijst dit naar? Dat heeft iets met de Griekse taal van doen en kan alleen maar in het Grieks worden begrepen. Het verwijst terug naar een zondigen *uit gewoonte*, dus hij kan niet *uit gewoonte* zondigen. En dat kunnen we ook niet, want als we zondigen krijgen we een schuldig geweten. We kunnen dan niet langer met onszelf leven. We kunnen dat proberen. We kunnen proberen het uit ons denken te zetten en een poosje met onszelf te leven. Maar we houden dat niet vol. Waarom? *Omdat Gods Geest in ons is om ons van zonde te overtuigen!* Daarom kunnen we niet uit gewoonte zondigen. Denkt u dat we zouden kunnen leven op de manier waarop aanhangers van de New Age dat doen? Denkt u dat we zouden kunnen leven in de wetenschap dat het houden van de zondag zonde is en toch wekelijks naar een zondagbijeenkomst gaan en zodoende uit gewoonte de zondag houden? *Nee, dat zouden we niet kunnen!* Omdat Gods Geest in ons is om ons te overtuigen.

Laten we nu naar Romeinen 7 gaan en zien waarom dat zo belangrijk is; zo belangrijk om te begrijpen. Sommige mensen raken geheel ontmoedigd omdat hun wordt gezegd: 'U moet de zonde overwinnen.' Dat is waar, we moeten de zonde overwinnen – dat is absoluut waar! Er bestaat geen enkele twijfel aan, we moeten de zonde overwinnen. Maar hoe overwinnen we de zonde? Door onze eigen inspanningen? *Nee, we hebben het reinigende bloed van Christus nodig.* We moeten onze zonden belijden en hebben Gods Geest en Gods liefde nodig om de zonde te overwinnen. In sommige gevallen zullen we tot de ontdekking komen dat hoe sterker, *sterker, sterker* we de zonde proberen te overwinnen, *in eigen kracht*, hoe minder we daarin slagen.

Veel mensen hebben gedacht: 'Ik weet dat ik heb gezondigd, maar ik wacht tot mijn relatie met God weer in orde is voor ik weer ga bidden.' Ik heb dat ook gezegd. Dat is een domme uitspraak. Onze relatie met God kan niet in orde komen tenzij we berouw hebben over die zonde. Maar er zijn heel wat mensen die zeggen: 'Ik heb gezondigd en ik weet dat ik niet zou moeten zondigen. Ik kan niet

tot God bidden omdat ik weet dat ik niet zou moeten zondigen.' Dat is op zichzelf een tegenstrijdige uitspraak, omdat Hij zegt: 'Ik zal je reinigen van elke ongerechtigheid ... Als je die belijdt is Hij getrouw en rechtvaardig om te vergeven.' Hier hebben we dus het dilemma. We hebben dat eerder besproken, maar we moeten dit opnieuw doornemen om het volledig te kunnen begrijpen. Hier volgt wat er gaat gebeuren als we proberen het helemaal *alleen in eigen kracht te doen!*

Paulus heeft het in Romeinen 7 over het moment waarop hij zich volledig bewust wordt van zonde, inwendig, mentaal en geestelijk. We kunnen naar buiten kijken en de misdaden zien die er in de wereld plaatsvinden. Zeker, dat kunnen we herkennen. Maar ons eigen ik, dat is moeilijk. Hier in Romeinen 7 staat waar iedere christen doorheen gaat.

Romeinen 7:9 Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven,

Dat is een andere manier van uitleggen van de doop, omdat we uit Romeinen 6 weten dat als we gedoopt worden, we in Zijn dood worden gedoopt.

Romeinen 7:10 en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn;

Waarom? *Omdat hij zich niet kon ontdoen van de zonde in zijn denken.* Zonde in ons denken. Soms is het net een reclamespotje. Dat is u overkomen en dat is mij overkomen. Daarom ga ik op de radio vaak naar een andere zender als er reclame komt. Het overkomt me weleens dat ik thuis spontaan zo'n dom liedje uit een reclamespotje ga zingen. Dan denk ik: 'Hoe komt dat in mijn denken?' Is u dat ook wel eens overkomen? Dat is net als met zonde. Het komt bij je terug – *tot aan je dood*. De wet zegt dat we niet mogen begeren. Wat gebeurt er als we begeren? De wet zegt dat we niet mogen haten. Wat gebeurt er als we haten?

Romeinen 7:10-12 en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn; want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Maar Protestanten kunnen hier niet mee uit de voeten. Daarom moeten ze zeggen: 'Er is geen zonde.' Zij leiden dus hun leven met de gedachte dat niets zonde is. Zij worden dus nergens door uit balans gebracht.

Romeinen 7:13 Is dan het goede mijn dood geworden? VOLSTREKT NIET! Maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede ...

En dat gebeurt als we bekeerd zijn. En hoe langer we bekeerd zijn, hoe beter we begrijpen dat zonde zonde is!

Romeinen 7:13-14 ... mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.

En dat is alles wat we moeten begrijpen. Vanuit onszelf, door onze menselijke natuur, zijn we *verkocht onder de zonde*.

Vraag: Kan zonde zonde overwinnen? *Nee!* Dat is net zoiets als beweren dat je met benzine een brand kunt blussen. *Dat kan niet!* Daarom hebben we Gods Geest nodig om dat te veranderen. En daarnaast hebben we het reinigende bloed van Christus nodig. Er is iets van buiten nodig om dat binnen in ons te bewerkstelligen, omdat we in onszelf dat vermogen niet hebben. Hier zien we dan de strijd die er gaande is:

Romeinen 7:15 Want wat ik uitwerk, ...

Dit betekent dat hij het niet wil doen.

Romeinen 7:15 ..., weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.

Hij legt uit wat het gewone leven is. We doen dingen die we haten. Deed u afgelopen week ook iets dat u haatte? *Ik wel!* En ik heb ook het volgende ontdekt, het lijkt gewoon dat het op die manier gebeurt. Als ik weet dat God echt met mij is geweest om iets te doen, laat Hij me daarna enige tijd alleen om in eigen kracht te staan en daarbij dan te vallen. Dat doet Hij alleen maar om me te laten weten dat het in eigen kracht niet kan.

Iemand merkte op dat in het Protestantisme de mensen het erover eens zijn dat zonde geen zonde is. Dat is in de psychologie precies hetzelfde. De psychologie zegt: Al je slechte gedachten zijn normaal, je moet ze gewoon accepteren. Ze zijn inderdaad normaal in de zin dat we een zondige natuur hebben, maar we moeten ze niet accepteren – *we moeten er berouw over hebben en ons ervan bekeren*. De psychologie verschaft je een manier om *met* je zonde te leven en jezelf niet te veroordelen. Het Protestantisme doet hetzelfde. Het verschaft een manier om met je zonde te leven zodat je jezelf niet veroordeelt, waardoor je ook echt niet door Christus gereinigd zult worden. Je probeert het dan zelf te doen. De enige manier waarop een zondige natuur kan bestaan is ontkennen dat zonde zonde is. Het resultaat daarvan is dat hun geweten wordt dichtgeschroeid. Ze zijn het er dus over eens dat zonde geen zonde is. Zij houden de zondag, zij geloven in de drieëenheid en zulk soort dingen.

Gaan we hiervoor de schuld aan God geven? Gaan we zeggen: 'God, U bent er de oorzaak van dat ik dit deed. God, als U die wet niet had gegeven, ...' Daarom zeggen zij dat de Wet heeft afgedaan, omdat ze de Wet niet mogen. Paulus komt tot een heel andere conclusie.

Romeinen 7:16 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is.

Paulus concludeert dat de Wet goed is, dat er niets mis is met de Wet. Hij zegt dat hij toestemt dat de Wet goed is. Het is goed dat hij zegt: 'Gij zult niet doden.' Het is goed dat hij zegt: 'Gij zult niet

stelen.' Het is goed dat hij zegt: 'Gij zult geen overspel plegen.' Het is goed dat hij zegt: 'Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt.' Het is goed om 'je vader en moeder te eren'. Het is goed om 'geen andere goden te hebben'. **De Wet is goed!** De mensen draaien het om en **geven de schuld aan** de Wet. 'Ik zou mijn afgod kunnen hebben ware het niet dat de Wet het verbiedt. De Wet is slecht. We verk-laren maar dat de Wet heeft afgedaan. Dan kan ik met mijn afgod uit de voeten, schitterend.' Zo zit de menselijke natuur in elkaar.

Maar Paulus duidt de bron van zulk soort redeneringen aan:

Romeinen 7:17 Doch dan bewerk ik het niet meer, **maar de zonde, die in mij woont.**

Het belangrijkste punt dat we over christen-zijn moeten begrijpen is dit: Zelfs al hebben we Gods Geest, dan hebben we – zoals we be-grepen hebben – nog steeds de *wet van zonde en dood* in ons. Dat is de bron van zonde. Maar met Gods Geest in ons begint die Geest ons daarvan te bevrijden omdat hij ons van zonde overtuigt:

- opdat we berouw krijgen;
- opdat we niet uit gewoonte zullen zondigen;
- opdat we de zonde niet zullen liefhebben;
- opdat we de zonde zullen haten;
- opdat we de zonde zullen belijden en tot bekering komen.

Hij zegt verder:

Romeinen 7:18 Want ik weet, dat in mij, ...

Dat is duidelijk in vergelijking met God. Het is goed dat we een werkend hart hebben. Het is goed dat we werkende handen hebben. Het is goed dat we een werkend verstand hebben en ogen die zien. Maar geestelijk gesproken, vanuit het oogpunt van karakter, kan geen enkel mens zeggen dat hij goed is. Het kan zijn dat we goede dingen doen. Dan komt men de grote leugen over Kerstmis, dat in samenhang daarmee zoveel goeds wordt gedaan, waarbij heel veel schijnheilige dingen te berde worden gebracht. Zij proberen hun

slechte dingen te compenseren door uiterlijk goed te doen, maar de binnenkant verandert niet.

Romeinen 7:18-25 ..., dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. ...

Iedereen verlangt ernaar goed te doen. En ik veronderstel dat zelfs moordenaars er nog steeds naar *verlangen* geaccepteerd te worden, behalve dan voor die ene *kleine fout* die ze hebben begaan.

Romeinen 7:18-21 ... Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig;

Daarom moeten we onze zonden dagelijks belijden. Daarom moeten we naar Christus blijven gaan.

Romeinen 7:22-23 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.

Is het u ooit overkomen dat u in de nabije omgeving kwam van mensen die vloeken en vervloeken, en dat u dat dan onwillekeurig in gedachten ook deed? U liep aan die mensen voorbij en iets verderop – raad eens – wat kwam er in uw gedachten op? Dat was helemaal niet de bedoeling. U wilde dat niet. Maar nu moet u hiervan worden verlost.

Romeinen 7:24-25 *Ik, ellendig mens!* Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

Daarom hebben we de belijdenis van zonden. Daarom **kunnen** we als we de Heilige Geest ontvangen en door de Vader worden verwekt **niet in zonde leven**. **We kunnen niet uit gewoonte zondigen**.

Laten we teruggaan naar 1 Johannes 3. Dit wordt – als we dit begrijpen – zo heel erg belangrijk: De *wet van zonde en dood* is in ons, en die ontvangen we door een erfenis. Als u dat niet gelooft, plaats dan twee lieve baby's van negen maanden oud in een ruimte met één stukje speelgoed. Dan zult u de werking van zonde heel snel te zien krijgen, omdat een van de twee het zal pakken. Als de ene het pakt, dan zal de ander proberen het hem te ontfutselen: 'Dat is van mij.' Die wet van zonde en dood wordt geërfd! Daarom moet God Zijn Geest geven, zodat we die kunnen overwinnen.

1 Johannes 3:4-5 Ieder, die [uit gewoonte] de zonde doet, doet ook de wetteloosheid [uit gewoonte], **en de zonde is wetteloosheid**. En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.

Dat is heel belangrijk. Denk daar eens even over na. Waarom kunnen we onze eigen zonden niet in eigen kracht overwinnen? Het kan zijn dat we één zonde (voor korte tijd) kunnen overwinnen, maar we kunnen beslist niet iedere zonde overwinnen.

- Het kan zijn dat we kunnen ophouden met roken, maar dat we niet kunnen ophouden met drinken.
- Het kan zijn dat we kunnen ophouden met drinken, maar dat we niet kunnen ophouden met liegen.
- Het kan zijn dat we kunnen ophouden met liegen, maar dan kunnen we niet ophouden met bedriegen.
- Het kan zijn dat we aardig zijn voor sommige mensen, maar altijd boos worden op andere mensen.

Vraag: Waarom kunnen we als mensen van vlees en bloed onze eigen zonden niet overwinnen? Het antwoord is heel eenvoudig. ***We hebben een zondige natuur. Een zondige natuur kan niet worden overwonnen door een zondige natuur.*** Deze zin heb ik hier

toegevoegd opdat we iets gaan begrijpen. Wie is de Enige die de zonde werkelijk kan wegnemen? *Iemand die nooit gezondigd heeft!* Daarom staat er: "... en in Hem [Christus] ..." Hij kwam om onze zonden weg te nemen. Maar een zondig iemand kan geen zonden wegnemen. Daarom staat er: "... in Hem is geen zonde." Hij is volmaakt. Is dat zinnig?

Jaren geleden maakten we een grote fout in de kinderopvoeding. Dit is echt de tijd om dit te belijden. Ons werd verteld dat kinderen zondig zijn omdat ze dat leren. Als we ze dus corrigeren en tuchtigen zullen ze niet zondig zijn. Zodoende waren we allemaal heel plichtsgetrouw in het tuchtigen, corrigeren, op het achterwerk slaan, straffen. Werd de zonde hierdoor uitgedreven? *Nee, omdat het een onlosmakelijk onderdeel van hen was.* We hadden het zoveel beter kunnen doen in de kinderopvoeding als we dat niet hadden gedaan. *Alleen Christus kan de zonde wegnemen omdat er in Hem geen zonde was.* En als we allemaal begrijpen dat kinderen evenals alle volwassenen – vanaf de geboorte tot de dood – *de wet van zonde en dood* in zich hebben, dan denk ik dat we allemaal kunnen begrijpen waarom we naar Christus moeten kijken om dingen te doen en ons te helpen overwinnen. Daarom kan een kerkorganisatie geen behoud brengen. Dat kan niet! Alleen Christus kan dat!

Laten we nu verder lezen:

1 Johannes 3:6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; ...

Waar hebben we het over? Over het uit gewoonte zondigen, of het uit gewoonte wetteloosheid doen. Als we dus in Christus wonen, zondigen we niet uit gewoonte. We kunnen dus simpel de woorden *uit gewoonte* toevoegen, omdat dat in het Grieks uit dat werkwoord voortvloeit.

1 Johannes 3:6 ...; een ieder, die zondigt, ...

De woorden *die zondigt* betekenen *uit gewoonte zondigen en in zonde leven*.

1 Johannes 3:6 ..., heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Waarom is dat belangrijk? Laten we teruggaan naar hoofdstuk 2, want er zijn mensen die zeggen: 'Ik ken de Heer.' Zijn er niet heel wat protestantse liederen die zeggen:

- Ik ken de Heer.
- Kent u de Heer, mijn broeder?
- Kent u de Heer?
- Hebt u uw hart aan Hem gegeven?
- Kom zondag naar de kerk.

1 Johannes 2:3-4 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet;

Als het houden van de zondag zonde is, als het houden van de zondag uit gewoonte zondigen is, dan *kennen ze de Heer niet*. Ze kunnen Zijn naam gebruiken. Zij kunnen hun wetteloosheid als genade opvatten. *Maar ze kennen Hem niet!* Daarom zegt Hij in het vers dat we zojuist uit hoofdstuk 3 lazen:

1 Johannes 3:6 ...; een ieder, die [uit gewoonte] zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Nu verder met:

1 Johannes 3:7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie [uit gewoonte] de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is;

Daar wordt heel wat gezegd. Wat betekent dat? We weten dat we niet zo rechtvaardig zijn als Christus, omdat in Hem geen zonde is. Maar als we de rechtvaardigheid uit gewoonte doen – als Christus in ons is om ons daartoe aan te zetten – dan zijn we rechtvaardig zoals Hij rechtvaardig is.

- Daarom is het zo belangrijk dat we eerst God liefhebben.
- Daarom is het zo belangrijk dat dat we naar Christus kijken.
- Daarom is het zo belangrijk dat we Hem vragen ons te *motiveren, aan te zetten*.
- Daarom is het zo belangrijk dat we Hem vragen ons te *inspireren*.
- Daarom is het zo belangrijk dat *Christus in ons gestalte krijgt*.

Maar er zijn mensen die beweren: 'Ik ben rechtvaardig. Wat mijn zondige levensstijl ook maar mag zijn, die is rechtvaardig.' Wat zegt Johannes ons? Als iemand niet de rechtvaardigheid van Christus doet, dan misleidt hij ons. Omdat Johannes zegt, laat niemand u misleiden. "Wie [uit gewoonte] de rechtvaardigheid doet is rechtvaardig zoals Hij rechtvaardig is." Met andere woorden we zullen dezelfde geboden van God houden. We zullen die houden in een houding van liefde en dergelijke.

Hij maakt dus een onderscheid. Hij zegt over degene die ons probeert te misleiden:

1 Johannes 3:8-9 wie de zonde doet is uit de duivel, ...

Johannes legt dit echt duidelijk uit. Als je een leven van zonde leidt ben je uit de duivel. Dan is God niet je God, maar de duivel is dat. Hoe wordt die genoemd? *De god van deze wereld. De overste van de macht der lucht, de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid* (2 Corinthiërs 4:4). Waarom is dat zo?

1 Johannes 3:8 ..., want de duivel zondigt van den beginne. ...

Dat is al een hele uitspraak op zichzelf. Niet alles wat goed lijkt is goed. Sommige dingen die goed lijken zijn in feite slecht. U weet dat ik een prachtig boekje heb over Kerstmis. Dat heb ik u ooit laten zien en ik heb het daarna nog diverse keren erover gehad. Dat boekje is prachtig uitgevoerd. Een gebonden uitvoering met hoogglanzend, stevig papier, met goud opdruk in reliëf. Een aansprekend lettertype en een kwalitatief goede druk met mooie illustraties.

Maar het vertelt ons van alles over Kerstmis en hoe we daar een familie-aangelegenheid van kunnen maken. Maar vanuit Kerstmis kan niets goeds voortkomen. Het goede dat er zogenaamd in Kerstmis is is niet echt goed. Waarom? *Omdat het een zonde is en een leugen.* 'Laten we kwaad doen zodat er een overvloed van goed uit voort mag komen.' Ik herinner me en heb dat diverse keren verteld, dat toen ik er achter kwam dat mijn moeder tegen me had gelogen en dat er helemaal geen Kerstman bestond, dat ik echt boos was, want ik kreeg altijd slaag als ik loog. Maar mij werd verteld dat dat een *goede leugen* was.

Ja, Satan de duivel zondigt van den beginne.

- We hebben geen leerstellingen van hem nodig.
- We hebben geen inspiratie van hem nodig.
- We hebben geen onderwijs van hem nodig, omdat alles wat hij doet zondigen is.

1 Johannes 3:8 ... Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Daarom zei ik in mijn preek op het Trompettenfeest dat Babylon vernietigd zal worden. Christus zal het niet veranderen, Hij zal het niet aanpassen. Hij zal dat wat er goed uitziet voor de wereld niet overnemen om dat deel van het Koninkrijk van God te gaan laten uitmaken – *op geen enkele manier!* Want het is van de duivel en het is zonde! Kan er iets goeds uit zonde voortkomen? *Nee!*

Laten we dit vers nog eens helemaal lezen en dan doorgaan met vers 9:

1 Johannes 3:8-9 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is [door God verwekt is], doet geen zonde [uit gewoonte]; want het zaad [Gods] blijft in hem en hij kan niet zondigen, **want hij** is uit God geboren [**door God verwekt**].

Let er op hoe Johannes dit schrijft: Waarheid en onwaarheid, licht en duisternis, houden van de geboden en zonde, Satan en God. Gods Geest zal ons *overtuigen* van zonde en ertoe leiden dit te doen.

Laten we nu naar 2 Corintiërs 10 gaan. Daar vinden we het levenslange doel. Hier staat waartoe Gods Geest je zal leiden om te doen *wanneer* hij je van zonde overtuigt. Bestudeer voor uzelf nog eens de gehele episode van David en Bathseba. Een perfect voorbeeld van zonde en verlokking. Bathseba was niet onschuldig, zij plaatste haar bad daar met overleg. David was niet onschuldig omdat hij over de rand van het dak leunde om te kijken. En de dienaar was niet onschuldig omdat hij niet zei: 'Mijn heer, ...' Wie durft *nee* te zeggen tegen de koning? Hebben we zulke dingen eerder gehoord? Maar toen *hij tot zichzelf kwam* had hij berouw. Zo gaat het ook met ons vanwege Gods Geest.

2 Corintiërs 10:4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, ...

Hebben we dat niet zojuist doorgenomen? *We kunnen onze vleselijke natuur niet overwinnen met onze vleselijke natuur.* We kunnen geen brand blussen met benzine! *We kunnen zonde niet overwinnen met een leugen.*

2 Corintiërs 10:4 ..., maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,

Dan noemt hij de bolwerken op:

2 Corintiërs 10:5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenk- sel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,

Daarom worden we overtuigd van zonde: mentaal, geestelijk. Als we aan iets gaan denken voeren we het ook uit en handelen we net als David. Daarna komen we tot het punt dat we berouw krijgen en

begrijpen hoe zondig zonde is. De conclusie is dan dat we niet in zonde kunnen leven. Een geharde misdadiger daarentegen kan niet anders dan in zonde leven. Als hij eenmaal begint te roven en stelen, kan hij niet anders meer. Als een seriemoordenaar eenmaal begint te doden, kan hij niets anders meer doen. Zij leven erin. Zij zijn erdoor geobsedeerd. Maar wij doen – geleid door Gods Geest – iets geheel anders:

2 Corintheërs 10:5-7 ..., elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overweeg hij toch ook bij zichzelf, dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn.

Laten we teruggaan naar 1 Johannes 3. Dit is de reden dat we niet uit gewoonte kunnen zondigen, omdat Gods Geest aanwezig is. De verwekking door Gods Geest heeft tot doel dat wij het denken van Christus ontwikkelen. We hebben het betreffende deel uit Johannes 14 al heel wat keren doorgenomen, dat deel over *indien u Mij liefhebt houd Mijn geboden*, enzovoort.

In de volgende verzen vat hij dit gedeelte heel duidelijk samen:

1 Johannes 3:10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: ...

Dat is een duidelijke uitspraak met diepgaande consequenties.

1 Johannes 3:10 Hieraan zijn de kinderen Gods ... kenbaar: ...

Waarom? *Omdat wij de Geest van God hebben.*

1 Johannes 3:10 Hieraan zijn ... de kinderen des duivels kenbaar: ...

Waarom? *Omdat zij uit gewoonte zondigen.* Daaraan kunnen we hen onderkennen. Hij maakt dat hier duidelijk.

1 Johannes 3:10 ...: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, ...

Wat is *rechtvaardigheid*? Al uw geboden zijn gerechtigheid [rechtvaardigheid]. We zouden een hele Bijbelstudie kunnen doen over rechtvaardigheid: de rechtvaardigheid van Christus; Christus in ons, enzovoort. Hierna gaat hij nog een stap verder.

1 Johannes 3:10 ..., evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Hebben we niet gezien wat er binnen een Kerk gebeurt als daar leerstellingen van Satan worden geïntroduceerd en die stapje voor stapje worden geaccepteerd? *Er ontstaat verdeeldheid in de gemeente.* Er ontstaan allerlei kleine groepjes die zich tegen elkaar afzetten, en zij worden verondersteld broeders in Christus te zijn en elkaar lief te hebben. Maar de leugengeest is binnengekomen en ze hebben elkaar niet langer lief en ze vertrouwen elkaar niet meer.

Daarom zegt hij dit; dit gebeurde ook in de tijd dat Johannes dit schreef.

1 Johannes 3:11 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben;

En ik moet u zeggen dat dit één ding is dat we door de jaren heen hebben geleerd. Dit is een punt waarover veel broeders me hebben geschreven en opgebeld. Als er dus zulke leerstellingen binnenkomen hebben we elkaar niet (meer) lief. Dat hebben we door de jaren heen geleerd, dat is een belangrijke les die God ons allen wil leren. We moeten allereerst God liefhebben! Met ons gehele hart, denken en wezen. Alleen dan kunnen zulk soort dingen zich niet wortelen. O ja, we moeten onze menselijke natuur overwinnen. We hebben onze moeilijkheden en problemen om mee om te gaan. Maar God is aanwezig. Christus is aanwezig. Hij zal ons helpen. Maar kijk nu verder wat er gebeurt.

1 Johannes 3:12 niet gelijk Kain: hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? ...

We hebben in deze tijd met dezelfde dingen vandoen. Waarom doodde hij zijn broer?

1 Johannes 3:12 ... Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig.

Zo handelt Satan graag. Hij houdt ervan mensen te benaderen die God dienen, die een rechtvaardig leven leiden, die proberen te overwinnen, om hun liefde van God af te keren en andere mensen in haat op hen af te sturen om hen zodoende geestelijk te doen sneuvelen.

Laten we ter afsluiting nog eens teruggaan naar het begin van dit hoofdstuk. Als we dit samenvattend nog eens doornemen, zullen we zien dat we nog niet de volledig geboren kinderen van God zijn. We zijn verwekt. Gods zaad is in ons.

1 Johannes 3:1-2 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en [hier zien we dat het nog geen voltooid proces is] het is nog niet geopenbaard, **wat wij zijn zullen**; ...

We zijn nog niet volledig behouden. Wat zijn de stappen tot behoud? Iedereen kent de drie stappen tot behoud. Die drie stappen zijn:

- Efeziërs 2: We ***zijn verlost, bevrijd*** van onze zonden en van Satan, de duivel.
- 1 Corinthiërs 15:2: waardoor ***gij*** ook ***behouden wordt***, indien gij het [het evangelie] zo vasthoudt, ...
- Romeinen 5: ***We zullen behouden worden*** doordat Hij leeft. En dat gebeurt *bij de opstanding*.

Daar heeft hij het hier over.

1 Johannes 3:2 het is nog niet geopenbaard, wat wij **zijn zullen**; [maar] wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij **Hem gelijk** zullen wezen; ...

En dat woord betekent *gelijk* – net zoals wanneer kinderen zeggen: 'Als ik groot word wil ik net zo zijn als papa.' *Net zo* betekent hetzelfde als *gelijk*.

1 Johannes 3:2-3 ..., wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.

Hoe *reinigen* we onszelf? Dat betekent niet elke dag een bad nemen. Dat betekent niet de juiste deodorant gebruiken. Dit betekent ***onszelf reinigen door onze zonden te belijden***. Met welk doel? *Om niet uit gewoonte te zondigen*. We willen niet in wetteloosheid leven. We willen uit gewoonte rechtvaardigheid betrachten.

Er staan nog andere, nog veel indrukwekkender dingen in de drie brieven van Johannes. Ik hoop dat ik er snel genoeg doorheen ga, maar ook langzaam genoeg opdat u niet de draad kwijt raakt als we er pagina na pagina doorheen gaan.