

De eerste brief van Johannes, deel 3 ^{1 2}

Zoals ik vorige keer reeds duidelijk maakte hangt er nog heel wat meer samen met gemeenschap dan alleen maar op de sabbat bijeenkomen,. Toen liet ik iets zien van de werkelijke reden en het werkelijke doel van de sabbat en de manier waarop God dat definieerde. Laten we dus begrijpen dat we nog niet alles over gemeenschap hebben gezegd. Het is veel meer dan alleen maar naar een plaats gaan om bijeen te komen. Het is veel meer dan alleen maar sommige van de dingen die we tot nu toe over de sabbat en de Heilige Dagen begrepen hebben. Ik wil enkele dingen betreffende gemeenschap behandelen die we goed moeten beseffen, die heel belangrijk voor ons zijn. Dit zal ons in feite helpen om dichter tot God te naderen.

Voordat we op die dingen ingaan, die ons een dieper begrip van gemeenschap zullen geven, moeten we eerst nog enkele andere dingen begrijpen die heel belangrijk zijn. In deze serie over 1 Johannes zullen we deze brief heel gedetailleerd en diepgaand bestuderen. De kennis die we hiermee verwerven, kennis van God, zal ons versterken:

- in geloof
- in begrip
- in de tijd waarin we leven

omdat we rondom ons heen letterlijk de fundamenten van alles in elkaar zien storten. Deze kennis is niet bedoeld als alleen maar informatie, deze is bedoeld voor ons leven als christenen.

1 Johannes 1:3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En [Fred voegt toe: **de** gemeenschap, namelijk] onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'First Epistel of John III' gegeven op 11 juni 1994 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

De vorige keer liet ik het belang zien van gemeenschap met God op de sabbat; zo belangrijk dat God zelfs de sabbat en de Heilige Dagen schiep als speciale tijden van gemeenschap. Maar is dat het enige wat op die tijden gebeurt?

Laten we daar iets meer over gaan bestuderen om dit te begrijpen. Gemeenschap betekent ook *deel hebben aan*.

Romeinen 15:27 Zij hebben het immers goedgevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, ...

Deel krijgen gebeurt als een andere partij wil delen. De Joodse christenen waren bereid te delen. Zo kunnen we ook God zien als *delende met ons*. Wij delen met Hem in de Geest van God.

Laten we voor een ander aspect van *gemeenschap hebben* gaan naar:

1 Corinthiërs 1:9 God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

We *hebben deel* aan de Geest van God; we *hebben deel* aan Gods goddelijke natuur en op die manier heeft God met ons op dagelijkse basis gemeenschap. Als Johannes het in 1 Johannes 1:3 dus heeft over *onze gemeenschap* heeft hij het niet alleen over het komen naar de sabbatbijekomsten. Hij heeft het over *deelhebben aan de Geest van God, deelhebben aan de gemeenschap met Jezus Christus*.

In de brief aan de Filippenzen zien we dat het ook gaat over de gemeenschap met het evangelie, dat wil zeggen het deelhebben aan het evangelie. In deze brief wordt, zoals we zullen zien, ook gesproken over *deelhebben aan de Geest*, en eveneens over het *deelhebben aan het lijden van Christus*.

Filippenzen 1:5-6 wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

[Opmerking: De Statenvertaling zegt: Over uw gemeenschap aan het evangelie; daar ontbreken de woorden *de prediking van.*]

Dit deelhebben, dit hebben van *Gods Geest*, is echt het belangrijkste aspect van de gemeenschap. Met andere woorden:

- *als u Gods Woord bestudeert*, hebt u gemeenschap met God
- *als u bidt*, hebt u gemeenschap met God
- *als u naar de sabbatbijeenkoms komt*, hebt u gemeenschap met God de Vader en Jezus Christus

Het is dus een ***volledig geestelijk deelhebben***.

Dit laat dus zien hoe dit in onze gemeenschap tot uiting komt en hoe het van Christus afkomstig is.

Filippenzen 2:1 Indien er dan enig beroep [op u gedaan mag worden] in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige **gemeenschap is des geestes**, ...

Dat is de manier waarop we gemeenschap hebben met God – middels Zijn Heilige Geest – en God heeft op dezelfde manier gemeenschap met ons. Doordat wij Gods Geest in ons hebben, ***heeft God gemeenschap met ons***. Hebt u er zo ooit aan gedacht? Dat betekent echt heel wat voor mij op het dagelijkse niveau van het leven van een christen. Dan gaan we inzien:

- hoe belangrijk gebed is
- hoe belangrijk Bijbelstudie is
- hoe belangrijk het is om ons helemaal over te geven aan het Woord van God.

Waar resulteert dit soort gemeenschap van de Geest van Christus in ons dan in?

Filippenzen 2:2-3 maakt [dan] mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; [We zien in de Kerken van God dat dit een van de moeilijkste dingen is om te doen, handelen zonder zelfzucht en ijdel eerbejag.] doch in ootmoedigheid achte de een de

ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder [lette] ook op dat van anderen. [Wat is dan het eindresultaat? Wat is de *volledige gemeenschap* met God de Vader en Jezus Christus?] **Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,**

Laten we daar goed over nadenken. Moeten we de gezindheid van Christus hebben? Zeer zeker! Is dat niet het hele doel van het christen-zijn? Zeer zeker!

Omdat dit zo is, zijn er enkele heel belangrijke dingen die we moeten begrijpen. Laten we daarvoor naar Filippenzen 3 gaan. Ik denk dat ik dat gedeelte nu wat beter begrijp. En ik denk dat dit ons helpt te begrijpen waarom we door zoveel moeilijkheden en beproevingen van ons geloof moeten gaan.

Filippenzen 3:10 [Dit alles] om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de **gemeenschap aan zijn lijden** [in het Grieks staat het woord lijden in het meervoud!], ...

Als we nadenken over alles waar Christus doorheenging in Zijn leven als menselijk wezen – alles wat Hij opgaf, alles wat Hij leed, dan zien we in dat Hij als menselijk wezen echt een heel ander leven leidde dan de rest van de mensheid, omdat Hij de enige was die echt in volledige gemeenschap en harmonie was met God de Vader. Dat maakte al het lijden waar Hij doorheen ging nog erger. Paulus schreef hier over *de gemeenschap aan Zijn lijden* [meervoud!], en Paulus moest heel wat doorstaan en toch schrijft hij ergens dat dat niet opweegt tegen wat er voor ons in het verschiet ligt.

Laten we nu naar Efeziërs 3 gaan. Als we deze gemeenschap middels Zijn Geest met Christus, met God de Vader uitdiepen, kunnen we dat beschouwen als de *echte gemeenschap*. Met andere woorden ***het echte doel van ons christelijk leven is gemeenschap hebben met God***. Als we dat in gedachten houden, dan zal dat ons helpen een dieper begrip van de liefde van God te krijgen; een dieper begrip van gemeenschap hebben met elkaar; een dieper begrip van hoe we ons leven kunnen leiden op een manier die God behaagt.

Efeziërs 3:8-9 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen [wat] de bediening [Statenvertaling: *gemeenschap*] van het geheimenis [inhoudt], dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,

Gemeente, dit betekent dat God ons volledig in vertrouwen neemt en ons betreft bij Zijn geheime plan dat we letterlijk zonen van God zullen worden.

In 2 Corinthiërs 6 zegt Paulus ons dat we ons niet bij de conflicten van de wereld, de onvruchtbare werken der duisternis, moeten laten betrekken.

2 Corinthiërs 6:14-16 ..., want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of *welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?* [We zullen gaan zien hoe dat samenhangt met het eerste hoofdstuk van 1 Johannes.] Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? ...

Er staat in de meeste vertalingen *de tempel*, terwijl er in het Grieks staat *een tempel*. Wat is ons lichaam? *Een tempel van God, als we Gods Geest hebben*.

2 Corinthiërs 6:16-7:1 Wij toch zijn de tempel van de levende God, [Als we Gods Geest in ons hebben.] gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aan nemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo **onze heiligheid volmaken in de vreze Gods**.

Dat is de ware gemeenschap met God: *Christus wonend in ons, God de Vader wonend in ons, door de Geest van God* – en die gemeenschap is dan een dagelijks iets. Als dat al op een dagelijkse basis gebeurt door allen die de Geest van God hebben, hoe veel meer en groter zal het dan zijn als we op sabbat bij elkaar komen om ook onderling gemeenschap te hebben. Dan is Gods Geest aanwezig om ons te onderwijzen, dan is Gods Geest aanwezig om ons te leiden, en *dan wordt dat een dag die God behaagt*. Het resultaat daarvan kan niets anders zijn dan overweldigend!

Nog enkele andere verzen in samenhang met gemeenschap. Petrus geeft ons op een beknopte manier enkele heel inspirerende punten:

2 Petrus 1:1-4 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons [door Gods Geest] met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ...

Dat gebeurt door Gods Geest. En *deelhebben* komt van hetzelfde woord als *gemeenschap*. Dit is iets dat dat absoluut op dagelijkse basis plaatsvindt!

Laten we nu teruggaan naar 1 Johannes, het eerste hoofdstuk, en laten we daarop op enkele heel belangrijke punten ingaan. Laten we alvast iets vooruitlopen en vanaf vers 4 de rest van het hoofdstuk lezen. Dit geeft ons het fundament voor de principes van het leven van een christen. Dit zijn de dingen waaraan we in ons begrip van de waarheid van God in heel moeilijke tijden moeten vastklampen.

1 Johannes 1:4-10 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. [Hij betreft ook zichzelf daarbij.] En dit is

de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben **en in de duisternis wandelen**, dan liegen wij en doen de waarheid niet [dan *brenge* we de waarheid *niet in praktijk*]; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Dit is dus echt een belangrijk en diepgaand gedeelte.

Laten we nu wat beter kijken naar het punt van *licht* en *duisternis*. Betreffende het *licht* kunnen we opmerken dat niemand naar het licht rent, maar dat men ervan wegrent. Waarom? Omdat:

- het licht *pijnlijk* is
- het licht *blootstelt*
- het licht *reinigt*.

Mensen houden van een diner bij kaarslicht, want het licht is zacht, het stelt niet bloot, het is niet bedreigend. Maar het licht dat van God komt heeft een verblindende schittering. Als we het over licht hebben in samenhang met God dan vertegenwoordigt licht alles van God:

- Zijn *waarheid*
- Zijn *heerlijkheid*
- Zijn *niveau van bestaan*

alsmede het feit dat Zijn Woord licht is en waarheid. Daarom is licht reinigend. We zullen zien hoe dit samenhangt met waarheid en licht.

Laten we enkele belangrijke dingen zien betreffende duisternis in relatie met licht. Laten we daarvoor naar het evangelie van Johannes gaan en laten we begrijpen dat er in de Bijbel sommige dingen over licht en duisternis staan die heel belangrijk zijn. Wat is een van de

eerste dingen die we uit de eerste verzen leren? Zoals we weten verwijst het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes terug naar de schepping. Wat is het eerste punt dat we in het eerste hoofdstuk leren over God en de schepping in Genesis? *In den beginne was God!* Wat bedekte het aangezicht van de aarde? *Duisternis!* Wie bracht licht? Dat deed God – Hij zei: *Er zij licht, en er was licht.*

De hele les van de Bijbel is reeds in het eerste deel van het boek Genesis vervat. ***Alleen God kan licht brengen. Alleen God kan waarheid brengen.*** Nu naar Johannes 1:

Johannes 1:4-5 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis ...

En dat staat de mensen niet aan! Kijk maar eens naar de machthebbers in deze wereld. Als **het zuivere licht van de waarheid** in hun leven schijnt, blijft er niets over.

Johannes 1:5 ... en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Het woord *gegrepen* kan ook worden vertaald als *overwonnen*.

Hieruit kunnen we begrijpen dat er een belangrijk punt is betreffende het licht van Gods Geest in ons, en dat is, gemeente, dat Satan dat licht nooit kan overwinnen. We moeten dat vrijwillig opgeven. Wat is dan het werk van Satan? Wat is zijn tactiek? *Ons zover krijgen dat we het vrijwillig opgeven!* En daarom schreef Johannes op deze manier over licht en duisternis, over waarheid en dwaling, over de Geest van God, de Geest der waarheid, het houden van de geboden van God, het verschil tussen God, die niet kan liegen, en de leugenaars die binnenkomen om halve waarheden te vertellen om misleiding teweeg te brengen.

Laten we nu naar Johannes 3 gaan. Dit past hier precies bij. We vermeldden reeds dat *niemand op de waarheid toerent*. Bedenk wat er gebeurde toen God neerdaalde op de berg Sinai om de Tien Geboden te geven. De mensen konden het licht en de macht niet verdragen! Zij renden *weg* – niet ernaar *toe!* Zitten wij niet op dezelfde manier

in elkaar? Als we op een fout worden betrapt, willen we niet horen wat er wordt gezegd! Dat geldt in ieder geval voor mij.

Het volgende gedeelte is heel belangrijk voor ons dagelijks leven als christen.

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; ...

Gemeente, ***begrijp dat alstublieft!*** Als we in Jezus Christus geloven en de Geest van God in ons hebben, ***veroordeelt God ons niet***. Als we zondigen, *en dat doen we*, belijden we onze zonden (zoals we zullen zien) en Hij ***reinigt*** ons daarvan. Dat is heel belangrijk en dat maakt deel uit van onze gemeenschap met God, onze gemeenschap met Christus. En als we dat kunnen begrijpen en beseffen welke ontzagwekkende roeping God ons heeft gegeven, wordt dat zo krachtig en inspirerend! Dat wordt echt overweldigend! En als we dat combineren met de liefde van God – en daar zoeken we naar, daar streven we naar, daar hebben we gemeenschap voor, daar nemen we elke dag aan deel – dan zeg ik u dat dat ons helpt onze menselijke natuur te overwinnen, zodat we niet ***verlangen*** te zondigen. ***Dat is het hele punt waar christelijke groei en overwinnen om draait.***

Johannes 3:18-19 ...; wie niet gelooft, is **reeds** veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. [Zij vellen hun eigen oordeel. Niemand hoeft op te staan en met de vinger te wijzen.] Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en **de mensen de duisternis liever gehad** hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

En dat is ook waar in zijn meest eenvoudige vorm. De meeste misdaad en het meeste kwaad vindt 's nachts of tijdens de duisternis plaats. Kijk ook maar naar de plaatsen waar de mens zich graag vermaakt, die zijn donker en veel van de café's en de danszalen hebben een psychedelische verlichting. Die lichten bewegen. Weet u wat het resultaat daarvan is op het menselijk denken? *Het wordt gehypnotiseerd, waardoor de keuzevrijheid wordt weggenomen en dingen gedaan worden die niet juist zijn.*

Als daar iemand binnen zou komen om te zeggen dat dat kwaad is en verkeerd en niet van God komt, wordt hij weggekeken, of erger. Zij hebben de duisternis lief, hun daden zijn slecht.

Johannes 3:20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, **haat** het licht, ...

Kan het licht niet verdragen, wil geen licht hebben, wil de waarheid niet. En als een persoon zo slecht wordt in het kwaad bedrijven, kan hij zover komen dat hij de waarheid niet meer kan vertellen, zelfs al is de waarheid het meest voor de hand liggend. Hij haat de waarheid. Een geharde misdadiger die toegeeft: 'Ik ben een geharde misdadiger en verdien de dood', komt slechts sporadisch voor, want dan moet er licht in zijn leven zijn binnengekomen. Normaal haten ze dat.

Johannes 3:20 ..., en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;

Nog een waarschuwing: Als we ooit tot het licht zijn gekomen en

- Christus heeft ons leven gereinigd,
- we zijn gegroeid in genade en kennis en begrip,
- en we hebben gemeenschap met God en Christus gehad door Hun Geest in ons

om ons daarna om te draaien en te beginnen de andere kant uit te gaan, ontstaat een gevaarlijke situatie! ***Rondom ons lijkt het dat we nog steeds in het licht zijn.*** Maar we lopen er stapje voor stapje bij vandaan. In het begin kunnen we nog enige tijd denken dat we nog steeds in het licht zijn, maar *we lopen er vandaan!* Daar gaat het hier over:

Johannes 3:20-21 Want een ieder, die kwaad bedrijft, **haat** het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; **maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht**, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

Dit is niet alleen waar voor ons als individuen, maar het is specifiek ook waar voor Christus.

- Was Christus het Licht? *Ja.*

- Ging Hij altijd tot de Vader, die ook *de Vader der lichten* wordt genoemd? *Ja*.
- Handelde Hij altijd in overeenstemming met de waarheid? *Ja*.

Deze gemeenschap en leven in het licht en wandelen in de waarheid zijn heel, heel belangrijk en diepgaand voor ons om ervan te weten en het te begrijpen, omdat:

- Hij de Zoon van God was
- Hij de waarheid van God bracht
- Hij het behoud van God bracht
- Hij de gerechtigheid van God bracht
- Hij de afdruk van het wezen van de Vader was
- Hij het Licht der wereld was

Het belangrijkste in het leven van een christen is het volgen van Christus. En het belangrijkste dat wij als leraren en dienaren kunnen doen, is iedereen uit de Gemeente te helpen Christus te volgen.

Johannes 8:12 ...; wie Mij **volgt**, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Wie is de *vorst der duisternis*? Wij weten dat dat Satan de duivel is.

Laten we nu naar Johannes 12 gaan. De reden dat ik eerst door het boek Johannes ga, is om te laten zien dat Johannes werkelijk veel belangrijke boodschappen aan ons overbracht vanuit het perspectief van het licht van God en de duisternis van de wereld. In Johannes 12:35 vinden we een heel diepgaand vers voor de Kerk in deze tijd. We weten dat er voor de hele wereld een dag des oordeels komt. Maar we denken altijd dat die dag nog heel ver verwijderd is. Waarom? *Omdat de gebeurtenissen ons stapje voor stapje overkomen*. En als het gebeurt beseffen we niet de volledige impact van wat er gebeurt **totdat** die volledige impact er is. Ik zou hier de volgende analogie kunnen gebruiken: Denk eens aan die lekkere, knapperige chips die we bij tijd en wijle eten, maar waarbij we het niet bij één kunnen laten! We eten er één, en dan nog één, en nog één, en we gaan maar door en opeens is de zak leeg! Ik heb dat

gedaan. Zo is het ook met de Kerk in deze tijd. We komen dichter en dichter bij het einde en elke gebeurtenis die zich aandient is als het eten van die ene volgende chip. En als de zak leeg is, is het einde aangebroken. Zo is het ook met *wandelen in het licht*.

Johannes 12:35 Jezus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. ...

Laten we dat toepassen op de Kerk. Denk aan Mattheüs 25 en de gelijkenis van de tien maagden. Zij namen hun lampen, vijf waren wijs, vijf waren dwaas en hun lampen gingen uit. Waarom? *Omdat ze geen gemeenschap hadden met God via Zijn Geest*. Zij hadden geen olie, dat wil zeggen ze hadden niet de Geest van God.

Zij hadden niet de geboden van God die zij moesten houden, en daarom heeft Johannes het in het tweede hoofdstuk van 1 Johannes over het ***houden van de geboden!*** We kunnen ervan verzekerd zijn dat als we de geboden van God houden, *we in het licht wandelen van de wetten en geboden van God*. Als we de geboden van God houden met de Geest van God in ons dan hebben we het licht van het Leven in ons – Christus in ons – en we houden de geboden van God in het licht. Toen Christus dus zei: 'Nog een korte tijd is het licht onder u', duidde Hij op de ***vervulling*** van de profetie dat er een hongersnood zal zijn met betrekking tot het horen van het Woord. Sommige mensen vragen zich af of dat nu reeds het geval is. De tijd ***zal komen*** dat het einde over ons komt. En tenzij we Christus in ons hebben, zullen we in de problemen komen.

Johannes 12:35 ... Wandelt, terwijl gij het licht hebt, [Net als zij die in Johannes 3:21 tot het licht komen.] opdat de duisternis u niet overvalle; ...

Als de duisternis over ons komt, zullen we de meest onzinnige en belachelijke uitspraken vernemen! Zo weten we dat zij terugwandelen naar de duisternis. Het lijkt erop dat er nog licht is, omdat ze het licht nog niet helemaal hebben verlaten, en het licht dat hen op de rug schijnt zien ze ook nog enigszins als ze vooruitkijken, maar dat is al minder duidelijk.

Het is net als bij het parkeren van onze auto in de duisternis, als we op onderzoek uitgaan naar iets dat we in het licht van de koplampen zien. Hoe verder we van de auto weg komen, hoe zwakker het licht schijnt. Zo is het ook met *het licht van Gods Geest, het licht van Gods waarheid*: hoe verder we ervan weg komen, hoe langer we ervan wegblijven, hoe meer duisternis we in onze manier van leven brengen, hoe meer we de leerstellingen van de wereld naar binnen brengen, des te duisterder het wordt!

Let nu op wat Jezus zei:

Johannes 12:35 ..., opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, **weet niet, waar hij heengaat.**

Dat zegt ons heel wat. Dat zegt ons ook waarom leerstellingen verward raken, omdat ze niet weten waar ze heengaan. Zij gaan weg van het licht. Zij bekijken de dingen vanuit de duisternis. Het licht van de duisternis in plaats van het licht van de waarheid – als ik het zo mag zeggen.

Johannes 12:36 Geloof in het licht zolang gij het licht hebt, **opdat gij kinderen des lichts moogt zijn.** ...

En dat moeten we zijn, gemeente. Dat is het hele basisonderwerp van de eerste brief van Johannes: de kinderen van het licht, de kinderen van God, versus de kinderen van de duisternis, die de kinderen van de duivel zijn.

Laten we nu iets gaan bekijken dat heel diepgaand is betreffende de duisternis en hoe die ons beïnvloedt. Laten we daarvoor naar Lucas 22 gaan en we zullen zien wie de *vorst* der duisternis is en wie de *bron* van de duisternis is. Hoe verschijnt hij? *Als een engel des lichts*. Is er zoiets als zwart licht? ***Inderdaad!***

Lucas 22:51-53 Maar Jezus antwoordde en zeide: Laat het hierbij. En Hij raakte het oor aan en genas hem. Jezus dan zeide tot de overpriesters en hoofdeden van de tempel en oudsten, die op Hem afge-

komen waren: Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken? Terwijl Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis.

Ja, de duisternis heeft macht! Laten we naar Jesaja 60 gaan, daar wordt beschreven wat de toestand van de hele wereld is.

Jesaja 60:1-3 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. [Dat is een profetie over Christus.] Want zie, **duisternis** zal de aarde bedekken en **donkerheid de natiën**, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Het Hebreeuwse woord dat hier met *donkerheid* is vertaald, heeft in zich de betekenis van *dichte duisternis*, een versterking van het begrip dat met duisternis werd vertaald. Hier vinden we de profetie over de komst van Christus en de toepassing ervan op de Kerk.

Laten we nu naar Mattheüs 4:14 gaan om te zien waar Mattheüs aangaf dat dit door Christus werd vervuld:

Mattheüs 4:14-16 opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan.

Hier gaat het over Christus en de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk.

Laten we nu naar Mattheüs 6 gaan om iets te zien over licht en duisternis, en de macht van de duisternis, dat heel belangrijk is

Mattheüs 6:22 De lamp van het lichaam is het oog. ...

Wat wordt ergens anders gezegd over de ogen van Christus in Zijn verheerlijkte staat? *Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht, en*

zijn ogen waren als een vuurvlam. Ogen zijn heel veelzeggend! Alle ouders weten wanneer hun kinderen liegen – kijk ze maar in de ogen.

Mattheüs 6:22 ... Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn;

Als ons oog maar één doel heeft, gericht is op God, dan zullen we helemaal verlicht zijn.

Mattheüs 6:23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Er is dus zoiets als *verlichte duisternis* – **duister licht**. Wie is de *overste van de macht der lucht*? Dat is Satan! Hij is degene die duisternis brengt. Daarvan zegt Christus: 'Hoe groot is dan de duisternis!'

Laten we naar Colossenzen 1 gaan. Christus is gekomen om ons uit die duisternis te halen. Christus is gekomen om ons in het licht te brengen en in de waarheid en binnen de macht en heerlijkheid van God, door Zijn Heilige Geest. Er is ***de macht van de duisternis die de wereld in haar greep heeft***, en die komt voort uit Satan. Wat heeft Christus voor ons gedaan?

Colossenzen 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis [***van de wereld***] en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,

Laten we nu even naar Handelingen 26 gaan om te kijken naar de opdracht voor de apostel Paulus. Wat moest de verkondiging van het evangelie volgens hem bewerkstelligen?

Handelingen 26:17-18 u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, [Met welk

doel?] opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de heiligen zouden ontvangen door het geloof in Mij.

Als we teruggaan naar 1 Johannes 1 en de verzen lezen die we nog maar net hebben gelezen, zien we dat daar over hetzelfde wordt geschreven: *Van duisternis naar licht; vergeving van zonden; belijden van zonden*. Dat komt helemaal overeen met wat we hier in Handelingen lezen.

De erfenis waarop wordt gedoeld is eeuwig leven. Een eeuwige erfenis in het Koninkrijk van God. Daarom is de eerste brief van Johannes zo geweldig belangrijk.

Laten we naar Efeziërs 6 gaan, waar over deze machten wordt gesproken en ook over de duisternis. Ik zeg u, dat er nog nooit een tijd is geweest waarin we dit kunnen zien gebeuren als in de tijd waarin wij nu leven.

Efeziërs 6:10-13 Voorts, weest krachtig in de Here ...

En dat is ook precies het punt dat Johannes in 1 Johannes wil overbrengen. Hieruit zien we hoe perfect alles wat in Gods Woord geschreven is, met elkaar samenhangt.

Efeziërs 6:10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de **sterkte zijner macht**.

Gemeente, laten we daar allemaal aan werken om *krachtig te zijn in de Heer en in de sterkte Zijner macht*. Er zijn heel wat broeders en zusters die tot God teruggeleid moeten worden. Er zijn heel wat broeders en zusters die genezing nodig hebben. En ik denk dat als we *in het licht gaan wandelen* dat God met ons zal zijn en dat die dingen zullen gaan gebeuren. Er zullen gezangen plaatsvinden. God zal tussenbeide komen. Ik bid ervoor, gemeente, dat God ons het vermogen zal geven om de dingen te doen die nodig zijn voor gezangen en dienen – dat mensen echt genezen kunnen worden, omdat er heel wat mensen ziek zijn. Er zijn heel wat mensen met een gebroken hart. Er zijn heel wat mensen die zijn ontmoedigd. Zij hebben hulp

nodig en ze hebben genezing nodig. Maar dat kan alleen maar gebeuren als we krachtig zijn in de Heer.

Voor ons persoonlijk leven geldt het volgende:

Efeziërs 6:11-13 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Daar draait ook de hele eerste brief van Johannes om: in staat te zijn *stand te houden!*

- Te *staan* in het licht.
- Te *wandelen* in het licht.
- Te *leven* in het licht.
- Door God *gereinigd te worden*.

Al deze dingen zijn heel, heel belangrijk.

Laten we nu naar 1 Petrus 2:9 gaan. Laten we echt even kijken naar onze roeping zoals Petrus daarover spreekt. Denk hier echt goed over na, gemeente. Als we ontmoedigd raken, denken dat God ver weg is – en dat is Hij niet echt – denk dan hieraan:

1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, ...

- God Zelf heeft *ons geroepen*.
- God Zelf heeft *ons Zijn Geest gegeven*.
- God Zelf heeft *ons Zijn licht gegeven*.

1 Petrus 2:9-12 ..., een koninklijk priesterschap, [Dat zullen we worden! We zullen koningen en priesters zijn met Christus.] een heilige natie, een volk [Gode] ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, [En dat

zijn we: Gods volk!] eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking.

Laten we weer teruggaan naar 1 Johannes 1:

1 Johannes 1:5-7 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en **doen de waarheid niet**; [Let nu op het volgende aspect van het licht.] maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; ...

En dat houdt ook in gemeenschap met Christus en God de Vader.

Laten we naar Efeziërs gaan om te zien hoe zich dat allemaal in ons leven als christen afspeelt – in het licht *waarin we moeten wandelen en de waarheid doen*.

Efeziërs 5:1-11 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, (want de vrucht des lichts bestaat in louter goed-

heid en gerechtigheid en waarheid), en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,

Hier hebben we alweer de tegenstelling tussen licht en duisternis, en ook hier zien we dat we in het licht van God moeten wandelen.