

De eerste brief van Johannes, deel 1 ^{1 2}

De eerste brief van Johannes is echt een geweldig en fantastisch Bijbelboek. In een boek getiteld *An Introduction to the New Testament* wordt over deze brief gezegd:

De krachtige eenvoud van de zinnen, de besliste toon waarop de uitspraken worden gedaan, de wonderbaarlijke menging van vriendelijke liefde, de diepgaande ernst van de inhoud en de grootsheid van de onopgesmukte gedachten hebben 1 Johannes gemaakt tot een favoriet Bijbelboek voor christenen overal ter wereld. De eenvoud van de taal maakt het begrijpelijk voor de eenvoudigste heilige, terwijl de diepgang van de erin bevatte waarheid een uitdaging vormt voor de meest getalenteerde geleerde.

Dat is een goede evaluatie, waarop ik een hartgrondig *Amen* zeg.

Verder met de aanhaling: De grootse theologische openbaring en de onwankelbare ethische eisen hebben hun blijvende invloed uitgeoefend op de gedachten en het leven van de christelijke kerk.

Een van de dingen die mij bij de studie van deze brief opviel en naar mijn mening belangrijk is, is dat hij zei: "Ik schrijf" of "Ik schreef". Slechts op één plaats zegt hij: "Ik zeg". We zullen deze verzen eerst opslaan.

1 Johannes 1:4 En deze dingen **schrijven wij**, opdat onze blijdschap volkomen zij.

De geleerden zijn het er niet over eens wie deze brief schreef, want in het eerste deel *wij* wordt gebruikt. Ik ben ervan overtuigd dat Johannes als hij *wij* gebruikt, doelt op alle apostelen.

1 Johannes 2:1 Mijn kinderkens, dit **schrijf ik u**, ...

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'First Epistel of John I' gegeven op 28 mei 1994 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

Door het gebruik van het woord *schrijven* maakt hij duidelijk dat het heel belangrijk is wat hij wil doorgeven. Elk van de dingen die hij op deze wijze brengt, zijn dingen die vandoen hebben met reeds lang bekeerde christenen die de nodige kennis hebben, en met de crisis die zich in die tijd aankondigde.

1 Johannes 2:7-8 Geliefden, **ik schrijf u geen** nieuw gebod, maar een oud gebod, ... Toch **schrijf ik u** een nieuw gebod, ...

1 Johannes 2:12-14 **Ik schrijf u**, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. **Ik schrijf u**, vaders, ... **Ik heb u geschreven**, ...

1 Johannes 2:21 **Ik heb u niet geschreven**, omdat gij de waarheid niet weet, ...

Hij *schrijft* dus aan leden die reeds lang bekeerd zijn. Hij schrijft hen omdat zij de Waarheid hebben gekend en hopelijk nog steeds kennen.

1 Johannes 2:26 Dit heb **ik u geschreven** over hen, die u misleiden.

Dat betrof een misleiding die in die tijd *plaatsvond*. Daarom is deze brief zo van toepassing op de Gemeente in deze tijd – *zij die u misleiden!*

1 Johannes 5:13 Dit heb **ik u geschreven**, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, ...

Dat is *de reden* dat *hij* deze hele brief *schreef*.

1 Johannes 5:16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor **zeg ik niet**, dat hij moet vragen.

Dit is de enige plaats waar hij zegt: "Ik zeg". In dit geval in de negatieve zin: ***Ik zeg niet dat u voor zo iemand moet bidden.***

Terug naar het begin van 1 Johannes. Eerst wat achtergrond om deze brief beter te kunnen begrijpen. De uiteindelijke reden dat deze brief werd geschreven was de ***geestelijke conditie*** van de gelovigen. En daar draait het ook in deze tijd nog om. De ***geestelijke conditie*** van de gelovigen!

Een ander punt:

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Hij heeft het hier over *de laatste ure*. Het is heel goed mogelijk dat zelfs Johannes niet volledig beseftte waar hij het over had. Dit was niet alleen de laatste ure voor hen in die specifieke tijd, maar het is ook een profetie voor ons in deze tijd.

Johannes wist zeker nog heel goed wat Christus over hem had gezegd. Misschien hoopte hij inderdaad dat Jezus in zijn leven zou terugkeren.

Johannes 21:19-23 En dit zeide Hij om te kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij. En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus liefhad, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Here, wie is het die U verraadt? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus: Here, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij. Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou; doch Jezus had niet tot hem gezegd, dat hij niet zou sterven, maar: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan?

Tussen twee haakjes, in deze verzen staat een heel belangrijke les voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor de dienaren: "Volg

Mij." Ongeacht de omstandigheden, ongeacht wat andere dienaren, ongeacht wat andere gelovigen mogen doen, onze opdracht is en blijft: "Volg Mij."

Laten we het volgende vers nu met het zojuist gelezen vers over de laatste ure in verband brengen.

2 Thessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; *wacht* slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

Dat geheimenis werkt nog steeds en in steeds sterkere mate. De methode waarop dit werkt, is gebaseerd op het verwijderen van de waarheid, maar dusdanig dat het nog steeds als waarheid overkomt; uiteindelijk mondt dat uit in volledige misleiding. En dat is precies wat er in deze tijd gebeurt. Hoe lang nog voordat het einde echt aanbreekt? Niemand van ons kan zeggen wat de volheid van de wetteloosheid van het grote Babylon zal zijn. Als we naar de wereld kijken zien we dat alles steeds meer verdorven wordt. Maar wat is de volheid daarvan? We weten het niet precies, maar we hebben wel een aanwijzing.

Openbaring 11 zegt van Jeruzalem dat het Sodom en Egypte is. Hoe slecht was het in Sodom toen de twee engelen naar Lot gingen om hem te redden? Zal het ook in deze tijd zo slecht worden?

Waarom spreekt Openbaring over Sodom en Egypte?

- Sodom verwijst naar de seksuele moraal.
- Egypte verwijst naar de religie.

Alles wat er nu de Kerken van God binnenkomt is een reïncarnatie van de oude Egyptische religie vermomd als New Age. Daarom heeft Johannes het over het licht. Johannes' brief is een rechtstreekse profetie voor de Kerken van God over wat er precies in de eindtijd zal gebeuren als God de beperking wegneemt en het kwade op de wereld wordt losgelaten en ook op de Kerk. En wat gebeurt er dan met de leerstellingen? Die worden veranderd in leugens en de gelovigen

worden van alle kanten gemanipuleerd die te geloven, waarbij de gehele *autoriteit* van de Kerk wordt ingezet!

Deze brief van Johannes zegt ons precies wat er gaande is. Hij handelt over de betekenis van de liefde, de aard van de christelijke hoop en de juiste houding ten opzichte van hen die overtuigingen hebben die radicaal anders zijn dan de onze. Hij identificeert de natuur van de tegenstand, de identiteit van de tegenstanders en hoe dat allemaal in elkaar past.

De brieven van Johannes zijn niet geschreven om mensen tot bekering te brengen of een bepaalde specifieke leerstelling te verdedigen. Dit zijn herderlijke brieven gericht tot christenen die trouw zijn gebleven, om hen te helpen hun geloof en loyaliteit gedurende de crisisperiode te versterken.

Dat is precies waarmee we in deze tijd te maken hebben. Laten we naar enkele aspecten van de aard van de tegenstand kijken. Dit is geen probleem met Joden die allerlei opvattingen van het Judaïsme wilden invoeren zoals in de brief aan de Galaten. Dit is een probleem met gnostici. Gnosis betekent *weten, kennen*. Dit heeft vandoen met het beginnende binnendringen van het heidendom in de Kerk van God en niet met het terugvoeren tot het Judaïsme door invoering van de besnijdenis. Zij noemen hun ideeën licht of verlichting, terwijl ze vanuit Gods oogpunt duisternis zijn.

1 Johannes 1:6, 8 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; ... Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.

Er wordt gezegd dat het voor behoud absoluut niet noodzakelijk is de geboden van God te houden. Het houden ervan is slechts een traditie. Dit impliceert dat de tradities van andere kerken net zo waardevol zijn als de traditie van het houden van Gods geboden. God denkt daar echter anders over:

1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet;

1 Johannes 2:8 Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want (wat waarheid is in Hem en in u) de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds.

Voor hen die naar het licht toe wandelen (Johannes 3:16-21).

1 Johannes 2:6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Dit is een andere manier om te zeggen: "Aan hun vruchten zul je hen kennen."

1 Johannes 4:20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan *ook* God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.

Dit maakt deel uit van wat de tegenstanders beweren. Hoofdstuk 2 staat vol over hun beweringen

1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Door alle tijden heen zijn er *leugens* over Jezus Christus en in de naam van Jezus Christus verkondigd. Leugens die verkondigd worden als waarheid, leugens waarin nog een beetje waarheid zit om zo de goedgegelovigen te misleiden.

Hoe wordt Christus geloochend? Door te beweren *dat Hij niet in het vlees is gekomen*, of dat Hij niet fysiek op dezelfde manier in elkaar zat als wij. Dat Hij niet de Verlosser is van de hele wereld, omdat er een andere manier is om verlost te worden. Ieder van ons kan nog wel een hele lijst maken.

Hoe worden de Vader en de Zoon gelochend? *Door te ontkennen wat er in de Bijbel als waarheid is geopenbaard over het ware bestaan en de ware natuur van God.* Ze worden ook gelochend door het overtreden van de geboden van God. Daarnaast ook door zich aan te passen aan wat de religies in de wereld verkondigen teneinde door hen aanvaard te worden.

Laten we nu verdergaan met:

1 Johannes 4:1-3 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. [We zouden specifiek ook kunnen zeggen vanuit de Kerk van God de wereld ingegaan.] Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Dit behoort tot het gedachtegoed van hen die tot de tegenstanders behoren. We zullen daarover meer horen als we bij de gedetailleerde studie van deze brief daarbij aankomen. Ik wil nu laten zien dat die brief geschreven werd aan christenen *die weten*. Deze brief werd geschreven aan christenen die in staat zouden moeten zijn te denken op basis van het Woord van God; die in staat zouden moeten zijn begrip te verwerven met behulp van de Geest van God.

Deze brief bevat bij elkaar opgeteld 37 *belangrijke punten* die *we dienen te kennen, te weten*. Johannes gebruikte twee Griekse woorden die met *u weet* of *u hebt geweten* zijn vertaald. Een daarvan is *gnosis*. En met *gnosis* voerden ze een gevecht, namelijk met de gnostici die zeiden: "**We weten** door onze filosofie." Zoals we in Colossenzen 2 kunnen lezen streed Paulus daar reeds tegen, maar Johannes gaat er nog veel feller tegenin. Hij laat de broeders zien *wat* ze zouden moeten weten. En ik vind het heel interessant dat dat pas in hoofdstuk 2 aan de orde komt. Het eerste Griekse woord dat we gaan bekijken dat met weten of kennen is vertaald, is *ginosko*. Dit woord betekent *kennen (weten) vanuit ervaring; iets geleerd hebben*

door het te **doen**; iets begrepen hebben door het **in praktijk te brengen**. Op die manier moeten we de dingen van God **kennen**.

Het andere woord dat met kennen (weten) wordt vertaald, is *oida*. Dit betekent mentaal (intellectueel) begrijpen. Dit is niet alleen het resultaat van ervaring, maar het nemen van de 'ginosos' van ervaring van kennis om dan te begrijpen. Op een andere manier gezegd **we moeten denken** met de Schriften en de Geest van God.

Laten we nog enkele woorden die ik voor u heb opgeschreven, begrijpen:

- ginoema – dit laat doel en bedoeling zien. Deze kennis openbaart het doel en de bedoeling van God.
- gnorizo – dit is het werkwoord bekendmaken of openbaren.
- gnosis – dit is kennis.
- Gnostici – de aanhangers van het gnosticisme.

Laten we nog eens naar dat andere woord *oida* kijken. Dit betekent:

- ook kennen, weten
- kennen, weten door waarneming
- kennen, weten door een nauwe relatie
- kennen, weten door begrijpen

We zullen zien dat Johannes *ginosko* gebruikt – kennen, weten door ervaring – maar ook *oida* – kennen, weten door begrijpen en ervaring. De ene keer gebruikt hij het ene woord en de andere keer het andere.

Nog even een verfijning van de 37 punten om te weten. Johannes gebruikt in 1 Johannes 23 keer *ginosko* en 14 keer *oida*. Hij gebruikt *ginosko* 1 keer in 2 Johannes en *oida* 2 keer in 3 Johannes. Laten we nu gaan kijken naar **wat we dienen te weten of te kennen**.

1 Johannes 2:3 En hieraan **onderkennen wij**, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren.

Zowel onderkennen als kennen zijn vertalingen van werkwoordsvormen van *ginosko*. *Wij* slaat op de apostelen en alle leden van de Gemeente. De apostelen kenden Christus persoonlijk; zij kenden Hem uit een ervaring van 3½ jaar optrekken met Hem.

1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet;

Zo iemand kan een deel van de waarheid bezitten, maar hij bezit niet DE WAARHEID, omdat hij een leugenaar is! Dit is *fundamenteel*. Als we Christus kennen, zullen we Zijn geboden gaan houden. We weten dat zonde de overtreding is van de Wet. We weten ook dat een zondaar het Koninkrijk van God niet zal binnengaan. *Het houden van de wet is dus essentieel voor het zijn van een christen en behoud.*

1 Johannes 2:5 maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. **Hieraan onderkennen wij**, dat wij in Hem zijn.

Hieraan onderkennen wij, dat is ervaringskennis en dit staat in de tegenwoordige tijd. Heel eenvoudig Grieks; diepgaand en krachtig, maar desondanks heel liefdevol. Bedenk dat toen Johannes werd geroepen hij een van de *zonen des donders* werd genoemd. Het kostte hem heel wat moeite om deze liefde te verwerven, maar als het nodig is, is de donder er ook nog, zoals we zullen zien.

In vers 11 komt de andere vorm van kennen voor:

1 Johannes 2:11 maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en hij **weet niet** waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

Dit heeft vandoen met onze christelijke levenswijze. Het woord *weet* is de vertaling van het Griekse *oida*. Hij ziet niet, kan niet waarnemen, waar hij heen gaat. Het dringt niet tot hem door.

1 Johannes 2:13-14 Ik schrijf u, vaders, want gij **kent** Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij **kent de Vader**. Ik heb u geschreven, vaders, want gij **kent** Hem, die van den beginne is.

...

De NBG heeft het werkwoord kennen driemaal in de tegenwoordige tijd. Veel vertalingen hebben dit in de verleden tijd (hebt gekend), duidend op de ervaring van bekering, de ervaring van leven met God, de ervaring van het ontvangen van de Heilige Geest.

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, **dat er een antichrist komt**, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan **onderkennen wij**, dat het de laatste ure is.

Wij onderkennen dit omdat we het ervaren en *door deze ervaring* begrijpen we het.

1 Johannes 2:20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij **weet** dat allen.

Hier is weten weer de vertaling van *oida*, we nemen dat waar. De NBG vertaalt *gij weet dat allen*, terwijl veel andere vertalingen vertalen met *gij weet alle dingen*. Dat betekent niet dat we alles wat er in de wereld omgaat weten. Dit betekent dat we alle dingen die verband houden met leven, het zijn van een christen, de geboden van God en wat er in de Gemeente gaande is, kunnen waarnemen en begrijpen. Meer betekent het niet. Let er nogmaals op dat *u het kunt waarnemen*; er staat niet dat u het hebt **ervaren**. Maar door uw ervaringen (ginosos) kunt u bevatten (*oida*) wat er gaande is.

Hierin ligt ook een waarschuwing besloten. Als we bepaalde dingen weten, maar die kennis niet gebruiken bij de waarneming van wat er gebeurt, lopen we het risico dat datgene wat we weten ons ontnomen wordt.

Net als Petrus in 2 Petrus 1:12 probeert Johannes de Gemeente te versterken in de waarheid. De waarheid verdiept zich *als we de*

waarheid gebruiken. Hij zegt in feite dat we alle dingen kunnen waarnemen en begrijpen vanwege de waarheid van de kennis – de kennis van de waarheid – die we hebben.

2 Petrus 1:12 Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.

De waarheid die wij hebben is **eeuwige waarheid** en eeuwige waarheid zal ons altijd het nodige begrip geven (*oida*), zodat we kunnen blijven functioneren, zodat we kunnen blijven waarnemen, opmerken.

Petrus en Johannes zitten op dezelfde lijn. Gebruik de waarheid om te begrijpen en neem waar op basis van de waarheid die we bezitten om wat we zien beter te begrijpen. Als we in het licht wandelen:

- groeien we in genade
- groeien we in kennis
- groeien we in waarheid

We groeien dan niet alleen in wat we door ervaring weten, maar we groeien ook in wat we **begrijpen** en **waarnemen** omdat we denken op basis van de waarheid van God.

Petrus en Johannes hadden vandoen met dezelfde problemen binnen de Gemeente. Het is heel moeilijk om met iemand te praten die zich van de waarheid afkeert maar nog steeds het nodige van de waarheid weet, al is die kennis niet zuiver meer. Daarom schrijft Johannes zoals hij dat doet en baseert hij zich op de geboden. Als we Hem kennen, onderhouden we Zijn geboden!

1 Johannes 2:21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar **omdat gij haar weet** ...

In dit vers wordt twee keer *oida* gebruikt. We ervaren het niet alleen door het te doen, maar we **begrijpen** het ook als een manier van denken.

1 Johannes 2:29 Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent [Statenvertaling: weet] dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

Als we begrijpen (*oida*) dat Christus rechtvaardig is, dan weten we door ervaring (*ginosko*) dat iedereen die de rechtvaardigheid doet door Hem is verwekt. Met andere woorden elke rechtvaardigheid die we doen wordt gemotiveerd door de Geest van God in ons, omdat we het niet uit onszelf kunnen doen. Waarom? Omdat het vleeselijk denken God niet kan behagen. Maar als we bezig zijn met de dingen van de Geest dan zijn we welbehaaglijk voor Hem, omdat we in de dingen van de Geest wandelen. In dit vers komen dus beide woorden voor kennen voor.

1 Johannes 3:1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het *ook*. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Hier is het woord *oida* met *ziet* vertaald. Er wordt dus niet bedoeld dat we moeten zien, kijken, maar dat we iets **tot ons moeten laten doordringen**, iets **begrijpen**. En daar zijn we al die jaren al mee bezig om de liefde van de Vader, die Hij ons gegeven heeft, te begrijpen. Hoe meer wij die liefde in ons laten werken hoe minder de wereld ons begrijpt, want ze beseffen niet wie wij, de kinderen van God, zijn.

Dit zijn allemaal geen gemakkelijke woorden om te lezen en te begrijpen. Maar als we ze begrijpen dragen ze bij tot een vollediger en diepgaander begrip van de Schriften. Dit zijn niet de woorden van mensen, maar het geïnspireerde Woord van God. Als we de geestelijke betekenis ervan gaan begrijpen dan spreekt God tot ons door Zijn Geest, evenals Hij via Zijn Geest Johannes inspireerde deze woorden te schrijven.

1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; *maar* wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Wij weten ... Dat is alweer *oida* – begrijpen; niet uit ervaring, maar door Gods Geest. We kunnen reeds **nu** begrijpen wat er voor ons in de toekomst verborgen ligt, maar we zullen dat pas ervaren na de opstanding. We zullen Hem zien **precies zoals** Hij is, omdat **wij** zullen zijn zoals Hij is!

1 Johannes 3:5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.

Ook hier is *weten* weer *oida* – begrijpen door het **geestelijke inzicht** dat God ons gegeven heeft.

1 Johannes 3:6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Het gaat hier niet om een incidentele zonde uit zwakheid, maar om zondigen uit gewoonte. Zulke mensen **kennen** [ginosko] Hem niet. Want als zij Hem hadden gekend, dan was *Zijn boodschap luid en duidelijk* over gekomen: het loon der zonde is de dood!

1 Johannes 3:14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.

Weten (*oida*), we **begrijpen** dit vanwege alle feiten die we kennen en alles wat we al hebben begrepen en alles wat we hebben ervaren. Hoe uit dat begrip zich dan? Door de broeders lief te hebben. Wij als dienaren moeten dit heel goed begrijpen. Als we God liefhebben, dan hebben we de broeders lief, dan dienen we de broeders, dan voeden we de schapen. Dat is de opdracht die Jezus aan Petrus gaf.

1 Johannes 3:15 Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en **gij weet** [begrijpt], dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.

We hebben het hier over *geestelijke* moord en dat gebeurt! Hebt u ooit een *geestelijke moordaanval* ervaren? Als dat zo is, dan begrijpt u wat ik bedoel.

1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij de liefde **leren kennen** [ervaren], dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

Pas in hoofdstuk 5 wordt het woord *oïda* opnieuw gebruikt. In hoofdstuk 3 en 4 wordt *ginosko* [door kennis en ervaring] vier keer gebruikt.

1 Johannes 3:19-20 Hieraan zullen wij **onderkennen**, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart *ons* veroordeelt, God meerder is dan ons hart en **kennis heeft van alle dingen**.

Het gaat hier over ervaring in relatie met ons en onze relatie met God. God begrijpt niet alleen alles, maar Hij *kent*, door ervaring, ook alles. Hij is immers God!

1 Johannes 3:24 En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan **onderkennen** wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Onderkennen door een voortgaande ervaringskennis. Dit vers zegt ons dus dat wij de Geest van God hebben. We moeten daar niet aan twifelen. Er zijn tijden dat de Geest van God in sommige mensen nog maar zwak aanwezig is. Dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Maar we weten uit ervaringskennis dat we in Hem zijn. Hoe? *Door de Geest die Hij ons gegeven heeft.*

1 Johannes 4:2 Hieraan **onderkent** gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

We zullen dus ook de Geest van God kennen. Niet alleen in ons, maar we zullen ook door *ervaring* de Geest van God kennen in al de

verkondiging die wordt gedaan door valse profeten – of ware profeten – of zij wel of niet de Geest van God hebben.

1 Johannes 4:6 Wij zijn uit God; wie **God kent**, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. ...

Wie God kent – tegenwoordige tijd – wie God kent door de ervaringen in zijn leven. Niet alleen maar begrijpen wat hij zal zijn. Maar **God door ervaring kennen**. En dit staat weer in verband met 'Wie zegt ik ken Hem en Zijn geboden niet houdt is een leugenaar en de waarheid is in hem niet. Wie Hem KENT houdt Zijn geboden.'

1 Johannes 4:6 ... Hieraan **onderkennen wij** de *Geest der waarheid* en de *geest der dwaling*.

Het gaat hier om tweeërlei geest. We kennen deze door ervaring evenals we ze allebei kunnen waarnemen.

Als we dit allemaal bij elkaar optellen is er heel wat dat we kennen. ***Dit graaft heel diep!*** En dit zijn dingen die heel belangrijk zijn. Als we de Geest van God hebben en deze dingen niet kennen, dan kan Satan komen en ons uit ons evenwicht brengen – hij kan daar zijn voordeel mee doen.

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en **kent** God.

Hier zullen we later nog veel dieper op ingaan. Dit gedeelte heeft echt een ***diepgaande betekenis!***

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 4:13 Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

Nogmaals, christenen die al heel lang geleden tot bekering zijn gekomen, weten dat ze de Geest van God hebben. Wat moeten we met

de Geest van God doen als die nog maar heel zwak in ons brandt?
We moeten de Geest die in ons is aanwakkeren (2 Timotheüs 1:6-7).

1 Johannes 5:2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen.

Let erop dat hier dezelfde volgorde wordt aangehouden als die Jezus aanhield toen Hij zei: 'Als u Mij liefhebt, houdt Mijn geboden.'

1 Johannes 5:13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, **opdat gij weet**, dat gij eeuwig leven hebt.

Nogmaals dit is slechts een overzicht. We zullen er later dieper op ingaan.

1 Johannes 5:15 En indien wij **weten**, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, **weten** wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

Hier is *weten* weer *oida*. Als we bidden dan begrijpen we en weten we dat Hij ons (ver)hoort. Waarom? *Vanwege de Geest die in ons is – die Hij ons heeft gegeven*. En waarom verhoort Hij ons? Omdat we de dingen doen die Hem behagen.

1 Johannes 5:18-20 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet [*uit gewoonte*] zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij **weten** [*oida*], dat wij uit God zijn en **de gehele wereld in het boze ligt**. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te **kennen**; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Er zijn nog twee andere plaatsen die ik wil vermelden. Ten eerste:

2 Johannes 1 De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik maar ook **allen, die de waarheid hebben leren kennen**,

Hebben *door ervaring* de waarheid leren kennen. En dat moeten wij ook doen:

- we moeten *oefenen*
- we moeten *gebruiken*
- we moeten *bouwen*
- we moeten *groeien*
- we moeten *begrijpen*

En dat komt allemaal van God.

En dan nog twee verzen uit 3 Johannes:

3 Johannes 12, 14 Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; en ook wij geven een goed getuigenis en gij **weet**, dat ons getuigenis waar is. ... maar ik hoop u spoedig te zien [*oida*]; dan zullen wij van mond tot mond spreken. ...

Het is interessant dat hier *oida* met zien is vertaald. Naast waarnemen en begrijpen betekent het ook inzien, een synoniem van begrijpen. Nu gebruikt Johannes het voor zien, waarmee hij wil aangeven dat hij tijdens die komende ontmoeting samen met hem dingen wil doorpraten om samen te begrijpen, samen in te zien.

Deze brief is een **prachtige brief!** Absoluut! Hij is gevuld met eenvoud en met kracht en ook met kennis en begrip.