

De eerste brief van Petrus, deel 14 ^{1 2}

Vandaag nemen we het laatste hoofdstuk van 1 Petrus door. Dit hoofdstuk en de recente gebeurtenissen in Waco geven me de kans mijn belofte om in een preek aandacht te schenken aan religieuze culten in te lossen.

Wat is een religieuze cult? De definities die in woordenboeken te vinden zijn, zijn zo vaag en algemeen dat iedere groep in feite een cult is. De echte definitie van *een religieuze cult is als volgt: een religieuze cult is een organisatie die zichzelf of haar leider tussen u en God plaatst.*

Jezus wilde in de Kerk beslist niets hebben dat aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van een cult. Jezus gaf enkele aanwijzingen hoe een cult zou kunnen ontstaan en wat wij zouden moeten doen om dat te voorkomen.

Mattheüs 20:20-21 Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem, met haar zonen, en zij boog zich voor Hem neder, om iets van Hem te vragen. [een politiek spelletje] Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: [Hoe kun je een moeder afwijzen? Hoe kun je een aardige vrouw afwijzen?] Zeg, dat deze mijn twee zonen mogen zitten, een aan uw rechterzijde en een aan uw linkerzijde in uw Koninkrijk.

Ze was politiek heel scherp! Ze was uit op de twee belangrijkste posities voor haar zonen.

Mattheüs 20:22-23 En Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik zal

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of First Peter XIII' gegeven op 24 april 1993 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

drinken? Zij zeiden tot Hem: [Ze stonden erbij, naast hun moeder!] Wij kunnen het. [Ze hadden niet het flauwste idee. Dit antwoord kwam voort uit een enthousiasme met een puur fysieke oorsprong.] Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is door mijn Vader.

Nu begint er een stevige strijd tussen de discipelen onderling.

Mattheüs 20:24-25 En toen de tien dit hoorden, namen zij het de beide broeders kwalijk. Doch Jezus riep hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken **heerschappij over hen voeren** en de rijksgroten **oefenen macht over hen**.

Met andere woorden zij zijn de uiteindelijke autoriteit. Zij zijn dictators. Zij heersen met ijzeren vuist. We zullen straks lezen over een groot iemand die problemen binnen de Kerk veroorzaakte. Ik zal u ook laten zien – vanuit de Bijbel – dat er waarschuwingen waren dat er een hiërarchische organisatie, van het type van Satan, in de Kerk zou komen en daartegen werd in 1 Petrus 5 gewaarschuwd; dat zullen we later in deze preek door nemen.

Mattheüs 20:25 ... oefenen macht over hen.

Wat wordt er bedoeld met *macht uitoefenen*? Er worden extra regels vastgesteld. Iemand komt en zegt: 'Meester, hoe moet ik tienden betalen over mijn inkomen?' *Oké, laat me je salarisbriefje zien; doe dit, doe dat en doe ...* Nee, het is een zaak tussen u en God om vast te stellen wat u gaat geven. Dat is het juiste antwoord. Ze zeggen dat je je onbekeerde familie niet kunt bezoeken omdat ze geen deel uitmaken van de Kerk. Je kunt geen witte suiker eten omdat het niet goed voor je is. En

nog veel meer regels. Dat is *macht uitoefenen*! Jezus wilde zeker stellen dat de discipelen begrepen dat het zo niet moest zijn binnen de ware Kerk van God. En dat waren de dingen die scheiding teweeg brachten tussen de ware Kerk en de hiërarchische kerk die later opkwam.

Mattheüs 20:26 Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn,

Doel daarvan is te dienen, te helpen, te onderwijzen – waarom? ***Omdat de dienaar de kudde moet voeden en de mensen altijd moet verwijzen naar God.*** Niet op een andere manier, dus:

- geen *macht uitoefenen*
- geen controle uitoefenen
- niet heersen over het leven van de mensen
- niet tussenbeide komen in hun geloof of iets van dien aard

Mattheüs 20:27-28 en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; [en dan geeft Hij het voorbeeld hier] gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Hier zien we dus degene die de Here God van het Oude Testament was, Hij gaf alles op wat met Zijn God-zijn samenhang, werd een menselijk wezen, werd geboren uit de maagd Maria, vernederde Zich om te dienen en niet om te worden gediend. Denk aan wat Hij zei toen Petrus met zijn zwaard voor Hem in de bres sprong: 'Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?' Hij deed dat niet. Hij had alle macht, gaf die op om te dienen en te sterven. Dat is volledig tegengesteld aan hoe de mensen denken over een hiërarchisch georganiseerde Kerk:

Mattheüs 20:28 ..., maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Laten we naar Handelingen, hoofdstuk 8, gaan. Hier komt de eerste persoon met cultische ideeën in contact met de Kerk van God: Simon de tovenaars. Hij was degene die de hiërarchisch georganiseerde valse kerk oprichtte. Hij was degene die naar Rome ging. Hij was degene die Nero's tovenaars werd. Hij was degene die hielp om – met zijn connecties in Alexandrië – de kerk op te richten die later uitgroeide tot de Rooms-katholieke Kerk.

We weten dat Filippus naar Samaria ging; laten we dat lezen:

Handelingen 8:5-8 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en [de] tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote blijdschap in die stad.

Een van de dingen waarvan godsdienstige fanatici niet houden, is dat ze zien dat mensen blijdschap hebben zonder dat zij die onder controle kunnen houden. Hier kwam de eerste hiërarchisch denkende persoon op het toneel die de mensen onder zijn invloed had, die onder zijn betovering stonden.

Handelingen 8:9 En een man, met name Simon, was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij [dat houdt ook manipulatie in en controle over het denken], waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was [dat ligt dichtbij hypnose];

Laten we naar Deuteronomium, hoofdstuk 18, gaan om in Gods Woord te zien dat God dit soort religie en dit soort tactieken niet wenst te gebruiken. God is daar heel duidelijk over. Er zijn nog andere plaatsen in het boek Deuteronomium die hi-erover gaan: het laatste deel van de hoofdstukken 12 en 13.

Deuteronomium 18:9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken.

We moeten ook niet leren te doen naar de manier van regeren en bestuur van de heidense volken. We moeten binnen Gods Kerk geen *heerschappij voeren*. We moeten ons geen *weldoeners* laten noemen. We moeten niet aangeduid worden als de enige die toegang heeft tot God – omdat dat niet waar is! Wat deden die heidense volken zoal?

Deuteronomium 18:10-11 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaars, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.

Al deze dingen hebben vandoen met het punt van toverij waar we het hier in Handelingen 8 over hebben.

Deuteronomium 18:12-14 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten.

In Handelingen 8:9 komen we deze grote religieuze leider in Samaria tegen en alle mensen waren van zijn positie overtuigd. Let erop wat hij deed. Hij verkondigde van zichzelf dat hij een groot en belangrijk man was. Hij verhoogde zichzelf!

Handelingen 8:9-11 En een man, met name Simon, was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was;

Jezus zei dat we niet zoals de groten der aarde moeten zijn, die zich *weldoeners* laten noemen. Dat had ook vandoen met religieuze leiders.

Handelingen 8:10-11 en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem [ze gehoorzaamden hem] en zeiden: Deze is wat genoemd wordt de grote kracht Gods. [Denk daar eens over na! Dat is nogal een bewering.] En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterd had.

Wat gebeurt er als je wordt uitgedaagd op het gebied waarin je de autoriteit bent? Hier komt Filippus. Wie was Filippus in vergelijking met Simon? *Niets!* Een van die vissers uit Galilea die Christus verkondigden.

Handelingen 8:12-13 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. [Dan gebeurt er iets vreemds.] En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, ...

Hier begint een groot probleem voor de nieuwtestamentische Kerk. Daarom beschreef Lucas dit, zodat wij de bron en oor-

sprong van deze problemen zouden kennen. Hij [Simon] ontving niet de Heilige Geest, maar werd wel gedoopt.

Handelingen 8:13 ..., bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door die tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden.

Hij zei waarschijnlijk tegen zichzelf: "Ik moet die macht hebben." Dan kon hij de mensen weer in zijn macht krijgen. De les die we hier leren is *dat we de macht van God niet moeten gebruiken om over de mensen te heersen!*

Handelingen 8:14-16 Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.

Hier leren we nog iets. Het is niet voldoende dat we in de naam van de Here Jezus worden gedoopt. We moeten daarna ook de handen opgelegd krijgen om de Heilige Geest te ontvangen.

Handelingen 8:17-19 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange.

Let erop dat hij wilde dat via *het opleggen van zijn handen* de Heilige Geest zou worden gegeven en niet dat hij bij het opleggen van de handen God zou vragen de Heilige Geest te geven. Hij begreep het in het geheel niet. Hier hebben we een houding van volledige de macht willen hebben over de mensen, zodat

alleen zij aan wie hij de handen zou opleggen de Heilige Geest zouden ontvangen.

Handelingen 8:20-21 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Gij hebt part noch deel aan deze zaak, [Hem werd duidelijk gezegd dat hij geen enkele relatie met de Kerk had, en evenmin geen enkele aanspraak kon maken om dienaar te zijn.] **want uw hart is niet recht voor God.**

We moeten hieraan denken in samenhang met alle onderdrukking en wat daarmee samenhangt, binnen groeperingen die zijn verworpen tot een cult.

Handelingen 8:22-23 Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid.

Dat zijn nogal krasse bewoordingen. Een enkele keer heb ik ook vrij krachtig jegens mensen moeten optreden, maar niet zo erg als hier. Dit is een heel krachtige sectie van de Schrift. Zelfs al hebben we dit in het verleden doorgenomen, toch denk ik dat we toen de volledige omvang van wat er hier gebeurde, niet hebben begrepen.

Handelingen 8:24 Doch Simon antwoordde en zeide: Bidt gij voor mij tot de Here [Hij wilde zich niet bekeren, maar ook niet dat hem deze dingen zouden overkomen.], dat mij niets moge overkomen van hetgeen gij gezegd hebt.

Ik wil nog even dieper ingaan op de woorden *een warnet van ongerechtigheid*. Paulus zei in 2 Thessalonicenzen dat dit zich

reeds aan het ontwikkelen was. Ik bedoel dat we helemaal gemist hebben wat er zich in die specifieke tijd binnen de Kerk afspeelde. Laten we zien wat Paulus zei over dit *geheimenis der wetteloosheid dat reeds in werking was*. We hebben nooit echt ingezien dat dat uit de koker van Simon de tovenaer kwam. Carl Franklin heeft ontdekt dat er omstreeks 50 n.Chr. in Antiochië een conferentie was van *valse* dienaren en *valse* apostelen. Dus Simon bekeerde zich niet. Simon ging verder, maar op een aangepaste manier, waarbij hij zei: "Dit is iets geweldigs. Dat past helemaal. Ik ga de naam van Christus verkondigen!"

2 Thessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis der wetteloosheid [ongerechtigheid] is reeds in werking; ...

Het was reeds in werking; het was reeds actief; het was reeds een kracht waarmee binnen de Kerk van God rekening moest worden gehouden.

Laten we dit nu koppelen aan Handelingen 20. Laten we zien waarvoor Paulus de oudsten uit Efeze waarschuwde. We kunnen het lezen en dan denken, o, dat is mooi. Laten we het lezen om tot ons te laten doordringen wat het werkelijk zegt. Hij heeft het over deze dingen als hij spreekt tot de oudsten, tot de dienaren.

Handelingen 20:28-29 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden [We zullen dat straks in verband brengen met 1 Petrus 5.], die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen;

Wat zou er gaan gebeuren? De Kerk van God zou gaan veranderen in een cultische religie die zich uiteindelijk ontwikkelde tot de Katholieke Kerk. Dat deden ze door de mensen van God af te snijden **met een hiërarchie die de baas was over hun geloof** – gebaseerd op de woorden *als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangt*.

Is dit het begin van de Nicolaïeten? *Inderdaad, dit is absoluut het begin ervan!* Dus reeds vanaf het allereerste begin moest de Kerk van God strijd voeren tegen deze hiërarchische, cultische zaken.

Recent hadden we het over de minimum omvang van een gemeente. Christus sprak over 'waar twee of drie in Mijn naam vergaderd zijn'. Dat is dus de minimum omvang van een gemeente. Veel mensen zijn geïnteresseerd in organisatie. Zij willen de mensen organiseren. Zij willen heersen over hun geloof. Zij willen hun geld hebben. 'Grimmige wolven ... die de kudde niet zullen sparen!' Zijn wij daar getuigen van geweest? De kudde interesseert hen niet. Zij zijn slechts geïnteresseerd in hun eigen machtsstrijd.

Handelingen 20:30-33 en uit uw eigen midden [en vermoedelijk keek hij hen recht in de ogen] zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. [Dat is een veelzeggende uitspraak. Denk daar eens over na! Drie jaren lang waarschuwde hij hen – bleef hij hen almaar waarschuwen en waarschuwen!] En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen [Hij zegt eigenlijk dat ze geen hiërarchie nodig hebben om dat te doen.] en het erfdeel te geven onder

alle geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd;

We weten allemaal waarom hij dat deed!

Handelingen 20:34-35 zelf weet gij, dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien. Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

We hebben gezien dat deze woorden op allerlei mogelijke manieren zijn verdraaid om te zeggen: "Leden van de Kerk, jullie moeten meer tienden opsturen."

Ik wil nu enkele dingen aanhalen uit een boek met de titel *Toxic Faith* (Giftig Geloof). Een van de karakteristieken van een religieuze cult die wordt blootgelegd, is het autoritaire optreden van de leiders.

Toxic Faith, geschreven door Stephen Aterburn:

De leider is dictatoriaal en autoritair. Iedere Kerk moet een sterke leider hebben als het de uitdagingen van de mensen het hoofd wil bieden en hen wil helpen te groeien. Hoe sterker de leider, hoe sterker de dienstverlening binnen de Kerk. Of die leider nu alle macht heeft of ervoor kiest alles te delegeren doet er niet echt toe. Er gaan pas problemen komen als de leider aan zijn leidersfunctie het recht gaat ontnemen om dwingend voor te schrijven wat hij goed of verkeerd vindt, en zij die met hem werken volledig achter hem gaan staan of opstappen. Er is

geen ruimte tot een compromis daar de dictatoriale leider gelooft dat iedereen zich zonder enige vragen aan zijn regels moet onderwerpen.

Klinkt dat u bekend in de oren? *Dat dacht ik al!* Maar dat is verkeerd! Onlangs sprak ik met een vrouw die om hulp vroeg, ze zei: Ik ging in januari weg uit de WCG, kunt u me alstublieft helpen? Ik vertelde haar dat een van de dingen die we niet doen is de mensen zeggen dat ze dit of dat boek niet moeten lezen, of niet naar dit of dat programma moeten kijken. Want als de mensen het geloof in God onvoldoende onderwezen is, zodat ze geen onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, dan zijn ze niet op de juiste manier onderwezen. De reden dat mensen wordt gezegd: Lees dit niet of luister niet naar die persoon, is omdat ze bang zijn hun dictatoriale macht te verliezen. En als je hen daarmee confronteert, worden ze enorm boos! Klinkt dat bekend in de oren? *Inderdaad!*

Mensen die zich in een groep verzamelen die deze dingen niet doen, gebruiken hun talenten om de mensen te bereiken en God te dienen. Daarom zullen we gaan kijken wat de apostel Petrus zegt als hij zegt: "Voed de kudde." Dat is het dienen van de mensen.

In *Toxic Faith* worden de organisaties, talenten en vaardigheden benut om aan de behoeften van de autoritaire leider te voldoen. Dat gebeurde in Waco. Dat gebeurde ook in de WCG. De leider promoveerde van dienaar tot pastor general tot apostel, tot *de* apostel, tot Gods *enige* apostel op aarde, en alles ging ertoe dienen om aan zijn eisen te voldoen. We kunnen dat nu ook zien in andere daaruit voortgekomen kerken.

De behoeften van de leider komen op de eerste plaats en daaraan moet worden voldaan, wil het werk voortgaan. De

slachtoffers, die blind zijn voor de manipulatie en het egotisme van de leider, stellen zich achter hem op waardoor ze zichzelf nog meer duperen. Als ze eenmaal tot de ontdekking komen dat ze niet God hebben gediend, zijn ze meestal erg boos en hebben ze vaak vandoen met gevoelens van verraad, waarvan ze op soortgelijke wijze moeten herstellen als van een incestrelatie.

Een andere karakteristiek is: Regels die verdraaid worden tegen Gods bedoeling in en God buiten de relatie houden. Met andere woorden er zijn regels voor de kerk die de plaats innemen van het Woord van God. Als religieus verslaafden een *Toxic Faith* systeem creëren, gaat God in dat proces verloren. Volg de leiding! In Gods plaats worden er regels vastgesteld die alleen maar dienen om het rijk van de religieuze verslaving verder uit te bouwen.

Geloofst u dat Herbert Armstrong de enige apostel is? We [de WCG] laten niemand in de kerk komen voordat ze eerst de leerstellingen begrijpen, daarna moeten ze nog een proefperiode van zes maanden doorlopen voordat ze gedoopt kunnen worden. Het is prima als u uw Bijbel bestudeert voordat u in de kerk komt, maar als u er eenmaal in bent, dan bestudeert u wat we u zeggen te doen. Al die dingen zijn toegevoegd, weet u!

Als er nieuwe mensen in het *Toxic Faith* komen worden ze in de regels geïndoctrineerd in plaats van dat ze geholpen worden hun relatie met God te versterken. Die regels versterken de verslaving, niet het geloof. Ik heb zelfs katholieken horen zegen: "Ik werd als katholiek geboren en als het katholicisme goed genoeg was voor mijn ouders, dan is het ook goed genoeg voor mij." Het wordt een geloofssysteem gebaseerd op *doe dit niet, doe dat niet, en nog meer niet*, in plaats van een geloofssys-

teem dat draait om God. Wat u doet wordt meer gewaardeerd dan wat u bent.

Hier volgen de *Toxic Faith* karakteristieken van de leider:

- hij doet bijzondere beweringen over zijn karakter, vaardigheden of kennis, zoals:
 - ik heb contact met God
 - God sprak tot mijHoeveel dienaren hebt u niet horen zeggen: "God sprak tot mij." Als je ze daarop vastpint en vraagt wat God zei en hoe Hij dat deed, hoe Zijn stem klonk, *kunnen ze je dat niet vertellen!*
- hij is dictatoriaal en autoritair
- hij werkt met een mentaliteit van *ons* tegenover *hen*

Dit wordt binnen hun definitie een grijs gebied, want eigenlijk gaat het om werkelijk echte christenen tegenover de rest van de wereld, als je het goed begrijpt. Maar dat zou niet moeten gebeuren in de zin dat we iedereen lid maken van deze kleine groep en ze dan gaan manipuleren.

Daarnaast gelden nog de volgende karakteristieken:

- legalisme
- een gesloten systeem van communicatie
- het plakken van etiketten op andere mensen

Nu nog een paar andere dingen over het soort *Toxic Faith* waar het in dat boek over gaat:

- De leider moet te allen tijde alles onder controle hebben.

Dat is echt niet nodig! Ik hoef op geen enkel moment de controle te hebben over iemand anders' leven. Ik heb al genoeg problemen met mijn eigen leven! Laat staan dat ik ook nog ga proberen het leven van een ander volgens mijn plan te laten verlopen.

- Als er zich problemen voordoen, moet er een partij gevonden worden die onmiddellijk de schuld krijgt.

Hebben we dat niet eerder gehoord? Er hebben zuiveringen plaatsgevonden onder de dienaren. Ik zeg u, dat dit onwerkelijk is.

- Maak geen fouten.

Anders krijg je bezoek van de dienaar of iemand hogerop uit de hiërarchie.

- Probeer nooit de werkelijkheid van een situatie duidelijk te maken.

Klinkt dat bekend? *Inderdaad!*

- Breng je gevoelens niet onder woorden tenzij ze positief zijn.
- Stel geen vragen, in het bijzonder geen moeilijke vragen.
- Doe niets dat buiten je rol valt.

Waarom? U kunt niet de video-apparatuur voor de sabbatdienst aanzetten, want u bent geen diaken! Dat behoort niet tot uw rol. In één Kerk van God ontstond er zelfs een gevecht over wie de video-apparatuur voor de kerkdienst mocht aanzetten! Dat is toch belachelijk!

- Er is niets belangrijker dan geld geven aan de organisatie.
- Houd het imago van de organisatie koste wat het kost hoog ten opzichte van de familie.

Werden er niet miljoenen dollars aan advocaten uitgegeven om dat te doen. *Zeker!* Het imago moest hoog worden gehouden. Ik kan u zeggen dat het er totaal niet toe doet wat uw imago is; als u niet in de juiste relatie staat met God, zit u in grote problemen.

Laten we nu naar 2 Petrus, hoofdstuk 2, gaan. Ik weet dat ik een en ander hiervan zal doornemen als we te zijner tijd bij dat hoofdstuk aankomen. Het gaat daar over sommige van de valse profeten die binnenkomen en dit soort dingen doen. En Petrus wist dat dit zou gaan gebeuren.

2 Petrus 2:1-3 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen [En gebeurt dat in deze tijd niet in de Kerken van God?], zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; ...

Dat was het systeem dat zich aan het ontwikkelen was en de Kerk binnenkwam.

Laten we zien welke instructies Petrus aan de dienaren gaf om dit soort dingen helemaal te vermijden.

1 Petrus 5:1 De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden:

Waarop baseert hij dat? *Hij baseert dat op Christus!* Hij baseert dat op het feit dat hij een ooggetuige was van het lijden van Christus en ook een deelgenoot van de heerlijkheid. Dat gebeurde toen ze op de berg waren waar Christus voor hun ogen werd verheerlijkt. Zij zagen Mozes en Elia in een visioen praten met Christus. Hij gebruikt dus een heel krachtige inleiding op wat hij nu gaat zeggen. Op deze dingen baseert hij wat hij gaat zeggen.

"Gehoorzaam aan de hiërarchie, omdat ik de eerste Paus ben!" Dat zegt hij niet, al zou dit de perfecte plaats hiervoor zijn geweest. Hij zegt echter het volgende:

1 Petrus 5:2 **hoedt de kudde** Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, ...

We zullen zien dat Petrus deze les echt leerde. En we zullen later zien, als we meer over Galaten 2 begrijpen, dat Petrus een grote fout maakte en dat deze voor hem de deur opende tot meer en dieper begrip!

Het volgende gedeelte kennen we heel goed, maar we moeten dit hier opnemen om het verslag compleet te doen zijn.

Johannes 21:15 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? ...

Hier hebben we een punt dat een dienaar echt moet begrijpen voor God. Hebt u God lief en zult u Hem meer gaan dienen dan

wat er zich ook maar mag voordoen? En dat betekent dat u het op Gods manier zult gaan doen, omdat Jezus zei: "Als u Mij liefhebt, houd dan Mijn geboden."

Johannes 21:15 ... Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.

Dit is een heel belangrijk punt:

- het belangrijkste punt voor een dienaar
- het belangrijkste punt voor een Kerk
- het belangrijkste punt voor een gemeente

Weidt Mijn lammeren!

Johannes 21:16-17 Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen.

Laten we teruggaan naar 1 Petrus 5:2. We zullen daar zien dat Petrus deze les echt had geleerd.

1 Petrus 5:2-3 hoedt de kudde Gods, die bij u is, [Statenvertaling voegt toe: hebbende opzicht daarover] ...

Het gaat dus om *opzicht*:

- niet heersen over geloof
- niet tussen God en de mensen gaan staan

maar opzicht houden zodat alles op de juiste manier wordt gedaan om te onderwijzen en alle dingen aan de orde te stellen die onderwezen moeten worden.

1 Petrus 5:2-3 ... , niet gedwongen [Omdat u ertoe gedwongen wordt of dat u dingen afdwingt, waarbij u de mensen dingen oplegt omdat u die zelf ook onder dwang aanvaardt.], **maar uit vrije beweging**, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, ...

Dus geen heerschappij voeren over uw erfenis [wat u ten deel is gevallen], feitelijk Gods erfenis. De leden van de gemeente zijn niet uw bezit, maar de broeders en zusters van Christus, degenen die deel zullen gaan uitmaken van de Familie van God. Ze moeten niet als have en goed worden beschouwd. Ze moeten niet als even zovele inkomstenbronnen worden beschouwd. Ze moeten niet worden gezien als dingen die door de dienaren gebruikt en misbruikt kunnen worden om gedaan te krijgen wat zij gedaan willen krijgen. En als de mensen zich daaraan onderwerpen, als ze het Woord van God niet kennen, wordt er een cult gecreëerd! En als u wilt weten hoe erg het gesteld kan zijn met een cult, bedenk dan dat de Katholieke Kerk Europa bijna 800 jaar lang met een ijzeren vuist regeerde. Wat was het resultaat daarvan? De duistere Middeleeuwen en de Inquisitie. Waarom? Omdat als je tegen de Paus was (en hij zat op de stoel van God) dan kon hij je leven wegnemen, omdat:

- je niet meer was dan have en goed
- je niet meer was dan een bezit
- je niemand was, maar slechts een ding dat gebruikt of misbruikt kon worden

En Petrus zegt: "Jongens, doe het niet op die manier." Wat dan wel?

1 Petrus 5:3 ..., maar als voorbeelden der kudde.

Je oefent leiding uit door het geven van een voorbeeld! Als er iets duidelijk gemaakt moet worden voor de dienaren van God, dan is het dit! Je oefent geen leiding uit door het voeren van heerschappij. Je oefent leiding uit door het geven van een voorbeeld door het Woord van God te bestuderen, het te kennen en op basis daarvan te dienen.

Iemand stuurde me een uiteenzetting op tape over het Pascha door John Pinkston. Die was bijna niet om aan te horen, omdat die man niet studeert. Wat gebeurt er als je niet studeert en zodoende zelf niet bijleert, en je ook het Woord van God niet op jezelf als dienaar van God toepast? *Dan word je een heerser omdat je geen voorbeeld bent.* En als je niet studeert en Gods Woord niet kent, wat ga je dan doen als iemand in je gemeente je passeert in kennis? Dan zet je die persoon onbarmhartig op zijn plaats omdat hij *moeilijkheden* veroorzaakt. Ziet u, al die problemen ontstaan omdat dienaren tegen Gods Woord ingaan.

2 Timotheüs 2:15-16 Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, ...

Dat is het hele doel van de studie van een dienaar:

- Om het Woord van God ***te kennen!***
- Om het Woord van God ***te onderwijzen!***
- Om het Woord van God ***te prediken!***

2 Timotheüs 2:15 ..., als een arbeider, die zich niet hoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Dit wordt gezegd omdat er een verkeerde manier is om het te doen; het kan op een misleidende manier worden gebracht. Ik heb het zelf kunnen horen op die tape. Ik kon het niet geloven! Wat gaat er dan gebeuren. Kan hij leiden door het geven van een voorbeeld? *Nee! Hij moet veroordelen en leiden door zijn autoriteit* in plaats van te leiden door de autoriteit van het Woord van God. Daarom is dit zo belangrijk.

2 Timotheüs 2:16 Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven,

En dat gebeurt dan zeker! Het wordt dan almaar erger en erger. Laten we zien wat een dienaar moet doen; laten we zien hoe hij het moet doen; hoe hij zijn leven moet leiden; wat zijn kwalificaties moeten zijn om dienaar te kunnen zijn, en deze dingen gelden ook voor een diaken.

1 Timotheüs 3:1-6 Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opziensambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van één vrouw [Dat maakt het leven een stuk eenvoudiger. Het is al moeilijk genoeg met één, laat staan met twee of meer.], nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig of geldzuchtig, een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt; indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen? Hij mag niet een pas bekeerde zijn [Waarschijnlijk omdat de bekering dan nog onvoldoende heeft doorgewerkt om de

menselijke ijdelheid onder de duim te houden.], opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle.

Wat dan te denken van iemand die op zijn 17e naar Ambassador College gaat, op zijn 21e afstudeert, op zijn 22e tot dienaar wordt geordineerd om een hele kudde van 500 of 600 mensen te hoeden? Wat gebeurt er dan? *Hij valt in handen van de duivel en gaat zich zelf in trots verheffen.* Hoe vaak hebben we dat niet gezien? *Tallose keren!* Er ligt een valstrik voor pas-bekeerden. Er ligt een valstrik voor hen die te jong zijn.

1 Timotheüs 3:7 Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, opdat hij niet in opspraak kome en in een strik des duivels valle.

Er zijn dus twee omstandigheden waarin de duivel hem het vuur na aan de schenen zal leggen:

- Als hij te jong is, als hij een nieuweling is.
- Als hij voordat hij in de Kerk kwam, een losbandig leven heeft geleid.

We hebben dat in beide omstandigheden zien gebeuren. Als hij een losbandig leven heeft geleid voordat hij in de Kerk kwam, wat gebeurt er dan als hij dienaar is en hij krijgt zijn zwakke momenten? Dan krijgen we allerlei problemen!

Laten we naar nog een punt kijken dat God niet wil dat we hebben om te voorkomen dat er een cult ontstaat of een hiërarchische autoriteit. Hij praat daar in algemene termen over in de boodschap die hij in 1 Timotheüs overbracht.

1 Timotheüs 6:3 Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht,

Met andere woorden alles is gebaseerd op Gods Woord, alles is gebaseerd op het onderwijs dat uit de Bijbel komt. Als dat niet het geval is:

1 Timotheüs 6:4-5 dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.

Dat kan politieke winst zijn, winst op het gebied van de controle hebben, geldelijk gewin of wat dan ook. Let op het woord *godsvrucht* in beide gevallen. Er is een plaatsvervangende godsvrucht en een van de dingen die ervoor in de plaats kwam was het tellen van de mensen die ertoe behoorden, de hoeveelheid geld die binnenkwam, het aantal tijdschriften dat werd verzonden, enz., enz. En de vooruitgang op deze gebieden werd gezien als godsvrucht. Met andere woorden de fysieke winst die zich voordeed werd als godsvrucht gezien. Dat kon zeker niet gezegd worden van de apostel Paulus, omdat tegen de tijd dat hij moest ophouden met zijn prediking, al de gemeenten hem hadden verlaten, omdat het hiërarchische bestuur van de grond kwam en de controle overnam.

De Statenvertaling voegt aan dit laatste vers nog toe:

1 Timotheüs 6:5 [SV]... Wijk af van dezulken.

In de volgende verzen staat nog meer instructie voor Timotheüs.

2 Timotheüs 1:13-15 Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd. Dit weet gij, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd, ...

Dat is een diepgaande uitspraak. Als we eraan denken dat Paulus schreef dat zij die *godsvrucht als winst* beschouwen – of dat nu winst is aan volgelingen, of aan bezit of geld of wat dan ook – weten we dat Paulus zeker deed wat juist was.

Laten we teruggaan naar 1 Petrus, hoofdstuk 5, en daar verder lezen om zo de studie van het laatste hoofdstuk van 1 Petrus tot een einde te brengen.

1 Petrus 5:4-5 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. ...

Wat lezen we in 3 Johannes? Diotrefes verheft zichzelf en zet de apostel Johannes eruit. Ach, wie wil hier nou zo'n oude man hebben rondhangen.

1 Petrus 5:5 ... Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid [in tegenstelling tot steeds meer politieke macht verwerven], want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Hij spreekt hier tegen de dienaren; dit is een probleem van dienaren; hij bestrijdt de hiërarchische, politieke macht om de

zaak onder controle te hebben, een macht die de Kerk toen reeds binnensloop.

1 Petrus 5:6-7 Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Met andere woorden probeer het niet met politieke middelen op te lossen. Probeer het ook niet op een andere menselijke manier op te lossen. Ga ermee naar God! Waarom? *Omdat er dan het volgende zal gebeuren:*

1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

We hebben dat altijd uitgelegd als zijnde van toepassing op de leden van de Kerk. *Dat is niet het geval!* Hij heeft veel meer zijn zinnen gezet op een dienaar! Hij brengt liever een hiërarchie tot stand. *Want als dat lukt, dan heeft hij heel de Kerk onder zijn controle en dan kan hij ze op een later moment wegvoeren.* Dit is dus een probleem van de dienaren. Dit is een waarschuwing die we kunnen toevoegen aan de waarschuwingen die we in Handelingen 20 lezen.

1 Petrus 5:9 WEDERSTAAT hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Ook hiervan hebben we altijd gezegd dat het in algemene zin gold voor de leden. Maar het kan ook in algemene zin van toepassing zijn op de oudsten – de broeders die oudste zijn.

1 Petrus 5:10-11 Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

Hiermee zijn we gekomen bij de groet ter afsluiting.

1 Petrus 5:12-14 Door Silvanus, die, naar ik meen, voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen, dat dit de ware genade van God is; daarin moet gij vaststaan. U laat de medeuitverkorene te Babylon groeten, en mijn zoon Marcus. Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus zijt. [Statenvertaling voegt toe: Amen.]

Ik was verbaasd toen ik hierover nadacht en dit bestudeerde dat dit misschien wel veel meer van toepassing zou kunnen zijn op de dienaren, veel meer dan op de leden van de Kerk in het algemeen. Hier hebben we dus het hele probleem: *het gevecht tegen een cultuur binnen de Kerk van God*. Dat begon al bij Christus toen de discipelen onderling vochten over wie wel de grootste zou zijn, wie over allen zou mogen heersen. Daarvan moeten we ons in situaties met een cult van bewust zijn.

We moeten heel voorzichtig zijn omdat ze in de toekomst iedereen die niet instemt met de gevestigde orde, iedereen die niet instemt met de orthodoxe religies van de wereld als cult zullen bestempelen. Voor we vanmorgen hier kwamen keken we naar het CNN nieuws waar Pat Robertson werd geïnterviewd. De liberale gevestigde orde beschuldigde hem ervan een neonazi te zijn. Hoe denkt u dat ze ons zullen bestempelen? Vanuit hun standpunt zijn wij voor wat betreft het geloof in God nog veel en veel rechtser dan Pat Robertson. De omstandigheden in de wereld veranderen voortdurend en wij als

echte gelovigen in God worden steeds meer een onbeschermd prooi voor de wereld.

Laten we afsluiten met Jesaja om te zien hoe de regering dit zal gaan doen. Het is bijna niet te geloven. We lezen in deze verzen iets over onze regering:

Jesaja 59:13-14 overtreden, [voortdurend, continu] verloochenen van de HERE, afvallen van onze God, spreken van onderdrukking en afwijking, zwanger gaan van leugentaal en die uit het binnenste voortbrengen. Het recht wordt teruggedrongen [Helemaal geen recht in de afhandeling van de situatie in Waco en in allerlei andere situaties op godsdienstig gebied die zich hebben voorgedaan en nog zullen voordoen.] en de gerechtigheid blijft verre staan, ...

Nee, als je beschuldigd wordt ben je schuldig en verdien je te sterven. Geen gedegen proces, geen rechtbanken, geen overdraging van getuigen om de waarheid boven tafel te krijgen.
Nee!

Jesaja 59:14-15 ..., want de waarheid struikelt op het plein
...

De mensen begrijpen de dingen niet meer. Ze roepen maar wat en denken niet na over eventuele consequenties voor henzelf als hun kreten onverhoopt op henzelf van toepassing worden verklaard.

Jesaja 59:14-15 ... en oprechtheid vindt geen ingang. Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade [degene die nog rechtvaardig wil handelen], wordt het slachtoffer van uitbuiting. ...

Dat is een slachtoffer om aan te vallen! Als ze Pat Robertson aanvallen als neonazi, kan ik niet bedenken wat er beter past bij deze woorden.

Jesaja 59:15 ... Maar de HERE zag het en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht was.

Zoals de rest van dit hoofdstuk laat zien gaan al deze dingen vooraf aan de wederkomst van Christus. Maar, ik zeg u dat we op onze hoede moeten zijn. En ik denk dat als een van de Kerken van God ooit een bepaald punt bereikt van het verkondigen van de waarheid, dat ze op moeten passen voor indringers van de FBI en de ATF, die huichelen zich bekeerd te hebben. Zo werken zij. Zij hadden ook mensen binnen het kamp in Waco.

We moeten ons dus bewust zijn van culten. Dat was iets dat de ware Kerk van God veranderde van de Kerk van God in een hiërarchische religie zoals we in deze tijd zien, omdat *werd toegelaten* dat het veranderde in een cult.