

De eerste brief van Petrus, deel 12 ^{1 2}

We zullen eerst 1 Petrus 3:22 afronden en daarna gaan we direct beginnen met hoofdstuk 4. Dat hoofdstuk gaat over lijden en de moeilijkheden om te overwinnen terwijl we in de wereld zijn; het gaat over Christus en dat alles wat we doen is gebaseerd op de opstanding van Jezus Christus.

- Daarom hebben we *hoop*.
- Daarom hebben we *liefde*.
- Daarom hebben we *geloof*.
- Daarom hebben we *behoud*.

Daar heeft Petrus het hier over, hoe Christus aan de rechterhand van God is, en met Christus aan de rechterhand van God, hoeven we ons niet in angst in te houden; hoeven we ons niet in te houden in het ons afvragen of we wel behouden zullen worden, omdat Christus ons zal behouden – daar is geen twijfel over mogelijk.

1 Petrus 3:22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Er is niet één ding – *niet één ding* – dat Christus niet aan Zich zal kunnen onderwerpen. Er is niets waarover we ons zorgen moeten maken voor wat betreft dat Christus met ons zal zijn, zelfs al is het in ons lijden en kan ons lijden heel langdurig en heel moeilijk zijn.

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of First Peter XII' gegeven op 8 mei 1993 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

Laten we naar Colossenzen, hoofdstuk 2, gaan om te zien waarom Christus boven alle overheden en machten werd gesteld. Dit is iets dat we echt moeten begrijpen. We vinden dat in Colossenzen 2:15 waar wordt gesproken over hoe Hij al deze dingen overwon. Daar staat na de woorden *aan het kruis te nagelen* (en dat waren de consequenties van de zonde):

Colossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend ...

Hij ontnam hun de macht der zonde. Daarom zijn wij bevrijd van zonde. We hoeven ons niet meer naar hen te voegen. We hoeven niet aan hen toe te geven. Ja, we moeten hen overwinnen, maar Hij beroofde hen van hun macht.

Colossenzen 2:15 ... en openlijk tentoongesteld ...

Met andere woorden Satan dacht dat toen Christus stierf, dat hij had gewonnen. Maar toen Christus stierf en uit de doden opstond, was dat Gods overwinning!

Colossenzen 2:15 ... en zo over hen gezegevierd.

Gezegevierd in de kruisiging. En dan gaat het als volgt verder:

Colossenzen 1:16-18 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

Waarom? Omdat Christus Zichzelf vernederde om het lijden van het kruis te ondergaan!

Zo doende, in die nederige houding en door volledig trouw te blijven aan God de Vader en nooit te zondigen, overwon Hij **alle** heerschappij, **alle** machten, en werd uit de doden opgewekt om Zich te zetten aan de rechterhand van God. Als we dus tot Christus komen, is er bij Hem een geweldige kracht voor ons. Dat is wat Petrus hier probeert over te brengen, dat alles aan Hem werd onderworpen.

Laten we daar nog wat meer van bekijken. Daarvoor gaan we naar het boek Handelingen. Laten we daar enkele dingen doornemen om zien dat Petrus en de apostelen *Christus aan de rechterhand van God* verkondigden. Dat symboliseert het gebruiken van en de beschikking hebben over alle macht van God Zelf.

Handelingen 2:25 Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou.

In dit specifieke geval zegt David dat God daar pal naast Hem [Christus] was. De reden dat Petrus dit voor ons zegt is dus dat we weten dat Christus voor ons is en dat Hij ook aan onze rechterhand kan zijn, net zoals bij David.

Handelingen 2:33 Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort.

Dat heeft vandoen met het Pinksterfeest.

Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: ...

Terwijl zij nog steeds in de naam van Jezus predikten, ondanks dat de priesters en Schriftgeleerden en alle autoriteiten van Jeruzalem bij de tempel hun geboden hadden dit niet te doen.

Handelingen 5:29 ...: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.

Daarom zegt Petrus nogmaals dat we door Christus een beroep op God doen voor een goed geweten; omdat Christus aan de rechterhand van God is. Petrus is consequent in alles wat hij hier leert en verkondigt. Hij antwoordde en zeide dus:

Handelingen 5:29-31 ...: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen. De God onzer vaders heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht; Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken.

Dit is een korte samenvatting van de manier waarop God in ons leven werkt: door bekering, door vergeving, door Gods liefde, door Gods genade, enz.

Hebreeën is een heel interessant en krachtig boek in de manier waarop het werd geschreven, de manier waarop het wordt gepresenteerd, de manier waarop het voor ons het verschil uiteenzet tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond en wat Christus heeft gedaan en hoe Hij het deed, terwijl Hij, onze Hogepriester voor altijd, zit aan de rechterhand van God.

Hebreeën 1:3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen [het wezen van God de Vader], die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, ...

Dat zijn heel interessante bewoordingen. Kijk er goed naar. Christus is degene die alle menselijke wezens schiep. Daarom kan alleen Hij ons reinigen van zonde. Toen Hij werd gekruisigd en aan het kruis stierf, deed Hij dat helemaal alleen. Daarom zei Jezus: "Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: *Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?*" Want Hij moest het absoluut, volkomen alleen doen om ons van zonde te reinigen! Daarom schrijft hij hier:

Hebreeën 1:3 ..., na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,

Met andere woorden op de troon van God, de rechterhand van God de Vader, het grootste Wezen dat er in het hele heelal bestaat, de God

- van alle karakter
- van alle liefde
- van alle macht
- van alle leven

en Christus zit daar pal naast, aan Zijn rechterhand!

Hebreeën 1:13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten?

God heeft dat nooit en te nimmer tot een van de engelen gezegd.

Hebreeën 4:14 heeft het over het hogepriesterschap van Christus. Het zou een interessante studie zijn om door heel de Bijbel heen te gaan om de functie van hogepriester te bestuderen. Ook een studie over de *rechterhand* zou heel interessant zijn:

- de rechterhand van de mens
- de rechterhand van David
- de rechterhand van God
- de rechterhand van Christus
- enz.

Dit onderwerp is heel belangrijk. Onthoud dat, het is heel belangrijk! Dit is interessant als we het eenmaal begrijpen.

Bedenk dat de moeder van Jacobus en Johannes tot Jezus kwam en zei: *'Heer, wilt U mij een gunst verlenen. Slechts één ding voor mijn jongens, alstublieft.'* Hij zeide tot haar: *'Wat wilt gij?'* Zij zeide tot Hem: *'Zeg, dat deze mijn twee zonen mogen zitten, een aan uw rechterzijde en een aan uw linkerzijde.'* En Hij zei: *'U weet niet wat u vraagt. Mijn Vader zal het geven aan wie Hij wil.'* Zo'n positie gaat dus gepaard met heel wat macht, als we dit goed begrijpen.

Hebreeën 4:14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgestaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.

Dit is de reden dat we een goed geweten kunnen hebben; omdat we tot God kunnen gaan en Hem vragen onze zonden uit te wissen, ons geweten te reinigen, ons denken te reinigen, Zijn Heilige Geest in ons laten werken.

Hebreeën 4:15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze *als wij* is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Denk daar een goed over na – ***Hij werd in elk opzicht beproefd! In alles!*** Jezus moest in Zijn natuur ook 'de wet van zonde en dood' hebben, anders kon Hij niet worden beproefd.

Denk dus nooit dat u een zonde hebt die zo groot is dat Christus die niet kan begrijpen; dat Christus niet kan beseffen hoe groot uw beproeving wel is. Voor elk van ons zal dat enigszins anders zijn, omdat we allemaal verschillende menselijke wezens zijn. Maar weet u, waar het om draait is dat Christus weet en begrijpt, zodat Hij kan helpen.

Hebreeën 4:16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Als we dit echt begrijpen, weten we dat dit altijd is, niet alleen maar af en toe. ***We hebben Gods genade voortdurend, elk moment, nodig!***

Laten we naar Hebreeën, hoofdstuk 7, gaan. Het gehele onderwerp van het boek Hebreeën is dat Christus uit de doden is opgewekt om onze Hogepriester in de hemel te zijn. Dit is heel belangrijk omdat dit werd geschreven om iedereen voor te bereiden op de verwoesting van de Tempel, het einde van het levitische priesterschap. Er moest dus wel iets groters zijn om datgene wat er was te vervangen. En daarom steeg Christus op naar de hemel.

Hebreeën 7:25-28 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, ...

Met andere woorden *er kan geen enkele twijfel aan bestaan dat er niets is dat te moeilijk is voor Christus om tussenbeide te komen om u daarbij te helpen en volkomen te behouden.*

Hebreeën 7:25-28 ..., wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven; die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht. Want de wet stelt als hogepriester mensen, die met zwakheid behept zijn, maar het plechtige woord van de eed, die na de wet kwam, stelt de Zoon, die in eeuwigheid volmaakt is.

Christus is dus de Hogepriester die voor altijd in die functie is aangesteld.

Hebreeën 8:1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben [eeuwig levend, zonder zonde, onbesmet, verhoogd tot in de hemelen, aan de rechterhand van God], die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,

'De majesteit' brengt de grootste heerlijkheid tot uitdrukking die in het boek Hebreeën gegeven wordt om de heerlijkheid van God de Vader te definiëren.

Hebreeën 8:2 de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens.

Daarom is het zo ontzagwekkend, gemeente; daarom is het zo absoluut fantastisch wat Jezus Christus heeft gedaan om aan de rechterhand van God onze Hogepriester te zijn.

Nu verder in Hebreeën 9:24. Het hele onderwerp is hier dat de tempel en het daarbij behorende priesterschap, dat op aarde is, nu ten einde zal komen. Daar zij hun doel hebben gediend en Christus ten hemel is opgevaren, hebben we nu een grotere Hogepriester, hebben we nu een belangrijker systeem dan wat er onder het Oude Verbond bestond. Dit wordt hier nogmaals bevestigd.

Hebreeën 9:24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, ...

Met andere woorden toen God aan David de instructies gaf hoe de tempel te bouwen, was dat een type van de tempel van God in de hemel. Christus ging dus de hemel zelf binnen.

Hebreeën 9:24 ... , om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

Op welke manier functioneert Hij ons ten goede? Er zijn sommige mensen die de leden der gemeente een schuldgevoel willen bezorgen. Zij houden ervan de zonden van ons scherp te bekritisieren en daar voortdurend over uit te weiden. Het is waar, we moeten niet zondigen, maar Christus kwam juist omdat schuldgevoel bij ons weg te nemen, niet om het ons op te leggen. Daarom hebben we berouw en bekering. De manier waarop Christus werkt is via berouw en bekering en vergeving van zonde, niet een voorspraak om ons vanwege onze zonden te veroordelen.

Bedenk wat we leerden tijdens het Feest van Ongezuurde Broden: *Voor hen die in Christus Jezus zijn, is er nu geen verordeling!* Waarom? Omdat:

- Christus onze Hogepriester is
- Christus ons Pascha is
- Christus ons Offer is
- Christus onze Verdediger is

Hij begrijpt elk van ons en alles wat we meemaken en waar we doorheen gaan.

We moeten dat vertrouwen hebben als we voor God verschijnen. Er zullen tijden zijn dat we voor God verschijnen en dat we naar Hem moeten toegaan en zeggen: 'God ik weet het niet. God vergeef me alstublieft voor mijn gedachten en denken en hart.' Christus is er voor ons in die functie.

Laten we dit enigszins onderbouwen vanuit 1 Johannes, hoofdstuk 1, om ons precies te laten zien hoe dit allemaal werkt. Ik weet dat dit een herhaling is van de Dagen van Ongezuurde Broden, maar het is heel belangrijk omdat het hier past binnen de context van Christus' hogepriesterschap voor ons.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Het Grieks duidt op letterlijk *elke zonde*, iedere individuele zonde die we hebben. Ik weet dat er sommige dienaren zijn die niemand willen dopen voordat ze hen indringend hebben gevraagd: "Hebt u zich bekeerd van elke zonde? Hebt u elke zonde ooit begaan weer in uw gedachten doen opkomen?" We

moeten ons inderdaad bekeren van onze zonden, maar we moeten een stap verdergaan. We moeten ons bekeren van onze zondige natuur en wat zonde in ons teweegbrengt. Want ik ben er zeker van dat er sommige zonden zijn die we in het verleden, voordat we werden gedoopt, hebben begaan, die we ons niet eens meer kunnen herinneren. En dan komt er een dienaar langs die zegt: "Tenzij u zich die zonden herinnert, kunnen ze niet worden vergeven." ***Dat is niet zo!*** Het bloed van Christus reinigt ons van ***alle*** [elke] zonde.

1 Johannes 1:8-2:1 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben [zoals Job], misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. [Job moest tenslotte berouw hebben en zich bekeren, en dat deed hij ook.] Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle [elke, geen één uitgezonderd] ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt.
...

Paulus zei: "Zullen we zondigen zodat er meer genade komt? Volstrekt niet!" Johannes schrijft ook dat het niet de bedoeling is dat we zondigen.

1 Johannes 2:1-2 ... En **als** iemand gezondigd heeft, ...

Het Grieks duidt meer op een opnieuw zondigen: *En als iemand opnieuw zondigt*, ... We weten dat we dat zullen doen – ik weet dat ik dat zal doen; u weet dat u dat zult doen. Wat het precies zal zijn weten we nog niet, omdat dat moment nog niet is aangebroken

1 Johannes 2:1 ..., wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;

Hij pleit voor ons. Hij zit niet daarboven met een veroordelende vinger te wijzen.

- Hij *pleit* voor ons!
- Hij heeft ons *Zijn Geest gegeven* om ons te leiden.
- Hij *leidt ons tot berouw en bekering* door Zijn barmhartigheid en genade!
- Hij *pleit* voor ons bij God de Vader!

1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden ...

Dat betekent dat Christus een voortdurende verzoening geeft, één die almaar door blijft gaan. Daarom is het belangrijk dat Petrus schreef en zei: 'die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.' Met andere woorden er is op aarde geen macht, geen demon, geen geest, geen engel, geen autoriteit in de wereld *die kan komen en ons bij Christus vandaan halen*. Het is waar, ze kunnen ons doden, maar *ze kunnen ons niet bij Christus vandaan halen*.

Dit wordt heel belangrijk voor ons om te begrijpen en dat bepaalt hoe we zullen reageren op de verschillende dingen waar we doorheen gaan, hoe we reageren op de verschillende dingen die we lijden omdat we een christen zijn. Laten we verder lezen in 1 Petrus, hoofdstuk 4, de eerste zes verzen. Daarna komen we terug om die verzen in meer detail en ook de daarmee samenhangende Schriftgedeelten door te nemen.

1 Petrus 4:1 Daar Christus dan [in het licht van wat ik juist heb gezegd] naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wap-

enen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde,

Is onttrokken aan de zonde betekent dat men niet langer in zonde leeft. Sommigen denken dat dit op Christus slaat, maar dat is niet zo. Dat verwijst ernaar dat **wij** niet langer in zonde leven. Want als wij naar het vlees hebben geleden – en dat hebben we, niet Christus alleen heeft voor ons geleden, maar ook wij lijden in het vlees – dan beseffen we de afschuwelijkheid van zonde en willen we daar niet langer in leven.

1 Petrus 4:2-6 om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven. Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreedt het hen [onze vroegere vrienden en kennissen], dat gij u [nu we ons bekeerd hebben] niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u; maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

Hij zegt dat andere mensen gestorven zijn die door dezelfde dingen zijn gegaan en zij hebben die overleefd. Zij leefden in overeenstemming met Gods weg; zij zijn tot hun rust ingegaan en wachten nu op de opstanding.

Laten we teruggaan naar vers 1 om daar de punten uit te halen die daarin voor ons gelden:

1 Petrus 4:1 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, ...

Laten we nu naar Filippenzen 2:5 gaan. Dat is een heel fundamenteel Schriftgedeelte dat ons laat zien hoe onze houding en ons denken zou moeten zijn. Ik herinner me dat iemand zei: "De Bijbel zegt niet dat we eenzelfde geestelijk denken hebben als Christus." *Dat klopt!* Er staat dat we dezelfde gezindheid van denken moeten hebben als Christus, daar Hij die ons geeft door Zijn Heilige Geest; we moeten daarbij begrip hebben van Zijn leven – zoals dat in het Nieuwe Testament is vastgelegd – begrijpen hoe Hij dacht en hoe Hij handelde en hoe Hij Zijn leven leidde.

Filippenzen 2:5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,

Hij laat dan verder zien wat Jezus deed, hoe ver Hij bereid was te gaan voor het behoud van de mensheid. Op dezelfde manier moeten wij – met de gezindheid van Christus in ons – bepalen hoe ver wij zullen gaan, zodat we getrouw blijven aan onze roeping en deel zullen hebben aan de eerste opstanding. Daar gaat het hier over. Hij zei dat Hij alles opgaf.

Filippenzen 2:6-8 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht [dat wil zeggen dat Hij een bestaan had als God], maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht [slaaf] heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Daar gaat het hier over in 1 Petrus:

1 Petrus 4:1 ... , moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, ...

Waarom? Omdat Christus heeft geleden. Als wij hebben geleden en we wapenen onszelf met dezelfde gedachte, kunnen we dan niet hetzelfde doen als Christus deed? Gaan we dan niet inzien dat lijden zelfs beter is dan zondigen? Dat is het hele doel van 1 Petrus 4:1.

Laten we zien hoe dat verdergaat, in Romeinen, hoofdstuk 12. Dit laat zien wat voor soort denken we moeten hebben. Hoe nodig het is om dat denken te hebben. Er is één verschil tussen ons denken en dat van Christus. Wij hebben in ons hoofd nog steeds een vleeselijk denken. En de waarheid is dat geestelijke dingen niet bewaard kunnen blijven in een vleeselijk denken. Daarom hebben we de Geest van God nodig. Daarom zal het hebben van de Wet, zonder de Geest van God, uiteindelijk uitlopen op een totale ramp, omdat we de Geest van God nodig hebben. We hebben de Geest en het denken van Christus nodig om het te doen. Nu Romeinen 12; de apostel Paulus verkondigde hetzelfde punt.

Romeinen 12:1-2 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig [dus niet onrein en zondig] en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, ...

Dat is hetzelfde als waar de apostel Petrus het over heeft. Allen die we hebben achtergelaten in onze vroegere manier van leven, vragen zich af waarom wij dat deden. Petrus gebruikt het voorbeeld dat zij echt verdorven en liederlijke heidenen waren. Desondanks riep God hen! God doet niet aan aanzien des persoons.

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, ...

- Maak je geen zorgen over wat de wereld denkt.
- Maak je geen zorgen over wat de wereld doet.
- Laat de wereld niet zo dichtbij komen dat ze ons gelijkvormig aan haar maakt, aan deze maatschappij, aan hun manier van doen.

Romeinen 12:2 maar wordt hervormd [laat toe dat je denken wordt veranderd, getransformeerd] door de vernieuwing van uw denken, ...

Hoe wordt ons denken vernieuwd?

- door Gods Geest
- door gebed
- door Bijbelstudie
- door vasten

Dat is allemaal belangrijk. Maar als ons denken wordt vernieuwd, als we ons werkelijk richten op het meer liefhebben van God, als we God liefhebben en Hem geloven, dan zullen al die andere dingen ook plaatsvinden; dan zal ons denken worden *vernieuwd!* Natuurlijk moet er heel wat in ons denken worden *vernieuwd*. En in deze tijd hebben we zoveel dingen die tegen ons werken. Die beïnvloeden ons door televisie, door films, door andere mensen in de wereld en door nog veel andere dingen, waardoor het erg moeilijk wordt. Daarom is 1 Petrus 4 belangrijk voor ons. Hier volgt dan wat we doen als ons denken *vernieuwd* is:

Romeinen 12:2 ... , opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Opdat we ons leven leiden in overeenstemming met de wil van God en niet met de wil van de mens.

Laten we nu naar Efeziërs 4:23 gaan; daar zien we hetzelfde punt. We moeten *vernieuwd* worden in ons denken. En dat is een constante vernieuwing. Wij, als menselijke wezens, moeten – zoals we tijdens de dagen van Ongezuurde Broden zagen – de zonde wegdoen met de macht en de hulp en de kracht van Christus. Hoe? *Door onze zonden te belijden* en dan geldt: 'Hij is getrouw en waarachtig om ons onze zonden te vergeven.' Dat beseffende, moeten we Christus aandoen, dan zullen we door de kracht van Gods Heilige Geest in ons denken worden vernieuwd.

Efeziërs 4:23 [Statenvertaling] En dat gij zoudt **vernieuwd worden in den geest uws gemoeds**,

Dat gaat door tot in ons hart en denken en ziel en geest en wezen, *en verandert ons denken*. Daar draait het bij bekering allemaal om.

Efeziërs 4:24 [NBG] en de nieuwe mens [of persoon] aandoet, die naar *de wil van God* geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Wat doet God *in ons*? Hij is door Zijn Geest Zichzelf in ons aan het herscheppen, te beginnen in de 'geest van ons denken' om daarin echte heiligheid te scheppen, "geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid". Daarom moeten we gewapend worden met hetzelfde denken als Jezus Christus heeft.

Laten we nog een stap verdergaan en daartoe slaan we 1 Corintheërs 2 op. Dit punt wordt heel erg belangrijk.

1 Corintheërs 2:7-8 maar wat wij spreken, als een geheimenis [Voor het vleeselijk denken moeilijk te begrijpen.], is de verborgen wijsheid Gods, die God *reeds* van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. [Het was Gods plan, zelfs voor de wereld bestond, dat Christus onze Verlosser zou zijn.] En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

We kunnen hier op twee manieren tegen aankijken:

- *Beheersers dezer eeuw* kan verwijzen naar de fysieke menselijke wezens die de functie van heerser of leider bekleden, of:
- Het kan verwijzen naar de machten achter de troon, de heersers, de vorsten van deze wereld. Wie zijn dat? *De geestelijke wezens (Satan en zijn demonen) die deze wereld in feite besturen!*

Als we er op de laatste manier naar kijken, dan zou Satan – als hij had geweten wat het resultaat ervan zou zijn – Christus niet hebben gekruisigd. Maar Satan dacht dat 'als ik Hem krijg te pakken' en 'als ik de Zoon van God dood', dan is het met Gods plan gedaan. *Nee! Dat was het begin ervan!*

Dat zijn de twee manieren waarop we naar dat vers kunnen kijken.

1 Corintheërs 2:9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensen-

hart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Dit is een vers met heel wat diepgang. Laten we nu naar Romeinen 8:28 gaan. Dit houdt verband met het lijden en de dingen waar we doorheen gaan. En nogmaals, iedere keer dat we lezen wat de apostel Paulus heeft geschreven om ons iets te zeggen, is het allemaal gebaseerd op de liefde van God. En daarom, gemeente, heeft het zoveel diepgang. Ik denk dat we het nooit vaak genoeg kunnen zeggen, maar ik denk dat als we ons er werkelijk op richten – op het liefhebben van God met heel ons hart, denken, ziel en wezen, dat dat ons meer zal helpen dan iets anders, wat dat ook maar mag zijn.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God **alle dingen** doet medewerken ten goede [Hij heeft het hier over al het lijden en de moeilijkheden die we ondergaan.] voor hen, die God liefhebben, [Let erop hoe goed dat past bij 1 Corinthiërs 2:9, degenen die God liefhebben.] die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

God heeft een doel! God heeft een plan! En dat is zo fantastisch dat we dat zelf niet zouden kunnen bedenken; uit onszelf kunnen we daar geen beeld van krijgen. Ook al vertellen we elkaar allerlei verhalen, of lezen we alles wat andere mensen ook maar hebben geschreven, daarin zullen we het niet tegenkomen. Maar God heeft iets gedaan dat daar ver bovenuit gaat.

1 Corinthiërs 2:10 Want ons heeft God het geopenbaard ...

Dat is de enige manier waarop we het te weten kunnen komen:

- door Gods roeping

- door Gods vergeving
- door Gods barmhartigheid
- door Gods genade
- door Gods Geest en verwekking

Daardoor plaatst Hij iets in ons denken – dat is verbazingwekkend! "God heeft het geopenbaard". Daarom is de Bijbel zo fantastisch! Er staat zoveel in de Bijbel dat we kunnen bestuderen en nog eens bestuderen en er dieper op ingaan; en hoe dieper we erop ingaan, hoe meer diepgang het blijkt te hebben – omdat God ons dat openbaart. En dat is het hele doel waarom we Gods Woord bestuderen en in ons opnemen.

1 Corinthiërs 2:10 ... het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.

Gemeente, als we daarnaar kijken en er even over nadenken, wat zijn de diepten Gods? Te vaak gaan we naar de basisdingen en we gaan niet verder, en zeker niet naar **de diepten Gods**. Laten we bidden en hopen dat God ons tot een dieper begrip wil leiden van Zijn waarheid en Zijn weg.

Nu naar Hebreeën 6, want dit wordt voor ons belangrijk om te beseffen. God heeft zoveel voor ons dat het zoals Paulus zegt ons **verstand te boven gaat!**

Hebreeën 6:1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten ...

Toen ik dat voor het eerst las, dacht ik: Waarom zegt Paulus dat we het eerste onderwijs aangaande Christus moeten laten rusten [Statenvertaling: nalaten]? Het betekent in het Grieks niet wat we er in het Nederlands uit op zouden kunnen maken. Het Grieks betekent dat we **verder** moeten **gaan dan de basis-**

dingen. We moeten ze niet laten rusten [nalaten] in de zin van er geen aandacht meer aan schenken. We moeten ze als basis gebruiken om op verder te bouwen, we hebben nog veel meer dan deze dingen te leren.

Laten we nu naar Hebreëen 5:9 gaan, zodat we zien wat er aan hoofdstuk 6 voorafgaat.

Hebreëen 5:9-11 en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen.

Dat zei de apostel Paulus: Jullie blijven in een vaste sleur stecken omdat jullie niet méér doen dan vasthouden aan het eerste onderwijs aangaande Christus, het Fundament. Als we een huis gaan bouwen, hebben we beslist meer nodig dan alleen maar het fundament. Als we een huis bouwen, gaan we dan na het leggen van het fundament daarvan weg naar een andere plaats? *Nee, we gaan daarop bouwen!* Daarom zegt de apostel Paulus hier: 'Laten we verdergaan dan het eerste onderwijs aangaande Christus.'

Hebreëen 5:12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoort te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, ...

Daarop moeten we ons echt gaan richten, gemeente. Niet almaar teruggaan naar de eerste beginselen en die almaar blijven herhalen. Zoals ik in het verleden diverse keren heb gezegd, als we bij een huis komen zeggen we niet: 'Laat me eens naar het fundament kijken. Sjonge, dat is echt een fantastisch funda-

ment.' De eigenaar zegt dan waarschijnlijk: 'En wat zegt u van het hele huis?' Het is hetzelfde met ons. Wat moeten we doen? ***Opgroeien in Christus!*** In welke mate moet dat gebeuren? ***Totdat we de maat van de wasdom der volheid van Christus hebben bereikt!*** Dat gebeurt pas als we in de diepten van God zijn aangekomen.

Laten we teruggaan naar 1 Corintiërs, hoofdstuk 2. Dit is geweldig. Laten we hopen dat we dat kunnen doen, gemeente. Laten we hopen dat Hij ons zal zegenen:

- met Zijn Geest
- met Zijn begrip
- met Christus in ons
- met de diepgaande betekenis van Zijn Woord

om de diepten van God te begrijpen, de werkelijk diepgaande dingen van God.

1 Corintiërs 2:11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? ...

Menselijke wezens zijn de enige fysieke wezens die kunnen denken. Een dier denkt niet. Een dier heeft geen keus. Maar mensen hebben dat wel en daarom denken ze. Neem bijvoorbeeld een koe. Een koe eet gras of hooi of graan. Dat is alles wat ze weet! Dat werkt in haar door de wet van het instinct. Dat werkt niet door gedachten en keuzes. Daarom zijn menselijke wezens zo wezenlijk verschillend van de dieren die God heeft geschapen.

Onlangs reed ik op een snelweg met allemaal weilanden erlangs. Daar zag ik een koe eropuit gaan om wat te drinken, en

alle andere volgden om ook te gaan drinken. Even later ging er een grazen en alle andere deden dat ook. En ze zijn alleen maar opgesloten door een simpel draadje. Ze hebben daar geen enkel idee van. Ik zag in een documentaire dat er leeuwen kwamen bij een kudde koeachtige dieren (ik weet niet meer hoe ze heten). Bij de waterplaats wordt een van deze dieren verscheurd, maar de andere begrepen niet wat er gaande was. ze stonden daar maar en keken dom voor zich uit. De commentator zei dat ze zo dom zijn dat ze niet eens beseffen wat er gaande is.

Menselijke wezens zijn een beetje anders. Als er iemand sterft begrijpen we de dood. We hebben een begrafenis. Welk ander schepsel heeft een begrafenis voor de dode van zijn soort. *Geen enkel!* Menselijke wezens zijn totaal anders. We hebben de geest van de mens in ons om ons verstand te geven, om ons intelligentie te geven, om ons keuzes te geven. Maar daar bovenop *geeft God ons* dan nog eens *Zijn Geest*.

1 Corinthiërs 2:11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Daarom kan alle theologie in de wereld, alles wat de mens op dit gebied ooit heeft gedaan, *door hun eigen denken en intellect niet komen tot de kennis van de waarheden van God*, omdat het niet in hen zit om meer te doen dan de domme koe om een keus te maken. God moet die waarheden openbaren. Daarom hebben we de Bijbel. Daarom is het Woord van God zo diepgaand.

1 Corinthiërs 2:12-16 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, ...

Daarom, gemeente, is het zo iets tragisch om te zien dat een van de grote Kerken van God de grootste fout maakt die ze ooit heeft gemaakt. Ze proberen mensen te behagen. Als we mensen willen behagen, kunnen we God dan nog behagen? Moeten ze, om dat te doen, niet een ander evangelie gaan verkondigen? *Inderdaad doen ze dat!* Ze zijn druk bezig om de weg van afvalligheid en valse leer op te gaan. Dat is een schande, als er hier zoveel is voor ons om te leren. Zij gaan terug en nodigen de geest der wereld uit binnen te komen. Waar komt die geest vandaan? Wie is 'de overste van de macht der lucht die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid'? *Niemand anders dan Satan de duivel.* Wij hebben die geest niet ontvangen. In tegendeel ...

1 Corintiërs 2:12 ..., maar de Geest uit God, ...

Wij hebben de Geest ontvangen die uit God voortkomt, van God de Vader Zelf!

1 Corintiërs 2:12-15 ..., opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. [Zelfs de diepten van God!] Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens [dat is iemand zonder de Geest van God] aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid [of ze hinderen hem, ze beperken zijn mogelijkheden, zijn gedrag] en hij kan het niet verstaan [dat wil wat zeggen, hij kan ze niet eens begrijpen], omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. [Hier hebben we het punt waartoe we moeten komen, gemeente.] Maar de geestelijke mens **beoordeelt alle dingen** [We zijn in staat tot een juist oordeel te komen en alles op de juiste waarde te schatten.], zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

Daar heeft Petrus het hier over: Degenen die we hebben achtergelaten, nadat we ons hebben bekeerd en Gods weg zijn gegaan, komen terug en oordelen ons en zeggen: 'Waarom doe je dit niet; waarom doe je dat niet; je deed dat vroeger wel?' Niemand zal ons oordelen en waarom niet? Omdat *God ons zal oordelen!*

Dit is ook heel belangrijk en diepgaand als het aankomt op interacties tussen leden, interacties tussen dienaren en leden. Een dienaar kan ons niet oordelen in plaats van God. Het kan zijn dat hij tot een oordeel is gekomen op basis van ons gedrag, als we zondigen. Maar niemand kan ons hart oordelen – ***alleen God oordeelt ons hart.*** Daar heeft hij het hier dus over.

1 Corinthiërs 2:15-16 ..., zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? [*Niemand! Niemand!*] Maar wij hebben de zin van Christus.

Als Petrus dus zegt 'wapen u met dezelfde gedachte' dan is wat hij echt zegt iets dat zoveel diepgang heeft, dat het als het ware de hele volheid van het evangelie van Jezus Christus is. *Gewapend zijn met dezelfde gedachte* is gevuld zijn met de Geest van God. We zullen dit niet verkrijgen door onze werken. We zullen dit niet krijgen door onze kracht. We zullen dit niet krijgen door naar God te gaan en Hem te dwingen dit te doen, zoals Job: 'God, ik heb dit gedaan' en 'God, ik heb dat gedaan' en 'God, ik heb ook nog dat gedaan'. Nee, God zal dat geven vanuit Zijn genade. Daarom had de apostel Paulus waarschijnlijk een dieper begrip, omdat ***hij de grootheid van God zag***, en de ***geweldige uitwerking van zonde.***

Laten we teruggaan naar Romeinen, hoofdstuk 7. Dit is het waar hij het over heeft: laten we verdergaan dan het eerste onderwijs – dat is het basisfundament. Dit is voor sommige mensen heel moeilijk te begrijpen; laten we dus zien of wij dat kunnen; laten we dus zien of wij het met Gods Geest kunnen begrijpen; laten we dus zien of we het met Zijn Woord kunnen begrijpen. Hij had een geweldige ervaring meegemaakt. Paulus was een Farizeeër. Paulus kende de wetten van God. Paulus kende alle traditionele wetten van het Judaïsme, de Farizeïsche versie ervan. En wel in die mate dat hij zei dat hij onberispelijk was. Maar toen God hem riep, gebeurde er iets met een geweldige impact, en hij legt dat hier uit:

Romeinen 7:7-8 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? [Nee! De Wet definieert zonde. De Wet zelf is geen zonde.] Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet [Dat is de functie en het doel van de Wet: ons zeggen wat zonde is.]; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. [Hij begreep dat in principe, zelfs als Farizeeër. Maar toen Christus kwam gebeurde er iets met veel meer diepgang.] Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood.

Is dat ons ooit overkomen? Is ons ooit overkomen, nadat we ons bekeerd hadden en de Geest van God hadden ontvangen, dat ons denken volledig van slag raakte door allerlei zondige gedachten? We wilden dat echt niet. Maar wat gebeurde er? God liet ons de uitzonderlijke zondigheid van de zonde zien, omdat die diep in ons binnenste zit: "... , wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood."

Romeinen 7:9-10 Ik heb eertijds geleefd zonder wet [dat is het *echte* begrip van de geestelijke diepgang van Gods Wet]; toen

echter het gebod kwam [Het gebod om me te bekeren, dat gebod sloeg hem vanaf zijn ezel op weg naar Damascus, en hij bekeerde zich.], begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven [Statenvertaling: ik ben gestorven. Hoe stierf hij? *Door de doop*, dat was zijn dood.], en het gebod dat ten leven moest leiden, **bleek voor mij juist ten dode te zijn**;

Dat is me nogal wat. Om dat echt te begrijpen, dat gaat heel diep! Waarom? ***Omdat de Wet niet kan behouden!*** De Wet definieert! De Wet doodt, vanwege de overtredingen! Daarom is zonde zo ***uitzonderlijk zondig!***

Laten we naar Marcus, hoofdstuk 7, gaan om te begrijpen waar zonde vandaan komt. Het is niet alleen maar uitwendig gedefinieerd, omdat er dan, als er geen acties van mensen plaatsvonden, geen zonde in de wereld zou zijn. Maar de mensen ***kiezen*** ervoor te zondigen! En zij hebben de 'wet van zonde en dood' in zich, die hen ertoe aanzet te zondigen. Daar heeft Paulus het hier over. Hij begreep nooit echt dat dat allemaal van binnenuit kwam totdat God hem riep. En hoe kon hij dat gaan begrijpen? *Door het denken van Christus*: 'Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.' Het bevestigde wat Jezus hier zei:

Marcus 7:21 Want **van binnenuit**, ...

En daarom zei Jezus tot de Farizeeën: 'Gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.' Want alle onze pseudo-rechtvaardigheid aan de buitenkant ***brengt geen verandering in de binnenkant***. Om een christen te zijn, moeten we bekeerd zijn, moet ons denken veranderd zijn, waardoor we het van binnenuit begrijpen.

Marcus 7:21-22 ..., uit het hart der mensen [We weten waarom we het denken van Christus nodig hebben.], komen de kwade overleggingen [Daarom begreep de apostel Paulus dat zonde 'uitzonderlijk zondig' werd; omdat het daar zijn oorsprong vindt.], hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, ...

Het lijkt wel op het lezen van de koppen in de krant. Kijk maar eens in de krant van vandaag of die van gisteren en lees die.

Marcus 7:22-23 ..., onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand [Het Grieks voor dit woord is *anoetos*, dat zouden we kunnen vertalen met *idiot* *gedrag*.]. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Daar had Paulus mee om te gaan, hier in Romeinen 7 – heel belangrijk voor ons om te begrijpen. We kunnen niet groeien in het hebben van het denken van Christus totdat we de diepe betekenis van zonde begrijpen en het gevolg daarvan in ons. En dan komt de diepgaande werking van de Heilige Geest om ons te helpen overwinnen en het ontzaglijke van Christus' offer om vergeving te brengen. Hier heeft Paulus het over.

Romeinen 7:10-11 en het gebod dat ten leven moest leiden [Zei God niet: Och, dat zij altijd Mijn geboden zouden houden, opdat het hun goed zou gaan?], bleek voor mij juist ten dode te zijn [Waarom? *Omdat hij begreep hoe diep die zondige natuur in hem zat.*]; want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood.

Zijn eigen vleselijk denken misleidde hem. Maar het gebod was aanwezig, was van kracht en leefde – ***het loon van de zonde is de dood; zonde is de overtreding van de Wet.***

Romeinen 7:12 Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Niets dat God doet is slecht of verkeerd. De Wet is geen zonde, juist *ons gedrag en de overtreding van de Wet is zonde* – en dat is diep verankerd in ons hart en denken en ziel en wezen. Daarom zegt hij dit.

Romeinen 7:13 Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft, ...

Dit is het hele punt: hoe diepgaander we bekeerd zijn, hoe meer we ons bewust worden van de zonde; omdat God het ons wil laten zien dat die in ons binnenste is, en dat is de strijd die in ons woedt.

Daarom geldt, hoe meer we van Gods Geest hebben en hoe meer we van Gods liefde hebben, hoe meer God ons deze dingen zal gaan openbaren zodat we ze door verdergaande bekering uit ons denken kunnen verwijderen. Dat zal niet gebeuren door ons gedrag. Dat zal gebeuren door de werking van Gods Geest, zodat *Hij ons gedrag kan veranderen*. Omdat we datgene wat deel van ons uitmaakt, niet zelf kunnen opruimen, moet iets dat groter is dan ons dat opruimen, en dat is Christus en Zijn Geest.

Romeinen 7:13 ..., opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt [Daarom is de Wet goed, omdat ze definieert wat zonde is en we kunnen zien waar we verkeerd zijn. Zien we dat in, begrijpen we dat?], opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod.

Daarom gaf Christus de Bergrede; we zullen daar later op ingaan. De *geest van de Wet* laat zien dat haat hetzelfde is als moord. Lust is overspel; begeerte is diefstal. Daarom zei de apostel Paulus, met de Geest van God in hem, dat 'de Wet nu laat zien dat zonde *uitzonderlijk* zondig is'. Dan kunnen we onze eigen ijdelheid gaan onderkennen. Dat is moeilijk! Dan kunnen we ook onze eigen begeerte gaan onderkennen. Met de Geest van God wordt dus het ware motief, de ware bedoeling van God in ons denken ingebouwd. Terwijl dat gebeurt is er die innerlijke strijd waaruit blijkt ...

Romeinen 7:13-14 ..., opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Wij weten immers, dat de wet geestelijk is [Ja, de Wet is voortdurend actief.]; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.

Hij zegt in principe dus: 'Van mezelf ben ik zo verkocht onder de zonde dat er voor mij *buiten Christus om* geen enkele hoop is.'

De Protestanten hebben een oplossing voor dit probleem. Zij zeggen: 'Niemand kan de geboden perfect onderhouden, daarom hoeven we ze niet te houden.' Dat is onlogisch. Ik haat het woord *logisch* omdat menselijke logica je in problemen brengt als je probeert de menselijke logica te gebruiken om geestelijke dingen te begrijpen. Maar die uitspraak van de Protestanten is niet juist, geestelijk dus. Laten we het daarom zo zeggen:

Romeinen 7:14-15 ...; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.

Dat zegt hij terwijl hij al 20 jaar als apostel fungeerde. Hij was een dienaar van God. En hier verkondigde hij de boodschap aan andere mensen.

Romeinen 7:15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet [Hij wilde die dingen echt niet doen! Hij wilde dat zelf echt niet doen, maar toch deed hij het!]; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.

Hoe vaak is dat ons overkomen? Hoe vaak hebben we werkelijk, echt iets gevoeld als een sterk verlangen van de wil:

- om iets te doen
- om iemand lief te hebben
- om iets aardigs tegen iemand te zeggen
- te bidden
- Bijbelstudie te doen
- een beter begrip van Gods Woord te hebben

en we doen het niet! Dat is waar de apostel Paulus het over heeft. Hij zei dat hij verlangde iets te doen, maar hij deed het niet.

Vers 16 geparafraseerd: "Want wat ik wil doe ik niet, maar dat wat ik haat, dat zie ik mezelf doen. Want wat ik haat, dat doe ik." Dat is een hele erkenning. Hij had kunnen zeggen: 'Ik ben een apostel van God, geroepen door Christus. Ik leid een volmaakt leven, leef zoals ik doe.' *Nonsens!*

Dit maakt deel uit van het denken van Christus: dat we de nederigheid hebben die van Christus komt, omdat Christus dit soort gedrag in ons denken en ons hart aan de orde stelt, zodat we ons ervan kunnen bekeren. Met welk doel? ***Zodat iedere zonde en iedere ongerechtigheid kan worden weggewist.***

Daarom doet God dat. En ik garandeer u één ding, dat staat vast: niemand in de wereld zonder Gods Geest zal dit innerlijke conflict hebben. Ze kunnen allerlei conflicten hebben, maar niet dit type.

Hoe gaat God dat probleem oplossen? Dit is één van de diepe dingen van God.

Romeinen 7:16-18 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. [Die zegt me wat juist is, en die zegt me wat verkeerd is.] Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. [Daarom hebben we het gehad over de 'wet van zonde en dood' – zonde woont door erfenis in elk menselijk wezen, het maakt deel uit van zijn natuur, die zoals Christus zei van binnenuit tot uiting komt.] Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.

Als we dat gaan begrijpen, zullen we net zijn als Job. Houd uw vinger hier en laten we Job 42 opslaan. Het is heel belangrijk wat Job deed, toen hij dit ging begrijpen; en wij kunnen de les die ervoor ons inzit ook begrijpen. Nadat God Job aansprak, nadat hij had gezegd: 'Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. Ik heb ook nog dat andere gedaan. Ik heb de hongerigen te eten gegeven. Ik heb zorggedragen voor de behoeftigen. Als ik in de zaal kwam was ik zo belangrijk dat iedereen opstond en voor mij boog. Als ik sprak luisterden ze. Dus God, het is niet eerlijk wat U me aandoet.' God kwam dus tot Job en zei: 'Job, vertel Me eens iets:

- Waar was je toen Ik het fundament van de aarde legde?
- Waar was je toen Ik de hemelen uitspande?
- Waar was je toen Ik al deze dingen schiep?

En Ik zal je nog iets zeggen, Job: Als je jezelf nu kunt kleden met majesteit zodat je door je eigen persoonlijkheid je huid kunt redden, dan zeg Ik je, dat je jezelf inderdaad kunt redden.'

Job 42:1 Toen antwoordde Job de HERE: ...

Let nu op zijn nederige houding. Een groot verschil met de periode waarin al die argumenten naar voren werden gebracht.

Job 42:2-6 ...: Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld. 'Wie is het toch, die het raadsbesluit omsluitert zonder verstand?' Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. 'Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht' Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. [Dat wil zeggen: ik begrijp nu de geestelijke aspecten hiervan.] Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.

We zien hoe dat bewustzijn en dat besef bij Job tot stand kwam. Dat is precies waarover de apostel Paulus het in Romeinen 7 heeft. Hij zag dat zonde *uitzonderlijk zondig* was; omdat hij de diepgaande werking ervan begreep. Mensen die de Geest van God niet hebben zien de uitzonderlijke zondigheid van zonde niet in. 'Een beetje zonde kan toch geen kwaad?' Wat zegt de Bijbel? *Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het gehele deeg!* Als we Gods Geest hebben en we hiervan overtuigd zijn, dan zullen we hier doorheen moeten.

Romeinen 7:18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. [Behalve de Geest van God.] Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig [Ja, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak – hij had dus de wil, die was in hem aanwezig.], maar **het goede uitwerken, kan ik niet.**

Dat wil zeggen vanuit zichzelf, met zijn eigen vermogens, met zijn eigen denken, was hij niet instaat dat te doen wat werkelijk goed is. Wat bedoelt hij met *goed*? Is dat het eten geven aan de hongerigen? Is dat zorgdragen voor iemand die geen onderdak heeft? Is dat *goed*? Over welke definitie van *goed* hebben we het? Wat is *goed* voor God? Daar hebben we het over: ***de goedheid voor God***; het goede dat werkelijk goed is. Met andere woorden datgene dat voor alle eeuwigheid goed zal zijn. Dat goede, daarvan zegt Paulus, kan ik van mijzelf niet doen!

Romeinen 7:19-20 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

Met andere woorden dat is niet zijn motief. Net als wij, wanneer we zondigen, zeggen we niet: 'Ik zal nu eens stappen zetten om deze zonde te gaan doen.' Nee, we bepalen niet van tevoren om dat te doen. We zetten ons denken niet daartoe. Het kan zijn dat we er gemakkelijk aan toegeven. De verleiding doet zich voor en we gaan erin mee. Het kan zijn dat we nogal opvliegend zijn. Veel mensen zijn dat, en dat blijft maar terugkomen. We haten het. We willen het niet doen. Het is niet ons verlangen om het te doen. ***Maar we doen het!*** Dus wij zijn het niet. Zoals de apostel Paulus zei: "Dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont." En wij hebben allemaal, niemand uitgezonderd, de zonde in ons wonen.

Romeinen 7:21-23 Zo vind ik dan deze regel [net als de wet op de zwaartekracht]: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; [en ondanks dat zegt hij:] want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods [Ja! Die is heilig; die is gerechtigheid; die is juist; die is goed. We verlus-

tigen ons in de innerlijke mens in het Woord van God! Dat is ons hele denken en verlangen.], maar **in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand** en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde [Zo noemde Paulus die innerlijke oude natuur van ons: de 'wet der zonde'.], die in mijn leden is.

Dit is werkelijk een dilemma, daarom zegt hij:

Romeinen 7:24 Ik, ellendig mens! ...

Ik zal u één ding vertellen, als we tot het punt van werkelijk, diepgaand berouw en bekering komen, zullen we ons net zo voelen als Paulus.

Romeinen 7:24-25 Ik, ellendig mens! [En dat zijn we voor God, zonder Christus. Dat zegt hij.] Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! [Hij zal verlost worden.] Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

Dit is iets waar we ook een dieper begrip van moeten krijgen, gemeente.

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

Dat zijn zij die door dezelfde strijd gaan; die hetzelfde probleem hebben; die de zonden die in hen zijn overwinnen. En hoe overwinnen we de zonden die in ons zijn?

Laten we daarvoor naar 2 Corintiërs 10 gaan. Gemeente, daar staat één van die belangrijke dingen. We kunnen ons innerlijke

denken nooit overwinnen door het uitwendig onderhouden van de Wet. ***We moeten met de Geest van God en Christus in ons de innerlijke zonde van ons wezen overwinnen!*** Daarom is dat zo belangrijk. Daarom zei Paulus: 'De Wet is er en hij is geestelijk en juist en rechtvaardig en goed; maar de Wet buiten mijn denken kan mijn denken niet veranderen.' ***Alleen de Geest van God kan ons denken veranderen. Alleen God kan ons tot bekering brengen!*** Gods Wet *definieert wat goed en kwaad is*. Gods Wet *kan ons leiden tot een zekere mate van bekering – of tot een bepaalde mate van verandering in gedrag – maar alleen Gods Geest kan ons denken tot bekering brengen*. Wat doen we dan als we ons gevangen zien in deze verschrikkelijke puzzel?

2 Corintiërs 10:4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, ...

We kunnen dit niet doen door alleen maar het hebben van positieve gedachten. We kunnen dit niet doen door goed te doen. We kunnen dit niet doen met vleeselijke middelen en methoden.

2 Corintiërs 10:4 ..., maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,

Het grootste bolwerk zit hier boven, in ons hoofd, ons denken waar zonde woont! Dat is het grootste *bolwerk*. We moeten de gedachten die in ons *hart* opkomen, overwinnen. En we kunnen die niet overwinnen zonder de Geest van God – alleen met de Geest van God kunnen we dit doen.

2 Corintiërs 10:5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk

bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,

Zo doen we dat. We brengen ze onder de *gehoorzaamheid aan Christus*

- door bekering
- door gebed
- door ons te voegen naar God
- door over Zijn Woord te mediteren
- door te groeien in genade en kennis
- en door te beseffen dat dit allemaal wordt bewerkstelligd door de genade van God.

Dat kan op geen enkele andere manier! We worden door *genade* behouden! We moeten daarbij inderdaad de geboden van God onderhouden. Maar we worden niet behouden door het houden van de Wet. Onthoud dat!

Wat zei Christus de rijke jongeling? Toen de rijke jongeling bij Hem kwam en zei: 'Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?' Jezus antwoordde: 'Onderhoud de geboden.' De rijke jongeling zei: 'Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Wat moet ik nog meer doen?' Christus zei: 'Ga heen en verkoop alles wat je hebt en kom terug en volg Mij, dan zul je een schat in de hemel hebben.' Toen kwamen de discipelen: 'Hoe kan dat allemaal?'

Hij zei in een andere gelijkenis: 'Ik wil jullie iets zeggen. Iemand heeft een knecht die voor hem op het land werkt. Hij doet wat hij op het land verondersteld wordt te doen. Dan komt die knecht thuis en zijn meester zegt: 'Bereid me iets te eten en daarna kun jij eten.' En zal die meester nadat hij al die dingen heeft gedaan, hem bedanken voor alles wat hij heeft gedaan?'

Nee! Hetzelfde geldt voor jullie. 'Als jullie alles gedaan hebben wat jullie wordt opgedragen, zijn jullie slechts onnutte knechten.' Dat is een harde uitspraak. Waarom zijn we onnutte knechten? *Omdat we Christus niet bij ons binnen hebben gelaten. We moesten iedere gedachte als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.* Daarom! Als Petrus dus zegt: 'Wapen jezelf met dezelfde gedachten als Christus', dan zegt dat heel wat!

2 Corintiërs 10:5-6 ..., elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus [Daarom is Christus in ons de enige hoop op heerlijkheid.], en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Laten we Romeinen, hoofdstuk 8, opslaan. Nu zien we waarom er geen veroordeling is, omdat *wij, vanuit onszelf, ons eigen ik niet kunnen overwinnen.* Christus *in ons* en het met de Geest van God brengen van elk bedenksel als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus, *kan ons eigen ik overwinnen.* Een diepgaand verschil.

Daarom zegt hij hier:

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn [Statenvertaling voegt toe: die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest].

We leiden ons leven niet langer op dezelfde manier als we ooit deden. We zijn bekeerd. We zijn veranderd! En we groeien in genade en kennis.

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Al hebben we vandoen met die voortgaande strijd met de 'wet van zonde en dood' in ons, Christus heeft ons ervan bevrijd, zodat *we er niet zo zwaar mee belast worden dat we* aan de lusten ervan *moeten gehoorzamen*, als we elk bedenkfel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.

Romeinen 8:3 Want wat de wet niet vermocht, ...

De Wet kan ons niet tot bekering brengen; de Wet kan ons geen kracht geven; de Wet kan alleen definiëren en de dood brengen.

Romeinen 8:3 ..., omdat zij zwak was door het vlees; ...

Waarom was zij zwak door het vlees? *Vanwege de 'wet van zonde en dood' in ons.*

Romeinen 8:3 ...; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk [om net zo te zijn als wij], en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,

Als Christus de zonde in het vlees veroordeeld, wie moet dan de zonde in ons overwinnen? *Christus in ons!* Zeker, wij hebben ons deel te doen. Maar Christus moet met Zijn Geest de activerende, motiverende, leidende en versterkende kracht zijn om het te doen.

Romeinen 6:10-12 Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Je-

zus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, ...

Dat doet Christus in ons, zodat de zonde niet langer als koning heerst in ons sterfelijk lichaam. We zien de zonde dan voor wat het is, we begrijpen de slechtheid ervan; we begrijpen de macht ervan; het werkt om ons neer te halen – maar *we laten het niet langer* over ons *heersen*. Waarom? *Omdat we het denken van Christus in ons hebben!* En we brengen iedere gedachte in gevangenschap onder de gehoorzaamheid aan Christus. Dat is de manier waarop we het doen.

Daarom is dit zo'n belangrijk punt. Daarom moeten we naar de diepe dingen van God kijken. De diepe dingen waarin we moeten groeien. En daarom zei de apostel Petrus dus: 'Laten we gewapend zijn met hetzelfde denken.'

Laten we dat nog eens lezen:

1 Petrus 4:1 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, ...

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.