

## De eerste brief van Petrus, deel 11 <sup>1 2</sup>

Vandaag zullen we in principe het laatste deel van 1 Petrus, hoofdstuk 3, behandelen. Om te beginnen gaan we nog even terug naar 1 Petrus 3:12; dit is een heel belangrijk Schriftgedeelte.

**1 Petrus 3:12** want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, ...

Dat is iets dat we echt moeten begrijpen en beseffen:

- God is er om te horen
- God is er om te helpen
- God waakt over ons

Jezus zei dat *de Vader niemand zal verliezen*. En ik zie dat heel duidelijk. God kan ons voor een tijdje laten ronddolen. God kan ons voor een poosje hierheen en daarheen laten gaan, maar God geeft ons niet op. Omdat God zo'n geweldig plan heeft, dat we allemaal in het Koninkrijk van God zullen zijn, geeft Hij ons in geen enkel opzicht op.

**1 Petrus 3:12** ..., maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

Ziet u hoe het in elkaar zit? Ziet u hoe dit het mooi en duidelijk maakt? Vaak denkt de mens dat God geen acht slaat op wat de slechte mensen doen. Maar God doet dat wel!

Laten we naar het boek Prediker, hoofdstuk 8, gaan. Er zijn twee dingen die God een rol laat spelen als we het hebben over

---

<sup>1</sup> Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of First Peter XI' gegeven op 1 mei 1993 door Fred R. Coulter.

<sup>2</sup> Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

mensen die het kwade doen. Soms komt de straf onmiddellijk. Soms is dat niet het geval. God wil weten wat er in het hart van de mens zit. God heeft geen behagen in de dood van de zondaar. Als we dus kijken naar al die dingen die er gebeuren, moeten we dat allemaal in gedachten houden als we naar de wereld om ons heen kijken. Maar er is iets dat onomstotelijk geldt:

**Prediker 8:11** Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstands voltrokken wordt [de mens denkt dat hij ermee weg komt], daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen,

Als we deze dingen met elkaar in verband brengen, zullen ze vroeger of later met hun daden worden geconfronteerd. *God weet wanneer!* God weet wie het kwade bedrijven. God hoopt dat de zondaar zich bekeert. Dat is tenslotte het punt waarom alles draait. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon.

Degenen onder ons die zondaars zijn proberen zich daaraan vast te klampen. Maar als we naar God gaan is Hij er om ons te helpen. Daar zit echter nog een andere kant aan. De andere zoon had even gelukkig moeten zijn als zijn vader, dat zijn broer berouw had. In plaats daarvan werd hij boos en zei: 'Ik ben hier al die tijd geweest en heb mijn werk gedaan en u hebt nooit een feestmaal voor mij aangericht.' De vader zei: 'Zoon, jij bent altijd bij mij.' De terugkeer van zijn broer deed in het geheel niets af van zijn erfenis. Soms gedragen we ons zo jegens mensen in de wereld als we zien dat ze het kwade doen. In eigengerechtigde verontwaardiging heb ik het ook gezegd. Hoe konden ze het doen? Wel, ze konden het. God weet waarom. Hij zal het ter harte nemen. Misschien gaan ze zich zo ellendig voelen in wat ze doen dat ze berouw zullen krijgen en

zich tot God bekeren. Laten we dus hopen dat dat het geval zal zijn.

We lezen nu 1 Petrus 3:13-18 door en komen er dan in meer detail op terug.

**1 Petrus 3:13-18** En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. [Vaak voelen we ons onder die omstandigheden niet zo.] Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest,

Laten we aan paar andere Schriftgedeelten opslaan die hiermee overeenstemmen. Psalm 56 is een geweldige Psalm. Gemeente, vaak als onze gebeden wat verschralen of als de omstandigheden moeilijk worden, of iets van dien aard, moeten we de Psalmen opslaan en die in onze gebeden gebruiken – om onze gebeden mee te beginnen – en dat zal van veel hulp blijken te zijn. Hier hebben we een geweldig gebed, dat naar mijn mening veel vandoen heeft met het leven van Christus en de dingen waar Hij door moest gaan en die Hem overkwamen.

Vaak hebben we het idee dat het voor Jezus allemaal vrij gemakkelijk was, maar we lezen in Hebreeën 5 dat Hij in tranen

moest bidden en smeken met krachtig aanroepen tot Hem, die Hem uit de dood kon redden. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij gehoorzaamheid geleerd door de dingen die Hij moest lijden. Denk er als volgt aan: Jezus – die volmaakt was – moet elke dag hebben geleden door de dingen die Hij zag gebeuren.

Laten we aan Christus denken als we die Psalm lezen.

**Psalm 56:1-4** Wees mij genadig, o God, want de mensen vertrappen mij, de ganse dag benauwen mij de bestrijders; [Ik ken niemand die op deze manier hier doorheen is gegaan, behalve Christus.] wie mij benauwen, vertrappen mij de ganse dag, ja velen zijn het, die mij uit de hoogte bestrijden. Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?

We kunnen diverse dingen die hier genoemd worden verbinden met:

**Johannes 6:63** ..., het vlees doet geen nut; ...

Er kunnen mensen zijn die ons dingen aandoen, maar wat maakt dat – als we er echt over nadenken – op de lange termijn voor verschil uit? Er komen vrij moeilijke tijden voor ons aan, we kunnen dat aan alle kanten zien. Als de maatschappij als geheel zich niet aan de voorschriften van het Woord van God houdt, is het resultaat dat de mens probeert zijn eigen gerechtigheid vast te stellen. Daardoor loopt het uit op meer situaties zoals die in Waco, of andersoortige problemen. We hoeven niet te vrezen voor wat vleeselijke mensen ons kunnen aandoen.

**Psalm 56:5** De ganse dag verminken zij mijn woorden [zij verdraaien de woorden van Christus]; al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwade.

Kijk eens terug naar de confrontatie die Jezus had vlak voordat Hij gekruisigd werd, toen Hij naar de tempel ging en de Farizeeën op Hem afkwamen om Hem te verzoeken, en toen de Sadduceeën kwamen om Hem te verzoeken. Zij probeerden Hem te doden. Zij wilden Hem stenigen. Zij wilden Hem arresteren. Zij wilden iets kwaads in Hem vinden. Zelfs Zijn discipelen konden niet door het veld gaan en gewoonweg wat rijpe graanaren plukken om die in hun handen fijn te wrijven en de korrels op te eten, zonder dat de Farizeeën langs kwamen en zeiden: 'Uw discipelen oogsten op de sabbat.' Hij had het echt zwaar.

**Psalm 56:6-8** Zij willen aanvallen, zij spieden, zij nemen mijn schreden waar, terwijl zij loeren op mijn leven. Zou er voor hen bij zoveel boosheid ontkoming zijn? [Komen ze hier op de lange termijn mee weg?] Stort de volken in toorn neder, o God! Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zij zij niet in uw boek?

David heeft het in deze Psalm over zichzelf, we komen dus in aanraking met Davids persoonlijke ervaringen; en deze verwijzen profetisch naar Christus. Het is duidelijk dat dit niet betekent, dat als we werkelijk iets hebben om over te huilen dat we dan de tranen moeten opvangen in een klein flesje om daarmee naar God te gaan en te zeggen: 'Heer, ik heb geleden.' Dat betekent het niet. Dit is een metafoor dat God geen van onze tranen aan Zijn aandacht laat ontsnappen. God laat geen enkele van onze tranen aan Zijn aandacht ontsnappen. ***Hij weet ervan! Hij weet ervan!***

**Psalm 56:9** Dan zullen mijn vijanden terugwijken ten dage dat ik roep; dit weet ik: dat God met mij is.

Begrijp altijd dat:

- God er voor ons is!
- God ons liefheeft!
- God ons heeft geroepen!
- Er een geweldig doel in het verschiet ligt!

**Psalm 56:10-13** Op God, wiens woord ik prijs, op de HERE, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.

Dat is een geweldige Psalm. Laten we naar Mattheüs, hoofdstuk 10, gaan om te zien hoe dit van toepassing is. Hier hebben we een Schriftgedeelte dat we goed kennen en al vaak hebben doorgenomen. Dit helpt ons werkelijk. Dit zou ons moeten helpen in alles wat we doen. Maar heel vaak gaan we denken dat er alleen in ons leven problemen zijn. Maar ik zeg u, dat bijna iedereen in de wereld in deze tijd problemen heeft. We kunnen dus een sterk vertrouwen hebben in Gods weg. We kunnen een sterk vertrouwen hebben dat God ervan af weet.

**Mattheüs 10:28-30** En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel [gehenna]. [Dan voegt Jezus toe:] Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. [Dat betekent *zonder dat Hij daarvan af weet.*] En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.

Met andere woorden als er staat dat Gods ogen gericht zijn op de rechtvaardigen, dan is dat niet om haren te tellen. Maar God

kent ons zo goed en is zo diepgaand betrokken bij ons leven dat Hij dat weet, en Hij kent al onze gedachten. Daarom kunnen we die moed hebben waar Petrus het over heeft.

Laten we naar Jesaja 50:7 gaan; daar vinden we alweer een geweldig deel van de Schrift. Ik weet uit ervaring dat God ons vroeger of later in een situatie zal brengen waarin God onze enige hulp is, een situatie waarin we denken dat er absoluut niets anders valt te doen dan voor God op de knieën te gaan, omdat er niets anders is dat we kunnen doen. Als dat gebeurt, voelen we ons vrij ellendig. Ik weet dat ik me zo voelde. God voelt Zich niet ellendig, omdat Hij er is om ons te helpen. ***God is er om ons te helpen!***

**Jesaja 50:7** Maar de Here HERE helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een kesteen, ...

Niet in koppigheid tegen God, maar in de kracht en sterkte van Gods Geest, bedenkend dat ***als God voor ons is dat er niets tegen ons kan zijn***. Schrijf in de marge van uw aantekeningen 'Romeinen 8'. U moet dat zelf maar bestuderen en er nog meer Schriftgedeelten aan toe voegen.

**Jesaja 50:7-8** ..., want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden. Hij is nabij, die mij recht verschaft [God is er altijd om te helpen]; wie wil met mij een rechtsgeding voeren? Laten wij samen naar voren treden. Wie zal mijn tegenpartij in het gericht zijn? Hij nadere tot mij.

Als we aangevallen worden wegens ons doen en laten als christen, dan heeft het geen enkele zin om die aanvallen te pareren door zelf ook in de aanval te gaan. Dat zal niets oplossen. Laat de afhandeling daarvan over aan God.

**Jesaja 50:9-11** Zie, de Here HERE helpt mij, wie zal mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als een kleed, de mot zal ze verteren. Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwde hij op de naam des HEREN en steunde op zijn God. Zie, gij allen die vuur ontsteekt, u met brandpijlen uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en onder de brandpijlen die gij aangestoken hebt. [Hier gaat het over ons eigen werk, alles wat we zelf doen.] Van mijn hand overkomt u dit, in pijn zult gij neerliggen.

Op de lange termijn zal God het ten goede doen keren. Het volgende hoofdstuk borduurt hier op voort en bevat nog meer bemoediging voor ons:

**Jesaja 51:1-3** Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de HERE zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, [Wie is die Rots? *Christus!* Zei Petrus niet dat wij levende stenen zijn, gehouwen uit de Rots?] en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt; aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; ...

En daarna gaat het verder met de verlossing die komt bij de wederkomst van Christus. Dit zijn dus geweldige Psalmen voor ons.

De les die we uit 1 Petrus 3:13 moeten leren, is dat niemand ons schade kan berokkenen als we God volgen. Niemand, onder geen enkele omstandigheid! Laten we ons door hen en de omstandigheden niet terneer laten drukken.



**1 Petrus 3:14** Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig [gezegend]. ...

Er zijn zegeningen. Het voelt niet aan als een zegen als we er doorheen gaan.

We hebben in Mattheüs de zaligsprekingen [omstandigheden waarin we worden gezegend] en we zullen die behandelen als we dat boek doornemen. Dat zal een opwindende studie zijn, gemeente. Die studie zal ons geloof doen toenemen in wat God met het Nieuwe Testament heeft gedaan, alles wat Christus heeft gedaan en wat de apostelen hebben gedaan. Dat zal heel opwindend zijn.

**Mattheüs 5:10-12** Zalig de vervolgd en om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.

We kunnen hieraan als aan iets indrukwekkends vasthouden, gemeente. We zullen er ook een les uit leren. Waarom zullen die dingen ons overkomen? Waarom zou God ons in een situatie brengen waarin die dingen ons overkomen?

- Omdat we niet van deze wereld zijn.
- Omdat God ons heeft geroepen.
- Omdat Christus voor ons heeft geleden.

Maar we hebben allemaal iets heel grondig te leren.

**Mattheüs 5:43-44** Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

Dat is moeilijk uit te voeren. Dat is het moeilijkste in de wereld om te doen. Voor sportliefhebbers is dat echt heel moeilijk. Als uw team verliest zegt u niet *hoera!* U kijkt uit naar koppen die moeten rollen. Het zit niet in onze natuur om dat te doen, tenzij we de Geest van God hebben. Daarom worden we soms in situaties gebracht waarin we de gelegenheid hebben onze vijanden lief te hebben.

**Mattheüs 5:44-48** ... en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Daar hebben we het einddoel! We kunnen dat koppelen aan Efeziërs 4:13, waar gesproken wordt over 'de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus'. Ik ga u een vraag stellen maar voordat u een antwoord geeft, wil ik dat u er goed over nadenkt. Wat zijn de liefde-geboden in het Nieuwe Testament, en in welke volgorde moeten we die plaatsen, wat is de juiste volgorde? Het is niet erg lastig, al klinkt het lastig! We hebben er zojuist één gelezen. En de eerste is 'heb God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand'. We behandelen iets dat heel fundamenteel is; daarom ga ik hier op in.

**Mattheüs 22:37-39** Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het

tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

We kwamen de liefde-geboden dus tegen in de volgende volgorde:

- Heb uw vijanden lief.
- Heb God lief.
- Heb uw naaste lief.

Het Nieuwe Testament bevat nog een vierde liefde-gebod, dat is:

- Heb uw broeders in de gemeente lief.

Dat laatste kunnen we lezen in de volgende twee Schriftgedeelten:

**Johannes 13:33-34** Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u; gij zult Mij zoeken en, gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, zo spreek Ik thans ook tot u. Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.

**Johannes 15:9-12** Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

Vers 40 van Mattheüs 22 is een sleutelvers:

**Mattheüs 22:40** **Aan deze twee geboden hangt** [wat volgt wordt dus afgeleid van deze twee geboden] **de ganse wet en de profeten.**

Een heel fundamenteel sleutelpunt betreffende wet is: ***er kan geen wet zijn zonder liefde!*** Liefde komt als eerste, pas dan kunnen de juiste wetten ontstaan. Wat gebeurt er als we niet de juiste liefde hebben? *Dan eindigen we met de onjuiste wetten!* Als we iets van het Judaïsme bestuderen, zullen we zien hoe dat gebeurde. Even een kort overzicht om dat te onthouden.

We hebben bijna allemaal kinderen die opgroeien of bijna volwassen zijn. Waarom hebben we de regels die we bij dat opgroeiingsproces hanteren? *Omdat we onze kinderen liefhebben!* We kunnen zeggen dat die regels onze wet van het ouderschap vormen. Hebben we op enig moment iets bedacht ten opzichte van onze kinderen dat niet op liefde was gebaseerd? Zelfs de correctie, hoe streng die ook mag zijn geweest? Ik kan niets bedenken. Betekent dat dat we geen fouten kunnen maken? *Nee!* Als we terugkijken zien we echter dat we bepaalde dingen anders hadden moeten aanpakken. Kan God dat weer rechtbreien? *Ja, dat kan Hij!* Maar deden we niet alles wat we voor onze kinderen hebben gedaan, omdat we ze liefhadden? *Ja! Daarom kunnen we geen wet hebben zonder liefde!* Dat is een heel diepgaand en fundamenteel iets dat we moeten begrijpen.

Laten we nu teruggaan naar de eerste brief van Petrus.

**1 Petrus 3:14** Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, [We hoeven niet bang te zijn en geïntimideerd te worden door deze wereld of de mensen om ons heen. Sommige mensen zijn gewoon paranoïde van angst. Doe dat niet!] en laat u niet verschrikken.

Deze punten hier zijn ook sleutelpunten, belangrijk. Dat betekent niet dat we ons als wijsneuzen moeten gaan gedragen. Maar we moeten ons niet laten intimideren. ***We moeten ons niet door de wereld laten intimideren over wat we geloven.***

*We moeten ons niet laten intimideren door de omstandigheden.* In het bijzonder in deze tijd probeert men ons door een psychologische benadering te manipuleren en te intimideren. Dat wordt bedoeld met *vreest niet voor hun dreiging.*

In plaats van dat, moeten we dit doen:

**1 Petrus 3:15** Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze,

Daarom moet een dienaar de gemeente altijd onderwijzen, want hoe kunnen we antwoord geven als we niet weten? Hoe kan de dienaar in staat zijn te onderwijzen, als ook hij niet groeit in genade en kennis? Zo moet het zijn. We kunnen niet een verzameling leerstellingen hebben die zijn goedgekeurd door een leerstellig comité, waar we dan allemaal mee instemmen, om daarna statisch te blijven en nooit te groeien in genade en kennis en begrip. *Nee, we moeten voortdurend groeien in genade en kennis!* Wees bereid om dat antwoord te geven!

Laten we naar Johannes, hoofdstuk 14, gaan. Hier hebben we het ook over niet angstig zijn en je niet laten intimideren. Dit vers past hier heel goed.

**Johannes 14:1** Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

Als we dus in Jezus Christus geloven, hoeven we ons geen zorgen te maken; hoeven we niet angstig te zijn; hoeven we ons door niemand te laten intimideren; hoeven we naar niemands pijpen te dansen. We staan uiteraard niet in rebellie tegen hen op of we gaan ook niet met hen op de vuist – dat is niet het punt.

Laten we naar Psalm 26 gaan. Nogmaals er zijn heel veel Psalmen die betrekking hebben op dit punt. Als we Petrus bestuderen, zien we dat daar vaak naar de Psalmen wordt verwezen en dat we ons lot geheel in Gods hand moeten leggen.

**Psalm 26:1-6** Doe mij recht, HERE, want ik heb in onschuld gewandeld; op de HERE heb ik vertrouwd zonder te wankelen. Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer. [Nu volgt iets dat vandoen heeft met Christus.] Ik was mijn handen in onschuld, en maak de omgang om uw altaar, o HERE,

Konden we maar dat vertrouwen hebben. Er staat dat we de boosdoeners moeten haten, maar dat neemt niet weg dat we onze vijanden moeten liefhebben. We haten wat ze doen, maar we moeten hen liefhebben.

De volgende Psalm is ook alweer een geweldige Psalm, op basis waarvan schitterende liederen zijn gecomponeerd. We hebben die allemaal wel gehoord, misschien zelfs wel gezongen.

**Psalm 27:1-4** De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten (mijn tegenstanders en mijn vijanden) zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet [Let op: helemaal geen intimidatie. Niets dan geloof en vertrouwen in God.]; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Een ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des

HEREN al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.

Als we dit laatste vers nemen, gemeente, en uitbreiden tot Gods hele plan, om bij God te zijn; dan krijgt deze Psalm een nog veel diepere betekenis. Het gaat dan verder met:

**Psalm 27:5** Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.

En natuurlijk is die Rots Christus. Dit is dus echt geweldig.

**Psalm 27:14** Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE.

**Psalm 28:1-3** Tot U roep ik, HERE, mijn rots; wend U niet zwijgend van mij af, opdat ik niet, als Gij tegen mij blijft zwijgen, worde als zij die in de groeve nederdalen. Hoor naar mijn luide smekingen, als ik tot U roep om hulp, en mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. Ruk mij niet weg met de goddelozen, noch met de bedrivers van ongerechtigheid, die met hun naasten vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is.

**Psalm 28:7-9** De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. De HERE is hun kracht, een veste des heils is Hij voor zijn gezalfde. Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.

Dat zijn echt enkele Psalmen die we nodig hebben, die ons helpen sterk te zijn. In een bepaald opzicht worden we door deze wereld en alles om ons heen geslagen en gekwetst. Noteer

Mattheüs 10: als wij het antwoord geven zal het de Vader in ons zijn die spreekt. De Vader zal ons inspireren te spreken. Hoe kunnen we een antwoord geven als we het Woord van God niet kennen? Hoe kan God ons inspireren als we Zijn Woord niet in ons denken hebben? Op die manier zal God ons inspireren, omdat we Zijn Woord in ons denken hebben.

Laten we naar Efeziërs, hoofdstuk 3, gaan. Daar zien we het hele doel van wat ons hart moet worden. In zekere zin, als we een analogie kunnen gebruiken, als we in Christus opgroeien tot de maat van de wasdom der volheid van Christus, bezitten we een uniek iets, wat ik *afhankelijke onafhankelijkheid* wil noemen. Hoe meer we op God gaan steunen (hoe afhankelijker we van God worden), des te onafhankelijker zal ons gedrag worden. Wat bedoel ik daarmee? Dat klinkt als een tegenstrijdigheid in woorden, maar dat is het niet. ***Hoe meer Christus in staat is in ons hart en ons denken te regeren omdat we op Christus steunen!*** Daardoor wordt ons gedrag steeds onafhankelijker omdat Christus in ons is en er hoeft niemand langs te komen om je te vertellen dat je dit en dat en nog wat anders moet doen. Dit is het hele doel van het christen zijn.

**Efeziërs 3:16-17** opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. ...

Op die manier, gemeente, kunnen we een antwoord geven over de hoop die in ons hart is – ***door Christus in ons hart te hebben – en geworteld en opgebouwd te zijn in liefde.*** Dit past allemaal geweldig goed bij elkaar. Op die manier zullen we het antwoord kunnen geven. Dat is de manier waarop we het kunnen doen.



**1 Petrus 3:16-17** en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, ...

Sommige mensen houden ervan eropuit te gaan en met een geestelijke vuist in iemands gezicht te slaan – en dan worden ze vervolgd – want dat is niet de wil van God. Zij krijgen terug wat ze zelf deden. God wil niet dat we zo optreden.

Voorbeeld: Wat voor goed zou het doen als we proberen mensen tot Christus te brengen en dan op Kerstavond ieder huis proberen binnen te dringen om hun kerstboom te vernietigen? Dan slaan we hen, om het zo te noemen, met een *rechtvaardige vuist* in het gezicht. Op die manier is elke vervolging die we moeten ondergaan, verdiend. Gods weg zit niet zo in elkaar.

**1 Petrus 3:17-20** ..., indien de wil van God dit eist, goed doende [Dan gebeurt het wegens ons goeddoen, en niet door te proberen iets kwaads te doen om iemand te corrigeren en hen te dwingen om goed te handelen.] dan kwaad doende. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.

Dat was in de tijd dat Jezus, als een geestelijk wezen – de Here God van het Oude Testament – tot de geesten in de gevangenis ging om tot hen te prediken. Er zijn diverse andere Schrift-

gedeelten die we hiermee in verband kunnen brengen. Laten we beginnen met:

**2 Petrus 2:4** Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, ...

Op dit punt helpen fundamentele Schriftgedeelten heel wat. Wat is zonde? *Zonde is de overtreding van de Wet*. Toen zij zondigden, gingen zij in tegen Gods Wet.

**2 Petrus 2:4** ..., maar hen, door hen in de afgrond [Tartarus, een *plaats van beperking*] te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;

Toen zij zondigden wierp Hij hen neer. Waarom wierp Hij hen neer. Wat was hun zonde? Judas 6 gaat over precies hetzelfde punt.

**Judas 1:6** en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden;

De engelen wilden de wil van God niet doen. Zij wilden niet aanvaarden wat God met hen voor had. Als we nu Openbaring 12 erbij halen, zien we dat toen zij in opstand kwamen een derde van hen met Satan de duivel meeinging. Heel vaak als we hieraan denken, zeggen we: 'Hoe kon dit gebeuren?' Waarschijnlijk op dezelfde manier als waarop het in de Kerk gebeurt. Er wordt een hiërarchie opgebouwd en dan zegt die hiërarchie *vertrouw ons* – in plaats van op God te vertrouwen. Op dezelfde manier plaatste Satan zich tussen God en de andere engelen en zei: 'Ik zal tot God spreken, spreken jullie maar

met mij, en ik zal aan God doorgeven wat jullie zeggen.' Op die manier kwamen zij in opstand.

**Openbaring 12:4** En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. ...

Dit is de 'grote rode draak' – vers 9 zegt dat dit Satan de duivel is. We kennen de fundamentele Schriftgedeelten uit Jesaja 14 en Ezechiël 28 – we zullen die nu niet opslaan. Maar toen de ark werd gebouwd, gaf God hun een persoonlijk getuigenis. Jezus Christus was in die tijd de Here God van het Oude Testament; Hij was een geestelijk wezen. Hij ging naar deze 'plaats van beperking' waar je alleen maar als een geestelijk wezen heen kon gaan. Waar dat precies is weet ik niet. Het interesseert me ook niet echt. Ik wil daar niet naar toe gaan. Sommigen zeggen dat dat de bodemloze afgrond is – misschien.

In ieder geval Hij ging daarheen in de tijd dat de ark werd gebouwd. De toestand waarin zij de wereld uit die tijd hadden gebracht, wordt genoemd als één van de factoren van de condities die zullen heersen vlak voor de wederkomst van Christus.

**Genesis 6:5** Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,

Dat is werkelijk een rampzalige stand van zaken! Ik dacht er eens over na. Hoe is het in deze tijd. Wat brengt de TV? Ze biedt steeds meer keuzemogelijkheden door nieuwe technieken. Deze geven de mogelijkheid om op grotere schaal het evangelie te verkondigen, maar ook om rechtstreekse uitzendingen over pornografie, demonisme en Satanverering te bekijken. Er zijn bijna geen grenzen aan de mogelijkheden.

God laat deze dingen verder tot ontwikkeling komen, zodat de mens niet kan zeggen: 'God waarom kwam U om deze aarde te vernietigen? Waarom zond U Christus terug naar deze aarde?' God zal, denk ik, iedereen zover laten komen, dat zij in deze wereld, in hun rebellie tegen God en in al hun kwaad en overleggingen zover komen dat ze zichzelf zo belangrijk vinden dat ze denken zelf god te zijn. Misschien overdrijf ik wel wat, maar ik zie het al voor me!

Zijn de kinderen in deze tijd *verwend*? O, zeker! Onlangs ging ik naar Burger King – ik vind de hamburgers daar nog steeds lekker – en daar zat een klein kind met zijn vader. Verwend jochie! Hij wilde het op zijn manier! Ik dacht: Wat kun je zo'n kind leren? Wat gaat zo'n kind leren? Ik keek ernaar en dacht dat als het mijn kind zou zijn, ik hem zou zeggen stil te zijn. Maar hij was niet mijn kind, dus durfde ik het niet te zeggen, je zou zo maar een vuist in je gezicht kunnen krijgen.

Maar ik dacht: Waar zal deze generatie mee tevreden zijn? *Niets, behalve volledig verzadigd te worden met alles wat je ook maar met het denken en lichaam kunt doen!* Ik kan wat overdrijven, maar het zal zo erg zijn dat ze tegen Christus zullen vechten als Hij terugkeert. Daarom, gemeente, kunt u er absoluut zeker van zijn dat er geen beginnen aan is de wereld te veranderen – zij is gedoemd tot vernietiging. Toen Jezus in die tijd naar die geesten toeging, zei Hij: 'Kijk nu eens aan, wat jullie met deze hele wereld hebben gedaan. Iedereen denkt en handelt kwaad. Iedereen behalve Noach.' Hij zei hen waarschijnlijk ook wat hun uiteindelijk lot zou zijn.

Laten we teruggaan naar 1 Petrus 3.

**1 Petrus 3:20-21** ..., terwijl de ark in gereedheid werd gebracht [toen ging Hij daarheen], waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, ...

Dat staat ook in Romeinen 6, daar wordt ook over de doop gesproken; en we worden samengevoegd met Zijn dood, we worden samengevoegd in de nieuwhed van leven.

**1 Petrus 3:21** Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid [Statenvertaling: vuiligheid], ...

Bij nadere bestudering van dit woord dat met onreinheid of vuiligheid werd vertaald, begrijp ik wat het werkelijk betekent. Het gaat niet om het verwijderen van vuil door het reinigen zoals in een bad. Het gaat om het verwijderen van het vlees, en dat is een verwijzing naar de besnijdenis. Waarom?

**1 Petrus 3:21** ..., maar een bede van een goed geweten [besnijdenis van het hart] tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

Daar ik het in recente preken heb behandeld, voegen we hier – alleen maar voor de volledigheid van de studie en de volledigheid van de aantekeningen over dit onderwerp – de vraag toe: 'Waar moeten we besneden worden?' *In onze harten!*

**Deuteronomium 10:16** Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.

**Romeinen 2:28-29** ..., en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, ..., en de *ware* besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. ...

**Colossenzen 2:11** In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus,

Dat moet het dan bewerken, zoals Petrus hier in het laatste deel van het vers zegt:

**1 Petrus 3:21** ..., maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

Waarom is dat belangrijk? Waarom koppelt hij het aan de opstanding van Christus? *Omdat Christus moest opstaan en ten hemel varen om onze Hogepriester te worden aan de rechterhand van God!* Gemeente, ik moet hier even vermelden dat ik zo'n zes of zeven jaar geleden begon met de serie over 1 Corinthiërs en aangezien geen van de problemen die daarin aan de orde werden gesteld van toepassing was op de Kerk, deze gemeente, hield ik met die serie op toen ik bij hoofdstuk 8 was aangekomen. Maar ik moet u nu zeggen, dat we nu gaan begrijpen en inzien waarom die ketterijen daar waren. Carl Franklin doet daar voor ons onderzoek naar. Maar zoals ik toen zei, was er een probleem met Farizeeën, met Sadduceeën, met de priesters, met de besnijdenis. Al deze ketterijen weerspiegelen zich in de daarin genoemde dingen. Als u een Sadduceeër bent en u gelooft niet in de opstanding, dan gaat u naar de hemel, is 't niet? *Doe dat nooit!*

Ik heb me vaak afgevraagd: 'Hoe kon het dat er in de Kerk van God mensen waren die verkondigden dat 'de doden niet opstaan'? Hoe kon dat als alles wat met Christus samenhangt draait om Zijn opstanding? Ik ben er nooit achter gekomen. Ik denk dat we dat in deze tijd kunnen gaan begrijpen.

**1 Corinthiërs 15:12-14** Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u [die daar in die gemeente predikten] ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

Daarom verwijst Petrus er hier naar in 1 Petrus 3 – dat Christus voor de vergeving van onze zonden, maar ook voor eeuwig leven, moest opvaren naar de rechterhand van de Vader. En hij zegt in het volgende vers:

**1 Corinthiërs 15:15-17** Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.

Petrus verwijst hiernaar. De enige manier waarop we dus een goed geweten kunnen hebben is door de opstanding van Christus.

**1 Petrus 3:21-22** ..., maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Gemeente, we zullen gaan zien dat Christus aan de rechterhand van God een geweldig iets voor ons gaat betekenen. We moeten vollediger gaan begrijpen en beseffen hoe veel God voor ons betekent (ondanks de omstandigheden waarin we

verkeren) en hoeveel Gods roeping werkelijk voor ons betekent. Laten we nu Jesaja 48 opslaan om te zien wat het betekent om "aan de rechterhand van God te zijn". Waarom is dat zo belangrijk en wat heeft dat vandoen met ons; en wat heeft dat vandoen met wat God in ons leven aan het doen is?

**Jesaja 48:12** Hoor naar Mij, Jacob [Statenvertaling: o Jacob!], Israël, mijn geroepene. ...

Dat zijn interessante bewoordingen, vindt u ook niet? We weten dat Jacobs naam werd veranderd in Israël, waarom worden ze hier dan beide gebruikt? Ik denk er het volgende van (zomaar een gedachte): Misschien verwijst 'O, Jacob' naar de twaalf stammen van Israël en 'Israël' kan dan verwijzen naar de Kerk, het nieuwe Israël. Dat is geen dogmatische uitspraak, het is een gedachte die misschien waar kan zijn. Maar het is interessant dat beide namen hier worden gebruikt: ..., o Jacob!, Israël, **mijn geroepene**. ...

We kunnen nu terugkijken op:

- Gods roeping.
- Niemand kan tot Christus komen tenzij de Vader hem trekt.
- We moeten geroepen worden.
- Wij zijn de uitverkorenen.

Hoe groot is Gods plan dat wij specifiek door God de Vader zijn gekozen.

**Jesaja 48:12** ... Ik ben dezelfde [of: Ik ben de Ene – dat is: de Ene die God is.], Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste;

Dat hangt weer samen met diverse andere dingen. Laten we daarvoor naar Openbaring, hoofdstuk 1, gaan, omdat we zien dat hierdoor Jezus Christus wordt geïdentificeerd. Dit identificeert dat Hij die de Here God van het Oude Testament was,



degene was die Jezus Christus werd. In Openbaring 1:5 lezen we de volgende begroeting:

**Openbaring 1:5** en van Jezus Christus, de getrouwe getuige,  
...

'Getuige' is een heel interessant woord in het Grieks: 'martyr' kan ook *martelaar* betekenen – niet alleen een *getuige* maar ook een *martelaar*. Dit past allebei op Jezus Christus. Hij was getrouw, Hij was een getuige, en Hij was een martelaar.

**Openbaring 1:5** ..., de eerstgeborene ...

Het Grieks hier is niet 'monogenes' dat *eerstverwekte* zou zijn, maar het is 'prototokos' wat *eerstgeborene* is.

**Openbaring 1:5** ... der doden ...

En alles wat wij doen, gemeente, is met elkaar verbonden door het feit dat Jezus Christus uit de doden opstond.

**Openbaring 1:5** ... en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft ...

We moeten begrijpen hoe sterk Jezus Christus ons liefhad door te begrijpen dat Hij bereidwillig alles leed waar Hij doorheen ging en het lijden des doods aan het kruis verdroeg 'vanwege de vreugde die voor Hem lag'.

**Openbaring 1:5** ... en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed

We weten en begrijpen dat geen enkel ander offer kan doen wat het offer van Jezus Christus doet. Het moest gebaseerd zijn op Zijn bloed.

**Openbaring 1:6** (en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt) ...

Natuurlijk is dat de toekomstige functie die we zullen bekleeden, maar Hij verwijst er reeds naar alsof het reeds is gebeurd, omdat Hij kijkt naar de dingen die nog niet zijn, maar die zullen zijn, alsof ze reeds zijn.

Als wij trouw zijn en als wij God liefhebben en als wij op de verwachte wijze op Hem reageren, dan is het zo goed als zeker. Dit houdt niet in dat we nu reeds als koningen en priesters gaan oefenen door egocentrische tirannen te worden, die met harde hand over anderen heersen. Niemand zal onder Jezus Christus koning of priester zijn als hij niet leert nederig te worden. Als we echt begrijpen waarom het gaat, dan zien we in dat God het nederigste wezen in het universum is. Daarop moet ons perspectief blijven gericht.

**Openbaring 1:6** ... Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.

Het Grieks is interessant, letterlijk *tot de eeuwigheden der eeuwigheden*. In de toekomstige eeuwigheid zullen er dus verschillende tijdperken zijn. Er zullen tijdperken zijn waarin wij als zonen van God dingen zullen doen. Het eerste tijdperk zal *het tijdperk van het Millennium* zijn – dat weten we reeds. Daarna komt het tijdperk van de opstanding van de onrechtvaardigen, gevolgd door de opstanding van de zondaars die zich niet willen bekeren. Daarna komt het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel neerdalen, waarmee een heel nieuw tijdperk

van de eeuwigheid begint. Dus waar we ook maar 'tot in alle eeuwigheden' lezen, kunnen we dat het best voor onszelf vertalen met 'de 'tijdperken van de eeuwigheid'.

**Openbaring 1:7** Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ...

Dat doet je je afvragen waarom sommigen verkondigden dat er vanuit het niets een 'ongeziene' hand zou komen die de wereld zou redden. De waarheid is dat als we Jezus Christus niet verkondigen, we een ander evangelie verkondigen. En als we een 'ongeziene' hand verkondigen, verkondigen we een ander evangelie – omdat *elk oog* Hem zal zien.

**Openbaring 1:7** ook zij, die Hem hebben doorstoken [Dit omvat ieder menselijk wezen op aarde, omdat onze zonden Hem hebben gedood.]; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Als we zeggen 'ja, amen', dan is dat een dogmatische bevestiging die we in modern Nederlands in deze tijd als volgt onder woorden brengen: *daar kun je absoluut van op aan!*

Let nu op hoe Jesaja 48 samenhangt met vers 8:

**Openbaring 1:8** Ik ben de alfa en de omega, [Statenvertaling voegt toe: het Begin en het Einde,] zegt de Here God, ...

Niet alleen was Hij degene die is – zoals er in Jesaja 48 wordt gezegd: Ik ben dezelfde, of ook : Ik ben de Ene. Jezus heeft die titel nu nog wat uitgebreid vanwege Zijn eerste komst.

**Openbaring 1:8** ..., die is [momenteel bestaat] en die was [Jezus Christus in het vlees en de Here God van het Oude Testa-

ment] en die komt [de wederkerende Christus in macht en heerlijkheid], **de Almachtige**.

Het schitterende aspect van Bijbelstudie is dat als we de Bijbel echt bestuderen, en we nemen die aan voor wat hij onderwijst – en zoals Petrus zei, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, maar we laten de Bijbel zichzelf uitleggen – dan zien we dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt. De Bijbel is in alle opzichten wonderlijk, een geheel en fantastisch en geestelijk samengesteld, zodat wij kunnen groeien in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus, en begrijpen wat God voor ons in petto heeft.

Laten we nu teruggaan naar Jesaja 48 om te zien wat 'de rechterhand van God' betekent. Dit zou ons een miniem klein beetje begrip moeten geven van de macht van de autoriteit van de absolute zekerheid van God en Zijn Woord – wat Hij zal gaan doen.

**Jesaja 48:12-13** ..., Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste; ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest [We weten dit allemaal heel goed, we hebben dit uit het hoofd geleerd; maar schrijf toch in de marge van uw aantekeningen: Johannes 1:1-3.] en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. ...

Stel u eens voor in uw beste voorstellingsvermogen dat Christus in het heelal staat en zegt: 'Laten er sterren zijn' – en Hij steekt Zijn hand uit en ze worden gewoon door de kracht van Zijn Geest die uit Zijn mond komt en uit Zijn hand vloeit, geschapen in de uitgestrektheid van het heelal. Daarom zei Petrus dat Hij aan de rechterhand van God staat. Dat is voor ons een heel krachtig gebeuren. Het is voor ons heel krachtig om dit te begrijpen in relatie met:

- Wat God *voor* ons doet.

- Wat God *door* ons doet.
- Wat God *in* ons doet.
- De mogelijkheid om in gebed tot God te gaan.
- De mogelijkheid om tot God te komen en Zijn Woord te begrijpen.

Bedenk wat Jezus zei vlak voordat Hij de discipelen verliet. Laten we daarvoor Mattheüs 28 opslaan om de afscheidswor- den van Jezus Christus te zien die Mattheüs vastlegde. We zullen zien dat die heel diepgaand zijn.

Hierdoor vragen we ons echt af hoe het mogelijk is dat wij onszelf kunnen laten afglijden tot zo'n geestelijk zwakke conditie, of een luie conditie, of een lethargische conditie, of wat dan ook en we liggen gewoon op apegapen. 'Ik weet dat ik moet bidden' – maar ik doe het niet. 'Ik wilde dat God me zou zegenen, maar op de een of andere manier doet Hij dat niet. Dat heeft deels te maken met ons geloof en onze reactie in antwoord op God. Want als datgene wat ik zojuist noemde in ons denken aanwezig is, hoeven we niet tot God te gaan in zo'n houding, in dat soort zwakheid, met dat soort gejammer, met dat soort gedrein.

**Mattheüs 28:18** En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, ...

Hij spreekt tot Zijn discipelen – en daaronder waren er zelfs ook die twijfelden (vers 17).

**Mattheüs 28:18** ..., zeggende: Mij is gegeven **alle macht** ...

Dat betekent dat God de Vader alle macht over alles wat er is aan Christus heeft gegeven en dat Hij de daarbij behorende autoriteit kan uitoefenen.

**Mattheüs 28:18** ... **in de hemel en op de aarde.**

- Ontbreekt ons iets?
- Hebben we hier iemand die onze gebeden niet kan beantwoorden?
- Hebben we hier iemand die ons niet kent?

*NEE! We hebben Iemand die alle macht heeft, die onze gebeden kan beantwoorden – en daarom zei Petrus dat 'Zijn [Christus] positie aan de rechterhand van God is'. En hij zei dat 'engelen en overheden en machten aan Hem ondergeschikt zijn gemaakt'.*

Laten we teruggaan naar Jesaja 48.

**Jesaja 48:13** ook heeft mijn hand de aarde grondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. Roep Ik hen, zij staan daar tezamen.

We zullen dat straks ook zien in Hebreeën, hoofdstuk 1: de macht van Jezus Christus.

In Psalm 110 vinden we een van de krachtigste punten die door de apostelen werd verkondigd. En dit was precies het punt dat de religieuze leiders, de priesters en de Farizeeën en de Schriftgeleerden, volledig gek maakte. Iedere keer dat zij dit hoorden, knarsten ze de tanden. Dit is een vrij diepgaand vers en we zullen zien dat het door Petrus voortdurende werd verkondigd.

**Psalm 110:1** Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here:  
...

Het laatste woord Here is de vertaling van het Hebreeuwse *Adonai*. Dit is dus een van de twee of drie plaatsen in het Oude Testament waar een glimp van de Vader wordt geopenbaard.

Het Oude Testament openbaart de Vader niet, zij kenden God de Vader niet totdat Christus kwam om Hem te openbaren. Maar dit is één plaats waar er heel vaag iets over de Vader tot uiting komt. Er is binnen de godheid van de Godfamilie meer dan één persoon,

**Psalm 110:1** ... Zet u aan mijn rechterhand, ...

De rechterhand staat symbool voor macht, voor autoriteit, voor werk, voor schepping en alles wat met de rechterhand vandoen heeft. Het heeft niets vandoen met discriminatie van linkshandigen. Als er iemand onder u is die linkshandig is, voelt u zich dan niet bezwaard. God maakte u linkshandig, maakt u zich daar dus geen zorgen over. Hier zien we dat de rechterhand symbool staat voor al deze macht.

**Psalm 110:1** ..., totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.

Dat gaat samen met 1 Corintiërs, hoofdstuk 15. Laten we dat opslaan om te zien dat de apostel Paulus precies hetzelfde verkondigde. Als we de Bijbel echt begrijpen, als we alles bij elkaar zetten, als we alles zo plaatsen als dat moet, zien we dat Paulus en Petrus en Jacobus en Johannes en Lucas en Marcus en Mattheüs – zonder enige twijfel – allemaal hetzelfde Evangelie verkondigden. Misschien gebruikten ze andere woorden, maar ze verkondigden allemaal het Evangelie.

**1 Corintiërs 15:20-23** Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in

zijn eigen rangorde: Christus als eersteling [gesymboliseerd in het garfoffer], vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

Dit laat dus heel duidelijk zien:

- dat er niemand naar de hemel is gegaan
- dat er niemand tot onsterfelijkheid uit de doden is opgewekt
- dat dit met niemand zal gebeuren totdat Christus terugkeert

**1 Corinthiërs 15:24-28** daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. [Jezus zei: 'Mijn Vader is groter dan Ik.'] Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Dit 'alles in allen' heeft vandoen met de macht van Christus aan de rechterhand van God.

Laten we het boek Daniël, hoofdstuk 7, opslaan om een andere verwijzing naar Christus te zien, de enige andere plaats in het Oude Testament die een zinspeling bevat naar God de Vader. Dan zullen we zien hoe Christus Zelf op deze manier over Zichzelf sprak. En we zullen zien dat de Schriftgeleerden en de Farizeeën begrepen wat Jezus zei toen Hij dit aanhaalde. Laten we hier heel zorgvuldig naar kijken. Zijn aanhaling van dit vers om het op Zichzelf toe te passen was een van de hoofdredenen dat de priesters en de Sadduceeën zeiden 'Hij lastert



God. Hij moet sterven.' Zij begrepen dus dit Schriftgedeelte, maar ze begrepen niet dat het van toepassing was op Christus.

**Daniël 7:13** Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, ...

'Mensenzoon' verwijst naar Christus – Hij verwees talloze malen naar Zichzelf als 'de Zoon des mensen', zoals we in de evangeliën kunnen lezen. En de 'Oude van dagen' verwijst naar God de Vader. Maar God de Vader werd niet op andere plaatsen geopenbaard dan deze twee: Psalm 110:1 en Daniël 7:13. Zij wisten niet af van God de Vader. Het enige waarvan zij afwisten was Yahweh of Elohim of El Shaddaï of een van de andere namen van God die Hij onder het Oude Verbond gebruikte.

**Daniël 7:13-14** ..., en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, ...

Dit is het moment waarop Christus het Koninkrijk ontvangt. Wanneer wordt dat vervuld? *Als Christus terugkeert!* Hoe komt Hij terug? *Op de wolken!* Daarom staat er 'met de wolken des hemels'. En wanneer ontvangt Hij deze koninkrijken? *Bij de laatste trompet!* (Openbaring 11). En dan zal het volgende gebeuren:

**Daniël 7:14** ..., en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, **die niet zal vergaan, en zijn koningschap is één, dat onverderfelijk is.**

Gemeente, onze roeping is absoluut fantastisch! Binnenkort, als ik op enkele andere dingen inga, zal ik bewijzen **dat religie niet van God komt.** 'Religie' komt van mensen om hun eigen

goedheid te laten zien. Gods weg en Gods roeping zijn een weg van leven. ***God heeft ons de grootste hoop en de grootste doelen en de grootste roeping gegeven die maar mogelijk is!*** We moeten dat in gedachten houden.

Laten we Lucas, hoofdstuk 22, opslaan om te zien wat er gebeurde toen Jezus Christus naar Zichzelf verwees als de Zoon des mensen die met de wolken der heerlijkheid zou verschijnen. Dit deed absoluut (als we al iets kunnen zeggen) een vuur tot stand komen in de oudsten en de overpriesters en de Schriftgeleerden – zij konden zichzelf niet langer in de hand houden.

**Lucas 22:66-70** En toen het dag geworden was, kwam de Raad van de oudsten van het volk bijeen, overpriesters en schriftgeleerden, en zij leidden Hem voor hun Raad en zeiden: Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons dan. Hij zeide tot hen: Al zeide Ik het u, gij zoudt het toch niet geloven; en al zou Ik u vragen, gij zoudt toch niet antwoorden. Van nu aan zal de Zoon des mensen zijn gezeten aan de rechterhand Gods. [Dat is me nogal wat!] En zij zeiden allen: Zijt Gij dan de Zoon van God? Hij zeide tot hen: Gij zegt zelf, dat Ik het ben.

Met andere woorden zouden we kunnen zeggen: 'Jullie hebben zojuist gezegd dat Ik dat ben.' Let op hun reactie:

**Lucas 22:71** En zij zeiden: Wat hebben wij verder voor getuigenis nodig? Zelf hebben wij het immers uit zijn mond gehoord.

In een van de andere plaatsen over dit gebeuren staat dat de hogepriester zijn klederen scheurde. Veel mensen begrijpen niet echt wat dit betekende, dat er echt iets ontzagwekkends moet gebeuren voordat de hogepriester zijn klederen scheurt.