

## De eerste brief van Petrus, deel 9 <sup>1 2</sup>

We beginnen met een kort overzicht van wat we de vorige keer hebben behandeld, daar het voorbeeld van Jezus en Zijn kruisiging en al de verschillende dingen die daarmee samenhangen erg belangrijk voor ons zijn. Laten we dus beginnen met 1 Petrus 2:21-25. Laten we die verzen in hun geheel lezen en ze daarbij in hun verschillende elementen opsplitsen.

### 1 Petrus 2:21 Want hiertoe zijt gij geroepen, ...

En dan volgen alle dingen waartoe we geroepen werden:

- "..., daar ook Christus voor u geleden heeft ..."
- "... en u een voorbeeld heeft nagelaten, ..." – en dat voorbeeld ligt natuurlijk in alle aspecten van Zijn gedrag.
- "..., opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;"
- "die geen zonde gedaan heeft ... (vers 22)
- "... en in wiens mond geen bedrog is gevonden;"
- "die, als Hij gescholden werd, niet terugschold ..." (vers 23)
- "... en als Hij leed, niet dreigde, ..."
- "..., maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;"
- "die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, ..." (vers 24)
- "..., opdat wij, aan de zonden afgestorven, ..." – en we namen daarbij Romeinen 6 door – dat gebeurde door de doop.
- "..., voor de gerechtigheid zouden leven; ..." – wat iets heel belangrijks is. Niet alleen zijn de geboden van God

---

<sup>1</sup> Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of First Peter IX' gegeven op 6 maart 1993 door Fred R. Coulter.

<sup>2</sup> Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

gerechtigheid, maar die gerechtigheid maakt ons dan vrij voor God, waardoor God ons aanvaardt zoals Hij Christus aanvaardde.

- "...; en door zijn striemen zijt gij genezen." – Dat is hier een interessante uitspraak, omdat als God iets doet, het zo goed als zeker reeds is gedaan en als feit wordt vermeld.

Laten we nu opnieuw enkele schriftgedeelten doornemen betreffende het volgen van Jezus Christus. We dienen Hem te volgen. Laten we Johannes, hoofdstuk 10, opslaan, omdat dit het belangrijkste gedeelte hiervoor is. Dit is de manier waarop we Christus moeten volgen. Dit is de manier waarop we als dienaars de mensen moeten dienen – omdat we hier de hele situatie hebben betreffende schapen, betreffende de schaapskooi, betreffende het volgen van Christus, betreffende het begrijpen wat Hij zegt, enz.

**Johannes 10:1** Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, ...

Er is een juiste manier om binnen te komen. We kunnen niet op een andere manier in de Kerk van God komen. Wat zijn de manieren waarop we de schaapskooi moeten binnengaan?

- God moet ons roepen.
- We moeten ons bekeren.
- We moeten gedoopt worden.
- We moeten de Heilige Geest ontvangen.
- We moeten de geboden van God onderhouden.
- We moeten onder de genade van God leven.
- We moeten God liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel onze kracht en met geheel ons verstand.

- We moeten de anderen binnen de gemeente liefhebben zoals Jezus ons liefhad.
- We moeten onze naaste liefhebben als onszelf.

Al die dingen vormen bij elkaar het binnengaan van de schaap-skooi. Dit is gewoon een andere manier van zeggen dat als we het niet op Gods manier doen, we het niet zullen gaan doen.

Herinnert u zich dat ik de vorige keer doornam hoe iemand zei: 'Heer, ik zal U volgen waar U ook maar mag gaan.' En Jezus zei: "De vossen hebben holen en de vogels des hemels hebben nesten, maar de Zoon de mensen heeft geen plaats waar Hij Zich kan neerleggen." Je kunt allerlei mensen zover krijgen dat ze andere mensen op hun eigen voorwaarden volgen en daarbij roepen: 'Geweldig! Ja, Heer.' Maar dat komt niet van God. Dat is een van die andere manieren.

**Johannes 10:1** ..., maar op een andere plaats inklimt, ...

En we kunnen dat ook zeggen van elke valse leerstelling:

- zondag;
- Kerstmis;
- Pasen;
- Halloween;
- het verkeerde Pascha;
- de verkeerde Pascha-symbolen.

Al die dingen zijn andere manieren waarop mensen tot God komen en zeggen: 'God, ik wil al Uw zegeningen, maar dit en dat staat me niet aan. Ik zal dat op mijn eigen manier doen.' Iedereen moet er dus over nadenken: Doen we de dingen werkelijk op Gods manier?

**Johannes 10:1-2** ..., maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen.

En dat verwijst naar Christus. Christus zal hem door de deur naar binnen laten.

**Johannes 10:3** Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem ...

Dit is het belangrijkste van alles. Bedenk wat ons werd gezegd, dat 'als zij niet spreken in overeenstemming met dit Woord, dan is er geen licht in hen'. Zij horen Zijn stem. Wat zal Jezus' stem altijd zeggen? Wel, lees het Evangelie – alle vier de Evangelieën – en die zullen u dat vertellen.

Laten we hier nog iets anders opmerken:

**Johannes 10:3** ... en hij roept zijn eigen schapen bij name ...

Christus kent ieder van ons. Hij kent iedere haar op ons hoofd – of dat er nu veel zijn of weinig. En Hij roept ons bij naam. Dat niet alleen. We lezen in Openbaring 2 dat Hij ons een nieuwe naam zal geven, die 'niemand kent dan degene die hem ontvangt' – en die maakt voor altijd deel uit van onze geestelijke erfenis.

**Johannes 10:3** ... en voert ze naar buiten.

Dat is heel interessant: als wij Christus moeten volgen, dan moet Hij ons leiden, niet? Hoe leidt Hij ons? Wel, Hij leidt ons door Zijn Geest! Bedenk wat er in Romeinen 8 wordt gezegd, dat 'zovelen als er door de Geest van God worden geleid, zonen van God zijn.' Die Geest zal ons dus gaan leiden. Waar gaat hij

ons leiden? Hij zal ons leiden in genade en kennis en begrip en liefde en kracht en het houden van de geboden – en al die soort dingen.

**Johannes 10:4-5** ..., omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, ...

Daarom zijn er in deze tijd zoveel moeilijkheden en problemen binnen de Kerk van God, omdat er teveel vreemde leerstellingen worden verkondigd, teveel vreemde dienaren die niet met de stem van God spreken.

**Johannes 10:5-7** ..., doch zij zullen van hem wegelopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.

U kunt dat koppelen aan Johannes 14:16, waar Hij zegt: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven." U kunt dit koppelen aan de preek die ik gaf: IK BEN. Ga daarna verder en voeg al die teksten met 'Ik ben' eraan toe.

**Johannes 10:7** ...: Ik ben de deur der schapen.

En alle schapen moeten daar doorheen komen. En alle schapen worden geteld en alle schapen krijgen een naam.

**Johannes 10:8** Allen, die voor Mij gekomen zijn [als redders, als messiassen, als weldoeners, als heersers voor God], zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; ...

Er is slechts één manier om tot Christus te komen.

**Johannes 10:9** ...; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Dit moeten de dienaren van God doen: de gemeente onderwijzen; de kudde voeden. Herinnert u zich de uitdaging die Jezus Petrus stelde, toen Hij zei: "Simon Petrus, heb je Mij lief?" Hij zei: "Voed Mijn schapen. Voed Mijn kudde."

**Johannes 10:10** De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; ...

Dat kan geestelijk gebeuren. Dat kan fysiek gebeuren. En er zijn veel manieren om dingen te stelen. Je geld kan gestolen worden. Je tienden kunnen gestolen worden. Je leven kan gestolen worden; of je kunt gedood worden; of je emoties kunnen vernietigd worden, omdat er iemand binnenkomt die niet van God komt! Hij is een dief!

Hij zegt juist het tegenovergestelde van Zichzelf:

**Johannes 10:10** ...; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

In sommige gevallen hebben we in dit leven geen overvloed in de fysieke betekenis. Daar tegenover staat dat we ook niet tevreden zijn met alleen maar de fysieke dingen, we kijken uit naar een geestelijk 'leven in overvloed'.

**Johannes 10:11-12** Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; maar wie huurling is en geen herder, ...

En er zijn helaas maar al te veel huurlingen geweest!

**Johannes 10:12** ..., wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht (en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen),

Soms dringen die wolven en die huurlingen als het ware zelfs helemaal door tot in het 'heilige der heiligen' van de Kerk, en daarna beginnen al die valse leerstellingen vanuit de top verkondigd te worden.

**Johannes 10:13** want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.

Dat is zeker waar. Denk eens na en vraag u af: Waar zijn alle dienaren gebleven? (Net zoiets als in dat liedje.) Waar zijn alle schapen gebleven? God zegt echter dat Hij er geen één zal verliezen. Op termijn zullen er sommige mensen onder heel moeilijke omstandigheden worden gered.

**Johannes 10:14** Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij,

Daarom is het heel belangrijk dat iedere christen Jezus Christus kent.

Laten we naar 1 Johannes, hoofdstuk 2, gaan om daaruit iets hieraan te verbinden. Hier vinden we – naast het liefhebben van elkaar – één van de uiterlijke, zichtbare tekenen die we hebben over het kennen van Christus.

**1 Johannes 2:3** En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: ...

Dat is echt een overtuigend kennen en begrijpen van Hem. Er staat dat we Hem kennen, nietwaar? Dat is wat Jezus zei: 'Mijn schapen kennen Mij, en Ik ken hen.' Als we zeggen dat we Hem kennen, vinden we hier de manier waarop we echt kunnen bevatten dat dat het geval is – en tot uitdrukking brengen dat we dat doen:

**1 Johannes 2:3-5** ...: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. ...

In de serie over 1 Johannes maak ik op basis van dit gedeelte een studie over liefde in de Bijbel waarbij ook de daarmee samenhangende schriftgedeelten worden opgeslagen.

**1 Johannes 2:5-6** ... Hieraan [aan wat zojuist onder woorden werd gebracht] onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Dat is de manier waarop we Jezus Christus moeten volgen. 'In Zijn voetsporen treden' omvat dus alles waar Christus doorheen kan zijn gegaan; en dit kan dus op ieder moment op ons van toepassing worden. Daarom zei de apostel Paulus dat hij in het volgen van Christus leerde nederig te zijn; hij leerde met overvloed om te gaan; en in welke toestand hij zich ook maar bevond, daar leerde hij tevreden mee te zijn. Waarom? Omdat – zoals hij in een ander hoofdstuk zei: "De genade van God is mij genoeg."

**Johannes 10:14-15** Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent [op een

voortdurende aanhoudende basis] en Ik de Vader ken, en [hier volgt wat Jezus deed] Ik zet mijn leven in voor de schapen.

Dat past precies bij het einde van 1 Petrus, hoofdstuk 2.

**Johannes 10:16-18** Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontnemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

Dit geeft ons een volledig, afgerond begrip van de schriftgedeelten over hoe we Christus moeten volgen.

**1 Petrus 2:25** Want gij waart dwalende als schapen, ...

Hij schrijft aan heidenen die zich bekeerd hebben. Als Jezus dus zegt: 'Ik heb andere schapen', heeft Hij het over de heidenen. Sommigen zeggen echter dat dit verwijst naar de tien stammen van Israël – het is mogelijk dat het naar de tien stammen van Israël verwijst, maar begrijp alstublieft dat de Joden in die tijd de zogenaamde verloren tien stammen van Israël zagen als heidenen. De Joden eigenden zich als het ware alle zegeningen toe – zij eigenden zich alle aanspraken toe die aan alle twaalf stammen van Israël toekwamen.

**1 Petrus 2:25** Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.

Dat laat zien hoe we Christus dienen te volgen.

Laten we nu naar 1 Petrus, hoofdstuk 3, gaan. Dit onderwerp gaat daar verder. Ik wil uw aandacht daar op een aantal dingen vestigen; maar laten we eerst de eerste zeven verzen lezen voordat we proberen die uiteen te rafelen en er een diepergaande studie over te doen.

**1 Petrus 3:1-7** Evenzo [op dezelfde manier] gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden [door gedrag, niet door praten], doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke *tooi* van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen. Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

Er staat heel wat in deze verzen. Laten we teruggaan en ze iets dieper gaan bestuderen en analyseren en zien hoe dit verder gaat. We moeten iets begrijpen dat heel belangrijk is voor ons om te weten en te beseffen. Ten eerste, God wil de vrouwen er niet opzetten! Ik herhaal dat: God wil de vrouwen er niet opzetten! Natuurlijk moet de Bijbel niet gebruikt worden als een knuppel tegen vrouwen. Dit gaat samen met wat hij iedereen zegt. En voor de vrouwen die denken dat ze erop worden gezet, als u de Bijbel werkelijk leest, zult u zien dat hij heel wat meer tegen mannen fulmineert dan tegen vrouwen.

Laten we nog even teruggaan naar 1 Petrus 2 om iets te bekijken. Laten we het hele onderwerp zien zoals dat zich hier ontvouwt.

**1 Petrus 2:13** Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, [d.w.z. heb er ontzag of respect voor] om des Heren wil: ...

**1 Petrus 2:18** Gij, huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig, ...

Zo ontvouwt zich het gehele algemene onderwerp.

**1 Petrus 3:1** Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, ...

We hebben het over een heel onderwerp van punten die God naar voren brengt en waarover Hij hier spreekt. En binnen het geheel ervan wordt ons gezegd dat we Christus moeten volgen, in Zijn voetstappen moeten treden. Met andere woorden we moeten nederig zijn, gevend zijn – en dat geldt voor ons ALLEMAAL.

Hier in vers 1 gaat het in het eerste deel over vrouwen met ongelovige mannen. De verzen waarin wordt gesproken over jezelf onderwerpen aan je eigen man, moeten niet gebruikt worden als een knuppel tegen vrouwen, die maken hen niet tot mensen die in het geheel niet meetellen. Hiermee wordt hun denkvermogen niet weggenomen of wordt niet gezegd dat ze minder hersenen hebben dan een man, want eerlijk gezegd ken ik heel wat vrouwen die heel wat slimmer zijn dan sommige mannen die ik ken. Ik ken ook sommige mannen die heel wat slimmer zijn dan sommige vrouwen die ik ken. Daar draait het allemaal niet om en teveel mensen die de Bijbel niet begrijpen zijn geneigd het op die manier te interpreteren. Maar deson-

danks is dit hetgene wat de vrouwen moeten doen. En de reden is: Er kunnen geen twee kapiteins zijn op één schip. Daarom maakte God de vrouwen niet gelijk aan de mannen.

Laten we naar Mattheüs, hoofdstuk 6, gaan. Daar vinden we een principe dat waar is. We zullen zien hoe God reeds in de schepping dit verschil maakte. En u weet dat – hoe bestaat het – sommige vrouwen nu zelfs toegeven dat zij anders denken dan mannen. Wel, God wist dat vanaf het begin. Hij maakte hen op die manier! Maar wat als God mannen en vrouwen helemaal gelijk had gemaakt? Dan zou er het probleem zijn wie de baas is.

**Mattheüs 6:24** Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Hetzelfde principe is hier van toepassing. Het is onmogelijk dat twee mensen de baas zijn. God maakte in de manier waarop Hij de mens schiep, de man het hoofd. We zullen dat straks zien. En daar is een reden voor.

Laten we naar Genesis, hoofdstuk 1, gaan om daar iets te zien. God heeft de vrouw op geen enkele manier gekleineerd. Hij kon gewoon Zichzelf niet helemaal uitdrukken, en deed dat dan ook niet, in alleen de mannen of alleen de vrouwen. Hij gaf delen van Zijn persoonlijkheid en karaktertrekken aan de man en de vrouw; elk van hen kreeg een andere mix daarvan. Bedenk dat er in Psalm 8 staat dat ze een beetje minder dan de engelen werden gemaakt, dat betekent feitelijk dat de mens iets minder is gemaakt dan Elohim, ofwel God.

De volgende verzen geven ons de volledige reden voor onze schepping en ons bestaan:

**Genesis 1:26-27** En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Maar er was een verschil in hun schepping. In het volgende vers lezen we:

**Genesis 2:7** toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; also werd de mens tot een levend wezen.

Hier maakte God een aparte en specifieke schepping van de man uit het stof der aarde. Toen de tijd rijp werd om de vrouw te scheppen, gaf God Adam een speciale les. Dat deed Hij op de volgende manier:

**Genesis 2:18** En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. ...

Natuurlijk volgt hier volkomen logisch uit dat het voor de vrouw ook niet goed is om alleen te zijn. Maar op dit specifieke moment waren er nog geen vrouwen. En het is een waarheid als een koe dat in het algemeen, als je mannen tegenkomt die hun hele leven alleen zijn geweest, ze heel, heel wat dingen missen en daarom worden sommige van die ouwe vrijgezellen een beetje verknipt, omdat het niet goed is dat een man alleen is. En ik zal u nog iets vertellen waarom het voor een man niet goed is om alleen te zijn, omdat hij nooit echt leert lief te heb-

ben als hij alleen is. Hij kan dat niet omdat hij geen vrouw heeft om lief te hebben; hij heeft geen kinderen om lief te hebben of verantwoordelijk voor te zijn; hij gaat dan niet door alle moeilijkheden die met een huwelijk en het hebben van een vrouw samenhangen – en met al het goede en het slechte en het lelijke dat ermee samengaat; want dat is er echt: al het goede en het slechte en het lelijke, dat zult u moeten toegeven.

Omdat God bezorgd was voor de mens, zei Hij:

**Genesis 2:18** ...: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

Dat wil zeggen iemand die emotioneel bij hem past, intellectueel bij hem past, fysiek bij hem past, geestelijk bij hem past. En dan geeft Hij hem een les die hem aan het denken moet zetten en dat ook doet.

**Genesis 2:19-20** En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, ...

Hier zien we dus Adam druk bezig met het namen geven aan alle dieren, hij praat en beschikt dus over intelligentie en een taal, hij had het vermogen om te kiezen, te onderscheiden, conclusies te trekken, te categoriseren en te analyseren, en al zulk soort dingen.

Hier komt dan de les:

**Genesis 2:20** ..., maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste.

Hij zag alle paarden voorbij trekken, alle apen, alle olifanten, alle giraffen, alle reptielen, alle vogels en wat er rondvliegt; en alle schapen en alle geiten en alle beren en wat voor dier we ook maar kunnen noemen – duizenden en duizenden, in alle soorten, en er was niets bij voor hem. Ik veronderstel dat God zei: "Zie je in al deze dieren iets wat op jou lijkt? Weet je, ze zijn allemaal verschillend van jou, ze zijn allemaal heel anders dan jij, Adam."

Hij zei dus: "Oké Adam, Ik ga een hulp voor jou maken." En hier vinden we dan wat Hij deed:

**Genesis 2:21-22** Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens.

Hier zit heel wat in. Hier zit heel veel feitelijke betekenis en symbolisme in. Allereerst God maakte de vrouw niet exact gelijk aan de man. Hij zegt dat zij 'brozer vaatwerk' is. Ik weet dat sommige vrouwen sterker zijn dan mannen, dat is waar. Maar als algemene regel geldt dat de meeste vrouwen 'brozer vaatwerk' zijn. Zij hebben een ander doel in het leven dan mannen. God ging niet weg om een andere klomp aarde of een zode of een hoop stof op te halen en daaruit Eva te maken. De manier waarop zij werd geschapen laat zien dat ze ondergeschikt aan de man moest zijn. En dat is de manier waarop het zit, door de schepping. Alle feministen – sommige mensen zeggen femi-nazis – staat dit niet aan. Zij houden niet van mannen; zij haten mannen. We zullen geen discussie beginnen

over alle excentrieke vervormingen van het denken van de mens met al zijn politieke, seksuele en immorele oorzaken. Hij maakte haar in alle opzichten aangepast aan de man: fysiek, mentaal, emotioneel en ook naar het beeld van God.

Hier hebben we dan ons eerste huwelijk.

**Genesis 2:23** Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; ...

Wat zegt dit u? Dit zegt ons dat Adam begreep wat God deed! Hij begreep hoe zij was geschapen. Hij begreep waarom zij was geschapen. Van praktisch alle geschapen levende wezens zijn mensen de enigen die zich in de intieme handeling van seksuele liefde naar elkaar toekeren – en dat is een geweldige en wonderbaarlijke zegen. Op die manier zal er een nauwe verbondenheid en liefde tot uiting komen, en tevens een diep begrijpen van elkaar. God heeft man en vrouw op een heel specifieke manier gemaakt, zodat het op die manier zal gebeuren. Van alle dieren is er geen enkele soort die Hij op die manier maakte.

**Genesis 2:23** Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal 'mannin' heten, omdat zij uit de man genomen is.

Hij begreep het. Zij begreep het. God moet hen dus geïnstrueerd hebben. Zij hadden volledig begrip. Dit laat op fysiek niveau de diepste reden zien voor de schepping van man en vrouw.

**Genesis 2:24** Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

Hierin zitten belangrijke lessen voor ons. De man moet zijn vader en moeder verlaten. Waarom? Omdat zij zich moesten vermenigvuldigen en de aarde vervullen! Vruchtbaar zijn, vermenigvuldigen en de aarde vervullen. De mens werd dus een aandeel gegeven in de schepping van de Familie van God daar hem het vermogen werd gegeven kinderen voort te brengen. Elk menselijk wezen is gemaakt naar het beeld van God door het feit van reproductie.

Laten we ook het volgende begrijpen, en dat is hiermee samenhangend heel erg belangrijk. Dit is de reden dat alle homoseksualiteit, alle afwijkende vormen van seks – zoals die in Leviticus 18 tot 22 worden opgesomd – absoluut verkeerd zijn! En daarom kan er niet zo iets bestaan als een ‘belijdende christelijke homoseksueel’, omdat hij of zij tegen de natuur van God ingaat – tegen de natuur die God hun bij de schepping heeft gegeven. En niemand zal het Koninkrijk van God beërven door tegen de schepping van God in te gaan! De man en vrouw werden geschapen voor deze fysieke relatie en elk van hen werd ook geschapen met de geest van de mens in hen. En wat was het doel van die geest? Om de Geest van God te kunnen ontvangen en in het Koninkrijk van God geboren te worden.

Ik zal niet door Genesis 3 heengaan om alle zonden van Adam en Eva te laten zien, maar het is hier voldoende om op te merken dat ze beiden zondigden. Ze zondigden allebei! Ik zal daar niet tot in detail op ingaan, maar zal alleen maar zeggen dat Hij [God] daarna benadrukte dat de man over zijn vrouw zou heersen.

Laten we nu naar het Nieuwe Testament gaan om daar naar een parallel te kijken. Er staan daar diverse dingen die de mens misschien niet zullen aanstaan, maar zo zit het gewoon in el-

kaar. Niemand van ons zal op God kunnen toelopen en zeggen: "God, wat bent U aan het scheppen? Wat U scheidt staat me niet aan. Ik wil dat U het anders doet. Zeg, God, ik wil langer zijn. Zeg, God, waarom hebt U me zo gemaakt?"

Sla Jeremia 18 maar eens op en lees daar wat God zei toen Hij Jeremia naar de pottenbakker zond. Hij zei toen: "Ga naar de pottenbakker en kijk wat hij doet. Hij maakt een pot uit klei en doet ermee wat hij wil. Als de pot hem niet aanstaat dan maakt hij er weer een klomp klei van en begint van voren af aan – of hij maakt iets anders." En God sprak toen de volgende les betreffende Israël uit: "O, Israël, kan Ik niet met u doen zoals de pottenbakker met zijn pot; dat Ik van u kan maken wat u behoort te zijn? Maar nee, u wilde rebelleren. Ik moest dus optreden en u corrigeren en u slaan en u in ballingschap laten wegvoeren, omdat u het niet met Mij eens bent."

**1 Corinthiërs 11:1** Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.

Dat is de manier waarop elke dienaar Christus moet volgen. En iedereen moet de dienaar navolgen zoals hij Christus navolgt. Dit laat ook zien dat als er een dienaar is die Christus niet navolgt, er een extra verantwoordelijkheid komt te liggen bij de leden.

**1 Corinthiërs 11:2-3** Ik prijs het in u, dat gij in alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen [of: tradities, datgene wat de Kerk onderwijst] zo vasthoudt, als ik ze u overgegeven heb. Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, ...

De mannen zijn dus ook ondergeschikt. De man is soms in veel moeilijker omstandigheden ondergeschikt dan vrouwen in hun

ondergeschiktheid aan de man. Zij staan onder bazen, afdelingshoofden, ze werken voor iemand; en als je je eigen bedrijf hebt, dan staan al je klanten in de een of andere zin boven je als je voor hen openstelt en hen wilt dienen.

Sommige vrouwen die Gods weg maar niets vinden, zeggen: "God had de man niet als hoofd moeten aanstellen" en ze impliceren daarmee dat er niet zo iets als de volmaakte man bestaat. Dat is zo, maar er bestaat ook niet zo iets als de volmaakte vrouw!

**1 Corintiërs 11:3** ...: het hoofd van iedere man is Christus, ...

We moeten ons allemaal onderwerpen aan Christus, God liefhebben, God navolgen in alles wat God zegt over wat de man moet zijn met betrekking tot zijn vrouw.

**1 Corintiërs 11:3** ..., het hoofd der vrouw is de man, ...

Dat is de manier waarop God het door de schepping heeft gemaakt.

**1 Corintiërs 11:3** ..., en het hoofd van Christus is God.

Zelfs Christus is een ondergeschikte!

Wat zei Jezus over de Vader? Hij zei: "Mijn Vader is groter dan Ik." In de gehele structuur van alle dingen die er zijn, kan er maar één het hoofd zijn. En iedereen die het hoofd is van een gezin – de man – heeft ook een Hoofd en dat is Christus, Die op Zijn beurt ook een Hoofd heeft, en dat is God de Vader. Paulus schreef dit hier dus op vanwege de dingen die hij daarna gaat zeggen. Laten we die eens lezen:

**1 Corinthiërs 11:4** Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan.

En kijk wat er in deze tijd gebeurt: alle Joden dragen hun kep-peltjes.

**1 Corinthiërs 11:5** Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd [haar man] schande aan, ...

Nu komt uiteraard de vraag op: Bidt zij en profeteert zij in het openbaar in de Kerk? Nee, want daarop vinden we het antwoord in 1 Corinthiërs 14. Laten we dat opslaan en dat antwoord lezen. Denk hierbij ook aan het voorbeeld van Aquila en Priscilla, zijn vrouw. Zowel Priscilla als Aquila onderwezen Apollos, in een privé-gesprek, dus niet in een preek tot een gemeente. Ook in een kleinschalige Bijbelstudie met mensen die elkaar onderling goed kennen, hebben we situaties waarin een vrouw haar bijdrage aan het onderwijs kan geven. En natuurlijk zullen we ook zien dat vrouwen ook andere vrouwen onderwijzen.

**1 Corinthiërs 14:33-34** want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; ...

Het zojuist genoemde bidden en profeteren vond dus duidelijk niet in de gemeente plaats? Waar vond het dan wel plaats? Thuis! U kunt Handelingen 2 in uw aantekeningen zetten, waar staat dat Petrus Joël aanhaalde en zei dat in de 'laatste dagen zullen uw zonen en uw dochters profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.'

Die dingen gebeuren thuis of binnen een één-op-één situatie. Het is ooit gebeurd dat mijn vrouw profeteerde – hoe? Ze sprak me aan over dingen waarvan ze wist dat ik niet deed wat ik behoorde te doen en ze zei me wat er zou gaan gebeuren. Was dat geen profetie? Zeer zeker! Kwam die uit? Zeer zeker!

**1 Corintiërs 14:34** ...; want het is haar niet vergund te spreken, ...

Waar? In de gemeenten! Dit betekent niet dat ze nooit mogen spreken. Het is niet zoals met de nonnen die zich in een klooster terugtrekken en nooit meer tegen iemand van de buitenwereld spreken. Ze leggen een gelofte af om voortaan te zwijgen. Dat wordt er niet mee bedoeld.

**1 Corintiërs 14:34-35** ..., maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. [Dat is de hele les van het Oude Testament.] En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; ...

Dat slaat dus duidelijk op een situatie waarin ze zou opstaan om in de gemeente in het bijzijn van veel mensen allerlei vragen te stellen. Wij hebben ook Bijbelstudies in klein verband. Iedereen kan daar vragen stellen. De vrouwen stellen vragen. Maar ze nemen de dienst niet over om te praten. Zij hebben dan niet de aanmatigende houding om zoiets te doen. Daarover gaat het hier in deze passage.

**1 Corintiërs 14:35** ...; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente.

Dat wil zeggen op te staan om te onderwijzen en te prediken. Daar gaat het hierover. Laten we teruggaan naar:

**1 Corintiërs 11:6** Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. [Hij gebruikt hier een extreem voorbeeld.] Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken.

In deze tijd zien we vrouwen met kale hoofden en ze genieten er ook nog van. Dat is absoluut trotsering van wat God zegt. Laat God het toe dat ze dat doen? Zeer zeker! Zullen ze dat kunnen doen als Christus hier op aarde Zijn Koninkrijk heeft opgericht? Wel, ik weet niet hoe lang Hij dat hun zal toelaten te doen, maar Christus heerst nog niet op aarde. Het Koninkrijk van God is nog niet op aarde opgericht.

**1 Corintiërs 11:7-8** Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, ...

God nam geen rib van de vrouw om een man te scheppen. God nam een rib van de man om een vrouw te scheppen.

**1 Corintiërs 11:8** ..., maar de vrouw uit de man.

En er is nog iets belangrijks dat we moeten begrijpen en dat staat in vers 9:

**1 Corintiërs 11:9** De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.

Daarom gaf God de vrouw een persoonlijkheid die zich gemakkelijker aanpast.

Nog iets dat belangrijk is om te begrijpen is het volgende: Alleen de man kan leven verwekken. Alleen de man bepaalt de sekse van de kinderen. Vrouwen bepalen de sekse van de kinderen niet. Het is wetenschappelijk goed bekend dat de vrouw twee X-chromosomen heeft en de man één X- en één Y-chromosoom. De man draagt zowel een vrouwelijk als een mannelijk chromosoom met zich mee; de vrouw alleen maar vrouwelijke. God heeft hen op die manier geschapen. Sommige mensen winden zich daarover op. Sommige mensen zijn daarover boos op God. Dat soort dingen staat hun niet aan. Maar zo is het nu eenmaal. We kunnen de schepping van God niet wijzigen – op die manier heeft God alles gemaakt.

Zelfs onder deze feministen die door en door lesbisch zijn en mannen haten, zijn er die kinderen willen hebben. Wat doen ze dan? Ze moeten naar een spermabank om het zaad van een man te krijgen!

Om te voorkomen dat de man naast zijn schoenen gaat lopen, gaat Paulus dan verder met:

**1 Corintiërs 11:11-12** En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets [want we hebben allemaal een moeder], als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is echter uit God.

Want God heeft het allemaal zo gemaakt! Laten we nog wat andere dingen betreffende het huwelijk, betreffende man en vrouw, bekijken om te zien wat we behoren te doen:

**1 Corintiërs 11:10** Daarom moet [een verplichting] de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen.

In de kantlijn van mijn Bijbel staat dat een bedekking een teken is dat ze onder de autoriteit staat van haar man vanwege de engelen – dit geeft ons een aanduiding dat engelen een sterkere beschermende functie uitoefenen jegens vrouwen dan jegens mannen. Niet dat de man hen niet nodig heeft. In veel opzichten hebben we daar meer behoefte aan dan vrouwen, want wij gaan eropuit en we raken betrokken bij grotere problemen en moeilijkheden, omdat de vrouw een meer verzorgende natuur heeft – die tussen twee haakjes door God in hen is geplaatst. Zo liggen de dingen nu eenmaal. Zij zijn beschermender en dergelijke. Dit wil dus niet zeggen dat mannen geen engelen nodig hebben.

### **1 Corintiërs 11:13** Oordeelt zelf: ...

Met andere woorden we moeten in staat zijn hier zelf over te oordelen.

**1 Corintiërs 11:13** ...: is het voegzaam, dat een vrouw met ongedekten hoofde tot God bidt?

Betekent dat dat ze een hoed moet dragen? Nee! We zien dat ze haar haar heeft gekregen tot een bedekking. Hier laten we de Schrift de Schrift interpreteren. Als haar haar echter echt kort is, geschoren, echt heel kort geknipt, of om de een of andere reden heeft ze geen haar, dan moet ze iets op haar hoofd doen.

**1 Corintiërs 11:14** Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is,

Dat is waar. De mensen in deze tijd accepteren gewoon alles. Dan bent u een aardig iemand als u elke afwijking die zich voordoet, accepteert, inclusief die betreffende de lengte van het haar.

De vraag komt op: Wat is lang haar voor een man? Laten we het anders zeggen: Als je haar zo lang wordt dat het lang lijkt, dan is het te lang. We zullen niet ingaan op haarstijlen en we zeggen ook niet dat iedere man zijn haar zo kort moet hebben als een rekrut bij de mariniers. Maar als het lang wordt, dan staat hier dat je echt niet naar het Woord van God hoeft te gaan, maar dat de natuur ons dan al leert dat het niet juist is voor een man om lang haar te hebben.

**1 Corinthiërs 11:15-16** doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven. Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods.

Deze dingen staan hier niet om de vrouw 'erop te zetten' of de man te verheffen. Dit zijn geen stokken om tegen elkaar te gebruiken. Maar dit zijn definities gegeven door de apostel Paulus, waaraan hij toevoegt:

**1 Corinthiërs 14:37** ..., laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is.

Laten we nu naar Colossenzen 3 gaan. Let op de parallellen die hier staan over gezinsrelaties en let ook op de vergelijking die we hier vinden met de structuur van 1 Petrus 2 en 3 voor wat betreft de slaven, het gezin, de mannen en de vrouwen. Hier vinden we wat er voor elk van ons dient te gebeuren.

**Colossenzen 3:16-18** Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk

[actie], doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.

Wat betaamt, wat juist is. Dit betekent niet onjuist. Dit betekent niet dat de vrouw geïntimideerd moet worden, dat er tegen haar geschreeuwd moet worden, dat ze uitgescholden moet worden. Er was ooit een dienaar die placht te vertellen hoe hij zijn vrouw over de knie legde en een pak slaag gaf. Dat is niet betamelijk in de Here. Met andere woorden dat is niet juist in de Here.

**Colossenzen 3:19** Mannen, hebt uw vrouw lief ...

Ik zal u één ding zeggen, mannen, als u uw vrouwen liefhebt, zult u heel wat beter met haar kunnen opschieten. Dat is een van de bronnen van heel wat problemen die er in het huwelijk zijn, dat de man zijn vrouw niet liefheeft. Wat gebeurt er dan, als u haar niet liefhebt?

**Colossenzen 3:19** ... en weest niet ruw tegen haar.

Als er eenmaal hardheid van hart ontstaat en bitterheid, zult u een heel moeilijk huwelijk krijgen. Zo zit dat nu eenmaal in elkaar.

**Colossenzen 3:20-21** Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehagelijk in de Here. Vaders prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.

Ik geloof dat er in het verleden met de kinderen teveel disciplinaire gesprekken zijn gevoerd in plaats van liefdevolle gesprekken. Daardoor werden ze moedeloos en ongehoorzaam.

## **Colossenzen 3:22** Slaven, ...

Dezelfde structuur: slaven, vrouwen, mannen, kinderen – heel sterk op elkaar lijkend. We zien dus dat Petrus exact hetzelfde evangelie verkondigt als Paulus.

**Colossenzen 3:22** ..., gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des Heren.

Met andere woorden, u doet dit omdat God God is. U doet een goed werk omdat u God wilt behagen. En u doet het ook als niemand naar u kijkt, als u niet gezien wordt, omdat u het niet doet om anderen naar de ogen te zien. In moderne spreektaal wordt iemand die anderen naar de ogen kijkt, een hielenlikker genoemd; u doet het dan omdat de baas in de buurt is en u op wilt vallen.

**Colossenzen 3:22-23** ..., niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des Heren. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;

Ja, zij waren eigendom van hun meesters. Niemand van ons verkeert in deze tijd in zo'n situatie. Maar voor wie we ook werken, dit is de manier waarop dat hoort te gebeuren. En niet anders. Of u nu voor iemand werkt, of uw eigen bedrijf hebt, wat dan ook, dit is de richtlijn.

**Colossenzen 3:23-25** Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

Paulus zegt hier dus dat er voor God om zo te zeggen 'één niveau van spelen' is. Maar we hebben allemaal onze verplichtingen van ondergeschiktheid aan verschillende mensen op verschillende niveaus. Zo is de situatie nu eenmaal. En niemand kan dat scheppingsfeit veranderen.

De helft van Efeziërs 5 gaat over de relatie tussen man en vrouw en over de Kerk. God voerde de schepping van mannelijk en vrouwelijk uit om een geweldige les te onderwijzen, een geweldige les over Zijn geestelijke schepping, over wat God doet om Zichzelf en Zijn eigen Familie te reproduceren.

**Efeziërs 5:20-21** dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreeze van Christus.

Dit is gewoon een algemene uitspraak over dit onderwerp. Dat moeten we doen binnen de Kerk. We moeten niet vervuld zijn van wijn en dronken zijn en slapen en zulk soort dingen; maar in de Kerk moeten we dus iedereen eren, we moeten iedereen respecteren, we moeten niet op basis van autoriteit met de gemeente omgaan. Waarom? In de vreeze des Heren!

Daarna begint hij met het niveau waarop we moeten beginnen:

**Efeziërs 5:22** Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,

Als iedere vrouw dit in gedachten houdt terwijl ze de dingen doet die haar man behagen, haar gezin behagen, wat het ook mag zijn, dan zal alles aanzienlijk beter verlopen.

Maar u weet dat we altijd nog de keerzijde van de medaille hebben. We hebben de bekrompen en gemene echtgenoot die hiermee zijn voordeel doet en zijn vrouw uitscheldt. Daarom zei Petrus dat u zich niet moet laten intimideren. Dit betekent niet dat de vrouw een deurmat wordt en het betekent ook niet dat zij de baas wordt.

**Efeziërs 5:22-23** Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; ...

Gaat er iemand met Christus argumenteren? Nee! Maar laten we hier iets heel belangrijks bedenken en begrijpen: Het meeste dat er in een gezin plaatsvindt gebeurt niet op een geestelijke basis. We hebben het hier dus niet over geestelijke dingen. We hebben het hier over samenwerken en met elkaar kunnen opschieten. Als we teruggaan naar het eerste hoofdstuk van Jesaja, zien we dat God zelfs tegen zondaars zegt: "Kom, laten we samen praten." Terwijl Hij natuurlijk toch volledige onderwerping eist.

Hier hebben we dan een verplichting voor de man:

**Efeziërs 5:23-25** ...; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. [En nu komt de verplichting voor de mannen.] Mannen, hebt uw vrouw lief, ...

Ik zal u een geheimpje verklappen: Het is een stuk gemakkelijker om je vrouw lief te hebben als ze respect voor je heeft en zich aan je onderwerpt – dat maakt het echt heel wat gemakkelijker. Maar als u een vrouw heeft die niet zoveel respect voor u heeft en niet zo liefhebbend is als u meent dat ze behoort te

zijn, wat moet u dan doen? U moet uw vrouw nog steeds liefhebben! Hoe?

**Efeziërs 5:25** ..., evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,

Hij gaf Zichzelf over. Hoe? Hij accepteerde dat Hij uitgescholden werd. Hij accepteerde al die dingen en stierf. Ik zal u één ding zeggen: Als u op die manier handelt in het liefhebben van uw vrouw, zult u ontdekken dat ze heel wat liever en gewilliger en in staat tot onderwerping aan u zal worden – en dat is de juiste manier om met haar om te gaan.

**Efeziërs 5:26-27** om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, ...

Dit is het hele punt van het liefhebben van uw vrouw: haar op te bouwen, haar te helpen, haar te inspireren, te doen wat er op dat gebied ook maar nodig is. En als ze boos wordt en 'uit haar dak' gaat, reageer dan niet op dezelfde manier door haar boos te corrigeren. Hoe zou u zich voelen als iedere keer dat u iets verkeerd deed, Christus langskwam en u behandelde zoals u uw vrouw behandelt? Dat zou ook niet echt goed werken! U zou zich geslagen voelen en gewond en uitgescholden en al zulk soort dingen.

**Efeziërs 5:27-30** ..., zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. [Omdat ze één vlees moeten zijn.] Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente, omdat wij

leden zijn van zijn lichaam, [De Statenvertaling voegt toe: van Zijn vlees en van Zijn benen].

Het heeft me heel wat tijd gekost om dit vers echt te begrijpen, omdat dit vers werkelijk heel wat betekenis in zich heeft. Waar staat 'omdat wij leden zijn van zijn lichaam', zouden we kunnen zeggen, o ja, we zijn allemaal leden van het lichaam van Christus, dat is een geestelijk lichaam en we begrijpen dat allemaal (1 Corintiërs 12).

**Efeziërs 5:30** [Statenvertaling] ..., van Zijn vlees ...

Wat deed Christus met Zijn vlees? Hij gaf Zichzelf ten offer! Waarvoor? Voor de Kerk! We kunnen dus geen deel uitmaken van Christus zonder het lichaam van Christus, wat Zijn vlees is. En maakt dit niet deel uit van de les van het Pascha, waar Jezus over het gebroken, ongezuurde brood zei: "Neem dit, eet dit, dit is Mijn lichaam dat voor u gebroken is." We kunnen dus een relatie met Christus beginnen, deel van Zijn lichaam worden, vanwege Zijn kruisiging.

**Efeziërs 5:30** [Statenvertaling] ... en van Zijn benen [beenderen].

Waarom staat daar "van Zijn benen"? Omdat geen van Zijn beenderen gebroken werd! "Van Zijn benen" is een directe parallel met de rib die van Adam genomen werd om Eva te maken. De Kerk werd dus om zo te zeggen gemaakt van een deel uit het binnenste van Christus. Wat is de functie van de beenderen? Niet alleen om het lichaam in stand te houden, maar het merg produceert het levengevende bloed. Wij zijn leden van Zijn lichaam vanwege Zijn kruisiging en vanwege wat Hij heeft gedaan om de Kerk Zijn vrouw te laten worden. We zullen zien dat deze analogie helemaal van toepassing is.

**Efeziërs 5:31-32** Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. [Dat staat in het Oude Testament, Genesis 2.] Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.

Dit onderwijs betreffende de relatie tussen man en vrouw dat God hier geeft, is iets geweldigs. Waarop is dit allemaal gebaseerd? Het fundament van dit alles is Christus en dit fundament bestaat uit:

- liefde
- dienen
- opoffering
- respect
- elkaar eren en begrijpen

**Efeziërs 5:33** Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Dit liefhebben dient op een specifieke en speciale manier te gebeuren, 'als zichzelf'. Zou u behandeld willen worden op de manier waarop u uw vrouw behandelt, als u haar niet behandelt op de manier waarop dat zou moeten? Er staat zelfs in 1 Petrus 3 dat Abraham door Sara 'heer' werd genoemd.

Nu gaan we een heel interessant vers lezen en de conclusie daarvan. Als deze in Amerika en de gehele wereld werd opgevolgd zou daarmee het probleem van armoede voor gezinnen zijn opgelost, want nu zijn er omstandigheden waarin er maar één ouder beschikbaar is. Er zijn ook omstandigheden waarin er maar één ouder is door een bewuste keuze. En in de meeste

gevallen is dat het resultaat van ontucht en overspel, waardoor alleenstaande vrouwen kinderen krijgen en in armoede leven. Paulus heeft hier dus een oplossing voor.

**1 Timotheüs 5:11** Maar wijs jonge weduwen af, want wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken, willen zij huwen,

In die tijd verwachtten ze de wederkomst van Christus nog in een relatief korte periode.

**1 Timotheüs 5:12-13** en halen een oordeel over zich, omdat zij haar eerste trouw hebben verzaakt. Maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid, en niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te bezig met het spreken over onbehoorlijke dingen.

Dat wil niet zeggen dat mannen geen praatjes rondstrooien, maar het is zeker waar dat vrouwen daar meer toe geneigd zijn dan mannen. We zullen allemaal moeten erkennen dat we er schuldig aan zijn, want we hebben het allemaal wel op enig moment gedaan, maar de geneigdheid daartoe is sterker bij vrouwen.

Hij komt dan in vers 14 met de oplossing:

**1 Timotheüs 5:14-15** Ik wil daarom, dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren, en niet door lasterpraat aan de tegenpartij vat op zich geven. Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.

Daar staat het dan, dat is de oplossing voor de situatie daar, omdat het juist is dat mannen en vrouwen getrouwd zijn. Het is niet alleen voor de man niet goed om alleen te zijn, het is ook niet goed voor de vrouw om alleen te zijn.

Laten we naar het tweede hoofdstuk van Titus gaan. Dit hele hoofdstuk gaat over het volgende: de wederkomst van Christus en wat mannen en vrouwen behoren te doen en hoe slaven zich behoren te gedragen. Dit is helemaal in lijn met wat Petrus onderwijst.

Ook hier wordt alles uiteengezet voor verschillende mensen, verschillende leeftijden, enz.

**Titus 2:1-4** Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding. Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben,

Er zijn bepaalde dingen die je daarover moet leren, je weet niet automatisch hoe dat te doen. Paulus laat hier in vers 5 zien dat vrouwen kunnen onderwijzen.

**Titus 2:5** bezadigd, kuis, huishoudelijk, ...

In de maatschappij om ons heen zijn er heel veel vrouwen die werken. En ik weet dat heel veel vrouwen liever niet zouden werken. Maar deze maatschappij is zo georiënteerd op de materialistische weg van Satan dat er ongelukkig genoeg veel gevallen zijn waarin de gezinnen niet kunnen rondkomen, tenzij de vrouwen werken. Dat is echt moeilijk voor de kinderen. In dit tijdperk moeten we de beste manier zien te vinden binnen de omstandigheden waarin we verkeren om enigszins te kunnen compenseren voor de tekorten hier en daar. Ik moet echter zeggen dat het in deze tijd met alle moderne gemakken een

beetje gemakkelijker is dan toen. Als je je eigen meel moet malen en je eigen kleren en schoenen maken en daarnaast ook nog moet werken naast het huishouden, dan zouden de vrouwen nooit in staat zijn dat allemaal te doen. Maar het komt op het volgende neer: om een huishouden te hebben, moet je voor een huishouden zorgen. En dat is zeker iets dat moet gebeuren.

**Titus 2:5-9** bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde. Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles, houd *hun* in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen. De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak,

Het is duidelijk dat hier dezelfde leerstelling wordt verkondigd.

Laten we teruggaan naar 1 Petrus, hoofdstuk 3, om te kijken naar nog een aantal dingen die de apostel Petrus onderwijst. Misschien zou uzelf daarover een aanvullende studie kunnen doen. We zullen dat niet hier doen om niet in deze serie over 1 Petrus te verzanden. Neem als aanvullende studie het boek Spreuken door. Er zijn veel spreuken die zeggen: "Hij die een vrouw vindt, vindt iets goeds" en "een goede vrouw is als een kostbare juweel in een kroon"; daarnaast staan er veel aanmaningen in voor de man. Lees in het boek Spreuken alles wat betrekking heeft op man en vrouw. Ik denk dat u verbaasd zult zijn; meestal zijn ze op de man gericht. Dat is om te voorkomen dat jullie vrouwen het gevoel krijgen dat dit niet meer is dan een preek gericht tegen de vrouw. Want dat is het niet, het is een preek voor iedereen – voor man en vrouw, zowel de jonge als de oude.

De apostel Petrus brengt hier diverse dingen naar voren. Als we verder door de eerste brief van Petrus gaan, zullen we daar in meer detail op ingaan. Het laat zien wat te doen als u een niet bekeerde partner heeft, zodat hij door uw gedrag voor God gewonnen zou kunnen worden. Dit is iets dat in de natuur van de vrouw is ingebakken.

### **1 Petrus 3:3** Uw sieraad ...

Vrouwen zijn altijd bezig met hoe ze eruit zien. En u weet en ik weet en iedere vrouw weet dat als de ene vrouw naar de andere vrouw kijkt, dat ze automatisch van top tot teen wordt opgenomen en een oordeel wordt geveld over haar, kleding, kleur, schoenen, sokken, lengte van de rok, krapheid van kleding, losheid van kleding, nieuwheid van kleding en al zulk soort dingen. Dat is gewoon natuurlijk!

Daarom zegt hij:

### **1 Petrus 3:3** ... zij niet uitwendig: ...

Want het kan zijn dat u de mooiste, best geklede vrouw bent, die de duurste juwelen draagt en het haar heeft van Cleopatra. Dat is dus allemaal waardeloos. U moet er inderdaad verzorgd uitzien. Maar dat is niet de essentie van het leven.

### **1 Petrus 3:3** ... zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden,

Dat is oké, maar dat moet niet het enige zijn waar u zich mee bezighoudt.

**1 Petrus 3:4** maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke *tooi* van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

Dit is alles wat betreft mannen en vrouwen. Wie wilt u behagen? De apostel Paulus zei: "Als ik probeer mensen te behagen, dan behaag ik God niet." Had de apostel Paulus een nederige houding jegens God? Ja! Had hij ook een nederige houding jegens de gemeente? Ja! Hij en Petrus vragen niet meer dan wat zij zelf doen.

**1 Petrus 3:5-6** Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; ...

Bestudeer de hele geschiedenis van Sara nog eens. Zij had heel wat macht en autoriteit binnen dat huishouden. Zij leidde hem op een dwaalspoor inzake de situatie met Hagar. Dat werkte niet al te goed uit, omdat we tot op de huidige dag nog steeds het probleem hebben van Ismaël en de kinderen van Israël. Maar desalniettemin was ze een godvruchtinge vrouw; zij zal met Abraham in de eerste opstanding zijn.

**1 Petrus 3:7** Desgelijks gij, mannen, ...

Wat betekent 'desgelijks'? Op dezelfde manier; met dezelfde nederige houding; met dezelfde betrokken houding.

**1 Petrus 3:7** ..., leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, ...

Dat wil zeggen eer haar en heb respect voor haar.

Jammer genoeg zeggen teveel mannen – en ik heb dat ook gedaan, en waarschijnlijk hebben wij mannen dit allemaal gedaan om te laten zien hoe groot onze macht en autoriteit is als hoofd van het gezin – dingen in het openbaar over hun vrouw, of spreken in het openbaar op zo'n manier tegen haar dat zij geen eer bewezen wordt. Aan al zulk soort dingen moet een einde komen! Dus zowel mannen als vrouwen hebben hun tekortkomingen. Wat wij mannen moeten doen, is dus nadenken over hoe we onze vrouw kunnen eren, respecteren en liefhebben.

Hier volgt dan de reden:

**1 Petrus 3:7** ..., daar zij ook medeërfgnamen zijn van de genade des levens, ...

Het huwelijk zoals in dit leven, de man die het hoofd is van de vrouw zoals in dit leven, is niet van toepassing in het leven dat komt. Omdat ze in dat leven niet huwen en ten huwelijk worden gegeven.

**1 Petrus 3:7** ..., daar zij ook medeërfgnamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

Ja, u leest het goed. Er is een straf voor iedereen die niet op de juiste met zijn vrouw omgaat. Er is een straf die wordt toebedeeld aan die mannen die niet op een rechtvaardig, juiste en liefhebbende manier met hun vrouw omgaan. Om dit alles heel kort samen te vatten: We staan allemaal op de een of andere manier onder autoriteit. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid jegens God, jegens iemand die boven ons staat, jegens iemand die onder ons staat – als we willen praten over een type relatie waarbij boven en onder wordt onderscheiden. Maar we moeten allemaal proberen, en dit is wat Christus pro-

beert te doen: Hij probeert ons allemaal tot op Zijn niveau te verheffen. En we zullen duidelijk niet dezelfde autoriteit hebben als Christus en God de Vader, maar we zullen koningen zijn, en we zullen priesters zijn. Er staat niet koninginnen en priesteressen; er staat koningen en priesters. We moeten daar echt eens over na gaan denken.

Ik verlang niet van u dat u dit allemaal tot in het kleinste detail gaat bestuderen. Ik wil dat u uw eigen gezonde verstand gebruikt, samen met uw gebeden en Gods Geest om te zien waar u dient te veranderen en te groeien en te overwinnen. En gooi daarbij de schuld niet van de een op de ander. Dat is niet wat we moeten doen.

We willen allemaal leren God lief te hebben op de manier waarop we dat moeten doen, en dat geldt ook voor de liefde voor elkaar. Dat is het gehele doel waartoe God ons heeft geroepen.