

De eerste brief van Petrus, deel 8 ^{1 2}

Dit wordt 1 Petrus 2 in de serie. We kwamen de vorige keer tot aan 1 Petrus 2:8. Laten we eerst nog even wat herhalen. Ik wil dit hoofdstuk vandaag afronden en het niet nog wat verder uittrekken. Ik denk dat het interessant is om een overzicht te maken van alle werkwoorden in de gebiedende wijs in 1 Petrus. Ik denk dat we verbaasd zullen zijn over de hoeveelheid geboden die erin staan en ons precies voorschrijven wat te doen.

1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk *Gode* ten eijngendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Laten we hier een schriftgedeelte aanhalen dat we de vorige keer niet aanhaalden. Laten we naar Colossenzen, hoofdstuk 1, gaan. Er zijn sommige mensen die zeggen dat we nu reeds het Koninkrijk ervaren en dat we in feite in het Koninkrijk van God zijn. Het is verbazingwekkend hoe de mensen daaraan komen. We zullen slechts twee schriftgedeelten aanhalen die bewijzen dat dit niet waar is, maar ook precies laten zien wat er hier wordt bedoeld met "die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht".

Colossenzen 1:12-13 en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis ...

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of First Peter VIII' gegeven op 27 februari 1993 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

Dat is natuurlijk de macht die de wereld beheerst, dat is de macht die heerst over alles wat er hier in de wereld is.

Colossenzen 1:13 ... en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,

Zij zeggen tegen iedereen binnen de Kerk van God dat we nu in het Koninkrijk van God zijn, en dat we nu *wedergeboren* zijn. We zijn daar grondig doorheen gegaan in de serie over de Heilige Geest.

Colossenzen 1:14-15 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene [van hen die vanuit de doden zijn geboren] der ganse schepping,

Laten we nu naar Handelingen 26 gaan en we zullen zien dat Paulus en Petrus en Jacobus, ja iedereen, precies hetzelfde Evangelie verkondigde. Hier in Handelingen 26 heeft hij het over de tijd toen hij op weg naar Damascus om de christenen te vervolgen ter aarde werd geworpen.

Handelingen 26:16-17 Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik [Christus] u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend,

Hier werd een van de grootste vijanden van de Kerk van God veranderd in een van de overvloedigste schrijvers en apostelen aan de heidenen. Hij moest omkeren en precies het tegenovergestelde gaan doen van wat hij deed – en wat hij deed was het vervolgen van de christenen; hen doden, hen naar de gevangenis slepen, hen voor hun veroordeling voor de hoge-

priester brengen. Zoals hij zei 'geleid in duisternis'. Hij zou zich omdraaien en met precies dezelfde vurigheid aan de slag gaan – maar dan het tegenovergestelde doen.

Handelingen 26:18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.

Dat was werkelijk een geweldige roeping.

Soms laat God de dingen op hun beloop tot een punt waarop ze echt verschrikkelijk en afschuwelijk zijn, zoals het geval was met de apostel Paulus, om ze dan volledig naar de andere kant te doen omkeren. We zijn dus nu nog niet *in* het Koninkrijk van God. Veeleer staan we *onder de jurisdictie* van het Koninkrijk van God. Welke wetten nemen wij in acht? *De wetten van God!* Door welke Koning laten we ons leiden? *De Koning van het Koninkrijk, Jezus Christus!* We onderwerpen ons aan de wetten van het land omwille van Christus; maar we zijn niet van deze wereld, we zijn 'uit deze wereld' geroepen en geroepen tot wat hier wordt genoemd 'het licht'. Maar we zijn nog niet *in* het Koninkrijk en we zullen niet in het Koninkrijk zijn tot de tijd dat het Koninkrijk hier op aarde wordt opgericht.

Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,

Met andere woorden we kijken naar Christus aan de rechterhand van God en naar God de Vader om ons met Hun Geest te leiden, ons te leiden in wat we moeten doen, ons te helpen groeien in karakter en genade en kennis – maar we zijn nog

niet in het Koninkrijk. En ik zal dat straks met nog een ander schriftgedeelte bewijzen.

Filippenzen 3:20-21 ..., waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten [Hij is nog niet gekomen], die ons vernederd lichaam veranderen [het Griekse 'metamorphous'] zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, ...

Hoe ouder we worden en hoe meer de dingen om zo te zeggen ons uit de hand glijden, hoe meer we daarnaar uitkijken – om dit oude model om te ruilen voor een nieuw model.

Filippenzen 3:21 ..., naar de kracht, waarmee Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Laten we nu naar Openbaring 11 gaan en we zullen bewijzen dat als het Koninkrijk van God op aarde is, we daar *deel van zullen uitmaken*, omdat dat zal gebeuren bij de opstanding; maar *nu* worden we *bestuurd* vanuit het Koninkrijk van God. Als ze zeggen dat het Koninkrijk van God nu hier is, dan komen ze vroeger of later tot dezelfde conclusie als waartoe de Katholieke Kerk kwam. De Katholieke Kerk is tot de conclusie gekomen dat *zij* het Koninkrijk van God op aarde zijn, en de paus is de plaatsvervanger van Christus, en Christus komt niet terug en wij zullen niet uit de doden worden opgewekt – we zullen naar de hemel gaan. Zij hebben alles volledig in verwarring gebracht en volledig losgekoppeld van wat de Bijbel onderwijst.

Openbaring 11:15 En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

Wat zei Jezus toen Pilatus Hem vroeg: "Bent U een koning?" Weet iemand het antwoord nog? "Hiertoe ben Ik geboren, maar Mijn Koninkrijk is [wat?] *niet van deze wereld.*" Laat u dus niet misleiden door mensen die zeggen: "Wel, we ervaren nu reeds het Koninkrijk" en zulk soort opmerkingen. We zijn dus 'geroepen vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht'.

1 Petrus 2:10 u, eens niet zijn volk, ...

Deze uitspraak wordt gemaakt om onderscheid te maken tussen mensen die deel uitmaakten van Israël, die zeiden: "Wij zijn het volk van God." Natuurlijk zijn ze, nu Christus is gekomen, *niet* langer het volk van God – en ik zal u dat vanuit het boek Hosea aantonen.

1 Petrus 2:10 ..., nu echter Gods volk, ...

In het Nieuwe Testament is het belangrijkste punt dat we tot God behoren. Al de andere dingen komen op de tweede plaats. Al de andere dingen hebben geen betekenis voor God. Alleen het feit dat we Gods volk zijn.

1 Petrus 2:10 ..., eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Laten we hieraan een aantal schriftgedeelten toevoegen, zodat we precies kunnen zien hoe Petrus hetzelfde onderwijst als Paulus. Laten we naar Efeziërs 2 gaan en we zullen daar zien wat het belangrijke punt is voor ons. Ik denk dat het boek Efeziërs het beste boek is en het toppunt is van wat er ooit in het Nieuwe Testament is geschreven betreffende de Kerk en het bijeenkomen ervan en het gehele plan van God.

Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, ...

Het Griekse werkwoord staat daar in de *verleden tijd*; omdat als we worden geroepen en worden gedoopt en Gods Heilige Geest ontvangen, dan zijn we gered uit de macht van Satan en de duisternis. Schrijf in uw notities: 1 Corinthiërs 15:1-2 – daar wordt gesproken over het Evangelie waarin we nu staan. Terwijl we dat doen, *worden we gered*. We weten dan dat er gesproken wordt over hen die volharden tot het einde, '*die zullen behouden worden*'. Behoud kent feitelijk drie fases:

- *Behouden zijn* van Satan en uit de macht der duisternis;
- *Wij worden behouden*, als we staan in het Evangelie en erin wandelen;
- *We zullen behouden worden* bij Christus' wederkomst;

– maar dat is allemaal door genade.

Dat schijnt een van de dingen te zijn die in teveel Kerken van God ontbreekt. Zij begrijpen het onderwerp genade niet. Sommige komen dicht in de buurt, maar ze begrijpen het onderwerp genade niet helemaal. Ik zal dus – binnen een maand of twee – de preek geven die ik zei dat ik zou geven: *Hoe zou een Kerk van Farizeëen eruit zien?* [Zie de serie preken over *Judaïsme versus Schriftgetrouwheid*.] en ik denk dat u absoluut versteld zult staan. Die zou teveel lijken op de Kerk waar u eens deel van uitmaakte. Ik bedoel dat het *ongelooflijk* is!

Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: ...

Het is interessant, waar staat 'niet uit uzelf' is het Griekse woord 'ek' en dat betekent dat het *niet vanuit iets binnenin u komt*. Als mensen in zichzelf naar behoud kijken, zal het niet

komen. En zoals we eerder hebben gezegd, dat is het hele verhaal van Job. Ik heb het vaak gezegd, maar ik weet nog goed toen ik Job voor de eerste keer las en bestudeerde, dacht ik werkelijk dat God oneerlijk was. Ik dacht werkelijk dat God onjuist handelde. Kijk eens naar die man! Keek eens naar wat hij allemaal deed! Hij was echt, werkelijk goed – ik bedoel: vergeleken met mij, met ons allemaal, was Job heel rechtvaardig. We zouden niet eens bij hem in de buurt kunnen komen en toch liet God hem dit allemaal overkomen, zodat hij kon beseffen dat behoud niet vanuit iets binnenin hem komt of uit een van zijn eigen handelingen – maar het komt van God!

Efeziërs 2:8 ...: het is een gave van God;

Wat is ook een 'gave van God'?

- genade
- geloof
- behoud
- de Heilige Geest

Herinnert u zich Simon de tovenaarskoning? Hij dacht dat hij 'wat' kon? *De gave van God kopen!* Het is dus ALLEMAAL de gave van God.

Efeziërs 2:9 niet uit werken, ...

Het wordt niet zoiets als een atletiekwedstrijd: wie is de snelste, wie is de sterkste, wie is de langste, en zulk soort dingen.

Efeziërs 2:9 ..., opdat niemand roeme.

Denkt u dat als Job die strijd met God zou hebben gewonnen dat wij ooit het eind daarvan zouden hebben vernomen? Ik

bedoel, denk even na! Zelfs Job kon niet roemen! Hij zei aan het eind: "O, ik heb gesproken over dingen waar ik geen weet van had. Ik heb berouw in zak en as."

Hier hebben we de hele reden voor onze roeping en ons hele doel met betrekking tot wat we doen. Het doet er dus niet toe wat voor mensen we waren voordat God ons riep, omdat als we tot Gods volk behoren, we allemaal Gods volk zijn.

Efeziërs 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, ...

Niet dat van onszelf, niet dat van wat onze moeder en vader deden, niet wat onze ouders deden. En het doet er niet toe in welk land we leven, en zulk soort dingen. Wij zijn 'Zijn maaksel' omdat God met ons bezig is.

Efeziërs 2:10 ..., in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, ...

Dat zijn dan de goede werken waarover we het zullen hebben bij de bestudering van 1 Petrus 2.

Efeziërs 2:10 ..., die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Let er hier op hoe Paulus en Petrus met elkaar overeenstemmen.

Efeziërs 2:11-12 Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

Daarom zei Petrus: "We zijn geen volk voordat God ons roept, maar nu zijn we het volk van God." We zullen straks gaan zien dat de mensen die het volk van God *waren*, nu *niet* het volk van God meer zijn.

Toen ik in Los Angeles was, gaf ik een preek: *Het Pascha van de verworpenen* – dit was in feite een uitbreiding op mijn boek over het Pascha. Dat kwam toen ik met het boek bezig was niet in mij op. Het boek was al naar de drukker en de pagina's waren reeds gezet en dan kun je niets meer toevoegen, tenzij je bereid bent de kosten daarvan te betalen. Ik ben dus blij dat het niet in het boek staat, omdat het nogal stevige taal is. Om kort te gaan, de mensen die het Pascha op de 15e houden, houden *het Pascha van de verworpenen*.

Alleen zij die Gods volk zijn kunnen de 14e houden, omdat dat de Verbondsdag is. Onthoud alleen dit: ***er bestaat niet zoiets als een nog lopend Oude Verbond***. Dat kwam tot een einde met de dood van Christus. Toegegeven er lag een periode van 40 jaar tussen het einde van het Oude Verbond en de volledige verwoesting van de tempel en wat daarmee samenhangt. Die periode van 40 jaar was een tijd waarin God een overgang van de dingen liet plaatsvinden. Maar er is niet zoiets als een *nog lopend* Oude Verbond. Het kwam met de dood van Christus ten einde..

Er zijn dus mensen die proberen een soort Oud Verbond te doen herleven, of alleen te leven volgens de regels van het Oude Testament zonder Christus, omdat Paulus zei: "Bedenk dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid." Maar wat volgt er dan? *Door Jezus Christus!* Ik maakte duidelijk hoe het Pascha op de 15e symbool staat voor die mensen die afgesneden zijn van God en

die toch willen beweren dat ze nog steeds van God zijn en nog steeds deel uitmaken van Zijn volk, en dat wij niet van God zijn. We werken aan wat onderzoek – Carl Franklin en ik werken daar samen aan – om echt zicht te krijgen op wat er gebeurde tussen de kruisiging en de dood van Johannes.

Efeziërs 2:13-15 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, ...

Dat zijn al de Joodse boeken over de wet van het Judaïsme, die de Joden ervan weerhielden om zich met anderen buiten hun ras te associëren.

Efeziërs 2:15-18 ..., om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens [het Lichaam van Christus] te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.

Dit is genoeg over *een buitensluitende religie*. Als we toegang hebben tot God de Vader, hebben we geen behoefte aan allerlei fysieke dingen; dan hebben we geen behoefte aan toestemming van een priester om te bidden, of te studeren, of iets te doen dat God wil dat we doen.

Let erop hoe dit overeenkomt met wat we in 1 Petrus 2 doen:

Efeziërs 2:19-20 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers [volk van God] der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen [van het fundament] is.

Natuurlijk kunnen we dan denken aan een schriftgedeelte zoals 1 Corinthiërs 3:12, waar wordt gezegd *dat niemand een ander fundament kan leggen dan wat er is gelegd, en dat is Jezus Christus*. Ik krijg nog steeds al die tapes van al die dienaren die terugkeren naar het fundament van Herbert Armstrong. Ze moeten terugkeren naar het fundament van Christus, omdat ze dan zullen ontdekken dat als ze alleen maar teruggaan naar het fundament van Herbert Armstrong, ze niet verder komen dan een half gevuld vat. Terwijl als we bouwen op het fundament van Christus en Zijn Geest door en in ons laten werken, en we groeien in genade en kennis, we dan zullen eindigen met een **vol** vat – omdat God wil dat we dat hebben.

We gaan nu naar Hosea. Als iemand een profeet wil zijn, laat hij dan proberen zich met Hosea te meten. Wilt u dit doen? U zegt dat u zult doen wat God u ook maar zegt te doen. Ik zelf zou het heel moeilijk hebben om dit te doen. En dit is nog niet eens zo moeilijk als wat God Ezechiël liet doen, maar het is desondanks vrij moeilijk.

Hosea 1:1-2 Het woord des HEREN, dat tot Hosea, de zoon van Beëri, kwam, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz en Jechizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het spreken des HEREN door Hosea. De HERE zeide tot Hosea: Ga heen, neem u **een ontuchtige vrouw** ...

Dat is vrij moeilijk om te doen! Hosea, ga naar de rosse buurt en kies daar een van die vrouwen uit.

Hosea 1:2-3 ... en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de HERE af. Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim, en zij werd zwanger en baarde hem een zoon.

Hoe zou u het vinden om uw kinderen op deze manier een naam te laten krijgen – u zult hen noemen, namen betekenen iets.

Hosea 1:4-6 De HERE zeide tot hem: Noem hem Jizreël, want het zal niet lang meer duren of Ik zal de bloedschuld van Jizreël bezoeken aan Jehu's huis, en een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. Te dien dage zal het geschieden, dat Ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jizreël. Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter; Hij zeide tot hem: Noem haar Lo-ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer over het huis Israëls ontfermen, ...

God plaatste het huis Israëls dus in dezelfde categorie als waarin alle naties van tijd tot tijd werden geplaatst, dat zij geen ontferming krijgen. En dat is ook wat de apostel Paulus zei: "U bezat toentertijd geen barmhartigheid – in de tijd dat u geen kennis van God had."

Hosea 1:6-7 ..., dat Ik hun iets vergeven zou. Doch over het huis van Juda zal Ik mij ontfermen, en hen verlossen als de HERE, hun God. Maar Ik zal hen niet verlossen door boog of zwaard of oorlogstuig, door paarden of door ruiters.

Natuurlijk weet u ook wat Juda daarna deed. Juda zei: "Hoera! God is nu met ons. Kijk, we zijn nu bevrijd van al die andere

stammen van Israël, nu hebben we de hele omgeving voor onszelf." Ze keerden zich dus om en handelden erger dan de tien stammen van het huis Israëls.

Hosea 1:8-9 Nadat zij Lo-ruchama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide Hij: Noem hem Lomami, **want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.**

Dat is vrij krasse taal voor God om te zeggen: "Ik zal niet langer uw God zijn, u bent niet eens meer Mijn volk." Hoe zou u het vinden als u het huis van uw geliefde vader binnenliep en hij zou zeggen: "Wie bent u?" *U weet dat toch wel, ik ben uw zoon, of ik ben uw dochter.* "Ik ken u helemaal niet, weg, mijn huis uit. En verlaat onmiddellijk mijn erf."

Hosea 1:10 Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet, ***zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God.***

Over welk Israël gaat het hier? *Dit gaat over het **nieuwe** Israël, de Kerk.* Omdat het van toepassing is op alle mensen – alle mensen hebben tot de categorie behoord waarin ze niet Gods volk waren. Als er dus wordt gezegd 'u zult zonen van de levende God zijn' dan gaat dat over ons en het nieuwe Israël.

Hosea 1:11 Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, ...

Dit is hetzelfde als er gaat gebeuren bij de wederkomst van Christus. Hij zal Israël en Juda samen bijeen vergaderen. We zullen de zonen van de levende God zijn, opgestaan uit de doden. Dan zal Hij hen allemaal bijeen vergaderen en Hij zal alles bij de wederkomst van Christus verzoenen. Om kort te gaan,

het feit is dat God alle mensen door dezelfde situatie laat heengaan.

Laten we nu teruggaan naar 1 Petrus 2:

1 Petrus 2:11 Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;

De reden is: als u zich daardoor laat leiden, wordt de ziel vernietigd. Laten we hieraan enkele andere schriftgedeelten koppelen. We zullen de eerste niet opslaan, maar schrijf die op in uw notities. In Romeinen 7 wordt gesproken over de 'wet van zonde en dood' en terwijl we proberen de dingen te doen die we willen doen, kunnen we dat niet vanwege de 'wet van zonde en dood'.

Laten we nu naar 1 Johannes 2:15 gaan om te zien hoe we alle vleselijke lusten die oorlog voeren tegen de ziel, het beste kunnen bestrijden. Hier zien we hoe we het beste kunnen afzien van vleselijke lusten.

1 Johannes 2:15 Hebt de wereld niet lief ...

Omdat als we de wereld liefhebben we net zo zullen gaan doen als de wereld, net zoals de wereld zullen zijn, handelen als de wereld, spreken als de wereld, klinken als de wereld.

1 Johannes 2:15 ... en hetgeen in de wereld is. ...

En dan volgt natuurlijk, dat is duidelijk, dat een andere liefde de liefde van God vervangt, of er is totaal geen liefde van God meer.

1 Johannes 2:15 ... Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Waarom? Omdat we serieus moeten groeien, wachten om bekleed te worden met de kleding van boven vanwege alle zonden en problemen die er in de wereld zijn – en er zijn er zeker heel veel.

Ik ben heel dankbaar dat ik niet in de stad New York was toen die bom afging. [Noot: Dit is een verwijzing naar de bom die in 1993 in het World Trade Center werd geplaatst.] Dat stelde heel wat voor! Ze zeiden dat er een grote krater aan de binnenkant van het gebouw was geslagen, wat alleen mogelijk was door een bom – verbazingwekkend! En ik wist het niet, maar raad eens hoeveel mensen er in dat ene gebouw werken! Er werken *honderdendertigduizend* mensen in dat ene gebouw! Dat is ongelooflijk! Ik bedoel, dat we ons hier in Hollister met een bevolking in de gehele streek van bijna 40.000, al overvol voelen. Ik weet niet hoe het met u is, maar hoe zou u het vinden om in zo'n gebouw te werken, laten we zeggen helemaal bovenin op de bovenste verdieping? Wat zou er niet kunnen gebeuren als ze voldoende explosieven naar binnen wisten te smokkelen? We hebben allemaal die gebouwen gezien die ze hebben verwoest.

Wat zou er niet kunnen gebeuren als ze voldoende explosieven naar binnen wisten te smokkelen om een heel gebouw te doen instorten! Ik bedoel dat we eigenlijk nog niets hebben meege maakt. Maar dat was afschuwelijk! Dat was ontzettend! En ik zeg u dat in noodsituaties zoals die, alles waar mensen trots op zijn, of wat ze denken te zijn – wat dan ook – terzijde wordt geschoven; omdat iedereen eropuit is de ander te helpen, zichzelf te redden of voorkomen te sterven. Ik heb niet gehoord hoeveel mensen nog in leven waren toen ze vast kwamen te

zitten in de liften, maar de liften kwamen tot stilstand en daar zaten ze, gevangen! Geen lucht, niets! Tenslotte wisten ze er enkele te openen en daar lagen de mensen gewoon op de vloer in een comateuze positie. Met andere woorden ze waren bijna dood.

Dat stelde dus werkelijk iets voor! Als we ons daarbinnen be-geven en de wereld liefhebben, zullen we van hun tafel eten. En dat is helemaal waar, want hoe wordt de stad New York genoemd? *The Big Apple!* [*De grote appel!*] Waar verwijst dat naar? *De zonde van Adam en Eva die aten van de boom der kennis van goed en kwaad.* Verbazingwekkend? Dat is zeker verbazingwekkend!

1 Johannes 2:16-17 Want al wat in de wereld is: **de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven**, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Dat is de beste manier om de lusten van het vlees te vermijden.

Laten we nu naar Galaten 5 gaan. Hier komt ook al de strijd aan de orde die altijd gaande is. Het is een innerlijke strijd; het is een innerlijke oorlog; hij is altijd gaande, maar als we God werkelijk liefhebben met ons gehele hart, gehele verstand, al onze kracht en gehele ziel – en we de wereld niet liefhebben – dan is de innerlijke strijd niet zo zwaar.

Galaten 5:16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest ...

Dat betekent *dat we ons in ons leven door Gods Geest laten leiden; dat we ons in ons hart, ons denken en onze houding*

laten leiden door Gods Geest; dat we ons houden aan Gods wet en geboden. Let nu op:

Galaten 5:16 ... en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Dit is eigenlijk niet correct vertaald. Het Grieks zou beter vertaald zijn met "en dan voldoet u niet aan het begeren van het vlees". Het tweede deel van de zin is het gevolg van het eerste deel van de zin! Dus op die manier vermijden we de vleselijke lusten die de ziel vernietigen. Noteer in uw notities: 1 Corinthiërs 6, waar staat: "Vliedt de hoererij, ... door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam." De manier om dus niet gevangen te raken in de lusten van het vlees is te wandelen door de Geest.

Galaten 5:17-18 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

En dat betekent dat we niet onder het oordeel van de wet staan. Waarom? *Omdat we onder Gods genade staan!* Niet de genade om te zondigen, maar de genade van Gods Geest en Gods wet zodat we door God kunnen worden aangenomen.

Laten we naar nog een ander schriftgedeelte in dit opzicht gaan:

1 Corinthiërs 15:58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, ...

En wat is het 'werk des Heren'? *Het werk van God in ons!* Het 'werk des Heren' is niet noodzakelijkerwijs wat een mens doet. Dat kan het zijn, maar teveel mensen hebben hun eigen afgod van het 'werk des Heren' opgericht – hij heeft het hier niet over wat vele dienaren opvatten als het 'werk des Heren' – wat zij doen – en dan moeten alle anderen hun geld naar hen overmaken, zodat zij hun werk kunnen doen. Dat is dan het enige waarvoor die anderen dienen.

1 Corintiërs 15:58 ... te allen tijde overvloedig in het werk des Heren [dat binnen u plaatsvindt], wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Laten we nu enkele schriftgedeelten opschrijven, we slaan ze niet op, noteer ze alleen maar in uw notities: Filippenzen 4:1; Jacobus 2:5 – en deze komen precies overeen met waar we het hier over hebben, namelijk je hoofd houden bij wat je doet.

1 Petrus 2:12 en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, **waarin zij u als boosdoeners belasteren**, ...

Dit heeft meer vandoen met roddel en laster, zoals: "Ik weet eigenlijk niet wie deze mensen zijn. Wij proberen gewoon aardig te zijn voor elkaar en we hebben de hele buurt versierd met kerstverlichting en mooie kerstmannen en rendieren, maar dit huis hier, wel het is zelfs donker bij Halloween, en ze hebben zelfs geen kerstboom. Deze mensen hebben beslist geen enkele familieliefde." Over zulk soort dingen hebben ze het hier.

1 Petrus 2:12 ..., op grond van uw goede werken ...

Dat is het werkmanschap dat God in u aan het uitvoeren is – en uw goede werken. Omdat christenen juist deze dingen *doen* die anderen niet doen.

1 Petrus 2:12 ... God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking.

Dat kan zelfs verwijzen naar de vraag 'wat is de dag der bezoeking' voor hen? Dat zal voor hen de tweede opstanding zijn. Maar zij kunnen dan zeggen: "O ja! Ik herinner me dat!"

1 Petrus 2:13 Onderwerpt u ...

Laten we hier iets duidelijk maken betreffende het woord 'onderwerpen'. Dat is een juiste vertaling, maar dit 'onderwerpen' in het Grieks is zwakker dan 'nederige onderwerping aan iedere gril'. En het is een beetje sterker dan 'zich voegen naar', en een beetje sterker dan 'respect'. Maar niet je onderwerpen aan ieder gril die ze mogen hebben. Als je dat doet dan wordt je leven geregeerd door de bureaucratie en ze zullen je leven verwoesten.

1 Petrus 2:13-14 ... aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil [dat is de reden dat we het doen]: hetzij aan de keizer, als opperheer, hetzij aan stadhouders, ...

We moeten dit doen omwille van de Heer, en we hebben de menselijke instellingen en in dit geval hebben we dan de keizer als opperheer. We moeten dus respect hebben, we moeten ervoor kiezen respect te hebben en mee te werken – en we zullen zo zien dat we dit doen omdat we vrij zijn, *vrij in Christus*.

1 Petrus 2:14 hetzij aan stadhouders, ...

Daaronder vallen ook magistraten, zoals bijvoorbeeld *de burgerlijke rechters*. Als we dus een bon krijgen en voor de rechter verschijnen en hij zegt dat we zo en zoveel moeten betalen, dan zeggen we niet: "Rechter, ik wil niet zoveel betalen." Want dan slaat hij met de hamer en zegt het te betalen. Ga naar huis en betaal! Of wat het dan ook maar mag zijn.

1 Petrus 2:14 ... als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners [dat is de ene kant van hun taak], maar tot lof van wie goed doen.

Noteer in uw notities Romeinen 13. Daar staat hoe de machten die er zijn er zijn gekomen, vastgesteld door God, en zij moeten boosdoeners bestraffen. Dat doen ze aan de ene kant, maar aan de andere kant prijzen ze hen die goed doen. We zullen bij het doornemen van 1 Petrus opmerken dat de apostel Petrus heel wat heeft te zeggen over goed doen. Voor al degenen die dit woord niet aanspreekt vanwege alle goedgeoedden om hen heen, het Griekse woord betekent echt *goeddoeners!* Dat betekent het echt.

1 Petrus 2:15 Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen ...

Dat is ons eigen persoonlijke gedrag en het Griekse werkwoord maakt duidelijk dat *dit inderdaad het gedrag van onszelf is*.

1 Petrus 2:15 ... de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen,

Met andere woorden zij weten niets over waar u mee bezig bent of waarom u doet wat u doet. Maar ze kijken naar wat u doet en ze kunnen alleen maar concluderen dat wat u doet juist is, en op de lange termijn dat u te vertrouwen bent. Op de lange

termijn blijkt u beter te zijn dan met wie ze ook maar eerder in contact zijn geweest.

Ik weet niet hoe het bij u in de omgeving is, maar hier wordt het erg moeilijk om iemand te vinden om voor te werken die ook nog maar een beetje fatsoenlijk is. Ik weet niet van uw omstandigheden, maar dat komt tegenwoordig vaak voor. Zoals u weet ben ik transactiemakelaar voor een aantal kantoren en een van de mensen die daar werkte besloot dat ze haar eigen zaak wilde beginnen en ze creëerde heel wat ellende en stal ook nog schuldpapieren. Ik moest dat gaan regelen, met haar onderhandelen. "Dat kunt u niet doen, wiens naam staat er op de taxatie?" De naam van de persoon voor wie ze eerder werkte stond op de taxatie. "Volgens de wet is hij eigenaar!" "O, dat wist ik niet." "Ja, hij is de eigenaar, daartoe dienen dat soort papieren." Hij was erg gelukkig mij te hebben als transactiemakelaar, omdat elke andere makelaar er niet opuit zou zijn gegaan om de zaak te regelen en geld terug te krijgen. Om kort te gaan, ik bespaarde hem 3.000 dollar. Soms moet je op die manier handelen om 'een einde te maken aan de onwetendheid van dwaze mensen'.

Hier vinden we hoe dat te doen:

1 Petrus 2:16 als vrijen ...

Met andere woorden we doen dat uit eigen vrije wil. We *kiezen* ervoor het te doen. Ik zeg u, met de menselijke natuur die in ons naar boven komt (*Neem ze te pakken!*) – is het moeilijk om ervoor te kiezen het te doen. Dat maakt deel uit van de begeerte die *strijdt* tegen de geest. Het is moeilijk! Ik weet van tijd tot tijd van mezelf, als er iets verkeerd gaat, keer ik me gewoon om en mopper ik wat in mezelf. Iemand zegt dan: "Wat zegt u?" *Ik ben gewoon wat in mezelf aan het mopperen.* Op die

manier kom ik niet in moeilijkheden, want meestal eindig ik dan met mijn mond vol tanden – een beetje vol om dan nog te eten.

1 Petrus 2:16 ... en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, ...

Dat is heel interessant verwoord. Hoeveel mensen gebruiken een goede functie als dekmantel voor kwaad? We zouden een hele lijst van mensen die we kennen, kunnen opstellen – maar dat doen we maar niet. We zullen echter naar enkele schriftgedeelten kijken om te zien wat we moeten doen, en wel **als vrije personen**, we zijn vrij van zonde, vrij voor God.

1 Petrus 2:16 ... maar als **dienaren [slaven] Gods**.

Dit zijn feitelijke kwaliteiten van ons bestaan, niet?

- We zijn vrij om te kiezen.
- We zijn vrij in deze wereld.
- We zijn vrij van zonde.
- En tegelijkertijd zijn we slaven van God.

Laten we nu enkele schriftgedeelten bekijken en we zullen dit allemaal met elkaar in verband brengen. Laten we Johannes 8:31 opslaan.

Deze vrijheid die we van God hebben ontvangen is werkelijk fantastisch. Bedenk maar eens hoeveel mensen verslaafd zijn aan het kwaad; verslaafd aan begeerten; verslaafd aan hun eigen hartstochten – en ze kunnen het 'niet helpen'.

Johannes 8:31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: ...

Dit waren Joden die langskwamen en zeiden: "O, U bent een goede Meester. U staat ons aan. We zullen U volgen. We geloven wat U zegt." Let erop wat Hij zei en we zullen zien hoe lang hun geloof duurde.

Johannes 8:31-32 ... Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en **gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.**

- We zijn vrij van leugens.
- We zijn vrij van zonde.
- We zijn vrij van een schuldig geweten.

En dat komt allemaal door Gods *gratis genade!*

Johannes 8:33-34 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.

Wij moeten juist *het tegenovergestelde* zijn. Wij moeten de slaaf van gerechtigheid zijn. Een slaaf der gerechtigheid is vrij van zonde.

Laten we nu naar Romeinen 5 gaan. Hier wordt over hetzelfde onderwerp gesproken. Hier gaat het over genade. Het onderwerp hier is enigszins gecompliceerd, daarom wil ik er enkele verzen uitnemen om het verschil te laten zien tussen zonde en genade. Genade is dan datgene wat ons voor God de vrijheid geeft die we nodig hebben.

Romeinen 5:15 Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; ...

Die overtreding is de zonde van Adam en alle zonden die menselijke wezens begaan.

Romeinen 5:15 ... want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade ...

En die gave is (zoals we zullen zien) dat we gerechtvaardigd worden voor God door het offer van Jezus Christus en dat ons Zijn rechtvaardigheid, *als gave*, toegerekend wordt! En daarom moeten we vrij zijn.

Romeinen 5:15 ... van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.

Romeinen 5:21 opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door **rechtvaardigheid** ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

Romeinen 6:1 Wat zullen wij dan zeggen? ...

Laten we deze genade gebruiken als een dekmantel voor zonde? Laten we deze genade gebruiken als voorwendsel voor zonde? Laten we deze genade gebruiken om in zonde te blijven leven, zodat God verplicht wordt ons nog meer genade te geven? Dat betekent het in het geheel niet. Maar dat wordt door veel mensen gedacht.

Romeinen 6:1-2 ... Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? **VOLSTREKT NIET!** ...

Met andere woorden geef die gedachte niet eens een schijn van kans om in u op te komen.

Romeinen 6:2 ... Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Want we zijn bevrijd van de dienstbaarheid aan de zonde.

En, gemeente, dit is een geweldige vrijheid. Heel wat mensen worden moe en raken ontmoedigd bij het vechten tegen hun eigen menselijke natuur als ze die proberen te overwinnen. Ze kijken naar zichzelf en ze denken aan alles waarin ze onwaardig zijn, en ze kijken naar hun vlees en denken, o, dit is verschrikkelijk en ellendig en die strijd in mij blijft maar voortwoeden. Het zal me nooit gelukken hieruit te komen. Ik zal nooit overwinnen. Hoe kan God ooit aan mij denken als iets van enige betekenis?

Luister, **Gods genade bedekt u** – daar gaat het hier over. Want God weet dat u die oorlog en die strijd zult hebben, en God weet dat u dat gevecht zult hebben. Wat u moet doen is u nog meer aan **God overgeven**. En wat gebeurt er dan? U zult ontdekken, wat er in Galaten 5 staat: "Wandelt door de Geest en dan voldoet u niet aan het begeren van het vlees."

Romeinen 6:16 Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

We moeten *slaven zijn van God*, niet?

Romeinen 6:17-18 Maar Gode zij dank: gij waart [verleden tijd] slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam ge-

worden [daar is God in geïnteresseerd] aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, ...

- Stierf Christus? *Ja!*
- Werd Hij uit de doden opgewekt? *Ja!*
- Zit Hij aan de rechterhand van God? *Ja!*
- Had u berouw en bekeerde u zich van uw zonde? *Ja!*
- Werd u gedoopt; onderging u de dood in een watergraf? *Ja!*
- Stond u weer op uit dat watergraf? *Ja!*
- Ontving u de Geest van God? *Ja!*

Als u alle zeven vragen met ja beantwoordde, dan **bent u** in de tegenwoordigheid van God **bevrijd van zonde**. Er bestaat niet zoiets als een scorekaart voor God, waarop Hij noteert hoeveel *goede dingen* u vandaag deed en hoeveel *slechte dingen* u vandaag deed, waarna Hij Zich afvraagt hoe de score voor deze dag uitvalt, om Zich achter de oren te krabben en dan te zeggen dat Hij u vandaag toch maar als zondaar moet beschouwen. Zo kijkt God er niet naar. Dat is de manier waarop wij denken. Nee, 'u was de slaaf van zonde'.

Romeinen 6:18 en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.

Door *slaven der gerechtigheid* te worden ontstaat die strijd tegen de menselijke natuur, daardoor ontstaat die oorlog. Andere mensen gaan gewoon hun gang, liegen en bedriegen en al zo meer; zij hebben geen last van hun geweten. Sommige van hen zijn zo slecht, net zoals sommige mensen die hoge posities bekleden, dat ze het verschil niet weten tussen de ene en de andere leugen – laat staan dat ze ergens de Waarheid kunnen ontdekken om die dan als waardeloos af te doen. Maar als wij de

slaven der gerechtigheid worden dan ontstaat die strijd binnenin ons.

Romeinen 6:19 Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. ...

Niet in de zin van een gebrek, een ziekte, maar de *kracheloosheid in geestelijke zin*.

Romeinen 6:19-22 ... Want gelijk gij uw leden [uw gehele lichaam] gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden [of iedere vezel van uw gehele wezen] ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood. Maar thans, **vrijgemaakt van de zonde** en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

Dan volgt het vaak aangehaalde en goed in het geheugen opgeslagen vers:

Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

We moeten dus slaven zijn van God, en ons wordt in 1 Corintiërs 6:20 gezegd dat we "gekocht zijn voor een prijs en dat we niet van onszelf zijn". Wij behoren toe aan God. En als we aan God toebehoren, dan zijn we van Hem.

In 1 Petrus 2:17 staan vier directe geboden:

- Eert allen – dat wil zeggen heb respect voor allen.
- Heb de broederschap lief.
- Vereer [vrees] God.
- Eer de keizer.

Let erop wat we hier hebben:

- We moeten in het algemeen respect hebben voor iedereen.
- Daarna voor allen in de Kerk.
- Dan moeten we ook nog God vrezen.
- En tenslotte de keizer eren.

Heel interessant hoe dat is opgebouwd.

Hij wil ons een voorbeeld geven dat we moeten begrijpen, dat heel, heel belangrijk is.

1 Petrus 2:18 Gij, huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde.

Sommigen onder ons hebben misschien wel werkgevers, waardoor ze uit ervaring hierover kunnen spreken. En het gaat echt gemakkelijk als ze allemaal aardig en goed en vriendelijk en edelmoedig zijn, maar als ze ellendig en hard en onrechtvaardig en veeleisend zijn, dan is het moeilijk om je aan hen te onderwerpen, *niet*? Ja! Het betekent niet dat u zich neerlegt en u laat platwalsen. Maar daarna, als we omwille van Christus vrij zijn van zonde, zijn we toch slaven van God en moeten we deze houding hebben ten opzichte van onze medemens. En soms is dat moeilijk. Soms moet je weglopen en op jezelf mopperen. Zo gaat dat. Op de lange termijn zullen ze meer respect voor u hebben, zullen ze een hogere dunk van u hebben; en wat belangrijker is, God zal u zegenen.

1 Petrus 2:19 Want dit is **genade**, ...

Wij mensen kunnen het van nature niet opbrengen om ten onrechte te lijden. Het is een handeling van Gods genade dat we dat wel kunnen. Van nature zouden we de ander met de vuist in het gezicht slaan en daarna hevig verontwaardigd de deur uitstormen. Maar als we ons onderwerpen aan God omdat we slaven zijn van God, dan is dat een handeling van *genade*.

1 Petrus 2:19 ..., indien iemand, omdat hij met God rekening houdt [de motivatie], leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt.

Dit is dan aanvaardbaar voor God en een handeling van genade door God.

1 Petrus 2:20 Want mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren [gestraft wordt], ...

Dat gebeurde er met slaven. Daarom gebruikt hij het voorbeeld van slaven. Omdat als zij niet juist handelden, werd hun de rug ontbloot en – Klets! Klets! Klets! – werden ze met een zweep of een riem geslagen.

1 Petrus 2:20 ..., omdat gij kwaad doet? ...

Hij zei: "In hoeverre strekt dat tot eer?" En hij heeft het dan over eer in het oog van God, eer voor wat betreft gerechtigheid, eer voor Christus, eer voor alle andere christenen.

1 Petrus 2:20 ... Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God.

Op de lange termijn zal Hij er op de juiste manier voor zorgen. Ik weet en u weet, dat we allemaal hebben geprobeerd zelf wraak op iemand te nemen, en waar loopt dat op uit? *Elendigheid en beroerdheid en boosheid en beschuldigingen, en zulk soort dingen!*

We gaan de verzen 21 tot en met 24 lezen, en we zullen dan zien dat er tien hoofdpunten in staan die heel belangrijk voor ons zijn om door te nemen:

1 Petrus 2:21-24 Want hiertoe zijt gij geroepen, ...

In de wereld zijn en niet van de wereld zijn, is soms heel moeilijk.

1. ... daar ook Christus voor u geleden heeft
2. en u een voorbeeld heeft nagelaten,
3. opdat gij in *zijn* voetstappen zoudt treden;
4. die geen zonde gedaan heeft
5. en in wiens mond geen bedrog is gevonden;
6. die, *als* Hij gescholden werd, niet terugschold
7. en *als* Hij leed, niet dreigde,
8. maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;
9. die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven;
10. en door zijn striemen zijt gij genezen.

Laten we deze verzen opnieuw doornemen. Laten we daarbij naar enkele andere schriftgedeelten kijken en laten we beginnen met Jesaja 53. Het is goed dat we dit voor het Pascha doornemen.

ad 1. Jesaja 53 heeft het over de profetie die door veel theologen gewoonlijk de profetie over 'de lijdende knecht des Heren' wordt genoemd. Wie is dat? **Christus die voor ons heeft geleden.**

En het is interessant dat dit in hun eigen geschriften staat. Bedenk hoe vaak Jezus niet zei: "Hebt u nooit in de wet gelezen? Hebt u nooit in het Woord van God gelezen?" Hier staat het, gewoon in het Woord:

Jesaja 53:1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, ...

Het eerste wat zij deden, was Hem niet geloven.

Jesaja 53:1-3 ..., en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde [een maatschappij gespeend van Gods Geest]; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, ...

Bedenk dat er staat: "Hij kwam tot het Zijne en het Zijne heeft Hem niet aangenomen."

Jesaja 53:3 ..., een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ...

En dat geloof ik graag. Als u perfecte rechtvaardigheid bezat en vol was van de Heilige Geest, en u deed al deze dingen voor alle menselijke wezens, en dan al uw vijanden om u heen zag, wat zou u dan voelen? En hoe vaak staat er niet dat Jezus zulk soort gevoelens echt ervoer?

Jesaja 53:3 ..., ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; ...

We wilden niet naar Hem kijken. Denk er eens over na, als u de apostel Johannes zou zijn en de vrouwen die bij Zijn kruis stonden, en wat daar in vervulling ging was zo slecht, dat we als het ware onze ogen voor Hem verborgen, we konden het niet langer aanzien.

Jesaja 53:3-4 ...; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten [dat kan betekenen: zwakheden, ziekten en kwalen] heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; ...

Tsjonge! We hebben het hier over twee alleruiterste: Iemand volledig vervuld met de Heilige Geest van God die ziet dat de hele wereld bedrogen is omdat Satan de duivel hen op een dwaalspoor heeft geleid.

Jesaja 53:4-5 ...; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. [Ja, Hij verdient wat Hij krijgt.] Maar om **onze overtredingen** werd hij doorboord, om **onze ongerechtigheden** verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en **door zijn striemen is ons genezing geworden**.

Genezing maakt deel uit van christen-zijn en geloof in God.

Jesaja 53:6 Wij allen dwaalden als schapen ["bè' roepend, waar we ook maar gingen], wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, ...

Zelfs Petrus zei: "Ik ga vissen", voordat Christus hem vastzette door driemaal de vraag te stellen: "Petrus, hebt u Mij lief?"

Jesaja 53:6 ..., maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

En dat is wat ik heb uitgelegd in het hoofdstuk betreffende het Lichaam van Christus: Hoe kwam het dat Christus in staat was de zonden van de hele wereld te dragen. Dus, neem dat hoofdstuk nog eens door.

Jesaja 53:7-8 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.

Al deze dingen hebben te maken met het gehele leven en het offer van Christus.

Jesaja 53:9-10 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, ...

Dat was Christus: *het schuldoffer aan God voor de zonden van de hele wereld.*

Jesaja 53:10 ..., zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.

Dat gebeurt allemaal door de opstanding uit de doden.

Jesaja 53:11-12 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Dit is een van de krachtigste en meest dynamische verzen uit het gehele Oude Testament die verwijzen naar het hele leven en alles wat met Christus samenhangt.

ad 2. **Hij is een voorbeeld.**

Johannes 15:20-27 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Indien ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij.

Johannes 16:1-3 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.

Dit heeft allemaal vandoen met 'ons een voorbeeld nalaten' – dat we ondanks alle omstandigheden toch de weg van God blijven volgen.

[Noteer in uw aantekeningen: 1 Corinthiërs 11:1-2: "... Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg."]

ad 3. 1 Petrus 2:21 ..., **opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;**

Soms krijgen we het niet gemakkelijk als we Christus volgen. Hoe moeten we Christus volgen? Dat is een belangrijk iets om te onthouden. We volgen Christus niet op *onze* voorwaarden, maar ***op de Zijne!***

Lucas 9:57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.

Jezus zei niet: "Dat is mooi, kom maar bij ons, dat stel Ik echt op prijs. Dat is heel goed om te horen." NEE! Wat zei Hij dan wel? Het moet plaatsvinden op basis van Jezus' voorwaarden – niet op de onze. We gaan niet naar God om het op ***onze manier*** te doen. We gaan naar God om het op **ZIJN** manier te doen.

Lucas 9:58-59 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. ...

Hier hebben we iemand met een excuus. De ander was enthousiast, maar wilde het op *zijn* manier doen. Toen Hij dus iemand anders tegenkwam en zei: "Volg Mij", ...

Lucas 9:59 ... Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.

En Jezus zei: "Ja, begraaf eerst je vader, dat is een schitterend gebaar van jouw kant. Ik weet dat het bijwonen van een begrafenis altijd belangrijk is." NEE!

Lucas 9:60-62 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide *tot hem*: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.

Al deze dingen leren ons dat ***we Jezus moeten volgen op Zijn voorwaarden*** – niet op andere voorwaarden. [Schrijf in uw notities: Lucas 14:26-29 – dat we alles moeten verloochenen en Hem volgen; dat we ons kruis moeten opnemen en Hem volgen.]

ad 4. 1 Petrus 2:22 **die geen zonde gedaan heeft** ...

Dat heeft geen uitleg nodig. We hebben niet veel schriftgedeelten om dat uit te diepen. Dat is het hele Evangelie. Hij beging geen zonde! Een ding moeten we hieruit begrijpen – in het niet begaan van zonde – en dat is dat dat de toestand van rechtvaardiging is ***die ons wordt toegerekend***. Dat is belangrijk om te onthouden, dit is ons niet gegeven zodat we meer kunnen

zondigen, of dat we eigengerechtig worden om anderen te veroordelen. Maar dit is ons gegeven om ons te inspireren dat we op dezelfde manier handelen en niet willen zondigen.

Romeinen 4:20-22 maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof [hij geloofde alles wat God ook maar zei], doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. ...

Laten we dat betreffende *onze roeping* onthouden. Laten we dat betreffende *de opstanding* onthouden. Dat is de hele les van Isaak. De hele les dat hij niet zijn eigen zoon kon hebben totdat God het zei – en het was een zoon die uit de dood werd geboren, omdat de schoot van Sara dood was en hij honderd jaar oud was. De hele les hier is dus waarom we kinderen van Isaak zijn, omdat wij vanuit de dood tot het leven zijn geroepen. En evenals het een wonder was dat Isaak werd geboren en de beloften werden vervuld, zo is het ook met ons die geroepen zijn en ons zijn onze zonden vergeven en we zullen deel uitmaken van de opstanding. We behoren volledig vertrouwen te hebben dat God wat Hij heeft gezegd ook kan doen!

Romeinen 4:22 Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid.

U zou hier in de kantlijn kunnen zetten: 'gerechtigheid' is in *juist aanzien staan bij God!* Het enige juiste aanzien bij God is de zondeloosheid van Jezus Christus die aan elk van ons wordt toegerekend.

- We verdienen dat niet.
- We kunnen dat niet verdienen.
- We kunnen er niet voor werken.

- We kunnen het niet kopen.
- We kunnen er niet in geboren worden.
- We kunnen het niet erven.
- **Het is een gave van God!** – gerechtigheid.

Romeinen 4:23-25 Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven: het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.

Het feit dat *Hij niet zondigde* en dat dat ons wordt toegerekend, is dus het belangrijkste punt dat we werkelijk kunnen bevatten en begrijpen. Het is duidelijk dat we er geen misbruik van kunnen maken door te blijven zondigen.

ad 5. 1 Petrus 2:22 ... **in wiens mond geen bedrog is gevonden;**

ad 6. 1 Petrus 2:23 **die, als Hij gescholden werd, niet terugschold** ...

Natuurlijk moest Jezus dit doen onder de moeilijkste omstandigheden. Dit gold in het bijzonder toen Hij tijdens Zijn verhoor van van alles en nog wat werd beschuldigd.

Mattheüs 26:59-63 De overpriesters en de gehele Raad trachtten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om Hem ter dood te brengen, maar zij vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar ten laatste traden er twee op, die verklaarden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel Gods afbreken en binnen drie dagen opbouwen. En de hogepriester stond op en zeide tot Hem: Geeft Gij geen antwoord; wat getuigen dezen tegen U? Maar Jezus bleef zwijgen. ...

Dat betekent *dat Hij niet terugschold. Hij zei niets terug.*

Mattheüs 26:63-65 ... En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hogepriester zijn klederen ...

Het was de hogepriester verboden zijn klederen te scheuren. Dit laat ons dus zien dat de Joden in alle staten waren toen dit gebeurde.

Mattheüs 26:65-68 ... en zeide: Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u? Zij antwoordden en zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spuwden zij Hem in het aangezicht en sloegen Hem met vuisten; anderen sloegen Hem in het gelaat en zeiden: Profeteer ons, Christus, wie is het, die u geslagen heeft?

Toen kwam Petrus onder druk te staan. Ze keken hoe dit allemaal verliep en kwamen daarna naar buiten en zeiden: "U bent een van hen." *Nee, dat ben ik niet! Nee, dat ben ik niet!* We weten zodoende dat het er flink aan toe moet zijn gegaan. Christus antwoordde niet met één enkel woord.

Daarna, toen Hij aan het kruis hing en op het punt stond te sterven, gebeurde er het volgende:

Mattheüs 27:39-40 En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: Gij, die de tempel

afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis!

Jezus antwoordde niet, ook niet in de trant van: "Wacht maar eens, over drieënhalve dag zult u iets te zien krijgen!" Nee, dat deed Hij niet, Hij antwoordde niets.

Mattheüs 27:41-43 Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

Het werd zo erg dat zelfs de twee moordenaars die met Hem gekruisigd waren, Hem hetzelfde naar het hoofd slingerden. Jezus antwoordde dus met geen enkel woord.

Hier hebben we dus het voorbeeld dat Jezus ons gaf en dat heeft heel wat betekenis:

Lucas 23:34 En Jezus zeide: ...

Op het moment dat dit gebeurde; op het moment dat de moordenaars zeiden: "Ja, waarom kunt U ook ons niet redden?"

Lucas 23:34 ... Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. ...

Dat is werkelijk fantastisch! Het is zo geweldig! Het is zo ontzagwekkend! Dat God die liefde en die geest en die houding had, dat toen Hij door de pijnlijkste omstandigheden ging, Hij zei: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen."

Hij schold niet terug en er werd geen bedrog in Zijn mond gevonden.

ad 7. 1 Petrus 2:23 ... **als Hij leed, niet dreigde,**

ad 8. 1 Petrus 2:23 **maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;**

Lucas 23:43-46 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

Hij gaf Zich dus over aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.

ad 9. 1 Petrus 2:24 **die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft,** ...

Ik wil nogmaals uw aandacht vestigen op het hele hoofdstuk – de volledige betekenis van het Lichaam van Christus; hoe en waarom Hij de vorm en gestalte van zondig vlees moest aannemen; Hij droeg in Zijn eigen lichaam de 'wet van zonde en dood' – op dezelfde manier als wij – om de zonden van de hele wereld te dragen, vertegenwoordigd door de 'wet van zonde en dood' die Hij in Zijn vlees had. En Hij droeg die in Zijn eigen lichaam en bracht ze naar het hout. [Dit is het woord 'stauros' of *de staak of de paal* die afkomstig was van een boom.]

ad 9. (vervolg) 1 Petrus 2:24 ..., **opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven;** ...

Schrijf in uw notities, omdat we daarvan reeds een groot deel hebben doorgenomen: Romeinen 6 – dat we niet langer voor de zonde moeten leven, maar we moeten voor God leven.

ad 10. 1 Petrus 2:24 ...; **en door zijn striemen zijt gij genezen.**

En dat brengt ons weer helemaal terug bij waar we begonnen: Jesaja 53.

Dat is het punt dat belangrijk voor ons is om te doen, om te onthouden. Laten we nu lezen:

1 Petrus 2:25 Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.

Ik wil verder gaan en een andere aanhaling geven, over genezing. Laten we naar Mattheüs 8 gaan om te zien dat de discipelen precies wisten en begrepen waar dit allemaal over ging. En onthoud Mattheüs 8 en 9 zijn de hoofdstukken van Mattheüs waarin hij al de verschillende genezingen verzameld heeft die Jezus tijdens Zijn optreden op aarde deed.

Mattheüs 8:16-17 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord **en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen**, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: **Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.**

Hij laat hier dus zien dat de woorden van Jesaja 53 absoluut vandoen hebben met fysieke genezing.

Er zijn sommige mensen die een leerstelling hebben, die zegt: "Dit is niet voor fysieke genezing, maar dit is voor geestelijke genezing." ***Het is voor fysieke genezing, maar ook voor geestelijke genezing – dat is waar het bij het lichaam en het bloed van Christus allemaal om gaat.***