

De eerste brief van Petrus, deel 6^{1 2}

Laten we beginnen met een paar dingen te herhalen en enkele sleutelverzen door te nemen die in hoofdstuk 1 staan, alvorens aan hoofdstuk 2 te beginnen.

1 Petrus 1:2 *de uitverkorenen* naar de voorkennis van God, de Vader, ...

God heeft een plan. Hij heeft een doel en Hij heeft ons daartoe geroepen. We zullen gaan zien hoe absoluut overweldigend dit is als we verder gaan met 1 Petrus.

Petrus zei hier in vers 1:

1 Petrus 1:1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, ...

Geen paus, geen hoogste gezag, helemaal niet boven de dienaren staan – niets daarvan. En als we in 2 Petrus komen, zullen we zien dat hij – als hij de paus zou zijn geweest – een perfecte gelegenheid had om bekend te maken wat hij was.

Zoals we net in vers 2 lazen heeft God ons dus geroepen en we gaan iets interessants leren over die roeping, zelfs meer dan we in het verleden hebben begrepen.

1 Petrus 1:2 ..., in heiliging door de Geest, **tot gehoorzaamheid** ...

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of First Peter VI' gegeven op 6 februari 1993 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

Laten we iets begrijpen over het houden van de wetten en geboden van God in relatie met hoe ze dienen te worden gehouden.

1 Petrus 1:2 ... en besprenging met het bloed van Jezus Christus: ...

Hierin ligt het Pascha en de gehele betekenis van het Nieuwe Verbond besloten.

1 Petrus 1:2: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.

Wat doet genade voor gehoorzaamheid? En het houden van de wet? Wat doet genade? *Juist het tegendeel van wat de mensen denken!* Genade is geen vrijbrief om te zondigen – dat weten we allemaal. Laten we eens zien wat *genade* doet.

- Genade geeft ons leven!
- Genade geeft ons Gods Geest!
- Genade geeft ons toegang tot God!
- Genade is datgene waardoor we de relatie met de God de Vader hebben!
- En geloof het of geloof het niet: Genade geeft ons het vermogen om de wetten en geboden van God op de juiste wijze te houden.

Niet veel mensen hebben dat werkelijk begrepen. Daarom vinden we gehoorzaamheid en genade en het besprengen met het bloed van Jezus Christus samen vermeld op dezelfde plaats.

Romeinen 3:31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? **VOLSTREKT NIET**; veeleer bevestigen wij de wet.

Het Griekse woord voor *bevestigen* is 'histemi' – wat betekent *staande houden*. Dat is heel wat anders, niet? Niet alleen bevestigen, maar de wet *firm staande houden*. Dat betekent echt iets, niet?

Laten we dan hier de andere vraag beantwoorden. Hier hebben we de hele sleutel, gemeente. We gaan zien dat Petrus het Evangelie van genade en groei even intens verkondigde als Paulus. Paulus schrijft hier:

Romeinen 6:1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?

Zij zeiden, als je zondigt, ontvang je genade en dat gebeurt automatisch, ga dus rustig verder met zondigen; daar God verheerlijkt wordt door genade, laten we nog meer zondigen opdat we meer genade krijgen. En Paulus zegt:

Romeinen 6:2 VOLSTREKT NIET! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Dat is het hele punt waarom het draait.

Ik zal voordat het Pascha aanbreekt een preek geven over "*Wat betekent dood?*" Ik denk dat u verbaasd zult zijn. Gebaseerd op de uitspraak die Jezus deed: "Laat de doden hun doden begraven." Wat betekent dat?

1 Petrus 1:2 ...: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.

Ik zal ook een preek geven over het *Vredesverbond*:

- Wat is het Nieuwe Verbond eigenlijk?
- Op welke manier functioneert het?

- Wat moeten wij doen?
- Wat heeft dit te maken met de relatie tussen ons en God?

Als u het boek *The Christian Passover* ontvangt, kunt u het hoofdstuk *The Superiority of the New Covenant* lezen.

1 Petrus 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden [beter: weer verwekt] tot een levende hoop,

Dat is het hele punt dat Petrus hier tot uitdrukking brengt: *levende hoop!* Wat voor hoop? In wat voor tijd werd dat gezegd? *Het was in een tijd die veel op de onze leek.* Er wordt van alle kanten op ons ingeslagen. We worden gekwetst! We worden beproefd en getest, en in sommige gevallen, bijna tot het uiterste, het breekpunt!

We hebben een **levende hoop** zodat ongeacht de moeilijkheden waar we doorheen moeten gaan, ... Denk nog eens aan de Kerk te Smyrna. Zij hadden een georganiseerde synagoge van Satan die hen opjoeg, die hen vervolgde, die hen in de gevangenis wierp en hen doodde! En zoals ik eerder sarcastisch heb gezegd, we hebben al die arrogante dienaren van welke Kerk ze ook deel mogen uitmaken, die eropuit willen om te verkondigen, laat er iemand opstaan en zeggen: "Ik ben van Smyrna." Ik heb dat nog niemand horen zeggen; want ze willen wel alle zegeningen. Ze willen alle goede dingen, maar ze willen niet het werk, ze willen niet het geloof en ze willen niet de hoop en ze willen niet de dood.

We hebben dus een *levende hoop*:

1 Petrus 1:3 ... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden [beter: weer verwekt] tot een levende hoop,

Waar denken we aan als we in deze tijden van problemen en moeilijkheden leven?

1 Petrus 1:4 tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,

Zoals Christus zei: "Waar dieven niet kunnen inbreken en stelen; waar het niet verroest; waar het niet wordt aangetast."

1 Petrus 1:5 die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

Dat verwijst naar de opstanding. We worden bewaard door de kracht Gods door het geloof.

1 Petrus 1:6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeken bedroefd,

Ik weet, u weet, dat we in verschillende mate beproevingen hebben die zich zo tegen het Pascha voordoen. En ik bid om Gods barmhartigheid voor iedereen. Maar het leven gaat door. Voor welk doel?

1 Petrus 1:7 opdat de echtheid van uw geloof, ...

Daar gaat het om, gemeente, om **geloof, uw geloof**, uw absolute en diepgaande en eeuwige, geestelijke geloof in God en Jezus Christus en waartoe Zij ons hebben geroepen.

1 Petrus 1:7 ..., kostbaarder dan vergankelijk goud, ...

We kunnen in dit opzicht met allerlei verhalen aankomen, maar dat zullen we niet doen.

1 Petrus 1:7 ..., dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

Ik wil dat u iets begrijpt: ***Om de dood te overwinnen stierf zelfs Jezus Christus, voor ons!*** Dat moeten we echt diep op ons laten inwerken. En ik wil dat u voor het Pascha leest over de voetwassing, de volledige betekenis van de voetwassing, de volledige betekenis van het lichaam van Christus, en de volledige betekenis van het bloed van Christus.

1 Petrus 1:8 Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben;
...

Hoe moeten we God liefhebben? Met ons gehele hart en ziel en kracht en verstand, niet?

1 Petrus 1:8 ..., in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,

Niemand kan dat wegnemen! Herinnert u zich wat Jezus in de nacht van het Pascha tot Zijn discipelen zei? Hij zei: "**Mijn vrede geef Ik u**, niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u."

Het hele punt waarom het draait, zelfs in een tijd van beproevingen en moeilijkheden en bijna overweldigend bedrukkende dingen die op ons afkomen, is: ***God is er!*** Wat zei Paulus? Hij

zei: "Ik verheug me erin dat ik zwak ben, omdat als ik zwak ben, dan ben ik sterk in Christus." Daar gaat het allemaal om, gemeente.

Zelfs al moeten we door dit alles heengaan, bedenk:

1 Petrus 1:9-10 daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben,

Hoe diepgaand is dit waartoe God ons geroepen heeft? Het is niet een of andere oefening in 'religie' om op zaterdag naar de kerk te gaan. Hij heeft ons niet geroepen om religie te spelen. Hij heeft ons geroepen tot eeuwigdurend leven! Ik herhaal dat: ***God heeft ons niet geroepen om 'religie te spelen', maar Hij heeft ons geroepen tot eeuwigdurend leven!*** Dat heeft zo'n diepe betekenis dat Hij zelfs de profeten – die Hij inspireerde – niet liet weten wat dat precies was. Is dat niet iets geweldigs? Hij kon het niet bekend laten worden voordat Christus kwam.

1 Petrus 1:10-11 ..., die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna.

Is dat niet iets groots? Zo groots is behoud dat het niet geopenbaard kon worden tot de Auteur van behoud kwam en Zijn leven gaf. Dat is iets geweldigs! Absoluut indrukwekkend!

1 Petrus 1:12 Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel

gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.

Denk daar aan, gemeente! Ik bedoel, als u zich op een bepaald moment in de put en ontmoedigd gaat voelen, lees dan dit eerste hoofdstuk uit deze brief van Petrus. Dat wat God ons zal gaan geven graaft zo diep en is zo wonderbaarlijk en zo groots en zo ontzagwekkend, dat zelfs de engelen willen weten wat dat is.

1 Petrus 1:13-21 Omgordt dus de lendenen van uw verstand [geestelijke actie!], weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u, als gehoorzame kinderen [kinderen van God, gehoorzaam aan God], niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt *zo* ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die *u* van de vaders overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

Dat is wat het moet zijn. Geen hoop op een mens, of op een dienaar. Zoals ik eerder zei, is het tijd voor de dienaren van God om het volk van God **naar God** te verwijzen en niet naar zichzelf.

1 Petrus 1:22-23 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren [beter: weer verwekt], en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

We hebben dus:

- een levende hoop
- een levende God
- het levende Woord
- de levende Christus
- de levende Verlosser

Wat doet die Verlosser? ***Die geeft ons leven!*** Zijn we niet blij dat we weet hebben van de tweede opstanding? Niet alleen de eerste opstanding. We zijn gelukkig en blij vanwege de eerste opstanding en hopelijk zullen wij daarbij zijn.

Maar zoals de apostel Paulus zei: "Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden." Wij zullen dus zeggen: "Oké, wij zullen daarbij zijn, omdat Christus zei: 'Ik zal niemand verloren laten gaan, behalve de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld moge worden.'" We komen dus tot de conclusie, dat we deel zullen uitmaken van de eerste opstanding. Maar bent u niet blij dat u weet heeft van de tweede opstanding? Denk eens aan de ongelukken, denk eens aan de dood, denk eens aan de chaos. Het is iets geweldigs, gemeente, dat God zo groot is en Zijn plan zo wonderbaarlijk dat al degenen die stierven zonder ooit een kans op behoud te hebben gekregen – omdat Hij hen niet riep – door Hem zullen worden opgewekt tot een tweede fysiek leven voor een kans op behoud.

Dat is wonderbaarlijk! Dat is wat genade en barmhartigheid en liefde inhouden – ongelooflijk! Absoluut ongelooflijk!

1 Petrus 1:23-24 ..., door het levende en blijvende woord van God. Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af,

Als we de tijd van het Griekse werkwoord in acht nemen, had er vertaald moeten worden: 'verdorde' en 'viel af'.

1 Petrus 1:25 maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

We komen nu aan bij vers 3 van hoofdstuk 2, want zover waren we de laatste keer gekomen, maar eerst:

1 Petrus 2:1 Legt dan af ...

Dit is in het licht van alles wat eerder werd gezegd.

1 Petrus 2:1 ... alle kwaadwilligheid, alle bedrog, ...

Ook de beperkte schijnheilige, kleine muggenzifterige dingetjes die mensen elkaar aandoen.

1 Petrus 2:1-2 ..., huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen ...

Dat wil zeggen, laat uw denken zo rein zijn als dat van een pasgeboren baby. Waarom? Omdat zo'n baby niet geoefend is in het kwade, nog niet! Daarom. Dat wil niet zeggen dat u een pasgeboren baby bent – we hebben diverse keren het onderwerp 'wedergeboren' doorgenomen.

1 Petrus 2:2 en verlangt als pasgeboren kinderen naar ...

Wees hongerig als een pasgeboren baby. En ik zeg wat alle moeders weten en ook alle vaders weten, dat als de pasgeborenen gereed zijn om te eten, ze willen eten en wel NU! En als u dit niet NU doet – of het 2 uur in de morgen is, 1 uur in de morgen, 4 uur in de middag, ze laten het u weten en ze houden niet op met huilen totdat u hen voedt. En het beste voedsel is? Dat van mama!

1 Petrus 2:2 ... de redelijke, onvervalste melk, ...

Om uiteindelijk wat te hebben? Vaste spijs! (Hebreeën 5)

1 Petrus 2:2 ... opdat gij daardoor moogt opwassen [in karakter] tot zaligheid,

In plaats van mijn toevoeging 'in karakter' zouden we ook kunnen zeggen 'in godsvrucht', want dat is het doel ervan.

1 Petrus 2:3 indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.

En alles wat God doet, doet Hij uit genade. Alles wat wij voor God doen, doen we vanwege Gods genade.

Laten we Romeinen 2 opslaan, daar vinden we hetzelfde woord – *God is genadig*. Wat doet dat? Wat wordt dat verondersteld voor ons te doen? *Dat wordt verondersteld ons tot berouw en bekering te leiden.*

Romeinen 2:1-2 Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt,

bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter, dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen, die zulke dingen bedrijven.

Ja, we kunnen ons verheffen en anderen voor deze zonden veroordelen, niet? Inderdaad! Maar hij zegt in vers 3:

Romeinen 2:3-4 Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn [genadige] goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, ...

Waarom verdraagt God zoveel dingen voor zo lange tijd? *In de hoop dat de mensen berouw zullen hebben en zich bekeren!*

Romeinen 2:4 ..., en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?

Misschien kunnen we ons geestelijke doel helder voor ogen stellen, en zo tot een dieper berouw en een diepere bekering komen. Niet dat we naar God gaan om te zeggen: "O God, nu ben ik zo goed dat ik me dit jaar diepgaander zal bekeren!" Nee, we vragen God, dat dat door Zijn barmhartigheid en genade inderdaad zal gebeuren – en laat dat barmhartig zijn.

Romeinen 2:5-7 Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid [de dingen die Hij geven zal] zoeken, het eeuwige leven;

Dat is de reden dat Petrus schreef en zei:

1 Petrus 2:3 indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.

Want wat verdienen we eigenlijk? De dood! Het loon der zonde is de dood.

Ik weet dat dit een vrij lang overzicht was, maar laten we dan nu verder gaan in 1 Petrus 2:4 – laten we in één keer doorlezen tot vers 8 om daarna deze verzen nader te bestuderen.

1 Petrus 2:4-6 En komt [tegenwoordige tijd] tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt [een actief, blijvend geloof], zal niet beschaamd uitkomen.

Dit betekent dat het er niet toe doet wat mensen denken of doen of zeggen – het gaat erom hoe God u ziet.

1 Petrus 2:7-8 U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.

Wat doet Petrus hier? Hij stelt enkele heel duidelijke contrasten tegenover elkaar. We zullen zien dat hij ons en onze roeping (en wij zijn het volk van God) en de wereld tegenover elkaar stelt. En hij laat ons zien dat we wrijving, confrontaties en

beproevingen zullen ervaren. Hij wil dus dat we werkelijk begrijpen wat we moeten doen.

1 Petrus 2:4 En komt tot Hem, de levende steen, ...

Christus is de levende Steen.

Laten we naar het boek Jesaja gaan en kijken naar enkele schriftgedeelten waaraan dit is ontleend.

Jesaja 8:11 Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en Hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan:

Is dat niet dezelfde manier waarop God ons heeft geroepen? We moeten niet wandelen op de weg van dit volk.

Jesaja 8:12 Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt ...

Dat is precies wat we in de huidige tijd in de politiek zien.

Jesaja 8:12-14 ... en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken. De HERE der heerscharen, Hem zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal Hij tot een heiligdom zijn, en tot een steen, waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok, waarover men struikelt, **voor de beide huizen van Israël**, ...

Beide huizen – niet alleen de Joden, maar BEIDE! Is dat geen echte profetie? Ja, zeker.

Jesaja 8:14 ..., tot een klapnet en tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem.

En dat is het inderdaad, zodat de rabbi's, het Opperste Gerechtshof van het zogenaamde Israël en Juda, opdracht gaven dat de Messiasbelijdende Joden het land uit moesten – zij zijn niet welkom in Israël. Is dat geen struikelsteen – kijk wat er gebeurt!

Jesaja 8:15-16 En velen onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen.

Wat is dit? *Dit is een profetie over het schrijven van het Nieuwe Testament!* Dat is precies wat het is.

Jesaja 8:17-18 En ik zal wachten op de HERE, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob, ja, op Hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die mij de HERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege de HERE der heerscharen, die op de berg Sion woont.

Dat is precies wat het is. Dan gaat het hier verder over demonisme, waar we ook vandaag mee te maken hebben.

Jesaja 8:19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen. ...

Nu volgt een gedachte tussen 'haakjes'.

Jesaja 8:19 ... Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden *vragen*?

Dat is een reden om te doen wat ze doen.

Jesaja 8:20 Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.

Wat is de getuigenis – de grootste getuigenis op aarde? Jezus Christus! Dat is de getuigenis waar hier over gesproken wordt. Er wordt hier gesproken over 'de Steen waarover men struikelt, de Rots der ergernis'. Wij moeten naar die Rots toegaan – op een voortdurende basis.

Nu terug naar 1 Petrus.

1 Petrus 2:4 En **komt** tot Hem [op een voortdurende basis], **de levende steen**, ...

Het is heel interessant wat een steen is. Wij worden ook 'stenen' genoemd, niet? Ja! Let op wat we hebben:

- de levende hoop
- het levende woord
- de levende God
- en nu de levende steen

Wat moeten wij weerspiegelen? Dat zullen we zo zien.

1 Petrus 2:4 ..., **door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar**,

Wat betekent uitverkoren? Heel interessant.

Hoe velen van u kunnen zich het Griekse woord voor kerk of gemeente herinneren? Dat is 'ekklesia', niet? Sommigen van u wisten dat meteen. Dat betekent de uitgeroepen of de uit-

verkorenen. Christus was de 'eklektos' van God. Het is dus geen wonder dat wij de 'ekklesia' of de 'eklektos' van God – *de uitverkorenen van God* – worden genoemd. Op welke manier? *Op dezelfde manier als Christus!* Denk daarover na!

Hij zegt dat de Vader u liefheeft met dezelfde liefde waarmee Hij Mij liefhad. Ik denk, gemeente – en ik hoop en bid dat, en het is duidelijk dat we dat tot de opstanding niet kunnen, maar tussen nu en dan omdat er staat "groeï op in de genade en kennis van onze Heer en Verlosser" – dat we kunnen komen tot een volledig en diepgaand begrip van Gods weg en wat Hij heeft gedaan.

1 Petrus 2:4-5 ..., maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als **levende stenen** ...

Stelt dat niet wat voor? Dat is wat wij moeten zijn – *levende stenen*. Ieder van ons.

1 Petrus 2:5 ... gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, ...

Oké, laten we dan nu eens kijken hoe dit alles bij elkaar past. Jezus is de levende Steen, niet?

Laten we nu kijken naar sommige dingen die naar Christus verwijzen. Ik zal u ernaar verwijzen, omdat u die schriftgedeelten kent:

Mattheüs 16:18 ..., en op deze petra [dat is Christus] zal Ik mijn gemeente bouwen ...

Maar wat zei Hij vlak daarvoor tegen Petrus? Hij zei: "Gij zijt Petrus" – dat is 'petros', *kleine steen*. Hier is dus de perfecte

plaats voor Petrus om te zeggen: "Ik ben de steen waarop de Kerk wordt gebouwd en ik ben de eerste paus", niet? Als het in feite dus zo zou zijn, zou het daar in de Schrift moeten staan. Als iemand u daarover uitdaagt, onthoud gewoon 1 Petrus 2; Mattheüs 16:18.

Nog een schriftgedeelte om op te schrijven en onthouden. Toen Jezus Petrus voor de eerste keer zag, zei Hij in Johannes 1:43 – Gij zijt Simon, ... wat vertaald wordt met Petrus (*een steen*). Petrus beweerde niet meer dan dat hij ook deel uitmaakte van de levende stenen.

Laten we naar Efeziërs 2 gaan om te zien hoe hier op gebouwd moet worden en hoe dat allemaal in Christus is. Daarna zullen we nog eens kijken naar enkele schriftgedeelten uit het Oude Testament die ook naar Christus verwijzen. We leren uit Petrus hetzelfde als we uit Jacobus deden – er zit hier heel wat meer achter dan we dachten. Daar in Efeziërs 2 zien we hetzelfde punt.

Efeziërs 2:18-21 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en **huisgenoten Gods** [dat is belangrijk], gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot ...

Opwassen betekent groeien – als levende stenen moeten we dus groeien.

Efeziërs 2:21-22 ... een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Wat God in ons leven aan het doen is, is echt iets heel bijzonders.

In het volgende vers dat we lezen vinden we het hele doel van alles wat we hebben. Ik zal binnen afzienbare tijd (*niet in de verre toekomst*), een preek geven over 'het bestuur van God'. Die preek zal echt een ogenopener zijn, maar dat houden we tegoed voor dan.

Efeziërs 4:12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

Efeziërs 4:16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen ...

We zullen zien, gemeente, dat dit niet bestaat uit – zoals ons in het verleden werd verteld – tienden en offeranden. Dit is juist wat u geeft uit wat God u geeft in geestelijke offeranden. En ik denk dat de enige manier waarop we zullen groeien, is dat we gaan werken aan die geestelijke offeranden – daar zullen we later verder op ingaan.

Efeziërs 4:16 ... naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

We zien dus dat we het volgende hebben: We hebben Christus, Die de Hoeksteen is. Wij zijn de levende stenen. Hij is de 'eklektos' en wij zijn de 'eklekto' – het meervoud, uitverkozen, kostbaar.

- We zien dat Christus de Rots is.
- We zien dat Petrus een steen is – Cephas.

- We zien dat wij stenen zijn – en we moeten levende stenen zijn.

Laten we nu kijken naar wat er gebeurt als mensen Christus weer verwerpen. Noteer maar in uw notities Psalm 118, of als u hiernaar luistert, neemt dan nu de tijd om die hele Psalm te lezen, omdat deze de relatie laat zien die we met God hebben.

Psalm 118:6 De HERE is met mij, ik zal niet vrezén; wat zou een mens mij doen?

Het is interessant hoe Petrus het dan heeft over de steen des aanstoots en de beproevingen waar we doorheen gaan.

Psalm 118:7-9 De HERE is met mij, onder mijn helpers, daarom zal ik op mijn haters neerzien. Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; het is beter bij de HERE te schuilen dan op edelen te vertrouwen.

Psalm 118:21-24 Ik loof U, omdat Gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; van de HERE is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Nog een schriftgedeelte uit het Oude Testament en dan gaan we weer naar het Nieuwe Testament.

Jesaja 28:14-15 Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; ...

Klinkt als het Nieuwe Verbond dat werd gemaakt, niet? De mensen blijven liever hun wegen des doods volgen dan zich tot God te bekeren.

Jesaja 28:15-16 ... met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, ...

Dat zeggen ze: "O ja, we komen dat allemaal wel te boven."

Jesaja 28:15 ..., want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen.

Rechtstreeks verwijzend naar de verwerping van Jezus Christus.

Jesaja 28:16 Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; ...

We kunnen door het Nieuwe Testament gaan en allerlei schriftgedeelten vinden die hiermee in verband staan. Wat is het fundament waarop wij moeten bouwen? *Niemand kan een ander fundament leggen dan dat wat er is gelegd, Jezus Christus! Niet? Ja!*

Mattheüs 21:33-34 Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en er een heg omheen zette, en er een wijnpers in groef en een toren bouwde; en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen.

Het is duidelijk dat de vrucht hiervan de wijn was, niet? *Omdat hij de wijnpers groef!*

Het enige wat u halen kunt uit een oogst van druiven is wijn en krenten. Dat is het! Heden ten dage kunnen we druivensap krijgen, omdat we het in de fles kunnen doen, kunnen pasteuriseren en de flessen hermetisch afsluiten, waardoor voorkomen wordt dat het druivensap verandert in wijn. Toen hij dus terugkwam voor de vruchten ervan, moest dat wel wijn zijn omdat hij een wijnpers groef, en de enig andere vrucht zou wat kunnen zijn? Krenten, omdat hij ver weg was gegaan.

Mattheüs 21:35-38 Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelde hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander: Dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen.

Om een koninkrijk te stelen, niet?

Mattheüs 21:39 En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem.

Waar werd Christus gedood? *Buiten de legerplaats!*

Mattheüs 21:40-41 Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot Hem: Een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren.

Ik wil dat u nadenkt, gemeente, over wat wij dan moeten doen. Maken wij geen deel uit van de wijnstok van Christus? *Dat is zeker het geval!* Jezus zei: "Ik ben de wijnstok; Mijn Vader is de landman; en jullie zijn de ranken." – Wij moeten dus vrucht voortbrengen.

Mattheüs 21:42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: ...

Geldt dat niet voor allen die religie bedrijven? *Ja!* Lezen zij de Schriften? *Nee!* Zij gebruiken en manipuleren ze voor hun eigen doel.

Mattheüs 21:42-43 ...: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.

Dat volk zijn wij, gemeente!

Mattheüs 21:44-45 En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden [we kunnen toevoegen: in berouw en bekering], en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij, dat Hij hen bedoelde.

Wij weten nu waarom Jezus hen waarschuwde betreffende de onvergeeflijke zonde. Wisten zij daarvan? Hier, gemeente, is de grootste manifestatie van God voor Zijn gehele schepping. God in het vlees! Jezus Christus kwam in persoon naar het Zijne, en het Zijne nam Hem niet aan, is dat niet zo?

Mattheüs 21:46 En hoewel zij Hem trachtten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die Hem voor een profeet hielden.

Ik moet eens een preek geven over de intriges die samengingen met het arresteren van Jezus en wie Judas was. Heel interessant! Te zijner tijd wil ik een preek geven (ik weet nog niet wanneer dat het geval zal zijn) over hoe een Kerk van Farizeeën eruit ziet. Ik was het boek *Jerusalem in the Time of Jesus* aan het lezen terwijl ik kopieën maakte voor de speciale uitgave van het boek; ik zat daar terwijl de kopieën langzaam werden gemaakt (ik heb een langzaam kopieerapparaat). Daarin liet de schrijver zien hoe een gemeenschap van Farizeeën eruitzag. Ik denk dat u verbaasd zult zijn! Op die manier werd de Kerk van God vele jaren lang bestuurd. Ik maak u hiermee alleen maar nieuwsgierig.

Laten we nu naar Lucas 20 gaan. Hier wordt een andere soortgelijke gelijkenis gegeven; deze keer echter in de vorm van talenten. Hij loopt parallel aan degene die we net hebben gelezen; hij volgt hetzelfde patroon. Lees zelf de verzen 9 tot 16.

Lucas 20:17 Maar Hij zag hen aan en zeide: Wat betekent dan dit, dat er geschreven is: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden?

We hebben een soortgelijke uitspraak in:

Lucas 19:14 Doch zijn burgers haatten hem ...

Gemeente, het is waar dat het grootste probleem dat de Joden in deze tijd hebben Jezus Christus is. Hij is al meer dan 1900 jaar hun grootste probleem.

Lucas 19:14 ... en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt.

Als Hij dus naar Zijn Koninkrijk komt en nadat Hij de beloning geeft aan hen die de ponden hadden en deden wat ze moesten doen, lezen we:

Lucas 19:27 Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen.

Als er gesproken wordt over een *Steen des aanstoots* die hen zal vermorzelen, is dat precies wat er zal gebeuren.

1 Petrus 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen ...

Dat betekent dat we deze manier van leven moeten leven. Laten we nog een paar andere schriftgedeelten aanhalen om te laten zien hoe deze hiermee samenhangen. Dat hangt samen met het brengen van geestelijke offeranden.

Romeinen 12 zegt ons hoe we levende stenen moeten zijn. Wat geeft ons leven? De Geest geeft leven, niet? En hoe moeten we God aanbidden? *In Geest en waarheid!*

Romeinen 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, ...

Zoals Paulus zei: "Zij die levend geworden zijn uit de dood."

Romeinen 12:1-2 ..., heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke erediens. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd ...

Daarin vindt bekering plaats, op die manier zijn we een levende steen.

Romeinen 12:2 ... door de vernieuwing van uw denken [door de Geest van God], opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Zo moeten we zijn, ons leven leiden als levende offeranden.

Laten we naar Johannes 6 gaan om te zien waar dit allemaal uit voortkomt.

- We hebben een *levende steen*.
- We hebben het *levende Woord*.
- We hebben de *levende Christus*.
- We hebben de *levende Vader*.

Het is interessant dat in het volgende vers het Grieks voor levend hetzelfde woord is als voor eeuwig leven. Jezus zei daar:

Johannes 6:51 Ik ben het **levende brood**, ...

Daarom is het zo belangrijk dat we het Pascha houden op de manier die God laat zien.

Johannes 6:51 ..., dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

Hij is het levende brood – Hij geeft *leven!*

Johannes 6:57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft ...

Daarom moeten we een *levend vertrouwen* hebben met *levende werken*, met *levend geloof*! Dat is wat God ons geeft.

Johannes 6:57 ... en **Ik leef door de Vader**, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.

Dat komt precies overeen met wat Petrus hier schrijft waarin hij ons laat zien wat te doen en hoe te doen en hoe te leven.

Laten we naar Hebréeën 13 gaan om nog wat meer te zien van deze geestelijke offeranden die we moeten brengen. Nadat Paulus heel wat over de dierlijke offeranden heeft geschreven en al die andere dingen in het boek Hebréeën, wordt dit heel belangrijk. Er staat heel wat in dat boek wat laat zien wat sommige van deze Joden deden: zij keerden zich van Christus af, zij keerden zich van het nieuwtestamentische Pascha af, ze lieten zich weer besnijden, gingen terug naar de offeranden en al die andere dingen, waardoor ze Christus verwierpen omdat Jezus niet kwam op het moment dat zij dat wilden. Ze gingen dus terug naar wat ze eerst hadden en verwierpen Christus.

Hebréeën 13:15-16 Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een loffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.

Het komt dus allemaal neer op ons dagelijks gedrag. We hebben Jezus Christus, Die de levende Steen is, niet? Wij moeten *levende stenen* zijn. We moeten dan Christus' weg volgen. Als we dat lezen, dan gebeurt er hetzelfde als toen we het boek Jacobus lazen, er wordt een dolk in je hart gestoken, niet? *Ja, zo*

voelt dat! Waarom? Je vindt jezelf tekortschieten. Ja! Dat geldt voor mij. En voor iedereen. En daarom hebben we de sabbat. Daarom kunnen we op de sabbat geïnspireerd worden, omdat er waarschijnlijk op maandag iets gebeurt dat je probeert te deprimeren. Misschien lukt dat en misschien ook niet! Maar als het gebeurt moeten we niet verder gaan en op de wereld gaan lijken. We moeten de dingen doen die God behagen.

Laten we nog wat andere dingen zien die God behagen. Schrijf in uw notities (we zouden dat allemaal uit het hoofd moeten weten):

Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Dat zijn geestelijke offeranden aan God.

Wat is het moeilijkste om in deze wereld te doen? Ik zal u zeggen wat het moeilijkste is te doen in deze wereld: *vriendelijk blijven als je onrecht wordt aangedaan!* En ik denk dat ik moet zeggen dat ik voor die test vaker ben gezakt dan iemand anders die ik ken. Misschien hebben we daarom wel eens zulke moeilijke tijden, zodat we die les kunnen leren. Ik onthoud altijd wat Christus zei toen Hij stervende was – Hij zei: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen." Verbazingwekkend! Ik bedoel, *echt verbazingwekkend!* Als je daarover nadenkt en je denkt aan sommige situaties waarin je bent beland, waarin ik ben beland, waarin we voor veel kortere tijd hebben verkeerdt, waaruit we veel sneller zijn uitgekomen, en we hebben daar niet eens aan gedacht. Die gedachte was zo ver van ons verwijderd dat we hem niet eens konden begrijpen, niet? Terwijl we toch christenen waren, niet? *Inderdaad!*

Laten we naar Colossenzen, hoofdstuk 1, gaan, omdat deze geestelijke offeranden en al deze dingen ons door Christus volmaakt moeten maken. En dat is de enige volmaaktheid die er zal zijn, en dat is de enige manier waarop we het volgende zullen krijgen:

- het levend geloof
- de levende hoop
- het levende Woord
- de levende Christus
- de levende Vader

Colossenzen 1:26 het geheimenis [van God], dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, ...

Zelfs voor de profeten, zelfs voor de engelen. Dat is zeker waar! Nu weten we waarom de Laodiceeërs rijk werden en verzadigd van goederen; omdat zij het Woord van God hadden, zij hadden alles gekregen; ze kregen het op een comfortabele manier, ze hadden dit allemaal en ze verloren het zicht op de reusachtige dingen die God heeft gedaan. Er zijn mensen geweest die vrijwillig hun leven zouden hebben gegeven om te weten wat wij weten. En dan reageren wij: "O, eh!" Geen wonder dat God op het punt staat sommigen uit Zijn mond te spuwen.

Colossenzen 1:26 ..., maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.

God heeft het door Zijn Geest geopenbaard.

Colossenzen 1:27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

Verbazingwekkend, gemeente!

We hebben het over de opstanding als een vanzelfsprekend iets. Maar ik zeg u, als u de dood ziet, of de dood in de ogen kijkt, of als een van uw familieleden sterft, en u zich dan naar een rustig plekje terugtrekt, dat u dan beseft hoe oneindig klein we zijn. Dan betekent de opstanding heel wat, niet? Ik bedoel, denk erover na, ***God zal ons vanuit de dood doen opstaan!*** Of ons "in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin" veranderen – als we tot dat moment in leven blijven. En Hij zal "dit verderfelijk lichaam veranderen en gelijk maken aan Zijn verheerlijkt lichaam". Jongens, dat is iets geweldigs!

En ik wil u één ding zeggen: ik denk niet dat de tijden waarin we leven veel beter worden. We moeten die visie dus in ons denken blijven houden! En de volgende keer dat zich een moeilijkheid voordoet, haal die visie naar voren, plaats hem duidelijk voor ogen. Laat Christus diep in je hart zijn, omdat Hij de "hoop der heerlijkheid" is.

Colossenzen 1:28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen [waarschuwen] en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Is dat niet het punt waar Petrus hier over predikt: als 'levende stenen', 'geestelijke offeranden', als een 'geestelijk huis voor God'? *Ja, inderdaad!*

Colossenzen 1:29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.

Het zou schitterend zijn, gemeente, als we in deze tijd 10.000 apostelen Paulus hadden om het evangelie te verkondigen, niet? *Zeer zeker!*

Laten we nu teruggaan naar 1 Petrus 2 en we zullen de volgende keer kort stilstaan bij Sion, maar we zullen nu voor de volgende reden afsluiten met:

1 Petrus 2:6 Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren [gekozen] en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Dat betekent 'niet beschaamd voor God'; misschien voor mensen, in een beproeving. Maar beslist niet voor God! Wat kan een mens ons eigenlijk doen? Wel, ze kunnen ons het leven ontnemen, *maar God zal ons doen opstaan!* Weet u, soms klinkt dat nogal fatalistisch. Maar ik zeg u, als we de kaken van de dood aanstaren en die mond met zijn scherpe tanden zien opgaan, dan betekent dat heel wat voor ons, niet? *Inderdaad!*