

De eerste brief van Petrus, deel 5^{1 2}

Laten we verdergaan met de serie over de eerste brief van Petrus. De zeven algemene brieven zijn misschien wel de meest verwaarloosde boeken van het Nieuwe Testament. De reden dat we er doorheen gaan en ze diepgaand bestuderen is om te laten zien van hoeveel vitaal belang ze zijn voor het begrip van het Evangelie. En laat me u er nogmaals aan herinneren dat de oorspronkelijke, geïnspireerde volgorde van het Nieuwe Testament als volgt is:

- Mattheüs
- Marcus
- Lucas
- Johannes
- Handelingen
- Jacobus
- 1 en 2 Petrus
- 1, 2 en 3 Johannes
- Judas
- Romeinen en de andere brieven van Paulus
- Hebreeën
- Openbaring

Als de mensen de juiste volgorde van de Bijbel zouden kennen, zouden ze weten dat Jacobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes en Judas pal op het boek Handelingen volgen. Dit zijn heel fundamentele brieven die de mensen daarna zouden helpen de brieven van Paulus te begrijpen.

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of First Peter V' gegeven op 22 augustus 1992 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

Maar de Rooms-katholieke Kerk plaatste ze – om Rome zijn superioriteit te geven – *na* het boek Hebréeën in plaats van voor het boek Romeinen. Daarom hebben we zelfs in de *Statenvertaling*: Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Romeinen, enz. Maar die volgorde is onjuist. Als de mensen dus het boek Romeinen beginnen te lezen, wat vrij gecompliceerd is, en ze hebben niet Jacobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes en Judas gelezen en bestudeerd, dan veronderstellen ze dat Paulus het heeft over het wegdoen van de geboden van God. Maar zoals we zullen zien is dat niet het geval.

Een van de belangrijkste redenen om deze brieven door te nemen is dat ik de basis van het Evangelie wil laten zien, in het bijzonder hier in 1 Petrus. En we weten dat het een boek van *hoop* is. Jacobus is het boek van *geloof*. 1 Johannes is het boek van *liefde*. Zo hebben we dus *geloof, hoop en liefde* – dezelfde onderwerpen komen we tegen bij Paulus toen hij in 1 Corinthiërs 13 over deze dingen schreef.

Laten we nu van start gaan en hoofdstuk 1 afronden. De vorige keer kwamen we tot aan vers 21. Laten we de draad dus oppakken in vers 22 en we zullen de rest van het hoofdstuk lezen, waarna we terug zullen gaan en zullen zien hoe dit allemaal samenhangt met de rest van de Schriften en het Nieuwe Testament.

1 Petrus 1:22-25 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren [beter: weer verwekt], en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar

het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

Laten we deze verzen wat verder uitdiepen. Laten we ook kijken naar enkele van de andere dingen die Petrus verkondigde en hoe deze met elkaar samenhangen en echt het evangelie samenvatten zodat we dat beter kunnen begrijpen. Laten we teruggaan naar vers 2, het punt van "gehoorzaamheid". We richten ons op *gehoorzaamheid*.

1 Petrus 1:2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, **tot gehoorzaamheid** [niet tot wetteloosheid] ...

Toen ik sprak met die vrouw die deelnam aan de telemarketing voor Pat Robertson, die geld wilde voor Pat Robertson en alles wat hij deed, overviel ik haar met de opmerking: "Wel, ik zou het niet erg vinden geld te geven aan Pat Robertson als hij de waarheid zou verkondigen over de sabbat." *'O, u bedoelt de zevende dag?'* Ik zei: "Ja, waarom onderwijst hij de zondag? Weet hij niet dat Kerstmis en Pasen ook heidens zijn. Waarom verkondigt hij dat dan?" En zij zei: *'O, dat is niet belangrijk voor christenen.'* "Wel, als gehoorzaamheid niet belangrijk is, waarom vinden we dit dan in het boek 1 Petrus?"

Laten we nu kijken naar enkele van de andere dingen die Petrus verkondigde. Laten we naar Handelingen 5 gaan en we zullen zien dat Petrus van het begin tot het einde consequent is. En dit wordt het hart en de kern en het centrale punt betreffende het Evangelie, en ook betreffende de Heilige Geest. We zullen zien hoe al deze dingen echt op wonderlijke wijze met elkaar samenhangen.

Dit deed zich voor nadat ze gearresteerd waren en voor de priesters en de Sadduceeën en Farizeeën waren geleid:

Handelingen 5:28-32 Wij hebben u nadrukkelijk [ten strengste] verboden in deze naam te leren; en zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer en gij wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: **Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.** De God onzer vaders heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht; Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.

Hier hebben we:

- Gehoorzaam God meer dan de mensen.
- De Heilige Geest is gegeven aan hen die Hem gehoorzamen.
- In 1 Petrus 1:2 schrijft Petrus *in heiliging door de Geest tot gehoorzaamheid.*
- We zien hetzelfde hier in 1 Petrus 1:22 – "... uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd ..."

Natuurlijk, we weten dat het Woord van God de waarheid is.

Wat moeten we met al onze gedachten doen? (Sprekend over gehoorzaamheid.) We hebben dit onlangs behandeld. Hoe moeten we mentaal overwinnen? *Door elke gedachte onder de gehoorzaamheid aan Christus te brengen!* Dat is een moeilijke uitdaging, niet? We hebben gehoorzaamheid; we hebben gehoorzaamheid aan de waarheid.

Laten we naar enkele andere dingen betreffende gehoorzaamheid en gehoorzaamheid aan de waarheid kijken. Laten we naar Romeinen 1 gaan, daar hebben we een heel interessant vers voor hen die graag zeggen: "Wel, je hoeft niet te gehoorzamen." Net als die vrouw over de sabbat zei: "O, dat is niet belangrijk voor christenen in deze tijd." En ik zei: "Wel, als u moord op ongeboren baby's belangrijk vindt; als u homoseksualiteit beschouwt als een belangrijke inbreuk op de geboden van God; waarom beschouwt u de sabbat niet als belangrijk? Die maakt deel uit van de Tien Geboden."

Romeinen 1:5 door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben [sprekend over zijn prediking] om ...

Te doen wat we maar willen omdat de wetten niet langer belangrijk zijn? *Nee!*

Romeinen 1:5 ... gehoorzaamheid des geloofs te bewerken...

Vergelijk dat met *gehoorzaamheid aan de waarheid* (1 Petrus 1:22). *Gehoorzaamheid des geloofs* en wat is **het** geloof? *Ja, geloof in Christus* - dat is correct. Maar wat is in deze betekenis **het** geloof? Dit is hier een algemener begrip. Niet alleen geloof hebben in God, dat maakt er deel vanuit – we moeten daar gehoorzaam aan zijn. Maar *gehoorzaam aan het geloof* zegt in feite *de gehele waarheid van het Evangelie* – dat wordt er hier mee bedoelt. En wat zei Jezus? *'Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden?'* **Het geloof** 'op aarde'. En ik zei u dat het angstwekkend is hoe snel sommige van deze Kerken van God zich van leerstellingen ontdoen. Het is angstwekkend hoe snel ze zich van de dingen ontdoen en het 'nieuwe waarheid' noemen, maar dat is het niet!

Wat als Jezus niet gehoorzaam zou zijn geweest? Met andere woorden wat als Jezus had gezondigd? *Dan zouden we geen enkel behoud hebben, dan zou er geen enkel geloof zijn* – juist? Hoe belangrijk was Zijn gehoorzaamheid? Dat kunnen we hier lezen:

Romeinen 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens [Adam] zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één [Jezus Christus] zeer velen rechtvaardigen worden.

Zo belangrijk is *gehoorzaamheid*. Hoever moest Jezus daarin gaan? Waaraan moest Jezus gehoorzaam zijn? *Hij moest gehoorzaam zijn aan Zijn Vader!* En waaraan nog meer? *Aan de wetten!* Hoever moest deze gehoorzaamheid gaan? *Tot de dood!* *Hij moest gehoorzaam zijn tot de dood!* Welke dood? Dat lezen we in:

Filippenzen 2:8 ... [Hij] is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Dat is me nogal een gehoorzaamheid. Niemand van ons is nog tot zover gehoorzaam geweest. Zeker, we hebben zo onze problemen en moeilijkheden, maar niet in die mate.

Hoe moet onze gehoorzaamheid zijn?

Romeinen 6:16 Weet gij niet, ...

Met andere woorden dit is een fundamenteel iets om te weten.

Romeinen 6:16 ..., dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven,

hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

En natuurlijk hebben we de tegenstelling: Wat is zonde? *Overtreding van de wet!* Wat is het loon van de zonde?

Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood,
...

We zien dat Petrus hetzelfde Evangelie verkondigde als Paulus, van het begin af aan tot het einde toe.

1 Petrus 1:22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid [het Woord van God] gereinigt hebt tot ongeveinsde broederliefde, ...

Dat is het nieuwe gebod dat Jezus gaf: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat u elkander liefhebt zoals Ik u heb liefgehad." Dat is een verheven doel om naar te streven, gemeente. En het is heel moeilijk te bereiken. Ik zal u wat zeggen. Een van deze dagen bidt u tot God om u meer liefde te geven. En ik garandeer u dat u dan meer problemen zult krijgen. En ik zal u vertellen waarom: omdat *de enige manier om liefde te begrijpen is om te zien hoe slecht het eruit ziet zonder liefde*. Het eerste wat u moet te weten komen, is hoe slecht de dingen zonder liefde zijn. En ik zeg u dat het hebben van dit soort liefde en liefde tot God echt een strijd is (zoals we zullen zien), omdat er heel wat dingen zijn die het belemmeren.

Maar hoe kan het worden teweeggebracht?

1 Petrus 1:22 ... [Statenvertaling: door de Geest] gereinigt hebt tot ongeveinsde broederliefde, ...

En dat is de enige manier waarop dat kan worden teweeggebracht.

1 Petrus 1:22 ..., hebt dan elkander van harte [Statenvertaling; uit een rein hart] en bestendig lief,

Niet uit een politiek hart, niet vanuit een eenzijdig gericht hart, niet om uzelf te dienen.

1 Petrus 1:23 als wedergeboren [beter: opnieuw verwekt], ...

Zoals we hebben gezien is dat gebeurd door het onderpand van de Heilige Geest.

1 Petrus 1:23 ..., en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

We gaan nu een aantal punten betreffende dit onderwerp behandelen om bepaalde dingen te zien. Laten we naar Lucas 8 gaan. We hebben hier een gelijkenis. Deze vertelt ons wat het Woord van God is. Hij vertelt ons wat er gebeurt in het leven van mensen en hij vertelt ons ook hoe de dingen in de wereld zijn.

Lucas 8:4-6 Toen er nu veel volk samenstroomde en uit elke stad mensen tot Hem kwamen, sprak Hij door een gelijkenis: Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op. En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.

Of zoals er in Mattheüs 13 wordt gezegd: 'omdat het geen diepe aarde had'.

Lucas 8:7-8 En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. ...

Dat betekent *evenveel als het honderdvoudige*. Het verslag in Mattheüs 13 zegt: "Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig."

Lucas 8:8-10 ... Dit zeggende, riep Hij: **Wie oren heeft om te horen, die hore**. Zijn discipelen vroegen Hem, wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En Hij zeide: U is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen *worden zij gepredikt* in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen.

En dat is dubbel en dwars waar.

Die arme vrouw die me belde vanuit dat telemarketingteam voor Pat Robertson was zo blind. Ik zei gewoon een paar kleine onschuldige dingetjes, een paar echt fundamentele waarheden. Ze zag het niet. Ze kon het niet begrijpen. Toegegeven, een beetje waarheid is beter dan geen waarheid. Een beetje meer dan een klein beetje is beter dan een klein beetje. Maar behoud vereist de GEHELE waarheid – niet slechts een deel ervan. Wat is de beste manier om een leugen te verkopen? *Vertel zoveel waarheid als mogelijk is.*

Lucas 8:11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods.

Hangt dat niet rechtstreeks samen met wat we hier gelezen hebben? Dat we opnieuw zijn verwekt, niet uit vergankelijk,

maar uit onvergankelijk zaad door het levende en blijvende Woord van God? *Ja!*

Lucas 8:12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.

Mij overkwam nog iets interessants. Ik moest mijn auto wegbrengen voor een servicebeurt. Terwijl ik daar zat te wachten, raakte ik in gesprek met een verkoper. Zo kwamen we ook op de reden waarom wij zo snel zoveel mijlen hadden gereden: woon-werkverkeer van Dolores en mijzelf en daarnaast nog zo'n 1600 mijl voor mijn kerkelijk werk. Hij had wel enige belangstelling voor de Bijbel en toen ik hem vertelde dat ik mijn preken op cassettetapes liet opnemen, vroeg hij me enkele daarvan op te sturen. Dat zei ik te doen, maar ik weet al van te voren wat er zal gebeuren.

De mensen willen 'religie' om een beter leven te hebben en dat is aan te bevelen. ***Zij willen geen religie om God omwille van behoud te gehoorzamen.*** Zij willen op *hun* manier behouden worden. Maar God zegt: "U zult op ***Mijn manier*** behouden worden." Als hij die tapes krijgt zegt hij waarschijnlijk: "O, dit klinkt goed." Maar als hij werkelijk zijn baan zou moeten opgeven om God te gehoorzamen –want de beste verkoopdag voor een autoverkoper is zaterdag – zal het interessant zijn om te zien wat er gebeurt.

Er zijn teveel van deze mensen: "..., opdat zij niet zouden geloven ..." (vers 12). Er stond vanmorgen een artikel in de *San Jose Mercury News* over het bouwen in Dallas, Texas, van een grote kerk voor homoseksuelen en lesbiennes. Raad eens met hoeveel zitplaatsen? *Drieduizend!* Ze gaan een geweldig, gigantisch iets bouwen en ze zullen daar liefde hebben zonder

voorwaarden. Denk daar eens over na. Dat klinkt als een schitterende uitspraak, niet? Maar de Protestanten zijn degenen die het zaad daarvoor hebben geplant, omdat zij zeggen dat Gods liefde geen voorwaarden kent. Mis, *mis*, MIS! WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR GODS LIEFDE? ***Luister naar Mijn stem!*** Wat is een andere voorwaarde? ***Bekeert u!*** Wat is nog een andere voorwaarde? ***Geloof!***

Laten we het bekendste vers uit de Bijbel lezen, omdat zij dit aanhaalden, toen ze zeiden: "We zullen onderlinge liefde hebben zonder enige voorwaarden." Geen voorwaarden!

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem **gelooft**, ...

Is dat geen voorwaarde? *Ja!* En wat is er voor geloof nodig? *Dat vereist heel wat inspanning!* Niet? *Ja, inderdaad!* Dus er ZIJN voorwaarden! God weet dat we allemaal zondigen, maar er moet bekering zijn. Er moet geloof zijn.

Johannes 3:16 ..., niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Het punt is:

- U kunt niet de liefde van God hebben, tenzij u in Jezus gelooft.
- U kunt niet in Jezus geloven, tenzij u in de waarheid gelooft.
- U kunt geen behoud verkrijgen, tenzij u het Woord gelooft en het gehoorzaamt.

Lucas 8:12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel ...

Op welke manier komt de duivel? Hij zal komen door te zeggen: "Dat is toch niet belangrijk. Dat is echt niet nodig."

Lucas 8:12-13 ...; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden. Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; ...

Net als die autoverkoper. Hij vond het aangenaam om te horen: "Geweldig, stuur mij een en ander."

Lucas 8:13-14 ...; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.

Let erop dat zij enige vruchten voortbrengen, maar niet tot volle rijpheid.

Lucas 8:15 Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden [d.w.z. *het gehoorzamen*] en vrucht dragen in volharding.

Dat is duidelijk vrucht die tot rijpheid komt. Zoals we allemaal weten zijn groene vruchten 'niet om te eten'. Probeer maar eens een groene kanteloep, of een groene abrikoos. Groene appels is te doen als ze fijngesneden worden, er veel suiker en honing aan wordt toegevoegd om er appeltaart van te maken. Dat is net zo iets als de christen die zich van andere schoeisel dan dat van Efeziërs 6:14 heeft voorzien – het lijkt nergens op. Er zitten dus de nodige consequenties aan.

Het levende Woord van God – dat blijvend en levend in ons is – heeft heel wat vandoen met hoe we reageren op het Woord van God. En ik zeg u, gemeente, nu op dit moment – en ik zeg het ronduit, zonder het enigszins te verzachten – van hen die in de Worldwide Church of God blijven, zal hun kroon door een ander weggenomen worden, omdat zij het Woord van God uit hun hart wegdoen en dat vervangen door de leerstellingen van Satan. Wat ik nu zeg, zult u niet geloven! ***U zult het niet geloven!*** Het eerste wat zij deden om het Pascha te veranderen was het planten van het zaad dat de nieuwe dag pas echt begint als het donker is. Dat is niet waar. U zult uw sabbat houden van ...? *Van zonsondergang tot zonsondergang!* Niet vanaf dat het echt donker is.

We moeten de volgende verzen doornemen. We beweren niet dat wij dit zijn, omdat dit een boodschap is voor ***alle*** Kerken.

Openbaring 3:7 En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: ...

De Kerk van 'broederlijke liefde', want dat is inderdaad de betekenis van Filadelfia.

Openbaring 3:7-9 ... Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard [bewaren is gehoorzamen] en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, ...

We leven in een unieke tijd in de geschiedenis, een tijd waarin de synagoge van Satan bestaat in alles wat er in de wereld is.

Er komt een Nieuwe Wereldorde aan. *Die zit er echt aan te komen!* Die is dichterbij dan we denken. Wat denkt u dat die 'handelsovereenkomst' tussen Canada, Mexico en de Verenigde Staten voorstelt? Dat maakt deel uit van de regionalisering om de hele wereld bij elkaar te brengen.

Ik ben momenteel bezig met het lezen van een boek dat alles met elkaar in verband brengt – de Federal Reserve, de Trilateralists, de Bilderbergers, de Club van Rome, de Rockefeller's – allemaal bij elkaar. Iedereen die zegt niet te geloven in een samenzwering heeft ze niet allemaal op een rijtje. De naam van dat boek is *En Route to Global Occupation*. Ons wordt allemaal verteld dat we nu 'wereldburgers' moeten worden. *Dat is echt zo!* Welke organisatie voert momenteel oorlogen? *De Verenigde Naties!* Wie had dat ooit gedacht!

Een van de volgende stappen die zal gaan plaatsvinden is belastingheffing op wereldniveau. Wacht maar eens af! En hoe doen ze al deze dingen? Breng als laatste de religie in het plaatje. Begin met de economie. Maak ze allemaal afhankelijk op een niet-religieuze, wereldse manier op het gebied van de elementaire levensbehoeften en je hebt ze allemaal te pakken! En precies in de tijd dat dat allemaal aan het gebeuren is, zijn de Kerken van God:

- druk bezig om leerstellingen overboord te gooien
- het geloof overboord te gooien
- het vertrouwen in God overboord te gooien
- zich te ontdoen van Christus
- op te gaan in de wereld

Geen wonder dat Jezus Zich afvroeg of Hij bij Zijn wederkomst nog het geloof op aarde zou vinden. De synagoge van Satan heeft het druk – druk, *druk, druk!* Dat is meer dan alleen

de Joden. Dat omvat alles onder de paraplu van de werken van Satan. Allen die bij elkaar komen om Satans werk te doen.

Openbaring 3:9 ..., van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; ...

Een Jood is degene die verondersteld wordt de weg te volgen. Een Jood is degene die aan zijn hart besneden is. Een Jood is degene die door Christus op de weg van God is geplaatst. Een Jood is degene die dat inwendig is. Hier hebben we dus mensen die zeggen de weg te volgen, maar dat niet doen. Ze liegen.

Openbaring 3:9-11 ...; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. **Omdat gij het bevel bewaard hebt** om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking [beproeving of verdrukking], die [in een tijd van globalisme] over **de gehele wereld** komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen [het Grieks zegt: de *gehele aarde*]. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, **opdat niemand uw kroon neme**.

Geloof me dat er heel wat mensen rondlopen die de kroon van u willen afnemen. Die willen dat u dingen gaat geloven die niet waar zijn. Die willen dat u leerstellingen aanvaardt die niet juist zijn. *Op welke manier dan ook*, dat maakt hen niet uit, als ze maar een voet tussen de deur krijgen! Zij zaaien het zaad om u te veranderen!

Ik ken sommige van de mensen die nog steeds in de Kerken van God zitten en zich afvragen: "Kan dit zo zijn? Ik hoor allerlei dingen. Zijn die wel waar?" Zoals we gelezen hebben in *Satan's Ten Most Believable Lies*, wordt **Satans grootste werk** niet gedaan in hekserij, het vindt niet plaats in séances, het

vindt niet plaats in die openlijke zaken, maar *het vindt plaats in de doctrinaire comités*, waarin Satan goed gefundeerde argumenten afvuurt op redelijk denkende mensen – zo is hij in staat de waarheid die die mensen hebben weg te nemen. Hier wordt gewaarschuwd: "**Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.**" Gemeente, dat gebeurt nu in de Kerken van God. En ik hoor niet alleen van de Worldwide Church of God, maar ook in de Church of God Seventh Day is – zoals ik reeds eerder zei – een beweging gaande om de zondag te houden. Ik bedoel maar, hoe schaamteloos kun je worden. Dat is onwerkelijk! En ze beginnen met slimme, kleine argumenten:

- het geven van tienden is niet nodig voor behoud
- het punt van rein en onrein vlees komt er niet zo op aan
- het Pascha betekent niet precies wat men denkt
- wijn betekent geen wijn; wijn betekent druivensap
- de 14e betekent niet de 14e, maar de 15e

Probeer het eens met een paar schoenen. U draag maat 8, ga naar een schoenenzaak en laat u door de verkoper een paar van maat 7 verkopen. Trek ze aan en zeg: "Schitterend dat ook deze schoenen maat 8 zijn. Ze zitten een beetje krap, ze passen niet goed." Wel, in plaats van maat 8 brengt hij nu maat 9 en het lijken wel mammoettankers en je klungelt er maar wat in rond. Als schoenen de juiste pasvorm dienen te hebben met de juiste maat, wat dan te denken van de juiste dag voor het Pascha?

Zo begint het, want als je de verbondsrelatie vernietigt, vernietig je het contact met God – en dat gebeurt op dit moment. Ze hebben zelfs gezellige bijeenkomsten en boottochtjes en andere uitstapjes *op de sabbat!* Als je eenmaal begint, als je eenmaal die weg opgaat om de levende waarheid van God op te geven, zal iemand uw kroon nemen, en iemand zal u ontkle-

den, waarna iemand zal moeten verklaren dat u naakt bent. En dat is precies wat er gebeurt.

1 Petrus 1:24 Want: Alle vlees is als gras ...

Denk daar eens even over na. Dat is letterlijk waar, letterlijk waar. Wat is tarwe? *Dat is een grassoort.* Maar wat krijgen we daarvan? *Brood, ons dagelijks brood.* Wat is haver? Ook een grassoort. Gerst? Een grassoort. Wat zijn onze groenten? Niet meer dan een andere vorm van vegetatie, niet? *Ja!* Wat te zeggen over alle vlees dat we van de dieren eten? Wat eten zij? *Gras!* Waar zijn dieren van gemaakt? *Gras!* Waar zijn wij van gemaakt? *Gras!* Alle vlees is als gras.

1 Petrus 1:24 ... en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en ...

En dat is hier momenteel zeker het geval. We maakten daar opmerkingen over tegen elkaar en Dolores zei: "Kijk eens naar dat gras, dat kan niet droger worden."

1 Petrus 1:24 ... en de bloem valt af,

Als je in het voorjaar buiten komt en al die prachtige bloemen ziet, ... Wat zei Jezus over de leliën des velds? *Dat zelfs Salomo en al zijn heerlijkheid niet zo mooi was als de manier waarop God de leliën des velds had gemaakt!* Ze zijn prachtig! Ze zijn schitterend! Maar BAM! en ze zijn verdwenen!

1 Petrus 1:25 maar **het woord des Heren blijft in der eeuwigheid.** Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

Laten we nu eens naar enkele dingen betreffende *gras* kijken. Laten we enkele bladzijden teruggaan naar Jacobus 1, omdat ik

wil laten zien hoe Jacobus helemaal overeenstemt met 1 Petrus. Jacobus 1 heeft het over bloemen.

Jacobus 1:9 Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid,

God roept de rijken, Hij roept de armen, Hij roept de hoogstaanden, Hij roept de gewone mens.

Jacobus 1:10 maar de rijke in zijn geringheid, ...

In de gemeente zijn ze allemaal gelijk voor God.

Jacobus 1:10-11 ..., want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken.

Laten we zien waar ze dit vandaan halen. Laten we Psalm 37 opslaan. Dit geldt zeer zeker voor ons in deze tijd, omdat het zo gemakkelijk is om te doen.

Psalm 37:1-2. Wees niet afgunstig op de bedrivers van ongerechtigheid, benijd niet wie onrecht plegen; want zij verdorren snel als het gras, en verwelken als het groene kruid.

Het moet altijd gemaaid worden, het groeit altijd. Spuit er wat water op en het groeit en je moet het maaien. Een grasveld brengt heel wat werk met zich mee. En dat is de manier waarop het de bedrivers van ongerechtigheid zal vergaan – ze zullen evenals het gras worden gemaaid en dan verdorren en verwelken.

In de volgende verzen staat wat wij moeten doen:

Psalm 37:3 Vertrouw op de HERE en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid;

We moeten uit geloof leven en vertrouwen op God dat Hij zal voorzien.

Psalm 37:4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Wat moet de grootste wens van ons hart zijn? Wat zou die moeten zijn? *Om deel uit te maken van het Koninkrijk van God?* Niet?

Psalm 37:5 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;

Wat gebeurt er als God het tot stand brengt? *Dat is niet noodzakelijk op de manier waarop wij dat zouden willen.*

Psalm 37:6-10 Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. Wees stil voor de HERE en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt. Sta af van toorn en laat de grimmigheid varen, wees niet afgunstig; dat sticht louter kwaad. Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de HERE verwachten, zij zullen het land beërven: Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer; als gij let op zijn plaats, dan is hij niet meer;

Dat zal er met de goddeloze gebeuren.

Psalm 92:5-7 Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een

dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid ...

Als we van alle kanten door goddeloosheid worden omringd.

Psalm 92:7 ... en alle bedrivers van ongerechtigheid bloeien, zij zullen voor immer verdelgd worden.

Dat maakt het zo moeilijk. Wat was de gelijkenis van het onkruid? *Er was tarwe gezaaid* – niet? Het onkruid werd ertussen gezaaid. Er kwam een engel die zei: "Heer, zullen we het onkruid nu direct verzamelen?" Hij zei: "Nee, anders trek je mogelijk ook een deel van de tarwe uit. Laat het allemaal opgroeien tot de oogst. We kunnen dan de tarwe in mijn schuren opslaan en het onkruid kan worden weggegooid om te worden verbrand." Dat onkruid vertegenwoordigt de goddelozen die afgemaaid zullen worden.

Laten we nu naar Jesaja 40 gaan. Dit is de plaats die Petrus aanhaalt. Ik heb me vaak verbaasd over het samenstellen van het Nieuwe Testament – ik kan inzien en begrijpen waarom het snel moest worden gedaan, en het moest worden gedaan door de apostelen, en het moest worden voltooid in een heel korte tijd om daarna aan Johannes te worden overgedragen. Johannes zou het dan bewaren en erop toezien totdat de boeken van het evangelie van Johannes, 1, 2 en 3 Johannes en het boek Openbaring waren geschreven om het af te ronden. Kunt u zich voorstellen wat er met het Woord van God zou gebeuren als het 300 jaar zou duren om te worden samengesteld? Het zou op niet meer dan een Katholieke Catechismus lijken.

Jesaja 40:4-8 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, ...

Zal God als Hij wederkomt deze maatschappij vernietigen? *Absoluut!* Hij zal hem niet gaan repareren.

Jesaja 40:4-6 ..., en het oneffene worde tot een vlakke en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? ...

Wat is de hoofdboodschap voor de gehele mensheid?

Jesaja 40:6-8 ... Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des HEREN daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Let erop dat het bijna woord voor woord is wat Petrus schreef in:

1 Petrus 1:25 maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. ...

Leeft in eeuwigheid – *het is het levende Woord van God*. Hoe belangrijk is het Woord van God? Wat zei Jezus over het Woord van God? *Hoe lang zou het blijven bestaan?* Wat zei Jezus over het Woord van God? Om u te laten zien hoe vast het Woord van God staat, hoe vast de woorden van Jezus staan:

- al de *goede* woorden van God
- al de *waarschuwend*e woorden van God
- al de *profetische* woorden van God
- al de *woorden* van Jezus Christus

Mattheüs 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, **maar** mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Het is het levende Woord van God dat tot in eeuwigheid blijft bestaan.

In de Bijbel hebben we de volgende twee parallelplaatsen. Marcus 14:31 en Lucas 21:33 zeggen hetzelfde. In uw Bijbel staat waarschijnlijk via kleine lettertjes (a, b, c, ...) of cijfertjes (1, 2, 3, ...) een verwijzing naar deze parallelverzen. Zolang zal het Woord van God blijven bestaan. Die woorden van de mevrouw van het telemarketingteam voor Pat Robertson zullen nog lang in mijn hoofd blijven naklinken: "O, dat is voor christenen in deze tijd niet belangrijk." Dat maakt deel uit van het Woord van God, niet? Maakt de sabbat geen deel uit van het Woord van God? *Dat is zeker het geval!* Ik kon het gewoon niet geloven toen ik het hoorde.

Laten we hier even kijken naar iets over het Woord van God dat belangrijk is voor ons om te begrijpen. We weten, zoals we eerder hebben behandeld, dat het Woord van God is geopenbaard, en op welke manier? *"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God, het Woord was God."* Jezus is het levende Woord van God. Daarom is het belangrijk dat we het Woord van God in ons hebben – dat het in ons woont! Omdat, als dat niet het geval is, als we niet voortdurend het Woord van God tot ons blijven nemen en als we het niet doen op een manier waardoor we groeien, dan zal het volgende gaan gebeuren: *De duivel komt langs en neemt het weg!* Gebeurt dat niet in de Kerk in deze tijd? De Kerk die eens pal stond voor het Woord van God? *Helaas, is dat inderdaad het geval.*

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, ...

De Bereeërs van Handelingen 17:11 deden dat, niet? Zij onderzochten de Schriften dagelijks om te zien of die dingen zo waren.

Johannes 5:39-40 ..., want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.

Want is Jezus is ...? "Ik ben de weg, de waarheid en het leven."

Johannes 5:41-43 Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

Dat was een profetie. Zij verwierpen Jezus, maar toen Bar Kochba op het toneel verscheen, zei Rabbi Akiva: "Dit is de Messias." En ze volgden hem allemaal. Ze verjoegen voor een korte tijd de Romeinen, waarna het uitliep op de totale, volledige verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van de Joden na het beruchte Masada. God zond de Romeinen om hen te verpletteren. Ze verwierpen Jezus volledig en aanvaardden die andere leider, en dat was de ramp die de oorzaak was dat de Joden verstrooid werden en gedurende de laatste 1900 of 2000 jaar zo schandelijk werden behandeld.

Johannes 5:44-45 Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop [geloof] gevestigd hebt.

De reden dat ik dit doe is omdat er alweer een beweging gaande is ... Er is inderdaad niets nieuws onder de zon. Wat

voor soort beweging dient zich alweer aan? Eén die beweert *dat je geen enkele van de wetten die Mozes gaf, hoeft te houden!* Wat zei Jezus?

Johannes 5:46-47 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, ...

De eerste vijf boeken van de Bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Johannes 5:47 ..., hoe zult gij mijn woorden geloven?

Het is dus het levende Woord van God. Absoluut het levende Woord van God.

En dit woord beslaat ook de periode van de tweede komst van Jezus Christus.

Openbaring 19:11-13 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.

Het Woord van God blijft eeuwig. In den beginne was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Dit hangt allemaal met elkaar samen.

Laten we nu beginnen met 1 Petrus 2. Laten we de eerste drie verzen lezen. En dit is zo goed en opwindend betreffende het

Woord van God. Als je het voortdurend met elkaar in verband brengt, bouwt het een schitterend, prachtig beeld op, niet? Bedenk: Voordat een componist een schitterend muziekstuk componeerde, voordat *The Messiah* werd gecomponeerd, bestonden alle noten van de toonladder reeds, niet? *Inderdaad!* Voordat wij het Woord der waarheid begrepen, was het Woord der waarheid reeds aanwezig, niet? Als we het met elkaar in verband brengen, dat op de juiste manier doen, bouwen we een schitterend, prachtig plaatje, niet?

1 Petrus 2:1-3 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen [*in karakter*] tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, ...

De werkwoordsvorm in het Grieks maakt duidelijk dat het om een persoonlijke ervaring met het Woord van God gaat. Niemand anders kan dit voor ons doen.

1 Petrus 2:3 ..., dat de Here goedertieren is.

We gaan nu deze eerste drie verzen meer in detail bekijken. Het woordje 'dan' in vers 1 is hier een woord vol betekenis, omdat het hier betekent *in het licht van alles wat ik tot op dit moment heb gezegd* – dat is dus het gehele eerste hoofdstuk. 'Als consequentie van, in het licht van alles wat ik tot op dit moment heb gezegd.' Hoe worden we verondersteld te reageren op het Woord van God?

"Leg dan af alle kwaadwilligheid, ..." Kwaadwilligheid is een opzettelijk iets. **"..., alle bedrog, ..."** We moeten dus een en ander afleggen. In de Bijbel moeten we twee dingen doen.

We moeten de menselijke natuur afleggen en we moeten de weg van God aandoen. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

Laten we daarvoor Jacobus 1 opslaan en zien hoe deze woorden van Petrus rechtstreeks samenhangen met Jacobus 1:21. Daar wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt.

Jacobus 1:21 Legt dus af [leg naast je neer, ontdoe je van] alle vuilheid [hoogmoed of onwelvoeglijkheid] en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.

Dit komt honderd procent overeen met Petrus – er bestaat geen enkele tegenstelling.

We zullen kijken naar de hele handeling van het afleggen en aandoen, of het verwijderen van de kleding der zonde en het aandoen van de kleding der gerechtigheid, omdat de woorden voor afleggen en aandoen ook gebruikt worden voor kleding. Laten we zien wat hier achter zit en dit is iets wat permanent is. We wensen allemaal dat we perfect zouden zijn. Ik wens dit in ieder geval en mijn vrouw ook! Ik zou wensen dat zij perfect was. En is het volgende niet waar? Als we willen proberen iets goeds te doen, wat gebeurt er dan? *We doen het niet*, dat klopt toch? Ik dacht deze morgen – ik ging nog eens door deze preek heen – ik zou graag hebben dat het in mijn leven zo ging dat ik nooit 'sorry' hoefde te zeggen, of dat ik nooit dingen zou doen waarover ik later spijt zou hebben, dat ik mijn tong volmaakt in bedwang zou kunnen houden, dat ik niet scherp zou reageren of op het allerslechtste moment iets stoms doen. Klopt dat? *In-derdaad!* We moeten dus allemaal op zijn tijd bakzeil halen, niet?

Hoe moeten we op de juiste manier bakzeil halen? Daarvoor hebben we een doel nodig, een visie. Die visie is Christus en we moeten allemaal dat doel, die visie, voor ogen hebben. En we kunnen niet beseffen hoe belangrijk die visie is, tenzij we deze menselijke natuur hebben – waardoor we dingen doen die we niet willen doen. Om te begrijpen hoe goed de goede dingen zijn en hoe geweldig Gods weg is, moeten we deze visie hebben.

Colossenzen 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt [bij uw doop], zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Gemeente, we kunnen geen hoger doel hebben! We kunnen geen grotere visie hebben in ons leven dan deze visie. Dit behoort het te zijn. Wat zei Jezus over de weg? Hij zei niet dat die schitterend was, of gemakkelijk, of aantrekkelijk. Hij zei: "Smal is de weg (dat is moeilijk) en eng is de poort (die ten leven leidt) en er zijn slechts weinigen die ze vinden." Maar hoe vinden we die?

Vanwege datgene wat hier genoemd wordt – waar Christus aan de rechterhand van God zit.

Colossenzen 3:2-4 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Wat een dag zal dat wezen! Ik zeg u, wanneer alle heiligen opgewekt zijn, uit hun graf zijn opgestaan, dat zal echt iets onvoorstelbaars zijn! Een van de eersten die ik wil ontmoeten is Christus, maar ik weet dat ik niet de eerste zal zijn. Los daarvan, een van de eersten die ik wil ontmoeten zal Esther Gris-

inger zijn. Dat is een van de eersten die ik wil ontmoeten en spreken.

Colossenzen 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, ...

Dat is de reden van ons bestaan. Dat is de reden dat we leven, omdat Christus zal verschijnen.

Colossenzen 3:4 ..., zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Laten we nu met die visie, met dat doel, met dat uitzicht, beginnen met het gedetailleerde, vervelende gedoe om te werken aan onze menselijke natuur.

Colossenzen 3:5 Doodt dan de leden, [kruisig ze, maai ze neer, ruim ze op] die op de aarde zijn: hoererij, ...

Zij hadden daar problemen en moeilijkheden mee, niet? Bedenk, dat hij spreekt tot christenen. Hij spreekt niet tot de wereld.

Colossenzen 3:5 ..., onreinheid, hartstocht, ...

Met dit woord doelt hij waarschijnlijk op bekeerde mensen, die in het verleden homoseksueel waren.

Colossenzen 3:5 ..., boze begeerte ...

Zoals wellust en losbandigheid; slechte dingen die veroorzaken dat we de wet van God overtreden.

Colossenzen 3:5 ... en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

Hij spreekt tot christenen. Hoe mooi zou het zijn als alle christenen volmaakt waren. Maar we zijn het niet; we zijn onvolmaakt. Daarom heeft God ons geroepen. Maar dat betekent niet dat we er gewoon op los kunnen zondigen. "Wat, zouden wij zondigen, opdat de genade moge toenemen?" Paulus zei: "Volstrekt niet!"

Colossenzen 3:6 om welke dingen de toorn Gods komt [Statenvertaling voegt toe: over de kinderen der ongehoorzaamheid].

Door wie worden de kinderen der ongehoorzaamheid geleid? *Satan, de duivel – de prins van de machten der lucht!* Die geest die inwendig werkt binnen de kinderen der ongehoorzaamheid, met wie wij destijds ook meededen in de lust van het vlees en de lust van het denken en de trots van het leven, enz.

Colossenzen 3:7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, ...

Let erop hoe Paulus hen vol tact corrigeert. Hij liet hun eerst zien wat ze moesten doen. In de tweede plaats liet hij hun zien wat ze niet behoorden te doen en wat ze ter dood moesten brengen. Daarna voegt hij tactvol toe: "In deze dingen hebt u ook ooit af en toe gewandeld – in de tijd voordat u zich had bekeerd."

Colossenzen 3:7 ..., toen gij erin leefdet.

Hij zegt: Jullie hebben al die dingen gedaan.

Colossenzen 3:8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen:
...

Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in 1 Petrus 2.

Colossenzen 3:8 ...: toorn, ...

Dat is het eerste punt, niet? **Boosheid!** Net als toen we door Jacobus heengingen: de dolken en zelf veroorzaakte wonden van correctie. Dat staat daar allemaal.

Colossenzen 3:8-9 ..., heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, ...

Dat slaat op schijnheiligheid en bedrog. Christenen die tegen elkaar liegen! Paulus zei: "Liegt niet tegen elkander." Als zij volmaakt waren geweest en niet tegen elkaar hadden gelogen, waarom zou hij dit dan moeten zeggen? Zodoende staat het hier.

Colossenzen 3:9-11 ..., daar gij de oude mens [het oude ik] met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.

Iedereen raakt daar heel opgewonden over en zegt: "Kijk eens naar de vrijheid die Christus ons gaf." Nee, Hij zegt dat we allemaal verantwoordelijk zijn – zowel man als vrouw. Onder het Oude Testament kon de vrouw tegen de man zeggen, als hij haar tegenhield: "God zal je daarvoor verantwoordelijk houden." Als zij een gelofte deed en de man was het er niet mee eens, zou God haar daar niet aan houden. Dit vers verheft

vrouwen dus ook tot het niveau van verantwoordelijk zijn, niet? *Inderdaad!* Dit vers betekent dus veel meer dan veel mensen denken.

Hier volgt dan wat we moeten doen:

Colossenzen 3:12-13 Doet dan aan [bekleed u daarmee], als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, ...

Dat is het moeilijkste te doen. Het moeilijkste in de wereld is te zeggen: "Het spijt me." Dat is zo, dat weet ik uit ervaring.

Colossenzen 3:13-16 ..., indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde [*agape*] aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, ...

Let erop dat we hiermee weer helemaal terug zijn bij het laatste vers in 1 Petrus.

Colossenzen 3:16 ..., zodat gij in alle wijsheid ...

Laten we nu naar Hebreeën 12 gaan om te zien wat we nog meer opzij moeten leggen. Alweer hetzelfde: "Leg opzij en houd uw visie op Christus gericht."

Hebreeën 12:1-3 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen [opzij leggen, wegdoen] alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons

ligt. [Naar Wie moeten we kijken?] Laat ons oog daarbij *alleen* gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

Dat is precies wat er in deze tijd gebeurt met de mensen in Gods Kerk. Ze worden moe en mat in hun denken.

Laten we nog een paar andere schriftgedeelten noemen. Schrijf maar op: Efeziërs 4:24-31. Dat laat dezelfde dingen zien: leg af/doe aan, leg af/doe aan; de nieuwe mens wordt inwendig vernieuwd.

Ook in Romeinen 13 vinden we hetzelfde punt:

Romeinen 13:12-14 De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij [nu meer dan ooit tevoren]. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! [almaar: leg af/doe aan; leg af/doe aan] Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd [het toppunt]! Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

1 Petrus 2:2 en verlangt als **pasgeboren kinderen** ...

Dit is geen feitelijke toestand. Ook geen uitspraak die letterlijk geldt. Dit is een analogie of een metafoor. Wie moeten als het ware als pasgeboren kinderen zijn? *Nieuwe christenen* – als pasgeboren kinderen – met andere woorden dit is een vergelijking.

Zoals ik eerder liet zien, zegt vers 5:

1 Petrus 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken ...

Als we dus feitelijk pasgeboren kinderen zijn, zijn we ook feitelijk stenen, dus we zijn gebeeldhouwde kleine babyengeltjes, niet? *Nee! Nee! Nee!* Het is een vergelijking. En daarbij draait het om:

1 Petrus 2:2 en **verlangt** [Waarom is dit zo belangrijk?] als pasgeboren kinderen **naar de redelijke, onvervalste melk**, ...

Raad eens wat ze zojuist ontdekten? Dat kwam zo'n twee weken geleden in het nieuws: over borstvoeding versus flesvoeding. De baby's die flesvoeding hebben gekregen zijn kwetsbaarder voor diabetes tijdens hun tienerjaren en daarna dan zij die borstvoeding hebben gekregen. Borstvoeding is voor baby's. Dat is de pure, volmaakte voeding voor de baby. Dat is dus het juiste om te doen. Waarom is borstvoeding het beste? Het wordt op de juiste wijze verteerd; het wordt op de juiste wijze in het lichaam opgenomen; het bouwt de beenderen op de juiste wijze op; idem het vlees, het vet, de hersenen! Dit komt allemaal vanuit borstvoeding. En hoe verlangt een baby daarnaar? Wel, alle moeders die borstvoeding hebben gegeven, weten hoe lang het duurt van de ene voeding tot de andere. Het wordt gemakkelijk opgenomen en verteerd. Al deze dingen zijn waar. Dus dit geldt voor pasbekeerden.

Laten we naar 1 Corinthiërs 3 gaan en we zullen zien dat we niet aan de melkvoeding moeten blijven. Maar gemeente, ik moet u helaas zeggen, dat we zullen zien dat de profetie in Hebreëën 5 zeker waar is. In 1 Corinthiërs 3 zien we dat dit geldt voor nieuwe christenen:

1 Corinthiërs 3:1-2 En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet,

Dit is zeker waar. Er zijn zoveel christenen die achteruit gaan. In plaats van te zeggen: "Geef me alstublieft het vlees en de aardappelen aan" – het versterkende vlees, de versterkende leerstellingen en de liefde van God – zeggen ze: "Geef alstublieft de fles door. Ik wil graag wat melk drinken. Kom me niet aan met al die moeilijke dingen. Zeg me niet dat God zegt dat ik dit of dat moet doen. O, nee!"

1 Corinthiërs 3:3 want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u rijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk, en leeft gij niet als *onveranderde* mensen?

Laten we nog een paar schriftgedeelten opslaan die hiermee overeenstemmen. We moeten niet aan de borstvoeding blijven. U kunt die analogie bij de kop pakken en eruit halen wat u maar wilt. Maar ik zeg u één ding, het is echt een afschuwelijk gezicht om een tiener te zien die zijn moeder om borstvoeding vraagt omdat het etenstijd is – laat staan een volwassene. Jesaja 28 laat ons zien hoe we de ware leerstellingen van God, die verder gaan dan het fundament, onderwezen krijgen. Daar heeft hij het hier over en dit past precies bij 1 Corinthiërs 3.

Jesaja 28:9 ‘Wie wil hij kennis [de ware kennis van God, de diepgaande kennis van God, het ware begrip van God] leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, ...

Ze hebben alle fundamentele punten opgenomen, die begrijpen ze allemaal. Zij zijn in staat *versterkend vlees tot zich te nemen*.

Jesaja 28:9-10 ..., aan de borst ontwend zijn? Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.'

Voor wat betreft deze dingen geldt dat om een leugen ingang te doen vinden, men voldoende waarheid moet vertellen om het aannemelijk te doen klinken. Maar als u verder gaat en waarheid met waarheid vergelijkt, en woord voor woord, en regel na regel, en eis op eis, dan houdt de leugen geen stand!

Laten we nu naar Hebreëen 5 gaan. Daar staat niet alleen een correctie, maar dat zouden we ook een profetie kunnen noemen – en die komt in deze tijd tot vervulling. U kunt het geloven of niet, maar er zijn sommige mensen die jaren en jaren en jaren en jaren in de Kerk van God zijn geweest en nu geven ze de Heilige Dagen op, ze leggen de regels over rein en onrein vlees naast zich neer, ze laten gewoon alles vallen – niet te geloven!

In Hebreëen 5 wordt gesproken over Christus Die Hogepriester is naar de ordening van Melchizedek en daar wordt het volgende over Hem gezegd:

Hebreëen 5:7 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst,

In mijn boek *The Christian Passover* wijd ik een hele sectie aan de natuur van het vlees dat Jezus had, en ik behandel dat onderwerp daarin heel grondig.

Hebreeën 5:8-11 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen.

Dat geldt zeker in deze tijd. Er zijn zoveel mensen die traag in het horen zijn geworden. Ze willen niet alleen niet horen, ze zijn daarin ook traag geworden en als hun deze dingen worden verteld, zeggen ze: "Dat heb ik al eerder gehoord. Vertel me alstublieft iets nieuws." Dat is het moment om op sluwe wijze nieuwe, valse leerstellingen te verkondigen en die gaan er dan in als koek.

Hebreeën 5:12-14 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoort te zijn [en dat is zeker gebeurd], hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig *en* geen vaste spijs [teruggaand naar de status van baby's]. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

Dat is nogal krachtig gezegd, gemeente.

Een van de redenen dat we zoveel tapes versturen is omdat we vrij dichtbij de tijd komen waarop de bruidegom zal aangekondigd worden. En ze zullen gaan zeggen: "Geef ons olie." En ik denk dat we dat proberen te doen met de zorgpakketten die we verzenden. Het betreft mensen die 20 tot 30 jaar in de Kerk zijn geweest en die nu bijna zijn teruggevallen naar een stadium

waarin ze weer melk nodig hebben. En *zij behoorden de leraren te zijn*. Als ze enkele van deze zorgpakketten krijgen, worden ze daardoor geholpen. Het is net als een fors infuus. Het is net als voedsel sturen naar al die verhongerende mensen in Somalië.

Hoeveel mensen hebben dat in het nieuws gezien? Die arme, meelijwekkende kinderen en mensen daar. Wat is dat triest. Weet u waar dat een resultaat van is? *Oorlog, soldaten die langskomen en de oogst hebben vernield en de bronnen hebben dichtgegooid*. Dan zenden ze hun voedsel en wat doen ze? *Ze vechten erom als hongerige wolven*. Vreselijk, vreselijk, om medelijden mee te hebben! Ik zeg u, dat we dankbaar kunnen zijn voor de tweede opstanding – God zal aan dat alles een einde maken. Helaas staan er ook heel wat broeders in Christus, wandelende skeletten, op het punt dood te gaan, omdat ze niet van het Woord van God hebben gegeten. Ze hebben zelfs geen melk gedronken, laat staan dat ze iets van het vlees aten. Hebreeën 5 is echt een indrukwekkend hoofdstuk.

1 Petrus 2:3 indien gij geproefd hebt [een eigen persoonlijke ervaring], dat **de Here goedertieren is**.

We zien in dat dit een analogie is, we hebben het hier over melk en *de Here proeven*. We eten de Here niet! U wel? *Nee, geen van allen*. Hoe proeven we Hem dan? Laten we naar Johannes 6 gaan. Daar zien we hoe dat wordt gedaan en het laat allerlei analogieën van Christus zien. God wordt vergeleken met melk, met brood, met vlees, met voedsel, met drank. Dat zijn allemaal analogieën of metaforen.

Johannes 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; ...

Hier wordt Jezus vergeleken met brood. En hoe wordt brood genoemd? *Het dagelijks brood.*

Johannes 6:35 ... wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Omdat hij voortdurend eet en drinkt van Christus.

Johannes 6:48-51 Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterft. Ik ben het levende brood [het *levende woord*, het *levende brood*], dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

Dat komt geheel overeen met het Pascha, niet? *Inderdaad!* En weet u wat de Joden zeiden? Zij begrepen niet waar Hij het over had.

Johannes 6:53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, ...

Nu drinken we bloed. Dat is een analogie, een metafoor. Maar het laat zien wat het is. Ons leven moet zo samenhangen en innerlijk één zijn met Christus dat het net is alsof het vlees en bloed is van ons eigen lichaam.

Johannes 6:53-57 ..., hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn

bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.

Hier hangt heel wat mee samen, maar ik denk dat het werkelijk belangrijk is dat we op heel veel van deze dingen in detail zijn ingegaan. Ik weet dat we niet zover zijn gevorderd als we wilden, maar ik zeg u dat dit ons werkelijk het belang van het Evangelie doet beseffen en hoe goed het is opgebouwd. ***Dat is gewoon ongelooflijk!***