

De eerste brief van Petrus, deel 4 ^{1 2}

De vorige keer kwamen we tot 1 Petrus 1:12. En ik wil u laten weten dat er heel wat in deze verzen zit. Hoe meer ik het Woord van God bestudeer, hoe meer ik besef hoe ontzagwekkend het is, hoe absoluut fantastisch het in elkaar zit, hoe het Evangelie van Christus en van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes en van Paulus en van Petrus allemaal met elkaar overeenstemmen. ***Ze stemmen allemaal met elkaar overeen!*** Er is geen conflict tussen de een en de ander, alhoewel als je enkele verzen leest er aan de oppervlakte een conflict kan schijnen te zijn.

Het is absoluut verbazingwekkend hoe al deze dingen met elkaar samenhangen. En ik denk dat één van de grootste problemen en slechtste diensten die het volk van God bewezen zijn, is dat de nadruk verschoven is van het liefhebben van God met geheel je hart, geheel je ziel, geheel je verstand en geheel je kracht naar het dienen van een organisatie. Een organisatie is op zichzelf wel goed, omdat je geen verwarring wilt. Organisatie moet echter nooit de plaats van God innemen. Als dat wel gebeurt, is het eindresultaat bijvoorbeeld de Katholieke Kerk.

Laten we nu dus beginnen met 1 Petrus 1:13. We vinden daar heel wat punten om te behandelen, we hebben daar heel wat werk aan. Ik wil vandaag eigenlijk het eerste hoofdstuk afronden om een begin maken met het tweede hoofdstuk. We zullen echter niet gaan jagen om er doorheen te komen, want we willen datgene wat we bestuderen niet oppervlakkig doornemen.

¹ Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of First Peter IV' gegeven op 8 augustus 1992 door Fred R. Coulter.

² Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

1 Petrus 1:13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, ...

Als we dat uitdiepen hebben we daar heel wat over te zeggen.

1 Petrus 1:13-25 ..., die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt *zo* ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die *u* van de vaders overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, **zodat uw geloof tevens hoop is op God**. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigt hebt tot ongeveerinsde broederlijke, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren [beter: weer verwekt], en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

Het zal u opvallen dat de laatste paar verzen hier heel nauw samenhangen met wat Jacobus zegt: *dat alle vlees is als het gras van het veld*.

Laten we weer teruggaan naar vers 13 en daar een aantal dingen gaan bestuderen die voor ons belangrijk zijn om te beseffen. Er staan bepaalde geboden in. In deze verzen staan drie geboden. De werkwoordsvorm van het Grieks duidt erop dat het een richtlijn is voor de Kerk. Vers 15 is één van die verzen met een gebod:

1 Petrus 1:15 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, **wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel;**

Dat is een gebod. En we zullen dat vandaag bestuderen: Hoe kunnen we heilig zijn in onze wandel?

Het volgende gebod dat we hier vinden en dat er helemaal mee samenhangt, staat in vers 17:

1 Petrus 1:17 ..., wandelt dan in vreze [des Heren] de tijd uwer vreemdelingschap, ...

Het oorspronkelijke Grieks luidt: "... wandelt de tijd van uw reizen in vreze." Het is duidelijk dat uw *reizen* uw leven voorstelt. We zouden deze woorden dus als volgt kunnen lezen: "... wandelt dan in vreze *des Heren* gedurende de tijd van uw *levensreis*." Ik heb ook *des Heren* toegevoegd omdat het duidelijk is dat we niet voor mensen moeten vrezen. God is degene Die we moeten vrezen. Hier vinden we dus het tweede gebod.

Het derde gebod staat in vers 22:

1 Petrus 1:22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, [Nu

volgt het gebod:] **hebt dan elkander van harte en bestendig lief,**

En ik denk dat wij [in onze kleine gemeente] door de jaren heen precies dat hebben gedaan: we hebben elkaar liefgehad en we hebben ons gericht op datgene wat God wil dat we hebben en doen en zijn.

Aan welk gebod dat Jezus gaf, kunnen we hiermee in verband brengen? We gaan hier in vers 22 beginnen. We zullen dan weer gaan zien ***geloof, hoop en liefde***. Geloof, hoop en liefde vinden we door de gehele Bijbel. We zagen ze in de brief van Jacobus. We zien ze nu in de brief van Petrus en we zullen ze zien in de brieven van Johannes. We zagen ze in het Evangelie van Christus. We hebben ze in al de brieven van Paulus gezien. Waarom? *Omdat het dezelfde Geest is die dezelfde boodschap inspireert, opdat wij allemaal Gods weg kunnen kennen en begrijpen!* Kan iemand bedenken welk gebod de basis hiervoor is, waarvan het is afgeleid? Er zijn verschillende plaatsen waar gezegd wordt: "Jezus zei."

Johannes 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.

Dit is de gehele basis hiervoor. Verkondigde Petrus ***dezelfde*** leerstellingen als Jezus. *Inderdaad!*

Ik denk dat het volgende vers ook belangrijk is voor ons om ons daarvan bewust te zijn.

1 Petrus 1:25 maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. ...

Dat hangt rechtstreeks samen met vers 23.

1 Petrus 1:23 als wedergeboren [beter: weer verwekt], en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Wij moeten het Woord van God blijvend in ons hebben. Daarom, als dat gebeurt en als dat onderwezen wordt en onze focus is gericht op Christus en God de Vader, zullen we zien hoeveel problemen gewoon verdwijnen. In zekere zin worden daardoor ook bepaalde problemen geschapen, omdat je je dan niet kunt verlaten op de structuur van een organisatie om je behoud te brengen, en sommige mensen kunnen daar niet tegen. Sommige mensen zijn niet gegroeid tot op het punt dat ze zich alleen maar op God kunnen verlaten. En dan heb je nog een ander probleem dat hieruit voortkomt, en dat is dat dan sommige mensen, in plaats van dit werkelijk te doen, hun eigen gang gaan en in de naam van God een ander Evangelie verkondigen. We hebben hier dus beide kanten van het plaatje.

1 Petrus 1:25 maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. ...

Laten we hier een aantal schriftgedeelten bijhalen. Wat is het belangrijkste, wat zijn de belangrijkste dingen die Jezus zei? Een van de eerste kunnen we op drie plaatsen in de Bijbel vinden: Mattheüs 4:4; Lucas 4:4 en Deuteronomium 8:3. Daar staat: "De mens zal niet bij brood alleen leven, maar **bij elk Woord van God.**" En op een van deze plaatsen wordt gezegd: "... de mens zal leven bij ieder woord dat uit de mond van God komt."

Er is een ander schriftgedeelte dat spreekt over het Woord van God in gepersonifieerde vorm. En dat is Christus! U kent deze schriftgedeelten allemaal van buiten.

Johannes 1:1, 14 In den beginne was **het Woord** en het Woord was **bij God** en het Woord was **God**. ... **Het Woord is vlees geworden** ...

Dat is het hele kernpunt van mijn boek over het Pascha. Laten we nu kijken naar een ander schriftgedeelte over 'elkaar liefhebben'. Laten we Johannes 15 opslaan. Ik zal u wat vertellen over de brief aan de Efeziërs en Johannes 14, 15, 16 en 17; dat zijn wellicht de meest opgeslagen gedeelten uit mijn Bijbel. Deze verzen hangen direct samen met de verzen aan het eind van 1 Petrus 1. En de reden dat ik hier doorheen ga is, dat we de geweldige inspiratie van de Bijbel ten volle kunnen appreciëren. En ook hoe het allemaal zo wonderlijk met elkaar samenhangt. Ik bedoel dat de manier waarop het allemaal bij elkaar past en met elkaar samenhangt absoluut groots is.

Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, ...

Dit is de manier waarop we bij ieder Woord van God moeten leven. Laat het Woord van God in uw denken leven, u in liefde en begrip leiden en sturen door de kracht van Gods Heilige Geest.

Let – net als bij het doornemen van de brief van Jacobus – op de dolksteekjes in de manier waarop u, en ook ik, leeft en handelt. Weet u, er staat heel wat in Jacobus dat dient tot correctie van mij. Er staat ook heel wat in 1 Petrus ter correctie van mij. Hier hebben we de sleutel:

Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u worden.

Dat helpt ons werkelijk om in geloof te groeien. Gemeente, maak hier aanspraak op als een belofte. Wat is het belangrijkste, overkoepelende doel dat we werkelijk verlangen? *Dat we in het Koninkrijk van God mogen zijn!* Geldt dat niet voor ons allemaal? Al het andere is daaraan ondergeschikt, is het niet? *Ja, in verschillende opzichten!* Zolang we dat in gedachten houden, begrijpen we waar Hij het hier over heeft.

Johannes 15:8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Als u geen vrucht draagt, dan is het mogelijk dat u in bepaalde mate Zijn discipelen niet bent.

Johannes 15:9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; ...

Er kan geen grotere overtreffende trap van liefde gevonden worden. Dat kan absoluut niet.

Johannes 15:9-10 ...; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

Dat hangt direct samen met deze laatste paar verzen in 1 Petrus 1.

Laten we weer teruggaan naar 1 Petrus en we zullen daar nog wat doornemen om meer overzicht te krijgen. Schrijf alstublieft de volgende woorden dusdanig op dat u onder ieder woord genoeg ruimte hebt om een of twee verzen neer te schrijven. Deze woorden vinden we allemaal in hoofdstuk 1:

- hoop

- geloof
- genade
- gehoorzaamheid
- heiligheid
- liefde

We zullen dit in alle hoofdstukken doen als we daar doorheen gaan. En de reden hiervoor is om u te laten zien hoe wonderlijk God dit inspireerde om te worden opgeschreven. Dat is verbazingwekkend! Ja, Petrus geeft hoop, maar niet zonder geloof, en niet zonder liefde, en niet zonder gehoorzaamheid, en niet zonder genade.

1 Petrus 1

I. Hoop

- Vers 3: "..., die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden [beter: weer heeft verwekt] tot een **levende hoop**,"
- Vers 13: "Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw **hoop** volkomen op de genade,"
- Vers 21: "die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens **hoop** is op God."

Laten we nog eens naar deze *hoop* kijken in de volgende drie verzen: 3, 13 en 21.

Vers 3: "..., die ons ... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden [beter: weer heeft verwekt] tot een **levende hoop**". Dit is dus *verbonden met de opstanding* uit de doden. Christus is de Eersteling. Nadien,

bij Zijn wederkomst, staan zij op die Hem toebehoren. Let op hoe schitterend dit allemaal met elkaar samenhangt.

Vers 13: "... vestigt uw **hoop** volkomen op de genade, ..."

Dit is een ander aspect van genade dan gewoon de vergeving der zonde. Wat zeggen ons de woorden *hoop op de genade* die ons wordt gebracht door de openbaring van Jezus Christus? Wat is de uiteindelijke genade die God ons zal geven? *Bij de opstanding geeft Hij ons een volkomen heilig lichaam en denken!* Dit is **de** genade, de uiteindelijke genade van de opstanding die God geeft. Als er iets is dat we niet verdienen, dan is het dat! Daarom valt het onder genade.

Vers 21: "die door Hem geloofd in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden ..."

Alweer een verwijzing naar de opstanding van Jezus Christus, die ons dan **de hoop** geeft, en deze **hoop** geeft ons dan **geloof**.

Vers 21 ... en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God."

En dat betekent dat we voort blijven gaan tot aan het moment van de opstanding.

II. Geloof

- Vers 5: "die in de kracht Gods bewaard wordt door het **geloof** tot de zaligheid, ..." Nogmaals, ik wil dat u de nadruk ziet die hierop ligt. Tot de zaligheid. Wanneer? *Bij de opstanding.*
- Vers 7: "opdat de echtheid van uw **geloof**, ..."

Nu ziet u hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. Ik probeer u te helpen een enigszins andere kijk te krijgen op hoe de Bijbel te bestuderen. Soms lezen we en studeren we en we gaan door de dingen heen of we nemen een onderwerp door en we nemen er niet de tijd voor de hele structuur ervan te bekijken om het daarna weer in elkaar te zetten en terug te gaan om er – zoals we nu hier doen – systeem in aan te brengen.

- Vers 8: "Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem **gelooft** gij, zonder Hem thans te zien, ..."
- Vers 9: "daar gij het einddoel des **geloofs** bereikt, dat is de zaligheid der zielen."
- Vers 21: "..., die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw **geloof** tevens hoop is op God.

III. Genade

- Vers 2: [Let op het laatste zinsdeel.] "...: genade en vrede worde u vermenigvuldigd." Dit duidt op de genade van God die ons gegeven is. De genade van God werkt gedurende ons gehele leven. De uiteindelijke handeling van de genade van God – nee, het is niet de afsluitende handeling, maar in zekere zin wel, want wat is het principe in de Bijbel? *Jezus zei: "Ik ben het begin en het einde."* Als er een einde is, moet er ook een begin zijn, is het niet? De afsluitende handeling van die genade is onze opstanding, maar het is ook het begin, van wat? *Het begin van ons hele nieuwe leven in Gods Koninkrijk tot in alle eeuwigheid voor altijd.*

Dit trof me werkelijk toen ik dit ter voorbereiding doornam en bestudeerde. Hoe past dit allemaal zo schitterend, zo wonderlijk bij elkaar. En dan zijn er in deze tijd mensen daarbuiten die gewoon verblind zijn. Zij zeggen: "De Bijbel is een mythe. Je

moet het Hindoeïsme onderzoeken. Je moet het Boeddhisme onderzoeken." Het is verbazingwekkend!

- Vers 10: "Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde **genade** geprofeteerd hebben, ..."
- Vers 13: "..., en vestigt uw hoop volkomen op de genade, ..."

Onder genade hebben we dus de verzen 2, 10 en 13.

IV. Gehoorzaamheid

Dat is interessant omdat heel veel mensen er geen zin in hebben God te gehoorzamen. Zij haten dat woord. Zij haten wat dat woord betekent. Zij willen de liefde; zij willen de hoop; zij willen eeuwig leven, maar ze willen niet de gehoorzaamheid. Laten we daar eens naar kijken en zien hoe alles met elkaar samenhangt.

- Vers 2: "... naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot **gehoorzaamheid** ..."

Daar staat het. Wat is het tegengestelde van 'gehoorzaamheid'? *Zonde!* Is het niet? *Zonde is het tegengestelde van gehoorzaamheid* – klopt dat? *Zonde is wat? Overtreding van de Wet!* Ziet u als we het Woord van God in ons denken hebben en we ons door het Woord van God in ons denken laten leiden, dan kunnen we het Woord van God begrijpen, omdat het allemaal goed bij elkaar past.

1 Petrus 1:2 ... en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.

Hebreeën 10:19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

En die vrijmoedigheid betekent *in het volste vertrouwen*. Dat is een van de dingen waar ik zeker van ben dat u die doormaakt, als u meer en meer begrijpt wat God heeft gedaan en wat Hij doet en wat Hij aanbiedt, en het behoud dat Hij voor ons heeft bestemd en de grote genade die Hij ons geeft.

Ik zeg u één ding: het is heel belangrijk voor ons om te begrijpen. We hebben heel wat senioren in onze gemeente en op onze mailinglijst. Ik zeg u één ding dat zo absoluut belangrijk is en dat is dat hoe ouder we worden hoe meer we vervallen. Zo zit het in elkaar. Degenen onder ons die dat ervaren, begrijpen dat ook. Daarom zei Jezus: "Het vlees is van geen nut."

Maar het doet ook nog iets anders dat heel belangrijk is: Het doet u het grote en fantastische belang beseffen van Gods zegen. Dat wij door te bidden "Onze Vader", rechtstreeks toegang hebben tot God de Vader in de hemel hierboven. Dat zou een voortdurende bron van inspiratie en liefde en ook diepgaande nederigheid moeten zijn. En hoe meer u daarover nadenkt en hoe beter u het begrijpt en hoe meer u beseft hoe fantastisch God is, hoe groter en indrukwekkender dit wordt. Gemeente, allen onder u die dit doornemen – en ik ben er zeker van dat u dit allemaal doet – ervaren een diepere mate van bekering, waardoor alle leerstellingen in het juiste perspectief komen te staan. Is dat niet zo? Omdat tenzij u God liefhebt en op deze manier toegang tot Hem hebt, al de leerstellingen in de wereld u geen enkel goed zullen doen. Maar wij hebben toegang tot het heiligste, tot de heiligste plaats in het universum.

Daarom zegt hij:

Hebreeën 10:20-22 langs de nieuwe en **levende weg**, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, **in volle verzekerdheid des geloofs**, ...

Let erop hoe dit samenhangt met Petrus' onderwijs hier. Als we naar onze zonden kijken en naar onze tekortkomingen, denken we: "O, hoe kan ik dat ooit doen?" Maar wat we kunnen beseffen is, dat God er is. Gereed, bereid, in staat tot en wachtende om te vergeven. En dat is zo absoluut diepgaand en belangrijk.

Hebreeën 10:22 ..., met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

Een paar avonden geleden, toen ik TV keek, dacht ik hierover na. Weet u, we zijn allemaal zo verhard en ongevoelig voor TV. Ik weet niet hoe het met u is, maar in bepaalde opzichten ben ik dat, en ik ben er zeker van dat iedereen dat is. Er wordt gedood! Er wordt vermoord! Overal chaos en wanorde! En ik dacht die avond: hier zitten we gewoon ons denken te vullen met de natuurlijke loop der dingen in deze wereld vanaf de moord door Kaïn. Kaïns vermoorden van Abel. En we kijken toe alsof het niets voorstelt! En ik dacht, jongen, wat zijn we voor soort mensen, levend in deze eindtijd? Het is verbazingwekkend! En ik dacht eraan hoe slecht ons geweten is en dergelijke!

Hebreeën 10:23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

Het beloofde behoud. Het beloofde eeuwige leven.

Hebreeën 10:24 En laten wij op elkander acht geven [dat moeten we] om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Het is interessant, al diegenen die dol zijn op het woord "liefde" – en we moeten liefde hebben – maar menen dat we geen werken nodig hebben, hoe kunnen zij met dit vers uit de voeten? Hier staat 'elkaar aanvuren tot liefde en goede werken'.

Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Dat wordt een probleem als we zo ver uit elkaar wonen als momenteel steeds meer het geval is, ja, velen van ons die op de mailinglijst staan, leven 'verstrooid'. Zij moeten de sabbat thuis houden, omdat ze zo geslagen en gewond zijn door anderen dat dat de enige plaats van veiligheid is waar ze als het ware heen kunnen gaan om de sabbat te houden. Wel, laten we hopen dat God ervoor zal zorgen dat er weer een tijd aanbreekt van 'samen bijeenkomen'.

Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen [elkaar niet intimideren en over elkaar roddelen], en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Hoeveel tmeer in deze tijd dan toen?

Hebreeën 10:26-28 Want indien wij opzettelijk zondigen [van tevoren geplande en voorgenomen zonde waarover geen berouw is], nadat wij tot erkenning der waarheid gekomen zijn,

blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspanningen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen.

Dit is iets waarover Paulus wil dat we nadenken.

Hebreeën 10:29-31 Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!

Daarom geeft God ons berouw, gemeente. Daarom geeft God ons een gevoelig hart. Zodat ondanks onze zwakheid van de 'wet van zonde en dood' in ons, in ieder van ons, God ons berouw geeft, zodat we dat kunnen vermijden. Op een andere plaats wordt gezegd 'want onze God is een verterend vuur'.

Laten we teruggaan naar 1 Petrus – onder gehoorzaamheid. Hoe ver moet die gehoorzaamheid gaan? Dat moet u maar beoordelen, gebaseerd op wat we zojuist in Hebreeën 10 hebben gelezen.

- 1 Petrus 1:2: "..., **tot gehoorzaamheid** en besprenging met het bloed van Jezus Christus: ..."
- Vers 14: "..., als **gehoorzame** kinderen, ..." Betekent dit dat we net als heel kleine baby's moeten worden? Denk aan wat Jezus in Mattheüs 18 zei: "Laat de kinderen tot Mij komen." Hij legde hen de handen op en zei: "Tenzij u komt als deze kinderen, zult u op geen enkele wijze het Konink-

rijk van God zien." Maar wiens kinderen zijn we als we de Geest van God ontvangen? *Dan zijn we de kinderen van God.* Dus dat is de manier waarop we moeten gehoorzamen. Wees zo gehoorzaam als kinderen van God.

- Vers 17 – en verbind dat direct aan het vorige vers: "En indien gij Hem als Vader aanroept, ..." Hier hebben we het dus duidelijk staan. We moeten de kinderen van de Vader zijn.
- Vers 22: "Nu gij uw zielen **door gehoorzaamheid aan de waarheid** ..." En wat komt er onmiddellijk, als u de Schriften kent, in uw denken op? 'Heilig hen in uw Woord. Uw Woord is de waarheid.' Dan gaan we naar Psalm 119: "Uw geboden zijn waarheid. Uw wetten zijn waarachtig. U bent heilig en geheel rechtvaardig."

V. Heiligheid

- Vers 2: "... naar de voorkennis van God, de Vader, in **heiliging** door de Geest, tot gehoorzaamheid ..."
- Vers 15: "maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, **heilig** is [dat is de volle, volmaakte maat], wordt *zo* ook gijzelf **heilig** in al uw wandel; ..." Hoe kunt u heilig zijn in al uw wandel? *Doordat u zich door de Geest van God laat motiveren! Doordat u zich door de Heilige Geest van God laat leiden!* Wat zegt de Schrift?

Romeinen 8:14, 16-17 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. ... Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: ...

Hier hebben we dus *gehoorzame kinderen* – heiligheid, geheiligd.

- Vers 16: "...: **Weest heilig, want Ik ben heilig.**"

VI. Liefde

- Vers 8: "Hem **hebt gij lief**, zonder Hem gezien te hebben; ..." Dat is heel interessant in de vertaling, omdat het werkwoord in de tegenwoordige tijd staat. U hebt lief op voortdurende basis, dat heeft echt een veel diepergaande betekenis – *een veel diepergaande betekenis* – omdat het iets is dat u doet. We hebben dat al deels behandeld in Johannes 14 en 15.
- Vers 22: "Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigt hebt tot ongeveerinsde broeder**liefde**, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, ..."

Nu ziet u hoe mooi en schitterend al deze dingen met elkaar samenhangen. En hoe vaak hebben we niet gezegd dat het Woord van God op een bol lijkt. Het lijkt niet op een cirkel. Het lijkt niet op een koord. Maar het lijkt op een bol of een bal. Het valt op een oneindig aantal manieren te doorsnijden om de waarheid van God te openbaren. Dit betekent ook dat hoe meer we het Woord van God bestuderen, hoe meer we leren, wat op zijn beurt weer betekent dat er voor ons nog meer te leren is. Dat is wat er zo wonderbaarlijk aan is, en dat maakt het zo opwindend. Er zijn sommige mensen die min of meer lusteloos worden en een afkeer krijgen van en niet langer opgewonden zijn over het Woord van God. Maar ik zeg u, gemeente, hoe meer we het bestuderen, des te opgewondener we zouden moeten worden, omdat het des te meer bewijst dat het waar is. En hoe beter we weten dat het van God komt, des te meer zouden we God en Christus moeten liefhebben, ja, dit allemaal bij elkaar.

Laten we teruggaan en nu deze verzen gaan bestuderen. Maar ik dacht dat wat we nu hebben gedaan absoluut belangrijk was voor ons om te weten en te doen en te beseffen. Gewoon het

eerste hoofdstuk van 1 Petrus bij de kop nemen om te laten zien hoe fantastisch het is geïnspireerd en geschreven.

1 Petrus 1:13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand [dus: wees gereed tot actie!], weest nuchter [of: beheers jezelf], ...

Ik zeg u, als er iets werkelijk, *werkelijk*, **werkelijk** de sleutel in het leven is, dan is het het hebben van zelfbeheersing. Normaal reageren we, is het niet? *O, zeker, we reageren!* We kunnen op vele manieren reageren: humeurigheid, boosheid, rechtvaardigheid, zelfverdediging – al dit soort zaken. Ik begin te zien dat God ons in situaties brengt die ons niet aanstaan, en ons in relatie brengt met mensen met wie je dat eigenlijk niet wilt, zelfs binnen de eigen familie, zodat we zelfbeheersing kunnen leren, zodat we kunnen leren lief te hebben. Het is gemakkelijk iemand lief te hebben die ons ook liefheeft. Het is moeilijker iemand lief te hebben die ons niet liefheeft. Veel moeilijker! Daarom moeten we zelfbeheersing leren.

1 Petrus 1:13 ... en vestigt uw hoop volkomen ...

Met andere woorden dit hangt direct samen met het schriftgedeelte: 'indien openbaring ontbreekt verwildert het volk.' Daarom heeft Christus ons dit doel gegeven van volkomen hoop.

1 Petrus 1:13 ... op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.

Laten we dan zien wat we moeten doen om 'de lendenen van ons verstand te omgorden'.

2 Corinthiërs 10:1 Maar ik, Paulus, doe een beroep op u **bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus**, ...

Zo moet onze gehoorzaamheid aan Christus zijn, gebaseerd op de zachtmoedigheid en vriendelijkheid van Christus.

Hoe vaak hebben we situaties meegemaakt waarin dienaren arrogant, zelfgericht en hard waren? Hoe vaak hebben WIJ – let u op op wie de vinger is gericht? *Mij!* Hebben we zelfs in die eigen, persoonlijke relaties die we hebben, de meest hechte relaties die we hebben, de arrogantie en de hardheid op een manier gebruikt die beschadigend werkte? Ik kan uit ervaring spreken over mijzelf en ik ben daarover niet gelukkig.

Maar let op hoe de apostel Paulus dit benadert. Hij zegt:

2 Corintiërs 10:1 Maar ik, Paulus, doe een beroep op u **bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus**, ...

Wat zegt dit ons over Christus? Hij was als een lam dat ter slachting werd geleid, en 'Hij opende *Zijn mond* niet' en Hij 'uitte *geen woord*' als tegenwerping of in boosheid. Maar wat zei Hij? Wat zei Hij toen Hij aan het kruis hing te sterven? Tot juist die mensen die Hem dit aandeden? Tot juist die mensen die in het oordeel de dood verdienden? Dat klopt toch, dat ze de dood verdienden? Hij zei: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen." Denk daar eens rustig over na in samenhang met wat Christus kan en zal doen.

Paulus zei verder:

2 Corintiërs 10:1 ..., ik, die in persoonlijk verkeer schuchter ben, ...

Dat kan naar verschillende dingen verwijzen: de manier waarop hij eruit zag, de manier waarop hij sprak, of wat dan ook.

2 Corintiërs 10:1 ..., maar op een afstand een groot woord heb tegen u;

Hij kon schrijven. Dat is wat ze zeiden: "O, als hij aanwezig is, is hij zwak, maar o, zijn letters zijn stevig!" *Zwaarwichtig!*

2 Corintiërs 10:2 ik zou *u* echter willen vragen, dat ik bij mijn komst geen groot woord zal moeten hebben in dat zelfvertrouwen, dat ik meen mij te kunnen veroorloven tegenover sommigen, die van mening zijn, dat wij naar het vlees leven.

Als er iemand is die dit kan zeggen, dan was dat Paulus, gelet op alle dingen waar hij in zijn leven doorheen ging.

2 Corintiërs 10:3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees,

Hier vinden we hoe we ons denken moeten 'omgorden' of ons denken gereed hebben tot actie.

2 Corintiërs 10:4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,

Wat is de sterkste kracht in ons leven? *De menselijke natuur!*
Waar is die opgeslagen? *Precies, in onze hersenen!*

2 Corintiërs 10:5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt ...

Dat is elke gedachte die in ons denken opkomt, of elke veronderstelling, wat dan ook!

2 Corintiërs 10:5 ... tegen de kennis van God, ...

Dit kan op veel manieren worden toegepast. Elke gedachte: of het een zondige gedachte is, of een arrogante gedachte, of een gedachte van zelfverheerlijking. Dat we het beter weten dan God. Dat we God wel eens instructie zullen geven. Of dat onze boosheid de rechtvaardigheid van God zal teweegbrengen. Wat zei Jacobus? "*De toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.*" En u mag weten dat sinds we dat hebben bestudeerd, ik dat meer en meer in mijn leven heb proberen toe te passen. Bid dus alstublieft voor mij dat me dat gelukken mag.

2 Corintiërs 10:5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt ...

En hier vinden we dan hoe we ons denken gereed moeten hebben voor actie:

2 Corintiërs 10:5 ... tegen de kennis van God, slechten, **elk bedenk**sel als krijgsgevangene brengen [dat is onder controle brengen] **onder de gehoorzaamheid aan Christus,**

Dat er een gedachte in ons opkomt is geen zonde. Het opkomen van verleidelijke gedachten is geen zonde. Maar als er begeerte bij betrokken raakt en we die gedachte niet onder controle brengen, dan leidt die tot zonde. En als de gedachte de zonde eenmaal heeft verwekt, gaat het hele proces verder tot aan de zonde toe. Ik wil de situatie tussen David en Bathseba onder uw aandacht brengen. Een perfect voorbeeld van zo'n proces,

omdat David niet deed wat hij had moeten doen, zoals hier in 2 Corintiërs 10:5 beschreven staat – en hij wist beter.

2 Corintiërs 10:5-6 ..., elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Dit laat zien wat we moeten doen. Pak de ongehoorzaamheid aan en verander die in gehoorzaamheid. Dit begint allemaal in ons denken.

2 Corintiërs 10:7 Gij ziet aan, wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf, dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn.

Dat is de manier waarop we ons denken voorbereid moeten hebben op actie.

Ons denken gereed tot actie en onder controle van onze zelfbeheersing. Hier hebben we nog een voorbeeld uitgesproken door Christus – in het Grieks is het hetzelfde woord:

Lucas 12:35 Laten uw lendenen omgord zijn ...

Dat betekent gereed tot actie. Dat is voor de meesten van ons moeilijk voor te stellen. Als we daaraan denken, denken we aan het dragen van een gordel of een korset. Maar daar gaat het niet over. Als zij de langere gewaden droegen en dan gereed moesten zijn tot actie, werden ze in sterke mate beperkt met zulke gewaden om zich heen gedrapeerd.

Doe dit eens een keer: Probeer wat oefeningen te doen en te rennen in een lange, wapperende jurk. Ik zeg u op voorhand, dat u bij ongeveer de derde stap languit voorover valt – die oefeningen zullen nooit uitgevoerd worden. Zij deden dan het volgende: Ze hadden een brede riem om hun middel. Als ze dus in actie moesten komen, maakten ze die riem los en trokken het gewaad zover op dat het hen niet zou hinderen bij het lopen of rennen en bevestigden de riem zodanig dat het gewaad in die positie bleef hangen. Dat wordt ermee bedoeld.

Lucas 12:35 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende.

Ons voorbeeld, wij zijn een licht voor de wereld. U kunt daarvoor noteren: Mattheüs 5:14 "Gij zijt het licht der wereld."; Mattheüs 5:13 "Gij zijt het zout der aarde."

Laten we hier nog een schriftgedeelte aan toevoegen:

Efeziërs 6:14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid,

Dus in plaats van gewoon een leren riem, hebben we hier het Woord van God als wezenlijk deel van ons wezen. Let er op hoe wonderlijk heel Gods Woord met elkaar samenhangt. Is dat niet iets groots? Dat is verbazingwekkend! Het verbaast mij in ieder geval!

Laten we nu teruggaan naar 1 Petrus:

1 Petrus 1:13-14 ..., en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. **Voegt u**, als gehoorzame kinderen, **niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid**,

Dat moeten we niet doen. Schrijf in uw kantlijn: 1 Johannes 3:1-2, betreffende kinderen. Daar wordt gezegd:

1 Johannes 3:1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, ...

Laten we ons nu concentreren op het laatste deel van:

1 Petrus 1:14 Voegt u, als gehoorzame kinderen, **niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,**

Laten we naar Romeinen 6 gaan. Hij begint hier met wat we met ons denken doen. Voegt u niet naar de levensstijl die u placht te hebben. Hoe doen we dat? *Wel, we voegen ons niet naar onze vroegere begeerten!* Maar wat als we uitglijden en een fout begaan? Wat als we een probleem hebben dat ons lastig valt, dat bijna een levenslang probleem is? Hoe gaan we dat dan aanpakken? *Als het zich weer voordoet dan moeten we berouw hebben en ons tot God wenden!* En we zeggen: "O, God, wat een ellendige knoeiboel."

Ik ken een man die een vreselijke en verschrikkelijke tijd had om van het roken af te komen – dat is gewoon een klein voorbeeld. We kunnen roken nemen. We kunnen humeurigheid nemen. We kunnen elk willekeurig probleem nemen. En hij kwam naar me toe toen ik in Boise was, omdat hij had gehoord dat een van de dienaren had gezegd: "Als je rookt, kun je niet deelnemen aan het Pascha." Hij kwam heel angstig naar me toe – mijn eerste Pascha daar. Hij zei: "Ik wil het werkelijk niet doen, maar ik rook nog steeds. Ik denk dat ik nu beter maar niet kan deelnemen aan het Pascha." Ik zei: "*Nee, dat behoort u juist wel te doen! U zou wel moeten deelnemen aan het Pascha.*"

Wat u dient te doen is door te gaan met berouw hebben hierover en de bekering hiervan." Het is een verschrikkelijk iets.

Hier hebben we iemand die rookt, en iedere keer dat hij rookt, haat hij het. En iedere keer dat hij dat ding aansteekt en eraan trekt en de rook inhaleert, haat hij zichzelf, heeft zijn geweten het te kwaad, zijn houding jegens God wordt geweld aangedaan. Zo iemand moet juist wel deelnemen aan het Pascha. Tegen het Pascha het jaar daarna ontmoetten we elkaar en hij zei: "Zeg, ik rook nog steeds." Ik zei: "*En bent u minder gaan roken?*" Hij zei: "Ja, ik ben minder gaan roken, maar ik rook nog steeds en het is ontzettend moeilijk voor mij deze gewoonte af te leggen." Ik zei: "*We gaan deze keer God werkelijk vragen u te helpen. Neem weer deel aan het Pascha. Het Pascha dient ertoe uw zonden te bedekken. Wilt u dat deze zonde wordt bedekt?*" Ja, zei hij. Ik zei: "*Neem deel aan het Pascha.*" Het jaar daarna toen het Pascha naderde en we elkaar weer spraken, zei hij: "Raad eens! Ik ben ermee gestopt!" Ik zei: "*Goed!*"

Zo gaat het met elke zonde die we moeten overwinnen. GEEF NOOIT OP! Het doet er niet toe. Zonde doet er wel toe. Vat me niet verkeerd op, maar wat ik zeg is dat **God u** om die reden ***nog niet heeft opgegeven***. Heb dus berouw en bekeer u en blijf dicht bij God. Hier vinden we hoe dat te doen. We hebben nu het doel en onze aandacht gericht op de opstanding – is het niet? En het Koninkrijk van God – is het niet? Maar wat moeten we nog meer doen?

Romeinen 6:11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, ...

U bent er dood voor. Hoewel een lust u kan neerhalen. Hoewel er iets tegen u kan werken, bent u er toch dood voor.

Romeinen 6:11-12 ..., maar levend voor God in Christus Jezus. **Laat dan de zonde niet** langer als koning **heersen** [of de controle over u hebben] in uw sterfelijk lichaam, ...

Laat in uw strijd om de zonde te overwinnen, Christus in u, door de kracht van de Heilige Geest, u meer kracht geven. Breng iedere gedachte als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid van Christus, **en laat de zonde niet over u heersen!** Werp die gedachte terneer.

Romeinen 6:12 ..., zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen,

Dat hangt helemaal samen met wat we zojuist hebben behandeld. Pas je niet aan je vroegere begeerten aan.

Romeinen 6:13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar **stelt u ten dienste van God**, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, ...

Let erop hoe alles opnieuw past bij de opstanding en hoe we daar ons denken voortdurend op gericht moeten houden.

Romeinen 6:13-14 ..., en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, ...

- *Zolang we strijden om te overwinnen.*
- *Zolang we God liefhebben.*
- *Zolang we Hem dienen.*

Hoewel we zondigen vanwege de 'wet van zonde en dood' – heel belangrijk voor ons om te weten en te begrijpen en dit te beseffen, omdat zolang er berouw is, is er hoop. Zolang er hoop is, is er vergeving. Zolang er vergeving is, is er een manier om te overwinnen.

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn, [Statenvertaling voegt toe: die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest].

Daar gaat het allemaal bij de genade van God om. Die veroordeelt ons niet. Maar wat moeten wij doen? Laten we daarvoor teruggaan naar:

Romeinen 6:13-14 ..., maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet **onder de wet**, ...

Het woordje 'de' is niet aanwezig in het Grieks, daar staat: "... gij zijt niet **onder wet** ..." Waarom? *Omdat we onder genade zijn!* God heeft ons tot Zijn genade geroepen, en dat is Zijn genade en de hele relatie die daarmee samenhangt.

Romeinen 6:14-15 ..., maar onder de genade? Wat dan? ...

Omdat Hij niet wil dat iemand wordt misleid. Want gij zijt niet onder wet zou weergegeven kunnen worden als: *onder de straf van wet* – dat zou een juiste weergave zijn, maar we zijn niet onder de straf van genade. We kunnen daar dus niet exact een parallel van maken. We zijn onder genade.

Romeinen 6:15-19 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? **VOLSTREKT NIET!** [Die gedachte moet zelfs niet in ons denken opkomen.] Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? [Daar hebben we dat woord *gehoorzaamheid* weer.] Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte [Dat is wat God wil: *vanuit het hart.*] gehoorzaam [alweer dat woord] geworden aan die vorm van onderrecht, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, ...

Weet u, sommigen van hen die God geroepen heeft, hebben zich daar werkelijk aan overgegeven, en toch had God hen geroepen.

Ik zag gisteravond op Family Channel – de enige zender die wij kunnen ontvangen, waarop ook religie wordt uitgezonden – een man die vertelde over zijn leven, waarin een 12-jarig jongetje naar de omheining van de gevangenis was gekomen waarin hij zat opgesloten. En hij vertelde die man: "U bent mijn vriend." En met zijn 12 jaar getuigde hij tegen hem over Jezus Christus. Om een lang verhaal kort te maken, die man bekeerde zich uiteindelijk, gaf zijn leven aan Christus, en ik kan de geweldige waarde zien van de benadering die daar werd gebruikt in gesprek met de hele verzameling aanwezige jonge mensen. Zijn motto was: *Twice Pardoned* [Twee keer gratie gekregen]. Dat is de naam van zijn organisatie: *Twice Pardoned*. Gratie door de gouverneur zodat hij uit de gevangenis ontslagen werd en dit werk kon doen.

Dit 12-jarige jongetje is nu 25 en was daar onder het gehoor aanwezig – en het was werkelijk indrukwekkend te zien hoe deze man precies liet zien wat het was om in een gevangenis te zitten en wat de ervaringen zijn van de gevangenen, om dan jonge mensen naar binnen te halen zodat de gevangenen met hen konden praten om ze echt wakker te schudden over wat er in de gevangenis gaande was, dat het waar was dat er veel mensen zaten die drugs hadden gebruikt, die onwettige seks hadden bedreven, die van wetteloosheid tot wetteloosheid waren gegaan. En weet u voor diegenen onder ons die daar niet doorheen zijn gegaan geldt, dat we onze harten niet moeten verharden ten opzichte van hen, omdat

- God hen roept
- God hen vergeeft
- God hen leidt

Ze zouden nog een stap verder moeten gaan. Ik zou wensen dat hij daarna zou zeggen "Geef uw hart aan de Heer en kom nu naar voren en laat u dopen." Maar ze doen in ieder geval iets. Ze proberen in ieder geval iets te doen. En zij verwijderen in ieder geval mensen van zonde in de richting van Christus. Dat was in ieder geval goed, heel goed.

En ik kon het niet helpen hieraan te denken:

Romeinen 6:19 ... Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu ...

Breng een totale verandering in uw leven, breng een totale verandering in uw denken, wees bereid tot actie, omgordt de leden van uw denken.

Romeinen 6:19 ... uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.

Let erop hoe dit samenhangt met 'Wees heilig, omdat Ik heilig ben.'

Romeinen 6:20-23 Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Dus nogmaals, zie hoe het Evangelie hetzelfde is: dat wat Petrus verkondigt, dat wat Paulus verkondigt, dat wat zij schreven, en de Heilige Geest van God die het inspireerde. Laten we teruggaan naar 1 Petrus, hoofdstuk 1. Ik hoopte hier vandaag doorheen te komen, maar we zullen zien wat we kunnen doen. Er zijn nog veel andere schriftgedeelten die we hieraan zouden kunnen toevoegen, maar het is duidelijk dat we daar de tijd niet voor hebben. We zouden twee of drie verzen kunnen nemen om daarna door de hele Bijbel te gaan en die ermee in verband te brengen.

1 Petrus 1:15 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt *zo* ook gijzelf heilig in al uw wandel;

En dat betekent ons gedrag vandaag, elke dag opnieuw. Dit is een ander manier om dit hele idee tot uitdrukking te brengen. We zouden kunnen vragen: "Hoe kan ik net zo heilig zijn als God heilig is?" Dat is een uitdagende opdracht, niet? Wel, we

zullen die vraag beantwoorden. We kunnen die vraag wat anders stellen: "Hoe kan ik dat doen?" En het antwoord is: "***Alle dingen zijn mogelijk door Christus Die mij kracht geeft.***"

In het volgende vers lezen we wat Jezus zei:

Mattheüs 5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Dat is een uitdagende opdracht! En het *is* een opdracht. "Gij dan zult ..." [Statenvertaling: "Weest dan ..."], dat is een gebod. Hoe kan dat worden bereikt? *Dat wordt bereikt door de inwerking van de Geest van God.*

Laten we zien waar dat vandaan komt. Voor al die mensen die tegen het Oude Testament zijn, laten we teruggaan naar Leviticus 19. Daar komt het vandaan. Er zijn sommige mensen die zeggen: "Als we het niet in het Nieuwe Testament kunnen vinden, ga ik het niet doen." Nou, misschien wel, misschien niet. Hier hebben we een oudtestamentische leerstelling in het Nieuwe Testament. En ik wil met u wedden dat behalve de dierlijke offeranden die daar staan beschreven, het verder allemaal nieuwtestamentische leerstelling is. We zullen hiervan een beetje doornemen omdat het laat zien hoe we heilig moeten zijn.

Leviticus 19:1-2 De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen: Heilig zult gij zijn, want **Ik, de HERE, uw God, ben heilig.**

Hoe?

- Door het hebben van de Heilige Geest van God.
- Door het hebben van het Woord van God.

- Door de geboden van God te gehoorzamen.

Als we ons houden aan de geboden van God, die heilig en rechtvaardig en waarachtig zijn, zijn we dan niet heilig in ons gedrag? *Zeer zeker!* Wat is de uiteindelijke heiligheid die we zullen krijgen, waarop we ons vandaag hebben gericht? *De opstanding!*

Let op wat Hij zegt:

Leviticus 19:3-4 Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben [Moet dat in deze tijd nog steeds? *Ja.*] en mijn sabbatten houden [meervoud – geen onderscheid tussen wekelijkse en jaarlijkse]: Ik ben de HERE, uw God. Gij zult u niet tot de afgoden wenden ...

Dat is ook nieuwtestamentische leerstelling, niet? *Inderdaad!* U zou op dit punt in uw notities kunnen zetten: Openbaring 2 betreffende het eten van dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Er staan daar diverse verzen over. De Kerk te Pergamum en de Kerk te Thyatira werden hiervoor gecorrigeerd en gewaarschuwd dat ze hun behoud hierdoor zouden kunnen verliezen.

Leviticus 19:4 ... en u geen gegoten beelden maken: **Ik ben de HERE, uw God.**

Hij baseert dit op Zichzelf, op Zijn bestaan; het moet niet worden gedaan als een last die wordt opgelegd.

Let nu op het gebod voor het vredeoffer. Ik hoop dat u dit begrijpt, omdat dit ook nieuwtestamentische leerstelling is, als we het eenmaal begrijpen.

Leviticus 19:5 En wanneer gij de HERE een vredeoffer offert [elke offerande die u de Here geeft], zult gij het zo offeren, dat gij Hem welgevallig zijt.

In de Statenvertaling staat: naar uw welgevallen zult gij dat offeren. Het Hebreeuws duidt op **een vrijwillig offer**, niet gedwongen; dit aspect gaat in de NBG verloren en is in de Statenvertaling moeilijk te herkennen. U kiest ervoor en verlangt het te brengen – nieuwtestamentische leerstelling. U hebt God lief omdat u ervoor kiest. U houdt Gods geboden omdat u ervoor kiest dat te doen.

Leviticus 19:6 Het zal gegeten worden op de dag dat gij het offert, ...

Enzovoort, enzovoort.

Leviticus 19:9-10 Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen; dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen: **Ik ben de HERE, uw God.**

Wat is een van de dingen die ze momenteel in dit land doen? Ik zag het in het nieuws. Het gebeurt in Pleasant Hill, Concord, Walnut Creek, enz. Ze hebben speciale groepen mensen die aan de armen en daklozen geven, en weet u wat ze doen? Ze hebben vrijwilligers die rondtrekken om sinaasappelen, appels, citroenen, pruimen, en dergelijke te plukken van de bomen die voor de sier staan in de tuinen van de mensen. En zij geven deze aan de armen. In deze tijd kun je de armen niet hun gang laten gaan, want dan komen ze de avond tevoren en stelen je hele veld leeg, omdat ze niet echt arm zijn – dat zijn feitelijk

dieven – zij stelen helaas je oogst. Maar dit was Gods bedoeling en zo zou het moeten gebeuren.

Nog meer nieuwtestamentische leerstelling in vers 11:

Leviticus 19:11 Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen.

Als u een Bijbelstudie wilt die daar dieper op ingaat, ga uw gang, neem deze verzen als uitgangspunt en gebruik uw concordantie en zoek alle plaatsen op waar dit ook in het Nieuwe Testament wordt gezegd.

Leviticus 19:12-13 Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: **Ik ben de HERE**. Gij zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven; ...

Is dat in deze tijd geen nieuwtestamentische leerstelling? *Inderdaad!*

Leviticus 19:13 ...; het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen.

Met andere woorden, zodra hij er recht op heeft moet hij betaald worden.

Leviticus 19:14 Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: **Ik ben de HERE**.

Als God dus zegt: "Ik ben de Here", denkt u dan dat het Hem ernst is? *Ja!* Hij geeft dit gebod op basis van ...? *Op basis van het feit dat Hij bestaat en op basis van het karakter van Zijn wezen!*

Leviticus 19:15 Gij zult bij het rechtspreken geen onrecht doen; ...

Dat is nu precies wat ze op dit moment proberen te doen in Los Angeles. Ze proberen een jury samen te stellen die deze politiemannen zal veroordelen, of ze nu schuldig of onschuldig zijn.

Leviticus 19:15 ..., gij zult de arme niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken: ...

Met andere woorden, de arme die schuldig is moet niet meer respect krijgen dan de rijke die schuldig is. Maar u weet wat er gebeurt als mensen geld hebben. U weet dat dit waar is. Als er geld in het spel is, verliezen de mensen bijna alle realiteitsbesef. Maar God zegt dat we niet onder de indruk moeten komen van geld, evenmin moeten we onder de indruk komen van armoede, geen van beide.

Het is zoals de apostel Paulus in Handelingen 20 tot de oudsten zegt: "U bent mijn getuige dat ik geen enkele van uw bezittingen begeerde of probeerde daar de hand op te leggen." En dat is een vervulling van dit vers. Maar sommige mensen proberen dat wel. Zij behandelen mensen anders omdat ze rijk zijn, of ze behandelen ze anders omdat ze arm zijn. God doet dat niet.

Leviticus 19:15-18 ...: op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de HERE. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten [dat is zo nieuwtestamentisch als maar mogelijk is]; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend

zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE.

Dat klinkt net alsof ik uit het Nieuwe Testament aan het lezen was. *En dat zit verborgen in het Oude Testament!*

Laten we naar 1 Johannes 2 gaan. Daar zullen we een vers lezen waarin staat dat wij onze broeder niet moeten haten in ons hart – laten we dus het nieuwtestamentische voorbeeld hiervan lezen.

1 Johannes 2:9-11 Wie zegt in het licht te zijn [het licht van Christus] en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

Als er ook maar iets is dat onze ogen voor alle waarheid kan verblinden, dan is dat haat. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar Joegoslavië in deze tijd en de oorlog die daar gaande is, alleen maar gebaseerd op haat.

Wat doet u als iemand een van uw kinderen doodde? Dat is een moeilijke vraag. U zult hem zeker niet tegemoet rennen en omhelzen en kussen. Maar wat zei Jezus? "Bid voor hen die u haten, die u smadelijk behandelen." Dat is een geweldig voorbeeld. Zeker, het recht moet zijn loop hebben. Dat is zeker het geval. Ik veronderstel dat het toonbeeld van dit allerbeste voorbeeld zou zijn dat u – als u genoeg liefde in uw hart had – na het verwerken van het trauma en alles wat daarmee samenhangt, in het besef dat uw kind in ieder geval in de tweede opstanding op gewekt zal worden, dat u die persoon tot Christus zou kunnen leiden. Dat zou een uitdaging zijn, niet? Zou dat

geen uitdaging zijn? Dat is wat God met Paulus deed. Wist u dat? Hij nam degene die leden van de Kerk ter dood liet brengen en maakte hem tot een apostel.

Wat dan met betrekking tot de plaats waar gesproken wordt over een 'zonde tot de dood' en een 'zonde niet tot de dood'? Laten we dat gedeelte opslaan.

1 Johannes 5:16 Als iemand zijn **broeder** ...

We hebben het niet over een naaste, we hebben het over een broeder, binnen de Kerk.

1 Johannes 5:16 ... ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: ...

We hebben het hier over *eeuwige dood*, het begaan van de onvergeeflijke zonde; dit past dus niet precies bij waar we het hier over hebben – tenzij een van de leden van de Kerk opzettelijk, met voorbedachte rade een van uw kinderen zou doden. Maar als het iemand uit de wereld is, iemand die niet door God geroepen is, is het een andere zaak. Maar wat u zegt is waar.

1 Johannes 5:16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. ...

Een goed voorbeeld zou zijn: de man waarover ik het had met een rookprobleem.

1 Johannes 5:16 ... Er bestaat zonde tot de dood [m.a.w. de onvergeeflijke zonde]: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen.

Met andere woorden ik zeg niet dat u verplicht bent te bidden. U kunt. U kunt zeggen: "God, leidt deze persoon hieruit." Maar als ze de *onvergeeflijke zonde* begingen, **wat een zonde is tot de dood**, dan blijft daar geen offer van Christus meer voor over. Er zijn omstandigheden waarin dat het geval zou kunnen zijn. Hier wordt niet gesproken over een zonde die wordt begaan en uitmondt in moord. Dit gaat over een zonde die wordt begaan en de *onvergeeflijke zonde* is, **die zal resulteren in de eeuwige dood**.

Zonde is zonde, dat is juist. Als een broeder, met andere woorden, als een christen eropuit gaat om een van te voren bedachte moord te begaan, dan is het dat! We zijn allemaal geestelijke broeders, dat is zo. Dat we geestelijke broeders zijn komt door wat Christus heeft gedaan en we zijn broeders en zusters met Christus binnen de Kerk, dat is waar.

Betekent dit dat we ook een fysieke broeder/zuster relatie hebben met mensen in de wereld? Is dat de vraag die u stelt? U hebt geen fysieke broeder/zuster relatie met mensen in de wereld, met hen hebt u een relatie van naaste tot naaste, en dat is geen hechte familierelatie. Die relatie is anders.

Er kunnen echter sommige mensen in de wereld zijn die ons in sommige gevallen even na staan als een broeder of zuster. We moeten onze naaste liefhebben als onszelf, dat is helemaal waar. We kunnen dat ook, tot op zekere hoogte. Dat is het gehele doel waarnaar we streven. Er zijn sommige naasten die je uit liefde juist probeert te ontwijken, maar dat is nog steeds liefde. Dat is nog steeds liefde voor hen, en u bidt voor hen. Net als in de film *Fiddler on the Roof*, daar kwam iemand naar de rabbi toe en zei: "Rabbi, is er een gebed voor de tsaar?" Dat is de tsaar van Rusland – de meest gehate persoon door de

Joden in Rusland. En hij zei: "Ja, moge God hem zegenen en hem ver bij ons vandaan houden." En dat is waar.

Mijn gebed voor Charles Manson zou zijn dat hij niet uit de gevangenis komt. Ik zal hem als mijn naaste liefhebben als mezelf, omdat het beste voor hem is in de gevangenis te blijven. Het zou beter zijn geweest als ze hem ter dood hadden gebracht, om andere mensen al hun problemen te besparen. Want God kan bij de tweede opstanding voor hem zorgen. En zo zit het ook voor al deze andere dingen in elkaar.

Daarom koos God de apostel Paulus om te doen wat hij deed. En er waren sommige mensen, en ik heb daarover nagedacht, en mensen hebben dit bij mij aangekaart: Hoe zou u zich voelen als de apostel Paulus in de synagoge kwam waar u was en u zat daar in de synagoge en Paulus komt daar om te prediken. En Paulus had opdracht gegeven een van uw kinderen te doden, of uw vrouw, of iets van die orde. Hoe zou u zich voelen?

- We hebben het over een test van broederlijke liefde.
- We hebben het over een test van liefde tot de naaste.
- We hebben het over een test van goddelijke liefde.

Dat zou de uiterste test zijn voor mij. Ik bedoel dat dat werkelijk zo zou zijn. En ook voor degene die de moord uitvoerde, om zich daar op te stellen en over de liefde van God te spreken. Ik bedoel, zonder Christus zou dat het meest schijnheilige gedrag in de wereld zijn. Daarom zei Paulus dus: "Kijk gemeente, ik ben de minste van alle apostelen en ik ben niet geschikt een apostel genoemd te worden, omdat ik de Kerk vervolgte. Die vervolging was moord. God heeft nog heel wat van zulk soort dingen recht te zetten. Wij kunnen niet alle problemen in heel de wereld oplossen, en zelfs veel problemen in ons eigen leven, ook die kunnen we niet allemaal oplossen.

Soms moeten gewoon naar God gaan en zeggen: "God ik weet het niet, help me hier uit."

Het is onmogelijk iedereen aardig te vinden. En zelfs Christus vond heel wat mensen niet aardig. Maar Hij toonde liefde voor hen in wat Hij deed en in hoe Hij Zich gedroeg. En in sommige gevallen was Zijn liefde zo groot dat Hij bij hen wegging. Zoals toen ze op het punt stonden Hem te pakken en van de rots omlaag te gooien. Toen ze op het punt stonden Hem te stenigen. Hij verdween en verwijderde Zich ver van hen. Was dat geen liefde jegens hen? *Dat was het zeer zeker!* Zelfs correctie is liefde. Ziet u, *liefde* kijkt op eerlijke wijze naar de dingen zoals ze zijn en maakt ze niet mooier dan ze zijn. Liefde gaat met alles om op de manier zoals het werkelijk is.

1 Petrus 1:16-17 er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons ...

We hebben dat zojuist behandeld. We zullen daar de volgende keer nog een en ander aan toevoegen en dan het hoofdstuk afronden. Ik was niet van plan zoveel tijd hieraan te besteden, maar ik denk dat het desondanks productief is geweest.