

## De eerste brief van Petrus, deel 2 <sup>1 2</sup>

In het eerste deel behandelden we in essentie de gehele achtergrond die we nodig hebben voor het doornemen van deze brief. We hadden meer achtergrond kunnen behandelen, maar ik wilde niet verzanden in allerlei technische details. Ik veronderstel dat – op basis van wat er in de Evangeliën en het boek Handelingen staat – alleen al over het leven van Petrus drie of vier preken gegeven zouden kunnen worden. Op die manier zouden we nooit door 1 Petrus heenkomen. En ik wil niet te lang uittrekken om er doorheen te gaan.

Laten we naar 1 Petrus, hoofdstuk 1, gaan. Bij het doornemen van deze brief wil ik dat u let op hoe geweldig compact en geïnspireerd hij is, en hoe hij precies aansluit bij de rest van het Evangelie en het Woord van God. Laten we nu de eerste zeven verzen lezen en daarna teruggaan om de draad op te pakken bij vers 2 waar we de vorige keer ophielden.

**1 Petrus 1:1-2** Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.

In deze twee verzen hebben we een *hele samenvatting* van het Evangelie. Als u de tijd zou willen nemen om hier een diepgaande studie aan te wijden, zou u zien dat dit een hele samenvatting is van het Evangelie.

---

<sup>1</sup> Gebaseerd op de Bijbelstudie 'Epistel of First Peter II' gegeven op 18 juli 1992 door Fred R. Coulter.

<sup>2</sup> Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.

**1 Petrus 1:3** Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,

We zouden het woord *hoop* met een hoofdletter kunnen schrijven omdat dit hele boek over *hoop* gaat – de ***hoop van God!***

**1 Petrus 1:3-4** ... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,

Dit wordt heel belangrijk in relatie met: "Bent u nu wedergeboren?" of "Bent u nu verwekt?"

**1 Petrus 1:5-7** die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeken bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

We zullen nu elk van deze verzen doornemen, we zullen ze gedetailleerd bestuderen en daarna nemen we een verkorte versie door van *Bent u nu wedergeboren?* En ik denk dat u verbaasd zult zijn over de basisaanname op grond waarvan de Protestanten geloven dat men nu 'wedergeboren' is, waarvan we zullen zien dat ***dat niet het geval is!***

We eindigden de laatste keer met 'naar de voorkennis van God de Vader'. Laten we nu dus verder gaan met de 'heiliging' –

heiliging door de Geest. 1 Petrus 2:9 heeft vandoen met *geroepen worden, uitverkoren worden*. Dit wil laten zien dat zij – aan wie hij schreef - heidenen waren en geen Joden.

**1 Petrus 2:9-10** Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk [Gode] ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, ...

Als er naar mensen verwezen wordt als *niet zijn volk*, dan betekent dat dat zij geen deel uitmaakten van het verbond met Israël of Juda, zij zijn dus heidenen.

**1 Petrus 2:10** ..., nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

1 Petrus 4:3 is het interne bewijs dat de vreemdelingen geen Joden zijn die in een vreemd land rondzwerven, maar dat *vreemdelingen* verwijst naar hen die niet tot de stam van Juda behoorden:

**1 Petrus 4:3-5** Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u; maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.

Dit laat dus alweer zien wie de vreemdelingen zijn.

Laten we nu naar het woord *heiliging* gaan. Geheiligd betekent *apart gezet voor een heilig doel, voor een heilig gebruik*. We

zullen gaan zien **hoe** we geheiligd worden. We weten dat er één vers is dat we allemaal kennen:

**Johannes 17:17** Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Hoe wordt de Heilige Geest genoemd? *De Heilige Geest wordt 'de Geest der waarheid' genoemd.*

We lezen hier in 1 Petrus 1:2 "in heiliging **door** de Geest". Die maakt ons heilig. We weten dat we op geen andere manier heilig kunnen worden.

- Gods Geest maakt ons heilig.
- Gods roeping maakt ons heilig.

Heel vaak als we onszelf beoordelen en onszelf bekijken, zien we echt hoeveel we tekort schieten. Maar dat betekent niet dat God ons niet heeft geroepen. Dat betekent gewoon dat God ons meer en meer van onze natuur laat zien.

Laten we voor dit punt van heiliging naar Romeinen 15 gaan. Nogmaals dit is helemaal de werking van de *Geest* van God, in overeenstemming met het *Plan* van God, het *Evangelie* van God en het laat ons de dingen zien betreffende *roeping, Gods Geest, God Die in ons leven werkt.*

**Romeinen 15:13** De God nu der **hope** ...

Teneinde **hoop** te hebben in een maatschappij als in deze tijd, moeten we begrijpen dat God deze maatschappij tot op het diepste punt zal laten vervallen. Omdat God de mens een vrije wil heeft gegeven – en als je die geeft leg je geen beperkingen op – geeft Hij de mens over aan zijn vrije wil. God zal alles

heel verdorven laten worden, zodat het voor ons die in deze maatschappij leven problemen op zal leveren. We moeten uitkijken naar de **hoop van God**. Want als je naar alle kanten om je heen kijkt, zie de wereld in elkaar storten.

Wat zegt Psalm 91? Er zullen er duizend aan uw rechterhand vallen, of was het tienduizend, en duizend aan uw linkerhand, maar God zal u behoeden. Soms voel je je op die manier. Als je veel auto rijdt en voor je werk heen en weer rijdt, kun je je haast elke dag zo voelen – er zijn er tienduizend aan uw rechterhand, tienduizend aan uw linkerhand, enz. We moeten uitkijken naar de *hoop van God*. Als je gefrustreerd raakt, in de put komt te zitten, je ellendig en beroerd gaat voelen, **waarop** kun je dan **hopen**, behalve op God? Daarom geeft God ons die hoop.

**Romeinen 15:13** De **God** nu **der hope** vervulle u met **louter vreugde** en **vrede** in uw geloof, ...

Dat is het enige dat u gemoedsrust in uw denken zal geven, niets anders kan dat doen. Als je probeert de wereld te bestrijden, zul je daarbij omkomen, zoals de geschiedenis bewijst. Iedereen die zijn hoop op mensen stelt zal mislukken en ten val komen.

Jeremia 17 laat zien wat er zal gebeuren met hen die op mensen vertrouwen. We hebben al doorgenomen hoe bedrieglijk het menselijk denken is, maar er staan nog andere interessante dingen hier en deze zijn absoluut waar.

**Jeremia 17:1** De zonde van Juda staat geschreven met ijzeren stift, ...

Dat zou van toepassing kunnen zijn op iedereen die zichzelf aan het kwade overgeeft. Ik heb recent twee boeken doorgenomen: *En Route to Global Occupation* en *New Age Cults and Religions*. Je zou hetzelfde kunnen zeggen over iedere religie: de New Age religie, het Hindoeïsme, het Boeddhisme, de Islam, het Jodendom, het Katholicisme; ze passen allemaal in hetzelfde straatje.

**Jeremia 17:1** ..., gegrift met diamanten spits in de tafel van hun hart en in de hoornen van hun altaren,

**Jeremia 17:5-7** Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is;

Let op de tegenstelling. Ik vind die echt interessant. Als je dit soort profetieën doorneemt en er wordt gesproken over hoe het met mensen die slecht zijn, afloopt, gaat dat altijd gepaard met een bemoediging voor hen die God volgen.

**Jeremia 17:7** Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, **wiens betrouwen de HERE is;**

We vertrouwen op God, we hopen op God, omdat God een *persoonlijke* God is.

**Jeremia 17:9-11** Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?

Je kunt zelfs je eigen hart niet kennen, omdat je tegen jezelf liegt en jezelf misleidt.

**Jeremia 17:10-11** Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Een veldhoen, dat eieren uitbroedt, die het niet gelegd heeft, zo is wie zich rijkdom verwerft, maar op onrechtmatige wijze; op de helft zijner dagen zal hij die moeten achterlaten, en bij zijn einde zal hij een dwaas zijn.

**Jeremia 17:13-14** ..., HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten. Genees mij, HERE, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.

Hier hebben we alweer een profetie over het Evangelie, een profetie over behoud. Al deze dingen komen door:

- de Geest van God
- de Geest der Waarheid
- de Geest van Gerechtigheid

God alleen doet deze dingen. En op die manier worden we geheiligd.

**Romeinen 15:13-14** De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen.

Dat zegt me nogal wat, als we daar werkelijk over nadenken. Hoe de gemeente groeide in genade en kennis, zodat hij kon zeggen dat zij "vol van goedheid zijn, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen".

**Romeinen 15:15-16** Toch heb ik u hier en daar bij wijze van herinnering ietwat vrijmoedig geschreven, krachtens de mij van God geschonken genade, om een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen te zijn in de heilige dienst van het evangelie Gods, opdat de offergave der heidenen [Gode] welgevallig zou wezen, geheiligd door de heilige Geest.

Daardoor worden we **geheiligd!** We weten dat Paulus in Romeinen 7 zei: "In mijn vlees woont geen goed." Als iemand dus de Heilige Geest van God niet heeft, kunnen ze op geen enkele manier geheiligd worden. God is degene Die dat moet doen!

En we weten allemaal dat dat een proces is. Dit is heel fundamenteel. Er is een proces om te worden geheiligd. We hebben daar reeds een deel van doorgenomen.

- God de Vader moet ons roepen – dat hebben we reeds doorgenomen.

Wat is de volgende stap die moet plaatsvinden? Nadat God ons heeft geroepen, wat is dan de volgende stap die moet plaatsvinden?

- Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden **en** u zult de gave van de Heilige Geest, die u heiligt, ontvangen.

Daardoor worden we geheiligd.



Als u *heiliging* grondig wilt bestuderen, pak dan uw concordantie en zoek de woorden *heiligen*, *heiligend*, *heiliging*, en dergelijke op. Maar het gebeurt door de Heilige Geest. Wat doet deze? Waar leidt de Geest ons naar toe, nadat we door hem zijn geheiligd? *Tot gehoorzaamheid aan God!* Ziet u wat de volgende stap is? *We gehoorzamen God!* Wat zei de apostel Petrus betreffende de Heilige Geest?

**Handelingen 5:32** ... de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die *Hem gehoorzaam zijn*.

Laten we nu naar het eerste hoofdstuk van Romeinen gaan. Laten we zien hoe daar over gehoorzaamheid wordt gesproken. 'Gehoorzaamheid des geloofs'. Zij die beweren dat er geen gehoorzaamheid nodig is, maar alleen geloof, zitten hier dan toch met een probleem.

**Romeinen 1:1-3** Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften (aangaande zijn Zoon, ...

Dat is Jezus Christus, onze Heer. Let erop hoe elk van deze inleidende woorden het Evangelie *samenvatten*, het proces van behoud *samenvatten*.

**Romeinen 1:3-5** ..., gesproken uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen,

Nogmaals, we kunnen allerlei studies doen om te laten zien: Moeten we gehoorzamen? Moeten we de geboden onderhouden? Ja, dat is allemaal heel fundamenteel. We weten dat allemaal en we begrijpen dat allemaal. Welke gehoorzaamheid hebben we dus hier? Hoe wordt die bereikt? Waardoor wordt die ter beschikking gesteld? ***Door de besprenging met het bloed van Jezus Christus!***

**Hebreeën 9:13** Want als [reeds] het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden,

Wij zijn geheiligd *door de reiniging van de Geest* – door de Geest van God – niet alleen maar naar het vlees.

**Hebreeën 9:14** hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Dat komt door de besprenging met het bloed van Jezus Christus. Ik weet niet precies hoe dat werd bewerkstelligd. Het is duidelijk dat Christus toen Hij aan het kruis hing, dood-**bloedde**, Zijn bloed drupte op de grond. Hebreeën 10:19 laat zien wat dit bloed voor ons doet.

**Hebreeën 10:19** Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

In mijn boek *The Christian Passover* heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan de betekenis van het bloed, de betekenis van het lichaam. Ik ga er in dat hoofdstuk zeer gedetailleerd op in, het

wordt zelfs gecompliceerd, maar ik behandel die punten daarin heel grondig en diepgaand.

**Hebreeën 10:20-22** langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

In zekere zin werd dat bloed symbolisch op ons gesprenkeld. Laten we naar een ander aspect kijken van wat het bloed van Jezus Christus heeft gedaan – omdat dit een heel belangrijk aspect is. Door Zijn bloed hebben we vergeving van zonden.

**Colossenzen 1:20** en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen ...

Het hele brandpunt van de kruisiging van Jezus Christus, het offer van de Zoon van God, het uitstorten van Zijn bloed, het sprenkelen van Zijn bloed, het bloed van het verbond en al wat daarmee samengaat is iets geweldigs en wonderbaarlijks. Het dient ertoe om alle dingen met Zichzelf te verzoenen. Let nu op hoe ver zich dat uitstrekt.

**Colossenzen 1:20** ..., door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Alles wat Satan deed om de hemelen te ontwrichten, alles wat Satan deed om de plannen van God te ontwrichten, wordt geneutraliseerd door het offer en het bloed van Jezus Christus.

Het sprenkelen van het bloed van Jezus Christus is een *reusachtige* bekendmaking.

Laten we eens iets beter kijken naar hoe compact en werkelijk reusachtig deze eerste verzen zijn. Als we Bijbelstudie doen lezen we te vaak door en denken: 'dat is mooi, dank U; dat is fijn'. En daarna lezen we verder zonder er echt aandacht aan te schenken. We stoppen niet om erover na te denken hoe compact en hoe geïnspireerd dit allemaal is samengevat in deze eerste paar verzen.

**1 Petrus 1:2** ..., tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.

We zouden heel wat preken over *genade* kunnen doornemen, maar dat zullen we nu niet doen. We hebben er een paar doorgenomen tijdens het Feest van Ongezuurde Broden. We hebben er een hele serie over. Als u de serie over *genade* nog niet hebt, ...

**1 Petrus 1:3** Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus [Let erop hoe sterk dit lijkt op de brieven van de apostel Paulus.], die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden [beter: heeft verwekt] tot een levende hoop,

Waarom is het niet juist om hier *wedergeboren* te hebben? Waarom is de vertaling *wedergeboren* niet mogelijk? *Omdat Jezus Christus – letterlijk sprekend als menselijke wezens – en God de Vader niet ter wereld brengen; Zij verwekken. Dat mag belachelijk eenvoudig klinken, maar het is waar. We werden eens verwekt, door onze moeder ter wereld gebracht en nu*

worden we **opnieuw** verwekt! Laten we dus even de tijd nemen en de volgende vragen stellen:

- Wat bedoelt u met *wedergeboren*?
- Waarom zijn we nu niet letterlijk wedergeboren?
- Waarom zitten de Protestanten er in dit opzicht volledig naast?

Laten we allereerst naar de Protestantse leerstelling kijken:

- Wat gebeurt er volgens de Protestantse leerstelling met ons als we sterven? *We gaan naar de hemel!*
- Hierdoor wordt *de opstanding* uit het plaatje verwijderd!

Daarom weten we – en dat zullen we nu ook gaan bewijzen – dat *wedergeboren* betekent *vanuit het vlees tot geest geboren worden* of *uit de doden worden opgewekt*. Dat is precies wat het betekent. Als we naar de hemel gaan is het enige moment waarop we wedergeboren kunnen worden NU! Daarom is de Protestantse leerstelling over wedergeboren **onjuist!** Zij hebben de kennis en de Waarheid en de leerstelling over de **opstanding verworpen**.

Laten we dit heel zorgvuldig onderzoeken. Laten we kijken naar de diverse schriftgedeelten betreffende *wedergeboren*. Laten we dat nu onmiddellijk doen, omdat dat ons de nodige aanwijzingen geeft dat het **niet nu** is.

**1 Petrus 1:4** tot een onvergankelijke [Zijn wij vergankelijk? *Ja!*], onbevleete [Kunnen wij bevleete worden? *Ja!*] en onverwelkelijke [Verwelken wij? *Ja!*] erfenis, [Waar is die?] die in de hemelen weggelegd ...

We hebben die nog niet ontvangen. We kunnen nu niet wedergeboren zijn. Gewoon op basis van de context van deze verzen.

**1 Petrus 1:4-5** ... is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

Dat is nog niet gebeurd.

Laten we nog naar enkele andere schriftgedeelten kijken. Laten we het eerste hoofdstuk van Efeziërs opslaan en zien wat daar over de Geest wordt gezegd. Sommige van deze verzen hebben we reeds doorgenomen, maar ik wil ze nogmaals aanhalen voor het complete plaatje. Nogmaals, als we zulk soort vragen gaan beantwoorden, ... Tussen twee haakjes er zijn heel wat Kerken van God die nu beginnen te geloven dat je nu *wedergeboren* bent. 'Dat zit wel goed, de Protestanten geloven het ook.' Ik sprak met een vrouw die zei: "Ja, de plaatselijke dienaar van de Kerk van God in haar woonplaats zei dat je wedergeboren wordt op het moment dat je wordt gedoopt, en bij de opstanding wordt je nogmaals wedergeboren." Hoe vaak kun je *wedergeboren* worden? Wordt u *wedergeboren*, en dan nog eens en nog eens? Is dat de strekking van de vraag? *Nee!* Weet u, ze zitten er allemaal naast.

We moeten teruggaan naar het fundament hier in:

**Efeziërs 1:13** In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

Hebt u de Heilige Geest? Dan bent u – zoals we hebben gezien – *geheiligd*; en zoals we nu zien bent u ook *verzegeld*.

**Efeziërs 1:14** die een **onderpand** [een klein deel van de Heilige Geest] is van onze erfenis, ...

We lezen in 1 Petrus 1:4 dat die erfenis **nu** voor ons in de hemel is gereserveerd! We zullen zien dat als je **nu** 'wedergeboren' bent, je **nu** de erfenis in bezit moet hebben. Als je de erfenis niet hebt, kun je niet *wedergeboren* zijn, en we zullen nog enkele andere dingen zien die dat bewijzen. Het volgende schriftgedeelte bevestigt dat.

**2 Corinthiërs 1:21-22** Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn **zegel** op ons gedrukt en de Geest tot **onderpand** in onze harten gegeven heeft.

Dat is de betekenis van 'verwekt worden': Het als verwekking van God ontvangen van de Heilige Geest. Zo begin het dus.

Laten we nu 1 Johannes 5 opslaan. Dit is een andere plaats waar ze niet met 'wedergeboren' konden vertalen. Als we klaar zijn met Johannes zullen we een paar schriftgedeelten gaan lezen die het terecht over 'wedergeboren' hebben. Om een en ander te omzeilen vertaalden ze hier met *geboren uit God*. Maar als u andere Engelse vertalingen opslaat, ziet u daar *door God verwekt*. Als u de Interlinear vertaling opslaat, zult u *door God verwekt* zien.

**1 Johannes 5:1** [door de vertaler aangepast] Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is door God verwekt; en ieder, die Hem liefheeft, die verwekte, ...

De Vader kan niet *ter wereld* brengen, de Vader *verwekt* alleen maar. De moeder brengt ter wereld, de moeder *verwekt* niet.

Wie is de moeder van ons allemaal? *Het hemelse Jeruzalem, dat is onze moeder* (Galaten 4). In het verleden werd er van gemaakt – een fout binnen de Kerk – dat de Kerk de moeder is van ons allemaal, daarom zou de Kerk volledige heerschappij over ons hebben – dat is niet juist. Het hemelse Jeruzalem is de moeder van ons allemaal.

**1 Johannes 5:1** [door de vertaler aangepast] ..., heeft [ook] degene lief, die door Hem zijn verwekt.

Er wordt in dit vers niet over geboorte gesproken – we zullen straks zien wat de geboorte is.

Laten we naar het derde hoofdstuk van het Evangelie van Johannes gaan om te zien wat Jezus zei over 'wedergeboren' zijn. In dit hoofdstuk wordt ons precies gezegd wat de omstandigheden zijn van iemand die werkelijk 'wedergeboren' is. Laten we dan de vragen stellen: Geldt dat voor ons? Of: Kunnen we dat doen? Ik ga hier in een bepaalde mate van detail op in omdat er heel wat mensen zijn geweest die me gevraagd hebben te reageren betreffende de leerstelling over *wedergeboorte*.

**Johannes 3:1-3** En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt [een hele erkenning] als leraar; want niemand kan [of heeft de macht om] die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, ...

In het Grieks is dit *Amen, Amen*. Dat wil zeggen dat Hij datgene wat Hij gaat zeggen benadrukt als een absoluut leerstellig



feit. Als Jezus zegt *voorwaar, voorwaar*, dan is dat een *dubbel leerstellig feit*.

**Johannes 3:3** ..., Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Als we exact aanvaarden wat dit ons zegt, ... Laten we eens een beetje analyseren wat hier wordt gezegd. Als je niet *wed-ergeboren* of *opnieuw geboren* bent, kun je het Koninkrijk van God niet zien. En het Grieks daar is "ou dunamai" wat betekent *je hebt niet de macht het Koninkrijk van God te zien*. Hoe velen hebben het Koninkrijk van God gezien? *Niemand!* Het is nog niet op aarde gekomen. Eerste test: Als je *wedergeboren* bent, heb je dan het Koninkrijk van God gezien? *Nee!* Je bent gezakt voor de eerste test. De volgende keer dat iemand zegt 'Ik ben wedergeboren' kunt u een woordspelletje spelen door te zeggen: 'O, dat is interessant, zeg me eens hoe het Koninkrijk van God eruit ziet, je moet dat beslist hebben gezien.'

**Johannes 3:4** Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij [of: heeft hij de macht] dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?

Het is waar, daar gaat het over het proces van de fysieke geboorte. Er wordt over gesproken dat geboren worden een proces is. Nicodemus begreep dus terecht dat Christus het hier over een letterlijke geboorte had. Jezus beantwoordde de vraag dus niet. Let erop dat iedere keer dat hij een vraag stelde, Jezus hem niet *rechtstreeks* antwoordde.

**Johannes 3:5** Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, *tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.*

Sommige mensen zeggen dat 'uit water geboren worden' gebeurt bij de doop. Dit heeft niets vandoen met de doop. Hij zei niet: 'Tenzij iemand gedoopt is.' Begreep Hij niet wat de doop inhield? Dat begreep Hij wel, want in hoofdstuk vier lezen we dat Jezus meer discipelen doopte dan Johannes, alhoewel Hij niet Zelf doopte, maar Zijn discipelen. Als het niet meer was dan de doop, zou Hij hebben gezegd: 'Tenzij iemand gedoopt is.'

Het gaat dus niet over de doop. Hoe weet een vrouw dat ze op het punt staat te bevallen? De watervliezen breken en dat doet pijn, dat doet echt pijn! Waardoor wordt de baby – behalve dan door de samentrekkingen van de spieren door de weeën – naar buiten gedrukt? *Het water!* Als er geen water was, zou je niet geboren kunnen worden. Dan zou iedere geboorte met de keizersnede moeten plaatsvinden. Er zijn momenten waarop de watervliezen breken en de baby niet geboren wordt en dat ze een keizersnede moeten uitvoeren, omdat ze de baby niet kunnen halen omdat het water weg is.

Ervaring heeft me echter geleerd dat je alle water kunt verliezen en toch kunt bevallen. Maar ik heb al mijn kinderen geboren zien worden en toen ze geboren werden kwamen ze naar buiten en het leek wel of de watertank brak en al zijn water over de vloer liet uitstromen. Het is dus waar, je wordt uit water geboren; maar dat heeft niets vandoen met de doop. Het gaat nog verder – 'geboren wordt uit water *en* Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan'.

Hier hebben we een andere uitspraak: je kunt het Koninkrijk van God niet binnengaan – alweer 'ou dunamai' – je hebt niet de macht het Koninkrijk van God binnen te gaan.

**Johannes 3:6** Wat uit het vlees geboren is, is vlees, ...

Dat is een duidelijke uitspraak. We zijn uit vlees geboren – letterlijk – en we zijn vlees.

**Johannes 3:6** ..., en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Er staat niet 'degene die uit de Geest geboren is, *heeft* de Geest.' Dat is een groot verschil. Er staat, degene die uit de Geest geboren is, is geest.

Laten we zien wat dit over God zegt: Johannes 4:24 – daar bestaat geen twijfel aan: "God is geest." Als God geest is – is er iemand die dat ontkent? Als je uit de geest *geboren bent*, *ben je geest* – *gemaakt* van geest, **samengesteld** uit geest.

Laten we teruggaan naar Johannes 3:6:

**Johannes 3:6** ... wat uit de Geest geboren is, is geest.

Ik denk dat er geen enkel levend menselijk wezen is – ja toch, ik kan misschien aan één of twee denken, maar ik zal hun namen niet noemen – dat zich aanmatigt te beweren dat hij geest is. Niemand van ons. Ik herinner me de eerste keer dat ik dit begreep. Ik hoorde toen Herbert Armstrong zeggen "Ik wil dat u allemaal de hoedenspeld test doet." Als u geest bent, steek die speld in uw been en u zult niet bloeden. Als u niet bloedt, bent u geest. *U bent geen geest!*

**Johannes 3:7** Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Het is absoluut noodzakelijk om opnieuw geboren te worden. In het volgende vers vinden we de karakteristiek van iemand die geest *is*.

**Johannes 3:8** De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo ...

Het Grieks hier is 'hutos' wat betekent: *precies op de zelfde manier als*.

**Johannes 3:8** ... is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Je kunt gaan waar je wilt gaan. Wat deed Jezus toen Hij was opgestaan? *Hij liep door muren heen, Hij liep door deuren heen*. Bedenk dat de twee discipelen in Emmaüs verwonderd waren, plotseling was Hij verdwenen.

Weet u, er zijn tijden dat ik graag 'wedergeboren' zou zijn, omdat je op die momenten graag op die manier van mensen weg zou kunnen gaan. Hebt u dat ook niet? Dat zou echt een goede truc zijn. U bent in verhitte discussie met iemand en u verdwijnt zomaar – foetsie! Ze kunnen u nergens terugvinden. We weten echter dat we niet wedergeboren zijn, want we kunnen dat niet.

Een andere test zou zijn: Als iemand – veronderstel via de telefoon – zegt dat hij *wedergeboren* is, zeg dan: 'Schitterend, kom dan nu meteen bij mij thuis. Ja, ik bedoel gewoon door de telefoonlijn, als u wilt. Of anders, ga naar buiten en vlieg hierheen, want als u wedergeboren bent, kunt u gaan waar u wilt.' We kunnen de wind niet zien, we kunnen alleen maar zien wat die doet. Als u rook ziet waaien, ziet u alleen maar wat de wind met de rook doet. Nicodemus zag hoe wonderlijk dit was en ...

**Johannes 3:9-12** Nikodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden? [Hij kon dat niet begrijpen.] Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?

Dus *uit de geest geboren zijn* betekent dat je een geestelijk lichaam moet hebben.

Laten we nu naar 1 Corintiërs 15 gaan om te zien dat dat absoluut, letterlijk zo is. *Opnieuw geboren, wedergeboren of van boven geboren*. Ja het kan ook met *van boven* worden vertaald. De Church of God Seventh Day legt het als volgt uit: 'U bent nu wedergeboren en hebt de Geest van God in u; u gaat waar u ook maar wilt gaan en niemand weet dat u de Geest van God hebt.' Dat is werkelijk een zwakke uitleg, omdat er staat dat degene die *wedergeboren is uit de geest geboren is en **geest is!*** Wij hebben het onderpand ervan, maar hebben nog niet het volledige bezit.

Laten we verder gaan. Ja, als u wedergeboren bent, hebt u de Heilige Geest. Niet met mate, u zult geheel uit geest bestaan. Dat bedoelt Hij met 'wat uit de Geest geboren is, **IS GEEST**'. U bestaat geheel uit geest. "Wat uit het vlees geboren is, **IS VLEES**" en bestaat uit vlees.

**1 Corintiërs 15:20** [Het *opstandings*hoofdstuk.] Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, ...

Wat zou er gebeurd zijn als Christus niet uit de doden was opgewekt? *Dan was er geen hoop!* Er staat: 'uw hoop is tevergeefs als Christus niet uit de doden is opgewekt.' Dat betekent dat Zijn lichaam zou zijn vergaan. Als iemand hier op aarde Gods Geest had dan was dat wel Jezus Christus. Als iemand bij het ontvangen van Gods Heilige Geest in dit leven 'wedergeboren' zou kunnen worden, was dat wel Jezus Christus. Maar Jezus werd niet 'wedergeboren' tot aan de opstanding. Dat zullen we straks zien.

**1 Corinthiërs 15:20** Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

Het eerste hoofdstuk van Colossenzen heeft het over Jezus Christus als 'geboren uit de doden'. En dit bewijst dat de opstanding de geestelijke geboorte **IS**.

**Colossenzen 1:18** en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de **eerstgeborene uit de doden**, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

'Wedergeboren' zijn betekent opgestaan zijn uit de doden. Dat lezen we zojuist in 1 Corinthiërs 15, '**Christus is opgewekt uit de doden**'. Dat vinden we ook terug in Openbaring 1:

**Openbaring 1:5** en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden ...

**1 Corinthiërs 15:20-23** Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens [Adam], is ook de opstanding der doden door een mens [Christus]. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt wor-

den. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

Wat gebeurt er als Christus wederkomt? *Dan worden de eerstelingen opgewekt!*

**1 Corintiërs 15:42** Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, ...

Als u nu wedergeboren bent, zoals de Protestanten beweren, zou u niet sterven. Dan zou u niet vergankelijk zijn – dan zou uw lichaam niet uiteenvallen.

**1 Corintiërs 15:42-43** ..., en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; ...

Dat is waar, het hele proces van sterven is een pijnlijk en vreselijk iets. Het is niet plezierig zelfs niet onder de beste omstandigheden.

**1 Corintiërs 15:43-44** ..., er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

*Dat wat uit de Geest geboren is, is geest!* Het wordt opgewekt als een geestelijk lichaam. Wanneer wordt de mens opgewekt? *Bij de opstanding, als Christus wederkomt!* Dan worden zij opgewekt, daar heeft hij het over. Er wordt 'een fysiek lichaam gezaaid'. Ik kan u vandaag garanderen dat ik genoeg pijntjes en klachten heb om te weten dat ik een fysiek lichaam heb – en ik weet dat het vergankelijk is. Elke Protestant die wil bewijzen dat hij *wedergeboren* is, moet zichzelf vertonen in een

*geestelijk* lichaam. Dat kunnen ze niet omdat de opstanding nog niet heeft plaatsgevonden. Aangezien ze niet in de opstanding geloven, hebben ze de valse leerstelling over nu 'wedergeboren' zijn. Want dat is het enige moment waarop je wedergeboren kunt worden als er geen opstanding is – maar er is wel een opstanding.

Dit komt aan de orde in het volgende vers.

**1 Corintiërs 15:45** Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

- Werd Jezus uit de doden opgewekt? *Zeer zeker!*
- Werd Hij een geestelijk wezen toen Hij uit de doden werd opgewekt? *Zeer zeker!*

***Dat wat uit de Geest geboren is, is geest.*** Hij was de eerstgeborene uit de doden.

**1 Corintiërs 15:46** Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, ...

Zo zit het in elkaar. Iedereen wil geestelijk zijn, maar dat kun je niet worden totdat het hele fysieke lichaam zijn werk heeft gedaan – gestorven is, de slaap des doods is begonnen, wacht op de opstanding.

**1 Corintiërs 15:46-48** ..., en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen.



Als je *wedergeboren* bent, moet je *hemels* zijn. Dat zijn we niet! We hebben nu niet eens een uitputtende, grondige studie – zoals we enkele jaren geleden deden – gedaan over *wat het betekent 'wedergeboren' te zijn*, en kijk maar naar elk woord in het Grieks. We kunnen zien hoe absoluut, volkomen vals die leerstelling is.

**1 Corintiërs 15:49-50** En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo **zullen wij** [Wanneer zal 'zullen' vervuld worden?] het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven ...

Vlees en bloed **kunnen** het Koninkrijk van God **niet zien**. Vlees en bloed **kunnen** het Koninkrijk van God niet **binnengaan**. Alleen dat wat uit de Geest geboren is, kan het Koninkrijk van God binnengaan. Als je niet 'wedergeboren' bent, kun je het Koninkrijk van God niet **zien**. Als je niet 'wedergeboren' bent, kun je het Koninkrijk van God niet **binnengaan**. Paulus zegt hetzelfde.

**1 Corintiërs 15:50** Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven ...

Waar was volgens Petrus onze erfenis? *Voor ons gereserveerd in de hemel om in de eindtijd geopenbaard te worden!* Ziet u hoe alle schriftgedeelten bij elkaar passen? Ziet u hoe geweldig goed ze bij elkaar passen?

**1 Corintiërs 15:50-52** ... en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want

de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en **wij zullen veranderd worden.**

Wat hebben we als we 'veranderd' worden? *Een geestelijk lichaam!* ***We zijn dan geest.*** Dat wat uit de Geest geboren is, is geest. Je kunt pas bij de opstanding uit de geest geboren worden.

**1 Corintiërs 15:53** Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen ...

Als men in dit leven *wedergeboren* wordt, zou Paulus zeker *wedergeboren* zijn. Maar wat zegt hij? 'Ik heb een vergankelijk lichaam, ik heb de onvergankelijkheid nog niet aangedaan.'

**1 Corintiërs 15:53-55** ... en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijke aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.

Hier hebben we het. Als je 'wedergeboren' bent ***kun je niet sterven!*** Daar hebben we het. Ik begrijp niet waarom mensen al zulk soort argumenten beginnen.

Laten we weer teruggaan naar 1 Petrus.

**1 Petrus 1:23** als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Het Grieks betekent *verwekt zijnde*. Petrus begint al in vers 3 met *weer verwekt zijnde*, daarom kan het ook hier niet met *wedergeboren* worden vertaald. Dit is een van die plaatsen die

verkeerd vertaald is en gebruikt wordt als 'bewijs' dat je nu reeds wedergeboren bent. We zijn niet wedergeboren; we zijn weer *verwekt*.

**1 Petrus 1:23** als wedergeboren [verwekt], en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Waardoor wordt je echt verwekt? Niet alleen door het Woord van God, maar door *Gods Heilige Geest van de Vader*.

Zij die geloven in de leerstelling van de 'wedergeboorte' zeggen: "Nu heb ik je te pakken."

**1 Petrus 2:2** en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt *opwassen* tot zaligheid,

Het is duidelijk dat we niet zullen groeien in lichaamsgrootte ondanks wat we kunnen zien in de film *I Blew Up the Baby* – daarin werd de baby een reus.

**1 Petrus 2:3** indien gij geproefd hebt, ...

Hebt u echt van de Heer gegeten? Ik bedoel dat sommige van deze dingen metaforen en vergelijkingen zijn. Die moeten geestelijk worden opgevat.

**1 Petrus 2:3-4** ..., dat de Here goedertieren is. En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar,

Was Jezus een persoon of een steen? *Hij was een persoon!*

**1 Petrus 2:5** en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, ...

- Bent u wedergeboren als een pasgeboren baby? Bent u een pasgeboren baby? *Nee! U bent een volledig ontwikkelde volwassene!*
- Bent u een levende steen? *Nee, u bent een mens!*
- Bent u een priesterschap? *Nee!*
- Bent u een geestelijk huis? *Nee!*

Al deze dingen beschrijven wat God **in** en **door** ons doet. Dat wordt ermee beschreven. Er wordt niet gezegd dat u wedergeboren bent en nu pasgeboren baby's bent. Er staat **als** *pasgeboren baby's*; **als** *levende stenen*, niet dat u dat feitelijk bent.

**1 Johannes 3:9** [door de vertaler aangepast] Een ieder, die door God verwekt is, heeft geen zondige levensstijl; want het zaad [Gods] blijft in hem en hij kan geen zondige levensstijl hebben, want hij is door God verwekt.

Iedereen die uit God geboren is **kan niet** zondigen. Hier hebben we jammer genoeg twee verkeerde opvattingen. Hier halen de Protestanten de leerstelling vandaan, dat als je Christus eenmaal hebt aanvaard, je 'wedergeboren' bent en daarna niet meer kunt zondigen. *Dat is niet waar!* De vertaling 'Iedereen die uit God geboren is kan niet zondigen' brengt niet over wat de hele context zegt. De vertaling moet luiden: "... hij kan geen zondige levensstijl hebben, ..."

Vers 4 – dit geeft ons de context ervan. "Ieder ..." Het Grieks is: *'ieder die een zondige levensstijl heeft'*,

**1 Johannes 3:4** Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

Ieder die een zondige LEVENSSTIJL heeft. Dat geldt ook verder: *Een zondige levensstijl is de overtreding van de wet, of: Een zondige levensstijl is wetteloosheid.*

**1 Johannes 3:5-6** En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet [**heeft geen zondige levensstijl**]; een ieder, die zondigt [een zondige *levensstijl* heeft], heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Dat betekent: ***geen zondige levensstijl hebben***. Het is net als met ons, wij zondigen omdat we vleeselijk en menselijk zijn, maar we hebben de zonde niet als ***levensstijl***. En dat woord *levensstijl* moet in deze hele context worden meegenomen.

**1 Johannes 3:7** Kinderkens, laat niemand u misleiden [op een dwaalspoor brengen]. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is;

Het is iets wat je doet. Het is de vergelijking tussen een levensstijl van zonde aan de ene kant en een levensstijl van rechtvaardigheid aan de andere kant.

- Kunt u *bewust en gewillig* doorgaan met het bedrijven van overspel – het voortdurend als gewoonte blijven doen?
- Kunt u als christen *bewust en gewillig* het sabbatsgebod overtreden en op zondag kerkdiensten organiseren?
- Kunt u als christen *bewust en gewillig* moordend door het leven gaan? *Nee!*
- Kunt u als christen *bewust en gewillig* Gods naam ijdel gebruiken?

- Kunt u als christen *bewust en gewillig* een afgodsbeeld maken en u ervoor neer buigen? *Nee!*
- Kunt u als christen voor een moment afgodendienst bedrijven door uw gedachten boven die van God te plaatsen? *Ja!*
- Kunt u daar berouw over hebben en u bekeren? *Ja!*
- Heeft u dan een levensstijl van afgodendienst? *Nee!*
- Heeft u dan een *levensstijl* van zonde? *Nee!*
- Ziet u het verschil tussen een *levensstijl* van zonde en zondigen uit zwakheid?

Hier in deze context die we net hebben doorgenomen, maakt hij een vergelijking betreffende *levensstijl*.

**1 Johannes 3:8-9** [door de vertaler aangepast] wie een levensstijl van zonde heeft is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. **Een ieder, die door God is verwekt, heeft geen levensstijl van zonde;** want het zaad [Gods] blijft in hem ...

Dat is het zaad van God de Vader, het zaad *van verwekking*. Het zaad van de Vader 'verwekt'; het brengt niet ter wereld, het doet niet geboren worden. Het zaad van de Vader is het zaad van verwekking en Zijn zaad blijft in ons en ... (ook hier voegen we weer het woord 'levensstijl' toe):

**1 Johannes 3:9** [door de vertaler aangepast] ... en hij kan geen levensstijl van zonde hebben, want hij is door God verwekt.

Dat is de juiste en letterlijke en volledige vertaling van dit vers. Het ondersteunt niet de leerstelling van nu 'wedergeboren' zijn. De Bijbelvertalers begrepen niet dat de verwekking nu plaatsvindt en de geboorte pas bij de opstanding. Zo komt er verwarring bij de vertaling, waarna de mensen hun eigen leerstel-

ling in de Bijbel lezen en dan zeggen: "Zeg, we zijn nu al wedergeboren."

Als u nu al wedergeboren bent en we nemen de woorden 'kan niet zondigen' in deze verzen letterlijk dan ontstaat er een tegenstelling. Ik ken niemand, absoluut niemand, die kan zeggen dat hij niet kan zondigen.

De volgende keer zullen we op andere dingen ingaan en wat meer opschieten met het doornemen van 1 Petrus. Maar als we een onderwerp als dit tegenkomen – een heel belangrijke leerstelling – dan zullen we daarop ingaan.